

Manmin Nyhedsbrev

NR. 10 24. NOVEMBER, 2013

”De er anderledes og nyttige! Jeg nyder dem!” Nye programmer på GCN TV tiltrækker offentlig opmærksomhed



Empire State Building i USA, hvor GCN TV's transmitter er placeret.

Siden åbningen i oktober 2005 er GCN TV vokset og blevet en indflydelsesrig kristen fjernsynsstation, som dækker hele verden. I år har GCN TV taget endnu et ekstraordinært skridt for at opfylde forsynet for tidens afslutning. Med et nyt logo og en ny programflade lancerede GCN TV den 14. oktober 2013 en ny programserie, der viser vejen til et liv som sande børn, der behager Gud. (Fotos: Plakater for de nye programmer)

GCN TV er en fjernsynsstation, som er rettet mod at udbrede det hellige budskab og Guds kraft. GCN TV tog nye skridt ved Manmin Centralkirkes 31. jubilæum. Stationen har helliget sig verdensmissionen med tro, siden den først satte i gang uden hverken teknologisk viden, personale eller finansiering. For at opnå forsynet for tidens afslutning, hilser GCN TV seerne med et nyt logo med tre stråler af aura-lignende lys, der symboliserer den Treenige Gud: Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Helligånden. Dette viser stationens ønske om at dække hele verden med den hellige budskab.

De forskellige nye programmer, som GCN har sendt siden 14. oktober 2013, er blevet gunstigt modtaget. Der produceres i alt 19 nye programmer med gudgivent indhold. De præsenterer nye programværter, som tidligere har hengivet sig til kirken som pastorer eller kirkeledere, og som kan tiltrække flere seeres interesse.

Blandt disse programmer er Dr. Jaerock Lees prædikener *Vore Livs Lampe* og hans bønneprogram *Hvile*. Derefter følger en række programmer med prædikener, som skal hæve seernes åndelige niveau: Pastor Soojin Lees *TV Prædikener* om aktuelle emner; Pastor Heejin Lees *Ihukommelse af Herren* som har til formål at hjælpe os med at sejre i vores liv med Guds kærlighed; Pastor Heesun Lees *Det Åndelige Rige* åbenbarer den usynlige åndelige

verden; Paster Dongcho Shins *Livets vand* forklarer gudstjenesten for at hjælpe de kristne med at leve hellige liv, og der ud over forklares de mere vanskelige passager i Bibelen; og *MIS Seminar*, som præsenteres af Pastor Esther Chung, der er Præsident for Manmin Internationale Seminar (MIS)

Lovprisleder Rose Han hjælper seerne med at synge Manmin lovsange og underviser i vejtræknings- og vokaliseringsmetoder i *Lad os Lovprise*. Diakonisse Jin Lee, som er vært på *Duft*, forklarer betydningen af Manmin lovpris, basal musikkundskab, og hvordan man spiller den instrumentale del af Manmin lovprisen. Diakon Dongsik Han og Diakonisse Shina Yu præsenterer et danseprogram for børn, *Glæde og Smuk Dans*, og tiltrækker stor opmærksomhed fra tilskuere i alle aldre.

WCDN, som er det kristne verdensnetværk for læger, viser Guds kraftfulde gerninger, som underbygges medicinsk i programmet WCDN. *Smukke Gudstjenester* lærer os, hvordan vi skal deltage i gudstjenesten på korrekt vis; *Meditation* hjælper seerne med at mediterer over Bibelen og *Vi Er Én* formidler oplivende nyheder om Manmin søsterkirker til seerne. Alle disse programmer er en del af den nye sendeflade.

Desuden tilbyder GCN TV de engelske programmer *English* og *One Minute English*,

som gennemgår den basale grammatik og dagligdags udtryk, som medlemmerne af en global, kæmpestor kirke bør kende. Der er endda uddannelsesprogrammer såsom yogaprogrammet *GCN Yoga med YURI*, som skal hjælpe moderne mennesker med at opretholde balancen i kroppen og korrigere forkerte kropsholdninger; *Blomster* viser, hvordan man laver blomsteropsatser og dekorationer via trin-for-trin instruktioner på både begynder, mellem- og avanceret niveau; og *Dagens vejr* giver os vejrudsigten 365 dage om året.

Med de nye programmer i luften har mange seere allerede reageret positivt og sagt, at de kigger i tv-programmet og venter foran fjernsynet for ikke at gå glip af så meget som et øjeblik!

GCN TV startede d. 10. oktober 2005 med den vision at udbrede frelsens forsyn til folk i alle nationer og forkynde Guds herlighed. Stationen har udsendt de udenlandske kampagner, som er blevet gennemført over hele verden i Guds forsyn, og Manmin Centralkirkes gudstjenester sendes direkte. Der produceres desuden forskellige programmer, som formidler livets ord og de kraftfulde gerninger, hvorved kristen kultur af høj kvalitet bliver tilgængelig i omkring 170 lande. Programmerne kan ses hvor som helst og når som helst via internettet (www.gcntv.org) og på mobile enheder (m.gcntv.org).

Kærligheden hidser sig ikke op

”[Kærligheden] gør intet usømmeligt, den søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag.” (Første Korintherbrev 13:5)

Nogle mennesker bliver let vrede, når tingene ikke går, som de havde tænkt sig. At afsløre disse følelser udadtil er at hidse sig op.

Kærlighed gør folks hjerter positive. Omvendt vil vrede såre hjertet og gøre det negativt. Den formørker også hjertet. Så når man bliver vred, kan man ikke hvile i Guds kærlighed, og den åndelige vækst vil blive hæmmet.

Djævelen, vores fjende, bringer Guds børn til fald ved at gøre dem vrede. De vigtigste fælder, som den fjendtlige djævel sætter op for Guds børn, er had og vrede.

Så hvad skal vi gøre for at have åndelig kærlighed, der ikke hidser sig op, sådan at vi kan ære Gud som hans børn?

1. Forskellen mellem at vise retfærdig indignation og at hidse sig op

At hidse sig op er ikke kun at blive vred, råbe, forbande og blive voldelig. Hvis ansigtet fortrækkes, ansigtsfarven skifter eller talemåden bliver brysk, så er det alt sammen tegn på, at man har hidset sig op. Selv om graden er forskellige, er der tale om ydre udtryk for hjertets had og nag. Men det betyder ikke, at vi kan dømmes eller fordømme andre, fordi vi tror, at de er vrede, alene på baggrund af deres fremtoning. Kun Gud, og ingen anden, kan læse hjertet præcist.

I Matthæusevangeliet kapitel 21 uddriver Jesus de mennesker, som handler i templet. Folk vekslede penge ved bordene, og der blev handlet med dyr mellem folk, som kom til templet i Jerusalem for at fejre påsken.

Jesus var så mild, at han ikke skændtes eller råbte, og man kunne ikke høre hans stemme i gaderne. Men da han så situationen i templet, ændredes hans adfærd fuldkommen. Han lavede en pisk af tov og drev dyrene bort. Og han væltede vekselerernes og duehandlernes borde.

Hvis verdslige menneske havde set denne Jesus, ville de måske have sagt, at han var vred. Der var dog ikke tale om vrede, men derimod retfærdig indignation. Han lod folk indse, at det ikke er rigtigt at tilsmudse Guds tempel, og at det ikke kan tillades, selv om intentionen måske er god nok. Denne retfærdige indignation er resultatet af kærligheden til Gud, som fuldender kærligheden med sin retfærdighed.

Som vi læser i Markusevangeliet kapitel 3 mødte Jesus under sabbatten en mand med en visnen hånd i synagogen. Folk iagttog ham for at se, om han ville helbrede manden med det samme, så de kunne anklage ham for at bryde sabbatten. Men Jesus kendte deres hjerter og spurgte: ”Er det tilladt at gøre noget godt eller at gøre noget ond på en sabbat, at frelse liv eller at slå ihjel?” (Markusevangeliet 3:4) Så tav de.

På daværende tidspunkt forsøgte onde mennesker at fordømme og dræbe Jesus, selv om han kun gjorde gode gerninger. Så til tider irettesatte Jesus dem med kraftige udtryk. Det skyldtes, at han ville have dem til at indse deres synd og vende sig bort fra den. På samme måde kom den retfærdige indignation, som Jesus udviste overfor farisæerne og de skriftkloge, fra hans kærlighed og ønske om at vække dem og føre dem til livet. På denne måde er der forskel på at hidse



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

sig op og at udvise retfærdig indignation. Det er først, når man er blevet hellig og slet ikke har nogen synd, at ens irettesættelser kan give liv til sjælene.

2. Hvorfor lader folk sig hidse op?

Folk lader sig først og fremmest hidse op, fordi andre ikke er enige i det, de selv tænker eller mener. Vi har hver især forskellige holdninger og ideer, da vi er opvokset i forskellige omgivelser, miljøer og med forskellig undervisning. Vores etik eller standart for bedømmelse er forskellig fra menneske til menneske. Men hvis man vil have andre mennesker til at passe til ens egen standart, vil man ikke kunne undgå nag.

En anden grund kan være, at andre mennesker ikke retter sig efter det, man siger. Hvis man er overordnet eller bare tror, at man ved bedst, vil man forvente at andre adlyder. Det er selvfølgelig naturligt for underordnede at respekterer deres overordnede og adlyde dem ifølge hierarkiet, men det er ikke korrekt at presse andre til at adlyde. Hvis den overordnede bruger tvang for at få de underordnede til at støtte op om hans ideer uden hensyn til deres holdninger, så er det ikke rigtigt.

Når folk lider skade eller behandles uretfærdigt, kan de hidse sig op. Hvis nogen bærer nag overfor hinanden uden grund; hvis de lider under en ulempe; hvis deres underordnede ikke arbejder sådan som de vil, at de skal arbejde, eller sådan som de har sagt, at de skal gøre det; og hvis de hører andre tale grimt eller hvis de bliver fornærmede; alle disse ting kan lidt få folk til at hidse sig op.

Før folk rent faktisk hidser sig op, kan der opstå negative følelser i deres hjerte. Andre menneskers ord eller handlinger kan stimulere deres følelser, og derefter får disse følelser afløb i form af synlig vrede. Hvis vores følelser bliver påvirket, betyder det, at vi er meget tæt på at hidse os op. Men hvis vi gør det, kan vi ikke hvile i Guds kærlighed, og det vil have en negativ indflydelse på vores åndelige vækst. Vi kan ikke forandre os i sandhed, så længe vi fastholder disse onde følelser.

3. Konsekvenserne af at hidse sig op

Elisa fik dobbelt så stor inspiration som sin lærer,

Elias, og han udførte flere gerninger med Guds kraft. Han velsignede en barnløs kvinde til at undfange et barn, genoplivede de døde, helbredte de spedalske og overvandt fjendtlige hære med bøn. Hans manifestationer af Guds kraft var forbløffende. Men til trods for de store gerninger, som han havde udført i sin livstid, døde han af sygdom. Hvad var grunden til det?

Da Elisa drog op til Betel, skete det følgende: Nogle små drenge kom ud af byen, håned ham og sagde: ”Kom herop, skaldepande, kom herop, skaldepande!” (Anden Kongebog 2:23) Elisa havde ikke ret meget hår, og hans fremtoning var i det hele taget ikke særlig attraktiv. Han sagde pænt til dem, at de skulle holde op, men de blev ved med at plage ham. Da han ikke længere kunne holde det ud, forbandede han dem. I det samme kom to bjørne ud af skoven og rev 42 af drengene ihjel.

Hændelsen fandt sted på grund af drengenes nådesløse hån, men den viser, at Elisa havde ondskab og nag i hjertet. Der er derfor forbindelse mellem denne hændelse og det, at Elisa døde af sygdom. Dette viser, at som Guds børn må vi ikke hidse os op. Det samme står der i Jakobsbrevet 1:20: ”For et menneskes vrede udretter intet, der er retfærdigt for Gud.”

4. For ikke at hidse sig op

En fjeder oplagrer mere energi og styrke, jo mere den bliver presset sammen, og så ”springer den op”, når presset slippes. På samme måde kan man have kritiske øjeblikke, hvis man holder sin vrede inde, og en dag vil denne vrede eksplodere. Vi må skille os af med de negative følelser, som provokerer vores hjerte, hvis vi vil undgå at hidse os op. Der er ikke tale om at undertrykke følelserne, men simpelt hen at skille sig af med dem, sådan at der ikke længere er noget at undertrykke, og vi kan opbygge godheden og kærligheden i vores hjerter.

Vi kan naturligvis ikke bare skille os af med alle de negative følelser og fylde vores hjerte med godhed og kærlighed på et øjeblik. Vi må forsøge på det dag for dag, kontinuerligt. Først og fremmest skal vi træne os selv i ikke at blive vrede, når vi kommer ud for situationer, hvor vi kan blive provokeret. Jeg vil anbefale, at man tager sig tid til at tænke over, hvordan det vil gavne situationen, at man bliver vred. Så vil man ikke senere fortryde og skamme sig.

Hvis vi tålmodigt holder ud, indtil vi opnår åndelig kærlighed ved Helligåndens hjælp, vil vi senere være i stand til at skille os af med de negative følelser, som hidser os op. Provokationernes frekvens vil blive reduceret fra 10 gange til ni, derefter til otte, og så videre. Senere vil vi have fred i sindet, selv om nogen forsøger at give os vanskeligheder.

Kære brødre og søstre. Er I tålmodige overfor jeres brødre i troen, selv i de situationer, som kan skabe ophidselse i menigheden, men bliver I omvendt let vrede i hjemmet eller på arbejdspladsen? Gud er ikke kun i kirken! Han tager bolig i os og er altid med os. Og han ser alle mennesker sind og tanker til hver en tid, hvert et sted. Jeg beder i Herrens navn om, at I vil forherlige Gud med hellige ord og gerninger.



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Overvind dine begrænsninger!

"Begrænsning" henviser primært til etableringen af et maksimum, som et menneske eller en ting ikke kan eller må overskride. Folk konfronteres med deres begrænsninger, når de bliver bedt om at gøre noget, som overgår deres evner. Men troen har ingen grænser. Gud er almægtig og alt er muligt for den, der tror på ham. Så hvordan kan vi rent praktisk overvinde vores begrænsninger?

1

Du sætter selv grænsen

Hvorfor har folk begrænsninger? Det har de, fordi de har defineret et maksimum for deres evner, og de tror selv på, at de ikke kan komme hinsides dette punkt. Men i Markusevangeliet 9:23 står der: "Jesus sagde til ham: "Hvis du kan! Alt er muligt for den, der tror."" Det vil sige, at når man forstår, at begrænsningerne er tæt forbundet med egne opfattelser, skal man ændre disse opfattelser til tro og indse, at vi kan gøre alt i Herren.

Vi skal gøre vores bedste for at overskride vores begrænsninger. Når vi anstrænger os, væbnet med Guds ord og indtrængende bøn, vil Gud øse sin store nåde og kraft ud over os med Åndens hjælp, sådan at vi kan overvinde vores begrænsninger. Hvis vi tror, at vi rent faktisk kan muliggøre det umulige, og udfordrer vores begrænsninger med fast tro, vil Gud den Almægtige hjælpe os med at overskride grænserne, og vi vil blive i stand til at gøre hvad som helst.

2

Hvad sker der, når man når sin grænse, og hvordan overskrider man den?

Vi skal skille os af med frustrationer og negative tanker

Hvis vi tænker på en negativ måde, dvs. hvis vi har kødelige tanker om, at der er noget, vi ikke kan, vil vi føle os frustrerede, og så kan vi ikke bryde vores begrænsning og tage det næste skridt. I dette tilfælde kan vi ikke få styrken til at fortsætte. Så vi skal skille os af med frustrationerne og de negative tanker, og i stedet fryde os og være taknemmelige med tro. Så vil Gud give os nåde til at forandre os.

Lad os forestille os to mennesker. De sætter sig det samme mål, men den ene siger, at han tror, han kan nå det, mens den anden siger, at han ikke kan. Konsekvenserne af disse overbevisninger vil være vidt forskellige. Den førstes erklæring om tillid er troens udgangspunkt; den kommer fra det hjerte, som Gud ønsker, at vi skal have, og tjener som motivation til at overvinde egne begrænsninger. Derfor skal vi sætte vores lid til Gud under alle omstændigheder med en positiv tænkemåde.

Dermed vil den negative indstilling og de skuffende og mismodige tanker bliver overvundet. Så vi skal undersøge vores egen indstilling, vores hjerte og vores tanker i enhver situation, og overvinde alt med glæde og taknemmelighed.

Vi bør takke Herren af hjertets grund

I dag er synden og ondskaben så udbredte, at de endda kommer med ind over dørtærsklen til kirken, som er Kristi legeme. Pastorer, som elsker Gud, må beskytte kirkens medlemmer, sådan at de ikke bliver tilsmudset af synden, og de må være i stand til at bringe nåde og barmhjertighed ned fra oven, for at kirkens medlemmer skal angre. De skal samle til bunke af retfærdighed med tårefulde bønner og ofre, ligesom Herren udviste eksemplarisk kærlighed på korset.

Herren ønsker, at alle mennesker skal opnå frelsen. Gennem forbønner fra en pastor, som går med Gud, kan han føre os til den smukke himmel. Så kan vi ikke undlade at sige med tro, at vi kan forandre os. Hvis man stadig tror, at man ikke kan, bør man indse, at man ikke er oprigtig taknemmelig at hjertets grund.

Hvis man indser Guds, Herrens, og hyrdens kærlighed, og sætter sin lid til Guds kærlighed med

tro, kan man bede med dyb værdsættelse, og så kan man hurtigt få kraften til at forandre sig.

Vi skal overvinde vores begrænsninger med indtrængende bøn

Hvis man beder, men kun langsomt forandrer sig, så må man indse, at det er fordi, bønnen ikke er indtrængende nok. Kun indtrængende bøn kan medføre, at man får styrke til at overvinde sine begrænsninger. Hvis man omvendt sætter begrænsninger selv i bønnen, vil det give anledning til langsommelige forandringer i troen.

Nogle mennesker beder oprigtigt i begyndelsen af bønnen, men de ender med at bede med meningsløse gentagelser eller døse hen midt i det hele. Nogle beder med unyttige tanker og venter på at bønnemødet skal slutte, mens andre bare føler sig trætte. Det betyder, at de ikke har overskrevet deres begrænsninger for bøn. Visse mennesker accepterer at lade sig begrænse af kødelige tanker og gør det til en vane ikke at bede ordentligt.

For at overskride denne begrænsning skal der ikke lægges mere vægt på selve bønnen. Vi må sætte et specifikt mål for forandring og gøre det til en vane at bede indtrængende for det hver dag. Når man beder uophørligt og indtrængende, vil Guds nåde og styrke komme fra oven, og man vil overvinde enhver form for begrænsning.

Selv Jesus, Guds søn, bad indtrængende i fortvivlelse, indtil hans sved blev som bloddråber, der faldt til jorden (Lukasevangeliet 22:44). Så hvordan skal vi bede? Som det fremgår af lignelsen om den uretfærdige dommer og den vedholdende enke i Lukasevangeliet kapitel 18, bør vi bede konstant uden at miste modet, indtil vi bliver hørt.

Hvis man ikke beder indtrængende, viser det, at hjertet ikke er længselsfuldt nok. Når vi i sandhed har et længselsfuldt hjerte, kan vi ikke lade være med at bede indtrængende af hele vores krop, hjerte, vilje og sind om at forandre os. Gud vil se vores ildhu efter at opdage vores mangler, vores bønner, og vores anstrengelser for at forandre os, og han vil give os indsigt og lade os forstå. Så hvis vi beder indtrængende og handler med tro, vil vi hver dag opleve glæden og lykke ved at forandre os.

”Jeg har lært mange ting i denne smukke kirke”



Mennesker fra 17 lande besøgte Manmin Centralkirke for at deltage i fejringen af Manmins 31. jubilæum. Mange religiøse personer fra Filippinerne besøgte Manmin, blandt andet biskopper, formanden for biskoppernes forening og præsidenten for et præsteseminar. Dette tiltrak mange menneskers opmærksomhed, og personalet ved *Manmin Nyhedsbrev* gennemførte interviews med dem.



Pastorer fra Filippinerne forsamles efter at have deltaget i gudstjenester i Åndens fylde og har åndelige samtaler med Dr. Jaerock Lee (Foto 1, 2). Foto 3 – Fra venstre: Pastor Eriberto Kabaobao, biskop Celso M. San Jose, pastor Epifanio Barcelon, biskop Robert A. Neri, biskop Mario G. Laurente, præst Manuel R. Buensuceso, biskop Mario Robles

Spm: Hvad synes De om Deres besøg i Manmin?

Pastor Celso M. San Jose, Formand for det Uafhængige Fællesskab for Biskopper

Det er tredje gang, jeg besøgte Manmin. Denne kirke har et vidunderligt organisatorisk system. Hver afdeling i kirken udfører sit virke. Komiteen for Scenekunst med sin lovpris og tilbedelse, GCN TV med sine udsendelser, og Dr. Jaerock Lee med sit formidlende virke gennem de mange bøger, som til sammen dækker hele verden. Det har overrasket mig meget.

Jeg blev dybt berørt af seniorpastor Dr. Jaerock Lee, som tjener kirkens medlemmer med den største omsorg. Der bliver tilbudt gratis transport til kirken og hjem via forskellige busser og biler, der tilbydes forskellige tjenester i boghandelen og cafeteriet, og der er særlige faciliteter til omsorg for de ældre. Frem for alt er han en eksemplarisk kristen med ydmyghed og tjenstvillighed, som får medlemmerne til at stole på ham og vokse sig til ”søjler” i Guds rige. Det ser alt sammen rigtig godt ud.

Spm: Fortæl os om Dr. Jaerock Lees Fælleskampagne i Filippinerne i 2001.

Pastor Robert A. Neri, Formand for det Kristne Fællesskab i Cavite Stat

Kampagnen blev gennemført i 2001 og varede fire dage begyndende med d. 26. september. I Filippinerne er september en måned med mange tyfoner, så de lokale pastorer var bekymrede over det. Men Dr. Lee sagde i et interview før kampagnen, at den ville blive en succes, og Gud stod inde for Dr. Lees ord med sin kraft. På daværende tidspunkt var der to tyfoner, som kom mod Filippinerne, men den ene døde ud, og den anden ændrede

retning. Det regnede slet ikke i løbet af de fire dage, og vi så endda en cirkelformet regnbue, som omkransede månen.

Efter prædikenen blev utallige personer helbredt for deres sygdomme gennem bønner for de syge, og de forherligede Gud i højeste grad. Mange pastorer blev forundrede over tegnene, underne og de kraftfulde gerninger. De begyndte at stole endnu mere på Gud, som er med Dr. Lee. Siden da har de kirker, som hjalp med kampagnen, alle oplevet vækkelse, og det hellige budskab udbredtes til stadighed i Filippinerne.

Spm: Præsident Mario, jeg har hørt, at De har fået store velsignelser under dette besøg.

Pastor Mario Robles, Præsident for PMI (Filippinerne's Missionsinstitut)

Mit besøg i Manmin Centralkirke er i sig selv en velsignelse for mig. Den største velsignelse af dem alle har være at møde Dr. Jaerock Lee, som er med Gud, og få hans velsignende bøn. Jeg blev berørt af hans venlighed og ydmyghed, i betragtning af at han er seniorpastor i en så stor kirke.

Kirkens medlemmer tjente de besøgende hjerteligt med omsorg og gode gerninger, og de tilbød i ånd og sandhed under gudstjenesterne. Jeg tror, at de opfører sig sådan, fordi Dr. Lee har udvist et eksempel ved at leve ved Guds ord og prædike om det med oprigtighed.

Som præsident for Filippinerne's Missionsinstitut vil jeg gerne formidle det hellige budskab til underviserne på seminaret og undervise i det for mine seminarister. Som vicepræsident for Filippinerne's Missionsfællesskab ønsker jeg også at lade mine kolleger kende det hellige budskab.

Spm: Er De blevet helbredt gennem Muan Ferskvand?

Pastor Mario G. Laurente, Formand for den Uafhængige Kirke i GMA

Det var bestemt en af Guds forbløffende kraftfulde gerninger, at det salte havvand i Muan-gun i Jeonnam provinsen blev forandret til ferskvand gennem Dr. Jaerock Lees bøn i Seoul. Jeg tror, Dr. Lee er et gudeligt menneske med et hjerte, der er så rent, at sådanne gerninger er mulige. Jeg blev også forbløffet over Muan Ferskvands Akvarium, hvor saltvandsfisk og ferskvandsfisk lever sammen. For Gud er der ikke noget, der er umuligt.

I 2011 havde jeg en meget øm hals i en måned. Jeg besøgte Manmin Centralkirke i Seoul og drag Muan Ferskvand. Så forsvandt ømheden fuldkommen. Under dette besøg i 2013 kunne jeg mærke, at min ryg og min skulder blev varme, da jeg badede mig i Muan Ferskvandsbassin, og de smerter, jeg havde haft begge steder, forsvandt. Halleluja!

Spm: Har De læst Dr. Jaerock Lees bøger?

Pastor Manuel R. Buensuceso, Formand for Pastorforeningen i Manila Pasay City

Jeg har læst *Målet af Tro*, *Landet Som Flyder med Mælk og Honning*, og *Liv i Ulydighed* og *Liv i Lydighed*. *Målet af Tro* imponerede mig meget. Bogen lægger vægt på vores tros vækst i overensstemmelse med i hvor høj grad, vi opnår Herrens hellige hjerte, ligesom Gud fortæller os, at vi skal være hellige, som også han er hellig.

Hans bøger lader mig forstå Guds vilje klart omkring emner såsom at holde sabbatten hellig, fornægte mig selv, og adlyde. Jeg har delt Dr. Lees bøger ud til pastorerne omkring mig og til mange troende, for de er fulde af dyrebare budskaber, der er som diamanter.

Spm: Hvad mener De om Daniel Bønnemøderne?

Pastor Epifanio Barcelon, Formand for det Kristne Netværk i Dasmariñas City

Jeg blev overrasket over, at kirken afholder Daniel Bønnemøder hver aften kl. 21. Kirkens medlemmer kom før mødet, forberedte sig og råbte sammen deres bønner under mødet. Jeg blev imponeret over alle disse ting. Mens jeg bad i kirken, oplevede jeg Åndens salve. Der kom en ubeskrivelig fred ind i mit hjerte, og jeg blev dybt bevæget. Min kirke planlægger at øge bønnetiden og bede mere til Gud.

Spm: Hvad syntes De om forestillingen ved fejringen af det 31. kirkejubilæum?

Pastor Eriberto Cabaobao, tidligere Formand for PMF (Filippinerne's Missionsfællesskab)

Der var mange optrædende grupper, som virkede i enhed og orden, og de unge optrædendes kærlighed og ildhu for Herren var forbløffende. Den fantastiske scene, tøjet og rekvisitterne var endnu mere fremragende end det, man ser på fjernsynsudsendelser, og kvaliteten var professionel. Det ville ikke have været muligt at lave en så storslået optræden uden megen tid, økonomisk støtte og hengivenhed. Det var helt i verdensklasse, og jeg har aldrig før set noget lignende. Det udtrykte både himlen og de kristnes håb. Den himmelske skønhed, renhed og overflod fik mig til at tænke på himlen som et sted, hvor de mennesker, der i sandhed er hellige, kan komme ind. Så jeg besluttede mig for at stræbe endnu mere mod at leve et helligt liv.

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.

4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Gerninger 17:25)

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Gerninger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 235-3, Guro-Dong3, Guro-Gu, Seoul, Korea (152-848)

Telefonnr.: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com

Email: manminministry@manmin.org

Udgiver: Dr. Jaerock Lee

Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin