

Manmin Nyhedsbrev

NR. 12 26. JANUAR, 2014



Seniorpastor Dr. Jaerock Lees velkomsttale til det nye år 2014

”Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene; men over dig bryder Herren frem, hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys og konger til din stråleglans” (Esajas’ Bog 60:1-3).

Gud, som ønsker at frelse alle mennesker, oprettede Manmin Centralkirke til at opfylde dette forsyn for tidens afslutning. I de 32 år der er gået siden kirkens åbning, har den uden ophør adlydt med tro, og Gud har velsignet os til at udbrede budskabet om Jesus Kristus til de fjerneste dele af jorden med Helligåndens kraft.

Frelsens og helligørelsens nåde er gennem de seneste tre år blevet givet til adskillige medlemmer gennem hyrdens ofrer og hengivenhed, og det har resulteret i et stigende antal åndelige mennesker og mennesker med en fuldkommen ånd. Dermed opfyldes den retfærdighed, som er nødvendig for at frelse flere sjæle.

Som konsekvens er det lykkedes kirken at etablere et organisationssystem baseret på tillid og kærlighed i den fuldkomne ånds fylde, og det har ladet Guds storslåede vilje blive opfyldt. Med en ny start under den betydningsfulde jul i 2013 har Gud Fader strammet det åndelige grundlag for at udbrede kirkens navn og beviset for Guds kærlighed og kraft til alle mennesker og folk på jorden. Vi

giver ham al tak og ære.

Hvilke slags velsignelser har Gud så beredt til os, nu hvor vi byder det nye år 2014 velkommen?

For det første vil det gudgivne løfte i høj grad blive opfyldt gennem hyrdens kraft.

På grund af den fuldkomne tro på Guds løfte, som er nedfældet i Bibelen, har Manmin Centralkirke forandret folks hjerter gennem utallige tegn, undere og store, forbløffende kraftfulde gerninger, som beviser den livgivende kærlighed, der har ledt utallige sjæle ind i Herrens arme. I det kommende år 2014 vil det forsyn, som er givet til kirken af Gud ved hyrdens kraft, forsynet for alle de koreanske kristne kirker og forsynet for alle mennesker i alle nationer i den sidste tid blive realiseret.

For det andet vil der i stigende grad ske kraftfulde gerninger i hele verden gennem lommeørklæder, som hyrden har bedt over.

Selv i dag bliver Åndens gerninger manifesteret gennem lommeørklæder,

som hyrden har bedt over. Derigennem møder folk Gud, får løst problemerne i deres liv, og bliver helbredt for deres sygdomme, inklusiv alle former for uhelbredelige og dødelige sygdomme og lidelser. De giver Gud æren for det. Ved møderne i udlandet, hvor der er blevet brugt lommeørklæder, har mange buddhister, hinduer, muslimer og jøder taget imod Herren og er blevet omvendt til kristendommen.

I takt med at hyrdens kraft øges i 2014, vil også antallet af kraftfulde gerninger med lommeørklæder stige. Og flere pastorer og medarbejdere vil opfylde Guds vilje rundt om i verden, såsom i de 10.000 søsterkirker og associerede kirker, og disse ting vil ske i alle dele af verden.

For det tredje vil han føre os til at bygge ”Den Skinnende Kirke”.

I 2014 vil Gud selv vejlede os, sådan at ”Den Skinnende Kirke” vil blive bygget smukt, og han har beredt alt, sådan at utallige sjæle vil opnå frelse i denne sidste tid, ved at hans herlighed åbenbares. Jeg tilskynder jer til at bede af hjertets grund og stræbe

endnu mere mod at opnå et åndeligt hjerte og en fuldkommen ånd, sådan at Den Skinnende Kirke vil blive bygget hurtigt.

For det fjerde vil genskabelsens kraftfulde gerninger for alvor udfolde sig.

I Første Mosebog 1:3 står der: ”Gud sagde: ”Der skal være lys!” Og der blev lys.” Da Gud talte med den oprindelige stemme, fandt skabelsesgerningen sted. Så hvad henviser genskabelsens gerning til? Til at forny himlen og jorden og alt i dem, som Gud har skabt.

Kære brødre og søstre i Kristus, er det ikke spændende bare at forestille sig de kraftfulde genskabelsesgerninger, som for alvor vil udfolde sig ved hyrdens kraft! Alt, som er blevet gjort gennem den oprindelige stemme, vil blive åbenbart som fuldkomne frugter i 2014. Gennem genskabelsens gerninger, som forandrer menneskets oprindelige hjerter, beder jeg jer oprigtigt om at blive Guds sande børn og træde frem i verden sammen med hyrden! Halleluja!

Kærligheden finder ikke sin glæde i uretten

”[Kærligheden] finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden” (Første Korintherbrev 13:6).

Den kærlighed, som Gud vil have, søger andres bedste; den giver glæde, håb og liv; og der er tale om en åndelig kærlighed, som er uforanderlig til evig tid. Omvendt søger den kødelige kærlighed egen vinding og er foranderlig. Den åndelige kærligheds 15 karakteristika er nedfældet i Første Korintherbrev kapitel 13, også kaldet ”Kærlighedskapitlet”.

Ud af disse karakteristika ved åndelig kærlighed har vi allerede dækket de ni første i tidligere udgaver: Tålmodighed, mildhed, ikke at misunde, ikke at prale, ikke at bilde sig noget ind, ikke at gøre noget usømmeligt, ikke at søge sig eget, ikke at hidse sig op og ikke at bære nag.

Lad os nu se nærmere på det næste karakteristika ved åndelig kærlighed: Ikke at finde sin glæde i uretten. Uretfærdighed henviser til skammelige ydre handlinger. Først når man ikke finder glæde i uretfærdigheden, kan man opnå åndelig kærlighed.

Så hvad betyder det, at kærligheden ikke finde sin glæde i uretten? Og hvad bør vi gøre for at opnå denne form for åndelig kærlighed?

1. Hvad er det ikke at finde sin glæde i uretten?

I et udviklet land er der store chancer for, at ærlige mennesker kan få succes. Omvendt foregår der en masse korrupsion og andre uretfærdigheder i uudviklede lande. Næsten alt opnås med penge i sådanne nationer. Og uretfærdigheden har nær forbindelse til landets medgang og modgang.

Den har også stor indflydelse på det individuelle liv. Hvis man er selvisk, og det eneste man tillægger betydning er egen vinding, kan man ikke opnå sand tilfredsstillelse, og man kan ikke elske. Så Gud lærer os, at det er sand kærlighed ikke at finde sin glæde i uretten, men at glæde sig over sandheden.

”Ikke at finde sin glæde i uretten” og ”ikke at bære nag” minder om hinanden. Forskellen er, at det ikke at bære nag betyder, at man ikke har nogen form for ondskab i hjertet, mens det ikke at glæde sig ved urette er, at man tager afstand fra skammelige handlinger og gerninger, og undlader at deltage i dem.

Lad os forestille os, at vi er jaloux på en bekendt, som er velhavende. Vi kan føle modvilje mod ham, fordi det virker som om, han altid praler af sin velstand. Så kan vi tænke noget i stil med: ”Han er rig, men hvad med mig? Jeg håber, han vil gå bankerot.” Dette er at tænke onde tanker. Men en dag blive den bekendte bedraget og hans firma går bankerot. Hvis man glæder sig over det og tænker: ”Det har han rigtig godt af, sådan som han pralede!”, så finder man sin glæde i uretfærdigheden. Hvis man desuden deltager i denne form for onde gerninger, så glæder man sig aktivt over uretten.

2. At opnå åndelig kærlighed

1) Vi må hverken bryde loven eller skade andre

Vi må ikke gøre noget, som åbenlyst er uretfærdigt overfor andre. Man kan måske opnå velstand på måder, som ikke er korrekte og uden ansigtets sved. Man kan snyde og true andre, for på den måde at tage



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

noget fra dem. Man kan også bryde reglerne eller loven i landet med henblik på personlig vinding. For eksempel kan en dommer afsige en uretfærdig dom efter at have modtaget bestikkelse, og dermed straffe et uskyldigt menneske. Det er tydeligvis uretfærdigt.

Når nogen sælger noget, kan de måske snyde med mængden, eller de kan bruge billige materialer af lav kvalitet for at opnå større gevinst. Nogen mennesker søger deres eget helt uden hensyn til andre. Ud over disse grelle tilfælde er der mange mennesker i verden, som snyder andre for at skaffe penge, som ikke retmæssigt tilhører dem.

Lad os forestille os, at du har en god stilling, og at du bliver bekendt med, at en af dine nære venner tjener mange penge på en illegal virksomhed. Hvis han bliver taget i det, vil han blive straffet hårdt, og han vil give dig et stort beløb, hvis du lover ikke at sige noget om det. Han siger endda, at han vil give dig flere penge med tiden. Selv om du lider under desperat pengemangel, vil du ikke handle uretfærdigt, men i stedet følge den rette vej, hvis du elsker Gud.

I Anden Krønikebog 19:7 står der: ”Lad jer nu styre af frygt for Herren. Pas på, hvad I gør! For hos Herren vor Gud er der ingen uret; han er ikke partisk og lader sig ikke bestikke.” Gud er retfærdig. Han har ikke nogen uretfærdighed overhovedet. Vi kan måske blinde folks øjne, men vi kan ikke snyde overfor Gud. Hvis vi bare frygter Gud, vil vi gå den rette vej med ærlighed.

Bibelen fortæller os Abrahams historie. Da Lot, hans nevø i Sodoma, blev taget til fange af fremmede konger i et slag, bragte Abraham hele folket i Sodoma tilbage sammen med alle deres egendele. Også Lot og hans egendele bragte han tilbage. Sodomias konge var meget taknemmelig og ville forære Abraham alle egendele. Men Abraham afslog (Første Mosebog 14:22-23). Da hans kone Sara døde, ville Sohars søn, som ejede begravelsespladsen, give Abraham jorden, så han kunne begrave den døde. Men Abraham betalte fuld pris, som det er nedfældet i Første Mosebog kapitel 23. Det skyldtes, at han var ærlig og ikke havde noget ønske om at få en uretmæssig indkomst

eller en uretfærdig løn.

De, som elsker Gud og er elsket af ham, skader ikke andre og bryder ikke loven for at opnå personlig vinding. De vil ikke have noget andet end en rimelig kompensation. Så hvis de glæder sig ved uretten, beviser det, at de ikke elsker Gud og deres næste i ret høj udstrækning.

2) Vi må ikke gøre noget, som ikke er i overensstemmelse med Guds ord

Det er ikke kun uretfærdigt at bryde loven og skade andre, men også at udføre enhver anden synd, som er imod Guds ord. Når ondskaben i hjertet kommer ud i bestemte former, er det synd og uretfærdighed. Man kan kategorisere uretfærdighed blandt de forskellige synder som en af kødets gerninger. Det vil sige, at ondskab såsom had, jalousi og misundelse kommer ud i form af handlinger såsom slåskampe, bedrag og mord.

I Første Korintherbrev 6:9-10 står der: ”Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige.” De mennesker, som handler med uretfærdighed, bør derfor indse, at det er vanskeligt for dem at blive frelst, og de må angre grundigt.

Bibelen fortæller om Akan, som faldt ned i ødelæggelsen på grund af kærlighed til penge og uretfærdighed. Han var født i anden generation efter flugten fra Egypten, så han voksede op som vidne til skysøjlen om dagen og søjlen af ild om natten. Akan så, hvordan den strømmende Jordanflod stoppede og den stolte by Jeriko faldt på et øjeblik. Han vidste udmærket, hvorfor Josva, deres leder, sagde til dem, at de ikke måtte tage noget i Jeriko: Det var fordi, alt i byen skulle gives som offer til Gud.

Men han blev blindet af grådighed, da han så de efterladte ting i byen Jeriko. Da han så et smukt tæppe fra Sinear, sølvmonter og en guldbarre, ignorerede han Guds ord og Josvas befaling, og han stak tingene til sig i al hemmelighed. Til sidst førte hans uretfærdige adfærd til, at israelitterne blev slået på flugt i det følgende slag. De urette gerninger kom endelig for dagens lys, og alle hans familiemedlemmer blev stenet til døde.

Kære brødre og søstre. Vores syndeløse Jesus blev korsfæstet for at frelse os, selv om vi var uretfærdige, som der står i Første Petersbrev 3:18. Hvis vi indser denne store kærlighed, må vi ikke finde vores glæde i uretten. Når vi undlader at finde glæde i uretten, vil vi heller ikke handle i den, og vi vil i stedet leve i overensstemmelse med Guds ord. Så kan vi have konstant fremgang i vores liv. Jeg håber, at I hurtigt vil skille jer af med uretfærdigheden, lovløsheden og usandheden, og at I vil fylde jeres hjerter med godhed, kærlighed og sandhedens ord, som tilhører Gud. Jeg beder i Herrens navn om, at I derved vil opnå den åndelige kærlighed.



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden

I Johannesåbenbaringen 22:13 siger Gud: "Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden." Oprindeligt var der hverken en begyndelse eller en ende på Gud. Han eksisterede før og efter evigheden; han var selv det uendelige rum. For ham eksisterer hverken tidens eller rummets begrænsninger. Så hvorfor siger han sådan? Hvis vi forstår den åndelige betydning af dette vers, kan vi mærke Gud Treenighedens dybe og uendelige kærlighed og blive hans sande børn.

A

Ω

Gud Fader som er Alfa og Omega for den menneskelige civilisation

Alfa og Omega er det første og det sidste bogstav i det græske alfabet. På den tid hvor apostelen Johannes skrev sin åbenbaring, var den hellinistiske civilisation i fuldt flor. Så "Alfa og Omega" henviser ikke kun til de sprog, som menneskeheden bruger for at udtrykke sin viden, men også til begyndelsen og enden af denne viden.

Der er en nær forbindelse mellem menneskelig civilisation og sprog. Det er nødvendigt, at der findes et skriftsprog, for at civilisationen kan udvikles og overleveres. Selv om en generation har fremragende viden og evner, vil det være vanskeligt at overlevere disse ting til de fremtidige generationer, hvis ikke der er noget skriftsprog til at nedfælde dem.

Da Gud skabte mennesket, gav han det evnen til at oplagre viden. Siden Adams tid har folk

akkumuleret viden og udviklet civilisationen. Men menneskelig viden og civilisation kan ikke udvikles ubegrænset. Ligesom civilisationens begyndelse var fastlagt i Guds plan, da han skabte Adam, er også enden forudbestemt. Den menneskelige histories forløb begyndte under Guds herredømme og vil ende på samme måde.

Så hvorfor giver Gud Skaberen mennesket viden og lader dem udvikle civilisationer? Fordi Guds ord kun kunne nedfældes og overleveres korrekt til efterfølgende generationer gennem skriftsproget. Og kun gennem civilisationens udvikling kan budskabet prædikes i alle dele af verden. Da Gud sagde: "Jeg er Alfa og Omega", henviste det til et særligt træk ved Guds Fader. Nemlig at han tillod udviklingen af den menneskelige viden og civilisation fra begyndelsen til enden.

Gud Sønnen som er den første og den sidste af den menneskelige frelse

"Den første og den sidste" henviser til Guds hellige Søn, Jesus Kristus. Dette udtryk har relation til forsynet for korsets frelse, hvilket er den hemmelighed, der er blevet skjult før tidens begyndelse. Herren er den første og den sidste i virket for frelsen af menneskene, som var syndere, og han skal føre dem til det evige liv.

"Den første" i skrifterne betyder, at Herren blev genopstandelsens første frugt efter korsfæstelsen ved at overvinde døden, genopstå og åbne vejen til frelsen for menneskeheden. Dette er godt beskrevet i Første Korintherbrev 15:20.

Efter at det første menneske Adam var ulydig overfor Guds ord og syndede, blev menneskeheden bestemt til at gå mod døden. Men da Jesus påtog sig alle lidelserne og blev korsfæstet for at genopstå, kan alle, som tror på ham, opnå frelse.

Jesus Kristus var genopstandelsens første frugt og han gav selv utallige frugter (Kolossenserbrevet 1:6).

Når den første frugt dannes, indeholder den livets sæd. De af jer, som har hørt det hellige budskab og har fået livet, er Herrens smukke frugter. Dermed bliver I livets sæd, som "sås i jorden", og bærer endnu flere frugter. Siden Herren genopstod til livet, er der på denne måde utallige sjæle, som er blevet frelst i Herren og kan få del i genopstandelse.

Så hvad menes der med, at Jesus Kristus er "den sidste"? Det betyder, at forsynet for den menneskelige forløsning kommer til sin afslutning, når Herren kommer i luften (Første Thessalonikerbrev 4:16-17). På denne måde beskrives Herren i skrifterne som "den sidste", der vil ende forsynet for forløsningen ved sin genkomst.

Ligesom en bonde høster alle afgrøderne og senere sanker, vil frelsens "sankning" blive foretaget under den syv år lange prøvelse, efter at forsynet for den menneskelige frelse er blevet gennemført.

Gud Helligånden som er begyndelsen og enden af den menneskelige kultivering

Gud skabte menneskeheden og værner om menneskets historie er for at indsamle de sjæle, som er "god hvede". Den gode hvede er de sande børn af Gud, som efterligner den gode og hellige Gud. Denne proces gennemføres for at opnå sande børn, som elsker Gud. Så begyndelsen og enden henviser til begyndelsen og enden af den menneskelige kultivering, og har relation til Helligånden, som er en del af Gud Treenigheden.

Det første menneske Adam havde oprindeligt et rent hjerte og havde ikke nogen form for synd eller ondskab. Men efter hans overtrædelse blev mennesket slaver af synden, og dermed af den fjendtlige djævel og Satan. For at blive sande børn sådan som Gud ønsker, skal man skille sig af med de kødelige egenskaber og den syndefulde natur, og genvinde det oprindelige rene hjerte.

Gud vil give Helligånden som hjælper i gave til enhver, der tager imod Jesus Kristus, erkender sine synder og angreder grundigt, og han vil hjælpe dem til at opnå retten, autoriteten og velsignelserne til at blive Guds børn. Hvis ikke vi får Åndens hjælp, kan vi ikke bede i Åndens kraft, indse Guds ord og opnå styrke til at handle ved Guds ord,

som det er skrevet i Bibelen.

Først når vi får Helligånden ved at tro på Jesus Kristus, kan vi blive Guds sande børn gennem den menneskelige kultivering. Når vi adlyder Guds ord ved hjælp af Ånden, vil liv og fred komme over os, og glæden og nåden vil være overstrømmende. Men når vi er ulydige overfor Helligånden, vil vi føle beklagelse og uro i hjertet. Ikke desto mindre vil Ånden selv i disse tilfælde gå i forbøn for de troende og hjælpe dem med at få nåde og styrke (Romerbrevet 8:26).

Helligånden virkede med Gud, da Gud skabte mennesket, startede den menneskelige kultivering og gennemførte de ting, som er beskrevet i det gamle testamente. Siden Herrens genopstandelse og himmelfart har den for alvor udført sit virke. Den hjælper folk med at omskære deres hjerter, kultivere sig, opnå helliggørelse og blive sande børn. Men Helligåndens hjælpende gerning vil ikke vare evigt. Vi skal være klar over, at den vil stoppe, når Herren kommer i luften. Med denne indsigt bør de troende stræbe mod at smykke sig som Herrens brude.



Diakon Heeyong Kwak (41 år, menighed 3-32 i Sydkorea)

”Vi blev velsignet med en søn efter 9 års ægteskab”

Jeg mødte Diakonisse Hyojeong Kim i Manmin Centralkirke, og vi blev gift i juni 2004. I starten havde vi ingen diskussioner, og vi bad sammen og havde en god familie i Herren. Jeg troede, det var naturligt at have en sådan familie. Da jeg tænkte sådan, havde jeg en venskabelig omgang med mine kolleger og blev optaget af at spille de computerspil, som jeg tidligere havde være glad for.

Mit kristne liv gik ikke godt. Jeg deltog i gudstjenesten om søndagen på grund af min kones almindelige rutine. Men omkring tre år efter, vi blev gift, skete der mig noget: Min kone og jeg forsøgte at få et barn, selv om det var ved at være lidt sent, men vi havde ikke heldet med os, og hun blev ikke gravid.

I juli 2009 modtog vi Seniorpastor Dr. Jaerock Lees bøn for undfangelse af et barn. Så blev min kone gravid, men havde en ufrivillig abort efter seks uger. I et glimt havde jeg den tanke, at det kunne være min skyld. Det kunne være fordi, jeg ikke havde levet ved Guds ord. Ikke desto mindre angrede jeg ikke, men bebrejdede i stedet min kone og sagde: ”Du skulle have være mere forsigtig, når nu du var gravid!” Min kone var knust over, at jeg sagde sådan.

Derefter undfangede min kone en baby to gange mere, men tabte begge gange barnet i graviditetens tidlige stadier. Når jeg var i kirke, bad jeg: ”Gud, jeg må leve ved ordet!” Men til trods for denne bønfoldelse, vendte jeg hurtigt tilbage til mit dagligliv igen uden nogen form for forandring.

På daværende tidspunkt deltog kirkens medlemmer i kampagnen Ny Jerusalem. Den drejede sig om at skille sig af med det verdslige, fylde hjertet med Guds kærlighed, genvinde troen og løbe troens løb med håb om Ny Jerusalem.

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee gik i forbøn for kirkens medlemmer med sorg og tårer fra sit bedehus i bjergene. Alligevel brød jeg ikke mine

gamle vaner.

I juni 2011 besøgte pastoren for stormenigheden Miyoung Lee vores familie og afholdt godstjeneste sammen med os. Hun rådede mig til at skille mig af med mit foranderlige hjerte, mit utro sind og min tilknytning til verden, og at bede indtrængende. Gud bevægede mit desperate hjerte dybt. Selv om jeg gik til gudstjenester og bad, havde jeg ikke for alvor sand tro på Gud. Det forstod jeg. Og jeg begyndte at forstå, at alt ville gå godt, hvis min sjæl trivedes.

Derefter deltog jeg i Daniel bønsemøderne hver aften og angrede grundigt min fortids synder. Selv

når jeg måtte tage sent af sted fra mit arbejde, tog jeg hen i kirken for at bede ved Daniel bønsemødet. Jeg ville holde øje med mit hjerte, så jeg besøgte pastor Miyoung Lee hver søndag og bad over det, hun havde at sige til mig. Jeg læste også Dr. Jaerock Lees bøger og forsøgte at forstå Guds vilje for at opnå Herrens hjerte. Så var det ikke længere et problem at undfangе. Jeg blev overbevist om, at hvis man elsker Gud, vil sjælen trives og alt vil gå godt. Derfor kunne jeg også tro på, at undfangelsens velsignelse ville komme helt naturligt.

Mens jeg førte et åndfuldt kristent liv, modtog jeg i februar 2013 Dr. Lees bøn ved et møde med ham under Nytårsferien, og min kone undfangede igen. På påskesøndag mødtes min familie med Dr. Lee. Min kone var gravid i 9. uge. Vi sagde til ham, at vi ønskede os en søn, idet der er relativt få drenge i familien. Så han bad for, at vi skulle få en søn.

Hans bøn havde en vidunderlig kraft! Vi tog til et hospital, der har ry for at have et dygtigt personale, som kommer fra de bedste universiteter i Korea. Ultralydskanningen i graviditetens 16. uge viste, at vi ville få en datter. Men min kone insisterede på, at det ville blive en søn, fordi vi havde modtaget Dr. Lees bøn. Ved en senere ultralydundersøgelse viste det sig, at det rent faktisk var en søn! En datter var blevet til en søn!

Den 29. oktober 2013 fødte min kone en sund dreng. Jeg er også blevet velsignet i min biludlejningsvirksomhed. For to år siden åbnede jeg en lille virksomhed med biludlejning af seks biler. Men efter at jeg er begyndt at føre et åndfuldt kristent liv, har jeg fået et hovedkvarter med mere end 50 udlejningsbiler og vi har også underafdelinger. Resultatet er, at jeg nu har i alt 86 udlejningsbiler.

Min kone og jeg har fået sand tro, mens vi har oplevet Guds kærlighed og kraft. Da vi arbejder som celleledere, formidler vi begge Herrens kærlighed. Jeg takker og ærer Gud, som har givet os en smuk søn efter 9 års ægteskab, og har ført os på bedste vis. Halleluja!

”De bedste æbler blev fremstillet med Muan ferskvand”



Søster Chitose Miyashita (43 år, Ida Manminkirke i Japan)



Jeg er kommet i Ida Manminkirke siden marts 2013. Gennem Dr. Jaerock Lees prædikener har jeg indset, hvor vigtigt det er at leve ved Guds ord. Jeg har ført et kristent liv i ordet med et lydigt hjerte, og jeg har oplevet Guds milde kærlighed og berøring.

Det følgende skete i oktober 2013. Jeg bestyrede en frugtplantage med æbletræer. Da det blev tid til at sprøjte med pesticider, var der en tyfon, som var ved at ramme det område, hvor jeg boede. Men jeg bad og sprøjtede med Muan vand. Når jeg gjorde det, beskyttede Gud os fra vinden. Under tyfonen her i 2013 blev dette område ramt særlig mange gange, så i mange andre frugtplantager faldt frugterne ned, men ikke i vores.

Men det er ikke det hele. Jeg oplevede også Guds kærlighed og kraft gennem Muan ferskvand, som blev forandret fra saltvand gennem Dr. Lee bøn (Anden Mosebog 15:25).

Pastor Seunggil Ryu kom på besøg fra Sydkorea og gav mig en flaske med Muan Ferskvand. Jeg puttede det i pesticiderne og sprøjtede det på mine æbletræer. Så modnede selv de æbler, der voksede på skyggefulde steder, og de smagte rigtig godt. Sammenlignet med andre æbler fra nærliggende frugtplantager var mine de bedste med hensyn til størrelse, farve og sukkerindhold.

Jeg er forbløffet over Guds storslåede kærlighed og kraft. Halleluja!

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldenndt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Gerninger 17:25)

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Gerninger 4:12)

Danish

Manmin Nyhedsbrev

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
Telefonnr.: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com

Email: manminministry@manmin.org

Udgiver: Dr. Jaerock Lee

Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin