

Manmin Nyhedsbrev

NR. 14 23. MARTS, 2014

Hemmeligheden bag at have et åndeligt hjerte: Læs Bibelen!

Manmins medlemmer mærker Herrens kærlighed gennem Bibelen og deres entusiasme stiger

I dag er der mange kristne, som ikke læser Bibelen, og nogle af dem anser endda Bibelens værker for kun at være fabler. Men Bibelen er den levende Guds ord.

I Manmin Centralkirke er det ikke vanskeligt at finde mennesker, som læser Bibelen, idet hele menigheden har "Bibelstudiefeber". Seniorpastor Dr. Jaerock Lee lægger vægt på, at medlemmerne hver dag skal lære et vers udenad og læse et kapitel. Endnu før begyndelsen af 2014 tilskyndede han folk til at læse alle Bibelens bøger med henblik på deres åndelige vækst. Han har også lært folk at læse Bibelen detaljeret.

Han har sagt, at man skal starte med det Nye Testamente, som er det mest velkendte, og læse det højt, mens man noterer sig alle Guds bud såsom "gør", "gør ikke", "skil jer af med" og "overhold". De ting, man ikke har overholdt, skal man bede over ud fra noterne, og strege dem ud, efterhånden som man begynder at praktisere dem.

Under Hengivelsesgudstjenesten for distrikts-, underdistrikts- og celleledere d. 2. februar 2014, understregede Dr. Lee igen vigtigheden af at læse Bibelen. Læsningen er nemlig en genvej til at undersøge troen og opnå et åndeligt hjerte, som er ligesom Herrens.

Alle kirkens medlemmer fra børn til ældre lever lykkeligt med den nåde og de følelser, som gives gennem Bibelen. De læser Bibelen, mens de noterer sig det, de ikke har skilt sig af med eller adlydt, og så beder de for at være lydige



overfor Guds ord. De læser sent om aftenen, ved tidligt daggry, eller under en arbejds pause. Når som helst, de har tid i overskud, læser de, og det får deres kærlighed til Herren til at vokse.

Diakon Sangcheol Lee på 49 år fra mændenes mission 2-5 fortæller: "Jeg læser Bibelen højt, når jeg er ledig til det, og før jeg går i seng. Da jeg er koncentreret, når jeg læser, får jeg en

helt anden grad af nåde end tidligere, og Bibelens scener fremkaldes i mit hjerte."

"Jeg har indset Herrens og hyrdens kærlighed, mens jeg har læst det Nye Testamente. Når jeg læser det Gamle Testamente, kan jeg ikke sidde i en behagelig stilling. For øjeblikket læser jeg det på knæ. Jeg er så lykkelig over at have fået nåde og styrke til at opdage

mig selv", fortæller diakonisse Aeja Kim på 50 år fra kvindernes mission 3-1.

Kirkens medlemmer beder også indtrængende på Daniel bønemøderne som afholdes kl. 21 hver aften, som der står i Første Timotheusbrev 4:5: "For det helliges ved Guds ord og ved bøn." De anstrenger sig oprigtigt for at vokse i troen.



"Livets ord på GCN er Guds gave til mig"

Pastor Nancy Sharpe Blizzard
(Kirken Håb om Himlen i USA)

Da jeg havde fået installeret en TV antenne, ledte jeg efter en kristen kanal. Og jeg fandt GCN. Jeg så Dr. Jaerock Lee "Livets Ord" og oplevede Guds nåde som aldrig før. Jeg er sikker på, at GCN er Guds gave.

Så læste jeg Dr. Lees bøger *Himlen I & II* og jeg blev dybt bevæget. Jeg var lamslået over de detaljerede beskrivelser af Himlen, som har flere forskellige bosteder og forskellige niveauer af belønning. Jeg begyndte at tænke, at jeg burde opfylde mine pligter med endnu større flid, så jeg kunne få flere belønninger i Himlen.

Jeg er præst i kirken Håb for Himlen i Hollywood, Los Angeles i Californien. Den 12. januar 2014 havde vi et vækkelsesmøde og et

helbredelsesmøde med lommeørklæder med pastor Hangyeol Kim som taler. Han virker i Manmin Missionscenter i Californien. Pastor Kim bad for os med lommeørklæder, som Dr. Jaerock Lee havde bedt over (Apostlenes Gerninger 19:11-12).

Jeg blev helbredt for nogle rygsmerter, jeg havde haft som eftervirkning af en ulykke, og søster Natasha blev kureret for depression. Desuden blev mine kirkemedlemmers hjerter åbnet og de angrede. Nu er de forandret og bestræber sig oprigtigt. Halleluja!

I disse dage læser jeg Dr. Lees bøger, og de giver mig megen nåde. Jeg er fuld af ånd, for jeg har mødt den sande hyrde, som formidler livets ord. Jeg takker og ærer Gud.

Kærligheden tåler alt, tror alt og håber alt

”Kærligheden er tålmodig... Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt” (Første Korintherbrev 13:4-7).



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

I denne verden er der ingen, der har noget imod ordet ”kærlighed”. Man kan være lykkelig, hvis bare man har rigelig kærlighed, uanset hvor hårdt livet måtte være. Omvendt kan man ikke opnå sand lykke, hvis man ikke har åndelig kærlighed, selv om man har et sikker liv i økonomisk fremgang. Kærligheden er uundgåelig for mennesker, og det bør være åndelig kærlighed, som er uforanderlig til evig tid.

Den åndelige kærligheds egenskaber bliver forklaret i Første Korintherbrev kapitel 13. Der står, at kærligheden tåler alt, tror alt og håber alt. Lad os se nærmere på den åndelige betydning af dette og på, hvordan man opnår åndelig kærlighed.

1. Kærligheden tåler alt

Når vi tager imod Jesus Kristus, forsøger vi at leve ved Guds ord. Mens vi gør det, kan vi måske komme ud for at skulle tåle ting. Hvis man bliver vred eller irriteret på andre, skal man kunne tåle dem. Man skal også kunne tåle ikke at tilfredsstille sine personlige ønsker men i stedet gøre det, som er nødvendigt at hensyn til andre.

Det er derfor, der står at ”kærligheden er tålmodig”, som det første karakteristika ud af de i alt 15 egenskaber ved åndelig kærlighed. Vi skal være tålmodige overfor enhver form for vanskelighed for at skille os af med de usandfærdige egenskaber i vores hjerter, og vi skal forblive tålmodige i kampen mod vores ”selv”. Det er det, der menes med ”tålmodighed”.

Så hvad betyder det at ”tåle alt”? Det

vil sige at tåle alle de lidelser, som andre udsætter os for, når vi har kultiveret vores hjerter med sandheden. At ”tåle” alt i dette vers har nemlig en bredere betydning end verset ”Kærligheden er tålmodig.” Man skal tåle alle de ting, som ikke er i overensstemmelse med åndelig kærlighed.

Med andre ord vil det sige at tåle alle former for ondskab inklusiv usandhed, kødelighed og synder. For eksempel er utålmodighed, uvenlighed, vrede, arrogance og grovhed alle ting, som er i modstrid med den åndelige kærlighed. At søge egen vinding, lade sig provokere, bære nag og finde sin glæde i uretten, er også alle ting, som ikke hører til den åndelige kærlighed.

At tåle noget er her ikke kun at undertrykke det. Det er at skille sig af med de egenskaber, som er i modstrid med kærligheden, nemlig alle usandhederne i hjertet, og få dem til at forsvinde. Det vil sige at omskære hjertet. Hvis vi omskærer vores hjerte og skiller os fuldkommen af med kødet, vil vi være åndelige mennesker, som er fyldt med udelukkende åndelig kærlighed.

Hvis vi rent faktisk opnår ånden i vores hjerter, er det ikke længere nødvendigt at ”tåle” noget. Det at være i ånden betyder, at vi elsker Gud i allerhøjeste grad, og at vi ikke kan tænke på noget som helst, der er i modstrid med kærligheden, så vi vil indlysende nok heller ikke gøre noget i den stil. Og da vi ikke har nogen ondskab i hjertet, vil vi ikke for alvor se andres fejl og mangler. Selv om vi ser dem, vil vi kun forsøge at forstå dem og dække over dem, og dermed vil der ikke længere være behov for at tåle noget.

Hvordan behandlede folk Jesus, som kom til denne jord for at frelse de mennesker, som var syndere? Alt det, Jesus gjorde, blev gjort af godhed, men folk hånede og foragtede ham. Til sidst korsfæstede de ham. Jesus, som var sandheden selv, bar stille over med disse mennesker. Han gik endda i forbøn for dem og sagde: ”Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør” (Lukasevangeliet 23:34).

Jesus tålte alt og hans kærlighed resulterede i frelsen; alle, der tager imod ham som Frelseren, kan blive Guds børn. De flyttes fra døden til det evige liv. Gud elsker os, så han bærer over med os og venter på, at vi skal blive hans sande børn.

2. Kærligheden tror alt

Hvis man elsker nogen af hjertets grund, vil man tro det bedste om vedkommende. Selv om personen har mangler, vil man stadig forsøge at tro på ham. Man vil betragte ham med kærlighed, fordi man har tiltro til, at han vil forandre sig. Denne tiltro er et bevis på kærligheden til andre.

Man kan sige, at tro er den standart, hvormed man kan måle kærlighedens størrelse. Derfor er det at tro fuldkommen på Gud det samme som at elske ham. Med denne fuldkomne tro på Gud kunne Abraham blive kaldt ”trofaderen” og Guds ven. Hans tro på Gud var oprigtig i den grad, at han uden tøven adlød Guds bud, selv da det var, at han skulle ofre sin enbårne søn Isak. Han var i stand til at gøre det, fordi han stolede fuldt og helt på Gud, som kan genoplive de døde.

Som der står ovenfor, tror kærligheden alt. De mennesker, som for alvor tror på Gud, vil også tro 100% på hans ord. Og da de tror alt, kan de også tåle alt. For at tåle alle de ting, som er i modstrid med den åndelige kærlighed, må vi have tro. Det er nemlig kun, når vi tror alle Guds ord, at vi kan omskære vores hjerter, skille os af med alt det, der er i modstrid med kærligheden, og håbe alt.

Hvordan elsker Guds os? Han har uden forbehold givet os sin enbårne søn, selv om vi var syndere. Han har åbnet vejen til frelse. Og det var ikke os, der elskede ham først og troede på han først. Nej, Gud har først elsket os, og ved at tro på dette kan vi begynde at elske Gud, som der står i Første Johannesbrev 4:9-10. Først vil vi elske Gud ved at tro på ovenstående, men hvis vi opnår åndelig kærlighed, vil vi komme til et niveau, hvor vi tror fuldt ud, fordi vi elsker.

Det er muligt at opnå den åndelige kærlighed, når vi har skillet os af med alle usandfærdigheder i hjertet. De, som opnår åndelig kærlighed, tror fuldkommen på alle mennesker. Selv om folk har mange fejl og mangler, og tilsyneladende ikke er troværdige, vil de mennesker, som har åndelig kærlighed, betragte dem med tro. De vil også se på sig selv med troens øjne. De bliver ikke skuffede eller frustrerede over deres egne mangler, men tror på, at Gud aldrig opgiver dem, og at han vil forandre dem med sin kraft. Helligånden siger bestandigt: ”Du kan gøre det” i vores hjerter og opnår de ting, vi tror på.

3. Kærligheden håber alt

Folk forsøger nogle gange at forandre andre mennesker til at være sådan, som de selv ønsker, fordi de ikke kan lide andres adfærd. Men hvis man begynder at skælde ud uden at favne selv de mindste problemer, er man ikke i stand til at forandre noget som helst. Så man skal forsøge at ændre sig selv i stedet for at ændre på andre. Man må også betragte andre med kærlighed og have tålmodighed med dem.

At håbe alt er at længes og vente på alt det, som man tror, går i opfyldelse. Hvis man elsker Gud, vil man nemlig tro alle hans ord og håbe at alt vil ske i overensstemmelse med hans ord. Man vil længes efter den tid, hvor man vil leve i kærlighed med Gud Fader til evig tid i det smukke himmerige. Derfor bærer man over med alt og løber troens løb.

Men verdslige mennesker, som hverken har håb om alt eller tro, har heller ikke håb om himmeriget. Da de ikke har noget håb, lever de som om, afslutningen på deres jordiske liv var afslutningen på deres eksistens. De søger og nyder kun det kødelige. Da de stadig ikke kender den sande tilfredsstillelse, lever de hver dag med vanskeligheder i deres liv, men uden reelt håb. De kan endda leve hele deres liv dag for dag med frygt for fremtiden.

Omvendt vil de, som tror på Gud, håbe alt, så de kan følge den snævre vej, som der står i Matthæusevangeliet 7:13-14. I Første Korintherbrev 15:19 siger apostelen Paulus: ”Har vi alene i dette liv sat vores håb til Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker.”

Fra et kødeligt synspunkt synes den kristne selvkontrol og den gudfrygtige livsstil at være en byrde. For de ikke-troende virker vores vej snæver. Men for os, som tror, er denne vej lykkeligere end nogen anden, fordi den er vejen til evigheden i Himlens skønhed. Som forklaret ovenfor, håber og venter kærligheden uforanderligt på alt, indtil alt det, den tror, bliver opfyldt.

Kære brødre og søstre, Gud venter på at vi skal opnå åndelig kærlighed og blive hans sande børn. Tusind dage er som en dag for ham. Så vi skal betragte alle med tro og tåle alt. Jeg beder i Herrens navn om, at I ved at gøre dette, vil føre mange sjæle ind på frelsens vej.



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Hvilken slags mennesker kommer Guds svar til?

“ Gud siger i Ordsprogenes Bog 8:17: ”Jeg elsker dem, der elsker mig, og de, der søger mig, finder mig.” Jesus siger ligeledes i Matthæusevangeliet 7:11: ”Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!” Han prædikede om Guds svar. Så hvilken slags mennesker kommer Guds svar til? ”

De der har en uforanderlig tro ligesom Abraham

Abraham havde en fuldkommen tro og stolede uforanderligt på Gud, så han tvivlede aldrig på Guds ord og var aldrig ulydig. Da han havde tillid til, at den almægtige Gud kunne genoplive de døde, kunne han strakt adlyde, da Guds befalede ham at give sin enbårne søn Isak som brændoffer (Hebræerbrevet 11:19). Så Gud gjorde ham til troens forfader og gav ham alle slags velsignelser i form af børn, godt helbred, velstand og berømmelse.

Mange mennesker tvivler eller er ulydige, hvis Guds ord ikke lige stemmer overens med deres egne tanker, og så beklager de sig. Selv om de siger, at de tror, hænger de fast i tvivlen uden at beslutte sig for, om de skal tro eller lade være, ligesom bølgen på havet, der rejses og brydes af vinden. Så der står i Bibelen, at et sådant menneske ikke skal bilde sig ind, at det får noget af Herren, tvesindet som det er og ustadigt i al sin færd (Jakobsbrevet 1:6-8).

De der frygter Gud og gør det gode ligesom Cornelius

Cornelius og hele hans familie havde ærefrygt for Gud. Selv om han ikke var jøde, men i stedet romersk officer, gav han det jødiske folk almisser og bad bestandigt (Apostlenes Gerninger 10:1-2). Hans bønner og hans velgørehed nåede himlen, og Gud velsignede ham ved at sende Peter, sådan at Cornelius og hans familie, slægtninge og endda hans venner kunne blive frelst og få Helligånden.

I Apostlenes Gerninger kapitel 9 fortælles der om en discipel i Joppe ved navn Tabitha (det betyder ”hind”). Da hun døde på grund af sygdom, bad de andre disciple Peter om at komme. Ved hans ankomst kom alle enkerne grædende og viste ham de kjortler og kapper, som Tabitha havde lavet, mens hun var hos dem. Peter blev bevæget, og sendte dem alle ud. Derefter faldt han på knæ og bad, og så vendte han sig mod liget og sagde: ”Tabitha, stå op!” Overraskende nok åbnede hun sine øjne, og da hun så Peter, satte hun sig op. Tabitha, som havde helliget sit liv til gode gerninger og velgørende arbejde, rørte Guds hjerte.

De der beder indtrængende ligesom Elias

Elias var en profet, som forkyndte Guds vilje under Akabs og Akazjas tid i det nordlige rige i Israel. Dengang led nationen under en alvorlig tørke i tre og et halvt år, på grund af kong Akabs og folkets afgudsdyrkelse. Elias bad oprigtigt for at påkaldte Guds svar i form af skybrud gennem bønnen (Første Kongebog 18:42-45). Han bad så indtrængende, at han fik mavekramper, og det fik ham til at krumme sig sammen på jorden med ansigtet nede mellem knæene.

Jakob kæmpede ved Jabboks vadested mod den engel, som Gud havde sendt, indtil hans hofteskål gik af led. Han søgte Gud i bøn. Jakobs ældre bror Esau skred frem mod Jakob med 400 mænd for at slå ham ihjel, men Gud tilskyndede ham til at finde fred med sin bror, og Jakob og hans familie fik dermed lov at leve.

De der tilbeder Gud i ånd og sandhed ligesom Salomon

Efter kong David blev Salomon konge i Israel. Før han begyndte at regere, gav han 1000 brændofre til Gud af hjertets grund. Det er ikke let at give 1000 brændofre. På gammeltestamentlig tid var der mange begrænsninger med hensyn til tid, sted, offer og offermåder. Salomon stillede sig foran Herren ved bronzealteret, som stod på en offerhøj, og gav dér tusind brændofre.

Gud var tilfreds med Salomon, som gav tusind brændofre, og han velsignede ham. Gud viste sig for Salomon i en drøm og sagde: ”Sig, hvad jeg skal give dig.” Og Salomon bad ikke om velstand og ære, men derimod om visdom til at regere over folket. Gud glædede sig over dette ønske, så han gav ham ikke alene visdom, men også velstand og ære. Ofrene i det Gamle Testamente henviser til nutidens gudstjenester. Hvis vi elsker Gud og tilbeder ham i ånd og sandhed under gudstjenesterne, kan vi få svar og velsignelser fra ham.

De der søger Guds hjerte ligesom David

Allerede da David var dreng, havde han tro og frimodighed. Han sagde til kong Saul, at han ville tage ud og kæmpe mod filistrenes Goliat, som hånede Guds tropper (Første Samuelsbog 17:32). Ubevæbnet drog han ud mod Goliat med kun en slynge og fem sten, og han slog ham ned ved hjælp af slyngen. Derefter dræbte han Goliat med Goliats eget sværd. Derigennem opnåede Israel en stor sejr.

Hvis vi på samme måde har en tro, der giver så stort mod som Davids, vil intet synes umuligt, selv om vi står over for store og alvorlige problemer. Ligesom Gud sagde til David: ”Jeg har fundet David, søn af Isaj, en mand efter mit hjerte; han skal udføre alt det, jeg vil” (Apostelens Gerninger 13:22), kan også vi få svar på hvad som helst, vi beder om, hvis vi har hjerter, der søger Gud.

De der søger Guds retfærdighed ligesom Josef

Josef var forlovet med Jomfru Maria. Så hørte han, at Maria var blevet med barn, selv om de ikke havde været sammen. Han planlagde at skille sig af med hende i stilhed, for hvis det var kommet for dagen lys, ville Maria være blevet stenet i overensstemmelse med loven. Da Josef havde et godt og retfærdigt hjerte, mødte han Guds engel og hørte Guds budskab, som der står i Matthæusevangeliet 1:19-23.

De fleste mennesker insisterer på det, de selv mener er rigtigt, og nogle tvinger endda andre mennesker til at gøre det, de selv synes. De tror, at det er i orden at bryde freden for at opnå noget bestemt. Men Gud ser ikke venligt på de mennesker, som bryder freden, selv om de opnår gode resultater. Guds retfærdighed er et skille sig af med synden med ærefrygt for Gud, at følge hans ord, og at adlyde ham med tro.

”Takket være Guds hjælp er der ikke nogen problemer i investeringens uforudsigelige verden”

Ældre Seongyeol Ko (Bestyrelsesmedlem i Gold In Best, Daejeon Manminkirke)

Jeg starter dagen tidligere end almindelige mennesker. Det skyldes, at jeg skal udforme en investeringsstrategi ved at analysere en stor mængde nyheder, som bliver indberettet aftenen før og derefter blive overført til investeringsrapporterne. Mine beslutninger i afgørende øjeblikke har stor indflydelse på gevinst og tab, så jeg må holde mig på tæerne.

Tidligere var det ret stressende, og jeg valgte ofte at drikke alkohol eller ryge for at slappe af. Det fik mit helbred til at svigte, så jeg forsøgte at holde op med det. Men det gik galt mange gange. Så bønfuldt min mor, seniordiakonisse Geummae Ma, mig oprigtigt om at deltage i Dr. Jaerock Lees 12. to uger lange særlige vækkelsesmøde. Der havde jeg en forbløffende oplevelse.

Det var i maj 2004. Under vækkelsesmødet bad jeg til Gud: ”Gud! Alt vil sikkert gå godt, hvis bare jeg holder op med at ryge. Så hjælp mig med at holde op.” Efter Dr. Lees prædiken, bad han for de syge. I samme øjeblik følte jeg det, som om en ild kom ind i min krop fra oven. Hele kroppen prikkede, jeg stønnede, og jeg følte, at nikotinen kom ud af mig. Da jeg kom hjem, forsøgte jeg at ryge, men jeg kunne ikke, for jeg syntes, det var afskyeligt. Jeg kunne ikke engang drikke alkohol længere. Senere blev jeg helbredt for gift i fingre og knæ. Og alle mine symptomer på kronisk træthed var forsvundet. Halleluja!

Så meldte jeg mig selv og hele min familie ind i Daejeon Manminkirke, som ledes af pastor Taesik Gil. Jeg var lykkelig over at føre et kristent liv. Gud budskaber, som blev formidlet under gudstjenesterne, var sødere end honning. Jeg bad hver dag i kirken.

Og jeg følte, at alt i denne verden var tomhed, så jeg kunne afskære mig fra det uden nogen vanskeligheder. Da min tro voksede, fik jeg en pligt. Jeg arbejdede som leder for mændenes mission og



Fra venstre: Ældre Seongyeol Ko, broder Subin Ko (søn), søster Suah Ko (datter) og diakonisse Jinhee Kim (kone).

blev vicepræsident. Siden 2011 har jeg virket som præsident for mændenes mission.

Når man betragter investeringsverdenen kan det måske minde om skrifternes Jakobsbrev 1:15, hvor der står: ”Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død.” Folk bliver udsat for glæde, vrede, sorger og fornøjelser utallige gange om dagen. Her ser man, hvordan lysten blive undfanget. Det, som gør mig i stand til at vogte over mit hjerte, er Guds ord. Jeg måtte lide under fortvivelse og mismod på grund af

mine egne dårlige beslutninger, og jeg måtte til tider kæmpe mod min grådighed, men jeg forsøgte at gå den rette vej og bede med Guds ord for at opnå et godt hjerte. Peter, fiskeren, kastede mange net, som

Jesus havde sagt ham, selv om han havde arbejdet hele natten og ikke havde fanget noget. Og så fangede han pludselig mange fisk, som der står i Lukasevangeliet 5:4-7. Jeg har også oplevet sådanne gerninger.

Gud forudser alt, og han ved det også, når det vil komme lavkonjunkturer på aktiemarkedet. Han arbejder for mig gennem Dr. Jaerock Lee. Dr. Lee har vist sig i mine drømme, og har vejledt mig til at sælge eller købe bestemte aktier. Når jeg har adlydt uden overhovedet at overveje det, har Gud velsignet mig i høj grad. Og når Dr. Lee har prædiket om bevægelser i verdenssituationen, har jeg investeret i relevante aktier og fået store velsignelser.

For nogle år siden sagde Dr. Lee at nyopdagede sygdomme ville blive udbredte i den følgende tid. Da jeg hørte dette, investerede jeg i aktier, der var relateret til svineinfluenza, SARS, og mund-og-klov-syge, idet jeg fornemmede, at disse aktier ville stige dramatisk. Det tjente jeg mange penge på. Da han profeterede om det nationale valg, investerede jeg i aktier på baggrund af hans profeti, og det gav mig igen betydelige vindinger.

Gud har ført mig til at modtage disse velsignelser, tage del i verdensmissionen og udvidde hans rige. Hvordan kan jeg vise tilstrækkelig taknemmelighed for denne nåde! Investeringsvirksomheden er uforudsigelig, men Gud har givet mig klar viden og velsignet mig. Jeg takker og ærer ham!

”Jeg mødte den sande hyrde via Enlace TV”

Søndag formiddag så jeg altid Dr. Jaerock Lees prædikener via Enlace TV, som er den førende kristne tv-station i de spansktalende lande.

Jeg bekendte min tro på Herren, men min ånd var fortvivlet. Dr. Lees prædikener lærte mig dog, at et sandt kristent liv er at efterligne Herren. Så kom glæden til mig. Jeg ønskede, at der ville blive dannet en Manminkirke her i Colombia.

En dag så jeg adressen på Colombia Manminkirke dukke op på skærmen under Dr. Lees prædikeprogram. Jeg var fuld af begejstring. Det tog halvanden time at komme til kirken med bus, men jeg var så glad.

Jeg blev registreret d. 24. juni, 2012, og læste Dr. Lees selvbiografi *Mit Liv, Min Tro* hvilket bevægede mig dybt. Dr. Lee havde lidt under mange forskellige alvorlige sygdomme gennem syv år, men han blev helbredt for dem alle, da han mødte Gud, og han har opnået sit præstevirke gennem troen. Det var



Søster Maria Gema Sierra Santos (74 år, Colombia Manminkirke)

forbløffende.

Jeg levede af min pension, men jeg havde et problem. Vedligeholdelsesbidraget for min lejlighed blev hævet, og det blev for højt for mig. Det var en stor byrde, og jeg fik stadig større gæld. Jeg appellerede domstolene om at løse problemet, men det fungerede ikke.

Så fortalte jeg pastor David J. Jang fra Colombia Manminkirke om det, og han rådede mig til at bede ved Daniel bønnemøderne, som blev afholdt hver aften. Jeg adlød med tro og bad. Til sidst blev sagen afgjort: Nu kan jeg betale et lavere bidrag, og jeg behøver ikke betale de tidligere bidrag og renterne. Halleluja!

Jeg er helt overvældet over at mærke, at Gud lever og har besvaret min bøn. Jeg nærer en dybtfølt taknemmelighed overfor Dr. Jaerock Lee, som har lært mig at føre et sandt, kristent liv.

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Trøenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Geminger 17:25)

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Geminger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848

Telefonnr.: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com

Email: manminministry@manmin.org

Udgiver: Dr. Jaerock Lee

Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin