

Manmin Nyhedsbrev

NR. 17 22. JUNI, 2014

Guds kraftfulde gerning bekræftes af moderne medicin

Udsendes til hele verden via GCNs program "WCDN"



Vi lever i en tid, hvor folk ikke tror på Gud, med mindre de ser tegn og undere, som Jesus også sagde. Kærlighedens Gud viser til stadighed sine store og forbløffende gerninger for at frelse alle folk i alle nationer, hvilket vil sige omkring 7,2 milliarder mennesker.

I Manmin Centralkirke er utallige af Guds tegn, undere og kraftfulde gerninger blevet manifesteret ved Seniorpastor Dr. Jaerock Lee. Disse gerninger er desuden blevet bekræftet gennem WCDN, som er en underafdeling af kirken, og som beviser Bibelens oprigtighed, og dette udbredes til hele verden via udsendelser over GCN.

GCN er en kristen tv-station, som udbreder Guds kraft og det hellige budskab til alle verdenshjørner (www.gcntv.org). De mange programmer medvirker til at frelse sjælene.

Blandt disse programmer er "WCDN", som præsenterer tilfælde af forbløffende guddommelige helbredelser til Guds ære. De forunderlige gerninger, som beskrives i de fire evangelier og Apostelens Gerninger, finder stadig sted og præsenteres i programmet; De døde fik liv, de blinde

kunne se, de stumme talte, de døve kunne høre og de lamme begyndte at gå.

WCDN (World Christian Doctors Network/ Verdensnetværk for Kristne Læger) er en global organisation, som vidner om Guds kraftfulde gerninger med medicinske oplysninger. De afholder årlige internationale konferencer på forskellige områder under det fælles tema "Åndelighed og Medicin".

Programmet "WCDN" præsenteres af Dr. Gilbert Chae, præsident for WCDN, og det havde premiere d. 16. december 2013. Der har nu været udsendt 13 afsnit. På baggrund af medicinske oplysninger viser Dr. Chae en række forskellige tilfælde af guddommelig helbredelse og præsenterer mennesker, som er blevet helbredt for deres sygdomme gennem Dr. Jaerock Lees bøn. Dette har

medført mange reaktioner fra seerne.

Dr. Jaerock Lee har viet sit liv til at prædike det hellige budskab i alle verdenshjørner og hjælpe folk i alle nationer med at møde den levende Gud, opnå sand tro og leve et ordentligt kristent liv. Gennem hans bøn, som har en kraft, der overskrider tid og rum, er utallige mennesker blevet helbredt for forskellige uhelelige sygdomme såsom kræft, leukæmi og AIDS. Utallige er blevet renset for deres lidelser, f.eks. fysisk handicappede, der er begyndt at gå og løbe; folk med dårligt syn eller nedsat hørelse, som er kommet til at se og høre normalt; eller barnløse, som har fået undfangelsens velsignelse.

Manmin Nyhedsbrev præsenterer her syv sager, som også er blevet vist på GCN med medicinske oplysninger (mere på side 4).

1 → 1. Helbredelse af hjerneblødning ved bøn over foto

Broder Hanjin Lee, 53 år, faldt på en isglat vej og fik en alvorlig hovedpine. De medicinske prøver viste, at han havde fået en hjernehindeblødning i højre side. Han kunne ikke bevæge sig, så hans familiemedlemmer modtog Dr. Jaerock Lees bøn over et foto af ham. Men det gik ikke bedre, og han fik endda lungebetændelse, som gjorde ham afhængig af en respirator for at trække vejret, selv om han allerede havde en luftrørs-intubation.

Broder Lees familie indså, at både de og han havde bygge en mur af synd, som skilte dem fra Gud, og de angrede dybt hans og deres egne tidligere overtrædelser overfor Gud. Så modtog de Dr. Lees bøn hinsides tid og rum, og broder Lee blev helbredt for både lungebetændelse og hjerneblødning.



Før bønnen:
Hjerneblødning i højre side

Efter bønnen:
Ingen hjerneblødning



2 → 2. Helbredelse af tendinitis calcarea ved bøn med kraftfuldt lommestørklæde

Søster Lucy Hwang på 25 år fik alvorlige smerter i håndledet. Hun kunne ikke selv vaske ansigtet, rede sit hår eller tage tøj på. Hendes røntgenbilleder og MRI scanningen viste, at hun havde tendinitis calcarea (senebetændelse pga. forkalkning). Lægen anbefalede hende at få en indsprøjtning af steroider, men hun ville have nogen medicinsk behandling, idet hun hellere ville helbredes gennem troen.

Hun deltog derfor i Manmin Bønnecenters møder for Guddommelig Helbredelse, ledet af centerets præsident fru Boknim Lee, og angrede dybt, at hun havde haft lunken tro. Så modtog hun en bøn med et lommestørklæde, som Dr. Jaerock Lee havde bedt over (Reference: Apostelens Gerninger 19:11-12). Og derefter blev hun fuldkommen helbredt.



Før bønnen:
Forkalkning

Efter bønnen:
Ingen forkalkning



Søster Hwang vidner om sin helbredelse ved den tiende internationale lægekonference for WCDN i Mexico.

Guds kærlighed

”Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham” (Første Johannesbrev 4:16).



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

Vi føler os lykkelige, når vi ser naturens skønhed og dermed mærker godhedens hjerte. Så hvor lykkelige vil vi ikke være, hvis vi opnår Guds hjerte! Gud er oprindelsen til al skønhed, al godhed og al kærlighed.

Guds kærlighed er freden, som smelter smerten, og det lys og håb som driver mørket bort. Den er kilden til den styrke, som opmuntrer de modløse. Den er også glæden, som får sorgen til at forsvinde. Den er trøsten, som tørrer tårerne væk, og kilden til livsenergi, som lindrer de trætte kroppe og hjerter.

Denne smukke kærlighed er Guds kærlighed til os. Der er tale om det højeste niveau af kærlighed.

1. Guds kærlighed kultiverer menneskeheden og fører os til at blive hans sande børn

Gud skabte det første menneske Adam og satte ham i Edens have. Der var alle mulige slags blomster og træer. De smukkeste dyr løb rundt i den smukke natur. Og der var en overflod af frugt alle vegne.

Og Gud gav Adam en dejlig hjælper, Eva. Det skyldtes ikke, at Adam følte sig ensom, men at Gud, som havde levet alene i lang tid, på forhånd viste, hvordan Adam ville have det, og derfor gav han ham en hjælper med stor kærlighed.

Som det første menneske gik Adam med Gud og han nød den store autoritet som herre over skabelsesværket. Han havde de optimale omgivelser i utallige år. Men

han manglede noget for at være et sandt barn af Gud, for han var ikke for alvor i stand til at mærke Guds kærlighed, selv om Gud gav ham den i fuld udstrækning.

Adam nød alle de ting, som Gud gav ham, men han kunne ikke for alvor værdsætte deres værdi eller være taknemmelig for dem, for han havde ikke selv opnået noget af det gennem egne anstrengelser. Han forstod heller ikke betydningen af ulykke og død, for han havde aldrig oplevet dem. Da Adam aldrig havde oplevet noget had, kendte han ikke den sande værdi af kærlighed. Med andre ord manglede han at opleve tingenes modsætningsforhold.

Det var også derfor, Adam og Eva faldt for slangens fristelse og spiste af kundskabens træ. Gud sagde til dem: ”For den dag, du spiser af det, skal du dø!” (Første Mosebog 2:17). Men de vidste ikke, hvad det ville sige at ”dø”. Så betyder det, at Gud ikke vidste, at de ville spise af kundskabens træ? Nej, det gør det ikke. Han vidste på forhånd, at det ville ske. For Adam og Eva havde fri vilje, og kunne dermed frit vælge mellem forskellige muligheder. Netop heri ligger forsynet for den menneskelige kultivering.

Formålet med ”den menneskelige kultivering” er at lade os opleve tårer, sorg, smerte og død, sådan at vi vil blive i stand til at mærke, hvor dyrebar og værdifuld Himlen rent faktisk er, og dermed kan opleve den sande lykke der. Gud ønsker på denne måde at leve i kærlighed med os til evig tid i den smukke Himmel, som er helt uden sammenligning med Edens have.

I sidste ende blev Adam og Eva uddrevet af Edens have, fordi de med deres frie vilje var ulydige overfor Guds ord. Da Adam mistede magten til at herske over alle ting, blev de dyr og planter, som var ham underlagt, også forbandet. Den jord, som var smuk og frugtbar, blev fyldt med torne og tidsler, og mennesket kunne ikke længere spise uden at arbejde for føden.

Selv om Adam og Eva var ulydige, lavede Gud tøj til dem af skind, så de kunne klæde sig på. Det gjorde han for at beskytte deres kroppe, sådan at de kunne overleve på et sted, som var helt anderledes end Edens have,

og derefter sendte han dem til jorden (Første Mosebog 3:21). Gud må have haft det ligesom forældre, der sender deres børn til et fremmed sted for at sikre dem en bedre fremtid. Men da mennesket ikke havde Guds hjerte, er menneskeheden i stigende grad blevet besudlet af synd siden den menneskelige kultiverings begyndelse, og vi har derfor hastigt fjernet os fra Gud (Romerbrevet 1:21-23).

2. Gud forberedte Jesus Kristus før tidens begyndelse

I Første Timotheusbrev 2:4 står der: ”[Gud] vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden.” Guds kærlighed gives ikke kun til bestemte mennesker, som lever på en bestemt tid. Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Han har åbnet døren til frelse og fryder sig når som helst en sjæl kommer tilbage til ham, og han byder dem varmt velkommen.

Ved Guds kærlighed, som aldrig nogensinde vil opgive os, er frelsens vej blevet åbnet for alle mennesker. Denne vej er Jesus Kristus, som er Guds enbårne søn. Jesus betalte syndens pris i syndernes sted med sit dyrebare blod og sit liv. Han betalte prisen på deres vegne.

For som der står i Hebræerbrevet 9:22: ”... der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod.” Gud lod Jesus udgyde sit dyrebare blod for at forløse menneskeheden fra alle deres synder. Til sidst blev Jesus korsfæstet, men han overvandt døden og genopstod på tredjedagen, fordi han var syndefri. Dermed blev vejen til frelse åbnet.

De fleste forældre siger, at deres børn er deres øjsten, og at de elsker dem højt. De anser deres børn for at være vigtigere end deres egne liv. Så det er i den ypperste kærlighed, at Gud har ofret sin enbårne søn for os. Desuden har han forberedt den smukke Himmel til de sjæle, som bringes tilbage gennem Herrens dyrebare blod. Hvor er hans kærlighed stor!

3. Guds kærlighed sender os Helligånden som gave og fører os til Himlen

Guds kærlighed ender ikke her. Han giver også Helligånden til alle,

som har taget imod Jesus Kristus og som er blevet tilgivet deres synder. Helligånden er Guds hjerte. Efter Jesus blev korsfæstet, genopstod og steg op til Himlen, sendte Gud Helligånden ind i vores hjerter.

Ånden går i forbøn for os med usigelige suk og leder os til at omvende os, når vi synder. Han giver tro til dem, som er svage i troen og håb om Himlen til dem, som har mistet håbet. Ligesom en mor, der passer sit barn med stor omhu, lader Helligånden os høre dens stemme i god tid, så vi ikke bliver bragt til fald eller tager skade. Han lærer os om Guds hjerte, som elsker os, og fører os ind i Himlen.

Hvis man for alvor indser denne dybe kærlighed, vil man ikke kunne lade være med at elske Gud. Hvis vi elsker Gud af hjertets grund, vil han til gengæld give os sin kærlighed, som er ubeskrivelig stor og forunderlig.

Da du først mødte Gud og dine problemer blev løst, var du måske taknemmelig for den kærlighed, hvormed han tilgav dig, selv om du var synder. Du tænkte måske: ”Hvordan kan jeg gøre gengæld for Guds nåde?” Måske blev du overvældet over den kærlighed, hvormed Gud har givet os den evige Himmel, hvor der ikke er nogen bekymringer, ingen angst, ingen sygdom, ingen smerte og ingen død. Og det skyldes ikke, at vi har elsket Guds først, men derimod at han først elskede os, kom til os og rakte hånden ud mod os (Første Johannesbrev 4:19).

Han elsker os ikke, fordi vi er værdige til det. Men han har i sin kærlighed sendt os sin enbårne søn, selv om det var vores skæbne at dø som syndere. Han elsker alle mennesker og tager hånd om os med endnu større kærlighed end en kvinde, som aldrig ville glemme sit diende barn (Esajas’ Bog 49:15), og han venter på os med en følelse af at tusind år er som én dag.

Kære brødre og søstre. Guds kærlighed er ægte, og forandrer sig ikke selv efter lang tid. Jeg beder i Herrens navn, for at I vil blive velsignet og være fulde af taknemmelighed ved at mærke den kærlighed, hvormed Gud venter på, at vi skal opnå den smukke Himmel og herligheden med ham.



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Manminns Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Kast et blik! Kontrolpunkter for et lykkeligt kristent liv

Som der står i Femte Mosebog 10:13: "... så du holder Herrens befalinger og hans love, som jeg giver dig i dag, til bedste for dig selv." Gud vil, at han elskede børn skal føre lykkelige kristne liv. Har du et lykkeligt kristent liv? Lad os kaste et blik på det ved at undersøge to slags kristne liv.



Er du passiv eller aktiv?

Vi kan let se forskel på det passive og det aktive kristne liv. Selv om de måske kan ligne hinanden udadtil, så er hjertets inderste og tankebanerne helt forskellige.

Hvis nogen har et passivt troende liv, kan han eller hun være afhængig. De gør kun det, som deres leder beder dem om eller beordrer dem. Og de handler kun, når nogen leder dem eller støtter dem. De kan være fulde af Ånd, men kun når de får nåden. Og de mister ofte Helligåndens fylde.

Lad os tage bønnen som eksempel. Vi kan forestille os, at en passiv troende beder i ti timer, men at det sket under en eller anden form for pres. Så vil hans duft være meget svag. Hvis man bliver presset til at gøre noget, vil man blive træt af det efter kort tid. Men hvis en aktiv troende beder oprigtigt og frivilligt, vil der komme en intens duft fra hans bøn, selv om han kun beder i en time.

Det at være aktiv og handle frivilligt viser, at man anerkender værdien af det, man gør, og

er glad for at gøre det.

Gud gav sine kære børn en række befalinger, sådan at de kunne føre sunde og velsignede liv. Så hvis vi adlyder i anerkendelse af Guds kærlighed til os, kan vi have lykkelige kristne liv i Guds nåde og velsignelse. Selv om sådanne mennesker til tider har modgang og problemer, er de taknemmelige af hjertets grund med håb om den smukke Himmel. Da de elsker Gud over alt, er deres ansigter fulde af glæde.

Så hvorfor er der troende, som er passive i deres troende liv i stedet for at være aktive? Det skyldes, at de ikke har fundet troens sande betydning. Først når vi forstår den egentlige grund og formålet med at leve et kristent liv, kan vi blive aktive og have ildhu. Og så vil vi kunne lide at lytte til Guds ord og at bede. Vi vil have lyst til at forsamle os frivilligt i kirken og opleve det kærlige fællesskab med de andre troende.

I Første Petersbrev 2:5 står der: "Lad jer

selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud." Som der står, skal Guds børn blive præster, der giver hellige og levende ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud.

Vores kristne liv afhænger naturligvis ikke kun af vores egen styrke. Det er derfor, kærlighedens Gud har sendt hjælperen Helligånden til sine børn som gave. Hvis vi tager imod Jesus Kristus og angrer vores synder dybt, kommer Ånden ind i vores hjerter, lærer os alt, minder os om alt og fører os til sandheden (Johannesevangeliet 14:26; 16:13).

Indtil vores tro i nogen grad vokser, kan vi føre passive kristne liv og have behov for andres hjælp eller råd. Men når vi i nogen grad er vokset i troen, er det afgørende, hvor meget vi beder med lid til Helligånden og forsøger at få dens svar.

Vægter du målet eller midlerne til at opnå det?

Det er meget vigtigt at sætte sig et specifikt mål, hvis man vil opfylde sine drømme. Men hvis vi lægger så stor vægt på målet, at vi overser midlerne, er det ikke godt.

Midlet til at opnå det mål at have et åndeligt hjerte, er at mærke Guds hjerte og opnå stadig større lykke og fred i hjertet. Hvis man længes efter denne tilstand og kraftigt forsøger at opnå den, vil man opleve glæde og lykke over at opdage den sande natur og slippe af med usandhederne. Men hvis man kun lægger vægt på målet og dets resultater, kan man blive fortvivlet og føle smerte, når man forsøger at skille sig af med usandhederne.

Hvis man lever et sandt troende liv, vil man ikke blive ked af det eller lide, selv om man endnu ikke har nået sit mål. Man vil i stedet være glad og lykkelig i håbet om at opnå det. Vi bør ransage vore hjerter i ethvert skridt mod målet.

Ved at udføre gode gerninger i vores dagligliv, selv om de måske er små, vil vi gå frem ad troens vej skridt for skridt.

Sådanne ting som at tale med kærlige ord, bede og læse Bibelen til trods for en travl hverdag, kan virke opbyggende rent åndeligt, og det kan drive os frem mod målet endnu hurtigere. Et troende liv er ligesom at opbygge os selv på den mest hellige tro (Judabrevet 1:20).

Hvis man har sat sig det største mål, som er Ny Jerusalem, det smukkeste sted i Himlen, og den fuldkomne ånd, som er den tro, der behager Gud, så kan man føre et lykkeligt kristent liv (Johannesåbenbaringen 21:2; Første Thessalonikerbrev 5:23). Man vil naturligvis sætte hele processen mod målet højt, og ikke kun lægge vægt på målet i sig selv.

Den følgende passage fra Matthæusevangeliet 20:20 beskriver en situation, hvor moderen til

Jakob og Johannes beder Jesus om at lade hendes to sønner sidde på henholdsvis hans højre og hans venstre side. Jesus siger til dem: "Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke?" På daværende tidspunkt forstod disciplene ikke, hvad det ville sige at "drikke bægeret", og de forstod heller ikke, hvor velsignet denne vej var. Men da de havde fået Helligånden, forstod de betydningen af det, og de fleste af dem "drak bægeret" med Herrens lidelser. Dermed fik de del i hans herlighed (Lukasevangeliet 22:28-30).

Så for at opnå Ny Jerusalem, som er fuld af Guds herlighed, skal vi lidt efter lidt samle til bunke af ting, som er i overensstemmelse med Guds retfærdighed. Når vi løber mod målet med glæde og lykke, og med et klart håb, kan vi opnå et hjerte af fuldkommen ånd og i sidste ende komme ind i Ny Jerusalem, som er det højeste mål af alle.

3 → Helbredelse af toksisk hepatitis gennem en bøn, som går hinsides tid og rum

Missionær Ping Ping Hwang på 41 år tog orientalsk medicin på en vens opfordring, da hun skulle føde et barn i sin høje alder. Hun glemte at tage højde for medicinen og ammede sit barn, hvilket resulterede i at han fik en toksisk hepatitis. Det betyder, at han fik en leverbetændelse, som skyldtes medicin eller udsættelse for giftige kemikalier.

Missionær Ping Ping Hwangs søn fik feber, som overskred 40 grader. Han led af gulsot, tarmslyng på grund af bughindebetændelse, bughulebetændelse, kvalme, udmattelse, urinvejsinfektion på grund af blodforgiftning og en byld ved endetarmen. Så han svævede mellem liv og død. Men missionær Hwang havde tillid til, at hendes søn ville blive helbredt gennem Dr. Jaerock Lees bøn. Hun bad Dr. Lee i Seoul, Korea, om at bede for hendes søn i Singapore, hinsides tid og rum. Efter bønningen fik hendes barn det hurtigt bedre, feberen lagde sig, gulsoten forsvandt og han blev rask.



4 → Helbredelse af bevidstløshed på grund af fedtsugning

Erika på 22 år fik foretaget en succesfuld fedtsugning i omkring 6 timer under ledelse af hendes far, som er plastickirurg. Men efter operationen faldt hendes blodtryk og hun mistede bevidstheden. Hun blev overflyttet til intensivafdelingen. Der kunne ikke findes nogen specifik årsag gennem blodprøve og CT scanning. Lægerne forsøgte at øge hendes blodtryk på forskellige måder, men det lykkedes ikke. Hun var stadig i coma.

På dette tidspunkt hørte hendes far fra Dr. Armando Pineda, som er direktør for WCDN i USA, at pigen ville komme sig, hvis hun kunne modtage Dr. Jaerock Lees bøn fra Manmin Centralkirke i Seoul. Hendes far i Mexico bad Dr. Lee i Seoul om at bede for hende. Efter hans bøn, som overskred tid og rum, kom hun sig straks, og nu lever hun i et lykkeligt ægteskab.



Før bønningen: Hypertrofi, venstre ventrikel
Efter bønningen: Normal



5 → Helbredelse af brystkræft gennem anger og bøn

Diakonisse Inok Han på 58 år fandt en knude i det højre bryst og havde smerter. Så hun tog på hospitalet. Hendes biopsi viste, at hun havde brystkræft i 2. stadie. Lægerne sagde, at hun skulle opereres, men hun satte sin lid til Gud. Forbløffende nok aftog hendes smerter, når som helst hun indså sine synder og angrede dem.

To år senere blev hun igen undersøgt, og lægerne sagde, at der stadig var kræftceller. Men hun blev ikke skuffet. I stedet bad hun med taknemmelighed og flid. Så bad også Dr. Jaerock Lee for hende, og den efterfølgende celleprøve viste, at der ikke var nogen kræftceller, men kun spor efter kræft.

Rent faktisk deler kræftceller sig og spreder sig til andre dele af kroppen. Men diakonisse Hans kræftceller holdt op med at dele sig og forsvandt ligefrem. Halleluja!



▲ Før bønner:
Brystkræft,
knude på 2,5 cm.

▲ Efter bønner::
Spor af kræft



6 → Helbredelse af tredjegradsforbrænding over hele kroppen gennem bønnens kraft

Seniordiakonisse Eundeuk Kim på 90 år fik en tredjegradsforbrænding over hele kroppen, fordi hun gled i køkkenet og ramte en stor kedel med kogende vand. Vandet flød ud over hende, og hun blev forbrændt. Men hun fik straks Dr. Jaerock Lees bøn, sådan at varmen forlod hendes krop og hun kunne blive helbredt ved troen.

Dr. Lee bad for hende hver dag. Snart blev hendes krop dækket af skorper, som faldt af. Efter nogen tid kom den nye hud frem over hele kroppen, og hendes hænder og underkrop blev fuldkommen helbredt. Skabelsesgerningen var fundet sted, sådan at hendes kød, blodårer og nerver blev gendannet. Kærlighedens Gud fornyede hendes hud, sådan at den blev helt normal uden nogen ar.



7 → Helbredelse af Vogt-Koyanagi-Harada syndrom gennem bønnens kraft

Diakonisse Youngmi Yu på 44 år fandt, at hendes syn i stigende grad svigtede hende, og at hun kun så det grove omrids af tingene. Hun kastede op og havde kvalme, så hun tog på hospitalet. Der blev hun diagnosticeret med Vogt-Koyanagi-Haradas syndrom. Lægen fortalte hende, at der var risiko for, at cysten ville vokse sig større og dække synsnerven, hvilket kunne medføre blindhed. Hun så tilbage på sit kristne liv og angrede overfor Gud. Og hun modtog Dr. Jaerock Lees bøn.

Alt det, der før havde været grove, gullige omrids, begyndte nu at se normalt ud. Diakonissen blev testet igen, og denne prøve viste, at alt var blevet normalt. Hendes syn havde før bønningen været 0,8/0,25, men det blev forbedret til 1,0/1,0 efter bønningen. Og senere blev synet endnu bedre og kom op på 1,2/1,2. Normalt tager det omkring 6 måneder at helbrede Haradas syndrom fuldkommen på hospitalet, men diakonissen blev rask på bare to uger, og så blev hun frelst fra risikoen for blindhed. Det er forbløffende.

Før bønningen



Efter bønningen



Retinografien viser, at cysterne er forsvundet i begge øjne. Synet blev også forbedret fra 0,8/0,25 til 1,0/1,0.



Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

"Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting." (Apostlenes Geminger 17:25)

"Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved." (Apostlenes Geminger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848

Telefonnr.: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com

Email: manminministry@manmin.org

Udgiver: Dr. Jaerock Lee

Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin