

Manmin Nyhedsbrev

NR. 26 22. MARTS, 2015

Genskabelseskraften folder sig ud i denne kirke

Helligåndens gerning, ferskvand med kraft og Manmin Lovsang

Kærlighedens Gud hjælper mennesker med at opnå sand tro ved at vise genskabelseskraften gennem Helligånden. Genskabelseskraften henviser til den kraft, som genskaber og fornyer de ting, der er skabt af Gud.

I Anden Mosebog 15:25 bliver det bitre vand i Mara omdannet til ferskvand ved Guds kraft. Nu om stunder bliver det salte havvand ved Muan Manminkirke forandret til drikkevand ved Seniorpastor Dr. Jaerock Lees bøn. Folk oplever den helbredende gerning og får svar, når de bruger vandet med tro.

I Anden Mosebog 16:13-14 sendte Gud manna og vagtler til israelitterne, som befandt sig i ødemarken. Gud sender også en sværm af guldsmede til Manmins medlemmer hver sommer. De sætter sig på medlemmerne og lader dem opleve lykke og Guds kærlighed.

Ligesom medlemmerne af de første kirker i

Apostlenes Gerninger 2:43-47, har også Manmins medlemmer oplevet Guds tegn, undere og kraftfulde gerninger. De har bedt hver dag, hjulpet hinanden, og flittigt spredt det gode budskab. Desuden er de kraftfulde gerninger blevet manifesteret gennem de lommeørklæder, som Dr. Lee har bedt over, ligesom der førhen skete ekstraordinære gerninger, når folk gav apostelen Paulus' lommeørklæder til de syge (relevant historie på side 3).

I Femte Mosebog 31:19 og 22 gav Gud en sang til israelitterne gennem Moses, sådan at de kunne holde Guds ord og praktisere det, også efter at de var kommet ind i Kana'ans land, der var blevet dem lovet. Gud er også begyndt at give Manmin lovsange, blandt andet "Herrens bekendelse", som var den første og blev givet d. 3. februar 2009. Han giver os disse sange for at rense medlemmernes hjerter og lade dem lovprise på

en måde, der behager Gud. Derigennem kan Manmins medlemmer både i og udenfor Korea mærke Guds kærlighed, have endnu større håb om Himlen og gøre deres hjerter smukke og gode.

Den 6. februar 2015 fejrede Manmins medlemmer under den førte halvdel af den nattelange fredagsgudstjeneste det sjette jubilæum for Manmin Lovsang og sammen priste og takkede de Gud for disse lovsange, som alle Manmins medlemmer rundt om i hele verden kan synge. Pastor Heejin Lee, som er bestyrelsesformand for Komiteen af Scenekunstnere, prædikede budskabet under titlen: "Han er prisværdig", baseret på Esajas' Bog 43:21. Hun sagde: "Jeg tilskynder jer til ikke at følge de verdslige tendenser, men at vække folk fra alle nationer med hyrdens kraft, livets ord og Manmin Lovsang. Lad os takke og ære Gud.

Ved Helligåndens gerninger,
ved hans mægtige kraft,
Ærer vi nu Gud Faders navn
i det høje.

Lad os sammen udbrede
det hellige budskab.
Proklamer frelsen i Herren.

Lad os udråbe Faderens
kærlighed.
Lad os udråbe vor Herres
mægtige kraft.

Lad os udråbe det
hellige budskab
For derved at øge vor Guds rige.

Helligåndens Gerninger

Copyright © 2009.3.25 Administreret af Manmin Centralkirke. Alle rettigheder er reserveret. Brugt med tilladelse.

Vandet løber. Det kommer strømmende,
vand med stor kraft.
Regnbuens farver omgiver vandet,
smukke lys med kraft.

Vandet løber. Det kommer strømmende,
vand med stor kraft. Ferskvand med kraft,
forandret ved hyrdens bøn, livets ferskvand.

Helbredelsens mirakel,
nåden der afslutter lidelserne,
Åndelige øjne bliver åbnet.
Regnbuer dannes på den blå himmel.

Vi ser Himlens ubegrænsede herlighed,
I de kraftfulde gerninger,
som manifesteret ved vores Gud.

Dette vand har vi fået af Gud,
det er ikke af denne jord.
Det farver denne verden med
Himlens smukke lys.

Vi ser Himlens ubegrænsede herlighed.
Den, som har opnået tro, vil blive velsignet.

Ferskvand med kraft

Copyright © 2009.3.11 Administreret af Manmin Centralkirke. Alle rettigheder er reserveret. Brugt med tilladelse.

Han er prisværdig.
Han er vores Fader.
Han er prisværdig.
Han er vores kære Herre.

Vi lovpriser ham.
Vi roser ham.
Vi giver ham vores hjerte,
Og vores lovsang.
Jeg tilbeder min Fader.

Han er prisværdig.
Han er vores Fader.
Han er prisværdig.
Han er vores kære Herre.

Lovsang 3

Copyright © 2013.3.20 Administreret af Manmin Centralkirke. Alle rettigheder er reserveret. Brugt med tilladelse.



Hvis folk tror på Gud Skaberens gerning, som fremgår i Bibelen, og beder i denne tro, kan de også selv opleve de samme kraftfulde gerninger. Seniorpastor Dr. Jaerock Lee bad til Gud med ønske om at lovsynge på en måde, der behager Gud i denne tid, der er så fuld af synd. Som svar på disse bønner har Gud givet Manmin Centralkirke 246 sange indtil videre siden den første Manmin Lovsang: "Herrens bekendelse." Hvis du har lyst at lytte til Manmin Lovsang, så besøg www.manmin.org og klik på den menubar, der hedder "Praise" (Lovsang) og derefter "Special Praise VOD." Så kan du høre forskellige genrer af Manmin Lovsang.



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

”Du må ikke begå drab” (Anden Mosebog 20:13).

I de Ti Bud befaler Gud sine børn ikke at begå drab. Det betyder ikke alene, at vi ikke må tage andres liv, men indbefatter også et forbud mod åndeligt mord. Med mindre folk kender til åndeligt mord, tror de måske, at de aldrig har slået ihjel, og de er sikre på, at de aldrig har overtrådt dette bud. Men er det virkelig rigtigt? Lad os nu se nærmere på betydningen af at begå drab i det sjette bud, ”du må ikke begå drab.”

1. At tage nogens liv

Alle mennesker anser det for at være en alvorlig forbrydelse at slå andre ihjel. Men vi må huske på, at det at slå sig selv ihjel, dvs. selvmord, også er mord.

Magten over liv og død tilhører fuldkommen Gud, så vi kan ikke tage vores liv bare fordi, det er vores eget. Så selvmord opfattes også som den synd at begå drab, og det samme gælder abort.

Forældre kan ikke bare slå deres foster ihjel. Mord er i sig selv en stor synd, så det må være fuldkommen klart, at det er endnu værre at forældre slår deres egne børn ihjel.

2. At hade sine brødre

I Første Johannesbrev 3:15 står der: ”Enhver, som hader sin broder, er en morder, og I ved, at ingen morder har evigt liv i sig.” Selv om man kun hader nogen indvendigt, så siger Gud, at det også er mord. Det skyldes, at mord grundlæggende skyldes had, og det betyder, at hadet er roden til mordet. Hvis hadet i hjertet udvikler sig, kan man ende med at udføre onde handlinger og måske endda begå mord.

Som der står i Første Mosebog 4, var

”Du må ikke begå drab”

Kain den første i menneskets historie til at begå mord. Roden til denne handling var hans had. Gud tog ikke imod hans offergaver, fordi de blev givet i ulydighed, men accepterede med glæde Abels ofrer, der blev givet i lydighed. Da Kain så dette, blev hans had overfor Abel så intenst, at han endte med at slå sin egen bror ihjel.

Nogle mennesker kan måske blive vrede, forbande deres bror, slås med ham, blive jaloux på han, dømmende og fordømme ham eller sladre om hans fejl og mangler, når de hader ham. De kan skade ham ved at bedrage ham. Til tider vil der opstå fjendskab, så brødrene helt undgår hinanden. Alle disse onde handlinger udspringer af had og er forskellige former for åndeligt mord (Matthæusevangeliet 5:21-22).

På gammeltestamentlig tid var Helligånden endnu ikke kommet, så det var ikke let for folk at omskære deres hjerter og blive hellige. Men nu på nytestamentlig tid har vi Helligånden i vores hjerter, og den giver os styrke til at skille os af med den syndefulde natur. Så vi kan fuldstændig fjerne roden til ”had” og ”mord” på samme tid. Når vi skiller os af med synder og ondskab, og erstatter dem fuldkommen med kærlighed, kan vi opnå Guds kærlighed og velsignelser.

3. At bringe andre til fald

Man falder, hvis man sætter foden forkert, når man går eller løber. Åndelig set er det at bringe andre til fald det samme som at skade dem ved at føre dem bort fra sandheden.

Lad os forestille os at et medlem af kirken spørger sin gruppeleder: ”Jeg har en meget vigtig familiefest på søndag. Vil det være i orden, at jeg ikke kommer til søndagsgudstjenesten?” Hvis så gruppelederen svarer: ”Hvis det er vigtigt, så er der ikke andre muligheder end at bryde Herrens dag”, så vil vedkommende lede det andet medlem ind i døden, og derfor er det åndeligt mord. Lad os forestille os et andet medlem, som har brug for penge og siger til lederen: ”Jeg har brug for penge nu og her, men jeg kan snart betale tilbage. Så kunne jeg ikke låne lidt af kirkens penge af personlige årsager?” Hvis lederen siger, at det er i orden at tage pengene, bare de

bliver betalt tilbage, så er det i direkte modstrid med Guds vilje og det vil bringe medlemmet til fald.

Med andre ord er det åndeligt mord at belære andre med usandhed og dermed føre vedkommende væk fra livets vej. Til tider giver vi måske et medlem det forkerte råd, og dermed får han endnu større vanskeligheder. Det er ikke acceptabelt, og hvis vi ikke er sikre på, hvilket svar eller råd, vi skal give, må vi bare sige til vedkommende, at vi vil undersøge sagen og give ham besked senere. Så kan vi bede over det eller spørge nogen, som sandsynligvis kender svaret. Dermed kan vi give det rigtige svar.

Det er også åndeligt mord at dømmende eller fordømme andre med onde ord eller at danne Satans synagoge, bagtale eller skabe splid mellem folk. Det kan få brødre til at hade hinanden og handle med ondskab overfor hinanden. Og hvis nogen bagtaler en bestemt pastor eller en kirke, vil Gud helt sikkert kræve ham til regnskab for det. Men nogle mennesker bringer sig selv til fald på grund af deres egen ondskab. Jesus handlede kun i sandheden, men de onde jøder og Judas Iskariot faldt helt af sig selv på grund af deres egen ondskab. Hvis et menneske siger, at han ikke vil gå i kirke på grund af andres fejl og mangler, så bringes han ikke til fald af andre, men af egen ondskab.

Der er nogle mennesker, som forlader Gud, fordi et menneske, som de troede var troværdigt, brød denne tillid med usandhed. For eksempel stiller nogen garanti for andre ud af tillid. Senere får de problemer på grund af det. Men dette viser, at deres tro ikke var sand tro. Bibelen fortæller os, at vi ikke skal stille garanti for skyldnere, og vi lærer i kirken, at vi ikke skal låne og udlåne penge de troende imellem. Men nogle mennesker skelner ikke mellem sandhed og ulydighed. I stedet for at vende sig bort fra Gud, skulle de hellere angre.

Hvis nogen dømmende eller fordømmer andre mennesker og selv bringes til fald, er det muligt, at de også vil bringe andre til fald på grund af deres ondskab. De mennesker, som har et godt hjerte og sand tro, vil have medlidenhed med andre og bede for dem, når de opdager deres mangler.

Nogle mennesker bringes til fald på grund af Guds ord, når det prædikes. Når prædikanten taler om tiende og siger, at vi vil blive velsignet for at give tiende, er der nogle mennesker, som får det dårligt og tænker, at kirken altid taler om penge. Når prædikanten taler om Guds kraftfulde gerninger, er der nogle mennesker, som ikke tror det på grund af deres kødelige tanker, og det giver dem ubehag i hjertet. Hvis de har godhed i hjertet til at tage imod sandheden, vil de ikke bringes til fald på grund af Guds ord. Men da de dvæler i mørket, bringes de til fald af Guds ord, som er lyset (Matthæusevangeliet 11:6; Johannesevangeliet 11:10).

Nogle bringes til fald på grund af svag tro og ondskab i hjertet. Ikke desto mindre er det sådan at den, der bringer sin broder til fald, også har ansvaret for det. Når vi underviser i sandheden, skal vi være vise og belære i overensstemmelse med tilhørerens mål af tro. Hvis man siger til en ny i troen, som netop har taget imod Herren og fået Helligånden, at vedkommende skal holde op med at drikke og ryge, og ikke må åbne sin forretning om søndagen, så er det ligesom at give et spædbarn en stor luns kød. Selv om de måske vil adlyde af tvang, vil de føle sig bebyrdede af det og de vil måske endda opgive at gå i kirke.

Hvis vi i sandhed elsker Herren og sjælene, vil vi være forsigtige med hver eneste ord, vi siger, sådan at vi ikke bringer nogen til fald, men i stedet giver dem nåde og opbygger dem. Vi bør lære dem at have håb og styrke til at praktisere ordet, ikke såre dem eller bebyrde dem.

Kære brødre og søstre i Kristus, hvis du elsker et menneske, vil vedkommendes fejl og mangler måske ikke være tydelige for dig (Første Johannesbrev 4:11). Selv om du finder en overtrædelse hos ham, vil du have medlidenhed med ham, og du vil forsøge at styrke ham og betragte ham med tro, sådan at han vil forandre sig. Jeg håber, I vil skille jer fuldkommen af med hadet og elske alle med kærlighed til Herren, som elsker selv sine fjender. Jeg beder i Herrens navn om at I derved vil opnå en herlighed som en skinnende sol i Himlen.



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
webmaster@gcnetv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com



Søster Yoko Hayashi studerer sprog for at udbrede det hellige budskab til de mange sjæle, der lever i mørket, ligesom hun selv gjorde førhen.

”Siden jeg blev fri for min afhængighed af videospil, har jeg levet med fornemmelse for livets sande værdi”

Søster Yoko Hayashi, 24 år, Tabata Manminkirke, Tokyo, Japan

I 2008 hørte jeg om Seniorpastor Dr. Jaerock Lee fra min mor, og jeg gik i en kirke tæt ved vores hjem. Men jeg var stadig glad for verdslige fornøjelser og kunne godt lide at spille computerspil og surfe på internettet. Jeg var eftergivende overfor mig selv og tænkte, at jeg måske ville være i stand til at opnå frelse eller komme i Paradis. Så jeg var doven i mit trosliv.

Jeg blev ved med at udsætte mig selv for voldelige eller sensuelle billeder eller videoer. Ofte drak jeg for meget alkohol. Jeg blev påvirket mentalt af det usunde materiale på internettet, så min attitude var ustabil og negativ. Jeg var klar over, at tingene ikke gik, som de skulle, men jeg vidste ikke, hvad jeg kunne gøre ved det.

Da jeg var yngre, åbnede jeg ikke mit hjerte for mine forældre, og jeg havde kun få venner. Jeg blev fanget i mine egne negative tankebygninger om mig selv. Og jeg var fjendtlig overfor andre mennesker. Jeg var kold. Jeg tænkte, at spillene på nettet var mit eneste tilflugtssted. Og jeg var alt for nervøs og tænkte, at der ikke var noget andet sted for mig end spillene.

I marts 2011 var der et voldsomt jordskælv med en styrke på omkring 9,0 ved kysten i Tohoku-regionen i Japan, i det nordvestlige Stillehav. Det krævede mange menneskers liv. Jeg hørte om det og så om hændelsen gennem nyhedsartikler og programmer på TV og internet. Det chokerede mig så meget, at jeg ikke kunne sove i flere dage.

”Så mange menneskers liv er blevet afsluttet på et øjeblik. Livet er bestemt tomhed”, tænkte jeg. Jeg spekulerede på, hvor disse mennesker mon var nu, og så begyndte jeg at græde, for jeg kendte til Himlen og Helvede og det hellige budskab, men jeg havde ikke formidlet budskabet for andre mennesker.

Da jeg lagde mig til at sove, fik jeg drøm. Seniorpastoren viste sig i drømmen. Han sad og så på computerskærmen, og så kom han over til mig, hvor jeg lå. Han strøg mig over håret og sagde: ”Det er stadigvæk tidligt. Du kan godt sove lidt endnu.”

I drømmen mærkede jeg hans blide og varme hjerte, og jeg følte mig lykkelig. Jeg besluttede mig langt om længe for ikke at fortsætte det liv, jeg havde levet. Jeg slettede alle spillene og animationerne på min computer. Så forsøgte jeg at bede i det mindste i et minut hver dag, og at læse et kapitel i Bibelen dagligt. Under gudstjenesterne lyttede jeg opmærksomt til prædikenerne, tog noter og bad over dem.

I marts 2013 begyndte jeg at komme i Tabata Manminkirke i Tokyo. Jeg lever et lykkeligt kristent liv med hjælp fra Pastor Kyungtae Chung og kirkens medlemmer. Jeg venter på Herrens dag selv i løbet af ugen, og jeg beder ved Daniel Bønnemøderne hver aften og bliver fyldt af Helligånden.

Jeg fik håb om at gennemføre verdensmissionen sammen med hyrden, så jeg læser lingvistik på universitetet. Jeg studerer også kinesisk, engelsk og koreansk. Jeg har læst næsten alle Seniorpastorens bøger på japansk og kinesisk, for jeg længes efter hans åndelige budskaber. Jeg leder gruppen for Skinnende Lovpris og er administrator for De Unges Mission. Jeg er også ansvarlig for at udgive vores missions nyhedsbrev. Jeg er så taknemmelig.

Jeg takker og ærer Gud og Herren, som lod mig indse livets sande værdi og leve med håb om Ny Jerusalem.



Broder Lei Domdom (anden fra højre), som blev fri for sin stofafhængighed ved Guds nåde, med sin kone (anden fra venstre) og deres tre børn.

”Gennem bøn med lommelørklæder blev jeg fri for min stofafhængighed”

Broder Lei Domdom, 40 år, Cebu Manminkirke, Filippinerne

Fra jeg var 19 år gammel, tog jeg stoffer, røg og drak alkohol, fordi jeg følte mig mindre udmattet, når jeg havde stofinducerede hallucinationer. Senere mødte jeg min kone og vi blev gift. Men lykken varede kun et flygtigt øjeblik.

Det har måske virket som om, jeg havde et almindeligt liv med min kone, vores to døtre og en søn. Men vi skændtes ofte, fordi jeg ikke gav min kone hele min løn, men i stedet beholdt noget til at købe alkohol og stoffer. Hun vidste ikke, at jeg stadig drak og tog stoffer.

Så begyndte min kone sit kristne liv i Cebu Manminkirke i november 2011. Den 16. januar 2012 tog jeg også i kirke. Men

det brød ikke mine dårlige vaner med at drikke og tage stoffer. Jeg troede, at mit liv ville være kedeligt uden disse ting. I 2014 hold jeg op med at gå i kirke i næsten 6 måneder.

I den periode blev min tilstand forværret. Jeg blev urolig uden stofferne. I december 2014 købte jeg et nyt stof, fordi jeg ikke kunne få det, jeg plejede at tage. Så begyndte mit hoved at ryste og der kom fråde ud af min mund. Jeg tog på hospitalet, men lægerne kunne ikke finde ud af, hvad symptomerne skyldtes.

Min kone blev bekymret, og hele familien tog straks i kirke for at modtage en bøn med et lommelørklæde, som Seniorpastor Dr. Jaerock Lee havde bedt over (Apostlenes Gerninger 19:11-12). Da pastor Rosetta Sung havde bedt for mig med et lommelørklæde, blev jeg fyldt af fred.

Da vi havde oplevet Guds forbløffende kraftfulde gerning, fik hele familien fred, og nu fører vi alle flittige kristne liv. Jeg takker og ærer Gud, som frelst mig fra syndernes sump.

”Mit liv blev fuldkommen fornyet, da jeg mødte kærlighedens Gud”

En morgen i januar 1984 gik jeg mig en tur, da en skraldevogn på 15 ton kørte mig over. Det var en stor ulykke. Mens jeg rullede rundt på vejen, kom dødsangsten over mig. I det øjeblik tænkte jeg: ”Mit liv ender i dette splitsekund.” Og så hørte jeg mig selv sige: ”Gud, frels mig! Så vil jeg gå i kirke og gøre gode gerninger.” Overraskende nok kom jeg slet ikke til skade.

Jeg ville gøre en ende på mit liv på grund af alkoholafhængighed og depression

Efter ulykken begyndte jeg at gå i kirke i juli 1984. Jeg kendte ikke Guds ord, så jeg kunne ikke have tro. Jeg gik bare i kirke. Jeg kunne også godt lide at drikke alkohol, og mine forældre havde givet mig det, fra jeg var helt ung. Det var naturligt for mig at drikke, og det var en kilde til glæde i mit liv.

I 1989 blev jeg gift, men jeg fortsatte med at nyde at drikke alkohol. Så jeg skændtes ofte med min kone og slog hende endda. Vi havde tre dejlige døtre, men jeg forandrede mig ikke. Min kone og jeg hadede hinanden og bekæmpede konstant hinanden. Vi var som fjender. Til sidst begyndte jeg at udvise tegn på alkoholafhængighed og fik fordøjelsesproblemer. Når jeg var ædru, var jeg nervøs og rystede. Jeg beklagede mig over selv de mindste ting, som almindelige mennesker let ville have kunnet forstå. Jeg blev vred og bar nag, og levede hver dag i smerte.

I 1993 åbnede jeg en virksomhed ved navn Joonang Brain, som fremstillede og solgte kontormaterialer. Jeg åbnede den med meget få penge, og forretningen gik ikke godt, så gælden voksede med tiden. Jeg tænkte, at alt gik galt for mig. Jeg var umotiveret, havde social fobi, og depressionen overtog mig. Det skete flere gange, at jeg ønskede at afslutte mit liv.

Ikke desto mindre gik jeg i kirke tre gange om måneden for virksomhedens skyld. Når som helst, jeg var der, angrede jeg: ”Gud! Jeg drikker alkohol og begår synder. Det er jeg ked af. Før mig til en kirke, hvor livets ord findes i overflod, og hjælp mig med at leve et ordentligt troende liv som et anstændigt menneske.”

Jeg mødte kærlighedens Gud, som helbredte min krop og mit hjerte

I mellemtiden blev jeg ført til Manmin Centralkirke af diakonisse Seolhyun Na.

Den 15. november i 2002 deltog jeg i kirkens nattelangefredagsgudstjeneste. Før prædikenen blev der vist en video fra Seniorpastor Dr. Jaerock Lees Forenede Kampagne i Indien i 2002. Den bevægede mit hjerte dybt.

Så holdt Dr. Lee en prædiken om Første Mosebog. Under prædikenen lagde han vægt på, at vi skal skille os af med synderne i hjertet og leve et liv i godhed. Hans stemme lød som selveste Guds, og mindede om torden. Jeg blev overbevist om, at Gud havde ført mig til denne kirke, som var fuld af livets ord. Så jeg registrerede mig som medlem af Manmin den følgende søndag. Så fik jeg Dr. Lees bog *Smagsprøve på det evige liv før døden*, som var en gave til nytilkomne.

Da jeg havde læst Dr. Lees vidnesbyrd i bogen, blev jeg fuld af glæde over, at jeg endelig havde mødt den sande hyrde. Jeg lyttede til hans prædikener hver uge, og jeg indså, at det sande kristne liv er at skille sig af med usandhed og opnå Herrens hjerte. Det er det, Gud for alvor ønsker af os!

Men det var ikke det hele. Jeg blev helbredt for min alkoholafhængighed og mine fordøjelsesproblemer gennem Seniorpastorens bøn for de syge, og jeg holdt op med at

drikke og ryge! Jeg begyndte at elske lovsange, så jeg smed omkring 2000 musikalbum med pop, klassisk musik osv. væk. Hver nat bad jeg ved Daniel Bønnemødet. Jeg læssede syndens byrde af og blev i stand til at leve i gensidig kærlighed med andre troende i kirken. Så forsvandt den sociale fobi og depressionen. Halleluja!

En overflod af velsignelser i mit liv

Efter at disse åndelige problemer var blevet påtalt, begyndte velsignelserne at komme over min virksomhed. Selv om mange forretningsfolk i samme branche forsøgte at finde andre jobs på grund af vanskeligheder, havde jeg ikke nogen problemer. Tværtimod var der mange virksomheder, som ville skrive kontrakt med min forretning. Jeg havde mere arbejde end nogensinde før, og jeg var taknemmelig over Guds nåde. Så jeg begyndte at forsøge at være til hjælp for Guds rige, og gud velsignede mig. Jeg blev mindet om, at jeg havde brudt freden med min kone, og han gav mig nåde til at angre det grundigt.

Et år efter at jeg havde registreret mig i kirken, blev jeg leder for en lille gruppe. Så blev jeg storgruppeleder, vicepræsident for en mission, leder af et distrikt i mit sogn, og leder for distriktslederne i vores sogn. Til sidst blev jeg endda vicepræsident for Distriktsledernes Forening. Mens jeg arbejdede trofast, gik det op for mig, at det vigtigste var, at jeg skilte mig af med usandheden og arbejdede flittigt med et åndeligt hjerte. Jeg begyndte at ransage mig selv.

Mine forældre var meget strenge. Som det syvende barn ud af otte havde jeg en selvcentreret karakter og en stærk selvretfærdighed. Jeg var ikke vant til at være tilgivende, opmærksom eller give efter for andres indstilling eller overbevisning.

Og hvad der var endnu værre: jeg var indadvendt og endda bedragerisk. Så jeg begyndte at bede, faste og angre. Og jeg forsøgte at sætte mig selv i andres sted. Jeg længtes efter blive fri for egoisme og fylde mit hjerte med Herren. Så jeg nedbrød flittigt mit ”selv.” Jeg fastede og bad også, når som helst Seniorpastoren gennemførte oversøiske kampagner.

Den 31. marts 2014 fik jeg endelig den velsignelse at opnå et åndeligt hjerte; det hjerte som Gud ønsker.

Min ældste søster, som var i behandling for tyktarmskræft, så hvordan jeg blev fornyet. Så hun kom med i kirke og modtog Seniorpastorens bøn. Og det blev medicinsk påvist, at hun var fuldkommen helbredt.

En anden af mine søstre arbejdede for Seoul Undergrundsbanen. Hun registrerede sig i vores kirke. For nylig blev hun velsignet med en forfremmelse fra stationsforstander til førsteleder, hvor hun skal holde kontrol med 150 stationer. Min mor fører også et lykkeligt kristent liv.

Jeg er meget taknemmelig og spændt over at have fundet denne dyrebare kirke i denne sidste tid og blive en del af Guds rige. Min familie oplever også en overstrømmende lykke på grund af min elskelige kone og mine døtre, som lever i håb om Himlen. Jeg takker og ærer Gud, som kom til mig, helbredte mig, fornyede mig og velsignede mig. Jeg er så glad, at jeg kunne råbe!

”Kom til Manmin Centralkirke. Ved Guds kraftfulde gerninger bliver de onde hjerter forandret til gode, dyrebare personligheder udvikles, sygdomme bliver helbredt, alle former for problemer i livet bliver løst og her er en overflod af velsignelser! Velkommen!”



Eldre Hangcheol Shin, 56 år, med sin elskelige kone og deres tre døtre, sogn 15, Sydkorea

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Geminger 17:25)

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Geminger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
Telefonnr.: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com

Email: manmininen@manmin.kr

Udgiver: Dr. Jaerock Lee

Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin