

Manmin Nyhedsbrev

NR. 3 28 APRIL, 2013

Tak og ære være vor genopstandne Herre



Højtideligheden Påskedag er en af de tre vigtigste kristne fester. Manmin Centralkirke holdt gudstjeneste på Påskedag og fejrede den hellige nadver (Fotos 1). Menighedens medlemmer takkede og ærede Herren sammen med oversøiske pastorer og troende, som kom for at tage del i glæden ved det evige liv og håbet om genopstandelse (Fotos 2, 3).

Jo mere menighedens medlemmer elsker Herren, jo større bliver deres glæde og taknemmelighed. Den 31. marts 2013 blev der holdt nadver under aften-gudstjenesten på Påskedag. Medlemmerne fra de omkring 10.000 søsterkirker og associerede kirker deltog også i gudstjenesten via GCN TV (www.gcntv.org), hvilket gjorde påsken endnu mere betydningsfuld.

Seniorpaster Dr. Jaerock Lee prædikede et budskab med titlen "Den nåde, vi får." Før nadveren gik han desuden i forbøn for at styrke kraften fra den oprindelige stemme og for at bortdrive alle mørkets kræfter. Gennem denne bøn kom alle de menighedsmedlemmer samt pastorer, missionærer og levit-arbejdere fra andre områder af Korea samt Tyskland, Storbritannien, Rusland, Peru, Japan og Kina, som deltog i gudstjenesten, til at følge en endnu hurtigere åndelig strøm.

Pastorerne Rapael Lonji Yanga og Mudidi Mungudia Kabangu fra Tyskland bekendte sammen, at de besøgte kirken, for at se de kraftfulde gerninger, som blev manifesteret gennem Dr. Lee, og udbrede det hellige budskab i Europa inklusiv Tyskland. De tilføjede, at Dr. Lees virke er det bedste eksempel på en kristen kirke i vores generation.

Pastor Yanga, som deltog i Dr. Jaerock Lees forenede kampagne i Tyskland i 2004, fortalte endvidere, at mange mennesker beskrev kampagnen som Guds velsignelse til tyskerne, og at de troende havde opnået større tro og

kirkerne var blevet styrket gennem denne kampagne.

Pastor Kabangu så påskeforestillingen og kommenterede den på følgende måde: "Det var fantastisk. Den gav et realistisk indtryk af Jesus lidelser, da han tog menneskehedens synder. Mit hjerte blev knust, da jeg så scenen, hvor han blev pisket." Den 31. marts 2013 modtog begge pastorer Dr. Lees bøn for deres virke.

Missionær Jane Mpologoma Nabanakulya fra Storbritannien sagde, at medlemmerne af hendes kirke havde oplevet Guds kraft og havde forsøgt ihærdigt at forandre sig gennem bøn og faste. De prædikede også flittigt det hellige budskab. Hun fortalte, at hun var blevet dybt bevæget af påskeforestillingen, som viste den bibelske scene,

hvor soldaterne delte Jesu tøj i fire dele, og kvinderne grædende fulgte efter Jesus. Desuden tilføjede hun, at hun kunne se for sig, hvordan Jesus blev korsfæstet.

Maurine Lasfolk fra Sverige besøgte Manmin Centralkirke med sine børn, og Yulia Gorelova, som er medlem af London Manminkirke i Storbritannien var der også. De oplevede den åndelige velsignelse, som blev givet til Manmin på Påskedag, og ærede Gud. Desuden kom missionær Wong Ping Ping, tidligere producent og programvært på Den Fjernøstlige Radio og diakonisse Wei Iran, som var blevet helbredt for depression gennem Dr. Lees bøn, der overskrider både tid og rum, og de havde en lykkelig Påskedag under deres besøg i Manmin Centralkirke.

Retræte for par og unge voksne Afholdt af Forum Krystal, Israel

Retræten for par og unge voksne blev gennemført af Forum Krystal (forening af israelske pastorer) i Nahariya i det nordlige Israel fra 17. til 19. marts, 2013. Omkring 300 personer deltog. De tilstedeværende priste Jesus Kristus, bad for forkyndelsen i Israel og fik åndelig fylde i kærligt fællesskab.



Vigtigheden af åndelig kærlighed

”Om jeg så taler med menneskers eller engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet” (Første Korintherbrev 13:1-3).

Det 13. kapitel af Første Korintherbrev kaldes ”Kærlighedskapitlet.” Det lægger vægt på vigtigheden af kærlighed og giver en detaljeret forklaring omkring åndelig kærlighed. Selv om vi har rigelig mad, tøj og husly, og ikke mangler noget, så forsvinder alt vores håb og grunden til at leve, hvis ikke vi har kærlighed. Med andre ord er kærligheden den vigtigste faktor i vores liv.

I Første Korintherbrev 13:13 står der: ”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.” Selv om vi taler ligeså smukt som englenerne, har profetiske gaver, tro til at flytte bjerge, giver alle vores ejendele til fordel for de fattige, og lader vores krop brænde, så er der brug for sand kærlighed for at fuldende disse gerninger.

1. Om jeg så taler med menneskers eller engles tunger

”Menneskers tunger” henviser her ikke til at tale i tunger, hvilket er en af Helligåndens gaver, men derimod til alle de sprog, der bruges på jorden, såsom engelsk, kinesisk og russisk. Når vi ser, hvordan den menneskelige civilisation er blevet forbedret og videregivet til efterkommerne ved hjælp af sproget, kan vi forstå ordets overvældende kraft.

Sproget har kraft til at bevæge menneskets hjerte, sådan at vi kan opnå forskellige ting. Hvis vi kunne holde os til at bruge gode ord og tale med smukke stemmer ligesom englenerne, ville det være helt fantastisk!

Hvis vi taler med menneskers og engles tunger, men ikke har åndelige kærlighed, så er vi ligesom rungende malm eller klingende bjælde. Malm afgiver lyd, når det er tomt eller let. På samme måde er vi ligesom avner, når vi er tomme og mangler åndelig kærlighed. Først når vi er fulde af kærlighed som Guds børn, der efterligner ham, har vi værdi som hvede for Gud, der har kultiveret menneskeheden. Når vi udtaler os, bør vi give liv til den, der lytter og tænke: ”Hvilke ord skal jeg bruge for at opmuntre ham/hende?” og ”Hvordan kan jeg hjælpe ham/hende til at komme ind i sandheden?”

I Johannesevangeliet kapitel 8 bringer de skriftkloge og farisæerne en kvinde, som er blevet grebet i ægteskabsbrud, hen til Jesus og spørger ham: ”I loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder; hvad siger du?” Hvis han havde sagt, at de skulle stene hende, ville de have svaret, at han ikke havde nogen kærlighed. Hvis han havde sagt, at de skulle tilgive hende, ville de have svaret, at han ikke fulgte loven. Jesus begyndte at skrive deres synder en efter en på jorden. Da de så denne liste over synder, fik de samvittighedssvaler og forlod stedet. Kun Jesus og kvinden blev tilbage. Da sagde Jesus: ”Heller ikke jeg fordømmer dig- gå, og synd fra nu af ikke mere.”

Ord med åndelig kærlighed har kraft til at vække til live. Men hvis man forsøger at påtvinge andre sine ideer eller påpege deres fejl med ord, kan man ikke for alvor forandre dem eller give dem sandt liv, selv om



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

det, man siger, måske er fuldkommen korrekt.

2. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge

Generelt er det at profetere at tale om noget, der vil ske i fremtiden. I Bibelen har folk profeteret om noget, som ville ske, ved at få Guds hjerte til specifikke formål ved Helligåndens inspiration. Det kunne ikke gøres alene ved menneskelig vilje, men ved Helligåndens inspiration kunne bestemte mennesker få profetier fra Gud (Andet Petersbrev 1:21).

Men den profetiske gave i Kærlighedskapitlet henviser ikke til den gave, der gives til disse mennesker. Her er der tale om at vide og erklære, at de frelste sjæle vil blive taget op i luften ved Herrens genkomst, og at de derefter vil have en syv år lang bryllupsfest, mens de ikke-frelste sjæle vil lide under den syv år lange trængsel og komme i Helvede efter dommen fra den Store Hvide Trone.

”Hemmeligheder” henviser her til de mysterier, der blev skjult før tiden begyndelse, det vil sige budskabet fra korset. Budskabet fra korset er Guds forsyn, som blev planlagt før tidens begyndelse for at frelse menneskeheden. Gud vidste på forhånd, at mennesket ville synde og gå mod døden, så han forberedte helt fra begyndelsen Jesus, som er vores eneste frelser. Gud lod planen være skjult som et mysterium, for hvis Satan havde vidst noget om denne hemmelighed, ville han ikke have ladet planen blive gennemført.

Den fjendtlige djævel og Satan troede, at de kunne beholde den magt, de havde fået på grund af Adams synd, hvis de slog Jesus ihjel. Så de opildnede onde mennesker og fik dem til at korsfæste ham. Men i modstrid med deres forventninger blev vejen til frelse åbnet, ved at de slog Jesus ihjel, selv om han ikke havde nogen synd. Hvis vi ikke har åndelige kærlighed og prædiker om denne hemmelighed, er den ikke til nogen nytte for os.

Det samme gælder for viden. ”Al viden” henviser ikke kun til akademisk viden, men også til al viden om sandheden, som er optegnet i Bibelen. Hvis vi kender Gud, bør vi tro på ham af hjertets grund ved at møde ham og opleve ham. Ellers er vores viden kun viden, og kan måske endda spille en rolle for vores standart for vurdering og få os til at dømmes og fordømme andre. Så viden uden åndelig kærlighed er nyttesløs.

Hvis vi har ”al tro”, som kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er vi ikke noget. Peter gik på vandet i et stykke tid med tro, da Jesus gjorde det samme. Men han havde ikke åndelig kærlighed, og i sidste ende benægtede han Jesus af frygt for sit liv, fordi han hverken havde fået Helligånden eller var blevet hellig.

Når vi oplever Gud, kan troen vokse; men den åndelige kærlighed vokser kun i os, når vi forsøger at skille os af med synderne. Det betyder ikke, at der ikke er indbyrdes forbindelse mellem tro og kærlighed. For det er ved troen, at vi får ønske om at skille os af med vores synder og elske Gud.

3. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes

De mennesker, som hjælper de fattige for at vise sig, vil blive endnu mere arrogante, hvis de roses for deres gerninger. De tror fejlagtigt, at de er retfærdige, så de vil ikke forsøge at omskære deres hjerter. Det er skadeligt for dem. Men de, som hjælper de fattige af kærlighed, er ligeglade med, om der er nogen, der anerkender deres gerninger eller ej. Det skyldes, at de tror på Gud, som iagttager dem i det skjulte, og vil gøre gengæld for deres gerninger med velsignelser og belønninger (Matthæusevangeliet 6:3-4).

Det samme gælder for ofre. At ”give mit legeme hen til at brændes” betyder at ofre sig helt og holdent. Vi kan naturligvis ofre os, når vi har kærlighed. Men det kan også lade sig gøre, selv om vi ikke har nogen kærlighed. Så brokker vi os, når vi har arbejdet trofast, eller vi føler ubehag, når der ikke er nogen, der anerkender vores indsats, hengivenhed, tid, eller økonomiske bidrag. Vi dømmes andre, som ikke arbejder trofast og tænker: ”Hvordan kan de sige, at de elsker Gud, og så undlade at gøre noget?” Hvis vores hjerte er sådan, kan vi blive bekymrede eller komme i ufred med andre. Og så vil vores offer ikke gavne os.

Hvordan kan vi ofre os uden kærlighed, hvis vi har tro? Det skyldes, at vi ikke har en fornemmelse af ejerskab, som siger, at ”det, der er Guds, er mit, og det, der er mit, er Guds.” Hvis vores hjerter er fyldt af åndelig kærlighed, kan vi hengive os for Herren uanset om nogen ser os og anerkender os eller ej.

Kære brødre og søstre, jeg beder i Herrens navn for at I vil opnå åndelig kærlighed ved uden påholdenhed at ofre jer for andre, ligesom et stearinlys brænder og ofre sig selv for at drive mørket bort og skabe lys omkring sig.



Globalt Kristent Netværk

Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Jeg ønsker at møde den levende Gud

Spm. Jeg vil gerne møde min gode Fader Gud som hans barn og opleve ham. Hvad skal jeg gøre for at møde den levende Gud?

Sv. Sv. Det vigtigste og mest fundamentale for at møde Gud er, at man har et oprigtigt ønske om det, som der står i Ordsprogenes Bog 8:17. Gud elsker os mere end noget andet, og han søger os først. Men Gud vil ikke tvinge os til at åbne vores hjerter, sådan at han kan komme ind og møde os. Han virker i overensstemmelse med sin egen retfærdighed. Han kan først komme ind i vores hjerter og møde os, når vi er villige til at åbne hjerterne (Johannesåbenbaringen 3:20). Vores længsel efter at møde Gud vil blive oprigtig, når vi er fattige i ånden. Når man ønsker at møde Gud at et oprigtigt hjerte, må man tage til det sted, hvor Gud er. Jeg vil nu beskrive de fire måder, hvorpå man kan møde Gud, som dvæler i lyset, sandheden, godheden og kærligheden.

1 Man kan møde Gud ved at adlyde hans ord

De 66 bøger i Bibelen fortæller os, hvem Gud er, og hvad han vil for menneskeheden. Der lægges særlig stor vægt på Guds kærlighed til os. Gennem Bibelen kan vi forstå tingenes sammenhæng i samme udstrækning som vores tro på Gud vokser. Man tager i kirke og lærer Guds ord for at møde Gud gennem ordet.

Som der står i Andet Timotheusbrev 3:16: "Ethvert skrift er indblæst af Gud." Bibelen er skrevet med

Helligåndens inspiration. Så vi bør forstå dens sande mening ved hjælp af Helligånden. Så vil ordet blive levende og aktivt, og være i stand til at trænge igennem vores sjæl, ånd, og endda marv og ben, som der står i Hebræerbrevet 4:12.

Når vi adlyder Guds ord, som fortæller os, hvad vi skal gøre, undlade eller skiller os af med, vil mange forskellige af livets problemer blive løst, og vi vil blive velsignet.

2 Man kan møde Gud ved at kalde ud i bøn med oprigtighed

Hvis vi oprigtigt beder til Gud i Jesu Kristi navn, vil vi blive inspireret af Helligånden, og vi vil forstå Guds hjerte og vilje, som er indeholdt i ordet. Vi vil også få kraften til at følge Guds ord.

Bøn er ikke en monolog. Det er en samtale med Gud. Når hans børn beder, hører Gud dem og berører deres hjerter eller giver dem indsigt og forståelse. På denne måde kan vi kommunikere med Gud Faderen. Vi kan nemlig have et personligt fællesskab med Gud. Hvis vi desuden beder i overensstemmelse med Guds vilje, vil han høre os ifølge retfærdighedens lov. Gennem disse oplevelser kan vi helt sikkert møde og opleve Gud.

Vi ved fra Markusevangeliet 10:46-52 hvad den blinde

Bartimæus gjorde for at møde Jesus. Han blev hørt ved oprigtigt at søge Jesus med høj stemme. Da andre mennesker irettesatte ham og sagde, at han skulle være stille, hævdede han stemmen endnu mere. Det skyldtes, at hans desperation var stor. Til sidst mødte han Jesus, og hans øjne blev åbnet, sådan som han havde ønsket.

Mange profeter såsom Elias og Peter kaldte også ud i deres bønner. Jesus bad af al sin styrke, og han sved blev som bloddråber, der faldt til jorden. Hvis man kalder ud af et oprigtigt hjerte, når man beder, vil man ikke have unyttige tanker eller føle sig sløv. Så jeg håber, at I vil bede af hele hjertet og kalde ud med overbevisning om, at I vil møde Gud (Jeremias' Bog 33:3).

3 Man kan møde Gud ved at lovprise med hjertet

Den levende Gud bliver meget tilfreds, når vi lovpriser ham. Som der står i Salmernes Bog 69:31-32: "Jeg vil lovprise Guds navn med sang og ophøje ham med tak. Det vil Herren hellere have end okser, hellere end tyre med horn og klove."

Når Guds børn ophøjer ham med smukke lovsigelser, vil hans hjerter, øjne og øre rette sig mod disse børn. Derfor bliver vi fyldt med glæde og gode følelser, når vi synger lovsange.

I Bibelen kan vi se, at trosfædre også lovpriste Gud fra tid til anden. En af de vigtigste af disse figurer er David.

Han nød at synge lovsange, når han passede flokken alene, eller når han ofrede til Gud, efter at han var blevet konge. Gud elskede David og var med ham hele tiden i lovsangene.

De lovsange, som David sang, indeholdt også lysets kraft. Når David spillede harpe, forsvandt de ånde onder, som plagede Saul, som det beskrives i Første Samuelsbog 16:23. I Anden Kongebog kapitel 3 blev Elisa bevæget af Gud og modtog hans ord, da skjalden spillede. Når vi priser Guds godhed, kærlighed og kraft på denne måde, tager han imod vores lovsigelser med glæde og viser os sin overflod af kærlighed.

4 Man kan møde Gud ved at tilbede i ånd og sandhed

Troens forfædre såsom Abraham, Isak og Jakob i det Gamle Testamente kommunikerede med Gud gennem ofrer. Kong Solomo mødte Gud og oplevede hans visdom gennem utallige velsignelser ved at give tusind offergaver. Disse offergaver svarer til gudstjenesterne nu i nytestamentlig tid.

I Johannesevangeliet 4:24 siger Jesus: "Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed." Helt enkelt udtrykt henviser tilbedelse i ånden til at gøre Guds ord til "livets brød" i vores hjerter med Helligåndens

inspiration. Og tilbedelse i sandhed henviser til at tilbede med den rette forståelse af Gud, af hele vores krop, hjerte, vilje og hengivenhed, og med kærlighed til Gud, glæde, taknemmelighed, bøn, lovsigelse, gerninger og offergaver.

Nåden vil komme over os fra oven, når vi tilbeder af hele vores hjerte i ånd og sandhed. Vi vil få en overflod af håb om Himlen, fred og glæde. Dette er beviset på, at man har mødt Gud, som er livets og fredens kilde. Hvis vi fastholder denne nåde i vores liv, kan vi altid mærke Gud, som er med os konstant. Så kan vi møde Gud hver dag.



Broder Bokho Hans familie og Seniordiakonisse Hyunju Oh; fra venstre, Broder Bokho Han, hans datter Eunhye, hans kone søster Kushuchen, Seniordiakonisse Hyunju Oh, hans søn Eunsu.

Min familie er flerkulturel, og både min kone, som er fra Malaysia, og jeg er begge døve og stumme. Vi blev gift i 2008 og fik en datter og en søn. Heldigvis har de begge normal hørelse. Det er Guds nåde og kærlighed!

Min ufødte baby var ved at dø eller komme til at leve i en vegetativ tilstand

Jeg fik tro på Guds følsomme kærlighed gennem vores oplevelser i forbindelse med at vores andet barn fik helbredt sine sygdomme.

Det skete i 2011, da min kone var gravid i sjette måned. Ultralydprøven viste ifølge vores læge, at der var mistanke om at fosteret havde spiserørsbrok. Der er tale om en form for brok, som påvirker den øverste

Broder Bokho Han (Missionen for døvstumme, Syd Korea)

”Min søn blev genoplivet og alle hans sygdomme blev kureret med bønnens kraft”

del af maven og spiserøret på grund af en skade eller svaghed i mellemgulvet. Lægen henviste os til et større hospital. Vi tog derfor til et universitetshospital, hvor vi fik foretaget en dybtgående lægelig undersøgelse. Resultatet kom som et chok for os.

”Drengens spiserørsbrok er så alvorlig, at hans hjerte sidder forkert og at brokken presser på hans lunger. Han er i livsfare, så det er sandsynligt, at han dør i livmoderen, og selv om han bliver født på almindelig vis, er det sandsynligt, at han vil dø hurtigt derefter. Hvis han overlever, vil han muligvis komme til at leve i en vegetativ tilstand.”

Min kone og jeg tog hjem, og vi brugte flere dage på at græde i chok. Så kom vicevejlederen for missionen for døvstumme og vejledte os. Han forklarede os, at vi skulle holde sabbatsdagen hellig og give fuldt tiende. Og han fortalte os, hvorfor Gud ikke kunne beskytte vores baby.

På daværende tidspunkt holdt jeg hverken sabbatsdagen hellig eller gav fuldt tiende. Men jeg begyndte at angre mine forudgående synder, og at holde søgnedagen hellig. Jeg beregnede også tiende af, hvad jeg havde optjent i 2011 og gav det til Gud. Og så gik Dr. Jaerock Lee i forbøn for mig.

Den 22. august 2011 blev min søn Eunsu født på normal vis. Men ham måtte gennemgå operationer på grund af spiserørsbrokken og almindelig brok, og han måtte ligge i kuvøse.

I oktober 2011 blev Eunsu udskrevet fra hospitalet, men han havde stadig astma, konstant forhøjet blodtryk i lungerne, hyperbilirubinæmi, patent ductus arteriosus, hypoplasi af venstre lunge, dissemineret intravaskulær koagulation og hyaline membran sygdom. For os, som

var døve og stumme, var det vanskeligt at passe ham.

Han blev normal ved Guds kraft

Seniordiakonisse Hyunju Oh, som arbejdede frivilligt for missionen for døvstumme, fik kendskab til vores situation. Hun deltog i et år i møderne i Manmin bønnecenter med Eunsu og bad for hans helbredelse med kærlighed og hengivenhed. Min kone og jeg bad ved Daniel bønnemøderne.

Eunsu overvandt adskillige kriser gennem Dr. Lees bøn og bønner med lommetørklæder (Apostlenes Gerninger 19:11-12). Vores hjerte var knust over, at vi ikke kunne passe ham, som vi skulle, på grund af vores egne lidelser. Men vi var meget taknemmelige overfor Seniordiakonisse Oh, som tog sig godt af ham.

Til sidst kom Eunsu sig fuldkommen gennem Dr. Lees bønner, og han blev helbredt for alle sine sygdomme. Den 8. marts 2013 begyndte han at gå i vuggestue. Vi takker og ærer Gud, som genoplivede vores søn, der ellers var dødsdømt.



Broder Bokho Hans søn havde ikke nogen mulighed for at overleve, men han blev helbredt for alle sine sygdomme ved Dr. Jaerock Lees bøn, og vokser nu op sund og rask. (Fotoet ovenfor viser Eunsu lige efter hans fødsel)



Oversøiske nyheder
Helbredelsesmøde med lommetørklæder
afholdt i Nairobi Manmin Helligedskirke, Kenya

Et treårigt barn, som ikke kunne gå,
gør det nu!

Den 24. februar 2013 blev der afholdt et helbredelsesmøde med lommetørklæder i Nairobi Manmin Helligedskirke i Kenya med Biskop Dr. Myongho Cheong (Bestyrelsesformand for Jesu Kristi Forenede Helligedskirke i Afrika). Han lagde et lommetørklæde med kraft på de syge mennesker og bad for dem. Mange mennesker blev helbredt for dårligt syn, kræft, AIDS, lammelse, malaria, hjertesygdomme og diskosprolaps.

Blandt dem var der et treårigt barn, hvis ben havde været for svage til at barnet kunne gå, men efter han modtog bønningen, blev han styrket og gik selv. De tilstedeværende ærede Gud med glædesudbrud.

Hans navn er Ren Opoi, og han er fra Makongeni, der ligger 7 km fra kirken. Ean Ata, hans 14årige bror, havde taget sin lillebror med i kirke og deltaget flittigt i søndagsskolen. Desuden deltog han i helbredelsesmødet med lommetørklæder med længsel i hjertet, og han sørgede for, at der blev bedt for broderen. Hans naboer var forbløffede, da de så at den lille dreng, som ellers ikke havde kunne gå, nu gik rundt, og de sagde: ”Hvad er der dog sket med denne dreng?”

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.

4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Gerninger 17:25)

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Gerninger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 235-3, Guro-Dong3, Guro-Gu, Seoul, Korea (152-848)
Telefonnr.: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com

Email: manminministry@gmail.com

Udgiver: Dr. Jaerock Lee

Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin