

Manmin Nyhedsbrev

NR. 35 27. DECEMBER, 2015

Israelsk pastorseminarium og kampagne med lommeterklæder



Pastor Dr. Soojin Lee, taler ved Kampagnen med Lommeterklæder (foto 1) og mange mennesker, som vidnede om deres helbredelse (fotos 2, 3, 6). Krystalforum giver takkeplade til taleren (foto 4). Pastorseminarium (fotos 5, 7 og 10) og optræden af lovsangleder Rose Han og Dansegruppen for Herlig Lovpris (fotos 8 og 9).

Den 29. oktober 2015 blev der afholdt et Pastorseminarium af Krystalforum (Den Israelske Pastorforening) i Kibbutz Shefayim Hall, Kibbutz Hotel. Mange pastorer fra Israel, Rusland, Finland og Storbritannien deltog.

Pastor Dr. Soojin Lee, Præsident for Pastorforeningen ved Manmin Centralkirke, formidlede et budskab med titlen "Helliggørelse." Hun forklare om synden og lagde særlig vægt på bønnens betydning for at blive hellig. Hun fortalte også, hvordan man skal bede, og sagde: "Pastorer må skille sig af med synderne og blive hellige. Først da kan de få styrke fra oven og føre de troende på den rette vej. Deres kirker vil opleve vækkelse og de vil få velsignelser."

Efter seminariet sagde en af de tilstedeværende pastorer: "Dette budskab var lige det, vi havde brug for. Det er på tide at helbrede hjertet rent åndeligt." En anden pastor sagde: "Jeg indså essensen i det åndelige

budskab. Jeg vil forsøge at blive hellig, så jeg kan få styrke." En tredje bemærkede: "Dr. Jaerock Lee er den bedste lærer, vi nogensinde har haft. Han er vores åndelige fader." Pastor Vladimir Osipov, Bestyrelsesformand for den Forenede Helligedskirke ved Jesus Kristus i Rusland, udtrykte sin taknemmelighed af hjertet med ordene: "Det er uvurderligt, at det hellige budskab bliver udbredt her i denne sidste, syndefulde tid."

Den 30. oktober blev Kampagnen med Lommeterklæder gennemført med Helligåndens kraft (Apostlenes Gerninger 19:11-12) i Kibbutz Shefayim Hall. Salen var fuldkommen fuld af mennesker. De så først videopræsentationen "Guds Kraft", som viser de kraftfulde gerninger, der bliver manifesteret gennem Dr. Jaerock Lees bøn. Da de troendes vidnesbyrd om helbredelse blev præsenteret et efter et, lovpriste de tilstedeværende Gud med store bifald.

Lovsangleder Rose Han, Vicebestyrelsesformand for Komiteen for Scenekunstnere, sang lovsange på hebræisk, russisk og engelsk. Dansegruppen Herlig Lovpris udførte traditionelle israelske danse. Da lovsangleder Han førte forsamlingen i lovpris, var der mange mennesker, som fældede en tåre og priste Gud, der havde frelst Israel.

Pastor Dr. Soojin Lee prædikede udsagnet "Hvordan man møder Gud." Hun sagde, at vi skal søge Gud med flid, og at vi kan møde ham gennem ordet, bøn, lovpris og gudstjenester. Så bad hun for de syge, og mange mennesker blev helbredt og kom op på scenen for at aflægge vidnesbyrd om deres helbredelse.

Folk blev helbredt for rygsmerter, kræft, gigt og andre sygdomme. Mennesker, som havde svært ved at gå, kom til at hoppe og springe. Symptomer såsom epilepsi, autisme og Downs syndrom blev forbedret gennem bøn.

Den 31. oktober blev der afholdt gudstjeneste for at fejre åbningen af den nye kirke Herlighedens Konge, og pastor Soojin Lee formidlede budskabet ud fra lignelsen om de ti jomfruer.

Den 28. oktober afholdt Krystalforum sit 7. jubilæum. Foreningen blev stiftet af israelske pastorer, som fik åndeligt mod gennem Dr. Jaerock Lees virke i Israel.

I september 2009 ledte Dr. Lee den Forenede Kampagne i Israel ved det Internationale Kongrescenter i Jerusalem. Efter denne kampagne begyndte pastorerne i Krystalforum et mere aktivt virke ved at prædike det hellige budskab i mange forskellige lande rundt omkring i verden, og organisationen voksede og fik stadig større indflydelse. De har gennemført deres virke på flere forskellige måder såsom ved Kampagnen med Lommeterklæder, Pastorseminariet, Lovsangfestival, Ungdomslejr, Børnelejr og Seminarer for ægtepar.



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

"Men Åndens frugter er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod!" (Galaterbrevet 5:22-23)

Glædens frugt

vil rystes af nervøsiteten. Så jeg tilskynder jer til at undersøge, om I glæder jer af hjertet, når I kommer ud for vanskelige situationer.

Rent faktisk er frelsens nåde i sig selv mere end grund nok til at fryde sig altid. Alene tanken om at vi er frelst fra Helvedes ild og at vi kan komme i Himlen, bør give os grund til usigelig glæde. Selv om vi ikke har noget at spise i morgen, eller selv om vi er trætte efter hårdt arbejde, så har vi stadig lovsang på læberne. Selv om vi bliver forfulgt eller lider under uretfærdige vanskeligheder i Herrens navn, så kan vi være lykkelige, bare vi tænker på Himlen.

I den virkelige verden er der ikke ret mange mennesker, som bibeholder denne glæde ved den første kærlighed i deres hjerter. Efter nogen tid forsvinder glæden gradvist, og selv om disse mennesker tænker på frelsens nåde, så oplever de ikke de samme følelser som tidligere. Når de kommer ud for vanskeligheder, begynder de at sukke og klage i deres lidelser. Hvorfor ændrer de sig på denne måde? Det skyldes, at de har det kødelige i deres hjerter. Et af de karakteristiske træk ved det kødelige er, at det er foranderligt. De, som har en kødelig natur, kan føle en overstrømmende glæde i et øjeblik, men den er foranderlig og kan forsvinde lige så hurtigt, som den er kommet.

2) Hvordan man opnår glædens frugt

1) Vi skal skille os af med det kødelige

Når andre bliver velsignet eller rost, kan vi glæde os, som om det var os selv, hvis vi er fri for den kødelige natur ved navn "misundelse og jalousi." Men i den udstrækning, vi er misundelige og jaloux, vil vi opleve ubehag, når andre klarer sig bedre end os selv. Vi kan miste glæden og modet, fordi vi får en følelse af underlegenhed.

Og hvis vi er fri for de kødelige egenskaber ved navn "vrede" og "modvilje", vil vi altid være i fred, selv om vi bliver behandlet dårligt eller kommer ud for skade eller tab. Vi føler modvilje og skuffelse, fordi vi har det kødelige i os. Det tynger vores hjerter. Vi kan endda føle smerte eller opleve os selv som ofrer, hvis vi synes, at vi bliver udsat for ulemper eller skader i sammenligning med andre.

Så i den udstrækning, vi har det kødelige i os, kan vi ikke have åndelig tro.

Derfor har vi tendens til at blive endnu mere bekymrede, og være ude af stand til at sætte vores lid til Gud. De mennesker, som har deres egen virksomhed, vil have stor medgang på alle områder og få en overflod af velsignelser, hvis de klart kan høre Helligåndens stemme og følger den. Men hvis de er grådige, utålmodige og har kødelige tanker, vil de få vanskeligheder. Jo mere vi skiller os af med det kødelige i vores hjerter, jo mere vil vi blive fyldt af åndelig glæde og taknemmelighed.

2) Vi skal følge Helligåndens ønsker på alle områder

Vi søger ikke denne verdens fornøjelser, men i stedet den glæde, som Helligånden bringer fra oven. Vi kan kun mærke Åndens glæde og fylde, når den glæder sig i os. Vi kan særligt være glade, når vi tilbeder Gud, beder til ham, priser ham af hele vores hjerte og praktiserer hans ord. Når vi indser, at vi er blevet forandret af sandheden, er vi ekstremt lykkelige og taknemmelige.

I vores hverdagsliv må vi altid vælte mellem Helligåndens ønsker og kødets lyster. Hvis vi vælger Helligåndens ønsker hver gang, så vil den glæde sig i os, og dermed vil vi også blive fyldt af glæde. I Tredje Johannesbrev 1:4 står der: "Jeg har ingen større glæde end den at høre, at mine børn lever i sandheden." Som der står, glæder Gud sig, når vi praktiserer sandheden, og han giver os Åndens glæde og fylde.

Lad os for eksempel forestille os, at lysten til at søge egen vinding og ønsket om at søge andres vinding kommer på kollisionskurs med hinanden og at dette står på i et stykke tid. Så vil man efterhånden miste glæden. Hvis man følger det kødelige og søger egen vinding, kan man ikke have åndelig glæde, selv om man måske får det, man vil rent midlertidigt. Man kan også føle sig urolig rent mentalt. Hvis man på den anden side søger andres vinding, selv om man måske kommer ud for personlige tab rent midlertidigt, vil man få glæde fra oven, fordi Helligånden glæder sig. Kun de mennesker, som rent faktisk har den glæde, kan forstå denne følelse. Det er en lykke, som denne verden hverken kan give eller kende.

Det samme gælder under alle forhold. Hvis et menneske, som tidligere har bedømt andre ud fra sin egen standart, forandrer sig og begynder at forstå andre med godhed, vil han opnå fred i den udstrækning, det lykkes ham at forandre

sig. Når vi "dør" for os selv på denne måde i vores forsøg på at gøre noget godt for andre, kan vi opleve fred og glæde. Desuden kan vi altid være i fred og glæde os, hvis vi skiller os af med følelsen af at andre mennesker kan have "vanskelige" personligheder, som skaber konflikter, eller at vi har grund til at føle modvilje mod dem. Når man bliver ved med at følge Helligåndens ønsker, vil den åndelige glæde øges og hjertet vil forandres med sandheden. I den udstrækning det sker, vil man bære glædens frugt og have et åndeligt skær omkring ansigtet.

3) Vi skal så glædens frø og takke med flid

Bonden må så sin sæd og arbejde hårdt for at høste frugten. På samme måde må vi være opmærksomme på de ting, vi kan glæde os over og takke for, sådan at vi kan bære frugten af den åndelige glæde. Hvis vi har tro, er der mange ting at være taknemmelige for hver eneste dag.

Først og fremmest må vi have frelsens glæde, som er fuldkommen uerstattelig. Den gode Gud er vores Fader. Han beskytter sine børn, som lever i sandheden, og hører os, når vi beder. Hvis vi desuden holder søgnedagen hellig og giver fuldt tiende gennem hele året, vil vi ikke komme ud for nogen uheld eller ulykker i denne tid. Hvis vi holder hans bud og er trofaste overfor ham uden at begå synder, vil vi få en overflod af velsignelser.

Selv om vi kan komme ud for vanskelige situationer, så vil vi vide, hvordan vi skal løse problemerne. Hvis vi har gjort noget galt, kan vi opnå Guds medfølelse og finde en løsning. Hvis vi ikke har gjort noget, som vi kan blive anklaget for, kan vi fryde os og være endnu mere taknemmelige (Første Johannesbrev 3:21). Så vil Gud arbejde til alttings bedste og give os endnu større velsignelser.

Når vi er opmærksomme på ting, som vi kan være taknemmelige over, giver Guds os endnu flere ting til vores glæde. Så vil vores taknemmelighed og glæde øges og i sidste ende vil vi bære glædens frugt fuldt ud.

Kære brødre og søstre i Kristus. Vi skal bære glædens frugt, sådan at vi kan fryde os og være glade hver dag. Jeg beder i Herrens navn om, at I også vil bære alle Helligåndens andre frugter i overflod og fryde jer over al den glæde, som Gud vil give jer til evig tid.



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
webmaster@gcnetv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Hemmelighederne bag at så og høste

Gud ønsker at velsigne sine elskede børn, sådan at deres sjæl trives, alt går dem godt og de er sunde og raske. Men Guds retfærdighed byder, at vi kun kan høste, som vi har sået. Så når vi sår, skal vi vide, hvordan vi gør det bedst muligt, sådan at vi kan høste gode frugter. Lad os nu se nærmere på de otte hemmeligheder bag at behage Gud og få hans velsignelser.



1. Vi skal forberede jorden godt ved at omskære vores hjerte

Hvis vi vil have gode frugter af det, vi sår, skal vi så i troen. De mennesker, som har stor tro, vil være i stand til at høste flere afgrøder. Gud øger vores tro i den udstrækning vores hjerter er hellige. Jo mere vi omskærer vores hjerter og opnår hellighed, jo mere åndelig tro vil vi have, og jo flere materielle velsignelser vil vi få.

Derfor skal vi først og fremmest omskære vores hjerter for at få svar på hjertets ønsker og opnå økonomiske velsignelser. Det skyldes, at når vores sjæl trives, vil vi have fremgang på alle områder og være sunde og raske.



2. Vi skal holde Herrens dag hellig og give fuldt tiende

At holde Herrens dag hellig er at anerkende Guds åndelige autoritet. Det er den minimale troshandling som viser, at vi er Guds børn, der tror på Jesus Kristus. At give tiende er en troshandling, som anerkender Guds overherredømme over alle materielle aspekter af vores liv.

Gud kan kun velsigne os, når vi beder med tro, samtidig med at vi anerkender Guds overherredømme ved at holde Herrens dag hellig og give tiende. Når Satan prøver os, kan Gud kun beskytte os, hvis vi har holdt Herrens dag hellig og har givet fuldt tiende.



3. Vi skal skille os af med grådighed og søge Guds herlighed

Hvis vi er grådige, vil vi være interesserede i at tjene penge uden at arbejde for dem, eller at opnå en stor indkomst med lethed. Når vi handler på denne måde, kan vi let blive ofre for onde menneskers bedrag (Matthæusevangeliet 6:24). Vi må skille os af med grådighed, sådan at vi kan nyde livet på denne jord, og vi skal også søge Guds herlighed.

Vi må ikke have ønsker om at eje noget, som ikke er vores. Vi skal bede i overensstemmelse med retfærdighedens lov og lade os føre af Ånden uden at handle i utålmodighed. Hvis vi er overmotiverede eller hvis vi er parate til at gøre hvad som helst, så vil vores grådighed blokere Helligåndens stemme (Jakobsbrevet 4:2-3).



4. Vi skal vandre ad den rette vej og handle med trofasthed

Når vi lever ved Guds ord, vandrer ad den rette vej og er trofaste, vil Gud gøre gengæld med velsignelser. Men selv om vi kender sandheden og beder meget, kan Gud dog ikke velsigne os, hvis vi ikke vandrer ad den rette vej. De mennesker, som er ærlige og trofaste overfor andre, vil også være trofaste overfor Gud.

I menigheden må vi ikke udveksle penge med vores brødre i troen. Vi må heller ikke stille økonomiske garantier for andre (Ordsprogenes Bog 6:1-5; 11:15; 22:26). Hvis I vil have velsignelser og undgå problemer, vil jeg opfordre jer til ikke at stille sikkerhed for nogen eller noget.



5. Man skal så i ånden med stor flid

I Andet Korintherbrev 9:6-7 står der: "For husk, at den, der sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til – ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver."

Uanset hvor stor bondens mark er, så kan han kun høste det, som han har sået. Man skal også så flittigt i ånden. Vi bør føle, at vi kun bliver velsignet, når vi sår meget. Vi kan ikke sige, at vi har sået meget, bare fordi der er tale om store mængder. Det, som Gud vil have fra disse offergaver, er ikke pengene, men hjertets duft.



6. Vores tro og gerninger må ikke være foranderlige

Hvad ville der ske, hvis bonden såede sin sæd og så holdt op med at tage hånd om planterne eller pløjede marken om, bare fordi der ikke var kommet frugter efter nogle måneder? Alle hans tidligere anstrengelser ville være forgæves. Nogle mennesker sår og tager hånd om deres afgrøder i nogen tid, men begynder så at beklage sig over, at udbyttet ikke er så stort, som de havde ønsket. Hvis man holder op med at handle med tro og stopper med at bede til Gud, vil alle de tidligere anstrengelser være nyttesløse. Hvis man sår med tro og samler til bunke af gerninger, som behager Gud, må man vente til det sidste.

Og hvis du beslutter dig for at give Gud noget, må du give det (Salmernes Bog 15:4; Prædikerens Bog 5:4-6). Hvis du ikke har overholdt dine løfter, må du nedbryde den mur af synd, som skiller dig fra Gud, ved at gøre det lovede.



7. Vi må så de steder, hvor det behager Gud

Vi skal så i overensstemmelse med Guds vilje. Når vi hjælper de fattige, vil vi få velsignelser, men hvis vi hjælper dem, som bliver straffet for deres synder, vil vi komme til at lide sammen med dem. Hvis vi giver hjælp og støtte til mennesker, som forbyder sig eller handler uretfærdigt på grund af Satans gerning, vil Gud ikke velsigne os.

Hvis vi vil opnå velsignelser, må vi huske på, at vi skal være vise og så på de steder, hvor det behager Gud. Hvis vi giver til grupper eller personer, som behager Gud, kan han gøre gengæld med glæde (Matthæusevangeliet 10:40-42; Galaterbrevet 6:6). Hvis vi forbereder os som redskaber for Gud, der ønsker det bedste for os, vil han velsigne os tredive, tres eller hundrede fold.



8. Man skal være trofast overfor Guds rige med længsel efter åndelige velsignelser

Det betyder, at vi konstant skal være flittige i vores trosliv. Gud glemmer aldrig dem, som er trofaste overfor hans rige. Hvis man virkelig er åndeligt trofast, skal man selvfølgelig ikke kun arbejde rent fysisk. Man skal tilbede i ånd og sandhed, og bede indtrængende uden ophør.

Når Gud ser de troende, som elsker ham og er trofaste overfor ham, tager han ikke bare imod deres trofasthed uden videre. Han velsigner dem, sådan at de kan forherlige ham. Men vi skal længes mere efter åndelige velsignelser end efter økonomiske. Ingen af os bør være som de tåbelige mennesker, der skuffer Gud, fordi de bliver forblindet af velstandens meningsløse dårskab.

”Jeg led af halvsidig lammelse på grund af et slagtilfælde, men Gud helbredte mig!”

Om morgenen den 11. februar 2015 havde jeg ondt i kroppen og hovedpine. Da jeg gik i gang med min frokost, kunne jeg ikke holde skeen i hånden. Jeg tog til lægen for at lave en aftale, og mens jeg var der begyndte min krop at blive lammet. Jeg måtte køres ind til lægen i en kørestol.

Lægen sagde, at det var en blodprop i hjernen, et slagtilfælde, og sendte mig til intensivafdelingen. Symptomerne blev værre, og hele den højre side af min krop var fuldkommen lammet. Jeg kunne ikke engang bevæge en finger. Og jeg kunne hverken stå eller sidde selv.

Jeg havde arbejdet for Koreas Telekommunikation i 33 år. Da menigheden byggede en ny kirke, ville jeg gerne hjælpe til. Så jeg tog professionelle kurser på syv forskellige områder vedrørende kommunikation og medier. I de seneste to år har jeg læst til Professionel Informations – og Kommunikationsingeniør, som er den bedste uddannelse på området.

Men så skete dette. Jeg spekulerede over, hvad grunden kunne være. Jeg havde været arrogant, fordi jeg havde så mange titler i mit fagområde. I begyndelsen studerede jeg af hensyn til Guds rige, men efterhånden blev jeg motiveret af min egen grådighed og mit pralende sind. Jeg holdt op med at bede og holdt ikke Herrens dag hellig. I stedet fokuserede jeg på at studere og opnå mit certifikat.



**Diakon Baekho Choi (61 år, sogn 14) og hans kone
seniordiakonisse Hyekyung Park**

Jeg indså, at jeg havde været tåbelig, og tårerne strømmede ned ad mine kinder. Jeg begyndte igen at lytte til Dr. Lees prædikener. Mens jeg hørte det grundlæggende budskab, reflekterede jeg over mit hjerte med ordet. Jeg havde ikke elsket min familie og folk omkring mig. Så jeg angrede og modtog Dr. Lees bøn for de syge efter budskabet.

Så skete der hurtigt en forbedring af mine symptomer. En måned efter kunne jeg gå langsomt. To uger senere blev jeg udskrevet fra hospitalet og var i stand til at gå hjem! Jeg kom mig så hurtigt at min læge sagde, han ville fremlægge

mit tilfælde på en lægekongference. Men jeg humpede lidt, fordi min krop havde været fuldkommen lammet. Jeg havde også svært ved at gå op ad trapper.

Jeg satte min lid til Gud for at opnå fuldkommen helbredelse. En måned før Manmin Sommerrefugium 2015 begyndte jeg at lytte til prædikener, Budskabet fra korset, Kærlighedskapitlet, Helligåndens ni frugter, Saligprisningerne, Målet af tro, Himlen og Helvede. Jeg indså mange ting og angrede grundigt.

Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle udtrykke min kærlighed overfor min

familie, for jeg var ikke blevet opdraget med varm kærlighed af mine forældre. Jeg insisterede på mine egne idéer og eksploderede i vrede, når tingene ikke gik, som jeg ville. Jeg havde gjort meget forkert, og fældede tårer i min anger.

Endelig blev det den 3. august 2015, og Manmin Sommerrefugium gik i gang. Seniorpastoren bad for de syge efter at have formidlet budskabet. Pludselig fik jeg styrke i højre ben og arm. Styrken kom fra oven og var så stor, at min krop skælvede. Jeg blev kraftigt bevæget, så jeg sprang op fra min plads og gik på scenen. Jeg gik med energiske skridt som et normalt menneske uden at humpe.

Næste dag sprang jeg nærmest op ad trappen. Derefter har Gud givet mig styrke og fået mig til at føle mig rask. Han har endda gjort mig sundere. Halleluja!

Siden denne oplevelse af Guds kærlighed og kraft er mit trosliv blevet genoprettet. Jeg lever nu mit liv med en helt ny form for taknemmelighed. Ligesom kong Hizkijas liv blev forlænget, da han satte sin lid til Gud, har også jeg opnået et nyt liv gennem Gud.

Jeg takker og ærer Gud, som har fornyet mig med sin oprindelige stemme via genskabelsesgerningen, og har ført mig til Ny Jerusalem, det bedste bosted i Himlen.

”Jeg fik sand fred og lykke efter at være blevet helbredt for sygdom”

I oktober 2014 begyndte jeg at komme i Chiang Rai Manminkirke. Vi deltog i gudstjenesterne i Manmin Centralkirke gennem liveudsendelser på GCN (www.gcntv.org). Selv om jeg havde gået i kirke, siden jeg var lille, havde jeg ikke kendt den åndelige betydning af ordet. Men i denne Manminkirke lærte jeg om Guds gode vilje, som er indlejret i overholdelse af søgnedagen, i at give tiende og i de Ti Bud. Jeg bad ved Daniel bønnemøderne hver nat uden ophør. Og jeg følge mig lykkelig over at føre et kristent liv.

En søndag i november 2015 blev jeg under gudstjenesten helbredt for en kronisk hovedpine, der havde generet mig gennem ti år, og en rygsmerter, jeg havde haft i 14 år, gennem Dr. Jaerock Lees bøn for de syge. Tidligere havde jeg foretrukket at være alene uden at tale, og jeg havde haft mange tanker. Jeg var ofte blevet såret. Men efter at jeg er blevet tilknyttet Manmin, er jeg blevet fornyet, og nu forkynder jeg for naboer og slægtninge, når som helst, jeg har tid.

Jeg har også ført min søn og min mor til kirken og vi lever nu vores kristne liv sammen. Jeg er så taknemmelig. Min søn

ligner mig. Han var stille og indadvendt, og selvcentreret uden interesse for andre mennesker. Nu er han en aktiv person. Han forkynder budskabet med frimodighed fra by til by omkring kirken. Han beder ved Daniel bønnemøderne og melder sig frivilligt til at forberede kirkerummet før gudstjenesten.

I maj 2015 gennemførte pastor Heesum Lee, Manmins Verdensvejlednings Pastor, et helbredelsesmøde med lømmetørklæder (Apostlenes Gerninger 19:11-12). Hun bad for mig med et lømmetørklæde, som Dr. Lee havde bedt over, og jeg blev helbredt for kold livmoder og udfæld, som havde plaget mig i 13 år.

I august 2015 tog jeg til Manmin Centralkirke i Seoul for at deltage i Manmin Sommerrefugium 2015. Jeg blev fuld af håb om Himlen. Da jeg trykkede Dr. Lees hænder, fik jeg et stort ønske om at skille mig af med alle former for ondskab, og jeg havde tiltro til, at jeg kunne blive fornyet. Desuden oplevede jeg mange tegn, undere og kraftfulde gerninger såsom guldsmede, regnbuer og himmelske vinde. Disse ting øgede min tro. Halleluja!



**Søster Busaba Anurakwatanakun,
34 år, med sin søn, Chiang Rai
Manminkirke, Thailand**

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldent og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Gerninger 17:25)

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Gerninger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
Telefonnr.: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com

Email: manmininen@manmin.kr

Udgiver: Dr. Jaerock Lee

Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin