

Manmin Nyhedsbrev

NR. 37 28. FEBRUAR, 2016

Fuld af ord, kraft og håb om Himlen

Manmins medlemmer over hele verden holder gudstjeneste sammen via GCN og internettet



Manmins medlemmer inklusiv de 10.000 søsterkirker og associerede kirker mærker Guds kærlighed og oplever de forandrende og livgivende gerninger gennem gudstjenesterne, og de får velsignelser i ånd og krop. Øverst: Centralkirken. Nederst: Blomsterarrangementer på alteret; den nattelange fredagsgudstjeneste; Komiteen for Scenekunstnere og pastorer fra andre lande

Gudstjenesten i kirken er fuld af Helligåndens gerninger og er meget livlig. Der er tale om ceremonier, hvor folk tilbeder, lovsiger og ærer Gud. De er taknemmelige og ophøjer Gud Skaberen gennem afholdelsen af gudstjenesten. Manmin Centralkirkes gudstjenester bliver udsendt via GCN (www.gcnet.org) og internettet, sådan at folk i de mere end 10.000 søsterkirker og associerede kirker kan deltage. Alle gudstjenesterne bliver i alle henseender afholdt i ånd og sandheden for Gud alene.

Mange gæster fra både Korea og udlandet har besøgt kirken og deltaget i gudstjenesten. De siger efterfølgende, at det er ligesom at være i Himlen, og de er begyndt at forstå, hvad den sande gudstjeneste virkelig er gennem besøget i Manmin. Den vigtigste årsag til dette er, at kirken er fuld af livets ord, som Pastor Dr. Jaerock Lee har fået af Gud gennem faste og bøn. Hans prædikener belærer os om, at det først er, når vores hjerter og vores sjæl trives, at vi kan udsende en duft af Kristus. Gennem prædikenerne bliver medlemmernes åndelige tørst slukket.

Pastor Youngran Park udførte sit virke i USA, men hun følte sig meget begrænset i sin præstegerning. Hun lærte Manmin Centralkirke at kende ved at søge på internettet, og hun fortæller: "Jeg troede, det var umuligt at leve ved det ord, der siger: "Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen" (Matthæusevangeliet 5:48).

Men Dr. Jaerock Lee har gennem sit eksempel vist alle kristne over hele verden, at det er muligt at leve ved ordet. Når som helst jeg lytter til hans budskaber, som er fulde af fuldkommen godhed og kærlighed, angrer jeg med gråd og tårer, og vasker de åndelige urenheder af mig." Der er utallige mennesker rundt om i verden, der ligesom hende har fået ildhu, mens de har lyttet til pastorens prædikener og hørt de mange vidnesbyrd om Gud. De har også fået større tro. Desuden er der mange mennesker, som er blevet helbredt for deres sygdomme, har fået svar på deres bønner og er blevet velsignet gennem bønner for de syge, som bliver fremsat efter prædikenen.

Søster Marixa Perez fra Colombia Manminkirke sagde: "Jeg spekulerede på, hvordan jeg kunne leve et ordensligt kristent liv. Men så hørte jeg tilfældigvis en af Dr. Jaerock Lees prædikener på Enlace TV, som er en af de førende kanaler i de spansktalende lande. Jeg blev dybt bevæget og lod mig registrere i Colombia Manminkirke. Dr. Lees prædikener fører folk til vækkelse og hjælper os med at møde og opleve den levende Gud gennem tegn, undere og kraftfulde gerninger, som der står i Bibelen. Jeg blev helbredt for allergisk bihulebetændelse og for en muskelknode på livmoderen. Min søn, som havde Downs syndrom, er blevet et sundt, kærligt og venligt barn. Nu er min familie lykkelig i Herren."

Søster Yulia fra Storbritannien sagde: "Da jeg

første gang lyttede til Dr. Lees prædikener via TBN Rusland, blev mit hjerte straks tiltrukket af prædikenen uden at jeg vidste hvorfor. Fra da af ventede jeg med længsel på disse programmer med prædikener, som blev udsendt to gange om dagen. Jeg begyndte også at afholde morgengudstjeneste med Manmin Centralkirke sammen med min familie via internettet. På grund af tidsforskellen måtte vi holde morgengudstjeneste søndag nat kl. 3.30 og aftengudstjeneste søndag morgen kl. 7, men prædikenen var sød som honning. Vi var så lykkelige." Søster Yulia har nu fået løst mange problemer i sit liv. Hun er taknemmelige over, at hun fik mulighed for at se, høre og opleve de kraftfulde gerninger.

Desuden er der i Manmin optrædere af høj kvalitet, som udtrykker Himlens skønhed. Disse optrædere forherliger Gud og øger Helligåndens fylde og medlemmernes håb om Himlen. Komiteen for Scenekunstnere har omkring 1000 medlemmer og ledes af Pastor Heejin Lee. De opfører særlige lovprisninger ved gudstjenesterne søndag aften, fredag nat og ved særlige lejligheder såsom påske, jubilæer og jul.

I Johannesevangeliet 4:24 står der: "Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed." Lad os her i 2016 dedikere vores liv til Gud som et helligt offer, ved at forstå hans vilje med Helligåndens hjælp og vise vores kærlighed til Gud af hele vores hjerte.



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

"Men Åndens frugter er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod!" (Galaterbrevet 5:22-23)

Tålmodighedens frugt

ære. Man kan vente med tro og kærlighed, når man ser frem til arbejdets frugt med håb. Dette er åndelig tålmodighed. Med denne frugt vil man ikke have behov for at forsøge at være tålmodig, for det vil komme helt naturligt, og der vil ikke være nogle omstændigheder, som forstyrre roen.

2. Tre former for åndelig tålmodighed

For det første har vi brug for tålmodighed for at reformere hjertet

Jo mere ondskab, vi har i hjertet, jo sværere er det at være tålmodig. I Lukasevangeliets 8:15 står der: "Men det er i den gode jord, det er dem, der hører ordet og bevarer det i et smukt og godt hjerte, er udholdende og bærer frugt."

Vi skal bære over og anstrenge os for at forandre vores hjerter til god jord. For at blive hellige skal vi være lydige overfor sandheden ved at bede indtrængende med faste af hele vores hjerte. Vi skal opgive det, vi tidligere elskede, og hvis noget ikke er til gavn rent åndeligt, skal vi skille os af med det.

Vi skal ikke stoppe på halvvejen eller bare give op, når vi har forsøgt noget i en kort periode. Vi skal gøre vores bedste med selvbeherskelse og handle ved ordet, indtil vi høster helliggørelsens frugt fuldkommen. Ligesom vi skal arbejde på at trække ukrudtet op med rod, sådan at vi fjerner det fuldkommen, skal vi bede og forandre vores hjerter, indtil vi har trukket den syndefulde natur op med rod.

Nogle mennesker vil måske tro, at de allerede har skilt sig af med bestemte ting gennem bøn, men så finder de det igen i deres hjerter. Det får dem til at miste modet. Man kan finde forskellige former for usandhed i sit selv, indtil man trækker den oprindelige syndefulde natur op med rod, men det betyder ikke, at man ikke har gjort fremskridt rent åndeligt. Hvis man bliver ved med at pille et løg lag for lag, vil det til sidst forsvinde. Det samme gælder for den syndefulde natur.

Man skal ikke miste modet, bare fordi man ikke har skilt sig af med det hele endnu. Man skal være tålmodig indtil enden og blive ved med at anstrenge sig med håb om fornyelse. Selv om man ikke har båret nogen synlig frugt endnu, skal man ikke bekymre sig, hvis bare man bliver ved med at handle i godhed og sandhed.

Når man omskærer sit hjerte med tro på denne måde, vil sjælen trives, alt vil

gå godt og man vil være sund og rask.

For det andet skal vi være tålmodige med andre

Når man har kontakt med folk med forskellige personligheder og forskellig dannelse, kan man komme ud for ubehag. Det kan være detaljer eller mere alvorlige anliggender, og man kan have forskellige tanker omkring dem, eller måske bliver freden ligefrem brudt.

Men de mennesker, som længes efter helliggørelse, vil anse alle andre for at være Guds dyrebare børn. De vil forsøge at tilpasse sig andre uanset situationen og hvilken slags menneske, der er tale om. På denne måde vil de skabe fred og opretholde den. De vil altid forstå andre af et godt hjerte og bære over med dem, mens de søger andres bedste. Selv om andre handler med ondskab, vil de bare bære over med dem. De vil til enhver tid gengælde ondt med godt, og aldrig med ondt.

Vi skal også være tålmodige, når vi forkynder for folk eller rådgiver dem, eller når vi uddanner kirkens medarbejdere til at udføre forskellige typer arbejde for Guds rige. Nogle er lang tid om at blive fornyet, selv om de har hørt sandheden gennem lang tid, og de bliver ved med at holde sig til verden. Så skal vi bede for dem med tårer, sørge for dem og bære over med dem. Når man sår tålmodighedens sæd på denne måde, vil man helt sikkert opnå frugter i overensstemmelse med Guds retfærdighed.

Hvis man på denne måde bærer over med sjælene, indtil de forandrer sig, mens man beder for dem med tårer, vil man få et hjerte, der er så stort, at det kan favne alle mennesker. Så vil man opnå autoritet og kraft til at forny mange sjæle. Og hvis vi behersker vores hjerter og sår udholdenhedens sæd, selv når vi kommer ud for falske beskyldninger, vil Gud lade os høste velsignelsernes frugt.

For det tredje skal vi have tålmodighed i forhold til Gud

Når man beder og søger svar hos Gud, har man brug for tålmodighed for at få svar. I Markusevangeliets 11:24 står der: "Derfor siger jeg jer: Alt, hvad vi beder og bønfaller om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det."

Der er mange andre løfter i Bibelen om at Gud vil besvare sine børns bønner. Men i mange tilfælde får folk

ikke svar, fordi de ikke har tilstrækkelig tålmodighed.

Folk beder om et øjeblikkeligt svar, men Gud svarer ikke nødvendigvis med det samme. Gud vil give dem deres svar på det mest passende tidspunkt, for han ved alt.

Og hvis folk beder om noget, som er stort og vigtigt, kan Gud først svare, når de har bedt i tilstrækkelig grad. Bønderne skal også være tålmodige, når de venter på høsten. De kan først høste afgrøderne efter adskillige uger eller måneder, men på andre områder kan det tage et eller flere år, før man kan høste frugterne.

Hvis vi har tilstrækkelig tro til virkelig at få svar, skal vi bede og handle med tro, indtil vi rent faktisk får svar i form af frugter. Og når vi gennemgår trængsler eller forfølgelser i vores kristne liv af hensyn til raffineringen af vores hjerter, kan vi bære gode frugter, hvis vi har tålmodighed.

Josef blev solgt til Egypten som slave, da han var 17 år. Selv om han arbejdede flittigt, blev han uretfærdigt anklaget og kom i fængsel. Han satte altid sin lid til Gud, som vågede over ham, og troede fast på den kærlighed, hvormed Gud giver os alt det bedste på rette tid. Gud velsignede Josef til at blive den næstøverste leder af Egypten, kun underlagt Faraoen.

Jeg tilskynder dig til at vinde slaget med tanke på de himmelske belønninger, som følger Guds arbejde, også selv om du kommer ud for vanskeligheder uden nogen åbenlys årsag (Jakobsbrevet 1:2-4). Tålmodigheden vil øge din tro og gøre dit hjerte større og mere modent. Du vil få velsignelser og svar fra Gud, sådan som han har lovet dig, hvis du opnår tålmodigheden (Hebræerbrevet 10:36).

Kære brødre og søster i Kristus. Gud venter i tusind år, som var det en dag for at opnå sande børn, og han bar smerten ved at give os sin enbårne søn. Jesus udholdt også lidelserne på korset, og Helligånden har båret over med os med udsigelige succe gennem hele den menneskelige kultivering. Jeg tilskynder dig til at kultivere den fuldkomne tålmodighed med tanke på Guds store kærlighed.

Dermed beder jeg i Herrens navn, om at du vil få velsignelsernes frugt i dit himmelske hus, ligesom du vil opleve den sande glæde ved at høste fra tid til anden her på denne jord (Salmernes Bog 126:5-6).



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Nøglen til åndelig vækst: Tillid!

Hvad betyder "tillid"? "Tillid" er at tro fast på et menneskes eller en tings integritet, evne eller karakter. Denne tillid er ikke ensidig, og man kan sige, at den først er fuldkommen, når begge parter har fuld tillid til hinanden. I Johannesevangeliet 15:5 står der: "Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre." Som sagt kan vi bære frugt i overflod i både ånd og krop, hvis vi er forenet med Herren. Lad os undersøge vores forbindelse med Herren på tre områder.

For det første!

"I hvilken udstrækning adlyder du Guds ord, som det står i Bibelen?"

Hvor meget tillid vi har til Gud Skaberen afhænger af i hvilken grad, vi adlyder Guds ord. Bibelen er en gave, som er givet af Gud til hans elskede børn, og den indeholder hans hjerte og hans ord.

Guds ord kan kategoriseres i fire forskellige typer de befalinger: "Gør", "gør ikke", "overhold" og "skil dig af med". I den udstrækning vi adlyder hans ord, vil det påvirke vores tillid til Gud. De mennesker, som har fuldkommen tillid til Gud, vil leve ved hans ord, selv om der ikke er nogen, der ser dem.

De adlyder uforanderligt Guds ord, selv om det betyder, at de kommer ud for tab, eller at deres liv kommer i fare. Det skyldes, at de tror på, at Gud lever, overvåger dem, holder øje med alle ting, og at hans ord indeholde hans gode vilje.

Daniel og hans tre venner afslog at spise maden fra kongens taffel, fordi de ikke ville spise noget, som havde været ofret til afguder, selv om de var taget til fange. Daniel holdt heller ikke op med at bede til Gud, selv om han vidste, at han ville blive kastet i løvekulen. De var alle villige til at sætte deres liv på spil.

De adlød Guds vilje uanset hvilket problem, de stod overfor, og Gud stolede på dem og beskyttede dem i ovns flammende ild og i løvekulen. Desuden velsignede han dem til at opnå en endnu større ære end tidligere.

Vi skal også opbygge tilliden til Gud ved at vise troshandlinger, og derved hvile i hans kærlighed og få hans enerkendelse og tillid.

For det andet!

"Tror du på Herren, som vil komme og hente dig?"

Vores tillid til Jesus Kristus, som er vores Frelser, afhænger af, om vi er sikre på, at Herren vil komme igen for at hente os. Hvis man virkelig har tillid til Herrens genkomst, vil man helt naturligt følge hans vilje. Så vil man anstrenge sig for at efterligne Herren, som er hellig og fuldkommen, og man vil ofre sit liv for sjælene, ligesom Herren gjorde det.

Som der står i Apostlenes Gerninger, var disciplene sikre på, at den genopstandne Herre var Kristus, og de prædikede frimodigt, selv med fare for eget liv. Herrens disciple, apostelen Paulus, og diakonerne Filip og Stefanus prædikede om den levende Gud, Jesus Kristus og om Himlen og Helvede ved at vise tegn.

Herren sætter også sin lid til de troende, som tror på, at Herren blev korsfæstet, genopstod og steg op til himlen, og at han vil komme tilbage for at hente dem. Og han fører dem ind på livets vej og giver dem autoritet og styrke, sådan at de kan udføre deres pligt, som de har fået af Gud. Dermed viser han, at han er med dem.

Så som der står i Johannesevangeliet 15:7: "Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det." For at forene os med Herren i tillid, skal vi adlyde Herrens ord og kultivere over hjerter fuldkommen med sandheden. Når vi er forenet med Herren, kan vi få alt, hvad vi beder om.

For det tredje!

"Har du kødelige tanker, når du lytter til prædikenerne?"

Der er mange kirkelige retninger og mange slags pastorer. Vores tillid til pastoren i kirken afhænger af, om vi har kødelige tanker omkring det ord, der bliver prædikeret.

Hvis man tænker: "Hvorfor skal han prædike på den måde? Det er anderledes end det, jeg kender i forvejen. Hvor har han mon hørt det?", så er der tale om kødelige tanker, som er fjendtlige overfor Gud. Når man tænker på denne måde, kan man ikke sige, at man tilbeder i ånd og sandhed under gudstjenesten (Romerbrevet 8:7).

Hvis man tror, at man selv har ret, mens man lytter til budskabet under gudstjenesten, kan man ikke sige "amen" til prædikenen. Eller man kan have det dårligt med budskabet eller blive stødt af det, fordi det ikke stemmer overens med det, man selv tænker. Hvis man omvendt undlader at have kødelige tanker under prædikenerne, så betyder det, at man tror på, at pastoren er den hyrde, Gud har udpeget, og man tror på, at han vil følge Guds vilje.

Frem for alt: Hvis hyrden manifesterer den kraft, som tilhører Gud (Salmernes Bog 62:11) gennem tegn og undere, så skal vi tro på, at Gud er med ham. Hvis vi

har fuldkommen tillid til hyrden, vil vi helt naturligt betragte ham med godhed. Selv om det, han siger, ikke stemmer overens med vores tanker, vil vi tænke, at der må være en god grund til, at han siger sådan. Vi vil tænke, at han siger disse ting for at belære folk og føre dem til sandhed og godhed.

Når vi tænker med godhed på denne måde, vil Helligånden gennem bøn vise os betydningen af det, der er blevet sagt, også selv om vi ikke forstår det lige med det samme. Efterhånden som vi får flere og flere af disse oplevelser, vil vi få fuldkommen tillid til hyrden. Og hyrden kan også have tillid til medarbejderne. Uanset hvad han siger, vil de ikke misforstå ham. Så han kan drage dem nærmere til sig og overlade dem vigtige opgaver med fuld tillid.

De mennesker, som har tillid til Guds Skaberen og Herren, som vil komme igen, vil være i stand til at opfylde Guds forsyn og føre mange mennesker til frelse i denne sidste tid sammen med hyrden. Lad os have et forhold i fuldkommen tillid og leve i gensidig kærlighed med Gud til evig tid på det herligste himmelske bosted, Ny Jerusalem!

”Jeg var døv på højre øre i 40 år, men nu har jeg genvundet hørelsen!”

Diakonisse Jeongyeop Roh, 63 år, Sogn 27, Sydkorea

Siden jeg begyndte at komme i Manmin Centralkirke i juli 2004, har jeg fået en lang række velsignelser. Før jeg kom i Manmin, var mit ansigt opsvulmet og tårerne flød, når det var blæsevejr. Jeg kunne ikke sove på grund af smerter i min nakke og skuldre. Gennem tyve år led jeg hvert forår af kroniske rygsmerter. Men da jeg modtog bønner for de syge, blev jeg helbredt for alle disse ting.

Efterhånden som jeg genvandt mit gode helbred, blev jeg i stand til at arbejde mere flittigt, og jeg fik mit eget hus. Jeg levede et lykkeligt kristent liv med disse velsignelser. I mellemtiden oplevede jeg Gud Skaberens forbløffende kraft endnu en gang.

Da jeg var ung, blev jeg en gang så chokeret, at jeg blev døv på højre øre. Så når jeg arbejdede, blev jeg ofte spurgt, om jeg var døv. Men jeg kunne ikke få nogen medicinsk behandling på grund af min families økonomiske situation. I juli 2012 bad min datter mig oprigtigt om at tage på hospitalet for at blive undersøgt af en specialist. Men resultatet var, at høretabet på mit højre øre var så uopretteligt, at jeg ikke kunne opereres.

Da jeg havde levet med mit høretab i næsten 40 år, accepterede jeg det uden videre. Rent faktisk havde jeg aldrig tænkt på, at jeg kunne blive helbredt for det gennem bøn. På daværende tidspunkt havde jeg dårlig samvittighed overfor Gud, fordi jeg ikke kunne deltage i gudstjenesterne undtagen om søndagen på grund af mit arbejde. Så jeg længtes efter at give Gud noget mere.

I 2013 begyndte jeg at lytte til Seniorpastor Dr. Jaerock Lees prædikener ”Foredrag om skabelsen”, ”Livets sæd” og ”Budskabet fra korset”. Jeg lyttede gentagne gange til ”Budskabet fra korset” og lærte om, hvorfor Gud plantede Kundskabens Træ, om forsynet for den menneskelige kultivering, om Guds kærlighed og om, hvorfor Jesus Kristus er vores eneste Frelser. Jeg fik et nyt fundament for min

tro. I foråret 2015 lyttede jeg til Seniorpastorens prædiken på min mobiltelefon på vej til arbejde i undergrundsbanen. Den mand, der sad ved siden af mig, sagde, at han også kunne høre lyden. Det var fordi, høretelefonen i det venstre øre ikke sad ordentligt inde i øret, og lyden trængte ud. Det undrede mig, for jeg syntes selv, at jeg hørte godt nok gennem den venstre høretelefon. Men jeg glemte det snart igen.

En dag kom jeg pludselig til at tænke på, at selv folk, som var blevet født døve, havde fået hørelse efter at Dr. Lee havde bedt for dem, og så kunne jeg måske også få hørelsen igen. Jeg satte høretelefonen i mit højre øre og begyndte at lytte til prædikenen. Og jeg hørte den uden problemer. Det var forbløffende! Jeg var henrykt.

Og jeg indså, at i undergrundsbanen havde jeg ikke sat høretelefonen ordentligt i mit venstre øre, men jeg havde hørt alligevel, fordi jeg allerede havde genvundet evnen til at høre på mit højre øre. Jeg havde bare ikke lagt mærke til det.

Mit høretab kunne ikke forbedres medicinsk, og det kunne ikke opereres. Men Gud genoprettede min hørelse ved Helligåndens kraft. Og Helligånden tilskyndede mig til at undersøge det. I november 2015 tog jeg på hospitalet for at få undersøgt mit højre øre. Det viste sig, at det var helt normalt. Halleluja!

Desuden oplevede jeg endnu en helbredende gerning på Manmin Sommerrefugium 2015. Min venstre ankel var brækket, da jeg var 18, og mit venstre ben var hævet. Denne hævelse var ikke forsvundet. Mine ben havde hver deres tykkelse. Men på refugiets første aften modtog jeg Seniorpastorens forbøn for de syge, og mit ben blev normalt.

Jeg takker og ærer Gud, som har helbredt mig for mine sygdomme, løst mine økonomiske problemer, og velsignet os til at leve i håb om Himlen.

”Jeg blev kørt over af en bakkende lastbil, men Gud beskyttede mig og mit ufødte barn”

Søster Deolgur, 25 år, Mongoliets Manminkirke

I marts 2015 blev jeg vejledt til at gå i Mongoliets Manminkirke af min bedstemor. Det er ikke ret lang tid siden, jeg er blevet registreret og har påbegyndt mit kristne liv her. Men jeg oplevede den levende Guds store kærlighed kl. 18 d. 20. november.

Jeg stod på gaden for at tage en taxa sammen med en veninde. Pludselig bakkede en lastbil hen mod os. Den stødte ind i mig og jeg faldt om. Chaufføren var ikke klar over, hvad der var sket, så han skulle til at bakke hen over mig. Senere sagde han, at han troede, han bare havde ramt en stor sten.

På daværende tidspunkt var jeg gravid i tredje måned. Jeg troede, jeg skulle dø, så jeg bad Gud om at frelse fosteret i mit skød. Det hele skete så

hurtigt, og min veninde var chokeret. Men hun reagerede hurtigt, og fik mig af sted til hospitalet. Overraskende nok var der ikke sket noget med hverken mig eller mit ufødte barn. Halleluja!

Min veninde, som havde set ulykken, og lægen var begge to overraskede og sagde: ”Sikke en overraskelse! Det er da forbløffende!”

Rent faktisk kunne det have været min død, men Gud frelste mig og han besvarede endda min bøn om at beskytte mit barn. Jeg er ham så taknemmelig!

Jeg følte Gud Faderens store kærlighed og fik levende tro. Jeg takker og ærer Gud, som beskytter mig i denne verden, der er så fuld af ulykker.



Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.

4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.

5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Geminger 17:25)

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Geminger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Telefonnr.: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
Email: manmininen@manmin.kr

Udgiver: Dr. Jaerock Lee
Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin