

# Manmin Nyhedsbrev

NR. 38 27. MARTS, 2016

## Denne bog hjælper dig med at lægge troens fundament

Dr. Jaerock Lees bibelstudiebog for studerende 7, *Mannatid*



Når vi tager imod Jesus Kristus og går i kirke, begynder vi at leve vores liv som troende. Fundamentet for dette liv kan lægges ved at modtage Helligånden som hjælper og tegn på frelsen. I vores liv som troende, må vi desuden overholde sabbatten, give fuldt tiende, tilbede i ånd og sandhed og bede uden ophør. Når vi gør det, begynder vi at leve i kærlighed med Gud.

Bogen, som forklarer denne proces, hvorved troens fundament lægges, er nu blevet udgivet. Dens titel er *Mannatid*. Den er nr. 7 i Dr. Jaerock Lees serie af bibelstudiebøger for studerende. Den blev udgivet d. 26. februar, og indeholder alle de ting, der er nødvendige for studerende, som ønsker at lægge fundamentet for deres tro. Den har fire dele og 21 kapitler: Første del: "Med Helligånden"; Anden del: "Den rette måde at holde sabbat"; Tredje del: "Hemmeligheden bag velsignelserne: tiende" og fjerde del: "Sand gudstjeneste, bøn og en ny start!" Denne bog vil fungere som en skattet vejledning til at lægge et fast fundament i troen.

## Mulighed for velsignelser, de ekstraordinære Daniel Bønnemøder

De begynder d. 29. februar og varer i 6 uger med direkte verdensomspændende udsendelser

Daniel Bønnemøderne afholdes hver aften undtagen fredag i Manmin Centralkirke og udsendes via GCN og internettet ([www.gcntv.org](http://www.gcntv.org)). Folk i søsterkirkerne og de associerede kirker i og udenfor Korea kan deltage i møderne og forsøge at opnå Herrens hjerte gennem bønnerne. Bønnemøderne har fungeret som en genvej til at opnå Guds svar og velsignelser.

I Daniels Bog 10 gjorde Daniel sig ydmyg overfor Gud og bad oprigtigt i tre uger om at få Guds svar. Dermed lykkedes det ham endeligt. En enkelt session er tre uger, som symboliserer Daniels tre uger lange bøn. Det ekstraordinære Daniel bønnemøde vil være en dobbelt session, som strækker sig over 6 uger fra d. 29. februar til d. 10. april 2016 under ledelse af præsidenten for Manmin Bønnecenter, Boknim Lee.

I 2016 starter det tredje stadie af igangsættelsen for alvor. I den fulde ånds hurtige løb vil Daniel Bønnemødet have et særligt tema og titlen for bønnerne vil være: "At opnå 1% af målet for retfærdighed."

I Markusevangeliet 9:23 står der: "Hvis

du kan! Alt er muligt for den, der tror." Og i Jeremias' Bog står der: "Kald på mig, så vil jeg svare dig og fortælle dig om store og ufattelige ting, som du ikke kender." Med disse ord gemt i hjertet vil medlemmerne få Guds store svar og herliggøre ham.

Det to sessioner lange ekstraordinære Daniel Bønnemøde vil begynde med Seniorpastor Dr. Jaerock Lees bøn kl. 21 mandag d. 29. februar

(Koreansk tid, GMT +9). Præmieceremonien vil blive afholdt d. 10. april. Den indledende lovsang begynder kl. 20.40 hver aften og ledes af medlemmer af komiteen for scenekunstnere. Fra mandag til torsdag foregår mødet fra kl. 21 til kl. 23.40; lørdag og søndag til kl. 23. Og om fredagen afholdes der nattelang fredagsgudstjeneste. Alle kan deltage i bønnerne via kirkens hjemmeside [www.manmin.org](http://www.manmin.org).



Manmins medlemmer over hele verden har fået Guds svar og velsignelser ved at bede ved Daniel bønnemøderne (Foto: Det ekstraordinære Daniel Bønnemøde i 2015: Medlemmer fra søsterkirker i Indien, Nepal og Thailand beder ved Daniel Bønnemøderne).

# Venlighedens frugt



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

"Men Åndens frugter er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod!" (Galaterbrevet 5:22-23)

## 2. Karakteristika ved de mennesker, som har båret den åndelige venligheds frugt

**For det første har de ingen fordomme.**

Verdslige mennesker dømmes ofte andre på deres fremtoning. Deres indstilling overfor andre ændrer sig alt efter omstændighederne. Men Guds børn må ikke være forudindtagede. Vi skal anse andre for at være bedre end os selv og tjene dem med Herrens hjerte (Jakobsbrevet 2:1-4).

Selv om du måske tror, at du ikke dømmes andre ud fra deres velstand, berømmelse eller fremtoning, så undersøg, om du har nogen positive eller negative fordomme selv rent åndeligt. Hvad hvis du for eksempel føler, at du ikke rigtigt kan have en meningsfuld samtale med bestemte mennesker, selv om de har været kristne i lang tid, fordi de ikke har den rette åndelige forståelse?

Når et menneske gennemgår trængsler i troen, er der nogle mennesker, som omtaler og fordømmer vedkommende, som om de selv var dommere. Da folk bragte en kvinde, som havde begået ægteskabsbrud frem for Jesus, udviste han stor barmhjertighed og sagde: "Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende" (Johannevangeliet 8:3-11).

Når man ser et menneske, som bliver straffet for Gud, vil man have medlidenhed med ham og ønske, at han overvinder det godt, hvis man har et barmhjertigt hjerte.

**For det andet har de medlidenhed med de mennesker, som er i vanskeligheder, og nyder at hjælpe dem.**

Vi skal ikke kun have ondt af andre i hjertet og sige: "Fat mod og vær stærk!" Hvis vores hjerte er sandt, vil vi gøre, hvad vi kan for at give vores brødre eller søstre håndgribelig hjælp (Jakobsbrevet 2:15-17).

I Jakobsbrevet 2:15-17 står der: "Hvis en broder eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af dem så siger til dem: 'Gå bort i fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt', men ikke giver dem, hvad legemet har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen: i sig selv, uden gerninger, er den død."

Hvis et andet mennesker sulter og du kun tænker: "det er synd", men ikke gør noget, fordi du ikke selv har nok, så er det ikke barmhjertighed. Hvis du virkelig har ondt af vedkommende med oprigtigt hjerte, vil

du give eller dele din egen portion. Når du ser nogen, som lider under et hvilket som helst problem, skal du ønske at hjælpe og at lindre deres smerte. Det er barmhjertighed.

I Ordsprogenes Bog 19:17 står der: "Den, der forbarmer sig over den svage, giver et lån til Herren, og Herren gengælder hans gerning." Hvis man tager hånd om sjælene med Herrens hjerte, vil Gud helt sikkert gøre gengæld med sine velsignelser.

**For det tredje vil de ikke uden videre påpege andres fejl.**

Hvis vi har barmhjertighed, vil vi ikke uden videre straffe, irettesætte eller påpege mangler. Og når vi giver råd, vil vi gøre det med bøn i sindet og med omsorg for vedkommendes hjerte (Ordsprogenes Bog 12:18).

Der er nogle mennesker, som jævnligt påpeger andres mangler på grund af deres egen selvretfærdighed og tankebygninger. Selv om det, man siger, er sandt, vil det ikke give andre mennesker liv, hvis man påpeger deres mangler med selvretfærdighed og tankebygninger uden kærlighed. De andre vil ikke forandre sig som resultat af dette råd, for det vil i stedet sår deres følelser og de vil miste modet og styrken.

Når der er tale om små børn, skal man ikke afsløre deres fejl på en måde, som sårer dem eller bringer dem til fald. Når man skal give råd, fordi det er absolut nødvendigt, skal man gøre det med kærlighed, mens man ser sagen fra den andens synspunkt med omsorg for vedkommende. Først da kan denne person forandre sig.

**For det fjerde er disse mennesker gavmilde overfor alle.**

I Lukasevangeliet 6:32 står der: "Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad tak fortjener I for det? Også syndere elsker jo dem, de selv bliver elsket af." De fleste mennesker kan gavmildt give det, de har til dem, de elsker. Vi kan bære barmhjertighedens frugt, når vi giver af egen drift uden at ønske at få noget til gengæld.

Jesus gav ubegrænset sin kærlighed selv til mennesker såsom Judas Iskariot, og han gav ham utallige muligheder for at omvende sig og angre. Selv da Jesus blev korsfæstet, bad han for de mennesker, som korsfæstede ham. Dette er den barmhjertighed, hvormed vi kan få tilgivelse og selv tilgive de mennesker, som ellers ikke kan tilgives.

Vi skal være i stand til at acceptere og favne alle, selv om deres karakter og holdninger ikke stemmer overens med vores. Man skal først tænke over tingene fra den andens synspunkt. Så kan man ændre sine følelser. Hvis man bare tænker: "Hvorfor i alverden gør han sådan? Jeg forstår ham simpelthen ikke", så vil man kun have negative følelser og opleve ubehag, når man møder vedkommende.

Men hvis man kan tænke: "Nå, det er denne situation, der får ham til at handle på denne måde", så kan man ændre sine følelser af ubehag. Hvis man vil forandre sine tanker og følelser til godhed, skal man skille sig af med had og andre onde følelser én efter én. Så kan man acceptere og tjene andre mennesker.

**For de femte kan de mennesker, som har båret den åndelige venligheds frugt, give andre æren.**

Når noget bliver gjort godt, kan mennesker med åndelig venlighed give andre æren, og når noget går galt, kan de påtage sig skylden. Når du arbejder sammen med andre, og du selv har gjort den største og vanskeligste del af arbejdet, men de andre får al anerkendelsen og rosen for arbejdet, så skal du være i stand til at glæde dig med dem, som var det dig selv. Du bør ikke opleve noget ubehag og tænke, at du har gjort den største del af arbejdet, og at en anden får al rosen for det, selv om han har mange fejl.

Du bør kun være taknemmelig og tænke, at han vil opnå større sikkerhed og arbejde hårdere efter at have opnået al denne ros. Man kan let forstå dette hjerte, når man tænker på en mor, som ofrer sig for sine børn.

Når en mor gør noget sammen med sit barn, og det kun er barnet, der bliver rost, så vil der ikke være nogen mor, som vil beklage sig og sige, at hun ikke selv er blevet anerkendt. Hvis vi har båret den åndelige venligheds frugt, vil vi sætte andre før os selv og give dem æren for det gode.

Kære brødre og søstre i Kristus, den åndelige venlighed er et af Guds Faders karakteristika, for han er fuld af medfølelse og kærlighed. Ikke kun venlighed, men også de andre frugter af Helligånden, er hver især Guds fuldkomne hjerte.

Jeg håber, at I alle vil bære Helligåndens frugter fuldkomment. Og jeg beder i Herrens navn, om at I derved vil få en overflod af velsignelser og få herlighed som en skinnende sol i Himlen.



Telefonnr.: 82-2-824-7107  
www.gcntv.org  
webmaster@gcntv.org



Manmins Internationale Seminar  
Telefonnr.: 82-2-818-7334  
www.manminseminary.org  
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger  
Telefonnr.: 82-2-818-7039  
www.wcdn.org  
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075  
www.urimbooks.com  
urimbook@hotmail.com

# ”Giv frelsens glæde og den sande lykke til dit dyrebare folk!”

Himlen er fuld af lykke. Men hvad hvis du ikke kunne møde dine elskede der? Det ville være så ærgerligt. Nu vil vi høre en historie om en mand, som blev helbredt for en sjælden sygdom og forkyndte for sin familie og sine slægtninge. Gennem denne families vidnesbyrd kan vi tænke over meningen med forkyndelsen gennem Guds kraft og den sande lykke, som bliver formidlet.



I juli 1991 var ældre Hongki Park en mand først i trediveerne, og arbejdede dag og nat som offentlig embedsmand. En dag kollapsede han på sin arbejdsplads og blev kørt på hospitalet i al hast. Han havde en lidelse, som skyldtes forurening. Der var ikke nogen måde, hvorpå han kunne helbredes, selv om han brugte alle former for traditionelle behandlingsmetoder tillige med moderne medicin. Gennem syv år kæmpede han mod sygdommen som overhoved for sin familie. Han havde været ansvarlig og trofast, men blev mager og følte sig nu ofte tilskyndet til at afslutte sit liv.

I 1997 fandt han imidlertid *Manmin Nyhedsbrev* i brevsprækken i sit hjem, og så derefter Dr. Jaerock Lees selvbiografiske vidnesbyrd *En Smagsprøve på det Evige Liv før Døden* i en boghandel.



*dermed ville være i stand til at bestå prøven. Jeg var allerede dumpet syv gange, så jeg tvivlede en del, men sagde alligevel, at hun skulle gøre det”, fortæller ældre Ku.*

Så bestod ældre Ku prøven med et højt pointtal, og efter denne hændelse blev han registreret i kirken i august 2002. Hans mor var mange år tidligere kommet til skade med sin ryg, og hendes rygsøjle var blevet meget krum. På grund af dette havde hun alvorlige smerter. Men gennem Dr. Lees bøn rettede krumningen sig ud og ryggen blev normal. Ældre Ku så denne forbløffende gerning.

Da han elskede sin mor højt og hun var blevet helbredt, besluttede han sig for at føre et ordentligt kristent liv. Han holdt op med at dyrke sine fritidsinteresser såsom bordtennis, billard, go (brætspil) og go-stop (kortspil), og han holdt op med at drikke. Han deltog i alle former for gudstjeneste og bad. Da han arbejdede trofast for Guds rige, fik han konstant velsignelser fra Gud på sit arbejde. Han forherligede Gud og forsøgte at forkynde for andre mennesker.



*”På daværende tidspunkt var jeg villig til at forsøge alle muligheder. Og ældre Ku sagde med stor sikkerhed, at hvis jeg havde tro, så var min sygdom ikke noget at snakke om”, fortæller Diakon Ihee Song.*

I april 2004 levede Ihee Song i håbløshed på grund af hans hepatitis B. Han mødte ældre Ku i en klub, han besøgte i forbindelse med sit arbejde, og blev ført til kirkens nattelange fredagsgudstjeneste. Da han modtog Dr. Lees bøn for de syge efter prædikenen, forsvandt hans symptomer fuldkommen.

Da hans kone, diakonisse Minsuk Jang så, hvordan han var blevet helbredt, registrerede hun sig også i kirken, og hun blev helbredt for gigt i knæet og fik generelt et bedre helbred. Hendes datter Youngmi blev helbredt for astmatisk bronchitis, og hendes familie registrerede sig også i kirken. I september 2014 blev diakonisse Hyunok Shin ledt til kirken af diakon Song. Hun

havde fået at vide, at hun var ved at dø på grund af tarmkræft, som havde spredt til lungerne og lymfekirtlerne. Men da hun fik Dr. Lees forbøn, blev hun helbredt, og lever stadig sund og rask som kristen.



I mellemtiden havde ældre Hongki Parks vidnesbyrd spredt sig som en løbeild i hans kones familie. Hans kone seniordiakonisse Mihyung Cho, hendes forældre og hendes søskende havde alle taget imod Herren og registreret sig i kirken.



*”Min svoger, som havde haft stor succes, ventede kun på døden, og min søster kæmpede for at tjene penge og forsørge familien. Jeg græder stadig, når jeg tænker på, hvordan de havde det den gang. Nu er hele min familie blevet frelst på grund af ham. Jeg er så taknemmelig”, siger seniordiakonisse Hyehyung Cho.*

Seniordiakonisse Hyehyung Cho, ældre Parks svigerinde fik også mange velsignelser. Hendes børn havde ofte været syge, men nu har de ikke længere behov for at tage på hospitalet. Og hun er selv blevet velsignet til at virke som medarbejder for Herren.

En anden svigerinde, diakonisse Jinhyung Cho, oplevede også Guds kraft. Hun led af graviditet uden for livmoderen og hendes foster var i risikogruppen for Downs syndrom. Men hun modtog Dr. Lees forbøn, og derefter fødte hun et sundt og raskt barn. Og dette barn blev desuden helbredt for børneeksem. Der ud over blev diakonisse Youngmin Jung, ældre Parks kones lillebrors kone, helbredt for eksem på grund af allergi overfor roser.



De mennesker, som ældre Park har ført til kirken, er blevet velsignet på alle områder. Frem for alt er de blevet fulde af håb om, at de vil leve sammen til evig tid på det smukkeste himmelske bosted, Ny Jerusalem. Lad os takke og ære kærlighedens Gud, som førte dem på vejen til velsignelser og frelse.



*”Jeg havde det som om, der var noget, der trak mig hen til denne bog. Den fangede mig og jeg læste i den hele natten. Forfatteren havde ligesom jeg lidt af mange sygdomme i syv år, men var blevet helbredt, efter han tog imod Herren. Jeg læste den med tårer og løbende næse, og blev overbevist om, at også jeg kunne blive helbredt”, fortæller ældre Hongki Park.*

I maj samme år deltog han i det ekstraordinære vækkelsesmøde i Manmin Centralkirke og modtog Dr. Lees bøn. Han blev fuldkommen helbredt for sine lidelser, som skyldtes forurening. Dette kom hurtigt hans slægtninge for øre.



”Hyunsuk, Hongki, som kun ventede på døden, er blevet helbredt gennem en bøn i kirken. Har du hørt om det? Jeg vil gå i samme kirke.” Diakonisse Jungsuk Lee er ældre Parks kusine og blev ledt til kirken af ham. Hun førte sin søster seniordiakonisse Hyunsuk Lee til den nattelange fredagsgudstjeneste, hvor hun så, hvordan kirken blev fyldt af Helligånden ligesom de tidlige kirker. Søsteren vejledte derefter sin mand ældre Pyeongseo Ku, som på daværende tidspunkt arbejdede i den offentlige skattetjeneste.

*”Revisoreksamen var lige rundt om hjørnet. Min kone sagde, at hun ville tage mit foto og få seniorpastorens bøn over det. Hun sagde, at jeg*



▲ Før bønnen  
Lymfomet havde spredt sig til højre mandel, under den højre kind og højre kraveben, venstre lungerod, maven og leveren

▲ Efter bønnen  
Lymfomet var forsvundet

## ”Jeg prædiker til hver en tid, fordi Gud lever”

Diakon Keumhyun Kim, 54 år, Gwangju Manminkirke, Sydkorea

”Himlen, vi bør komme i Himlen sammen med mange mennesker!” I Gwangju Manminkirke råber alle medlemmerne denne sætning sammen, før vi afslutter Daniel bønsemøderne. Derved tænker vi på vores pligt til at udbrede budskabet, og vi er fast besluttet på at gøre det. Jeg er leder, og råber sætningen først.

Forkyndelse er blevet et centralt punkt i mit liv. Når jeg ser tomme sæder i kirken, bliver jeg trist og tænker over, hvordan de kan blive fyldt. Jeg siger til Herren: ”Herre, jeg

vil fylde disse sæder for dig.” Selv om jeg gør mit bedste for at forkynde for folk, er det stadig ingenting, for jeg modtager stor nåde fra Gud.

Jeg startede min virksomhed, da jeg var 36 år gammel, men det gik galt efter 9 år, og jeg mistede helbredet. Folk omkring mig forsvandt også. Og jeg havde stor gæld. Jeg begyndte at arbejde som forsikringsagent, men blev narret af en kunde og mistede tusindvis af dollars. Det var umuligt for mig at begynde på noget nyt. Da jeg var blevet bedraget, mistede jeg tilliden til folk.

I 2009 blev jeg ført til Gwangju Manminkirke af en kunde, og jeg blev helbredt for Menieres sygdom (en forstyrrelse i det indre øre, som påvirker hørelse og balance, kan give ringen for ørerne og høretab) og ankyloserende spondylitis. Jeg holdt også op med at ryge og drikke.

Kort efter at jeg tog imod Herren, blev jeg også helbredt for tredje stadie af non-Hodgkins lymfom (højre foto). Jeg var ingenting, men Herren elskede mig så højt. Når jeg sang lovsange, kunne jeg ikke lade være med at græde, så tårerne flød.

Når jeg så folk på gaden, tænkte jeg: ”Går de mon i kirke?” Så jeg begyndte at uddele *Manmin Nyhedsbrev* hver lørdag og vidne om Gud, som jeg havde mødt.

Søndag morgen hentede jeg ældre medlemmer, troende med svag tro og nye troende for at tage dem med i kirke. Og jeg bad: ”Gud, lad dem opleve dig, ligesom jeg mødte dig.” Når min ildhu syntes at køles, sagde jeg til mig selv: ”Jeg blev fornyet, ligesom Lazarus kom tilbage til livet. Det giver ingen mening.”

Jeg gav Dr. Jaerock Lees bog *En Smagsprøve på det Evige Liv før Døden* til ejerne af frisørforretningen, vaskeriet, og tøjforretningen, hvor jeg kom regelmæssigt. Når jeg solgte en forsikring, forsøgte jeg samtidig at udbrede Guds ord og nyheden om vores levende kirke til andre mennesker. Jeg forsøgte at udbrede budskabet til hver en tid.

Når jeg ikke udbreder budskabet, følger jeg mig som et dårligt menneske, for jeg ved, at Himlen og Helvede eksisterer. Er det ikke naturligt for de kristne at udbrede budskabet? Disse dage lærer jeg bibelvers udenad i bilen på vej til arbejde og hjem. Det skyldes, at jeg indser, jeg bør væbne mig med Guds ord for at forkynde for mange mennesker og føre dem til denne kirke.

Tidligere havde jeg mistet håbet for livet og overvejede selvmord, men nu udbreder jeg ordet om Gud Skaberen, Jesus Kristus og det velsignede liv med håb om Himlen. Jeg takker og ærer Gud.

## ”Jeg har oplevet gudstjenestens kraft via internettet”

Søster Janet Dubray, 55 år, Frankrig

I december 2010 gav en af mine venner mig *Manmin Nyhedsbrev*. Jeg fik stor nåde, så jeg besøgte kirkens hjemmeside og lyttede til seniorpastor Dr. Jaerock Lees forelæsninger om skabelsen. Budskabet fyldte min ånd fuldkommen, og det var sødere end honning. Jeg lyttede til mange prædikener og nogle af dem endda flere gange.

På grund af tidsforskellen begynder gudstjenesten søndag morgen kl. 3.30 og aftengudstjenesten kl. 7 om morgenen, så det var ikke let at deltage i Manmins gudstjenester direkte over internettet. Desuden havde jeg arbejde om søndagen, fordi

jeg arbejder i en fransk lufthavn. Men ved Guds nåde lod min chef mig deltage, så jeg kunne være med i søndagsgudstjenesten.

Jeg holdt op med at tage den blodtryksmedicin, jeg havde taget i de seneste ti år, og jeg blev helbredt for komplikationerne. Da jeg modtog en forbøn om at tabe mig, tabte jeg mig 12 kg. Nu vejer jeg 55 kg og min vægt er stabil. Mine kolleger var meget nysgerrige omkring min forandring. Jeg fortalte dem om Guds nåde og velsignelser, som jeg have fået, og sagde, at jeg ville ønske, de også kunne opleve den levende Guds gerninger.

Jeg fortalte dem om seniorpastorens bøger og hans kraftfulde gerninger, og opmuntrede dem til at lytte til hans budskab via GCNs hjemmeside. En efter en begyndte de at lære om Manmin, og de deltager i de direkte gudstjenester sammen via internettet og oplever endda Guds kraft.

Søster Chunghwa Ryu blev helbredt for blødningsforstyrrelser, broder Phil for dermatitis, søster Lilu for åreknuder og skæleksem, og søster Jibet for et knoglebrud,



Søster Janet Dubray med de brødre og søstre, hun har forkyndt for (anden række, tredje fra højre)

der stak ud gennem huden. Antallet af interesserede er vokset til over ti, og vi har indrettet et sted, hvor vi kan samles og holde gudstjeneste sammen. Vi har dekoreret det som et kirkerum. Jeg håber, at flere mennesker vil møde den levende Gud og kærlighedens Herre gennem livets ord og de kraftfulde gerninger. Halleluja!

### Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Geminger 17:25)

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Geminger 4:12)

### Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389  
Telefonnr.: 82-2-818-7047  
Fax: 82-2-818-7048  
Web: [www.manmin.org/english](http://www.manmin.org/english) / [www.manminnews.com](http://www.manminnews.com)  
Email: [manmininen@manmin.kr](mailto:manmininen@manmin.kr)

Udgiver: Dr. Jaerock Lee  
Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin