

# Manmin Nyhedsbrev

NR. 41 26. JUNI, 2016

## ”Håbet om Himlens krystalklare skønhed gør os lykkelige!”



Gennem hele Manmins historie har Gud givet en overflod af kærlighed og velsignelser. Utallige mennesker har mødt den levende Gud gennem livets ord og forunderlige kraftfulde gerninger. De oplever stadig Helligåndens gerninger og venter på Herren, som vil komme igen.

I maj kan vi ikke undlade at tænke på den nåde, hvormed Gud kaldte Seniorpastor Dr. Jaerock Lee som sin tjener.

Diakon Jaerock Lee havde bedt for at blive en ældre i kirken, sådan at han kunne hjælpe de fattige og støtte missionsgerningerne. I maj 1978 kaldte Gud ham til at blive pastor. Fra da af væbnede han sig med ordet, og han gennemførte utallige perioder med faste for at få Guds kraft. I 1982 åbnede han Manmin Kirke, mens han var på overbygningen af præsteseminariet.

Han bad for at udbrede budskabet til verdens ende som Herrens vidne. I maj 1984 opfordrede Gud ham til at faste og bede for at fejre sin fødselsdag. God tog imod denne bøn og faste, og begyndte at forklare detaljeret

om Himlen. På baggrund af disse forklaringer skrev Dr. Lee sit værk *Himlen* i to dele. Første del blev udgivet på 27 sprog og den anden del på 14 sprog. Værket har ført mange sjæle på vejen til frelse (foto 7).

I maj 1986 blev han ordineret som pastor og gennemførte en række vækkelsesmøder på mange forskellige steder rundt om i Korea for at forkynde for hele nationen. Han stræbte også efter at føre mange sjæle over hele verden til frelse gennem udgivelser og udsendelser.

Fra maj 1993 afholdt han Ekstraordinære Vækkelsesmøder i to uger om året. Mange medlemmer både i og udenfor Korea fik dermed mulighed for at opleve Guds kraft. Som det også fortælles i Bibelen er de døde kommet tilbage til livet, de blinde er begyndt at se, de døve hører, de stumme taler, og de lamme springer op og går. Dusinvis af par, som har lidt under manglende fertilitet, har fået undfangelsens velsignelser, og mange mennesker med alvorlige sygdomme såsom kræft og AIDS er blevet helbredt. Det har ført til stor vækkelse, ligesom det også skete i de tidlige kirker.

I maj 1998 velsignede Gud kirkens medlemmer til at se en regnbue hele vejen rundt om solen på Dr. Jaerock Lees fødselsdag. Siden da har der vist sig mange forskellige slags regnbuer: tre- og firedobbelte, cirkulære, lineære, symmetriske og asymmetriske. Der har også været K-formere, ringformede og sammensatte regnbuer (foto 1, 2 og 3; se desuden side 3).

I maj 2004 blev det sidste ekstraordinære vækkelsesmøde afholdt under temaet ”den oprindelige stemmes torden.” Alle medlemmer af Manmin rundt om i hele verden deltog i gudstjenesten, som blev udsendt via satellit. De oplevede mange af de tegn og undere, der er beskrevet i de fire evangelier (foto 8).

I maj 2011 velsignede Gud kirkens medlemmer, som længtes efter den åndelige verden, til at tage billeder af nordlys, sådan at de kunne fornemme Guds oprindelige lys.

Det havde varierende former og lignede blandt andet engle, hjerter og fisk i flere forskellige farver (fotos 4, 5 og 6). Derigennem fik medlemmerne endnu større længsel efter det åndelige hjerte og hurtig åndelig vækst (se desuden side 3).

I maj 2013 besvarede Gud også Dr. Jaerock Lees bøn og velsignede otte pastorer og medarbejdere i kirken til at besøge Himlen og Helvede foran kirkens medlemmer. Medlemmerne hørte deres vidnesbyrd, og blev endnu mere overbevist om, at Himlen og Helvede eksisterer (se desuden side 3).

Siden maj 2014 er alle de medlemmer, som har skilt sig af med alle former for ondskab ved at kæmpe mod synderne indtil døden i overensstemmelse med Guds ord, og har opnået det åndelige hjerte og den

fuldkomne ånd, blevet inviteret til Dr. Lees bedehus i bjergene, hvor han formidler Herrens kærlighed til dem, sådan at de kan føre lykkelige kristne liv med længsel efter Ny Jerusalem.

I maj 2016 inviterede han alle overbygnings- og gymnasieelever i Manmin til sit bedehus. Han plantede håb om Himlen i deres hjerter, sådan at de kan overvinde verden, løbe troens løb og derved blive åndelige krigere, som er i stand til at transformere denne syndefulde verden (foto 9).

I denne lykkelige måned, maj, kan Manmins medlemmer indgrave Guds kærlighed i deres hjerter, for Gud ønsker at give dem alt det bedste. Gennem hans kærlighed bør de blive hellige ved ord og bøn (Første Timotheusbrev 4:5).



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

"Men Åndens frugter er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod!" (Galaterbrevet 5:22-23)

# Mildhedens frugt

For eksempel blev Moses anerkendt af Gud for sin mildhed. I Fjerde Mosebog 12:3 står der: "Men manden Moses var mere sagtmødig end noget andet menneske på jorden." Blandt israelitterne var der mere end 600.000 voksne mænd. Inklusiv kvinder og børn må der have været mere end 2 millioner. Det ville have været meget vanskeligt for et almindeligt menneske at lede så mange. Israelitterne beklagede sig og rejste sig mod Moses, selv om han havde vist dem sin store kraft. Alene det, at Moses førte disse mennesker i ødemarken i 40 år, fortæller os, at Moses må have været meget mild.

I Matthæusevangeliet 5:5 står der: "Salige er de sagtmødige, for de skal arve jorden." At arve jorden betyder ikke, at man vil få et stykke land her på denne jord. Det betyder, at i den udstrækning, man opnår mildhed, vil man få et tilsvarende stort stykke jord i Himlen.

Selv om man har meget store landområder her på jorden, kan man ikke tage dem med i Himlen. Men hvis man får jord i Himlen ved at opnå mildhed, vil man have den til evig tid. Der vil man i al evighed have lykkelige øjeblikke samme med Herren og sine kæreste.

## 2. Åndelig mildhed er ligesom god jord

Åndelig set kan et mildt hjerte sammenlignes med god jord. Hvis man har megen ondskab, vil ens hjerte blive hårdt ligesom jorden ved siden af vejen, og man kan ikke tage imod sandheden. Selv om man hører sandheden og får Guds nåde, vil man snart begynde at tvivle, og nåden vil forsvinde igen, i takt med at man forsøger denne nåde for at opnå verdslige ting. Men selv denne form for jord kan forandres og blive god, hvis vedkommende selv arbejder flittigt på at forandre den.

Selv den mest ufrugtbare jord kan forandres til god muld, hvis bonden kultiverer den med flid. Ligesom markens karakteristika kan forandres, kan også menneskets hjerte forandres ved Guds kraft.

Selv de hjerter, der er lige så hårde som jorden langs landevejen, kan pløjes op ved Helligåndens hjælp. Selv de hjerter, der er fulde af ondskab, kan forandres og blive milde, når

ondskaben kastes bort. Selv de hjerter, som er fyldt med misundelse, jalousi, skænderi og andre former for ondskab, kan blive milde og blide. Jo mere man kultiverer sit hjerte på denne måde, jo mere vil man bære mildhedens frugt.

Men hjertet vil ikke forandre sig automatisk, bare fordi man får Helligånden. Man må også selv gøre en indsats for det. Man skal bede konstant og indtrængende, og forsøge at tænke, tale og handle i sandheden i alle forhold. Man skal ikke opgive efter nogle uger eller måneder, men blive ved med at anstrenge sig til det sidste. Når man udviser denne form for anstrengelse, vil Gud tage højde for det og give sin nåde og kraft, og så vil Helligånden komme til hjælp.

Når man kultiverer jorden i sit hjerte, så den bliver god, vil man automatisk også bære andre frugter af Helligånden. Men mildheden er den, der er tættest relateret til at pløje markens jord. Man kan ikke blive mild, hvis ikke man skiller sig af med temperament, had, misundelse, grådighed, skænderi, pral, selvretfærdighed osv. Med disse egenskaber i hjertet vil andre mennesker ikke kunne finde fred i ens selskab.

Det er derfor, mildheden er tættere relateret til helligheden selv end de andre frugter af Helligånden. Hvis man har åndelig mildhed, vil man få svar på hvad som helst, man beder om, ligesom man får gode frugter, når man sår i god jord. Man vil også høre Helligåndens stemme klart, så man vil trives på alle områder.

## 3. Åndelig mildhed med dydig gavmildhed

For det første viser den åndelige gavmildhed sig som værdige og modererede handlinger. De mennesker, som er milde hele tiden uden at skelne mellem forskellige situationer, kan ikke accepteres af andre. De vil blive undervurderet og udnyttet. Omvendt vil de mennesker, som har både mildhed og dydig gavmildhed, have en korrekt standart for vurdering. De gør det, som er retfærdigt, ved at skelne mellem rigtigt og forkert.

Da Jesus ryddede templet og irettesatte farisæerne og de skriftkloge for deres hykleri, var han meget overbevisende og streng. Han havde et mildt hjerte, så han "sønderbrød

ikke det knækkede strå og slukkede ikke den osende væge", men han irettesatte alligevel folk hårdt, når det var nødvendigt. Hvis du har denne værdighed og retfærdighed i hjertet, vil folk ikke se ned på dig, selv om du aldrig løfter stemmen eller er streng.

Det ydre udsende er også relateret til Herrens manerer og kroppens fuldkomne gerninger. Et dydigt menneske har værdighed, autoritet og vægt bag sine ord; han taler ikke uden omhu og siger ikke meningsløse ting. Han tager det passende tøj på til enhver lejlighed. Hans ansigt har et mildt udtryk, og det er hverken barskt eller koldt. Han er dydig og gavmild i alle forhold med retskaffenhed, og han er betænksom nok til at få folk omkring sig til at føle sig veltilpas.

Desuden udvises den dydige gavmildhed som handlinger med nåde og medfølelse. Der er tale om at hjælpe både dem, som har økonomiske vanskeligheder og dem, som rent åndeligt er udmattede og svage, ved at trøste dem og vise dem nåde.

Lad os for eksempel forestille os, at en troende lider under forfølgelser på grund af hendes religiøse overbevisning. Nogle af kirkens ledere vil måske kun føle med hende i hjertet. Andre vil derimod opmuntre og trøste hende, og hjælpe hende i overensstemmelse med situationen. Når mildheden på denne måde viser sig gennem dydige gerninger, kan det give andre nåde og liv.

Kære brødre og søstre i Kristus. Når tingene ikke går, som vi vil, er der nogle mennesker, der siger: "Det kan jeg ikke gøre for, jeg er født på denne måde." Men de mennesker, der tror på Gud, må ikke tænke sådan. Vi kan forandre vores karakter og vores hjertes grund gennem Helligåndens gerninger.

Selv et hidsigt temperament, pral, selvoptagethed og kraftig selvretfærdighed kan forandres, hvilket kan resultere i et mildt og dydigt hjerte, hvis ondskaben kastes bort og hjertet bliver kultiveret. Selv de meget indadvendte og sky personer og blive frimodige og gavmilde for at hjælpe andre.

Jeg håber, du vil kultivere dit hjerte med flid og bære smukke, milde frugter, sådan at du kan blive et storartet redskab ligesom Moses.



Generelt siger folk, at man er mild, når man har en blid og afdæmpet personlighed. Men den åndelige mildhed, som anerkendes af Gud, er ikke kun at være blød og mild. Så hvordan kan man opnå den "mildhed", som er en af Helligåndens frugter?

## 1. Man skal have hjerte til at forstå og favne alle mennesker

Åndelig mildhed er at have visdom og evne til at skelne mellem rigtigt og forkert, mens man på samme tid forstår og accepterer alle. Milde mennesker har ikke nogen ondskab. De har nemlig en dydig gavmildhed sammen med en blid og afdæmpet karakter. Hvis man har denne dydige gavmildhed, vil man ikke kun være mild, men også have værdighed, når det er nødvendigt.

De milde menneskers hjerter er så bløde som bomuld. Hvis man smider en sten ind i en bunke bomuld eller prikker i den med en nål, vil bomulden bare dække dem og favne dem. På samme måde vil et mildt menneske aldrig bære nag overfor andre, uanset hvordan de har behandlet ham. Han bliver nemlig ikke vred og føler ikke noget ubehag. Han får heller ikke andre til at føle nogen form for ubehag. Han dømmes og fordømmer ikke, men forstår og accepterer andre.

Folk vil føle sig godt tilpas sammen med det milde menneske, så mange vil komme til ham og finde hvile i hans selskab. Det kan sammenlignes med et stort træ, som har mange grene, hvor fuglene kan sætte sig, bygge rede eller tage et hvil.



Telefonnr.: 82-2-824-7107  
www.gcnetv.org  
webmaster@gcnetv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334  
www.manminseminary.org  
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039  
www.wcdn.org  
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075  
www.urimbooks.com  
urimbook@hotmail.com

# ”Guds gaver fylder vores hjerter med håb om Himlen”

Dette er den sidste tid, som er fuld af synd og ondskab, så Gud lader de troende få forskellige åndelige oplevelser, sådan at de kan mærke den himmelske skønhed og lykke på jorden, og derigennem overvinde verden med tro.

## ”Sikke en forunderlig regnbue!”

”Og han, som sad på tronen, var at se til ligesom jaspis og sarder, og der var en regnbue rundt om hans trone, at se til som smaragd.”  
(Johannesåbenbaringen 4:3)

Søster Serem Kim, 29 år,  
Muan Manminkirke

Den 15. maj 1998 var der en cirkulær regnbue rundt om solen på himlen over Manmin Centralkirke! Siden da er der utallige gange dukket regnbuer op under kirkelige arrangementer og missionsrejser.

Den 19. januar 2011 tog jeg et foto af en forunderlig regnbue ved Guds nåde. Den var cirkulær og omkransede solen. Ved siden af den af der to symmetriske regnbuer, der så ud som vingerne på en



ørn med diamanter i centrum. Og over regnbuen var der en halvrund regnbue og en bueformet regnbue. Det var en sammensat regnbue med forskellige former (foto).

Om morgenen den dag var min far, pastor Myeongsool Kim i Muan Manminkirke kommet løbende ind i huset med stor forbløffelse. Han forklarede hurtigt: ”Der sker noget forunderligt på himlen.” Jeg løb ud og kiggede op; og jeg blev meget forbløffet. Det var første gang nogensinde, jeg havde set sådan en regnbue. Jeg løb hen til haven i Muan

Ferskvandscenter med mit kamera.

Det var så stor en regnbue, at jeg ikke kunne fange den, selv med mit fiskeøjeblik. Jeg lagde mig ned på græsset og fotograferede den. Først var der en cirkulær og symmetrisk regnbue. Men den ændrede langsomt form. Kirkens medlemmer, som var sammen med mig, kom med forbløffede udbrud og forherligede Gud med taknemmelighed og overraskelse. Vi var meget begejstrede, for det var som om, regnbuen udtrykte Guds store herlighed og værdighed.

Når som helst jeg tog billeder af



beviserne på den levende Gud, mærkede jeg, hvordan Guds kærlighed kom over mig. Desuden indså jeg, at den åndelige verden eksisterer, og jeg fik større håb for Himlen og øget åndelig tro.

Jeg takker og ærer Gud, som lod mig kende den forunderlige åndelige verden og være vidne til disse beviser gennem hyrdens kraft.

## ”Vidunderlige nordlys er kilde til taknemmelighed og glæde”

”Rundt om ham var der stråleglans; som regnbuen, der viser sig i skyerne en regnvejrsdag, sådan så den stråleglans ud, der var om ham. Sådan så det ud, der lignede Herrens herlighed, og da jeg så den, kastede jeg mig ned, og jeg hørte en stemme tale” (Ezekiels Bog 1:28).

Seniordiakonisse Okju Kim, 55 år,  
sogn 11, Manmin Centralkirke

Min mand arbejdede i et andet land, så vi måtte leve hver for sig. Jeg kunne kun holde det ud, fordi jeg boede sammen med min søn, som var sød og betænksom. Men da han tog i militærtjeneste,



blev jeg ked af at være alene, og jeg savnede dem meget. Jeg græd mange tårer og mistede styrken til at bede. Når jeg anstrengte mig for at bede, kunne jeg i nogen grad holde det ud, men jeg følte mig stadig tom.

Den 20. maj 2011 lod Gud Manmins medlemmer

mærke det oprindelige lys, som udgik fra det åndelige rum. Det var et nordlys, og vi tog billeder af de mange forskellige former, det dannede. Det tog form som mange forskellige ting såsom fisk, frugter og blomster, og mindede os dermed om Himlen.

Jeg tog også fotos af nordlys, som lignede engle og æbler ved Guds nåde. En nat tog jeg et billede af et kors, hvorfra der udgik et nordlys af Jesu billede (foto).

Fra da af mærkede jeg Guds nåde og kærlighed endnu mere. Jeg følte mig ikke længere tom, men var fuld af glæde og taknemmelighed. Troen og håbet voksede i mig. Jeg takker Herren, som trøstede mit hjerte med de forunderligt smukke nordlys og fyldte mig med håb om himlen. Halleluja!



## ”Gennem adskillelsen af ånden blev jeg forsikret om Himlens og Helvedes eksistens”

”Jeg kender et menneske i Kristus, som for fjorten år siden – om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det – blev rykket bort til den tredje himmel” (Andet Korintherbrev 12:2).

Diakon Hwansang Kim, 57 år,  
sogn 9, Manmin Centralkirke

Under den anden halvdel af den natlange fredagsgudstjeneste den 25. maj, 2013, havde jeg en forunderlige oplevelse. Ved alteret var der otte pastorer og medarbejdere i kirken, som var blevet hellige. Deres ånd blev adskilt fra kroppen gennem Dr. Jaerock Lees bøn, og de besøgte henholdsvis de himmelske bosteder, den Øvre Grav, den Nedre Grav og Helvede. Og

de vidnede om, hvad de så (foto).

I Bibelen står der, at Paulus' ånd blev adskilt fra hans krop og taget op i Himlen. På samme måde fortalte



pastorerne og medarbejderne om, hvad de havde set i Himlen og Helvede. Det overbeviste mig om, at Himlen og Helvede

eksisterer.

Det mest forbløffende var, at mens jeg lyttede, så jeg et stor og overdådigt himmelsk blomsterbed foran mig. Selv om jeg kun så dette blomsterbed, følte jeg en stor fred og fascination. Så lod Gud mig se de mennesker, som led i Ildsøen, hvor kun deres hals og hoved stak op af søen. De var elendige og desperate.

Efter denne oplevelse læste jeg Dr.

Lees bøger *Himlen I & II* og *Helvede*, og fik dermed kendskab til detaljerne. Jeg lærte om Guds kærlighed, som gør gengælde for det, vi har



gjort, og det gav mig mere håb om Himlen. Det blev en stor kilde til tro for mig, idet jeg lige havde begyndt mit liv som kristen på daværende tidspunkt.

Nu er jeg en af lederne i Mandemissionen 3-4 og celleleder. Jeg arbejder med håb om Ny Jerusalem. Jeg takker og ærer Gud, som lærte mig om menneskets pligt og gav mig sandt håb.

## Livets ord gav mig sand lykke

Diakon Hyunsang Shin, 77 år, Busan Manminkirke

Min kone og jeg havde gennem tre år været på udkig efter en sand pastor, som ville være i stand til at lede os. Så hørte jeg om Manmin Centralkirke. Jeg læste Dr. Jaerock Lees bog *Budskabet fra Korset* og vidste, at der var tale om et budskab, som verden ikke kan forstå. Bogen omhandler kernepunkter i Bibelen, og den overraskede mig fuldkommen.

Denne bog forklarer detaljeret om Jesus Kristus, og den er essensen af den kristne tro. Jeg synes, alle kristne skulle læse den, særligt pastorer og studerende på præsteseminariet. Jeg har givet denne værdifulde bog til pastorer omkring mig og til mine bekendte.

Jeg læste også *Målet af Tro*. Den fremstiller de forskellige mål af

tro, sådan at læserne kan vide, hvilket niveau af tro, de er på, og hvordan de skal øge deres tro. Denne detaljerede forklaring forbløffede mig. Seniorpastorens budskaber samler sig om, hvordan vi kan efterligne Herren og opnå det åndelige hjerte og den fuldkomne ånd. Jeg havde aldrig hørt dette budskab nogen steder, før jeg fik kendskab til seniorpastoren.

Jeg nyder særligt GCN's program "Skabelse og videnskab" ([www.gcntv.org](http://www.gcntv.org)). Dette program forklarer detaljeret mysterierne omkring den menneskelige krop, himmellegemerne, pyramiderne og lignende, baseret på seniorpastorens forelæsninger om skabelsen. Jeg kan ikke undlade at forundre mig over livets ord, som det tolkes med Helligåndens inspiration.

Seniorpastorens ydmyghed og offervilje minder mig om Herren. Jeg tænker, at han er ligesom Jesu navigationssystem.

Jeg har været succesfuld i mit arbejde og har nydt mange ting her i livet, men jeg har altid haft ondt af min kone og mine børn, fordi jeg ikke har taget mig ordentligt af dem. Jeg blev meget bevæget af seniorpastorens liv og lære. Det er som om, hans lære er rettet mod min familie og mig. Nu deler vi den sande glæde med hinanden.

I disse dage nyder jeg de lykkeligste øjeblikke af hele mit liv i troen. Jeg takker seniorpastoren, som har viet sig til at formidle de dyrebare budskaber fra Gud gennem faste og bøn. Jeg takker også Gud, som sendte den dyrebare hyrde til os i denne sidste tid.



## Efter ni års ventetid fik jeg en smuk datter

Søster Sathya, 32 år, Madurai Manminkirke, Indien

Jeg er født og opvokset i en hinduistisk familie. Jeg blev gift i december 2006, men fik ikke nogen børn. Da jeg gik til lægen for at forsøge at finde en årsag, fik jeg konstateret polycystisk ovariesyndrom. Jeg fik foretaget ooforektomi (fjernelse af æggeleder) og resultatet var, at jeg ikke længere kunne få børn.

I oktober 2014 førte min søster mig til Madurai Manminkirke (Pastor Persi Rajadurai). Jeg deltog i gudstjenesterne i Manmin

Centralkirke i Seoul, Korea via GCN's udsendelser. I den forbindelse hørte jeg mange vidnesbyrd fra folk, som ved Guds kraft var blevet helbredt for deres sygdomme og havde fået undfangelsens velsignelse som svar på deres bøn. Så begyndte jeg også at bede til Gud med tro på, at jeg kunne få et barn.

Da kirken afholdt sit 19. jubilæum, var der gudstjeneste og helbredelsesmøde med lommeørklæder. Pastor Joseph J. Han fra Chennai Manminkirke bad

for mig med et lommeørklæde, som Dr. Jaerock Lee havde bedt over (Apostlenes Geninger 19:11-12). Jeg drak også Muan Ferskvand (Anden Mosebog 15:25), som indeholder Guds kraft, og sprøjtede det på alt, hvad jeg spiste. Det blev jeg ved med, og i juli 2015 fandt jeg ud af, at jeg var gravid! Halleluja!

Min læge sagde forbløffet, at det var et mirakel. Den 22. februar 2016, ni år efter at jeg var blevet gift, fik jeg en sund og rask pige. Jeg takker og ærer Gud, som gav mig min smukke datter.



## Jeg blev helbredt for hallux valgus og højt blodtryk

Diakon Hyunwoo Lee, 55 år, sogn 11, Manmin Centralkirke

For to år siden havde jeg højt blodtryk – 210 mmHg (det normale er 120/80 mmHg). Men jeg blev helbredt for det gennem bøn med lommeørklæde (Apostlenes Geninger 19:11-12). Senere oplevede jeg igen Guds forunderlige kraft, hvilket fornyede mit kristne liv.

I juli 2015 var min højre storetå bøjet ind mod de andre tæer, og senere begyndte den at overlæppe på nr. to. Det kaldes hallux valgus.

Når det var koldt, havde jeg store smerter. Da jeg ikke kunne gå med sko, gik jeg med behageligt fodtøj. Så begyndte jeg at humpe lidt.

Jeg ville gerne helbredes af Gud, så jeg ransagede hele mit kristne liv og angrede alt det, jeg havde gjort forkert. Jeg forsøgte at lægge et godt fundament for min tro, så jeg gjorde, hvad jeg kunne for at tilbede i ånd og sandhed, deltage i alle gudstjenester og møder, og jeg bad flittigt.

Den 21. februar under gudstjenesten søndag morgen modtog jeg af hjertet Dr. Jaerock Lees bøn for de syge på video. Derefter gik jeg rundt i kirken og tog til møde i min mission. Pludselig fandt jeg ud af, at jeg ikke længere havde problemer med at gå. Jeg spadserede rask af sted.

Jeg takker og ærer den levende Gud, som besvarede mine bønner, helbredte min sygdom og gav mig åndelig tro.



### Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

"Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting." (Apostlenes Geninger 17:25)

"Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved." (Apostlenes Geninger 4:12)

**Manmin Nyhedsbrev**

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389  
Telefonnr.: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Web: [www.manmin.org/english](http://www.manmin.org/english) / [www.manminnews.com](http://www.manminnews.com)

Email: [manminminen@manmin.kr](mailto:manminminen@manmin.kr)

Udgiver: Dr. Jaerock Lee

Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin