

# Manmin Nyhedsbrev

NR. 46 27. NOVEMBER, 2016

## Førstepladsen på den ugentlige liste over religiøse bestsellere

”Josef, en vej til Guds pagt”

<Fra Dr. Jaerock Lees serie om bibelske personer 3>

### Josef, en vej til Guds pagt



Josefs liv, beskrevet med alle dets omvæltninger, giver os nøglen til fremgang!

Dr. Jaerock Lees serie om bibelske personer 1 & 2

*Abraham, Guds ven*

Hans filmiske livsrejse til at blive Guds ven!

*Jakob, som jeg har udvalgt,*

*efterkommer af Abraham, min ven*

Guds kærlighed og forsyn flyder gennem Jakobs liv og gennem hans sønners tilværelse!



Seniorpastor Dr. Jaerock Lees 105. bog *Josef, en vej til Guds pagt*, fik førstepladsen på den ugentlige liste over religiøse bestsellere fra Kyobo Bogcenter, Koreas største boghandel. Der blev taget højte for salgtallene både online og offline, og bogen kom på førstepladsen bare nitten dage efter dens udgivelse.

Denne bog er den tredje i serien og følger efter *Abraham, Guds ven* og *Jakob, som jeg har udvalgt, efterkommer af Abraham, min ven*. Den giver en detaljeret beskrivelse af Josefs liv og hans grundlæggelse af Israel.



På et kritisk tidspunkt tog en 17-årig drengs liv en voldsom drejning: Han blev bedraget og solgt som slave, men blev med tiden den næstøverste regent i Egypten. Under hans 13 år lange prøvelse havde han fremgang med alt. Det skyldtes, at han vidste, hvordan man for alvor tjener andre, og dermed vandt han deres hjerter. På denne måde blev han leder af det Egyptiske rige, og udviste et stærkt og oprigtigt lederskab.

Der ligger en dyb visdom gemt i de adskillige omvæltninger, som han oplevede gennem sit liv. Forfatteren til denne bog, Dr. Lee, modtog dette budskab i dyb inspiration under bøn, så bogen dækker Josefs tro og godhed i detaljer. Bogen er ikke kun nødvendig læsning for kristne, men for alle, som længes efter at få fremgang gennem livsvisdom.

Bogen er blevet udgivet som e-bog, og er tilgængelig hos Kyobo Bogcenter, Yes24, Aladdin, Bandi & Lusin, Ridi Bøger, Interpark, Google Bøger, og iBooks. Den vil blive en vej, som fører mange mennesker til at forstå det sande lederskab, og som giver læserne en nøgle til at få fremgang i livet og opnå Guds forsyn på samme måde som Josef.

#### ◆ Læsernes anmeldelser

”Josef ventede på det tidspunkt, som Gud havde valgt, for at fuldføre Guds pagt, og han levede i visdom og godhed. Hans liv og Guds gode vilje imponerede mig, og jeg blev helt opslugt af bogen.”  
[Inja Kim, Skolelærer]

”Josef tog hensyn til Faraos hjerte, hans folk, og tjenerne i Potifars hus, og han stræbte efter deres bedste. Han viser med sit eksempel en fremragende måde til at løse de konflikter, som mange mennesker oplever i deres liv.” [Seongik Lee, Producent]



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

"Se, jeg er Herren,  
alle menneskers Gud.  
Er noget umuligt for mig?"  
(Jeremias' Bog 32:27)

# Gud den Almægtige

åbenbarer Gud de ting, som vil finde sted. I Amos' Bog 3:7 står der: "Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbart sine planer for sine tjenere, profeterne."

Selv i dag åbenbarer Gud de ting, som vil ske, gennem de mennesker, der har en dyb kommunikation med ham. Jeg har også fremlagt mange profetier, som Gud har åbenbart i denne kirke. For eksempel forudsagde jeg valget af Taewoo Roh som præsident for Sydkorea i 1987, og at han ville blive efterfulgt af præsidenterne Youngsam Kim og Daejung Kim. Jeg forudsagde også valget af Ronald Reagan som præsident for USA og Margaret Thatcher som premierminister for Storbritannien. Desuden havde Gud på forhånd åbenbart for mig, at premierminister Indira Gandhi i Indien og generalsekretær Chernenko i den tidligere Sovjetunion ville gå bort.

Jeg har profeteret om prisen på råolie og Mellemøstens fremtid, og om hvordan tre fremtrædende lande eller blokke – nemlig USA, den Europæiske Union og de tidligere kommunistisk kontrollerede nationer Kina og Rusland – ville blive etableret som de tre konkurrerende magter i verden. Jeg har også forudsagt, at Sydkoreas "solskinspolitik" ville slå fejl i forsøget på at øge samarbejdet med Nordkorea, og at Nordkorea kun ville åbne dørene midlertidigt, for snart at lukke dem igen.

Jeg har profeteret om en lang række forskellige emner og begivenheder, og de er hver især blevet opfyldt eller er i gang med at blive fuldført. Vores Gud, som kender vandets strøm og verdenshistoriens fremtid, kender også den fremtid, som ligger foran hver af os. Jeg vil tilskynde dig til altid at gå på fremgangens og velsignelsernes vej ved at overgive alle områder af dit liv til Gud den Almægtige.

## 2. Den almægtige Guds kraft beskrives i Bibelen

Gud gav Egypten de Ti Plager gennem Moses før israelitternes flugt fra landet. Ved hans kraft blev det Røde Hav delt i to, der kom vand ud af en klippe, og det bitre vand i Mara blev forvandlet til ferskvand. Ved Guds kraft profeterede Elias, at den alvorlige tørke ville vare tre og et halvt år. Og da han bad oprigtigt til Gud, fik han sit svar i form af ild, og påkaldte dermed også den voldsomme regn. Gennem hans bøn opstod de døde.

I nytestamentlig tid er Gud den Almægtiges gerning også fundet sted. Jesus genoplivede den døde Lazarus, åbnede de blindes øjne, helbredte de syge og lidende, og uddrev dæmonerne hos de mennesker, som var besatte. Han bragte også vinden og havet til ro, og gik på vandet.

Efter Jesu genopstandelse og himmelfart blev Guds kraft manifesteret gennem Jesu disciple. Folk bar blandt andet de syge mennesker ud på gaden, sådan at apostelen Peters skygge kunne falde på den, når han gik forbi (Apostlenes Gerninger 5:15). Desuden blev Peters lommetørklæder og bæltet bragt ud til de syge, og så forsvandt deres sygdomme og alle de onde ånder (Apostelens Gerninger 19:11-12).

Gud manifesterer denne forbløffende kraft, som ligger langt ud over menneskelige evner, fordi han vil, at alle mennesker skal møde ham og opnå frelsen.

## 3. Gud den Almægtige virker selv i dag

Bibelen fortæller os, at Jesus Kristus er den samme altid; i går, i dag og fremover (Hebræerbrevet 13:8). Så Guds kraft kan blive manifesteret gennem Jesus Kristus selv her i vores tid.

Manifestationer af Guds kraftfulde gerninger har fundet sted i vores kirke, Manmin Centralkirke, siden dens grundlæggelse. Vi modtager hver uge vidnesbyrd om helbredelse af alle former for uhelbredelige sygdomme fra hele verden. Det er forbløffende, at så mange mennesker har oplevet helbredelse af deres sygdomme og lidelser, ikke alene når de har modtaget min bøn personligt, men også når de har fået den via internet eller over GCN.

Mange ægtepar, som har været barnløse i årevis eller endda i årtier, har endelig fået børn. Fra udlandet kommer der mange forespørgsler om bøn med fotografier af de syge via fax og e-mail, og når jeg beder med hænderne på folks navne eller på deres fotografier, manifesteres Guds kraft og overskrider tid og sted. Når som helst jeg afholder vækkelsesmøder i Korea eller oversøiske kampagner, beder jeg for de syge fra scenen, for det vil være umuligt for mig at lægge hænderne på hver enkelt af dem. Alligevel er der myriader af mennesker, som er blevet helbredt på denne måde og giver Gud æren. Utallige personer, som ikke har været

i stand til at deltage i vækkelsesmødet eller kampagnen personligt, har vidnet om deres helbredelse, som har fundet sted, ved at de har fulgt møderne over internettet, via satellit eller på fjernsynet. Efter kampagnerne er der altid mange mennesker fra hele verden, som sender deres vidnesbyrd på fax eller e-mail.

Lad os se nærmere på nogle af de undere, som Gud den Almægtige har manifesteret. Når vi har afholdt sommerrefugier eller særlige arrangementer, har Manmins medlemmer oplevet de måder, hvorpå Gud har kontrolleret vejret. Når jeg har bedt med tro, har den silende regn stoppet, og andre gange har skyerne samlet sig fra alle sider af himlen for at dække Manmins medlemmer fra det skoldende sollys, når de har forsamlet sig til udendørsaktiviteter. Det er umuligt at beregne det præcise antal af tilfælde, hvor vores kirke og dens medlemmer har oplevet beviser og helbredelser af sygdomme og lidelse, ekstraordinære mirakler, samt tegn og undere i naturen via skyer, stjerner eller regnbuer.

Disse forbløffende gerninger finder stadig sted i dag på grund af Guds kærlighed og hans ønske om ikke bare at befri os fra sygdomme og give os svar på vores bønner, men også at åbne vejen til frelse for alle mennesker.

Kære brødre og søstre i Kristus. Den levende Gud manifesterer selv i dag alle former for gerninger, som ligger ud over menneskelige evner. Jeg beder i Herrens navn, om at du ved tro på denne almægtige Gud vil ære ham og føre utallige sjæle på vejen til frelse.



Telefonnr.: 82-2-824-7107  
www.gcnetv.org  
webmaster@gcnetv.org



Telefonnr.: 82-2-818-7334  
www.manminseminary.org  
manminseminary2004@gmail.com



Telefonnr.: 82-2-818-7039  
www.wcdn.org  
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075  
www.urimbooks.com  
urimbook@hotmail.com

# Det smukke liv stræber efter den sande værdi

Lad os se nærmere på det smukke liv, man lever, hvis man er blevet fornyet ved at indse livets sande værdi. Dette vil være en mulighed for, at vi selv kan opnå denne sande værdi.



*"Apostelen Paulus" anså alt det for skarn, som han tidligere havde regnet for dyrebart*

Paulus var jøde og farisæer, og overholdt loven strengt. Han blev født som borger i Romerriget, og studerede under Gamaliel, som var den fremmeste lærde på daværende tidspunkt. Han var stolt af sig selv. Han kunne godt lide at vinde debatter mod andre på grund af sin viden, og han accepterede ikke noget, som ikke var korrekt efter hans synspunkt.

Men efter at han mødte Herren på vej til Damaskus, blev hans liv forandret fuldkommen. Han anså alt det, som han tidligere havde værdsat og nydt, for at være skarn (Filipperbrevet 3:7-9). Så han opgav sin velstand, berømmelse og tid, og blev udsat for barske forfølgelser og lidelser, men udhold med glæde for at prædike budskabet. Til sidste døde han som martyr (Apostlenes Gerninger 20:24).

Apostelen Paulus så Paradiset i den Tredje Himm

(Andet Korintherbrev 12:2-4), og det var mere end nok til, at han derefter regnede alt jordisk gods for skarn (Andet Korintherbrev 11:23-28).



I denne verden vil selv de mest dyrebare ting skifte værdi med tiden. Men de ting, som gives af Gud, som er ånd, forandrer sig aldrig. I den udstrækning, dit niveau af tro og godheden i dit hjerte øges, vil Himlens værdi også øges i dig.

Hvis du sætter dit mål i himlen, og ikke stræber efter tomme ting (Prædikerens Bog 1:2), kan du føre dit kristne liv i gudgivet velbehag, lykke, glæde og taknemmelighed. Hvis du adlyder Guds ord og efterligner Herren, vil den trofaste Gud opfylde sit løfte, og du behøver ikke bekymre dig om noget som helst (Matthæusevangeliet 6:31-32; 7:7-11).

*"Nikodemus og de troende i de tidlige kirker" havde ikke noget at frygte, for de kendte sandheden*

Nikodemus var leder for jøderne. Han kom til Jesus om natten for at høre om fornyelsen og hemmeligheden bag det evige liv (Johannesevangeliet 3:1-21). Da han stadig havde en vis frygt i sit sind, kom han til Jesus om natten, for at ingen skulle se ham.

Gennem dette møde med Jesus forandrede Nikodemus sig fuldkommen, for han opnåede den sandhed, som han havde tørstet efter så længe. Senere talte han åbenlyst og frimodigt til Jesu forsvar, da farisæerne planlagde at dræbe ham. Nikodemus påpegede, at de tog fejl (Johannesevangeliet 7:50-51).

Efter korsfæstelsen kom han med en blanding af myrra og duftende olier til Jesu begravelse. Da Jesu sandhed var dyrebare, opnåede han modet til at sige det rigtige, også selv om det betød, at han kunne miste sin gode stilling og magt, eller endda sit liv.

Det samme gjaldt for martyrerne i de tidlige kirker. Fra Jesu genopstandelse var der alvorlige forfølgelser af de kristne. De troende blev udsat for mange vanskeligheder på grund af deres tro, og de blev martyrer, mens de udholdt forskellige former for grusomme afstraffelser. Nogle af martyrerne var militærfolk og deres koner. De blev slået ihjel for deres tro sammen med fattige bønder

og slaver. Nogle af dem var stærke unge mænd. Nogle var gamle og svage. Endnu andre var små piger. De opmuntrede hinanden til at fastholde deres tro. Selv når de stod overfor de frygtelige løver, accepterede deres død i fred, mens de priste Gud. Som frugten af deres martyrier uden frygt, anerkendte Romerriget officielt kristendommen, og det førte til at budskabet blev spredt ud over hele verden.



Selv små børn og svagelige ældre damer vil ikke have nogen frygt, hvis de har håb om Himlen og sand kærlighed. Men de mennesker, som følger de verdslige lyster, kan ikke have denne frimodighed, selv om der er tale om stærke unge mænd.

Men hvis de virkelig tror på Himlens herlighed, vil de handle uden frygt eller tvivl. De vil ikke bekymre sig om at miste deres ejendele. De vil ikke gå på kompromis med verden. De vil have tro og håb om Himlen, og de vil elske Gud, som har givet dem dette håb. Så de kan handle med sikkerhed (Første Johannesbrev 4:18). Så vi skal være ydmyge og konstant søge andres vinding. Dermed bliver vi modige løver, der kæmper for Guds herlighed.

*De to vidner har indset den sande værdi*

De to vidners virke, som er beskrevet i Johannesåbenbaringen 11:3-13, vil finde sted under den 7 år lange Trængsel. Vidnerne vil virke med Guds store kraft og folk vil være bange for dem, men når tiden er inde, vil de blive fanget af antikrist og blive gjort til martyrer.

De har begge tilhørt jødedommen siden deres barndom, men de har tørstet efter sandheden i deres hjerter. De har konstant hjertekvaler og tænker: "Er denne tro virkelig sand? Hvem er den Kristus, som de kristne taler om?" Og når den 7 år lange Trængsel nærmer sig, vil de komme i kontakt med det hellige budskab og forstå sandheden. De vil blive overbeviste om, at de vil leve deres liv for Herren. Selv om de bliver efterladt på denne jord under

den store Trængsel, og selv om de bliver forfulgt af antikrist, vil deres ildhu for deres pligt ikke blive kølig. Når de har fuldført deres pligter, vil de få en storslået plads i Himlen.



Jesus påtog sig lidelserne på det hårde kors uden nogen form for synd. Det gjorde han for at frelse menneskeheden, og han overvandt døden og genopstod. Han lovede os den dyrebare Himmels herlighed og sendte os Helligånden.

Må vores kærlighedsbekendelser til Herren, vores løfter til ham om helliggørelse og vores brændende håb om Ny Jerusalem være uforanderlige.

## ”Det hellige budskab er virkelig Guds ord, som giver menighederne liv”



Biskop Kabutu Nshimbirwe Biriage, bestyrelsesformand for Betsajda kirkerne, DR Congo

Jeg er præsident for Kibu pastorforening, professor ved Goma Universitet, Biskop og bestyrelsesformand for Betsajda kirkerne.

Der er 561 kirker, som tilhører foreningen af Betsajda kirker, og vi har skoler fra grundskolen til universitetet. Jeg hørte om Manmin Centralkirke fra ældre Muhindo, som kommer i Nairobi Manmin Hellighedskirke i Kenya. Han fortalte, at bibelske gerninger finder sted i kirken, og jeg blev interesseret i den.

I november 2015 deltog jeg i gudstjenesten for Nairobi Manminkirkes 15. jubilæum, og jeg lærte om Dr. Jaerock Lees kraftfulde gerninger og det hellige budskab gennem Biskop Dr. Myongho Cheong. Jeg var rigtig glad for at høre disse ting.

Jeg blev overbevist om, at Dr. Lees budskab er livets ord, som giver menighederne liv, og som leder folk til Himlen. Jeg blev bevæget af hans bøger *Budskabet fra Korset; Mit Liv, Min Tro; og Målet af Tro*.

Jeg indså, at den essentielle pointe i budskabet er omskæringen af hjertet, og jeg indså gennem Helligåndens

gerning, at jeg skulle melde mig ind i Manmin. I juni 2016 inviterede jeg Dr. Cheong med til et pastorseminar, som blev afholdt i Goma, og i fuld enighed blev alle kirkerne i juli måned registreret som søsterkirker til Manmin.

Nu planlægger vi et stort projekt for at etablere Manmin Betsajda Bibelskole for at udbrede det hellige budskab. Vi forbereder os på at åbne de første kurser i fem centre i de østlige områder inklusiv Goma, Bukabu, Ubira og Karaka. Omkring 800 seminariestuderende er blevet indskrevet og længes efter at lære om det hellige budskab gennem kurserne.

I begyndelsen af oktober deltog jeg i festlighederne i anledning af Manmin Centralkirkes 34. jubilæum for at møde Dr. Jaerock Lee ansigt til ansigt. Jeg kunne se, at det var en stor kirke, og forestillingen var så flot, at jeg havde det som om, jeg oplevede Ny Jerusalem direkte.

Der ud over var jeg meget lykkelig over at møde Dr. Lee ansigt til ansigt. Han kommunikerer med Gud gennem bøn og manifesterer hans kraft, men han er meget ydmyg, og jeg blev dybt berørt af ham. Jeg vil følge hans eksempel med bøn. Jeg takker Gud, som har ladet mig møde ham, og Manmin, som har taget imod mine kirker og ladet mig åbne bibelskolerne.



## ”Gudgivne velsignelser i overflod ved de 34. jubilæum”

Manmin Centralkirkes 34. jubilæum var endnu mere særligt end nogensinde før. Fem dage før jubilæet, den 4. oktober, var det virkelig varmt. På grund af den hede sensommer var temperaturen oppe på 29°. Men den faldt, og den 8. oktober var den på 21,8°. Gud lader os altid have det bedste og mest optimale vejr under store kirkelige begivenheder, og nogle gange lader han det regne før begivenhederne, sådan at luften er ren. Det skete også denne gang. Det regnede fra fredag eftermiddag til lørdag morgen.

Lørdag formiddag lavede Kvindemissionen traditionelle koreanske pandekager i det dejligste vejr. Den kølige vind blæste for at afkøle de færdige kager. Vi kunne mærke Guds berøring i hans kontrol af vejret, og vi følge os lykkelige, mens vi gjorde rent i kirken og forberedte maden.

Den 9. oktober sagde vejrudsigten, at det ville blive koldt med 17° som højeste temperatur og kraftig vind, som ville gøre luften endnu mere kold. Men vinden døde ud rundt om kirken. Det var solskin og luften var forfriskende. Den varme sol lod kirkens medlemmer spise frokost i den mest behagelige temperatur på 23 – 24°!

Mens jeg serverede for de oversøiske gæster, kunne jeg se, at de oplevede Guds gerning gennem Seniorpastor Dr. Jaerock

Lees bøn.

Jeg var så stolt af at være medlem af Manmin. Mange biskopper fra Afrika og Egypten udtrykte deres taknemmelige hjerter og udviste deres kærlighed og respekt overfor seniorpastoren.

Dr. Mikhail Morgulis, præsident for det Åndelige Diplomat, USA, bad seniorpastoren om at bede for hans land, som var blevet ramt af orkanen Matthew, en storm i kategori 3. Den 8. oktober, da seniorpastoren bad under jubilæumsgudstjenesten om aftenen, blev orkanen svækket til kategori 1, og senere døde den ud som en tropisk cyklon.

Gæsterne roste også vores kirke og medlemmerne. Jeg er taknemmelig overfor seniorpastoren, som har ledt os åndeligt med den rette lære. Jeg er lykkelig over at se den herlighed, som udfoldes i Manmins navn, fuld af Guds velsignelser og herlighedens frugt!



Seniordiakonisse Hyunsuk Cho, Præsident for Kvindemissionen, Manmin Centralkirke

### Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Geminger 17:25)

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Geminger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389  
Telefonnr.: 82-2-818-7047  
Fax: 82-2-818-7048  
Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com  
Email: manmininen@manmin.kr

Udgiver: Dr. Jaerock Lee  
Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin