

Manmin Nyhedsbrev

NR. 47 25. DECEMBER, 2016

Pastorseminarium 2016 i Israel Med deltagelse af pastorer fra Rusland, Ukraine og Kirgisistan



De israelske pastorer føler stor stolthed over deres virke i Israel, hvor Frelseren Jesus blev født, men nogle af dem inviterer pastor Soojin Lee til at afholde pastorseminarer, fordi deres hjerter længes efter det hellige budskab. Dette er virkelig usædvanligt (foto 1). Det skyldes muligvis, at de dermed kan lytte til et dybt, åndeligt budskab, som de ikke kan høre andre steder, og være vidner til tegn og undere (foto 2: Pastorseminar; foto 3 og 4: helbredelsesmøder).

Den 3. og 4. november 2016 afholdt Krystalforum (Israels Pastorforening) et seminarium for pastorer på Ramat Rachel Hotel i Jerusalem, Israel.

Der deltog mange pastorer fra Rusland, Ukraine og Kirgisistan, samt lokale pastorer fra Israel. Lovprisleder Rose Han fra Komiteen for Scenekunstnere lovpriste på tre sprog; hebræisk, russisk og engelsk. Og Dansegruppen Kraftfuld Tilbedelse fremviste en optræden af høj kvalitet, som bevægede de tilstedeværendes hjerter.

Pastor Soojin Lee, President for Pastorforeningen ved Manmin Centralkirke, prædikede om tekststykker, som er vanskelige at forstå.

Hun forklarede den åndelige betydning af tekster såsom: "Jesu første tegn, hvor han forvandlede vand til vin i Kana", "At opnå det evige liv ved at spise Menneskesønnens kød og drikke hans blod", "Hvordan lammet skal spises", "At tage himlen med kraft" og "Profeter dør i Jerusalem". Tilhørerne fik store indsigter i nogle af Bibelens dybe åndelige betydninger.

Da hun bad med lommeterklæder, angrede pastorerne, at de havde belært uden gerninger og de besluttede sig for at blive eksemplariske pastorer, som handler efter Guds ord.

En af dem sagde: "Det er forbløffende, at Dr. Jaerock Lee har modtaget tolkninger af de vanskelige tekststykker, og har forklaret dem for os. Jeg vil værdsætte Guds ord og bede indtrængende for at blive fornyet som pastor."

Biskopperne fra Ukraine bad pastor Soojin Lee om at besøge deres land og gennemføre et seminarium dér. Dr. Andre Gasiorowski sagde, at han også gerne ville invitere hende til at besøge hans hjemland Polen for at afholde en kampagne. Og han inviterede hende til det store jubilæumsarrangement i anledning af 70 året for Israels uafhængighed, som vil blive afholdt i 2017 af associationen Helping Hands (Hjælpende Hænder) med støtte fra den israelske regering.

Den 5. november prædikede hun om formiddagen budskabet "Lignelsen om de Ti Jomfruer" i kirken Den Levende Ånd (pastor Sergey Bocharnikov) i Nazaret, og om

eftermiddagen prædikede hun om at "Opnå det evige liv ved at spise Menneskesønnens kød og drikke hans blod", i Manminkirken "Kom og Se" i Tel Aviv (Pastor Toshi Mulenga).

Den 2. november afholdt Krystalforum dets 8. jubilæumsarrangement. De israelske pastorer havde mistet deres indflydelse i landet og var blevet udstødt af samfundet på grund af jødedommen, som ikke accepterer, at Jesus er vores Frelser. Men Dr. Jaerock Lee har udført sit virke i hele landet siden 2007, og hans konstante engagement har opmuntret de lokale pastorer og givet dem åndelig frimodighed. Krystalforum er blevet oprettet som resultat af dette.

Efterfølgende afholdt de i 2009 Den Forenede Kampagne i Israel med Dr. Jaerock Lee som taler, og de har afholdt adskillige arrangementer såsom Krystalforums Musikfestival og lejrskoler for børn og unge. De har vækket mange sjæle og har inviteret pastor Soojin Lee til deres pastorseminarer. De er blevet fornyet af det hellige budskab og har oplevet Guds kraft.



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

"Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed" (Andet Timotheusbrev 3:16).

Bibelen fortæller os, hvorfor Gud skabte mennesket, hvordan han styrede menneskeheds historie fra begyndelsen til afslutningen af den menneskelige kultivering, og den fortæller om Jesus Frelseren, om Hjælperen Helligånden, om Himlen og Helvede, og om menneskets pligt. Så hvem skrev da Bibelen?

1. Gud er Bibelens forfatter

Bibelen består af 66 bøger: 39 bøger i det Gamle Testamente og 27 i det Nye Testamente. Man ved, at 34 personer har skrevet bibelen over en periode på 1600 år: 1500 år i gammeltestamentlig tid og 100 år i nytestamentlig tid. Selv om mere end 30 forskellige personer har nedfældet Bibelen, kan de ikke opfattes som "forfattere". Man kan sige, at de alle har været "ghostwriter".

Lad os forestille os en mor, som har to sønner. Hun vil gerne skrive et brev til den yngste, så hun får den ældste søn til at nedfælde det, hun vil fortælle til den yngste. Selv om den ældste søn "skriver" brevet, er brevet fra deres mor. På samme måde har Gud kaldet 34 individer og ført dem til at nedfælde Bibelen gennem Helligåndens inspiration. Så Bibelens egentlige forfatter er Gud.

Andet Petersbrev 1:21 minder os om, at "ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesket

sagt det, der kom fra Gud." Og i Esajas' Bog 34:16 står der: "Søg i Herrens bog, og læs, ikke en eneste af dem mangler, ingen som helst savnes. Det har hans mund befalet, hans ånd har samlet dem sammen."

For den Almægtige Gud har skrevet Bibelen ved Helligåndens inspiration, og Bibelen indeholder ingen selvmodsigelser, men er sammenhængende hele vejen igennem, selv om mange forskellige mennesker har skrevet den.

2. Bibelen er nedfældet ved Helligåndens inspiration

Da Bibelen er nedfældet ved Helligåndens inspiration, skal den også tolkes ved Helligåndens inspiration. Hvis man forsøger at tolke Bibelen med menneskelig tænkning, kan det i mange tilfælde føre til ødelæggelse, for denne tolkning er muligvis ikke i overensstemmelse med Guds vilje (Andet Petersbrev 3:16).

Når Bibelen tolkes ved Helligåndens inspiration lærer vi derimod, at der ikke er et eneste vers, som ikke har en mage (Esajas' Bog 34:16). Ligesom der skal mere end perler til for at lave en halskæde, bliver den åndelige betydning i Bibelens vers ofte forklaret, når de finder deres mage, og dermed komplementerer hinanden.

For eksempel står der i Apostlenes Gerninger 2:21: "Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses." Guds vilje for frelsen kan dog ikke forklares tilstrækkeligt gennem dette vers alene. Som vor Herre siger i Matthæusevangeliet 7:21: "Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget." Det er ikke tilstrækkeligt kun at påkalde Herrens navn for at opfylde betingelserne for at blive frelst.

Som vi mindes om i Romerbrevet 10:10: "For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse." Kun de mennesker, som tror af hjertet og kommer til retfærdighed, kan blive frelst, når de bekender deres Frelser med læberne. Så hvad betyder det, at man skal "tro af hjertet"?

I Jakobsbrevet 2:14 spørges vi: "Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger?" Når et menneske tror af hjertet, og det resulterer i retfærdighed, kan vi se, at han stræber efter at skille

sig af sine synder og leve ved Guds ord.

I Romerbrevet 3:28 står der desuden: "For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgivninger." Uanset hvor flittigt man praktiserer sandheden gennem sine gerninger, kan de ikke være fuldkomne uden tro. At "tro af hjertet" betyder at opnå helliggørelsen af hjertet, hvilket resulterer i en hellig adfærd eller med andre ord, hjertets omskæring.

Frelsen er kun for de troende, som omskærer deres hjerter og tror af hjertet, lever ved Guds ord og påkalder Herrens navn med deres læber.

Hvis man ikke finder magerne til disse bibelvers, kan folk udlede en forkert konklusion og tro, at "Frelsen er for alle, som bekender, at Jesus er Frelseren" eller "Så længe man tror, kan man godt blive frelst, selv om man lever i synd." Disse misforståelser kan føre folk til at synde og i sidste ende til ødelæggelse. For at forstå Guds vilje korrekt, som den er indlejret i Bibelen, må man finde versenes mage og tolke dem med Helligåndens inspiration.

3. Guds ord er den evige sandhed

Bibelen er Guds ord, og alt det, der står i den, er sandt. De historiske begivenheder såsom Israels historie, hændelser i nabolandene, navne på personer og mennesker samt levevaner, som vi finder i det Gamle Testamente, er alt sammen nedfældet på sandfærdig vis i Bibelen.

Bibelen indeholder også en lang række profetier, der alle er blevet opfyldt. For eksempel beretter Lukasevangeliet 19:43-44 om Jerusalems fald: "For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig og trænge ind på dig fra alle sider. [...] og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig." Dette gik i opfyldelse 40 år senere, i år 70.

Gennem det Gamle Testamente ser vi Guds profetier om Jesu fødsel, hans virke, lidelser og genopstandelse, mens historierne om, hvordan Jesus opfyldte profetierne fra det Gamle Testamente, er beskrevet i det Nye Testamente. Angående Jesu fødsel forudsagde Gud i Første Mosebog 3:15, at der ville blive født en Frelser for israelitterne. Da Gud forbandede slangen, sagde han: "Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes: Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i

hælen." Denne sætning profeterede, at Frelseren ville komme som afkom af en kvinde og overvinde døden. "Kvinden" symboliserer rent åndeligt Israel, og Jesus blev født i Josefs familie i Judas stamme (Lukasevangeliet 1:26-33).

Esajas' Bog 7:14 fortæller os: "Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel." Og i Mikas Bog 5:2 står der: "Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der udgå én, som skal være hersker i Israel; hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage." I overensstemmelse med disse profetier blev Jesus undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria og lagt i en krybbe ved et herberg i Betlehem.

Og Jesus kom ind i Jerusalem som forudsagt i Zakarias' Bog 9:9: "ridende på et æsel, på en æselhoppes føl." Desuden blev Jesus bedraget og solgt af Judas Iskariot som forudsagt i Salmernes Bog 41:9. Der er utallige detaljerede profetier i mange af bøgerne i det Gamle Testamente, blandt andet Esajas' Bog, Salmernes Bog og Zakarias' Bog, som vedrører lidelseshistorien, Jesu begravelse, genopstandelse og himmelfart, og de er alle sammen blevet fuldført i nytestamentlig tid.

Kære brødre og søstre i Kristus, jeg tilskynder jer til at have fast og sikker tro på, at Bibelen er Guds ord, og til at følge alle de bud, der er skrevet i den. Jeg beder i Herrens navn om, at I derved vil møde den levende Gud og blive velsignet af ham til at leve i kærlighed med han til evig tid som hans sande børn.



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
webmaster@gcnetv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Diakon Jungwoon Kim, 46 år, Præsident for Mændenes Mission,
Pohang Manminkirke

”Velsignelser i form en overflod af svar og helbredelser i min familie!”

Før jeg tog imod Herren, var der ikke noget, der gik mig godt. Jeg forsøgte at tjene penge, men resultatet blev en kæmpe stor gæld.

Jeg tænkte, at det måske ville gå bedre for mig, hvis jeg gik i kirke, så jeg bad min søster, som boede i Seoul, om at anbefale mig en kirke. I april 2003 begyndte jeg at komme i Pohang Manminkirke.

For nogle år siden var der en TV-station, som lavede en falsk rapport om Manmin Centralkirke, så der var nogle mennesker, som prøvede at afholde mig fra at tage der hen. Men min søster, som kom i en anden kirke, fortalte, at hun havde været i Manmin Centralkirke flere gange. Hun sagde, at Seniorpastor Dr. Jaerock Lee er en god pastor, og at kirken oplevede en stor vækkelse på trods af den falske rapport. Hun rådede mig til ikke at tage mig af det.

Derefter viste Dr. Lee sig for mig i en drøm, hvor han tog min søsters hånd og takkede hende. Jeg lyttede til hans prædikender, og hans troværdige handlinger berørte mit hjerte. Jeg troede også på Himlen og Helvede på grund af de kraftfulde gerninger, som ledsagede ham. Så jeg begyndte at bede for min families frelse.

Jeg bad og forsøgte at omvende dem i syv år, men det lykkedes ikke. Desuden blev jeg også ved med at forsøge at forny mig, for jeg havde lært af seniorpastoren, at jeg

selv skulle leve i lyset for at kunne forkynde for andre.

I 2010 begyndte jeg at arbejde i Lime forsikringsselskab, og jeg fik så mange velsignelser, at jeg kunne give tusind dollars [ca. 7100 kroner] i tiende. Min forandring og de velsignelser, jeg modtog, ændrede min families syn på mig. Min kone havde endda en drøm, hvor seniorpastoren viste sig. Hun mærkede Guds kærlighed og forandrede sig fuldkommen.

I drømmen græd hun. Seniorpastoren gik hen til hende og sagde, at hun måtte græde så meget, hun ville. Han lagde et hvidt klæde på hendes hoved og betragtede hende. Derefter begyndte hun at forandre sig i Herren, og hun forkyndte for andre familiemedlemmer og slægtninge. Da seniorpastoren bad for min families, blev mine forældre, mine brødres familier, og min svigerfamilie alle omvendt.

Kort efter at min far begyndte at gå i kirke, holdt han op med at udføre ritualer til ære for forfædrene, og han smed alle redskaberne og møblerne væk. Han ledte også min bror til kirken.

Min bror, Jungku Kim, holdt op med at ryge, så snart han begyndte for sin panikangst. Tidligere måtte han på hospitalet hver tredje måned og han tog medicin, fordi han led af hepatitis B, men nu blev han

helbredt og fejlede ikke længere noget.

Hans kone havde problemer med maven, og kunne ikke spise ret godt, men hun blev helbredt. Nu er hun begyndt at spise godt igen. Min mor blev helbredt for en hjertesygdom, kronisk eksem og fodsvamp. Min kone blev helbredt for smerter i ryggen, og min søn Dabin blev kureret for sin forstrakte ankel.

Min kones familie blev også velsignet med helbredelser og fornyelse. Min svigermor blev helbredt for diskusprolaps, min svoger for lumbal spinalstenose og alvorlig fodsvamp, min kones søster for smerter i håndled og ryg, og hendes søn Jungheon holdt op med at spille computerspil, efter at han havde en drøm, hvor der kom edderkopper ud af hans hoved. Nu er han en god studerende og kommer regelmæssigt i kirken. Min svigerindes ældste søn Sanghyuk blev helbredt for bihulebetændelse og fik et godt syn. Tidligere faldt han i søvn under gudstjenesterne, men da han begyndte at mærke hyrdens kærlighed, forandrede han sig. Han holdt op med at spille computerspil, og sætter sig nu på en af de forreste rækker under gudstjenesten. Der har været en overflod af vidnesbyrd i min familie.

Frem for alt takker jeg Gud for, at min familie og mine slægtninge alle har håb om Ny Jerusalem og om et lykkeligt liv i forening med Herren.

”Jeg blev helbredt for gigt og har ikke længere nogen problemer i mit liv!”



Seniordiakonisse Hyunho Park,
60 år,
Leder for komiteen af frivillige

Siden jeg begyndte at arbejde som medlem af komiteen for frivillige i 2006, er jeg begyndt at sove godt igen! Selv efter de store kirkelige begivenheder har jeg det godt. Før jeg begyndte som frivillig, led jeg af gigt, men 6 måneder efter at jeg med fornøjelse begyndte det frivillige arbejde, blev jeg helbredt. Der ud over helbredte Gud mig på alle andre områder og gjorde mig sund og rask.

I løbet af ugen bestiller jeg ræddiker, ansjoser og forårsløg til nudlerne, som kirkens medlemmer får til frokost om søndagen. Jeg vasker dem og gør dem klar til nudlerne fredag formiddag. Lørdag eftermiddag deler jeg de klargjorte ingredienser ud til de andre frivillige og sender dem til cafeterierne. Og efter den første gudstjeneste søndag morgen laver vi nudelsuppe til børnenes søndagsskole.

Der er flere andre ting at tage sig af og forberede til Taksigelsesdagen, påskesøndag og kirkens jubilæum, men jeg er meget taknemmelig.

Tidligere havde jeg mange bekymringer og problemer i tilværelsen, men nu har jeg et hus at bo i og der er intet, der bekymrer mig. De andre frivillige arbejder også med glæde.



Forreste række fra venstre: Broder Dongju Kim, broderens svigerfar; Jungheon Choi, nevø; diakonisse Soondo Kim, mor; juniordiakonisse Soja Kim, svigermor; søster Daye Kim, datter; diakonisse Kyungae Park, kone; bagerste række: diakonisse Ranhee Kim, broderens kone; diakon Jungku Kim, bror; broder Sungwon Choi, konens svoger; diakon Jungwoon Kim; broder Dongho Kim, nevø; broder Dabin Kim, søn; broder Sanghyuk Choi, nevø; juniordiakonisse Kyunghwa Park, konens søster

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldent og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Gerninger 17:25)
”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Gerninger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Telefonnr.: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
Email: manmininen@manmin.kr
Udgiver: Dr. Jaerock Lee
Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin



”Jeg er taknemmelig over at være i stand til at gøre gengæld for Guds nåde!”

Der er mange af kirkens medlemmer, som udfører deres pligter med glæde og arbejder trofast med tillid og håb for at opnå Herrens hjerte og blive Guds sande børn. Her er der vidnesbyrd fra nogle af dem.



Diakon Euihwan Noh, 62 år, Manmin Gruppe af Frivillige, Manmin Centralkirke

”Jeg kom mig efter et slagtilfælde og blev sund nok til at arbejde frivilligt for Guds rige!”

I februar 1998 blev min højre hånd lammet. Jeg tog på hospitalet og fik at vide, at jeg havde haft en hjerneblødning. Det udviklede sig til lammelse af hele den højre side af min krop. Jeg måtte opgive mit arbejde og blive hjemme. I maj 1998 fik jeg uventet besøg af ældre Kyundong Lee, som er min ven, og han bad mig om at komme med ham. Det gjorde jeg så, og deltog dermed i et ekstraordinært vækkelsesmøde i Manmin Centralkirke.

Dr. Jaerock Lees budskab og hans kærlighed til Gud belærte mig om troen. Snart blev jeg i stand til at holde op med at ryge og drikke, selv om det ikke havde været muligt for mig tidligere. Jeg modtog seniorpastorens bøn for de syge under alle gudstjenesterne, og lammelsen forsvandt, sådan at jeg blev

fuldkommen helbredt.

Jeg var så taknemmelige overfor Gud, og jeg spekulerede på, hvad jeg kunne gøre for ham. Så blev jeg spurgt, om jeg ville være med i Manmins Gruppe af Frivillige. Jeg sagde ja, og siden da har jeg stået op kl. 4 om morgenen hver søndag for at tage i kirke. Jeg er lykkelig, når jeg tager af sted til Guro-dong fra mit hus i Bucheon, i provinsen Gyeonggi.

I kirken sætter jeg en stor gryde over ilden for at lave suppe, og jeg vasker skåle. Efter gudstjenesten søndag morgen vasker jeg tallerkenerne, og jeg hjælper de medlemmer, som sidder i kørestole, og kører dem ud til kirkens busser. Jeg gør rent i kirkerummene og deltager i Daniel bønemødet fra kl. 21 til 23. Derefter tager jeg hjemad omkring kl. 23, men

jeg har det godt og føler mig lykkelig.

Der er gået mere end ti år, siden jeg begyndte som frivillig. Den lammelse, jeg fik af hjerneblødningen, er blevet helbredt, og jeg er sund og rask. Jeg har endda fået økonomiske velsignelser. Det skyldes alt sammen Guds nåde.



Seniordiakonisse Munhee Choi, 47 år, receptionist for Modtagelseskomiteen, Manmin Centralkirke

”Gud tager ansvar for hele mit liv, når jeg arbejder trofast”

Jeg blev gift i 1995 og blev gravid. Men lægen sagde, at jeg havde en stor knude i min ovarie, og at den kunne presse på barnet og give problemer. Før operationen var jeg så nervøs, at jeg ringede til min kusine. Hun tog mig med til Manmin Centralkirke. Jeg begyndte at komme i kirken og aflagde løfte om bøn. Samtidig bad Manmin bedecenters præsident, fru Boknim Lee for mig og seniorpastor Dr. Jaerock Lee viste sig for mig i en drøm, hvor han opmuntrede mig. Jeg blev overbevist om, at jeg havde fået mit svar, og fødte en sund og rask dreng.

Med et hjerte fuldt af taknemmelighed for Guds nåde, påtog jeg mig adskillige gudgivne forpligtelser og gjorde mit bedste for at udføre dem. Jeg arbejdede hårdt som pladsanviser under gudstjenesterne søndag morgen, som præsident for min mission ved frokosttid, som receptionist i fællesskabsrummet før aftengudstjenesten og som medlem af Shalom Kor.

Jeg er meget stolt af min kirke, og har fungeret som receptionist, når der har

været udenlandske besøgende i kirken.

Jeg troede fejlagtigt, at jeg gjorde det hele godt, så jeg kunne slet ikke se mine mangler. Men kærlighedens Gud lod mig opdage dem gennem trængsler, og han velsignede mig til at opnå et åndeligt hjerte.

Min mand, diakon Soonwook Hwang, er blevet forfremmet på sit arbejde, og min søn Yejun er blevet optaget på Hanyang Universitet som topstuderende i ingeniøraftdelingen. Jeg takker og ærer Gud, som altid fører mig på vejen til velsignelser og fremgang.



Seniordiakonisse Miok Oh, 47 år, leder for hår- og makeup-gruppen, Manmin Centralkirke

”Jeg fik en overflod af velsignelser i ånd og krop gennem min pligt”

Da jeg boede i Kenya, kom jeg i Nairobi Manmin Hellighedskirke gennem seks år. Jeg deltog i Dr. Jaerock Lees forenede kampagner i Uganda og Kenya, og var vidne til at utallige mennesker blev helbredt for deres sygdomme ved Guds kraft.

Jeg kom tilbage til Korea i 2004. Da jeg blev helbredt for en mavelidelse gennem Dr. Lees bøn, fik jeg endnu større tillid til kirken. På daværende tidspunkt havde jeg en frisørsalon og hjalp som frivillig kirkens medlemmer med at sætte hår og lægge makeup til GCNs programmer.

I mellemtiden blev Hår- og Makeup-gruppen organiseret med støtte fra pastor Heejin Lee, som var bestyrelsesformand for komiteen for scenekunstnere. Antallet af frivillige steg stødt, og nu har vi 26 medlemmer. De hjælper lovsangerne og de personer, som er med i GCNs programmer i forbindelse med deres optrædener og fotosessioner.

Gruppens medlemmer har øget deres tro og får velsignelser i ånd og krop som tiden går. Jeg har også

opnået hjertets helligelse gennem mine pligter, og er blevet beskyttet, så jeg er sund og rask.

Der ud over er mine forældre blevet ledet til kirken. Min far diakon Sebok Oh blev helbredt for eftervirkninger af et afløvningsmiddel, og min mor diakonisse Seongbun Eom blev kureret for hjertekrampe og hjertesygdom. De lever med håb om Himlen.

Jeg takker og ærer kærlighedens Gud, og jeg er taknemmelig overfor seniorpastoren, som har nærret mig med livets ord.

