

Manmin Nyhedsbrev

NR. 54 23. JULI 2017

Helligåndens gerninger vækkede europæiske sjæle gennem helbredelsesmøde med lommelørklæder afholdt på forespørgsel af Holy God TV



En præst fik en dag en DVD. Den handlede om Dr. Jaerock Lees Festival for Mirakuløs Helbredelse gennem Bøn i 2002, som blev afholdt i Indien. Den gav ham et åndeligt chok og forbløffede ham. Han så den levende Gud, som helbredte sjælene gennem ord og kraft.

I 2004 hørte han, at Dr. Lee ville afholde en Forenet Kampagne i Tyskland. Under denne kampagne opdagede præsten, at alt det, han havde set på DVD'en, var sandt og virkeligt. Han besluttede sig for at oprette en fjernsynsstation for at udbrede det hellige budskab, som blev prædikeret af Dr. Lee, og hans kraftfulde virke. Siden da har han udsendt sine prædikener og kraftfulde gerninger i Europa og Mellemøsten gennem 12 år. Dette vidnesbyrd omhandler Pastor Gerard Uthayakumar, præsidenten for Holy God TV (Hellig Gud TV) i Frankrig (Foto 5).



Den 11. juni 2017 besøgte Pastor Heesun Lee, Manmin Verdensvejledningspastor, hans kirke i Paris, Frankrig: Kirken Livets Vand. Hun afholdt et Forenet Helbredelsesmøde med Lommelørklæder for de europæiske søsterkirker og associerede kirker (Foto 6). Pastor Uthayakumar havde et oprigtigt ønske for sjælene i Europa, hvor de fleste kirker er på åndelig nedtur og antikrist har stor indflydelse, og han bad Manmin Centralkirke afholde et helbredelsesmøde.

Ved mødet deltog mennesker fra 9 lande – Belgien, Tyskland, Estland, Storbritannien, Irland, Schweiz, Sverige, Frankrig og Rusland. Der var også medlemmer af Kirken Livets Vand. De havde deltaget i gudstjenester i Manmin Centralkirke over internettet og via satellit, efter de havde lært Dr. Lees hellige budskab og kraftfulde gerninger at kende.

Der blev vist en video om Dr. Lees kraftfulde virke, og koret

Kraft fra Komiteen for Scenekunst optrådte (Foto 1). Så prædikede Pastor Heesun Lee udskabet "Gud Helbrederen" med udgangspunkt i Anden Mosebog 15:26. Hun forklarede om årsagen til sygdom og om helbredelsens anger. De deltagende angrede alle deres synder og bad lidenskabeligt til Gud med dans i Helligånden.

Pastor Lee afspillede en båndoptagelse af Pastor Dr. Jaerock Lees bøn for de syge, og hun bad for mere end to hundrede deltagere med lommelørklæder, som Dr. Lee havde bedt over (Apostlenes Gerninger 19:11-12). Straks begyndte den helbredende gerning.



En kvinde kunne ikke gå på grund af delvis lammelse af hendes venstre ben. Da Pastor Lee rejste hende op og holdt hendes hånd under lovprisen, blev hun fri for smerter og begyndte at gå (Foto 4). Claudia Berniac fra Frankrig

fik Helligåndens ild i hendes ben under bønner. Hun blev helbredt for åreknuder i benene, som hun havde haft i ti år, og derefter gik hun godt igen. Broder Dieudonné mærkede noget i stil med en elektrisk strøm under bønner og blev befriet for sine smerter i højre skulder og hånd. Der ud over blev deltagerne helbredt for problemer med at gå, højt blodtryk, diabetes og højt stofskifte (Foto 3).

Mødet blev udsendt direkte via Holy God TV i Europa og Mellemøsten, og til hele verden over internettet. Pastor Gerard Uthayakumar sagde: "Det var som om Pastor Heesun Lee havde medbragt kraften fra Dr. Lee, som er en verdenskendt pastor. Mange medlemmer oplevede helbredelse og mirakler, og de følte Guds nærvær kraftigt.

Den 10. juni afholdt Pastor Lee et Bønnemøde i Helligåndens Fylde. Deltagerne blev fulde af Helligånden og besluttede sig for at fortsætte med at afholde møder (Foto 2).



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

Jesus lå i en krybbe

tænkte: Gud har udskilt menneskene, for at de skal indse, at de ikke er andet end dyr." Man kan måske undre sig over, at der står i Bibelen, at vi kun er dyr, og denne sammenligning kan virke mærkelig. Det er dog menneskets egen ondskab som ofte placerer det lavere end et dyr.

For at tilfredsstillte materiel grådighed vil mennesket uden tøven skændes, anlægge sag, eller ligefrem slå sine egen familie ihjel. I begyndelsen skabte Gud mennesket i sit eget gode og hellige billede. Men siden det første menneske Adam syndede, har alle hans efterkommere været syndere og deres ånd er død. De har i sidste ende mistet fornemmelsen for menneskets pligt, og de hengiver sig til alle former for synder, som tilfredsstillte deres verdslige ønsker og grådighed.

Jesus fortæller os i Johannesevangeliet 6:51: "Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som givet til liv for verden." At spise det "levende brød, som er kommet ned fra himlen" henviser her til at gøre Guds ord til brød for hjertet.

Ligesom vi opretholder livet ved at indtage mad, bliver ånden opretholdt gennem indtagelse af åndeligt brød. Det var derfor, Jesus, som er Guds ord, kom til denne verden i kød og gjorde sig selv til livets brød for hele menneskeheden. Det er først, når vi spiser livets brød, som gives af Jesus, at vi kan genoprette Guds billede, som vi har mistet. For at åbenbare dette forsyn for os, sørgede Gud for, at Jesus blev lagt i en krybbe.

Så hvordan kan vi blive befriet fra livet som dyr og gøre vores pligt som mennesker? I Prædikerens bog 12:13 står der: "Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt Gud, og hold hans bud, det skal alle mennesker!" Det er vores pligt som mennesker at holde Guds bud. Så vi skal gøre de ting, som Bibelen fortæller os, at vi skal gøre; undlade at gøre de ting, som Bibelen fortæller os, at vi ikke må; overholde de ting, som Bibelen fortæller os, at vi skal overholde; og afstå fra de ting, som Bibelen fortæller

os, at vi skal afstå fra.

Gud forsøger ikke at gøre vores liv vanskelige. Forældre belærer deres børn om de basale pligter for mennesker ved at sige ting såsom: "Studer!" og "Vask op!" Dette gør de af kærlighed. På samme måde belærer Gud os, og fortæller sine børn flere forskellige ting, sådan at de kan udføre deres pligter som mennesker og få velsignede liv. Dette er den store kærlighed, vi får fra Gud, som ønsker, at alle mennesker skal blive frelst og komme i Himlen.

2. Grunden til at Jesus levede i fattigdom

I Matthæusevangeliet 8:20 står der: "Jesus sagde til ham: 'Ræve har huler, og himlens fugle har reder, men Menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved.'" Selv om Jesus forkyndede budskabet og helbredte utallige syge mennesker, havde han selv ikke noget fast sted at hvile sig. Til trods for den store mængde af mirakler, han udførte under sit virke, måtte Jesus leve i fattigdom. Hvorfor mon det?

I Andet Korintherbrev 8:9 står der: "Og I kender vor Herre Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom." Jesus levede i fattigdom for at give os rigdommens velsignelse.

Da Adam levede i Edens Have, var der en overflod af alt, og han behøvede ikke slide på nogen måde. Men efter han syndede, blev mennesket og alt på jorden forbandet. Adam måtte skaffe sig føden med møje og i sit ansigts sved (Første Mosebog 3:17). Da alle mennesker blev fattige som resultat af det første menneske Adams synd, levede Jesus selv i fattigdom for at forløse menneskeheden fra dens fattigdom.

Nogle mennesker siger, at det er forkert at bede Gud om materielle velsignelser, men der er mange eksempler i Bibelen på, at han lover os disse velsignelser. Vi kan også se, at trosfædre såsom Abraham, Isak, Jakob og Josef, som frygtede Gud og adlød hans ord, levede i velstand og endda overflod. Vi skal naturligvis ikke bede om velsignelser af grådighed, men for at vores velstand kan bruges

til at åbenbare Guds herlighed gennem gode gerninger, såsom at hjælpe de nødlidende, støtte missionsarbejde og give særlige offergave til opbygning af nye kirker.

Gud ønsker at give sine børn hvad som helst, de beder om med tro (Matthæusevangeliet 7:11), men ikke alle som beder til ham og siger: "Gud, velsign mig!", vil opnå hans velsignelse. For eksempel påminde vi i Tredje Johannesbrev 1:2: "Min kære, frem for alt ønsker jeg, at du må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt." For at opnå velstand på alle områder, må vores sjæl først trives. Når vi siger, at vores sjæl trives, henviser der her til at genfinde Guds tabte billede ved at leve ved hans ord.

I Femte Mosebog 28:2 står der også: "Alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, hvis du adlyder Herren din Gud." Selv om man lever ved Guds ord, må man så i troen for at opnå Guds velsignelser. Selv mennesker med stor tro vil kun høste i overflod, hvis de sår i overflod. Hvis de sår sparsomt, vil de også høste sparsomt (Andet Korintherbrev 9:6). Gud giver sine velsignelser i et mål, der er "godt, presset, rystet, topfyldt." De vil blive øst ud over os i den grad, vores sjæl trives. Gud betaler tilbage i tredive-, tres- og hundrede fold.

At så i overflod henviser ikke kun til mængden eller kvaliteten af det, man sår. Gud er også interesseret i vores hjerter, kærlighed og tro, når vi sår, og han tager imod velduften fra hver enkelts hjerte. Da Jesus så den fattige enke, som gav to små kobbermønter til templet, roste han denne kvinde, fordi hun til trods for sin fattigdom lagde alt det i, som hun havde at leve for. Gud glæder sig over velduften fra sådan et hjerte og over tilsvarende hengivenhed.

Kære brødre og søstre i Kristus. Jeg håber, I vil indse Guds kærlighed og forsyn, idet han sendte sin søn Jesus, lagde ham i en krybbe og lod ham leve i fattigdom. Jeg beder i Herrens navn om at I derved vil tage imod Jesus Kristus, udføre jeres pligter som mennesker og forherlige Gud, som vil svare jer og frelse jer.

"I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe" (Lukasevangeliet 2:11-12).

Jesus var ét med Gud, og han herskede over alt i universet. Han var "kongernes Konge" og "herrerens Herre" (Filipperbrevet 2:6; Johannesåbenbaringen 19:16). Så hvorfor måtte han komme ned til denne jord i kød, ligge i en krybbe og leve i fattigdom?

1. Grunden til at Jesus blev født i en stald og lagt i en krybbe

I Lukasevangeliet kapitel 2 er der en scene, hvor Jomfru Maria og hendes mand, Josef, tager til Betlehem for at lade sig indskrive i forbindelse med en folketælling, og det var dér, Maria fødte Jesus.

Mange mennesker var kommet til Betlehem, og der var fuldt i alle herbergerne. Maria havde ikke andre muligheder end at føde Jesus i en stald. Der var ikke noget passende sted at lægge Jesus, som var svøbt i et klæde, så Maria lagde den lille Jesus i krybben. Dette skete i overensstemmelse med Guds forsyn.

I Prædikerens Bog 3:18 står der: "Jeg

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

"Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting." (Apostlenes Geminger 17:25)
 "Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved." (Apostlenes Geminger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
 Telefonnr.: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
 Email: manmin@manmin.kr

Udgiver: Dr. Jaerock Lee
 Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin

Velsignet være den, der dør som et hvedekorn!

Hvis et hvedekorn falder til jorden og dør,
bærer det frugt i mange fold (Johannesevangeliet 12:24).
Lad os se på, hvordan vi kan blive ligesom hvedekorn,
der dør og bærer megen frugt.

Dit "selv" må dø

Dit "selv", det vil sige dit "ego" er blevet dannet af viden og kultur, som du har set, hørt og oplevet fra dine forældre, lærere, venner og naboer siden din fødsel. Men hovedparten af den viden, som har dannet "selvet" er usand. Så du må indse, at det, du måske har tænkt var rigtigt, kan være forkert, og så må du kultivere sandheden med Guds ord i dit hjerte.

Hvis du finder ud af, at dine tanker og spekulationer ikke stemmer overens med sandheden, må du indrømme, at du tager fejl, og forandre dig med sandheden. Derved begynder du at slå dit "ego" ihjel (Romerbrevet 8:13). Husk at usandheden i dit hjerte ikke forsvinder ved overfladisk anger. Man skal bede indtrængende for at få styrke til at skille sig af med den. Så kan man brænde den med dåben med Helligåndens ild.

Når du forsøger at slå dit "selv" ihjel og kæmpe mod synderne til blodet flyder (Hebræerbrevet 12:4), vil Gud velsigne dig til at være åndeligt stærk og modig. I den udstrækning, dit "ego" dør, vil du have fremgang på alle områder og være sund og rask, fordi din sjæl trives.

Du skal dø i kødet for at opnå åndelig frugt (Første Korintherbrev 15:42-44).

Dø hjemme

Når man forkynder for andre familiemedlemmer, skal man prædike budskabet med bevis for den levende Gud. Først og fremmest skal man opnå deres tillid for at kunne forkynde for dem, og den kan man opnå ved at dø hjemme.

I Efeserbrevet 4:22 står der: "I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster." Det "gamle menneske" henviser her til ugudelige vaner, som man har haft, da man var sit "gamle selv", det vil sige før man mødte Gud.

For eksempel er der måske nogle af jer, der tit bliver vrede og slår andre medlemmer af familien. Nogle børn rydder ikke op på deres værelser, fordi deres mor altid gør det. Andre fortæller deres forældre, at de har for travlt til at rede deres seng og lægge deres tøj tilbage i skabet.

Men hvis denne "tidligere livsstil" forsvinder, vil familiemedlemmerne være de første til at lægge mærke til forandringen. I den udstrækning, man skiller sig af med den tidligere livsstil, og "selvet" bliver slået ihjel i hjemmet, vil man opnå familiens tillid. I et troende hjem vil hele familie være mere lykkelige, hvis alle medlemmer ransager sig selv for alt uden at give andre skylden, og hvis de slår deres tidligere "selv" ihjel med sandheden.

Dø i kirken

Rent åndeligt er de andre medlemmer af kirken tættere på os end vores familiemedlemmer, for de er vores brødre og søstre i Kristus og vil leve sammen med os i Himlen til evig tid.

Men hvis vores "selv" stadig lever, så vil vi måske påpege vores troende brødres fejl i selvretfærdighed, eller måske endda fortælle andre om dem. Hvis vi desuden lider tab på grund af andre troende, vil vi slet ikke være i stand til at holde det ud. Men så skal vi tænke på Herre og den kærlighed, hvormed han tilgav vores synder, og vi skal følge hans eksempel.

Gennem "fred" kan du undersøge, i hvilken grad du er blevet et "hvedekorn, som dør" i kirken. Det er meget vanskeligt for mennesker, som insisterer på deres selvretfærdighed og tankebygninger at være i fred med andre. Det er først, når man gør sig ydmyg og tjener andre med kærlighed og dydig gavmildhed, at man kan være i fred med alle.

Lad os forestille os, at du er i fred med de mennesker, som tjener og adlyder dig, men ikke med dem, som ikke gør det. Så kan du ikke side, at du i sandhed har søgt freden.

Gud vil, at vi skal være i fred med alle mennesker. Vi skal søge freden i lydighed og tjenstvillighed overfor vores overordnede og kolleger. Vi skal være i fred på alle områder. For Gud velsigner de mennesker, som skaber fred, til at bære mange frugter (Jakobsbrevet 3:18; Første Korintherbrev 14:33).

Dø for Guds rige

Sjælernes frelse er det vigtigste i forhold til at opnå Guds rige. Jesus blev korsfæstet for at frelse utallige mennesker, som var på vej til døden på grund af deres synder. Så vi skal prædike budskabet over hele jorden som Herrens vidner for at føre mange mennesker på vejen til frelse og dermed øge Guds rige.

Når vi udsender lys gennem vores gode gerninger, vil folk søge Gud. Når Herres arbejdere flittigt tager vare på sjælene, vil Guds rige øges.

Hvis en troende virkelig mærker Herrens kærlighed, vil det ikke være svært for ham at prædike budskabet eller tage vare på sjælene. En trofast arbejder vil frivilligt gøre hvad som helst for at udføre sine gudgivne pligter. Det er sådan, man "dør" for Guds rige (Romerbrevet 8:17).

Hvis vi mister vores "selv" ved at slå det ihjel hjemme, i kirken og for Guds rige, vil Gud helt sikker lade os bære megen frugt.

”Min familie har oplevet Guds kraft!”

Broder Vadim Bokanča, 33 år, Moldova

I foråret 2015 hørte jeg et vidnesbyrd fra broder Aleksandr: Hans mor var ved at dø af akut cor pulmonale (højt blodtryk i lungekredsløbet), men hun kom sig gennem Seniorpastor Dr. Jaerock Lees bøn. Jeg fik lyst til at kende Herren og tro på ham. Så jeg gik i kirke, og jeg lyttede til Dr. Lees prædikener på GCN. Jeg blev velsignet gennem hans budskaber, og de opstillede et nyt mål i mit liv: Helliggørelse. Budskaberne gav mig ikke kun åndelig viden, men ændrede markant mit hjerte og mit liv.

Tidligere tog jeg meget ofte på hospitalet, fordi mine børn tit var syge. Vi satte vores lid til medicin og injektioner. Men siden vi begyndte at gå i kirke, har vi ikke taget nogen medicin, og er heller ikke taget på hospitalet. Det skyldes, at vi har fået tro gennem en oplevelse med helbredelse gennem Seniorpastorens bøn.

Omkring den tid, hvor jeg tog imod Herren, kastede min søn på fire måneder brystmælken op. Han spiste og drak ingenting i tre dage. Min kone kunne slet ikke holde det ud og sagde, at hun ville tage på hospitalet. Jeg troede på, at Gud ville virke i ham, men det var umuligt at overtale hende, og vi tog på hospitalet. Så kom jeg til at tænke på, at denne hændelse ville have indflydelse på vores fremtidige trosliv. Jeg bad oprigtigt til Gud med mit svagelige barn sovende i mine arme.



✦

”Levende Gud! Jeg skal vælge nu. Vil du ikke virke i mit barn og lade os føre ordentlige kristne liv.” Min kone så på mig, og så sagde hun, at hun ville tage hjem igen. Så vi tog hjem. Min søn forsatte med at kaste op. Min kone sagde igen, at hun ikke kunne holde det ud, og at jeg skulle ringe efter en ambulance.

Jeg sagde til hende, at hun skulle prøve at give ham brystmælk. Så skete der et mirakel. Min søn drak rigtig godt af modermælken. Han hverken græd eller kastede op.

Siden da har mine børn været sunde og raske. Nogle mennesker spørger os, hvad vi giver dem at spise, for de har aldrig været syge. Vi er blevet helbredt for hovedpine, tandpine, høj feber, hoste, diarre, bylder og så videre. I alle situationer er vi blevet helbredt, når vi først og fremmest har angret, og derefter modtaget Seniorpastorens forbøn eller påført Muan Ferskvand (Anden Mosebog 15:25).

Før vi begyndte at gå i kirke kunne min ældste datter Milena på 6 år til tider vågne om natten med et højt råb. Hun skælvede af frygt og kunne ikke genkende os. Der kunne gå op til 10 minutter, før hun blev normal igen. Så min kone og jeg begyndte at modtage Seniorpastorens bøn med hende hver aften. Siden da har hun haft det godt.

Jeg har også lidt af hyppige hovedpiner efter en hjernerystelse, men nu er jeg blevet helbredt. Jeg har ikke længere konflikter med min kone, så min familie er fredfyldt nu. Jeg takker og ærer Gud, som har beskyttet min familie til hver en tid. Jeg retter også en hjertelig tak til Seniorpastoren, som har bedt for os.

”Knuden i brystet var fuldstændig forsvundet!”

Seniordiakonisse Insook Park,
55 år, Sogn 21,
Manmin Centralkirke



I sommeren 2016 følte jeg mig udmattet, når jeg havde været ude og kom hjem. Jeg havde det som om, jeg end ikke havde kræfter til at bevæge en finger. Så jeg fik foretaget en undersøgelse, hvor lægen fortalte mig, at jeg havde en klump i brystet, og at den var stor. Han sagde, at jeg skulle have foretaget en ultralydundersøgelse tre måneder senere.

Jeg havde set mange mennesker blive helbredt for deres sygdomme gennem Dr. Jaerock Lees bøn, så jeg tænkte, at også jeg kunne blive helbredt. Jeg modtog en forbøn fra Præsidenten for Manmin Bedecenter Boknim Lee, og så forsvandt min træthed.

I december fik jeg foretaget ultralydundersøgelsen på hospitalet. Lægen sagde, at knuden ikke var blevet større, men at den var ret stor, så han foreslog, at jeg skulle få foretaget en biopsi tre måneder senere.

Jeg begyndte at tænke over, hvad Gud mon ville, at jeg skulle gøre. Jeg forsøgte at finde mine mangler og forandre mig. Jeg undersøgte også, om jeg havde være trofast på alle områder af mit liv. Jeg forberedte mig i hjertet på at få svar.

Den 20. marts 2017 viste ultralydundersøgelsen endnu engang knuden. Den var ikke vokset, men lægen

sagde, at der var behov for at foretage en biopsi, så han kunne undersøge den ordentligt. Jeg fik dato til biopsien og gik hjem igen.

Jeg længtes oprigtigt efter Guds gerning, for han er den, der hersker over hele mit liv, og jeg modtog Seniorpastorens bøn under alle gudstjenester.

Den 25. marts, fem dage senere, tog jeg på hospitalet for at få foretaget biopsien. Jeg var urolig uden nogen særlig grund, mens jeg ventede. Jeg lyttede til Seniorpastorens bøn for de syge på GCN på min mobiltelefon. Så fik jeg fred i hjertet. Jeg gik ind i lægens kontor. Han viste mig ultralydundersøgelsen og sagde: ”Her er knuden.”

Jeg fik bedøvelse til biopsien og lå på sengen. Så hørte jeg den overraskede tone i lægens og sygeplejerskens stemmer.

”Hvor i al verden er knuden?”

”Åh nej! Hvor er den blevet af?”

De undersøgte mig igen med endnu en ultralydundersøgelse, men der var ingen knude at se. Lægen kiggede omhyggeligt på skærmen og sagde: ”Knuden er virkelig væk!” Den levende Gud havde fjernet knuden fuldkommen. Halleluja!

Jeg giver Gud al tak og ære.

Ultralydundersøgelse



Før bønningen: 1.09 cm knude i positionen ”kl. 6” i det venstre bryst

Efter bønningen: Ingen knude



Før bønningen: 0.41 cm knude i positionen ”kl. 3” i det venstre bryst

Efter bønningen: Ingen knude



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
webmaster@gcnetv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com