

Manmin Nyhedsbrev

NR. 68 23. SEPTEMBER 2018

Guds kærlighed og kraft i overflod!

Manmin Sommerrefugium 2018 med deltagere fra 25 lande



Fra 6. til 8. august 2018 blev Manmin Sommerrefugium afholdt i Deogyusan Resort i Muju, Jeonbuk provins. De deltagende var bikopper, pastorer og troende fra 25 lande og aktiviteterne blev udsendt på GCN med simultantolkning på 10 sprog: Engelsk, kinesisk, japansk, russisk, spansk, fransk, thai, tysk, mongolsk og vietnamesisk. Der blev også tolket på 8 tegnsprog af hensyn til de døve medlemmer i forskellige lande. Tegnsprogene var koreansk, engelsk, malaysisk, thai, lettisk, dansk, tysk og kinesisk.

Ligesom året før kom der guldsmede, der blidt landede på deltagernes hænder og kroppe. Og selv om der var en landsdækkende hedebløge, sørgede vind, regn og skyer for at temperaturen under hele refugiet lå mellem 23 og 26 grader i Jumping Park, hvor arrangementet blev afholdt. Gennem dette forbløffende under

mærkede deltagerne for alvor Guds kærlighed og nåde, idet han altid beskytter dem i sit rum, ligesom han beskyttede israelitterne i Goshen.

Seminar: Foredraget "Nøglen til svar: Godhed, tro og lydighed" blev afholdt og den helbredende gerning blev manifesteret

Den første aften formidlede Pastor Soojin Lee, præsident for foreningen af pastorer, et budskab med titlen "Det åndelige rige" baseret på Johannesevangeliet 4:24. Hun forklarede, at det åndelige rige er et rum fuldt af godhed, kærlighed og sandhed, og at de ting, som udgår fra Gud, sker i dette rum. Så præsenterede hun de tre nøgler til at åbne det åndelige rige og få Guds svar og velsignelser: "Godhed", "tro" og "tillid til/lydighed overfor gudelige mennesker."

Efter denne forelæsning ledte hun lovsangen og bønnerne, og hun bad for de syge fra scenen med et lømmetørklæde, som Seniorpastor Dr. Jaerock Lee havde bedt over (Apostlenes Gerninger 19:11-12). Foran scenen bad Fru Boknim Lee, præsident for Manmin bedecenter, Pastor Heejin Lee, bestyrelsesformand for komiteen for scenekunst, Pastor Heesun Lee, Pastor for Manmin Verdensvejledning og Pastor Myeongho Cheong, bestyrelsesformand for Jesu Kristi forenede helligedskirke i Afrika, mens de lagde deres lømmetørklæder på de syge, der havde registreret sig som patienter.

Efter bønnerne blev mange mennesker helbredt for forskellige sygdomme såsom lungekræft, neurologiske skader efter epilepsi, børneeksem, tuberkuløs spondylitis, halvsidig lammelse, taleforstyrrelser og ligamentskader,

og folk blev helbredt for mentale sygdomme såsom skizofreni og depression. Syn og hørelse blev også genoprettet. 24 ud af 28 døve medlemmer fra 6 forskellige lande oplevede, at deres ører blev åbnet og at deres hørelse blev forbedret under refugiet. Et døvt menighedsmedlem, som led af knoglekræft, bar vidnesbyrd om, at han blev helbredt af Helligåndens ild.

Der ud over fandt den helbredende gerning sted over hele verden. Det foregik hinsides tid og rum blandt de mennesker, som deltog i seminariet via GCN og internettet. Søster Yvenne Gabriela blev helbredt for svimmelhed, hovedpine og kvalme, mens hun deltog i refugiet gennem GCN via YouTube i Spanien, og medlemmer i Delhi, Indien blev helbredt for gangbesvær, nyresten og alle former for smerter gennem den direkte udsendelse på GCN.



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

At spise Menneskesønnens kød og drikke hans blod (2)

"Jesus sagde til dem:
'Sandelig, sandelig siger
jeg jer: Hvis ikke I spiser
Menneskesønnens kød og
drikker hans blod, har I ikke
liv i jer... For mit kød er sand
mad, og mit blod er sand drik'"
(Johannevangeliet 6:53-55).

gøre ordet til vores brød, sådan at det bliver indgraveret i vores hjerter. Så hvad er da forskellen mellem at "gøre Guds ord til brød i hjertet" og at "opbygge og bevare hans ord som viden"?

Enhver information, som vi opbevarer i hjernen, kan glemmes, og selv om vi kender sandheden betyder det ikke nødvendigvis, at vi handler i overensstemmelse med den. Når vi reciterer Bibelen, skal vi ikke kun huske versene med vores læber, men også gøre os den anstrengelse at meditere over dem. Hvis vi for eksempel vil huske verset i Matthæusevangeliet 5:44, hvor der står: "Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer", så skal vi også være i stand til at omsætte disse vers til praksis i vores liv.

Når nogen gør noget ondt eller forfølger os, skal vi i overensstemmelse med Guds ord være i stand til at elske dem og endda bede for dem. Hvis vi kun har Guds ord i vores hoveder som ren viden, vil vores hjerte ikke blive involveret, og så kan vi komme til at hade andre mennesker og gengælde ondt med ondt. Men hvis vi gør denne læresætning til vores brød, vil kærligheden og barmhjertigheden udgå fra os, og vi vil være frie for had og temperament. Når vi konstant gør ydmygheden til vores brød, vil vi blive frie for arrogance.

2. Vi skal drikke Menneskesønnens blod sammen

Når vi gør Guds ord til vores brød, kræver det ikke kun, at vi forstår skrifterne i Helligåndens inspiration, men også at vi får Guds nåde og styrke gennem indtrængende bøn. Det er også nødvendigt på dette stadie at anstrenge sig for virkelig at tro ordet og omsætte det til praksis. Det er sådan, man drikker Menneskesønnens blod.

At "drikke Menneskesønnens blod" henviser derfor til at praktisere Guds ord. Det kan opdeles i fire kategorier. Der er "overhold", "skil dig af med", "gør" og "gør ikke", og vi skal adlyde dem alle.

Hvis vi ikke handler i lydighed,

vil vi ikke opleve Guds gerning, og uden direkte oplevelser af Guds gerninger vil vi ikke være i stand til at sætte os ud over det stadie, hvor troen er ren viden. I Jakobsbrevet 2:22 står der: "Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var af gerningerne, hans tro blev fuldkommen." Det er først, når vi viser Gud vores dybe tro, at vores viden vil blive omdannet til åndelig tro.

Selv om troen er så lille som et sennepsfrø til at starte med, vil Gud lade os opleve sin nåde og kraft, og han vil arbejde for at nære troen, så den vokser, hvis vi udviser troens gerninger. Når man stoler på Guds ord og omsætter det til praksis på alle tidspunkter af livet, vil man opnå "at være et fuldvoksnet menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde" (Efeserbrevet 4:13).

På den anden side er det sådan, at hvis vi ikke omsætter Guds ord til praksis, når vi har en tro på størrelse med et sennepsfrø efter at vi får Helligånden, så vil vi ikke være i stand til at få åndelige oplevelser, og vores hjerter vil ikke blive transformeret, uanset hvor lang tid vi lever i Kristus. Vi må indse, at i værste fald kan vi ligefrem blive frarøvet vores tro og blive drevet bort fra den, så jeg vil opfordre alle til at perfektionere troen ved at drikke Menneskesønnens blod.

3. Vi skal have tro med handlinger, så vi kan blive frelst, opnå det evige liv og få svar og velsignelser

Hvis man tror på Guds løfter, der er nedfældet i Bibelen, vil troen helt sikker blive ledsaget af overensstemmende gerninger. Forestil dig at nogen lover dig en skat, der er flere millioner dollars værd. Denne skat befinder sig i Washington D.C., og du skal gå hele vejen fra New York, dvs. en distance på 331 km til fods, hvis du vil have skatten. Hvis du virkelig er interesseret i denne skat, og hvis den person, som lover dig den, er troværdig, vil du helt sikkert gå fra New York til Washington.

Derfor mindes vi om i anden halvdel af Jakobsbrevet 2:26, at tro uden gerninger er død tro. Mange

mennesker bekender med deres læber, at de tror på den almægtige Gud, men da de ikke er i stand til at tro fuldt ud, kan de ikke udvise den form for tro, som ledsages af gerninger. Som vi fortælles af Guds ord, er det kun den åndelige tro, der ledsages af gerninger, der kan give os frelsen, Guds velsignelser og svar på vores bønner.

Nogle mennesker citerer Romerbrevet 10:13, hvor der står: "Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses." De bruger det som argument for at folk, der lever i synd, kan blive frelst, hvis de bekender deres tro. Dermed forsøger de at retfærdiggøre en syndefuld levevis. Men dette vers symboliserer Guds grænseløse kærlighed, hvormed syndere kan frelses gennem Jesus Kristus, og det må ikke bruges til at retfærdiggøre onde handlinger.

Guds ord skal altid tolkes i deres sammenhæng. Vi må se på hvert vers i Bibelen ud fra helheden og kun tolke skrifterne ved Helligåndens inspiration, for den vil give os den rette forståelse. I Romerbrevet 10:9-10 står der: "For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse." Så Romerbrevet 10:13 henviser altså kun til de mennesker, der har opnået en retfærdighed, der vil resultere i frelse.

Men hvad menes der så i Bibelen, når der står: "Med hjertet tror man til retfærdighed"? Vi læser i Romerbrevet 2:13: "For det er ikke dem, som hører loven, der er retfærdige for Gud, men de, som gør loven, vil blive gjort retfærdige." Med andre ord vil vi leve i overensstemmelse med hans ord og det vil lade os blive retfærdige, hvilket vil føre til retfærdiggørelse, når vi for alvor tror Guds ord af hjertet.

Kære brødre og søstre i Kristus. Jeg beder i Herrens navn for, at I vil behage Gud med den form for tro, som er ledsaget af gerninger, når I flittigt spiser Menneskesønnens kød og drikker hans blod, og at I dermed vil trives på alle områder af livet!

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldent og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

"Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting." (Apostlenes Geminger 17:25)
"Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved." (Apostlenes Geminger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Telefonnr.: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
Email: manmininen@manmin.kr

Udgiver: Dr. Jaerock Lee
Chefredaktør: Geumsun Vin



”Jeg blev helbredt for hjertearytmi og opnåede præsidentens anerkendelse!”

Ældre Kiho Kim, 63 år, sogn 23, Manmin Centralkirke

Min kone og jeg fik stor nåde fra Seniorpastor Dr. Jaerock Lees vidnesbyrd *En smagsprøve på det evige liv før døden* og kom derfor til denne kirke. Kirkebygningen var netop, som min kone havde set den i sine drømme tre gange under den bønneperiode, hun havde afholdt.

Vi blev overbeviste om, at Guds ledte denne kirke, og vi registrerede os i Manmin i maj 1991. Seniorpastorens prædikener tilfredsstillede min åndelige tørst, og vi begyndte at holde Herrens dag hellig, give tiende og adlyde ordet.

I 2001 begyndte jeg at lide af mentale problemer i forhold til andre mennesker. En nat følte jeg noget komme op fra tærne til mit hjerte. Min hjerterytme blev urolig og høj, og jeg havde svært ved at trække vejret. Til sidst kunne jeg slet ikke få luft.

Jeg kom i tanker om, at Seniorpastoren havde optaget en bøn for de syge på det automatiske svarsystem. Da jeg havde modtaget denne bøn nogle gange, blev min vejtrækning normal igen. Så følte jeg mig søvnlø. I min drøm viste Seniorpastoren sig i en hvid lægekittel og med operationshandsker. Han pressede kraftigt på mit bryst, som om han gav mig hjertemassage.

Næste dag tog jeg på hospitalet for at blive undersøgt. Lægen sagde, at jeg havde haft en

hjerterytmi, og at det var meget sandsynligt, det ville gentage sig. Men jeg har levet sund og rask i 17 år uden nogen eftervirkninger. Halleluja!

Jeg oplevede det som om mit hjerte blev fornyet, og jeg blev mere taknemmelig for det liv, Herren havde givet mig. Med et taknemmeligt hjerte begyndte jeg at udføre frivilligt arbejde med at køre for medlemmerne af den lokale kirke i Ilsan, og jeg fik også den gudgivne opgave at være distriktsleder. Min datter, søster Maria Kim, blev helbredt for alvorlig skævhed i ryggen gennem Seniorpastorens bøn. Min kone seniordiakonisse Hwaja Lee arbejder som distriktsleder og er aldrig syg. Min familie er fyldt af glæde og latter.

Denne verden er fuld af uheld og ulykker, men vi har levet i Herren uden nogen form for bekymringer. Dette år har jeg fået endnu en stor velsignelse. Jeg har arbejdet som tjenestemand for skovkontoret i Seoul i Korea Skovservice i mere end 28 år. Da jeg afsluttede mit offentlige virke den 30. juni 2018, modtog jeg præsidentens anerkendelse fra Ministeriet for offentlig administration og sikkerhed.

Jeg takker og ærer Gud, som har taget ansvar for hele mit liv og støttet mig. Jeg retter også min tak til Seniorpastoren, som oplærte mig i livets ord.

Da jeg var lille, kunne mine forældre ikke passe mig, fordi de begge arbejdede. De slog mig endda og bandede af mig. Andre mennesker ignorerede mig også. Så jeg var altid bange, ked af det og følte mig ensom. Jeg havde ingen selvsikkerhed og var fysisk svag.

Da jeg var 14 år, hørte jeg, at en kvinde i mit nabolag havde taget livet af sig selv. Da jeg tog der hen, hvor ulykken var sket, skete der noget mærkeligt med mig. Jeg mistede min vilje til at leve og følte mig ensom, fordi jeg troede, at ingen elskede mig. Jeg ville endda begå selvmord.

Efter jeg blev gift, var jeg stadig fuld af negative tanker. Jeg følte mig deprimeret og havde ofte tanker om at begå selvmord. På den tid læste jeg af og til i Bibelen og gik i kirke, men jeg blev ikke ved med det.

I 2015 tog jeg til den Internationale Bogmesse i Kuala Lumpur. Der mødte jeg søster Deborah Tang, som er præsident for Manmins udgivelser i Malaysia, og jeg hørte om det hellige budskab og om Manmins virke. Jeg købte Dr. Jaerock Lees bog *Gud Helbrederen*.

Senere deltog jeg også i WCDN's internationale lægekongference, som blev afholdt i Kuala Lumpur. Men jeg led stadig både fysisk og åndeligt, for jeg kendte ikke Guds ord særlig godt, og der var ikke nogen, der kunne føre mig til sandheden.

Fra september 2016 lyttede jeg til Dr. Lees prædikener via internettet. Jeg lærte, at Gud er kærlighed. Jeg registrerede mig hurtigt som medlem af Manmin. Så lyttede jeg til hans prædikener og modtog en forbøn hver dag. Men noget i min krop kunne ikke længere holde det ud, så jeg begyndte at få anfald af epilepsi. I mine drømme bad Seniorpastoren for mig, mit sind blev mere klart og jeg fik fred.

Jeg håbede at blive fuldkommen helbredt på Manmin Sommerrefugium, som blev afholdt i August 2017. Jeg lyttede til Dr. Lees prædiken ”Budskabet fra korset” og angrede mit tidligere liv i bøn. Og endelig

ankom jeg til Manmin Centralkirke. Jeg havde igen et anfald, fordi dæmonen var bange for at blive uddrevet. Den sagde, at den ikke ville forlade mig, men jeg sagde, at det skulle den helt sikkert. Da Seniorpastoren bad den første aften på Manmin Sommerrefugium, mærkede jeg at mine hænder rystede, og jeg begyndte at få et alvorligt anfald. Jeg havde ingen styrke og kunne ikke sige noget. Jeg var ved bevidsthed, men kunne ikke kontrollere min krop. Da Seniorpastoren bad for mig igen, fløj dæmonen ud af mig. Halleluja!



Søster Hew Foong Peng vidner om dæmonuddrivelsen via kraftfuld bøn under Manmin Sommerrefugium 2017.

”Jeg blev sat fri fra dæmonens værk og helbredt for depression!”

Søster Hew Foong Peng, 43 år, Malaysia



**Lejrbål med lovsang og
tilbedelse: Vi giver Gud vores
kærlighed og tak**

Den anden aften blev der afholdt lejrbål med lovsang og tilbedelse, ledet af pastor Soojin Lee. De mange optrædere af Blæseorkesteret, strengegruppen

fra Nissi Orkesteret, Dansegruppen for Kraftfuld Tilbedelse, Dansegruppen Ærefuld Tilbedelse, Koret Lyden af Lyset og Krystalsangerne fra Komiteen for Scenekunst bevægede i høj grad deltagerne.

Under første halvdel takkede de for Guds nåde og kærlighed, som

velsignede dem til at være i stand til at se de evige ting, ikke kun de tomme verdslige ting. De besluttede sig også for at udbrede kærligheden til verden sammen med det hellige budskab og hyrdens kraft.

Efter det forbløffende smukke fyrværkeri begyndte anden halvdel. I denne del forestillede de sig, at

de var i Ny Jerusalem og der blev sunget lovsange såsom "Det evige sted", "Smukke Nye Jerusalem", "Jesus", "Hvor er din kunst stor" og "Jeg elsker dig, Manmins flok." Endnu engang besluttede de sig fast for at løbe ivrigt mod målet, som er Ny Jerusalem, det smukkeste sted i Himlen.



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcnetv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7331
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com