

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 12 25 JANUARI 2015

Hälsningar från huvudpastorn

”Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig” (Jesaja 60:1-3).

Kära bröder och systrar i Kristus: I Hans omsorgsfulla plan för den sista tiden då vi kommer ta emot vår Herres återkomst har Gud grundlagt Manmin Central Church år 1982 och Han själv har lett denna församling. Låt oss offra all tacksamhet och ära till Honom!

2014 var församlingens 32:a år och Gud gav fyra böneord till församlingen: ”Jag skall göra det”, ”Tjänst”, ”Skinande helgedom” och ”Återskapande verk”. Under detta år välsignade Han Manmin att ta emot en andlig standard, att få hopp om att bo i Nya Jerusalem, den bästa boplaten i himlen, och även att få hopp om att komma in i utrymmet mellan den första och andra våningen i herdens slott!

Under 2015 kommer vi uppleva heltäckande välsignelser mer än vad man kan föreställa sig genom den återskapande kraften och vi kommer ge ännu större ära till Gud. Låt oss se på de gudagivna böneorden för 2015 och vägarna för att ta emot alla välsignelser som Gud har förberett.

Det första är ”Härlighet” – vi behöver förena oss med herden ännu mer och ge fullkomlig ”ära” till Gud

Haggai 2:9 säger, ”Den kommande härligheten hos detta hus skall bli större än den förra, säger HERREN Sebaot och på denna plats skall jag ge frid, säger HERREN Sebaot.”

Bland oräkneliga församlingar i världen grundades Manmin Central Church i Guds försyn av Honom själv. Denna församling startades med syftet att uppnå den omsorgsfulla planen för den sista tiden och för att vara till fullkomlig ära för den levande Guden.

Gud har alltså låtit det andliga flödet, i vilket församlingen har lärt känna djupet av Guds hjärta och Hans försyn för Manmin, att vittna om Hans kraft, och att få uppleva Hans rättvisa genom herden. Gud har givetvis fått stor ära fram till denna stund, framför allt genom att Manmin fortsätter att fullgöra nationell evangelisation och världsmision – särskilt spridandet av helighetens evangelium och kraftfulla gärningar i Israel, som är jordens yttersta gräns. Men Gud vill ta emot en mycket större ära än förut.

Det är bara när den kommande

härligheten blir ojämförbart större än den förra som det kan dra allas ögon, från alla nationer, till sig och sedan kommer de kunna möta den levande Guden. Under 2015 behöver vi därför stå ännu närmare, förenad med herden i centrum och på så sätt ta emot heltäckande välsignelser som Gud har förberett och ge fullkomlig ära till Honom.

Det andra är ”Frukt” – låt oss bära underbara ”frukter” från en hel ande som Gud längtar efter

I 1 Tessalonikerbrevet 5:23 står det, ”Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer.”

För Gud är människor med hel ande en fullkomlig frukt av den mänskliga kultiveringen. Herdens tårar och offer har satt riktningen för det andliga flödet där människor trycker på för att komma till djupare nivåer av ande och hel ande. Vi ska inte bara rida på den vägen men också gå vidare ut i världen med kraften i näsdukar och leda mängder av själar till Herren. Genom att göra så, kommer vi bära goda och fullkomliga frukter från hel ande på ett överflödande sätt.

Guds omsorgsfulla plan för denna församling i denna sista tid kan varken uppnås av herden själv eller några få som har hel ande. Bara när ett stort antal har kommit in i det andliga och hel ande och delar herdens vision kan Guds verk fullbordas på ett fullkomligt sätt.

För det tredje, låt oss bygga den ”underbara helgedomen” där Guds härlighet ska bo

Uppenbarelseboken 21:10-11 säger, ”Och han förde mig i Anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud. Den hade Guds härlighet, dess strålgans var som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis.”

Gud har gjort en väg för församlingen att bygga den magnifika och vackra helgedomen för att efterlikna Nya Jerusalems härlighet. Framför allt hoppas Gud ivrigt på att

helgedomen ska byggas, platsen där Han kommer bli förhärligad genom lovsång och vördnad, offrad till Honom av Hans helgade barn. Dessa enorma byggnadsprojekt, Kanaan och Den stora helgedomen, kommer börja byggas så fort de heltäckande välsignelserna kommer in. Jag uppmanar dig att förena dig med denna skinande härlighet genom att få ett andligt hjärta och uppnå hel ande som Gud vill se.

Till sist, den återskapande kraften kommer manifesteras bortom allt vad som går att föreställa sig

”Den återskapande kraften” handlar om kraften som återskapar himlarna, jorden och allt vad därpå är som Gud har skapat (1 Mosebok 1:3). Den återskapande kraften har visats på det sätt att herdens kärlek överbryggat rättvisan som gör att människans fria vilja ger med sig och förändras till det ursprungliga hjärtat. Sådana gärningar kommer manifesteras ännu mycket mer.

Världen just nu är så full av synd och ondska att det är sällsynt att finna godhet. Därför är det sällan som människor accepterar Herren. Men den återskapande kraften kommer förändra även avskyvärda människor som verkar omöjliga att frälsa, till och med sådana som är som Judas Iskariot, att de kommer och böjer knä inför Guds namn. Det är på detta sätt som människor från alla länder kommer ledas till frälsningsvägen, till svar och välsignelser. På samma gång kommer medlemmar vandra mot Nya Jerusalem på ett sätt som fullkomligt förhärligar Gud.

Kära pastorer och alla medlemmar i våra nästan 10 000 församlinggrenar och sammanknutna församlingar, vi har mycket att göra under 2015 för att fullgöra Guds omsorgsfulla plan för den sista tiden. Jag ber i Herrens namn att ni snabbt kommer att mogna som andliga frukter och hel ande, fullgöra planen för den sista tiden tillsammans med er herde och komma till Nya Jerusalem som är full av Guds härlighet.

Huvudpastor Dr. Jaerock Lee
28 december 2014



”Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den”

”Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar” (2 Mosebok 20:8-10).



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

Sabbatsdagen är en dag då vi tar en bekvämlig vila i Herren. Sabbatsdagens ursprung kommer från Guds sexdagars skapelse. Gud skapade himlarna och jorden och allt vad därpå är, och sedan vilade Han på den sjunde dagen. 1 Mosebok 2:3 säger, ”Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort.”

Sabbaten i det Gamla testamentet var på lördagen vilket är den sjunde dagen. Men i nytestamentlig tid har det ändrats till söndag. Varför ändrades sabbaten från lördag till söndag? Och vad innebär det att tänka på sabbaten så att man helgar den?

1. Varför ändrades sabbaten från lördag till söndag?

Även idag håller judarna lördagen som sabbaten, men Guds barn som är frälsta med tro på Jesus Kristus håller söndagen som sabbat. Vi kallar också denna dag för ”Herrens dag”.

Det är för att söndagen är den dag då vi har sann vila i Jesus Kristus. Vad betyder det i detalj att ha sann vila och frid på grund av Jesus Kristus?

Efter Adams fall blev hela mänskligheten syndare och hade ingen sann vila. I det att de blev slavar till fienden djävulen och Satan blev deras liv svåra och de fick tunga bördor på

grund av synden. Därför sände Gud Jesus Kristus till jorden för att återlösa oss från våra synder.

Jesus som är Guds son kom till jorden i köttet och för att uppfylla sitt uppdrag som Frälsaren blev Han pryglad, fick bära törnekronan, spikades fast genom sina händer och fötter och hängdes upp på ett träkors trots att Han var syndfri. Han utgöt allt sitt vatten och blod och dog sedan. Men på tredje dagen besegrade Han döden och uppstod.

Den som tror på detta och accepterar Jesus Kristus kan bli fri från synder, få sann frid i hjärtat och i förlängningen få bo i himlen. Det var på en söndag som Jesus uppstod efter korsfästelsen, och genom det gav hopp, sann vila och glädje till hela mänskligheten som var syndare. Det är därför som Guds barn, som är frälsta genom Jesus Kristus, ska hålla söndagen som sabbatsdag.

Även i Gamla testamentet förutsades det att söndagen skulle hållas som sabbatsdag. I 3 Mosebok 23:10-12 står det, ”Säg till Israels barn: När ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd, skall ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära det till prästen. Den kärven skall han vifta inför HERRENS ansikte, för att ni skall räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten skall prästen vifta den. Den dag ni viftar kärven skall ni offra ett felfritt, årsgammalt lamm som brännoffer åt HERREN.”

Gud sade till Israels barn att offra det första av deras skörd efter att de kommit in i Kanaans land, det gudagivna landet som flödar av mjölk och honung. Denna offerdag var dagen efter sabbaten.

Denna ”första frukt” symboliserar Herren som är uppståndelsens förstlingsfrukt. Även ”ett felfritt, årsgammalt lamm” står för Jesus Kristus som andligt sett är Guds lamm. Därför går det genom detta skriftställe se att Herren skulle offras som ett försoningsoffer, bli den förstfödda ur uppståndelsen och ge uppståndelse och vila till alla människor som tror på Honom.

2. Vad betyder det att ”helga sabbaten”?

1) Vi ska ha andlig vila i Herren

Att ha andlig vila betyder inte att vi vilar och inte gör något alls hemma eller bara gör något trevligt tillsammans. En sådan fysisk vila kan hjälpa oss att slappna av men inte ge oss liv.

Den vila som Gud vill att vi ska ha är en andlig vila – sann vila. Det är att inte vara upptagen med världsliga strävande utan i stället gå till kyrkan, tillbe i ande och sanning, lyssna till Guds ord, ha gemenskap med andra troende, få sann glädje och frid i sanning och sträva efter andlig tillväxt.

Vi måste också hålla hela sabbaten genom att gå på både söndagens morgongudstjänst och kvällsgudstjänst. Bara när vi kommunicera med Herren som är Herre över sabbaten på det sättet kan vi ha sann vila.

När vi helgar Herrens dag och erkänner Guds andliga suveränitet ger Han oss välsignelser som Han har utlovat. Han beskyddar troende från prövningar, plågor och fara för olyckor och sjukdomar under veckodagarna och ser till att allt samverkar till det bästa.

2) Vi får inte köpa eller sälja något

I Nehemja 13:15-18 sade Nehemja åt israeliterna att de på grund av att de stred mot Guds befallning genom att arbeta, köpa och sälja saker på sabbaten inte var beskyddade av Gud och drog på så sätt olycka över sig själva.

Nehemja gav ett strikt förbud mot att arbeta och göra affärsverksamhet med hedningar på sabbaten, och drev till och med iväg handlarna som sov utanför stadsmuren på sabbaten för att utplåna minsta möjlighet till att hans folk skulle överträda sabbaten.

Men vad händer om vi inte arbetar på sabbaten och inte köper och säljer något för att helga sabbaten, kommer vi lida förlust eller skada på något sätt? Nej, det kommer vi inte. Gud som är allsmäktig ger mer välsignelser

till sina kära barn som håller Hans bud under de andra sex dagarna.

Men det finns några undantag då det är tillåtet att köpa och sälja till och med på sabbatsdagen. Församlingen ska till exempel förse körmedlemmarna med mat eftersom de övar efter mötena i kyrkan. Men om det inte är möjligt kan de köpa mat ute. Även församlingens bokhandel och café är öppet på söndagar för att underlätta för medlemmarna, men det är inte att överträda sabbaten eftersom förtjänsten inte går till någon enskild person. Det går till missionsarbete, välgörenhetsarbete och andra goda verk i Herren.

När en troende med liten tro gifter sig på en söndag, kan du gå på bröllopet efter att ha varit på söndagsgudstjänsterna. Under bröllopet kan du fortfarande kommunicera med Gud i hjärtat för att hålla Herrens dag helig och gratulera bruden och brudgummen. Det är inte att överträda sabbaten utan istället tänker du på att själen är dyrbarare än världen och att inte såra den troende brodern.

I Matteus 12 frågade några judar Jesus, ”Är det tillåtet att bota på sabbaten?” för att anklaga Honom. Då svarade Jesus, ”Om någon av er har ett får som faller i en grop på sabbaten, tar han då inte tag i det och drar upp det? Hur mycket mer värd är inte en människa än ett får! Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten.”

Läkare och sjuksköterskor handlar i godhet mot de sjuka, och soldater och poliser bevarar landets ordning och säkerhet. Deras arbete hör till godheten. Så det är inte en synd för dem att arbeta på söndag efter att ha varit på mötena. Jag hoppas ni kommer att njuta av friheten i sanningen i Herren som uppfyllde lagen med kärlek.

Kära bröder och systrar i Kristus, att tänka på sabbaten och helga den är grundläggande delar av det kristna livet och i att erkänna Guds andliga suveränitet. Jag ber i Herrens namn att ni ska acceptera Jesus Kristus, hålla Herrens dag helig och ta emot stora välsignelser som Guds barn.

Trosbekännelse

- Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
- Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
- Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlätta genom Jesu Kristi återlösande blod.
- Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
- Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
 E-post: manminen@manmin.kr
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

Har du blivit ett andligt redskap redo att användas av Gud?

Kärlekens Gud vill att alla människor ska bli frälsta och Han har letat efter arbetare som kan fullgöra det Han längtar efter genom starka gärningar genom den helige Ande i dessa sista dagar. För att kunna vara ett väl förberett kärl som Gud kan använda, måste vi vara beredda att möta tre villkor. Låt oss ta en titt på dem här och snabbt förändras till att bli kärl som är helt förberedda för att användas av Gud.

1. Ett rent kärl

I 2 Timoteusbrevet 2:21 står det, ”Den som nu renar sig från dessa blir ett kärl till hedrande ändamål, helgat, användbart för sin herre och redo för varje god gärning.” Som det står måste vi bli rena kärl som är användbara för Herren.

Här behöver vi förstå att reningsprocessen skiljer sig åt från person till person beroende på vars och ens kärlek till Gud, deras tro på Honom och deras hopp om himlen. I början är en del av dem brinnande, men snart svalnar iveren av och deras tro blir ljummen. En del av dem återvänder till och med till världens smuts. I vissa fall blir de till och med värre än förut och är lika korrumpade som världen (2 Petrusbrevet 2:20).

Men om vi verkligen tror på Gud, älskar Honom och har hopp om himlen kommer vi med oföränderligt hjärta upptäcka oss själva och förnya oss och på så sätt bli rena kärl (2 Korintierbrevet 7:1). Bara då kan vi bli väl förberedda kärl som vara med i den helige Andes kraftfulla gärningar.

I Petrusbrevet 4:7 säger, ”Slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni kan be. Framför allt ska ni visa uthållig kärlek till varandra, för kärleken överskyller många synder.” Därför ska vi vara kloka och nyktra och be mer uthålligt i denna sista tid. I denna strävan och genom Guds nåd, styrka och Andens hjälp, kan vi bli rena kärl utan fläck eller märken.

2. Ett kärl till hedrande ändamål

När man väljer ut ett kärl bland andra tänker man på vilken slags mat som ska läggas i det. Sedan använder man det på det sätt man har tänkt sig. På samma sätt utväljer och använder Gud kärl som är ändamålsenliga för Hans rikets utbredande. Han vet mycket väl hur rena och stora våra kärl är och Han vet vilket ändamål vi är mest lämpade för.

Gud ser till vårt inre hjärta, bedömer vårt hjärte-kärlets nivå av renhet och dess storlek, och använder oss för det lämpligaste ändamålet. Han ser också till våra talanger och förmågor. Därför behöver vi noggrant tänka över vilket sätt vi kan bli använda för Guds rike på och förbereda oss själva för detta ändamål. Men tänk på att vi inte kan besluta detta utifrån våra egna tankar eller för att ett visst arbete verkar trevligt, vi måste vara ledda av den helige Ande genom bön.

Som det står i Filipperbrevet 2:13 ger Gud oss hopp, och verkar i oss för att Hans goda vilja ska ske och Han leder oss till att uppnå detta hopp. När vi då frågar Gud i bön hjälper Han oss att hitta det område som passar oss bäst och som vi har fallenhet för.

Men det Gud använder oss till är inte förutbestämt,

inte heller det enda alternativet för oss. Vi kan bli använda på en mängd olika områden och på mycket mer värdefulla sätt än vad vi någonsin kunde tänka oss, så länge vi renar våra kärl och gör våra hjärtan rena i Guds ögon.

Vi ska ändå se till att vi förbereder oss så bra som möjligt för att fullgöra gudagivna uppgifter på ett fullkomligt sätt. Även om vår karriärväg i Guds rike har beslutats får vi inte tro att vi inte behöver mer förberedelser och att vi nu är färdiga med våra förberedelser. Men vi skulle fortsätta bli mer lämpade kärl för Gud att använda.

Genom att utveckla förmågor ännu mer, kan vi bli använda som väl förberedda kärl oavsett när Gud kallar oss och oavsett vad syftet är som Han har utvalt oss för. När det finns förberedda kärl på varje område, kan allt samverka till det bästa.

Men oavsett vad vi används för är Ordet och bönen grundläggande i förberedelserna. Vi ska bli både bli andliga krigare och utveckla vår förmåga, och på så sätt bli väl förberedda kärl för Guds rike.

3. Ett kärl användbart för Herren

Även fast vi har många kärl i hemmet finns det en del kärl vi använder mer regelbundet. Även när vi får nya och finare kärl tenderar vi att använda de kärl vi är vana vid att använda. Vi ska också bli sådana kärl för Gud och de som lyder Honom är sådana kärl.

Med andra ord, Gud använder dem som lyder Honom mer än vad Han använder andra kärl. Han betror dem med mer gärningar och vill bevara dem hos sig. Under tiden växer de upp och blir större och mer värdefulla kärl.

Precis som det tar tid att vänja sig vid att använda något nytt, tar det också tid för oss att bli sådana människor som kan lyda Gud på ett fullkomligt sätt, och innan vi är där kan vi genomgå en reningsprocess.

Men om man har ett gott och rent inre hjärta kan man förändras snabbare till ett kärl som ägaren tycker om att använda. Därför ska vi verkligen försöka att förnya oss själva. Om vi blir värdefulla kärl till hedrande användning eller ett kärl till mindre hedrande användning beror på hur vi förnyar oss själva.

Även om vi inte är kärl av guld just nu kan vi bli använda av Gud om vi förbereder våra kärl på ett bra sätt. Vi ska aldrig klaga över den kvalitet som våra kärl har, utan bara försöka göra vårt bästa för att det vi har i uppgift i dag och den position vi har idag utförs på bästa sätt. Då kommer Gud kunna använda oss ännu mer och vi kan förändras till att bli kärl av guld också.

Min fru och jag börjar vår dag med tv-bolaget GCN. Vi tar emot Dr. Jaerock Lees ”bön för dagens början” klockan 7 och tittar på hans predikningar. Jag är väldigt glad över att jag äntligen har funnit budskapet om helgelse som jag har längtat efter.

Jag mötte den levande Guden, omvände mig och började läsa Bibeln

1988 tog jag min magisterexamen i teologi vid Georgia Institute of Technology i USA och tänkte fortsätta på doktorandprogrammet där. Men, utan att jag förstod varför, fick jag plötsligt veta av vice-kuratoren att jag måste lämna skolan. Han sa inte varför. Situationen förvärrades när min fru fick sparken från sitt jobb eftersom hennes arbete finansierade mina studier.

”Vad är allt det här? Plötsligt hörde jag en röst i mitt hjärta som sa, ”Vad tror du att du har gjort?” och en händelse passerade mina tankar. Jag var tvungen att be till Gud, ”Gud, om du finns, låt mig klara av provet så jag kan börja doktorandprogrammet.” Men jag misslyckades och tänkte att Gud inte alls finns och spottade till och med mot himlen. Plötsligt kom något över mig och jag insåg att Gud lever. Jag omvände mig och sade, ”Förlåt mig. Jag visste inte att Du verkligen finns. Jag förtjänar att dö.” Det blev vändpunkten i mitt liv och jag köpte en Bibel direkt och började söka Gud.

Att inte ha levt i Guds Ord oroad mig

Genom Guds nåd tog jag till slut doktorsgraden på College of Engineering vid Auburn University i Alabama, USA. 1992 arbetade jag för telekom-företaget Telecommunication R&D Center of Samsung Electronics och 1993 var jag chef över mjukvaruföretaget Software R&D Center of Korea Telecom (KT Corporation). Jag försökte dagligen leva efter Guds Ord men misslyckade ofta och levde i synd. Så jag blev orolig igen.

1994 gick jag på ett väckelsemöte. Talaren predikade om omvändelse. Jag insåg att jag inte hade omvänt mig alls under mitt liv. Jag försökte omvända mig men kunde inte göra det detaljerat. Jag märkte också att det fanns onda tankar som dök upp i mitt sinne men jag hade inte tillräckligt med andlig kunskap för att hindra dem från att komma in.

Det som var allvarigare var att jag saknade bön och på grund av att jag trodde att vissa synd var obetydliga kunde jag inte hindra mig själv från att



”Jag har stött på en församling vars gudstjänster och böner är fulla av liv!”

Diakon Junghyun Choi, 57 år,
professor i företagsverksamhet, Kwangwoon University

göra dem. Allt hela tiden hålla på och synda och sedan ångra sig bekymrade mig mycket, och jag upplevde smärtan av att fördöma mig själv hela tiden.

I januari 2014 nådde jag gränsen och bestämde mig. Jag gick till Osanri bönehus och offrade tre dagars fasta och bön till Gud. Jag bad, ”Led mig till en församling som jag ska gå i tills Herren återvänder.” Sedan började jag leta efter församlingen. Nästan varje dag lyssnade jag på många predikningar från berömda predikanter i Korea genom kristna tv-stationer. Under tiden började Herrens mirakulösa ledning visa sig.

Jag stötte på helighetens evangelium via GCN och läste Dr. Jaerock Lees böcker

En dag när tv-applikations tjänst på min iPad upphörde fick jag tag på en gratis applikation ”Everyon TV”. Där fanns flera kristna kanaler under religionssektorn. Där hittade jag GCN TV.

På kanalens baner fanns en bild på Dr. Jaerock Lee. Jag hade sett hans fotografi tidigare på professor Sangyeol Parks kontor, som hade arbetat på Kwangwoon University sedan oktober 1994, och där arbetar jag också. Jag började lyssna på en av hans

predikningar och blev chockad. Till min stora förvåning predikade Dr. Lee frimodigt budskapet inspirerat av den helige Ande om synd, rättfärdighet och dom. Det som gjorde mig perplex var trollsländorna – trollsländor landade på församlingsmedlemmarnas händer och kroppar.

Då besökte jag Manmin Central Church webbsida. Övrigt fanns där dussintals böcker som bara låg och väntade på mig. Jag köpte e-böckerna *Himlen I & II; Helvetet; Ande, Själ och Kropp I & II; och Vishetens källa*. När jag läste dem höll jag på att svimma.

Jag hade länge tänkt på 1 Korintierbrevet 5:5 där det står, ”ska den mannen överlämnas åt Satan till köttets fördärv för att anden ska bli frälst på Herrens dag”. Jag hade alltid undrat om jag har den ande som kan bli frälst eller köttet som kommer att fördärvas. Svaret fanns i boken. Och roten till de onda tankarna som jag hade kämpat mot, och konsekvenserna av att inte uppnå det förklarades i detalj.

Jag kunde också se den välsorterade listan av tusentals predikningar. Jag lyssnade på en undervisning om 1 Mosebok. I predikan förklarade Dr. Lee vad som är den andliga skillnaden mellan ”begynnelsen” i Johannes 1:1

och ”begynnelsen” i 1 Mosebok 1:1. Jag kände ilningar genom hela min kropp och tårarna började rinna nedför kinderna. Från då började jag titta på predikningar såväl som ”Lektioner om Uppenbarelseboken”, ”Mättet av tro”, ”Ande, själ och kropp” och ”Maria Magdalena”. Det var som om någon tvingade mig att göra det. Jag hörde också talas om Daniel Bönemöte och fredagens nattbönemöte.

Jag gick med som medlem i församlingen vars lovsång och bön är fyllda med liv

I augusti 2014 gick jag till Daniel bönemöte och blev fylld med den helige Ande där och fick visshet om att detta var församlingen som Gud ledde mig till. Jag var så överväldigad av upprymdhet och extas. På vägen hem från mitt tredje Daniel bönemöte, märkte jag förändringar i min kropp. Jag hade inte längre den starka obehagliga lukten.

På grund av diabetes hade jag haft problem med dålig kroppslukt när jag svettades. När man har diabetes och svettas mycket blir det mycket glykogen (en lagrad form av glukos) i svetten som reagerar med virus i luften, och det stinker väldigt mycket när det blandas med kroppsavfall. Men jag bad ivrigt och svettades utan att stinka och det kom inte ut någon dålig lukt alls.

Jag gick också till församlingens bönenatt som de har på fredagar mellan 23 till 4 följande dag. Jag blev återigen full av Anden och tänkte, ”Vem är denne huvudpastor Dr. Jaerock Lee? Hur kan hans församlingsmedlemmar överlåta sig till att be hela natten med glada ansikten och miner?” Jag kunde inte göra mig av med tanken att detta är den sanna församling som jag hade letat efter.

Den 31 augusti 2014 bar jag en kostym som jag inte hade haft på mig på tio år och bad ett tag. Under bönen hörde jag en tydlig röst från den helige Ande som sade, ”Jag har lett dig hit”. Med mycket känslor registrerade jag mig som medlem i Manmin Central Church och sedan gick även min fru med den 19 oktober 2014. Hon hade också fått uppleva Guds gärningar och levde sitt kristna liv med hopp om himlen och oupphörlig glädje.

Jag är så lycklig nu för tiden. Jag har en herde som låter mig få veta vad som är Guds hjärta och vilja i Bibeln och det sker också många bevis på att han är den sanne herden. Jag är också överglad över det faktum att det ligger i herdens kärlek att jag ska kunna bli en frukt av Guds omsorgsfulla plan med den mänskliga kultivering. Jag tackar Gud och ger Honom äran!



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org



Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com