

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 13 22 FEBRUARI 2015

Med kärlek till korset och hopp om himlen offrades lovsång till Gud

Lovsångsledare och artistiska team under andra halvan av fredagens bönenatt



Manmin Central Church har bönenatt på fredagar från klockan 23 till 4 på lördagsmorgonen för ihågkommelse av Jesu korsfästelse på en fredag för att frälsa mänskligheten. Mötet fullkomligt badar i välsignelser genom Ordet, bönen och lovsången. Under lovsången och bönets tiden i den andra halvan av mötet tar medlemmarna emot fullheten av den helige Ande och blir fyllda av en glädje och lycka som inte kan upplevas någon annanstans i denna värld. De får styrkan att övervinna världen, sprida Kristi väldoft och uppfylla sin uppgift av att vara salt och ljus i världen.

”Låt oss alla samlas och låta våra läppar lovsjunga vår store Fader, sjung halleluja! Låt oss samla våra hjärtan och sjunga än en gång till vår store Herre, sjung halleluja!”

Församlingsmedlemmarnas ansikten spricker upp av glädje, lovsång och dans under den andra halvan av fredagens bönenatt. Detta är en sällsynt syn, att Manminmedlemmarna samlas medan andra sover. På fredagar söker många människor vila från veckans stress med shopping, bio, en god måltid, resor, sport, samtal med vänner eller festande med dans. Men för Manminmedlemmarna är fredagsnatten en välsignad möjlighet att möta Gud.

På en fredag för omkring två tusen år sedan valde Jesus lidandet på korset i Guds omsorgsfulla plan för att återlösa hela mänskligheten från synden. För att komma ihåg vår Herre Jesu kärlek har Manmin Central Church sedan starten 1982 haft bönenätter på fredagar från

klockan 23 till 4 på lördagsmorgonen. Den första halvan är gudstjänst och den andra är lovsång och bön.

Under den första halvan lyssnar deltagarna på starka andliga budskap och får nycklar till att lösa problem i sina liv. Under den andra halvan kan de med sprudlande glädje lovsjunga Gud och ropa ut i bön tillsammans.

Den andra halvan leds av någon av de tio lovsångsledarna, beroende på vems tur i ordningen det är. De är Rose Han och Jiae Kim som är lovsångsledare; Woojin Chun, Rira Chung, Kyunga Ko, Purum Shin och Yuri Do som är pastorer; och systrarna Dakyung Sung, Jinkyung Seok och Jungeun Kim. Genom den helige Ande har var och en av dem sitt eget distinkta sätt att leda lovsången så att medlemmarna upplever en stor känsla av upprymdhet och förnyelse under lovsången.

Eftersom de har mött och upplevt den levande Guden har lovsångsledarna tagit

efter Herren och sprider Kristi väldoft. Därför är de ord de ger fyllda av Guds kärlek och nåd.

Lovsångsledaren Rose Han, 38 år, sade, ”Det allra viktigaste jag vill göra som ledare är att offra upp lovsånger och böner som Gud har behag till av hela mitt hjärta tillsammans med våra medlemmar. Vi har frihet att sjunga Manmins gudagivna lovsånger under den andra halvan av mötet. Genom sångerna renas våra hjärtan och våra själar får vila i Guds varma kärlek; den andra halvan är som en himmelsk bankett på jorden.”

Yuri Do, student vid det teologiska seminariet, och systrarna Jinkyung Seok och Jungeun Kim har nyligen börjat dra fram medlemmarnas uppmärksamhet och kärlek när de leder lovsången under den andra halvan av mötet. De sprider glädje genom deras nya sätt att leda lovsången, med erfarenhet och livskraft. Syster Jinkyung Seok, 22 år, sade, ”Jag längtar efter att offra upp vår

starka och ljuvliga kärleksdoft till Gud genom lovsången. Jag ber om att våra älskade församlingsmedlemmars hjärtan och mitt hjärta ska förenas när vi offrar lovsångerna till Gud. Jag skulle vilja ha den andliga auktoritet som uppfyller detta heliga uppdrag och jag vill ge ut Guds, Herrens och herdens kärlek till så många själar i världen.”

Diakon Jaehwan Oh, 43 år, sade, ”På fredagar arbetar jag sent och när jag är färdig med arbetet skyndar jag mig direkt till kyrkan. Jag går dit med förväntan på den välsignelse som Gud kommer att ge mig och jag undrar åt vilket håll kvällens ledare kommer att gå. Under lovsången i den andra halvan av bönenatten fyller jag mitt hjärta med Guds, Herrens och herdens kärlek och blir uppryskt av det.”

Fredagens bönenätter direktsänds över hela världen via GCN som har en räckvidd på ca 170 länder över hela världen (www.gcntv.org).

”Hedra din far och din mor”

”Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig” (2 Mosebok 20:12).



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

Jesus är Guds Son. Han kom till jorden i köttet och lärde människor att det största och viktigaste budet är att älska Gud och det nästkommande budet är att älska vår nästa (Matteus 22:37-40). Han sade så därför att om någon klarar av att hålla dessa två bud, kan han eller hon hålla alla de andra buden också.

De tio budorden finns nedskrivna i 2 Mosebok och är uppdelade i två grupper: bud 1-4 handlar om att älska Gud, och bud 5-10 som handlar om att älska vår nästa som oss själva.

Nu ska vi göra en djupdykning i det femte budet – ”Hedra din far och din mor.”

1. För att kunna hedra våra föräldrar måste vi hedra dem i Herren

Även om det inte hade stått i den tio budorden har en person med gott samvete en naturlig fallenhet att hedra sina föräldrar och vet att det är en människas skyldighet. Varför gjorde Gud det till ett bud att hedra sin far och sin mor?

Det betyder inte att vi bör hedra dem i köttlig bemärkelse. Det betyder att vi måste hedra våra föräldrar i Herren, med Guds ord som grund (Efesierbrevet 6:1). Om vi lyder det våra föräldrar som säger att vi inte ska gå till kyrkan på söndagar, är det inte att hedra dem. Det är att falla i förgörelse tillsammans med dem.

Om vi verkligen älskar och hedrar våra föräldrar kommer vår främsta prioritet vara att berätta för dem om evangeliet och hjälpa dem att ta emot frälsningen.

2 Krönikeboken 15:16 säger, ”Kung

Asa avsatte också sin moder Maaka från hennes drottningvärdighet, därför att hon hade satt upp en avgudabild åt Aseran. Asa högg ner hennes avgudabild, krossade den och brände upp den i Kidrons dal.” Om en drottningmoder tillber avgudar är det inte bara att stå emot Gud och gå på vägen mot förgörelse, det är också att bedra folket till att tillbe avgudar och leda även dem in på förgörelsens väg.

Kung Asa höll inte med sin mor utan avsatte henne offentligt från hennes position som drottningmoder. Genom detta fick folket reda på problemet och hans mamma kunde också vända om från sina vägar. Det är att i sanning hedra sina föräldrar.

När du leder dina föräldrar till himmelriket är det verkligen, över allt annat, att hedra sina föräldrar.

2. Vi måste hedra Gud som har gett oss livet

Budet som säger åt oss att hedra våra föräldrar är i linje med Hans ord som säger att vi ska bevara Guds bud och respektera Gud. Den som med andra ord hedrar Gud i sitt hjärta hedrar också sina föräldrar och den som helhjärtat hedrar sina föräldrar tjänar också Gud av hela sitt hjärta. Men om du måste prioritera mellan dem, är den högsta prioriteten att tjäna Gud.

Gud skapade dig och mig, våra föräldrar, far-och morföräldrar och alla våra förfäder i tidigare generationer. Gud är den som skapade den första människan Adam och som har gett hela mänskligheten liv. Det är visserligen så att sperman befruktar ägget när en människa blir till, men livets ursprungssäd ges enbart av Gud.

Den kropp vi ser här är bara ett skal som endast behövs för det tillfälliga liv vi lever i den här världen, och den sanne herren över vårt ”jag” är anden som bor i vår kropp. Oavsett hur mycket man försöker kan man inte skapa livets säd själv. Det spelar alltså ingen roll hur mycket vi kunskap vi samlar på oss, vi kan ändå inte kopiera människans ande. Inte ens om det skulle gå att kлона celler och skapa en människa till formen, kan man inte kalla resultatet människa om inte Gud ger ande till den kroppen. Anden kan endast ges av Gud, och anden i människan kan bara födas på nytt genom den helige Ande. Därför är Gud vår andes sanna fader.

Det innebär att vi behöver betjäna våra fysiska föräldrar på ett gott sätt, men vi behöver älska och tjäna Gud Fadern mer eftersom det är Han som har gett oss livet. Om våra föräldrar är medvetna om detta faktum kommer de se sina barn som en gåva från Gud och en dyrbar själ (Psaltaren 127:3) och försöka ge dem näring efter Guds vilja.

3. När vi älskar Gud kan vi hedra våra föräldrar utifrån våra hjärtan

Heder handlar om att visa respekt för, lyda och tjäna någon annan med hövlighet. Låt oss nu ta en titt på oss själva och se om vi har struntat i det eller inte eller om vi inte har varit uppmärksamma på våra föräldrars behov trots att vi säger att vi älskar Gud.

När dina åldrande föräldrar säger något som inte är logiskt, tänker du direkt att det är nonsens och med dina ord och handlingar struntar du i dem? Att älska Gud och att hedra våra föräldrar är inte två skilda ting.

I Johannes brev 4:20 säger, ”Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett.”

I Matteus 15:4-9 tillrättavisar Jesus fariséerna och de skriftlärda när de tog det som skulle ha getts till deras föräldrar och sa att de gav det till Gud. Det gjorde de inte för att de tjänade Gud utifrån sina hjärtan. Att de gav till Gud var bara en ursäkt, de tog till sig själva det som de borde ha gett till sina föräldrar.

Om vi verkligen älskar och respekterar Gud, från djupet av våra hjärtan, kan vi inget annat än att älska våra fysiska föräldrar och hedra dem från djupet av våra hjärtan. När vi lär känna Guds kärlek mer och mer kommer vi att inse att vi behöver älska våra föräldrar också.

När vi kommer in i sanningen, gör oss av med synder och ondska och lever i Guds Ord helt och hållet, kommer sann kärlek in i våra hjärtan och vi förstår den kärlek och nåd som våra föräldrar hade för oss allt sedan vår födsel och under vår uppfostran, och då kommer vi kunna tjäna dem med kärlek från djupet av våra hjärtan.

4. Välsignelse som ges till människor som hedrar Gud och sina föräldrar i sanningen

Gud talar i 2 Mosebok 20:12 om välsignelser som ges till dem som älskar Gud och hedrar sina föräldrar från djupet av sina hjärtan – ”Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig.”

Detta skriftställe menar inte bara att vi kommer njuta av långt liv här på jorden. Det betyder att allt kommer gå väl med oss och vi kommer vara vid god hälsa och ha Guds beskydd och det kommer att stå väl till med vår själ. Det blir så för att när man i sanning hedrar Gud och hedrar sina föräldrar står det väl till med vår själ. Då kommer vi inte drabbas av några olyckor eller katastrofer, och vi kommer vara välsignade i våra familjer, på arbetsplatserna och på företaget. Välsignelsen av att få ett långt liv ingår i dessa välsignelser.

Så var det med Rut i Gamla testamentet. Hon var en hedning som gifte sig med en jude men hennes make dog vid ung ålder utan att ha gett henne något barn. Hennes svärmor Naomi sade åt henne att lämna henne och söka lyckan på någon annan plats, men hon gav upp sin egen personliga lycka för att göra det rätta som en svärdotter skulle göra, och flyttade till Juda med Naomi.

Trots att hon var en hednisk kvinna lät Gud henne få njuta av stora välsignelser för att hon hade en sådan inställning. Gud lät henne möta en rik man som tillhörde hennes framlidne mans släkt och han blev hennes nya man. Och bland hennes efterkommande nämns kung David och Gud lät hennes namn skrivas in i Jesu, vår Frälsares, släktled. Som Gud lovade fick Rut överflödande välsignelser andligt och materiellt genom att hon hedrade sin svärmor utifrån sitt hjärta.

Kära bröder och systrar i Kristus, om er kärlek till Gud är äkta, kommer ni inte bara att tjäna era syskon i tron utan också era föräldrar, era makar, era släktingar och era grannar. Beviset på att man verkligen älskar dem visar sig i goda gärningar som ger ära åt Gud.

Jag hoppas ni kommer att sprida sanningens ljus inför människor med era fullkomliga och goda gärningar som Rut gjorde. Jag ber i Herrens namn att Gud, som har tagit emot ära genom sådana gärningar ni gör, kommer att belöna er med härlighet och välsignelser.

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlätta

- genom Jesu Kristi återlösande blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
 E-post: manminen@manmin.kr
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

Är du redo att löpa trons lopp?

Gud vill ha sanna barn som Han kan dela sin kärlek med för evigt. Eftersom vi känner Hans hjärta kan vi aldrig ge upp eller skjuta upp att löpa i trons lopp på väg mot Nya Jerusalem. När vi nu välkomnar det nya året 2015, låt oss sätta upp ett mål med ett förnyat hjärta, bestäm oss för att uppnå det och löpa loppet mer uthålligt än tidigare.



**För det första,
om du sätter upp ett
mål måste du vara
målmedveten för att nå
målet**



**För det andra,
du behöver lägga åt sidan dina
favoritsaker och göra det du
till och med inte tycker om och
sådant som är svårt för dig**



**För det tredje,
det är bra att
förändras snabbt men
viktigare att förändras
stadigt**



Vem som helst kan ha ett mål, men den känsla man har av målmedvetenhet kan skilja sig åt. Även om vi har samma mål kan vår beslutsamhet vara olika och resultaten blir inte desamma.

Om du ringaktande tänker, "En dag ska jag ha ett andligt hjärta" betyder det att du inte har en målmedvetenhet att nå ditt mål. När du har siktet inställt på målet förnyar du dina gärningar och ditt liv.

Vad som är ännu viktigare är att vi har rätt syfte med målen vi har. Vi får en målmedvetenhet när vi klargör varför vi vill uppnå målet. När vi med andra ord inser varför vi behöver älska Gud och varför vi behöver komma in i Nya Jerusalem, då kan vi bli målmedvetna och i förlängningen fatta beslut som hjälper oss att uppnå det.

När du förstår Herrens kärlek som givits till dig kommer du få en målmedvetenhet som hjälper dig att mogna ut som en frukt som kommer av Hans kärlek. Då kan du förändras väldigt fort. När vi förstår att Herrens lidande på korset var "för mig" och Hans offer var "för mig" märker vi syftet till varför vi ska förändras, och det gör oss målmedvetna och beslutsamma så att vi uppnår målet. Då kommer vi kunna förändras.

Men någon som inte inser detta kan inte heller vara målmedveten och de kommer lätt att släppa taget trots att de säger att de var beslutsamma om att förändras.

Rut vände sin hemstad ryggen och följde sin svärmor, och Jesu lärjungar vände ryggen åt sina yrken och familjer för att följa Jesus. En blind tiggare vid namn Bartimeus kastade av sig sin mantel för att komma till Jesus.

Om du på samma sätt beslutar dig för att pressa framåt mot ditt mål behöver du lägga åt sidan det du värdesätter mest. Jesus sade i Markus 10:29-30, "Jag säger er sanningen: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och sedan i den kommande världen evigt liv."

Kontrollera dig själv och se hur mycket av "dig själv" du lägger åt sidan för Herren. Tycker du fortfarande om att kolla på världsliga program på TV, surfa på internet och spela spel? Håller du fortfarande fast vid din egen stolthet? Om du gör det bevisar du att din beslutsamhet inte är sann. När du gör dig av med det du märker är svårt att göra sig av med kan du ta emot den helige Andes hjälp. Då kommer du tycka om att läsa Guds ord och leva efter det.

När människor gör det som de tycker om blir de som effektivast. Det samma gäller helgelsen. Vi kan förändras snabbt och effektivt när vi helhjärtat och med glatt hjärta i den helige Andes gärningar lyder Ordet.

Ett ordstäv säger, "Många bäckar små gör en stor å." Det betyder att om det sker många små förändringar kan det leda till en stor förändring. Därför är det nödvändigt att vi oförändrat lyder ett ord i taget.

Om du bara lyder lite halvhjärtat är det inte riktig lydnad. Med sådan lydnad kommer du inte kunna omskära ditt hjärta. Om du tycker att din förändring går långsamt fast du ber starkt, behöver du se om dina gärningar verkligen kommer från ditt hjärta.

Om du lyder med ditt hjärta kommer du kunna bära andens frukt. Det beror på att helhjärtad lydnad inte förändras och med den kommer du kunna löpa uthålligt mot det andliga målet. När du är trofast i att be och beväpna dig själv med Guds ord och gör det från ditt hjärta utan att vara tvingad till det, då kan du tillämpa Ordet på dig själv och bli förnyad.

Det är väldigt viktigt att du oförändrat handlar efter vad Ordet säger, även om det verkar vara en liten sak. Om du fortsätter att försöka göra dig av med hjärtat som vänder kappan efter vinden, kommer gärningarna samlas på hög och då kommer du kunna göra dig av med hjärtat som förändras och märka att du kan handla utifrån Guds ord på ett oföränderligt sätt.

För att sammanfatta det här, ni har nu blivit uppmanad att ha en tydlig målmedvetenhet och syfte med era mål, försöka göra er av med till och med det allra svåraste för det, och oföränderligt göra det Ordet säger. Då kommer ni att bära fullständig frukt. Jag hoppas att ni under 2015 kommer löpa ivrigare i trons lopp med stark beslutsamhet.

”Så fantastiskt! Ligamenten och brosket som gick sönder för 30 år sedan har botats! Jag tackar Gud!”

Broder Jaehong Park, 47 år, Chuncheon Manmin Church, Sydkorea

När jag var 18 år spelade jag fotboll och hade en framtid inom sporten. Men för mycket träning och upprepade knäskador gjorde att jag fick ge upp på halva vägen.

När jag var 23 år, 1993, öppnade jag en mobiltelefonaffär och nettoinkomsten varje månad var tiotusentals dollar. Inget var lättare än att tjäna pengar, trodde jag, och levde tjugo- och trettioåren i lyx

och flärd. Det kändes som om allt var mitt. Men girigheten ledde mig till ödeläggelse. Det slutade med att jag hade en enorm skuld på mer än en miljon dollar.

2008 fyllde jag 40 år och flyttade till Chuncheon. Jag gav allt jag ägde till fordringsägarna och betalade av skulden. Jag var pank. Mina vänner drev med mig och till slut hade alla lämnat mig, till och med min fru. Jag hade fortfarande ont i mitt knä och hamnade i depression, vilket ledde till en bipolär psykiatrisk sjukdom.

I juli 2013 började jag fundera på hur man kunde ta livet av sig utan smärta, och sedan skred jag till verket. Men självmordsförsöket misslyckades och jag bestämde mig för att försöka överleva än en gång. Men verkligheten var för svår för mig att övervinna. Det enda jag kunde göra var byggnadsarbete.

Efter att ha arbetat i tre dagar hade jag fruktansvärd smärta i två dagar. Ofta var smärtan så stor att jag gick till badrummet och försökte stå ut med det på egen hand. Smärtan och kramperna i mina ben väckte mig ofta mitt i natten runt 3- eller 4-tiden. Det kändes som om någon vred runt mina benmuskler och som om flera personer slog mitt knä med borrar.

I juli 2014 föreslog en kollega till mig, diakon Hosong Chun, att jag skulle gå med honom till den kyrka han gick till. Men det han sade gick in genom det ena örat och ut genom det andra. Jag talade bryskt till honom och skrattade åt honom. Men den 22



▲ Den 22 december 2014 gick broder Park på bönemötet Fullness of the Holy Spirit där Rev. Heesun Lee predikade i Chuncheon Manmin Church. Han tog emot Rev. Lees näsduksbön genom en näsduk som Dr. Jaerock Lee hade bett för. Efter bönen kunde han sätta sig och ställa sig upp igen utan smärta. Under tårar vittnade han om sitt helande.

december 2014 hände det något. Den morgonen hade jag mer ont än vanligt. Diakon Chun ringde mig och bad mig följa med till ett bönemöte; och jag vet inte varför, men jag sade, ”När är det?” Jag är fortfarande nyfiken på varför jag ens frågade.

Till slut följde jag med diakon Chun till kyrkan. Jag satte mig längst bak och en kvinna som jag aldrig hade sett kom in i kyrkan och sade till mig, ”Hur är det med dig?” Då såg jag en stor pelare av eld runt omkring henne och elden kom in i mig.

Kvinnan var Rev. Heesun Lee som

var där för att leda bönemötet. Jag var där under en ganska lång tid men jag kände mig lycklig och det kändes som om varje ord i hennes budskap var till mig. Efter budskapet sade Rev. Lee att hon skulle be för sjuka med hjälp av näsdukar som Dr. Jaerock Lee hade bett för (Apostlagärningarna 19:11-12).

Jag stod i kö för att få näsduksbön och så blev det min tur. Ärligt talat förväntade jag mig ingenting. Jag tog emot bönen och sedan var det några runt mig som sade åt mig att försöka sätta mig och ställa mig upp igen.

kan jag det! Vad har hänt med mig?” Jag började gråta. Efter att mötet var slut gick jag till Rev. Lee och sade ”Tack” om och om igen. Jag sprang ner från tredje våningen där kyrkan låg till byggnadens lobby. Jag hade ingen smärta eller något problem alls! Halleluja!

Det är fantastiskt och otroligt att jag fortfarande inte har någon smärta i mina ben och knän. Tidigare kände jag att det inte fanns något värt att leva för men Gud höll min hand, ledde mig och botade mig. Jag tackar kärlekens Gud och ger Honom äran!

V i l k e n överraskning! Jag kunde sätta mig och ställa mig utan besvär. Tidigare när jag ställde mig upp brukade mina knän göra ett konstigt ljud, och det lät som om benen krockade med varandra och att musklerna gick sönder. Men efter bönen var det ljudet borta, och jag satte mig och ställde mig utan besvär.

”Vad är det här? Innan kunde jag inte göra så här! Nu

”Jag blev botad från plötslig dövhet och blev fri från risken att bli blind”

Pastor Changmi Lee, 60 år, Osaka Manmin Church, Japan



I januari 2014 såg jag som en liten mask i mitt synfält. Jag åkte till sjukhuset för att få veta vad det var. Provresultaten var oväntade. Jag hade ett hål i gula fläcken i ögat och utan medicinsk behandling skulle jag bli blind. I juli började min syn förvärras och jag kunde inte längre skilja mellan vissa färger. Jag kunde inte arbeta på datorn eller läsa Bibeln eller andra böcker.

Jag började be och rannsaka mitt liv för att ta reda på varför jag var utanför Guds beskydd. Då lät Gud mig se huvudpastorn Dr. Jaerock Lee framför mig som älskar alla församlingsmedlemmar och som leder dem till att leva som Guds heliga barn som är avskilda från världen. Jag blev berörd och omvände mig från mina

brister som pastor.

Den 1 augusti 2014 besökte jag Sydkorea för att delta i Manmin Sommarretreat och tog emot huvudpastorns bön. Efter det blev min syn helt återställd. Halleluja!

2009 blev jag botad genom hans bön från en plötslig dövhet i mitt vänstra öra. Jag kommer ihåg hur mitt hjärta brann när jag först fick höra om helighetens evangelium. Jag var så entusiastisk över att sprida det i Japan och starta min egen församling.

Genom denna händelse har Gud upprättat min första kärlek och lätit mig pressa vidare med missionsarbetet på ett ännu ivrigare sätt. Jag tackar Gud och ger Honom all ära.



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org



Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com