

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 14 22 MARS 2015

Återskapandets kraft visar sig i denna församling

Den helige Andes gärningar, sötvatten med kraft och Manmin lovsång

Kärlekens Gud hjälper människor att få sann tro genom att visa återskapandets kraft genom den helige Ande. Återskapandets kraft är den kraft som återskapar och förnyar sådant som har skapats av Gud.

I 2 Mosebok 15:25 förvandlades Maras bittra vatten till sötvatten genom Guds kraft. Det har även skett i våra dagar; det salta havsvattnet utanför Muan Manmin Church förvandlades till drickbart sötvatten genom huvudpastorn Dr. Jaerock Lees bön. När människor använder vattnet i tro får de uppleva helandegärningar och får svar.

I 2 Mosebok 16:13-14 sände Gud manna och vaktlar till israeliterna i öknen. Gud sänder också svärmar med trollsländor till Manmins medlemmar varje sommar. De sätter sig på medlemmarna och låter dem känna lycka och Guds kärlek.

Precis som medlemmarna i den första församlingen i Apostlagärningarna 2:43-47, har Manmins medlemmar fått uppleva tecken, under och Guds kraftfulla gärningar. De har bett varje dag, hjälpt varandra och uthålligt spridit evangeliet. Dessutom har kraftfulla gärningar manifesterats genom näsdukar som Dr. Lee har bett för, precis som ovanliga under skedde när människor som var sjuka fick näsdukar från aposteln Paulus i Apostlagärningarna 2:43-47.

I 5 Mosebok 31:19 och 22 gav Gud en sång till Israels barn genom Mose så att de skulle kunna hålla Guds ord och praktisera det även efter att de kommit in i det Förlovade landet Kanaan. Gud har även i dessa dagar börjat ge lovsånger till Manmin, till att börja med "Herrens bekännelse" som var den första som kom, den 3 februari 2009. Han ger dessa sånger för att rena medlemmarnas hjärtan och för att låta

dem offra upp lovsånger som behagar Gud. Genom dem har Manmins medlemmar, både i Korea och utomlands, känt Guds kärlek, fått hopp om himlen och deras hjärtan har blivit vackra och goda.

Den 6 februari 2015, under den första halvan av fredagens bönenatt, firade Manmins medlemmar det sjätte jubileet för Manmin Lovsång och prisade och tackade Gud tillsammans och gav Honom äran för de lovsånger Han har gett, som Manminmedlemmar över hela världen kan sjunga. Pastor Heejin Lee, ordförande för Kommitteen för konst och uppträdande, predikade budskapet med ämnet "Han är värdig att lovsjungas" baserat på Jesaja 43:21. Hon sade, "Jag uppmanar er att inte följa världsliga trender och strömningar utan i stället väcka alla nationers folk med herdens kraft, livets ord och Manmins lovsånger. Låt oss alla tacka och ära Gud."

Genom den helige Andes gärningar,
genom Hans mäktiga kraft,
Ger vi äran till Gud Faderns namn i
höjden.

Du och jag ska sprida helighetens
evangelium.
Proklamera Herrens frälsning.

Låt oss ropa det ut, kärleken från
Fadern.
Låt oss ropa det ut, vår Herres mäktiga
kraft.

Låt oss ropa det ut, helighetens
evangelium,
För att utvidga vår Guds kungarike.

Vatten flödar. Det störtar ner,
vatten med stor kraft.
Regnbågens färger runt vattnets flöde,
vackra ljus med kraft.

Vatten flödar. Det regnar ner,
vatten med stor kraft.
Sötvatten med kraft, förvandlat genom
herdens bön, livets söta vatten.

Mirakler av helande,
lidande som upphör av nåd,
Andliga ögon öppnade.
Regnbågar i klarblå sky.

Vi kan se himlens oändliga härlighet,
I de kraftgärningar vår Gud utför.

Detta gudagivna vatten, inget jordiskt vatten.
Färger världen med vackra ljus från himlen.

Vi kan se himlens oändliga härlighet.
Den som fått tro kommer att få välsignelser.

Sötvatten med kraft

Copyright © 2009-03-11 Framförd av Manmin Central Church.
Ensamrätt. Användes med tillstånd.

Han är värdig att lovsjungas.
Han är vår Fader.
Han är värdig att lovsjungas.
Han är vår käre Herre.

Vi offrar upp vår lovsång.
Vi ger honom pris.
Vi offrar vårt hjärta,
Och vi offrar vår lovsång.
Jag offrar tillbedjan till min Far.

Han är värdig att lovsjungas.
Han är vår Fader.
Han är värdig att lovsjungas.
Han är vår käre Herre.

Lovsång 3

Copyright © 2013-03-20 Framförd av Manmin Central Church.
Ensamrätt. Användes med tillstånd.

Den helige Andes gärningar

Copyright © 2009-03-25 Framförd av Manmin Central Church.
Ensamrätt. Användes med tillstånd.



Om någon tror på Gud Skaparens gärningar som står i Bibeln och ber utifrån den tron, då kan de också uppleva samma slags kraftfulla gärningar. Huvudpastorn Dr. Jaerock Lee bad till Gud med en längtan att offra upp lovsånger som behagar Honom i denna syndfulla sista tid. Som svar på hans bön har Gud hittills gett Manmin Central Church 246 sånger sedan Han gav den första, Manmin lovsång "Herrens bekännelse." Om du önskar att lyssna på Manmins lovsånger, besök www.manmin.org och klicka på meny "Praise" [lovsång] och sedan "Special Praise VOD" [särskilda lovsånger VOD]. Därefter kan du lyssna på olika genre av Manmins lovsånger.

”Du skall inte mörda”

”Du skall inte mörda” (2 Mosebok 20:13).



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

I de tio budorden befäller Gud sina barn att inte mörda. Det betyder inte bara att vi inte får ta någons liv utan det förbjuder också andligt mord. Om man inte känner till vad andligt mord är, kan man tro att man aldrig har begått mord och man känner sig säker på att man efterföljer det budordet. Men håller vi verkligen budordet? Låt oss ta en titt på tre betydelse av ordet ”mörda” som finns i det sätte budet, ”Du skall inte mörda.”

1. Ta någons liv

Alla är överens om att begå mord genom att ta en annan människas liv, är ett grovt brott. Men vi måste komma ihåg en sak till här – att döda sig själv, begå självmord, är också ett mord.

Makten över liv och död är helt förbehållen Gud, därför kan vi inte bara ta vårt eget liv bara för att det är vårt eget liv. Det är därför som självmord också hamnar under synden mord, liksom abort gör.

Föräldrar kan inte bara döda ett foster i livmodern hur som helst. Mord i sig själv är en stor synd, och särskilt den handling som en förälder gör som tar ett barns liv. Det är en syndfull handling och det måste sägas så tydligt som möjligt.

2. Hata dina bröder

I 1 Johannes brev 3:15 står det, ”Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig.” Det är ju bara hat som någon har i sitt hjärta, ändå säger Gud att det också är

mord. Det är för att mord grundläggande orsakas av hat, det vill säga, hat är roten till mord. När hatet i hjärtat får utvecklas, kan ondskan komma ut i handling och till slut begår personen mord.

Som det står i 1 Mosebok 4, var Kain den första i mänsklighetens historia som begick mord. Hans hat var roten till det. Gud accepterade inte hans offer som gavs i olydnad, men tog med glädje emot Abels offer som gavs i lydighet. När Kain såg detta blev hans hat mot Abel så intensivt att det slutade med att han dödade Abel, sin egen bror.

Någon som bär på hat mot en broder kan bli arg, svära åt honom, bråka med honom, bli avundsjuk på honom, döma och fördöma honom, och sprida skvaller om hans brister till andra. Han kan göra honom illa genom att lura honom. Ibland blir människor utestängda från gemenskapen och blir behandlade som fiender på grund av hat. Alla dessa onda gärningar som kommer från hatet är andligt mord (Matteus 5:21-22).

På Gamla testamentets tid hade den helige Ande ännu inte kommit, och därför var det inte lätt för människor att omskära sina hjärtan och helgas. Men i nytestamentlig tid har vi den helige Ande i våra hjärtan och Han ger oss styrka att göra oss av med den syndfulla naturen i våra hjärtan. Det innebär att vi fullständigt kan göra oss av med rötterna ”hat” och ”mord” på samma gång. När vi gör oss av med synden och ondska och ersätter dem helt och hållet med kärlek, kan vi ta emot Guds kärlek och välsignelser.

3. Få någon att snava

Att ”snava” är att missa ett steg när man går eller springer, så man tappar balansen och nästan faller. Andligt sett innebär ”få någon att snava” att man skadar andra genom att leda dem vilse från sanningen.

Om en medlem frågar sin gruppleddare, ”Jag har en väldigt viktig familjehögtid på söndag. Är det okej att jag missar söndagens möte?” Om ledaren svarar, ”Om det är så viktigt har du inget annat val än att bryta mot Herrens dag” då leder ledaren henne in på dödens väg och det är vad som menas med andligt mord. Låt oss säga att en annan församlingsmedlem är i behov av pengar och frågar en ledare, ”Jag behöver lite pengar och jag kan

betala tillbaka det snart, skulle jag kunna få låna lite från församlingens pengar för ett personligt ändamål?” Om ledaren lär honom att det går bra bara han betalar tillbaka, är det också något som går direkt emot Guds vilja, och därför kommer det att göra att han snavar.

Det är med andra ord ett andligt mord att lära ut en osanning till någon och leda personen bort från livets väg. Ibland kanske vi ger fel råd till en medlem och på så sätt försätter honom i ännu värre svårigheter. Det här är aldrig acceptabelt, och när vi inte är säkra på vad rätt svar är eller vilket råd vi ska ge, kan vi bara säga till personen att vi ska ta reda på svaret och låta honom få veta senare. Och sedan kan vi be över det, eller fråga någon som vi tror har svaret. Även när vi gör så måste vi ge korrekta svar.

Det är också andligt mord att döma och fördöma andra med onda ord och att skapa en Satans synagoga, skvallra och separera människor från varandra. Detta kan få bröder att hata andra bröder och leder till att man gör onda handlingar mot varandra. Det är viktigt att komma ihåg att om man sprider förtal om en specifik pastor eller församling, kommer Gud sannerligen hålla en ansvarig för det. Men en del människor snavar på grund av sin egen ondska. Jesus handlade bara i sanning, men genom judarna och Judas Iskariot snavade på grund av deras egen ondska. Om någon säger att han inte tänker gå till kyrkan på grund av någons brister, är det inte så att han snavar på grund av vad andra har gjort, han snavar på grund av hans egen ondska.

Det finns människor som lämnar Gud för att någon de trodde var trovärdig lurade dem med någon osanning. På grund av tillit har de på sätt och vis gått i godo för någon. Senare kommer de att lida på grund av det. Det visar att deras tro inte var sann tro. Bibeln säger oss att vi inte ska bli borgenärer, och dessa människor har fått undervisning i församlingen att inte låna ut eller låna pengar av andra troende. Men de misslyckades med att urskilja sanningen och var olydiga. Istället för att vända sig bort ifrån Gud borde de därför omvända sig.

Om någon dömer och fördömer någon annan och sedan snavar, finns det en risk att de kommer få andra att snava också, på grund av den ondska de har. Om de

har ett sant gott hjärta och en sann tro, kommer de bara känna medlidande och be för dem även om de ser andras brister.

Somliga snavar på grund av Guds ord som predikats. När predikanten talar om tionde och säger att vi kommer bli välsignade när vi ger fullt tionde, kan de känna sig besvärade och tycka att kyrkan hela tiden pratar om pengar. När predikanten talar om Guds kraftfulla gärningar finns det vissa som inte tror det för att de har köttsliga tankar och då känner de sig besvärade i sina hjärtan. Om de har godhet i hjärtat till att acceptera sanningen, kommer de inte snava för att de hör Guds ord. Men eftersom de lever i mörker snavar de genom Guds ord som är Ljuset (Matteus 11:6, Johannes 11:10).

Man snavar för att man har svag tro och ondska i sitt hjärta. Men den som orsakar en annan människas fall är också ansvarig för det. När vi lär ut sanningen behöver vi vara visa och undervisa utifrån åhörarens mått av tro. Om du säger till en person som nyligen har accepterat Herren och tagit emot den helige Anden, ”Sluta dricka och röka. Du får inte heller handla något på söndagar” är det som att mata ett nyfött barn med en köttbit. Även om de kanske lyder och tar till sig det för att de känner sig tvingade, kommer de känna sig tyngda i hjärtat över det och de kanske ger upp och inte kommer till kyrkan mer.

Om vi i sanning älskar Herren och själarna, kommer vi vara mycket försiktiga med våra ord, eftersom vi inte vill att någon, på grund av ett obetänksamt ord från vår sida, snavar. Vi kommer istället bygga upp personen och ge honom nåd.

Kära bröder och systrar i Kristus, om ni älskar någon är inte hans fel eller brister så uppenbara för dig (1 Johannes brev 4:11). Även om du finner en stor överträdelse i hans liv, kommer du ha medlidande med honom, och du kommer försöka styrka honom genom att se på honom med tro så att han kan förändras. Jag hoppas att ni kommer göra er av med hat helt och hållet och älska varandra med Herrens kärlek, Han som till och med älskade sina fiender. Jag ber i Herrens namn att ni genom att göra så kommer få bo i en härlighet i himlen som skiner som solen.

Trosbekännelse

- Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds uttandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
- Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
- Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlättna genom Jesu Kristi återlösande blod.
- Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
- Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
 E-post: manminen@manmin.kr
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

Japan



Syster Yoko Hayashi, studerar språk för att sprida helighetens evangelium till många själar som lever i mörkret precis som hon brukade göra.

”Efter att ha blivit fri från dataspelsberoende lever jag med en känsla av att livet är värdefullt”

Syster Yoko Hayashi, 24 år, Tabata Manmin Church, Tokyo, Japan

2008 fick jag höra talas om huvudpastor Dr. Jaerock Lee genom min mamma och gick till kyrkan som låg i närheten. Men jag tyckte fortfarande om världsliga nöjen och älskade att spela dataspel och surfa på internet. Jag var nöjd och tänkte att jag säkert skulle bli frälst och komma in i Paradiset. Så jag var lat när det gällde mitt trosliv.

Jag fortsatte att exponera mig själv för våldsamma och sensuella bilder och filmer. Jag drack ofta alkohol. Jag blev påverkad av mentalt ohälsosamma saker och animeringar på internet, så min attityd blev osund och negativ. Jag visste att det inte kunde fortgå som det gjorde, men jag hade ingen aning om vad jag skulle göra åt det.

När jag var yngre öppnade jag aldrig mitt hjärta för mina föräldrar och jag hade få vänner. Jag stängde in mig själv i mina negativa tankar om mig själv. Jag var argsint mot andra människor. Jag var en kall person. Jag tyckte att online-spel var min enda tillflykt och kände mig ångestfylld när jag tänkte på att jag inte skulle ha någonstans att ta vägen om jag inte hade spelen.

I mars 2011 skakades Japan av en stor jordbävning på 9,0 i magnitud utanför Tohokuregionens kust i Japan, i nordvästra Stilla Havet. Den krävde många dödsoffer. Jag hörde talas om den och såg nyheterna i tidningar och program på tv och internet. Det skakade om mig rejält och jag kunde inte sova på flera dagar.

”Så många människors liv tog slut på ett ögonblick. Livet är verkligen meningslöst”, tänkte jag. Jag funderade på var alla de

människorna var nu, och började snyfta och gråta eftersom jag egentligen inte visste något om himlen och helvetet eller om helighetens evangelium och jag spred inte de goda nyheterna till andra människor.

När jag sov fick jag en dröm. Huvudpastorn visade sig i drömmen. Han satt och tittade på dataskärmen och sedan kom han bort till mig där jag låg. Han strök mig över håret och sade, ”Det är fortfarande tidigt. Du kan vila lite till.”

I drömmen kände jag hans mjuka och varma hjärta och jag kände mig väldigt lycklig. Till slut bestämde jag mig för att inte fortsätta leva som jag hade levt. Jag raderade alla spel och animeringar från min dator. Jag försökte be åtminstone en minut varje dag och läsa ett kapitel i Bibeln dagligen. Under gudstjänsterna lyssnade jag uppmärksamt på predikningarna, antecknade och bad över dem.

I mars 2013 började jag gå till Tabata Manmin Church i Tokyo. Med pastor Kyungtae Chungs och de andra församlingsmedlemmarnas hjälp har jag levt ett lyckligt kristet liv. Under veckodagarna längtar jag efter Herrens dag. Jag ber i Daniel bönemöte varje natt och blir fylld med den helige Ande.

Jag har också fått hoppet om att uppnå världsmissionen tillsammans med herden så jag studerar språkvetenskap på en eftergymnasial utbildning. Jag studerar också kinesiska, engelska och koreanska. Jag har läst nästan alla böcker som huvudpastorn har skrivit på japanska och kinesiska eftersom jag har längtat efter hans andliga budskap. Jag är lovsångsledare i Shining Praise Team och administratör i ungdomarnas missionsarbete. Jag är också ansvarig för att publicera nyhetsbrev om vår mission. Jag är så tacksam.

Jag tackar och ärar Gud och Herren som har låtit mig inse livets sanna värde och låter mig leva med hopp om Nya Jerusalem.

Filippinerna



Broder Lei Domdom (andra från höger), som blev befriad från drogberoende genom Guds nåd, tillsammans med sin fru (andra från vänster) och deras tre barn

”Genom bön med näsduk blev jag fri från drogberoende”

Broder Lei Domdom, 40 år, Cebu Manmin Church, Filippinerna

Från nitton års ålder har jag använt droger, rökt och druckit alkohol eftersom min trötthet försvann av hallucinationer jag fick på grund av drogerna. Under den tiden mötte jag min fru och vi gifte oss. Men lyckan varade inte.

Det måste ha sett ut som om jag levde ett normalt liv med min fru och våra två döttrar och en son. Men vi bråkade ofta eftersom jag inte delade med mig av all min

lön utan höll undan en del för att köpa alkohol och droger. Min fru visste inte att jag fortfarande drack alkohol och tog droger.

Under den här tidsperioden, i november 2011, började min fru sitt kristna liv i Cebu Manmin Church. Den 16 januari 2012 började jag också gå till kyrkan. Men det betyder inte att jag bröt med mina

dåliga vanor av att dricka alkohol och ta droger. Jag trodde att mitt liv skulle bli så tråkigt utan dem. Under 2014 struntade jag att gå till kyrkan under nästan sex månader.

Mitt tillstånd blev sämre allteftersom tiden gick. Utan droger blev jag mycket svag. I december 2014 köpte jag en annan drog som jag inte brukade ta eftersom jag inte kunde få tag på den vanliga. Mitt huvud började skaka och jag tuggade fradga. Jag åkte till sjukhuset men läkaren kunde inte förstå vad symtomen kom från.

Min fru var bekymrad och min familj uppmanade mig allvarligt att gå till kyrkan och få förbön med en näsduk som huvudpastorn Dr. Jaerock Lee hade bett för (Apostlagärningarna 19:11-12). Efter att pastor Rosetta Sung hade bett med näsduken för mig kände jag mig mycket fridfull.

Efter att jag fick uppleva Guds förundransvärda kraftgärningar återfick min familj friden och vi alla lever riktiga kristna liv. Jag tackar och ärar Gud som har frälst mig från syndens sumpmark.

”Mitt liv blev fullständigt förnyat efter att jag mötte kärlekens Gud”

En morgon i januari 1984 var jag ute på en promenad. En lastbil som vägde 15 ton körde på mig. Det var en allvarlig olycka. När jag rullade av vägen kom dödsfruktan över mig. Jag tänkte i den stunden, ”Mitt liv tar slut nu i denna sekund.” Sedan kom detta över mina läppar, ”Gud! Rädda mig, och jag kommer gå till kyrkan och göra goda gärningar.” Till min förvåning fick jag inte en skråma.

Jag ville göra slut på mitt liv på grund av alkoholberoende och depression

Efter olyckan, från juli 1984, började jag gå till kyrkan. Men eftersom jag inte lärde mig Guds Ord kunde jag inte få tro. Jag var bara en kyrkobesökare. Jag tyckte också om att dricka alkohol eftersom mina föräldrar brukade ge mig det redan i unga år. Det var naturligt för mig att dricka alkohol. Det var en källa till glädje i mitt liv.

1989 gifte jag mig men fortsatte njuta av alkoholen. Det hände ganska ofta att jag bråkade med min fru och till och med slog henne. Vi fick tre underbara döttrar men jag förändrades inte. Min fru och jag hatade varandra och bråkade hela tiden. Vi var som fiender. Till slut började jag se tecknen på alkoholberoende och fick magproblem. När jag var nykter kände jag mig nervös och skakade. Jag klagade över minsta lilla sak som normala människor lätt skulle överse. Jag blev arg och hade dåliga känslor på insidan. Jag levde i smärta varje dag.

1993 startade jag ett företag, Joongang Brain, som gör och säljer kontorsvaror. Eftersom jag bara hade lite pengar när jag startade det och företaget inte gick bra, blev skulderna bara större och större. Det kändes som om ingenting lyckades för mig. Jag hade inte längre någon motivation, jag fick social fobi och depression tog över mig. Det skedde fler än en och två gånger att jag ville ge upp mitt liv.

Trots det gick jag till kyrkan tre gånger i månaden på grund av företaget. Varje gång jag gick omvände jag mig, ”Gud! Jag dricker alkohol och syndar. Jag är ledsen. Snälla led mig till en kyrka som överflödar av livets ord och hjälp mig att leva ett ordentligt troende liv, som en ordentlig människa.”

Jag mötte kärlekens Gud som botade min kropp och mitt hjärta

Under den här tidsperioden leddes jag till Manmin Central Church av diakonissa Seolhyun Na.

Den 5 november 2002 deltog jag i församlingens fredagsbönenatt. Innan predikan gavs visades en video från huvudpastorn Dr. Jaerock Lees kampanj i Indien 2002. Kampanjen berörde mitt hjärta djupt.

Därefter gav Dr. Lee en lektion om 1 Mosebok. Under budskapet poängterade han att vi måste göra oss av med synden i våra hjärtan och leva ett liv i godhet. Hans röst lät som Guds röst som var likt åskans dån för mig. Jag blev trygg i att Gud ledde mig till en församling fylld av Guds ord. Så jag registrerade mig som medlem i Manmin följande söndag. Då fick jag Dr. Lees bok *En smak av evigt liv före döden* som gavs till alla nykomlingar.

Efter att ha läst Dr. Lees vittnesbörd i boken, blev jag fylld av glädje över att jag äntligen hade mött den sanne herden. När jag lyssnade på hans budskap varje vecka insåg jag att ett sant kristet liv är att göra sig av med osanningar och uppnå Herrens hjärta. Det är vad Gud verkligen vill av oss!

Och det tog inte slut där. Jag blev botad från alkoholberoendet och magproblemen efter huvudpastorns bön för de sjuka, och slutade med alkohol och rökning! Jag började älska lovsånger, så jag kastade bort omkring 2 000 musikalalbum med popsånger, klassisk musik och så vidare. Jag bad varje natt i Daniel Bönemöte. Jag lade av mig syndabördan och fick förmågan att dela min kärlek med andra troende i församlingen. Då försvann den sociala fobin och depressionen. Halleluja!

Välsignelser flödar över mitt liv

När dessa andliga problem hade fått sin lösning, började välsignelser komma över mitt företag. Trots att affärsmän inom samma område flyttade till ett annat område på grund av olika svårigheter, hade jag inga problem. Istället var det fler företag som ville skriva kontrakt med mitt företag. Jag fick mer arbete än tidigare. Jag kände mig så tacksam över Guds nåd. Därför började jag försöka bli en hjälp för Guds rike. Då välsignade Gud mig. Jag blev påmind om att jag stört friden med min fru och Han gav mig nåd till genomgående omvändelse för det.

Ett år efter att jag registrerat mig som medlem i församlingen blev jag assisterande gruppleddare.

Sedan blev jag gruppleddare, vice ordförande över en mission, distriktsledare i min församlingsutpost, ledare över distriktsledare i den stora församlingen, och sedan till och med vice ordförande för distriktsledarnas organisation. Medan jag arbetade trofast, kom det över mig att det som är viktigt är att jag gör mig av med osanning och arbetar trofast med ett andligt hjärta. Jag började rannsaka mig själv.

Mina föräldrar var väldigt strikta. Som det sjunde barnet bland åtta, hade jag en självcentrerad personlighet och stark självvärdighet. Jag kände aldrig att jag skulle be om förlåtelse, ta hänsyn eller ge efter varken i position eller uppfattning. Jag var också inåtvänd och arrogant vilket var ännu värre. Så jag började offra upp böner med fasta och omvändelse. Jag försökte tänka mig in i andras situationer. Jag längtade efter att bli kvitt egot och fylla mitt hjärta med Herren.

Uthålligt bröt jag ner mitt ”jag”. Jag fastade också och bad närhelst huvudpastorn hade kampanjer utomlands.

Den 31 mars 2014 fick jag äntligen ta emot välsignelsen av att uppnå ett andligt hjärta, det hjärta som Gud vill ha.

Min äldsta syster, som fick behandling för kolorektal cancer, såg mig förnyas. Hon kom till min församling och tog emot huvudpastorns bön. Och det är medicinskt bevisat att hon blev fullständigt botad.

En annan av mina systrar arbetar på tunnelbanan i Seoul. Hon registrerade sig i vår församling. Hon blev nyligen välsignad av en befördran från stationschef till att vara chef över 150 stationer. Min mamma lever också ett lyckligt kristet liv.

Jag är väldigt tacksam och upprymd över att jag kom i kontakt med denna underbara församling i denna sista tid och får vara med i arbetet att utvidga Guds rike. Min familj överflödar också av lycka eftersom min älskade fru och våra döttrar också lever med hopp om himlen. Jag tackar och ärar Gud som kom till mig, botade mig, förnyade mig och välsignade mig. Jag skulle vilja ropa ut!

”Kom till Manmin Central Church. Genom Guds kraftfulla gärningar förvandlas onda hjärtan till goda, fina personligheter utvecklas, sjukdomar botas, alla slags problem i livet får sin lösning, och välsignelser överflödar! Välkomna!”



Äldstebroder Hangcheol Shin, 56 år, tillsammans med sin kära fru och tre döttrar, Parish 15, Sydkorea



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org



Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com