

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 15 26 APRIL 2015

GCN Broadcasting Ministry skapad ur ingenting

Bra och glada frekvenser förnyar tittarnas liv



GCN:s livfyllda program sprider ljus över tittarnas själar och Gud Skaparen och Jesus Kristus till över 170 länder. (Övre fotot, korsformat ljus som uppenbarar sig över Empire State Building den första sändningsdagen i New York City, USA; mitten, från vänster, Dr. Jaerock Lees Uganda Holy Gospel Crusade rapporterad av CNN; Grundande och invigning av GCN; Israel United Crusade; längst ner, NRB International Christian Media Convention.

GCN (President: Äldstebroder Boaz J. Lee) deltog i år, 2015, återigen, som alltid, i den årliga kristna mediakonferensen NRB International Christian Media Convention. Den nationella organisationen för religiösa tv-bolag, National Religious Broadcasters (NRB) startades för att värna om kristna tv-bolags rättigheter och intressen och årligen hålls denna konferens där tv-bolag kan utbyta teknologi och program och bygga upp en gemenskap med andra kristna tv-bolag.

2015 hölls konferensen i Gaylord Opryland Resort & Convention Center i Nashville, Tennessee, USA, mellan den 23-26 februari. GCN (www.gcntv.org) ställde ut posters med bolagets olika program och tekniker för producering, hade god gemenskap med NRB:s ledare och inflytelserika kristna tv-bolag, och signerade överenskommelser med åtta organisationer från fem länder.

Huvudpastor Dr. Jaerock Lee är GCN:s grundare och ordförande, och sedan församlingen startades har han haft tilltro till media som ett effektivt sätt att sprida evangeliet och Guds kraftfulla gärningar genom. Han bad för det, och till slut, den 1 januari 2000, när ett nytt millenium började, startade han Manmin TV (nuvarande GCN).

Äldstebroder Johnny J. Kim, chef över GCN hörde talas om NRB-konferensen och i februari 2000 deltog han i utställningen. Där insåg han att det fanns obegränsade möjligheter att utveckla denna tjänst och mötte människor som skulle komma att samarbeta med GCN.

Under NRB-konferensen har medlemmar från GCN mött många människor och skapat kontakter som lovat hjälpa till med att annonsera Dr. Jaerock Lees kampanjer utomlands och de har lyckats annonsera kampanjerna över hela världen. Från juni 2000 har GCN direktsänt Dr. Lees kampanjer utomlands och på så sätt öppnat upp möjligheter för människor att uppleva samma nådefulla och kraftfulla gärningar via tv-skärmen, trots att de inte själva kunde vara på plats vid kampanjen. Det gäller särskilt kampanjen i Uganda, Holy Gospel Crusade 2000, som togs upp i CNN:s nyhetssändning och den ryska kampanjen United Crusade 2003 som sändes via tv-bolaget TBN Russia, som gjorde Manmin TV känd för världen.

2004 besökte många ledare från kristna tv-bolag över hela världen Manmin Central Church och tillsammans kom man överens att starta GCN (Globala kristna tv-bolag). 2005 grundade GCN ett lokalt bolag och började som en offentlig tv-kanal i New York sända programmen via sändaren på Empire State Building i New York City.

Efter det har GCN haft en viktig roll i Dr. Jaerock Lees kampanjer i DR Kongo, New York (USA), Israel och Estland genom att sända av kampanjerna över satellit och internet. I september 2009 hölls kampanjen Israel United Crusade i International Convention Center, Jerusalem, och den sändes till mer än 220 länder genom 22 tv-bolag.

Pastor Heejin Lee blev utsedd till generaldirektör i oktober 2013. Sedan dess har de med kärleken befäst den andliga organisatoriska kraften och enheten.

De började dessutom producera nya program med gudagivet innehåll och fick en nystart som tittarna älskar och är intresserade av. GCN:s skilda program har skapat en positiv anda och fört med sig förändring och liv till tittarna i världen.

En programledare för det ryska tv-bolaget TBN Russia (President: Pastor Igor Nikitin) sade, "TBN Russias tittare sänder tusentals tackbrev med vittnesbörd varje månad, och vi har hört om deras rörande berättelser om Guds gärningar som sker genom Dr. Lees bön för de sjuka, hans ord av liv och de kraftfulla gärningarna som manifesteras." Tv-bolaget Enlace TV som täcker Latinamerika har dessutom fått ta emot många tackbrev från människor som blivit helade och välsignade genom GCN:s program, och många av dem har blivit medlemmar i Manmins församlingsgrenar i Latinamerika eller i Manmin Central Church.

GCN sänder nu program och församlingens gudstjänster i fler än 170 länder genom överenskommelser med många ledande tv-bolag i världen. På så sätt kan församlingsgrenar utomlands ta del av moderförsamlingens gudstjänster genom direktsändning (eller genom inspelade sändningar på grund av tidsskillnader). Genom att göra så kan de rida på samma andliga våg som moderförsamlingen.

GCN kommer att fortsätta visa Bibelns giltighet och den levande Guden på ett klart och tydligt sätt för människor som lever i denna sista tid och på så sätt fullborda Herrens missionsbefallning på ett storslaget sätt.

”Du skall inte begå äktenskapsbrott”

”Du skall inte begå äktenskapsbrott” (2 Mosebok 20:14).



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

Äktenskapsbrott definieras som frivillig sexuell relation mellan en gift person och någon annan som inte är dennes lagliga maka/make. Förr i tiden ansågs detta var en allvarlig synd. Men nu för tiden har folks samveten blivit så avtrubbade och de har en väldigt liten känsla av synd för detta. Det gör att de lätt begår sådana synder i handling.

Det spelar ingen roll hur full den här världen är av synder, vi, som Guds barn, ska hela tiden hålla oss vakna och vandra i Ljus (Romarbrevet 13:12). Detta sjunde budet som befäller oss att inte begå äktenskapsbrott innehåller andra andliga betydelser än just den att förbjuda oss från handlingen äktenskapsbrott. Låt oss ta en titt på dem.

För det första får vi inte begå äktenskapsbrott i handling

Äktenskapsbrott i handling är en av köttets gärningar som är uppenbara, och Bibeln är tydlig med att de som begår denna synd inte kommer bli frälsta (Galaterbrevet 5:19-21).

I 1 Korinterbrevet 6:9-10 står det, ”Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike.”

Det är givetvis så för nya i tron och som har lite kunskap om sanningen, att Gud kan ge dem en möjlighet att omvända sig. Men efter att de ha fått veta sanningen till en viss grad, om de då begår en uppenbar köttlig handling, blir det väldigt svårt att

ta emot omvändelsens ande. 3 Mosebok 20:10 varnar oss, ”Om någon begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, skall den som begår äktenskapsbrott med sin nästas hustru straffas med döden, både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan.”

Bibeln ger även ett strikt förbud mot sexuellt samlag mellan två personer som inte är gifta med varandra, även om båda är överens, och relationer med ett djur eller en partner av samma kön. Gud förbjuder oss strängeligen att begå sådana synder så att vi inte leds mot döden eftersom Han älskar oss. Därför ska ni inte följa denna världens trender och orener er själva.

För det andra måste vi göra oss av med äktenskapsbrott i hjärtat

I Matteus 5:27-28 sade Jesus att den som ser på en kvinna med lust i blicken har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.

Innan någon begår synder i handling har man först haft synden i sitt hjärta. Om man hatar någon i hjärtat, kan man skada honom, och om man har ilska i sitt hjärta blir man arg. På samma sätt är det om man har tankar på äktenskapsbrott i hjärtat, kan det utvecklas till handlingen äktenskapsbrott.

Om man därför har sådant i hjärtat, och trots att det inte har kommit ut i handling än, är det redan att ha begått äktenskapsbrott. Det har samma rot som äktenskapsbrott. En del lär ut att människan inte kan göra sig av med äktenskapsbrott ur hjärtat och att det enda man kan göra är att undertrycka det. Det är givetvis så att vi, med mänsklig förmåga, inte klarar av det. Men om vi tar emot Guds styrka genom böner och fasta, kan vi få bort denna syndfulla natur från våra hjärtan.

Jesus bar törnekronan och utgöt sitt dyrbara blod för att förlåta oss synder som vi begår i våra tankar. Gud sände oss dessutom den helige Ande, som hjälper oss att eliminera den syndfulla naturen ur våra hjärtan. Om vi lyckas rycka upp den syndfulla naturen med rötterna, kommer vi inte ens att tänka på osanningen. Men i processen av att göra oss av med det, kan det kännas som om det dyker upp om och om igen. Men om vi verkligen försöker vårt bästa för att göra oss av med synder och ondska genom att tro på Guds Ord och lyda det, kommer vi aldrig förbli desamma.

Om man skalar en lök, lager för lager, så kommer lagen se likadana ut även efter att några är borttagna, och om man fortsätter att skala bort lagren kommer det till slut

inte finnas något kvar. På samma sätt är det med vår syndfulla natur. Om vi därför har tro blir vi inte modfälda. Vi behöver tro att vi kommer bli förnyade och snart helgade, beroende på hur mycket vi försöker.

I processen av att göra sig av med den syndfulla naturen, fördömer Gud dig inte och säger att du har begått äktenskapsbrott bara för att en tanke på äktenskapsbrott på ett ögonblick har trängt sig in i dina tankar. Det blir ett problem först när du utvecklar tanken i din fantasi. Men om du omedelbart omvänder dig efter att du har insett vad tanken är och bara fortsätter försöka bli helgad, kommer Gud ge dig mer nåd och styrka.

För det tredje får vi inte begå andligt äktenskapsbrott

Både fysiskt äktenskapsbrott i handling och i hjärtat hör till köttligt äktenskapsbrott. Men fruktansvärdare än detta är andligt äktenskapsbrott. Andligt äktenskapsbrott begås när man älskar världen mer än Gud trots att man bekänner sin tro på Gud.

Kolosserbrevet 3:5-6 hävdar, ”Döda därför era jordiska begär: sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär, och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn.”

Om man inte gör sig av med girighet i hjärtat kommer man att älska världsliga ting mer än Gud, även om man har tagit emot den helige Ande, och har upplevt Guds verk och har tro. För om någon är girig kommer det att leda till andlig avgudadyrkan och utvecklas till andligt äktenskapsbrott.

Vad är det då för skillnad mellan den andliga avgudadyrkan i det andra budet och andligt äktenskapsbrott i det sjunde budet? Andlig avgudadyrkan innehåller ”allt sådant” som vi älskar mer än Gud. Köttlig avgudadyrkan är när en människa som inte känner Gud alls gör sig en avbild och tillber den. Men när en människa med svag tro älskar världen mer än Gud, då är det andlig avgudadyrkan.

En som är ny i tron har en liten tro och kanske älskar pengar, berömmelse eller sina familjemedlemmar mer än Gud, och det är andliga avgudar för honom. Men när han lyssnar på Ordet och ber börjar han i sitt hjärta tro att Bibelns Ord är sanna och att himlen och helvetet finns. Han börjar förstå att han behöver älska Gud först av allt. Nu har han fått en sådan tro. Men om han fortfarande älskar världen mer än Gud och fortsätter att acceptera sådant som hör till mörkret, är det att överge den kärlek som han har tagit emot från Gud och det är

andligt äktenskapsbrott. Bibeln liknar ofta relationen mellan Israel och Gud med den mellan en far och en son, men ibland liknar Han den med relationen mellan en man och en fru som med ed har lovat att älska varandra av hela sitt hjärta.

Men alltigenom Israels historia hände det ofta att israeliterna övergav Guds förbund och tillbad främmande gudar. De hade mycket god kunskap om Gud som hade visat dem många tecken och under, men de blev bedragna så att de följde sina egna lustar. De accepterade hedningarnas avgudar och tillbad dem. Denna avgudadyrkan var andligt äktenskapsbrott (1 Krönikeboken 5:25).

Nordriket Israel begick andligt äktenskapsbrott genom att tillbe avgudar, och de övergavs av Gud och blev förgjorda. Men trots att Sydriket Juda såg detta omvände de sig inte utan fortsatte att tillbe avgudar. Till slut blev också de förgjorda av hedningarna (Jeremia 3:8).

Idag är vi som är Guds barn Herrens brud (2 Korintierbrevet 11:2). Om någon har satt sin tro till Herren, tagit emot den helige Ande, och kallar Herren ”Min brudgum” men ändå älskar världen mer och kompromissar med osanningen, är det andligt äktenskapsbrott (Jakobs brev 4:4). Den som förråder Herren och begår äktenskapsbrott kan inte bli Hans brud eller får vara med på Hans bröllopsbankett.

Det är därför andligt äktenskapsbrott är värre än köttligt äktenskapsbrott. Om en yngre bror skulle förbanna och spotta på sin äldre bror skulle det vara ett stort brott. Men det finns en möjlighet att den äldre brodern förlåter sin bror. Men om en son gjorde så mot sin far, är det något så oerhört förnedrande att det sällan är någon som förlåten något sådant.

Om man på samma sätt går över en viss gräns i andligt äktenskapsbrott, kommer man inte kunna ta emot svar på ens böner och hamnar långt ifrån Gud. Då kommer man bli ännu mer fläckad av världen, begå synder som att korsfästa Jesus Kristus på nytt, och gå dödens väg (Hebreerbrevet 6, 10).

Kära bröder och systrar i Kristus, jag hoppas att ni inte ska ha något att göra med varken köttligt eller andligt äktenskapsbrott för då kommer ni bara att längta efter sanningen och fylla era hjärtan med det. Jag ber i Herrens namn att ni genom att göra så ska kläda er själva som fläckfria och skuldfräa Herrens brudar och delta i bröllopsbanketten med glädje.

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds uttandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlåtna

- genom Jesu Kristi återlösande blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
 E-post: manminen@manmin.kr
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

Klara av prövningarna och bli vete-lika troende

Växter står ut med regn, vind, starkt solsken och bär på så sätt god kvalitetsfrukt. På samma sätt står vi ut med prövningar med tro så att vi blir vete-lika troende. Under den processen kan vi dessutom bli Guds sanna barn.

Vi borde inte ha de köttsliga tankarna som säger att något är för svårt eller att vi är rädda. Vi måste tro och ha hopp i allt med kärlek. Då kan vi övervinna vilken prövning som helst. En prövning är en välsignelse och kommer från Guds kärlek. Låt oss ta en titt på hur man blir en vete-liknande troende genom prövningar och tester.

För det första, tro på Guds kärlek ända till slutet!

I 1 Petrusbrevet 1:7 står det, "Åktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig."

Ibland tillåter Gud prövningar och tester att komma till troende eftersom Han vill att de ska få tro som är likt guld genom den processen. Han vill dessutom att vi ska få pris, lov och ära i den eviga himlen.

För att ha en sådan tro, tron som är likt rent guld,

måste vi göra oss av med ondska. Då måste vi vara trogna i mycket. Vi måste också leva efter Guds Ord utan att kompromissa med världen. Under tiden kanske vi får lida en oförrätt. I sådana stunder måste vi tro på Guds kärlek och tacka Honom för Hans speciella kärlek till oss som gör att Han leder oss till att få en bättre boplatz i himlen.

Vi måste dessutom tro på Guds kärlek ända till slutet. Vi får inte tvivla på Hans kärlek när testet drar ut på tiden och tänka, "Varför hjälper Gud mig inte? Älskar Han mig verkligen?" Om du tvivlar kan det

kännas som att du vill ge upp, lägga skulden på något och klaga. Därför behöver vi än en gång ingravera Guds kärlek i våra hjärtan och var tålmodiga.

Jakobs brev 1:4 säger, "Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist på något sätt." Om du tror på Guds kärlek och håller ut till slutet, kommer du bli en fullkomlig person. Vi behöver inse att ett test sprungen ur Guds kärlek som hjälper oss med sin omsorg, hjälper oss att bli fullkomligt uthålliga och att bära dyrbar frukt med tro.

För det andra, tro att de är genvägar till att få hopp!

Romarbrevet 5:3-4 säger, "Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålmod, tålmodet fasthet och fastheten hopp." Som det står tjänar en prövning eller ett lidande som en genväg till att få hopp. En del av er kanske tänker att det har tagit för lång tid att förändras. Men genom lidanden kan vi förändras snabbare och efter hur mycket vi förändras och förnyas kan vi bli Guds fullkomliga barn som efterliknar Honom.

Därför får vi inte undvika testerna utan försöka klara av dem när de kommer. Människor vill i allmänhet ta den väg som är bekväm och lätt. Men om man undviker en prövning kommer det ta lång tid för personen att få hopp om att nå målet.

Om en person nära dig hela tiden försöker hitta fel på dig, i allt du säger och gör. Du kanske inte vill träffa honom, men även i en sådan här situation behöver du se till att du inte undviker honom utan aktivt ta itu med det. Du behöver härda ut i

situationen med hopp och försöka förlåta och förstå honom. Då kommer du genom Guds nåd kunna förändras.

En prövning eller ett lidande kan tjäna som en stege eller en genväg till hoppet. Om du verkligen vill bli Guds sanna barn ska du betrakta den prövningen du är i som en genväg och med glädje hålla ut i allt och frimodigt marschera med tro mot hoppet.

För det tredje, tänk enbart i godhet och handla enbart i godhet!

Vissa människor kanske skyller på Gud eller klagar mot Honom eftersom de tror, "Varför gör inte Gud något för mig och varför har inte min situation förändrats trots att jag har praktiserat Hans Ord?" De verkar arbeta trofast och be ivrigt, men eftersom de fortfarande har ondska i sina hjärtan händer det inget i deras situationer. När prövningar kommer behöver vi alltså se till att vi enbart handlar och tänker i godhet.

Daniel kompromissade inte med världen och han levde efter Guds Ord, men han kastades i lejongropen på grund av onda mäns sammansvärjning. Men han skyllde inte på Gud eller kände sig modfälld. Han skyllde inte heller på kungen, inte heller klagade. Daniel reagerade inte ens med ondska mot de onda människorna som hade stiftat dessa onda planer mot honom.

I det att Daniel enbart handlade i godhet till den

allra sista stunden när han kom in i lejongropen, sände Gud änglar och stängde igen lejonens munnar. Gud beskyddade honom så att han inte skadades alls. Istället blev det de onda människorna som hade stiftat onda planer mot honom som blev mat till lejonet.

Det kan förstås verka dåraktigt att behandla onda människor med godhet, men om du känner till den andliga lagen, är handlingen att göra något i godheten det visaste sättet att ta emot välsignelser på.

Vissa prövningar eller lidanden kan se ut att komma från andra människor runt omkring dig eller genom särskilda omständigheter. Men det kommer i själva verket från fienden djävulen och Satan. För att övervinna alla prövningar med tro behöver vi vinna striden över fienden djävulen och Satan, inte mot människor.

För att få seger i en andlig strid, behöver vi strida

enligt den andliga lagen. Lagen säger att man ska övervinna det onda med det goda. Romarbrevet 12:21 säger, "Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda."

Om otroende familjemedlemmar förföljer dig, måste du handla i godhet mot dem med tro. Då kommer de sluta att förfölja dig och kanske till och med lyssna på evangeliet. Men om du i stället tycker att de är så onda och bara försöker övertyga dem med ord och tvinga dem till att tro, kommer prövningen bli allvarigare och förlängd.

Du behöver alltså be för dem med kärlek först, tjäna dem i Herren och försöka beröra deras hjärtan. Och du behöver också tänka i godhet och bekänna tro i alla situationer. Då kommer Gud driva undan fienden djävulen och Satan, röra vid familjemedlemmarnas hjärtan, och leda dem på alla sätt och ge dig svar i rätt tid.



▲ Från vänster, Puneets första yngre syster Aarti, far Banwariral Lal, mor Vimla, Puneet, och hans andra yngre syster Bulbul



▲ Puneet blev botad från svår huvudvärk medan han läste boken *Budskapet om Korset* högt för sin far som var förlamad från midjan och neråt



▲ MR-bilderna innan Banwariral blev botad: den 2:a och 3:e bröstkotan förstörd på grund av tuberkulos spondylit

”Min far skulle inte kunna gå igen, men nu kör han bil!”

Broder Puneet, 18 år, Delhi Manmin Church, Indien

Från fem års ålder levde jag i smärta på grund av epilepsi och led av svår huvudvärk och yrsel. Jag tog en del mediciner, men inget fungerade. Min familj gick till ett hindu-tempel för att jag skulle bli botad, men mina symtom bara förvärrades.

Som om inte det var nog, i Mars 2012 upptäckte man att min far, som hade arbetat som ingenjör på en fabrik, hade tuberkulos spondylit och blev opererad för det. Men något gick snett under operationen och min far blev förlamad från midjan och nedåt. Resten av sitt liv skulle han ligga på sängen på grund av sin handikappade kropp. Vi drabbades av ekonomiska problem, och min mor började arbeta i en klädfabrik för att få ihop till utgifterna.

Under den här tiden fick hon höra om Delhi Manmin Church av vår granne. Hon bad pastor Jon S. Kim i församlingen att besöka vårt hem. Tillsammans med honom offrade vi en gudstjänst till Gud. Då visade han oss en video som presenterar den kraftfulla tjänst som huvudpastor Dr. Jaerock Lee hade. Jag blev förundrad.

I juni 2012 accepterade mina familjemedlemmar det faktum att Gud är den ende sanne Gudomen och vi accepterade Herren Jesus. Vi började gå till kyrkan, men eftersom min far inte kunde gå till kyrkan gav pastor Kim honom Dr. Lees bok *Budskapet om Korset* på hindi och hjälpte honom att få tro. Han besökte min far regelbundet och bad för honom med en näsduk som Dr. Lee hade bett för (Apostlagärningarna 19:11-12).

När jag läste *Budskapet om Korset* högt för honom kände jag att min svåra huvudvärk försvann lite i taget.

En dag sade min far att han hade haft en dröm. Han

såg oss allihop ryckas upp i luften och han insåg att han hade blivit lämnad kvar. Han ropade ”Herre! Herre!” och grät. Han vaknade upp ur drömmen. Han såg tillbaka på sitt liv och tänkte på de budskap han hade hört. Han omvände sig från att ha känt sig obekvämt med sin familj efter ett gräl de hade haft angående pengar och ägodelar. Han omvände sig från hat som fanns inom honom.

I februari 2013 fick min far förbön med näsduken igen. Då skedde det förundransvärda att han döda nerver fick liv på nytt! Han fick tillbaka känslan i nedre delen av kroppen och kunde börja röra den. Och han gick till kyrkan. När han såg målningen om uppräckelsen vid altaret blev han så förvånad för han hade sett den tidigare i en dröm.

I november 2014 blev min far fullständigt helad när han tog emot huvudpastorns bön för de sjuka via GCN direktsända söndagsmöte. Nu har han inte längre något problem med att gå alls. Han kör till och med en budcykel som kallas ”tempo”. Han arbetar också som frivillig i kyrkan med att köra bil.

Jag blev också botad från epilepsin. Tidigare var jag bland de sämsta i skolan, men nyligen har mina betyg förbättrats. Jag fick till och med ett stipendium. Jag spelar trummor i kyrkan som en frivillig tjänst. Även min syster blev botad från hög feber, och min mor blev frisk från smärta som hon hade haft i hela kroppen.

Hela min familj konverterade från hinduism till kristendomen. Alla komplicerade problem, även sjukdomar, blev lösta. Våra grannar fick höra våra vittnesbörd och kom till kyrkan. Jag tackar Gud och ärar honom som är den ende sanne Gudomen. Halleluja!

”Blåsstenar försvann, lyckan kom tillbaka in i mitt liv troende”

Diakonissa Kyungae Lee, 47 år, Daegu Manmin Church, Sydkorea

För sjutton år sedan var jag med om en bilolycka. Jag satt i en 12-sättes buss. Ett av däcken fick punktering mitt på motorvägen och den välte. Den slog emot mitträcket och voltade två och ett halvt varv. På den tiden var jag gravid i andra månaden med mitt tredje barn. Jag for runt och ut genom fönstret. Jag landade långt bort från fordonet.

I den stunden kände jag dock hur en ängel fångade mig och höll mig i luften och lade ner mig på marken. Den kvällen fick jag huvudpastor Dr. Jaerock Lees bön. Följande dag gick jag på kontroll på mödravårdscentralen. Det visade sig att jag inte hade något problem alls. Flera månader senare födde jag en frisk pojke och gav äran till Gud.

Tiden gick och jag började gå till kyrkan men bara på söndagar, men bad inte, med ursäkten att jag var för upptagen. När jag levde med denna ljunna tron och med ett tungt hjärta, uppstod ett problem i mig. Något hände med min kropp. Bara några få år innan dess hade jag haft smärta i nedre buken och svårt att urinera.

Den 22 november 2014 hade jag så ont att jag åkte



Hennes yngste son broder Joonchae Nah blev beskyddad av Gud i en bilolycka som skedde när han var i sin mammas mage. Från vänster, broder Nah, hennes man diakon Byunghak Nah, hennes dotter Yoonhee Nah, diakonissa Kyungae Lee, och hennes äldste son Kwandchae Nah

till sjukhuset. Röntgen visade att det fanns något som liknade stenar i min urinblåsa och urinprovet visade blod i urinen. Läkare gav mig medicin att ta följande vecka och sedan lämna urinprov igen.

När jag gick ut från sjukhuset och kom hem, blev jag påmind om mycket. Jag borde ha kommit ihåg den nåd Gud hade gett mig och arbetat trofast för Hans

rike. Men jag glömde bort Hans nåd och såg bara på den verklighet jag stod inför. Från den dagen började jag gå på Daniel Bönemöte, omvände mig, och bad den helige Ande om hjälp. Jag omvände mig från att ha varit irriterad och upprörd på min man och mina barn. Jag omvände mig också från att jag hade gjort mina uppgifter enbart med en plikt känsla.

Just då hade Southern Pohang Manmin Church sin jubileumsgudstjänst med pastor Heesun Lee, pastor över Manmin World Guidance, och Fullheten i den helige Ande bönemöte den 30 november 2014. Jag gick dit och tog emot hennes bön med näsduken (Apostlagärningarna 19:11-12). Snart kände jag något konstigt i min mage. Jag gick till toaletten och en mörkröd klump med blod kom ut. Ytterligare en blodklump kom ut igen efter middagen.

En vecka senare gick jag tillbaka till sjukhuset för en kontroll. Läkare meddelade mig att det inte fanns något blod i urinen eller några stenar längre. Ingenting var fel! Halleluja! Genom detta har mitt kristna liv förnyats och jag började arbeta med glädje för Guds rike. Jag tackar och ärar Gud för detta!



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org



Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com