

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 16 24 MAJ 2015

Den helige Andes gärningar leder mängder av själar till frälsning

”Det såg ut som om tungor av eld fördelade sig över var och en av dem, och stannade över dem”



Dr. Jaerock Lees kampanj i Indien 2002

Dr. Jaerock Lee levde efter Guds Ord och uppnådde helgelsen. Därefter bad han i bönen om att få Guds kraft och han tog emot den. Med denna kraft har han lett mängder av själar till frälsningens väg. När han leder kampanjer utomlands sker många förundransvärda gärningar genom Anden, vilket vittnar om levande Gud, Jesus Kristus och Bibelns trovärdighet (Bild 1. Lovsångsledare Rose Han, 2. Syster Adelia Alexandria, 3. Diakon City Bav, 4. Syster Shizuko Kaneda, 5. Pastor Sergei Stagnejev, 6. Broder Jaehong Park, 7. Teologistudent Nadakorn Thummasat).

Jag försökte med många sorters botemedel att bli frisk men mitt tillstånd blev bara värre och värre. Till och med min mor sade till mig, ”Det vore bättre för dig om du dog snabbt. På det sättet kan du hedra mig.” Jag hade inget hopp om bot eller liv.

I april 1974 kom min syster och besökte mig i Seoul och bönfallde mig att hjälpa henne att hitta en specifik plats, trots att hon visste att det var svårt för mig att gå. Först vägrade jag, men hon var så envis att jag inte kunde säga emot, och lämnade hemmet stöttandes mot en käpp. Vi kom fram till helandemötet som leddes av senior diakonissa Shinae Hyun. När jag böjde knä började svetten rinna längs ryggen. Jag undrade varför jag så plötsligt började svettades. Följande dag insåg jag att Gud hade bränt bort alla mina sjukdomar med den helige Andes eld.

Dr. Jaerock Lee, huvudpastor i Manmin Central Church mötte den levande Guden på detta sätt. Efter att han mött Gud, tog han emot Guds kraft och har sedan dess varit Herrens vittne.

I maj 1978 tog han emot Guds kallelse att bli pastor, i juli 1982 startade han församlingen och i maj 1986 blev han ordinerad till pastor. Sedan dess har han lett många kampanjer utomlands

och predikat om den levande Guden med kraftfulla gärningar från Gud som efterföljt orden. Tillsammans med ungefär tio tusen församlinggrenar och associerade församlingar över hela världen och genom den litterära tjänsten med krönikor, böcker och tidningar, och med tjänsten som tv-predikant väcker han fortfarande upp nationerna.

För fyrtio år sedan kallade man Dr. Lee för ”en vandrande affär med sjukdomar” eftersom han led av så många sjukdomar, fler än man kan nämna, bland annat magsår, bihåleinflammation, mellanöroninflammation och reumatologisk artros. Men han mötte den levande Guden och blev botad från alla sjukdomar på ett ögonblick.

Samma gärningar från den helige Ande som kom över de som var samlade i Markus övre sal har fortsatt att ske och det har lett till frälsning för mängder av själar i denna syndfulla sista tiden. Om någon tar emot dopet i den helige Andes eld blir deras kroppar varma, sjukdomar bränns bort och mörkrets makter förlorar sitt inflytande och lämnar dem. Elden bränner också bort den syndfulla naturen i hjärtat.

Lovsångsledare Rose J. Han, en solist i Kommitteen för konst och uppträdande, är älskad av församlingsmedlemmarna

på grund av hennes himmelska röst (bild 1). En gång var hon vid ett kritiskt vägskafl på väg mot döden på grund av allvarlig tuberkulos. Men när Dr. Lee bad för henne brändes alla bakterier i henne bort på ett ögonblick av den helige Andes eld. Hon återställdes väldigt fort och blev frisk. Hon hade fått höra på sjukhuset att hon aldrig skulle kunna sjunga mer för att hennes lungor var allvarligt skadade. Men hon har gett stor ära till Gud som lovsångsledare.

Diakon City Bav i Indien (bild 3) missbrukade alkohol och droger och hans familj var på katastrofens rand. När han tog emot bön med en näsduk som Dr. Lee hade bett för (Apostlagärningarna 19:11-12) kom den helige Andes eld över honom på ett mycket starkt sätt. Efter bönen kände han sig fridfull i hela kroppen och i sitt hjärta. Hans huvudvärk försvann och förvånansvärt nog kunde han sluta dricka alkohol direkt, något han hade varit beroende av i över tjugo år och tagit droger sedan tio år tillbaka. Han konverterade från hinduism till kristendom och nu arbetar han som en taxiförare i en sk. rickshaw (kallas för mini-taxi). Han arbetar trofast i församlingen och är en pålitlig familjefar.

Syster Shizuko Kaneda från Japan (bild 4) blev botad från ett allvarligt fall av kalla händer och fötter. Hon upplevde det som att någon stack henne på magen, ryggen, anklarna och fotsulorna med nålar. Det medförde att hon bar många varma omslag på kroppen. Under den tiden blev hon välsignad med att få bön med en näsduk fylld med kraft. I den stund hon mottog det kände hon värme komma ner över hennes hjässa och hon började svettas, och det varade i ungefär en timme. Efter det hade hon inte längre den stickande kylkänslan och smärtan.

Syster Adelia Alexandria från Israel (bild 2) blev botad från Hodgkins lymfom genom Dr. Lees böner, och pastor Sergei Stagnejev från Ryssland (bild 5) tog emot elden genom bön med näsduk och blev fri från ryggsmärta. Teologistudenten Nadakorn Thummasat från Thailand (bild 7) tog emot elden när hon bad ivrigt under Daniels bönemöte, och hon kände också att en knuta i bröstet försvann. Broder Jaehong Park i Sydkorea (bild 6) kände en hetta som en stor eldpelare som kom in i hans kropp och han tog emot bön med näsduk fylld med kraft och då blev han helad från ett trasigt ledband i sitt knä samt en ligamentskada som hade plågat honom i 30 år.

”Du skall inte stjäla”

”Du skall inte stjäla” (2 Mosebok 20:15).



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

Om vi skulle kalla någon för tjuv, skulle personen känna sig väldigt besvårad. Det beror på att vi vet att det är en synd och ett brott att stjäla.

Men i många fall erkänner människor inte att de stjälar. Det betyder att de begår synden utan att veta om det och de omvänder sig inte heller från det eftersom de inte tänker att det är en synd ens. Låt oss nu ta en titt på vad det betyder att ”stjäla”, som det står om i åttonde budet – ”Du skall inte stjäla.”

1. Köttslig stöld: ta från någon annan

En del personer använder andras saker utan att ha fått tillstånd från ägaren. De tror att det är ok att använda det utan att få tillstånd från ägaren eftersom de är nära vänner och eftersom det inte är något värdefullt. Därför känner de inget dåligt samvete över det. Ibland kanske de inte ens lämnar tillbaka det direkt.

Den handlingen skadar inte bara ägaren, det är oförsäkamt och visar på dålig respekt för personen. Även om det är något litet och ägaren är en nära vän till oss, är det att stjäla i Guds ögon om vi använder något som tillhör en annan utan att ha fått hans tillåtelse.

Det händer att folk ofta säger, ”Kan jag använda det?” eller ”kan jag låna det?” och sen använder de någon annans saker väldigt ofta. En del kanske till och med gör slut på det och har inte lämnat något kvar till ägaren. Även om de lämnar tillbaka det har deras användande orsakat ägaren en förlust och olägenhet. En person med ett gott samvete kommer å andra sidan känna ett stygn i sitt samvete

om han tar det minsta lilla från någon annan.

Även fast vi inte riktigt stal eller tog någon annans egendom ifrån dem, är det ändå stöld om vi har fått det på ett orättfärdigt sätt. Det kan t ex vara så att någon tog emot en muta för att använda sin position till fördel för någon, en annan tar för mycket betalt från sina kunder och får oförtjänt vinst. Godhjärtade människor känna av sådant i sina samveten. Även om de inte stal någons saker, är det ändå stöld i en striktare betydelse eftersom de har fått det på ett orättfärdigt sätt.

2. Andlig stöld: ta något som tillhör Gud

Att stjäla något som tillhör Gud är direkt relaterat till ens frälsning. Judas Iskariot t ex, han var en av Jesu tolv lärjungar och hade ansvar för pengarna som kom in från offret. Han brukade stjäla från kassan och genom Satans verk sålde han till och med Jesus. Han kunde inte ta mot omvändelsens ande vilket ledde till att han mötte en fruktansvärd död genom att begå självmord.

Nu för tiden finns det troende som stjälar Guds pengar. En del av dem verkar leva goda kristna liv och är till och med arbetare i församlingen. Men de inser inte vilken allvarlig synd de begår. Även om deras synd inte är synlig för andra och de inte straffas för det, vakar Gud över allt. De kommer sannerligen få betala priset i enlighet med rättvisan, vilket kommer att bli fruktansvärt. Vad händer om de inte omvänder sig utan hamnar i den sjuåriga vedermödan för att de har stulit det som tillhörde Gud? Det skulle vara något väldigt tragiskt!

Att använda heliga ting i kyrkan på fel sätt och att spendera pengar utan att tänka på vad man gör är också att stjäla sådant som tillhör Gud. Vi får inte spendera missionsgruppens medlemsavgifter eller en grupps tillhörigheter för vårt eget bruk; att använda församlingens kontorsprodukter för eget bruk; eller göra sönder något som är köpt med församlingens pengar. Och om vi har fått pengar att använda för församlingen, har använt dem och har lite över och vi inte lämnar tillbaka det utan använder det för oss själva, betyder det att vi använder Guds pengar för vårt eget liv. Det är också att stjäla.

Vi ska inte heller använda församlingens telefon eller annan utrustning för personligt bruk. Föräldrar ska också se

till att deras små barn inte viker eller river sönder offerkuvert, veckobrev eller församlingsblad för skojs skull. Sådant kan bygga upp en mur av synd inför Gud.

Gud varnar oss strängt att stjäla tionde och offer. Tionde innebär att man ger Gud en tiondel av ens inkomst. När vi gör det erkänner vi Guds suveränitet över materiella ting. Det är ett bevis på att vi tror på och erkänner Gud, som styr våra liv. Om vi därför inte ger tiondet men samtidigt säger att vi tror på Gud, är det att råna från Gud, och då kommer förbannelser över oss (Malaki 3:8-9). Det är inte det att Gud vill förbanna oss för att vi inte ger tionde, men det är så att Gud inte kan beskydda oss från Satans anklagelser, och därför kommer vi lida av ekonomiska svårigheter, provningar och tester och sjukdomar.

Tionde är inte bara en tiondel av vår lön utan en tiondel av all inkomst. Om vi får en extra inkomst, eller fickpengar, eller en gåva från någon, är det också en inkomst och vi ska ge tionde av det också. Men en del exkluderar alla andra inkomster och ger bara tionde på den på deras vanliga inkomst. Och andra drar först bort alla utgifter och sedan ger tionde på det kvarvarande. I vissa fall räknar de ut hur mycket tiondet är, men ger det sedan inte som tionde utan som missionsoffer eller till ett välgörenhetsarbete som de själva vill ge till.

Vi får inte heller stjäla tacksamhetsoffer. Guds barn har så mycket att vara tacksamma för. Vi är tacksamma för att vi har blivit frälsta och är på väg till himlen; för att vi har fått ett uppdrag, har kunnat samla ihop många belöningar; och att Gud beskyddar och välsignar oss på alla områden. Vi är till och med tacksamma i svårigheter och provningar, och vi tror att Gud kommer låta allt samverka till det bästa. Därför ger vi tacksamhetsoffer varje söndag, och särskilda offer under speciella högtider.

Det här är också rätt att göra människor emellan. När någon gör oss en tjänst, är det i sin ordning att uttrycka tacksamhet och återgälda nåden både med handlingar och med tacksamhet i hjärtat. På samma sätt kan vi känna oss tacksamma till Gud för att Han beskyddar oss varje vecka och svarar på våra böner och vi vill återgälda nåden genom att ge ännu mer. Men det finns människor som undanhåller sina tacksamhetsoffer trots att de säger att de tror på Gud.

Om man ger utifrån tvång till Gud

visar att man har fyllt sitt hjärta med girighet efter rikedom och världsliga nöjen (Matteus 6:24). Om man är ny i tron kan det vara förståeligt, men om man har varit kristen under lång tid och fortfarande har ett sådant hjärta, kan det leda till att han kanske blir avfällig. Om man därför tar de offer som man skulle ha offrat till Gud hör det ihop med ens frälsning.

Det är givetvis så att vars och ens mått av tro skiljer sig åt, och eftersom Gud vet om alla situationer och ser varje människas inre hjärta, bedömer Han inte summan i offret (Markus 12:41-44). Gud vill ta emot doften från vår tacksamhet och tro. Om vi behagar Honom kommer vi ta emot stora välsignelser från Honom. Gud kommer låta det stå väl till med våra själar, ge oss mera att vara tacksamma över, och välsigna oss 30-, 60- och 100-falt mer.

En annan slags andlig stöld är att stjäla Guds Ord. Det är att komma med falska profetior i Guds namn. En del människor talar om andras framtid som en spåman och säger att han har hört Guds röst. Somliga har också haft en personlig dröm och säger att drömmen gavs av Gud, och andra ser en vision i sina egna tankar och säger att Gud visade dem en vision. Det är att missbruka Herrens namn.

Det är givetvis något gott att förstå Guds vilja genom den helige Andes inspiration och proklamera ut det, men när vi gör så måste vi först kontrollera oss själva om vi verkligen är värdiga instrument som kan ge ut Guds Ord. Gud utväljer dem som inte har någon ondska och som är rena i hjärtat och låter dem förkunna Guds vilja. Jag uppmanar er att vaka över vad ni säger och vara uppmärksamma på detta så att ni aldrig stjälar Guds Ord med era tankar på något sätt.

Kära bröder och systrar i Kristus, förutom ovan nämnda exempel är det också att stjäla om man inte fullgör sina uppgifter och slösar bort sin tid genom att spendera den fritid man har på sig själv som var tänkt att spenderas på Gud. Jag uppmanar er att göra er av med alla självcenterade tankar och girighet och istället söka andras bästa med sanningsenliga och trofasta hjärtan som har goda samveten. Jag ber i Herrens namn att ni alla ska bli Guds fullkomliga barn i sanningen.

Trosbekännelse

- Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
- Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
- Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlättna genom Jesu Kristi återlösande blod.
- Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
- Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english/ / www.manminnews.com
 E-post: manminen@manmin.kr
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

Varför ger Gud den helige Ande som gåva?

För det första beror det på att Gud Fadern älskar sina barn

Som det står i Romarbrevet 5:8, ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare” lät kärlekens Gud sin son Jesus bli korsfäst för att återlösa oss från våra synder, och Jesus blev försoningsoffret för oss.

Det innebär att om ni i era hjärtan tror att Jesus är den ende Frälsaren och att Han blev uppväckt från det döda, kan ni bli förlättna alla era synder och få rätten att bli Guds barn. Men det kan ändå finnas syndfull natur kvar i era hjärtan trots att ni har accepterat Herren. Då kan fienden djävulen och Satan fresta er med världsiga nöjen, pengar eller berömmelse, och de kan uppegga dessa karaktärsdrag inom er. Då kanske ni begår synder igen och börja dras mot döden (1 Petrusbrevet 5:8).

Det var därför som kärlekens Gud sände den helige Ande som en gåva till de troendes hjärtan som har accepterat Herren och på ett genomgripande sätt omvänt sig. Den helige Ande ger liv till anden inom dem och leder dem till att bli Guds sanna barn som kan få ett hjärta som Herrens. Om du därför har tagit emot den helige Ande som en gåva, är det samma sak som att Gud är med dig.

Innan Jesu lärjungar tog emot den helige Ande var de rädda för förföljelse och prövningar och flydde. Men efter att de tagit emot den helige Ande och lydde Guds vilja, som det står om i Apostlagärningarna, manifesterade de till och med Guds kraft och predikade frimodigt evangeliet. De drev ut fienden djävulen och Satan och genom att uppvisa styrka, makt och kraft ledde de mängder av själar till Gud.

Romarbrevet 5:5 säger, ”Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.” Därför önskar jag för er alla att ni ska komma ihåg att det är på grund av Guds kärlek som den helige Ande bor i era hjärtan.

För det andra är det för att Gud vill styrka och uppmuntra dig till att leva efter Hans ord

Det finns flera grundläggande uppgifter som den helige Ande har som Hjälparen. Det är att röra vid och förändra människans hjärta, hjälpa dem att omvända sig och låta dem älska Gud.

När människor misslyckas med att leva efter Guds ord och syndar, ber den helige Ande som bor inom dem med suckar utan ord. När den helige Ande inom dem suckar känner Guds barn sig bekymrade i sina hjärtan, och de ångrar att de inte har levt efter Guds Ord.

De kan känna sig så ledsna och betryckta att de inte ens känner sig säkra på att de kan omvända sig från sina synder och vända sig bort från dem. Till slut är det som att de krymper i sin ande. Men Romarbrevet 8:26-27 påtalar, ”Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.” Det är alltså så att den helige Ande ber om Guds nåd för själarna.

Den helige Ande vill inte förlora en endaste själ, och därför ber Han alltid till Gud att Han ska kunna leda

dem till frälsning. Han ber om barmhärtighet, kärlek och förlåtelse från Gud för själarna som befinner sig i andliga kriser med betydligt mycket mer suckande och vädjande än vad själarna själva gör. Han utgjuter även omvändelsens ande till dem och hjälper dem att omvända sig från sina synder och bo i Guds kärlek igen.

Även i prövningar kan de, om de är säkra på Guds kärlek, övervinna dem alla. Den helige Ande låter dem förstå varför de lider prövningar och hjälper dem att förstå Guds kärlek som finns i dessa prövningar. Om de inte lyssnar till Hans röst och ignorerar Hans gärningar, kan Han dock sluta prata med dem och släckas inom dem. Då kommer de inte att ha något med frälsningen att göra längre (1 Tessalonikerbrevet 5:19).

När den helige Ande är utsläckt kommer det vara väldigt svårt för dem att ta emot Honom igen. Det beror på att kärlekens Gud har uthärdat under en lång tid och gett dem mängder av möjligheter. Men om den helige Ande i dem har släckts bevisar det att de har byggt syndamuren väldigt hög. Därför behöver Guds barn som har tagit emot den helige Ande raskt göra sig av med alla osanna karaktärsdrag genom Hans hjälp och vandra i Ljuset.

För det tredje är det för att Han önskar att bekräfta att Guds kraft kan bryta ner köttliga tankar som inte kan bli förgjorda med mänsklig förmåga

Världen idag är så full av feltolkad kunskap och felaktiga teorier att om vi bara predikar evangelium med våra läppar kommer endast få att acceptera evangeliet. Evangeliet kan inte komma in i deras hjärtan eftersom köttliga tankar och ramverk i tankarna har tagit ett starkt grepp om deras hjärtan.

Därför måste vi först riva ner alla köttliga tankar så att vi kan plantera sann tro i deras hjärtan. Om människan ser sådant som omöjligt kan ske enligt mänskligt tänkande, metoder och förmågor ske med den helige Andes kraft och får uppleva dessa gärningar, kommer henens köttliga tankar brytas ner och hon kommer kunna tro på Gud och Bibelns autenticitet. Det här är den helige Andes kraftgärning.

Därför ger den helige Ande ständigt insikt och upplysthet till Guds barn och uppmanar dem att sträva efter ande och hel ande. Han uppmuntrar dem till att upptäcka och göra sig av med minsta lilla ondska från deras hjärtan. När människor blir till hedersamma kärler genom denna process, kan de ta emot andlig makt som kan besegra fienden djävulen och Satan. De kan också ta emot styrkan som gör det omöjliga möjligt, och manifesteras Guds kraft.

Tecken och under som görs genom den helige Andes kraft ger konkreta bevis på att den levande Guden finns så att människor kan tro på den osynlige Guden (Johannes 4:48). I denna sista tid när synden överflödar, är det inte lätt att få sann tro. När de ser tydliga tecken och under som inte kan förklaras på mänskligt vis, kan de tro på den levande Guden och Jesus som deras Frälsare och slutligen nå frälsningen.

Vi behöver därför förstå orsaken till varför Gud gav oss den helige Andes om en gåva, snabbt uppnå helgelse, och bli Guds sanna barn. Genom att göra så kan vi bli den helige Andes dyrbara instrument för denna sista tid.

”Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt” (Johannes 14:26).

Varför ger Gud den helige Ande som gåva till alla som accepterar och tror på Jesus Kristus som deras Frälsare?



Jag gifte mig 1985 och startade en klädbutik. Men jag tog inte hand om mitt företag utan gick hellre ut och dansade. Vid niotiden på kvällarna brukade jag gå till dansklubbar. Jag gick till och med på dansklubbar i andra områden och nöjt så av dansen. Men det slutade med att mitt företag gick under.

I juli 1987 lät jag min fru och son gå till Manmin Central Church eftersom jag tänkte att en församling var en bra plats, men själv hade jag inte tro. Min fru levde ett ordentligt kristet liv, men jag gick bara på söndagens morgongudstjänst och sedan underhöll jag mig själv med att gå på travbana och biljardhallar och kom hem efter midnatt.

Jag bråkade ofta med min fru. I ilska kunde jag kasta telefonen, och om hon inte öppnade dörren krossade jag fönstret och gick in den vägen. Under denna tid offrade min fru upp särskilda böner under 15 dagars fasteperiod. Då förändrades hon totalt. När jag startade ett bråk, när jag kom hem sent om natten eller när konflikter uppstod, bråkade hon inte tillbaka. Det var väldigt underligt men mitt liv förändrades inte.

I september 1989 hade jag tagit orientalisk medicin under cirka fyra månader på grund av neurologisk gastrit men det skedde ingen förbättring. Jag kände något som var som en hård sten, stor som en pingisboll, mitt i magen. Ibland svimmade jag på grund av magsmärta. Men jag blev botad efter att ha tagit emot

”Genom Guds kraft blev jag förnyad och tog emot välsignelse”

Äldstebroder Jongtae Choi, 59 år, Parish 8, Sydkorea



Framför hans butik "Tailored Homme" med hans fru senior diakonissa Hyesoon Cheong och son diakon Kangeun Choi

huvudpastorn Dr. Jaerock Lees bön. Jag kunde till och med sluta med alkohol och rökning.

Det var början till mitt kristna liv. Jag kastade bort en massa album med koreansk popmusik, sk. trot som jag hade tyckt så mycket om, och började lyssna på predikningar och lovsånger i bilen. Jag spred ivrigt evangeliet till andra människor. Min familj såg att jag förändrades och jag slutade dricka alkohol och röka efter att jag började tro på Gud. När min far såg mig (hans första sons) förnyelse och min fridfulla

familj, lät han mig sluta med förfädernas riter och ersätta det med en påminnelsegudstjänst.

I augusti 1990 hölls Manmins mäns och kvinnors missionsgrupper ett sommarläger i Chungwoon Training Center i Gyeonggi-provinsen. På den andra dagen åkte vi till ett område där vi skulle ha en sportdag. Men det fanns inga moln och ingen vind, bara den stekheta solen väntade oss.

Men när huvudpastorn anlände och bad för

tillställningen och för vädret, började moln helt plötsligt uppstå från alla håll och täckte över solen. Vi njöt av sportdagen i detta avsvalnade väder. Det var en god möjlighet för mig att växa i tron och efter det började jag arbeta för Guds rike.

Jag blev ordinerad till äldstebroder år 2000, och vald till ordförande för företagareorganisationen Businessmen's Association och armé tjänstorganisationen Army Ministry Association.

Från 2005 arbetade jag som ordförande över de manliga distriktledarnas organisation under åtta år. Jag tyckte att det gick bra för mig.

I juni 2011, under fredagens bönenatt sade huvudpastorn, "Det finns en som ännu inte har gjort sig av med hett temperament bland ordförandena i distriktledarorganisationerna." Tacksamt förstod jag att det gällde mig så jag omvände mig ordentligt. Jag omvände mig även inför distriktledarna under tårar och böjde knä inför min fru senior diakonissa Hyesoon Cheong och omvände mig.

Under Daniel bönemöte insåg jag att många hade blivit sårade på grund av mig. Jag omvände mig från att ha insisterat på att få min vilja igenom i min självrättfärdighet och mina egna ramverk och att jag hade känt mig förolämpad när människor inte lyssnade på mig. Jag offrade också upp särskild bön och fasta av en måltid om dagen i tre dagar. Jag bad med tårar. Under tiden gav Gud mig en oerhörd nåd och välsignade mig så att jag kunde känna Hans stora kärlek.

Till slut, i april 2014, uppnådde jag det underbara andliga hjärtat. När familjens överhuvud blev förnyad, blev hela min familj lycklig. Jag tog också emot mycket välsignelser i min skraddarbutik "Tailored Homme." Jag tackar och ger äran till Gud som låter mig, som ingenting var, ha hopp om Nya Jerusalem och få njuta av stor välsignelse både i ande och kropp.

”Jag mötte den sanne herden och blev lycklig”



Senior diakonissa Tszku Kiyoko, 74 år, Tabata Manmin Church, Tokyo, Japan

Medan jag gick till andra församlingar var jag nyfiken på hur det är att leva ett andefyllt kristet liv och hade funderingar på många svårtolkade verser i Bibeln. Därför bad jag ivrigt så att jag skulle möta den sanna herden som kunde förklara Bibeln på ett exakt sätt och som arbetar för Gud med samma hjärta som aposteln Paulus.

Under tiden fick jag höra talas om huvudpastor Dr. Jaerock Lee, och från mars 2003 började jag gå till Tabata Manmin Church i Tokyo, Japan. Jag fick lära mig att helga Herrens dag, ge fullt tionde och offer, och om himlen och helvetet.

När jag fick uppleva Guds kraftfulla gärningar växte min tro. Jag var så tacksam när jag äntligen fick träffa den sanne herden.

I maj 2006 fick jag helt plötsligt hudutslag runt ögonen, näsan, munnen och öronen. Till och med en liten bris kunde kännas som om någon stack mig med nålar. Det var svårt för mig att andas. Det var så smärtsamt att jag ofta skakade och kunde inte tänka på annat än smärtan. Det var bältros.

Jag förlitade mig enbart på Gud och omvände mig från att inte ha offrat upp gudstjänster i ande och sanning. Sedan tog jag emot huvudpastorns bön för de sjuka, blev sprayad med

sötvattnet från Muan, och bad själv ivrigt. Och jag fick bön med näsduk (ref. Apostlagärningarna 19:11-12) från pastor Kyungtae Chung. Då blev jag fullständigt botad. Halleluja!

Jag skrev intagningsprovet för att bli sjukvårdsbiträde och socialarbetare (det nationella provet, första nivån) och genom huvudpastorns bön gick det bra och jag fick godkänt. Jag fick många uppgifter i församlingen så jag kunde spendera större delen av min tid i arbete för Gud, vilket gör mig så lycklig. Jag vill tacka och ära Gud som har välsignat mig med att möta den sanne herden, lära mig om Bibeln och leva ett riktigt kristet liv.



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org



Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com