

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 18 26 JULI, 2015

Dr. Jaerock Lees tidningsspalter lyfter medvetenhet om livets värde

Om du älskar någon du är tillsammans med, kommer du automatiskt att vara omtänksam mot honom.

Din omtänksamhet kan verka liten, men den har stor kraft att beröra en människas hjärta.

Om du är omtänksam, kommer du tänka på andras bästa, deras hjärta och deras situation.

Även om det betyder att du måste göra uppoffringar, kommer du ändå söka deras bästa.

Om du behöver peka ut någons fel eller ge råd, ska du inte göra det impulsivt utan tänka över hur det ska göras

som låter dem känna sig väl till mods utan att det sårar dem.

Om man talar och handlar efter att ha satt sig in i den andres position kommer människor troligast att känna värme och fridfullhet mot en.

"Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka" (1 Petrusbrevet 3:8).

Tidningsspalten Vägen, "Omtänksamhet", utdrag från Chosun Ilbo

Dr. Jaerock Lees kristna tidningsspalter publiceras regelbundet i dagstidningar, kristna tidningar och i en tidskrift. På måndagar i Hankyoreh och Seoul tidning; på tisdagar i Joong-ang Daily och Dong-A Ilbo; på onsdagar i Korea Economic Daily; på torsdagar i Kyunghyang Shinmun och Korea Herald; på fredagar i Chosun Ilbo och Hankook Ilbo. På lördagar görs hans lektioner i 1 Mosebok tillgängliga för läsarna genom Christian Newspaper. Hans spalt finns också i Sisa News.

Huvudpastor Dr. Jaerock Lee, ordförande i United Holiness Church of Jesus Christ och styrelseordförande i GCN började ge ut sin serie av tidningsspalter "Vägen" i Hankook Ilbo i mars 1992. Sedan dess har han delat med sig till många läsare av den visdom han har fått under sitt kristna liv och berört deras hjärtan genom spalterna. De har handlat om "Guds kärlek", "Skapelsens hemlighet", "Nycklar till att lösa livets problem", "Hur man sprider Kristi väldoft och ljus" och "Vägen att ta emot vishet från ovan."

Eftersom hans verk innehåller hans andliga insikt, lyser hans spalter och predikningar upp hjärtan med frid och sanning. En del läsare har ringt till församlingen och uttryckt tacksamhet. En läsare sade att spalterna är som "en vän som ger tröst och uppmuntran" till honom och orden är så varma. Han tillade att han fick ett bredare perspektiv på sitt liv genom spalterna.

Hans tidningsspalter heter "Siloam" i Dong-A Ilbo och "Livet vatten" i Korea Economic Daily. Förutom dessa två finns spalterna också i sektionen som heter "Vägen." Precis som titeln säger, förväntas många människor finna "vägen" till sann lycka i denna värld fylld av olyckor och sjukdomar genom spalten.

Hans spalter finns också tillgängliga genom församlingens webbsida www.manmin.org och genom programmet "Meditation i mitt hjärta" på GCNs webbsida www.gcntv.org där du kan begrunda spalterna med hjälp av bilder och bakgrundsmusik.

Spalterna finns också samlade och publicerade i böckerna *Vishetens Källa*, *Livets Källa* och *Lampan*.

Biblestudiebok *Sexdagars Manna II* publicerad



Den 13 juni 2015 publicerades *Sexdagars Manna II* på koreanska. Denna bok skrevs för dem som lever i världen som är som en öken för att leda dem till Kanaan, landet som flyter av mjölk och honung.

Innehållet i den första delen av boken handlar om Herrens kärlek genom "budskapet om korset" och andlig tillväxt genom "mättet av tro." Den andra delen av *Sexdagars Manna II* beskriver hur man får ett uppriktigt hjärta och full visshet i tron; hur man förbereder sig som Herrens brud och hur man får en bättre boplats i himlen; och hur det sanna kristna livet är, som kan uthärda förföljelse för rättfärdigheten.

Denna bok innehåller budskap som är som juveler som arbetare för Guds rike behöver känna till. Den kan användas för biblestudier, evangelisation och predikan samt som en guide till god tro. Den finns tillgänglig på större bokhandlare som Kyobo Book Centre, Youngpoong Bookstore, Bandi & Luni's Bookstore och Books Libro.

”Du skall inte ha begär till din nästas hus”

”Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxen eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa” (2 Mosebok 20:17).



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

från tron och vållat sig själva mycket lidande.”

Det finns till och med en del troende som begär synd på grund av girighet. Då det var dags att inta Kanaans land stal till exempel Akan guld och silver och en mantel som krigsbyte, och gömde det. På grund av detta blev hela hans familj och till och med hans boskap, och Akan själv, förgjorda. Ett annat exempel är Ananias och Safira som beslutade sig för att sälja mark och ge det till Gud, men så snart de hade pengarna i handen väcktes deras girighet till liv. Då lade de undan lite av det och gav resten och ljög för Petrus att det var allt. Det slutade med att de dog på grund av Guds förbannelse.

2. En person vars själ det står väl till med har inget begär

Även om en människa kan njuta av så mycket, vad spelar det för roll om man så får hela världen, om man sedan förlorar sitt liv? Men om vi tror på Herren och har sant liv, trots att vi inte har möjlighet att njuta av världens rikedomar, då är vi i sanning rika människor.

I Lukas kapitel 16 läser vi liknelsen om ”den rike mannen och tiggaren.” Den rike mannen levde ett liv i lyx varje dag medan tiggaren som hette Lasarus, tiggade vid den rike mannens hus och levde ett eländigt liv. Men Lasarus trodde på Gud och fruktade Honom medan den rike inte gjorde det. Till slut dog båda två. Tiggaren Lasarus fördes av änglarna till Abrahams sköte, men den rike mannen hamnade i Nedre graven och var tvungen att lida för evigt.

Om vi har sann tro kommer vi inte sluta att tacka och känna glädje över att vi har fått frälsningen, även om vi inte har tagit emot välsignelser eller till och med går igenom svårigheter just nu. Men om vi fruktar Gud och lever i ljuset kommer vi ta emot ekonomiska välsignelser eftersom Jesus som är Herre över allt har återlöst oss från fattigdom. Kärlekens Gud svarar dessutom sina barns bön med det bästa när de ber med tro.

I 3 Johannes brev 1:2 står det, ”Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt, och att du är frisk liksom det står väl till med din själ.” Som sagt, vi ska först ta emot välsignelsen av att det står väl till med vår själ. När vi gör oss av med synden och ondska och vår själ mår bra, då kommer allt gå väl med oss och vi kommer njuta av god hälsa på

jorden liksom som vi kommer njuta av evig härlighet i himlen. Detta är lagen i den andliga världen.

Om en person vars själ inte mår bra får stor rikedom, då kommer girigheten bli havande i honom och den kommer att föda synd. Han kanske till och med lämnar Gud. Tidigare när han var i svårigheter förlitade han sig på Gud, älskade Honom och gjorde sitt bästa i sitt kristna liv med ett uppriktigt hjärta. Men eftersom han nu har blivit ekonomiskt välsignad, slutar han att be för att han är så upptagen, han drar sig undan Gud och blir återigen attraherad av världen.

Men de vars själar mår bra kommer inte ha begär till något i den här världen. Även när de får rikedom och blir berömda ger de sig inte hän till världsliga begär. De klagat inte om de inte får något gott ut av denna värld, de kan till och med ge upp allt de har, ja till och med sina liv för Gud.

Aposteln Paulus fick lida så mycket förföljelse under sitt trofasta arbete för Guds rike, hunger, kyla, och många andra svårigheter. Men han var tillfredsställd i alla omständigheter och tackade Gud eftersom han var fylld med glädje för att han hade tagit emot frälsning och Guds kärlek (Filipperbrevet 4:11-13).

3. Vi behöver göra oss av med begär och girighet och be i den helige Ande

Betyder detta att vi inte kan ta emot några svar på våra personliga önskemål och att vi måste lida i fattigdom tills vi kommer in i anden? Om vi ihärdigt söker rättfärdighet och ber om något som vi behöver, kommer Gud ge oss det vi behöver i enlighet med det mått av tro vi har. Men om vi ber med girighet kommer vi inte kunna ha den andliga tron som krävs för att ta emot svaret, och därför kan vi inte ta emot svaret.

Jakobs brev 4:2-3 säger, ”Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort allt på njutningar.” Det innebär att om vi ber med girighet och begär kan Gud inte ge det till oss.

När vi därför ber om något ska vi inte be med mänskliga tankar utan i enlighet med Guds vilja och i den helige Ande. Judas brev 1:20 säger till oss att be i den helige Ande, och Efesierbrevet 6:18 säger, ”Gör detta under ständig

åkallan och bön och bed alltid i Anden.” Eftersom den helige Ande utforskar djupen i Gud (1 Korinterbrevet 1:20) kommer det behaga Gud om vi ber i enlighet med Andens maningar eftersom det är i linje med Guds vilja. När vi ber i Anden på det här sättet kommer vi snabbt ta emot svar på bönen, så att det kommer stå väl till med vår själ och vi kommer ta emot vårt hjärtas längtan snabbt.

Det viktigaste med att be i den helige Ande är att be med hela hjärtat. Vi ska offra upp ivriga och sanningsenliga böner till Gud varje gång vi ber. I bönen ska vi först be om styrka. Vi ska be om styrkt tro till att övervinna världen och att vinna striden mot fienden djävulen liksom att be om styrka att bota sjukdomar. Vi ska också be om styrka att kunna be med iver, att leva i Guds Ord och att ha andliga tankar.

När vi ber av hela vårt hjärta och ber om andlig styrka kommer vi gradvis ta emot den helige Andes fullhet och så småningom automatisk kunna be för många saker och böneämnen som vi aldrig har tänkt på kommer att flöda ut som en källa med vatten. Om vi ber så här kommer vi inte bli trötta ens om vi ropar ut en lång tid, istället kommer vi bli styrkta. Det kommer gå fort att ta emot svaret på vår bön och våra hjärtan kommer att fyllas av Anden och glädje.

Något annat som är viktigt när man ber i den helige Ande är att vi beväpnar oss själva med Guds Ord. Bara när vi har Guds Ord i oss kan vi ta emot Andens maningar tydligare och specifikt. Om vi samlar ihop många ivriga böner varje dag på det sättet kommer girigheten och alla slags synden och ondska att försvinna och vi kommer få den tro som krävs för att ta emot vilket svar som helst.

Jag hoppas att ni kommer göra er av med all girighet, ha hopp om himlen och bli fyllda av tacksamhet och glädje. Jag ber också i Herrens namn om att ni ska be med stor iver i den helige Ande så att ni snabbt bli helgade och kan be om sådant som är lämpligt enligt Guds hjärta, så att ni kan ta emot svar på allt.

Kära bröder och systrar i Kristus, Gud ger oss inte de Tio budorden för att lägga bördor på oss utan för att ge oss fullkomliga välsignelser till både ande och kropp. Jag hoppas ni helt och hållet kommer att förstå Guds kärlek och ta emot alla välsignelser som Gud har lovat oss.

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds uttandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synden enbart blir förlätta

- genom Jesu Kristi återlösande blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och and och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english/ / www.manminnews.com
 E-post: manminen@manmin.kr
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

Fråga

Jag har levt ett troende liv och bett men min fortsätter att förfölja mig. Vad ska jag göra?

Svar

- **Först behöver du kontrollera om du själv har några tillkortakommanden.**

Män – och särskilt otroende män – vill bli älskade av sina fruar. Men om frun säger, "Jag älskar Gud mer än dig" eller om hon säger, "Be mig inte om att ge dig köttlig kärlek", hur tror du då han känner sig?

Det är inte vad Gud vill och det är inte heller den helige Andes verk. Det är något som kommer från hennes självcentrering och brist på omtänksamhet om hennes makes hjärta. Om du verkligen älskar Gud kommer du automatiskt älska andra. Om du har tro kommer du inte ignorera andra. Istället kommer du att omgärda vem det än är utifrån ditt hjärta, med kärlek och generositet. Du kommer inte skapa problem för andra genom missförstånd. Därför måste du kunna ta emot Guds visdom från ovan så att du kan beröra din makes hjärta.

Du behöver också kontrollera om du är trofast på alla områden. Om du inte sköter dina arbetsuppgifter på ditt arbete och ringer

privata samtal eller går därifrån med ursäkten att du ska ge hjälpa någon församlingsmedlem. Med en sådan trolös attityd kan du inte ära Gud. Barn ska se till att de sköter sina uppgifter som föräldrarna har gett dem och de som studerar ska göra det med som studenter ska göra. En hemmafru ska sköta sina uppgifter som hustru och mamma och arbeta trofast för Guds rike med glädje.

Om hustrun säger att hon är upptagen med Guds verk och struntar i uppgifterna i hemmet, kommer till och med troende män känna sig illa till mods. En otroende man kanske går längre och förföljer sin fru. Han kanske kommer att ogilla församlingen och förakta Gud på grund av sin hustrus attityd. Hon ska inte se ner på sin make eller tala hur som helst. Hon ska följa sin makes vilja om den inte är osanning. När hon tjänar sin make på samma sätt som hon tjänar Herren, har Gud behag till dem. Om ni sprider Kristi väldoft på detta sätt är det få män och familjemedlemmar som kommer förfölja er.

- **För det andra behöver du kontrollera om du fröjdar dig och är tacksam.**

När du möter svårigheter ber du och fastar. Du kanske tänker att du har överlätit allt till Gud men om du inte håller ut i tro utan bara tvingar dig själv att hårdna ut, är inte det sann tro och det kan inte beröra Guds hjärta. Om det är sorg som gör att du ropar i bön, är det inte tro.

Det är bara när vi offerar upp brinnande bön med hjärtat som det kan beröra Guds hjärta och då kan vi ta emot den helige Andes fullhet. Filipperbrevet 4:4-7 säger, "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då

skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus." Om du ber med tro, tror du att du redan har svaret till din bön så då kommer du automatiskt att fyllas med glädje och tacksamhet.

När aposteln Paulus och Silas kastades längst in i fängelsehålan och deras fötter sattes i stockar bad de och sjöng lovsånger till Gud. När Daniel kastades i lejongropen var hans bön fylld av tacksamhet. Om vi ber med tro som de gjorde ger Gud oss den helige Andes fullhet. Då kommer tron över oss och ordet i Matteus 9:29, "Som ni tror skall de ske med er" uppfylls. Det är sättet att ta emot svar och välsignelser.

- **För det tredje behöver du använda vishetens väg.**

Vi måste först och främst förlita oss på Gud med tro så att Han kan verka för oss. Men vi behöver ändå bygga upp ett stöd av andlig tro genom gärningar. I 1 Mosebok kapitel 32 och 33 står det i detalj vad Jakob gjorde för att lugna ner sin bror Esaus humör.

Jakob satt inte bara och fastade och bad och väntade på att situationen skulle lösas av sig själv. Istället gjorde han följande; först bad han ivrigt med hjärtat så att han kunde beröra Guds hjärta. Han tackade för de välsignelser han hade tagit emot från Gud, påminde sig själv om Guds löfte och bekände sin tro på Gud att Han kunde lösa hans problem. Medan han bad tog han emot vishet från ovan om vad han skulle göra med situationen.

Det är genom en sådan process som den andliga trons grund där Gud kan verka kan fungera. Trots att Esau inte var godkänd i Guds ögon struntade inte Jakob i Esau och hans handlingar och ord gentemot Esau var inte påhittade. Eftersom han hade blivit ödmjuk genom prövningar och kom inför Esau kunde Guds verk ske så att Esau blev berörd av sin bror.

När du har problem med andra behöver du försöka ta emot Guds vishet. Då berör Gud till och med onda människors hjärtan och låter dig få frid med dina fiender. Om en fru blev tvingad av sin man

att skiljas ska hon bemöta det med godhet men hon får inte skriva under någon överenskommelse som han vill utan att ha något sätt att överleva på. Hon behöver söka efter vishet från ovan och ta reda på om hon kan få juridisk hjälp för att se till att hennes rättigheter tillvaratas, men i ett sätt i godheten.

Om vi tar emot den helige Andes gärningar genom ivrig bön ger Gud oss vishet och metoden för hur vi ska ta itu med varje situation. Om vi går på fel väg låter Gud oss inse det och hindrar oss från att gå den vägen. Vad vi här behöver göra är att bygga en grund av tro genom bön så att Gud kan verka och den helige Ande kan leda oss. Men om du med svag förväntan tror att Gud kommer göra allt och bara låter situationen leda dig kan man inte säga att du har sann tro.

Så för att ta emot ett svar på din bön behöver du därför be specifikt och tydligt i detalj och du bör offra upp bön utifrån ditt hjärta. Den behöver vara lika intensiv som Jakobs som bad till den grad att hans höft gick ur led. Då kan du njuta av frid som kommer från ovan och bli fylld av glädje och tacksamhet. När du med andra ord tar emot den helige Andes ledning kommer du få en metod som är fylld av vishet när det gäller vilka slags trosgärningar du ska visa för att få svar.

”Inte förrän böckerna om helighetens evangelium finns i alla människors händer!”



Äldstebröder Lee och hans fru diakonissa Jungeun Ahn

I februari 1992 deltog jag i ett av församlingens vinterläger som hölls vid en armébas och där fick jag uppleva den helige Ande och möta Herren. Efter att jag i oktober fått avsked från armén och var tillbaka på universitetet, arbetade jag deltid i en affär. Det var där jag fick höra talas om Manmin Central Churchs Ljus och Saltmission som består av människor som arbetar på söndagar. Månaden efter började jag gå till kyrkan. Huvudpastor Dr. Jaerock Lees budskap var tydligt och lätt att förstå så jag tog emot mycket nåd. Jag fick dessutom uppleva kraftfulla gärningar som gjorde att smärtan i mina ögon försvann, en smärta jag lidit av de senaste tio åren. Jag blev fullständigt helad och det gjorde att mitt trosliv blev brinnande!

I september 1997 började jag arbeta på redaktionskontoret vid Manmin Central Church som har ansvarar för utgivning av böcker. Jag var väldigt lycklig och tacksam för att få arbeta i Guds tempel. 1999 stötte vi på ett problem när det gällde att distribuera Dr. Lees böcker till bokhandlarna eftersom ett tv-bolag hade spridit falska rykten om församlingen. Jag anmälde mig som frivillig att distribuera böckerna, få dem i omlopp och sälja dem. Jag besökte alla delar av Korea och lät människor få höra om huvudpastorn som enbart lever efter Guds Ord, som visar vem den levande Guden och Jesus Kristus är genom tecken, under och kraftfulla gärningar samt leder mängder av människor till Herren. Då blev deras hjärtan förnyade och jag lyckades skriva kontrakt med många bokhandlare.

2007 flyttades försäljningsteamet från redaktionskontoret och hamnade under Urim Books. Nu arbetade jag för Urim Books. Men jag kände mig isolerad när jag arbetade och upplevde begränsningar. Jag var inte längre uppmärksam på det Gud gjorde längre. Jag började ta in världsliga ting och bad inte med den helige Andens fullhet. I mars 2009, när jag gifte mig, verkade som om jag fick vara lycklig ett tag.

Äldstebröder Hosang Lee, 46 år, Parish 5

Men snart kände jag mig plågad på nytt eftersom mitt hjärta inte var fyllt med den helige Ande.

En natt drömde jag att jag var i helvetet och jag blev så chockad att jag hoppade ur sängen. Jag insåg att jag, fastän jag var en levitisk arbetare (heltidsanställd i församlingen) inte hade frälsningsvisshet och jag omvände mig från det. Efter det började jag försöka leva efter Guds Ord.

I juni 2012 gjorde jag ett misstag när jag planerade och startade Urim Books utställning vid bokmässan Seoul International Book Fair och något som var emot Guds vilja hände. Det gjorde att jag insåg mina tillkortakommanden och jag bestämde mig för att dra mig ur som en frukt av sann omvändelse.

Under hösten 2012 omvände jag mig med tårar i ett särskilt Daniel Bönemöte för att min förnyelse hade varit så långsam och jag bad om att få ett andligt hjärta.

Först försökte jag stå på trons klippa. Jag kämpade för att göra mig av med hett temperament, obehagliga drag och dömande och fördömande attityd som jag

hade och istället uppnå vänlighet, att kunna förstå andra och att se allt utifrån godhet.

Jag skrev också dagbok som innehöll tacksamhetsämnen och omvändelseämnen. Jag skrev ner det jag tackade för och såg på kvällen tillbaka på dagen och skrev sådant jag omvände mig ifrån. Genom att göra så kunde jag kommunicera med Gud och känna Hans kärlek. Som söndagsskolelärare försökte jag praktisera Ordet först och sedan lära studenterna det som står i Bibelstudieboken ”Måttet av tro.” Då kände jag mig belönad och blev säker. I december 2012 uppnådde jag måttet att stå på trons klippa.

2014 blev jag ordförande i organisationen för de lärare som undervisar vid studenternas söndagsskola. I det att jag såg olika slags studenter tänkte jag, ”Gud, Herren och min huvudpastor väntade tålmodigt på mig och öppnade till och med vägen när jag inte levde enligt Ordet.” Då kunde jag förstå och älska dem. Jag lärde mig till och med från studenterna.

Jag gjorde också Guds verk till högsta prioritet som en levitisk arbetare och gjorde mitt bästa. I april 2014 blev jag välsignad av att uppnå ett andligt hjärta. Under 2015 arbetar jag som deldistriktsledare så jag har förstått mycket om vad kärlek till själarna är och det att betjäna dem.

Jag hoppas att alla människor i alla nationer ska få Dr. Lees dyrbara böcker och läsa dem. Det är för det jag arbetar och kommer fortsätta att arbeta. Jag ger all ära och tackar Gud som har sett till att Hans plan för Manmin har uppnåtts.

”Jag blev botad från bältros genom bön med näsduk”

Syster Mylene Masikampo, 34 år, Davao Manmin Church, Filippinerna

Min man var anställd på byggnadsplatser men i februari 2012 det fanns väldigt lite att göra i den branschen. Det blev svårt för min familj och vi var tvungen att stå över måltider. Då berättade min vän för mig om Davao Manmin Church och jag leddes till kyrkan.

På den tiden var jag väldigt svag i hjärtat och i min kropp, men efter att ha varit till kyrkan fick jag hopp om himlen och min man fick arbete. Men jag hade fortfarande ett problem. Allt sedan tonåren har jag rökt och inte kunnat sluta. Jag visste att jag borde, men kunde inte.

I början av 2014 blev jag gravid. Omkring fyra dagar innan förlossningen började ansiktet och benen svälla. Provresultaten visade att jag hade havandeskapsförgiftning. Den 22 november 2014 födde jag mitt barn. Men mitt barn kunde inte syresätta sig helt och fick som skydd ligga i kuvös i en månad. Fyra dagar efter förlossningen fick jag ett annat problem. Blåsor uppstod på min rygg och runt bröstet. Det kliade så mycket att jag inte kunde sova. Det var bältros.

I en månad efter förlossningen låg jag på sjukhuset men jag blev inte bättre. Så i januari 2015 gick jag till kyrkan och tog på gudstjänsten emot Dr. Jaerock Lees bön för sjuka genom GCN. Jag tog också emot pastor Kathryn E. Kims bön med näsduk som Dr. Lee hade bett för (Apostlagärningarna 19:11-12). Efter att ha tagit emot förbön tre gånger försvann smärtan och klådan. Blåsorna brast och torkade ut och det blev skorpbildning. Efter det blev jag fullständigt botad. Genom denna händelse slutade jag också att röka. Mitt barn växer också och mår bra. Halleluja!



Innan bön



Efter bön



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org



Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com