

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 19 23 AUGUSTI 2015

Herrens kärlek väckte upp Israel!

Israelisk tjänst med Ordet, kraften, tron och kärleken



Israel är evangeliets födelseplats men för närvarande tror inte judarna att Jesus är Frälsaren. Dr. Jaerock Lee vittnade om Gud Skaparen och Jesus Kristus med ord av liv och kraftfulla gärningar. Sedan dess har israeliska församlingar vuxit upp och burit överflödande frukt.

Manmins medlemmar är välbekanta med nationen Israel. Det beror inte bara på att det är det land där Herren föddes, utan också för att israeliska pastorer och troende fortsätter att sända sina vittnesbörd om hur de förnyats genom huvudpastorn Dr. Jaerock Lees ord av liv och deras upplevelser av Guds kraft.

Israeliska pastorer har sedan 2011 inbjudit Rev. Soojin Lee och bett henne leda pastorsseminariet. Till deras årliga festival inbjöd de också de som uppträder vid Manmin och de bjöd på fantastiska uppträdanden.

Det händer med jämna mellanrum att pastorer och arbetare från Israel besöker församlingen i Seoul vid tillställningar så som församlingens jubileum och sommarläger för att kunna lära sig mer om Manmins tjänst.

Relationen mellan Manmin och Israel går ända tillbaka till församlingens start. Den 25 juli 1982, efter församlingens invigningsmöte, berättade Gud i detalj för medlemmarna att församlingen skulle väcka Israel med nationell evangelisation, världsmision och genom att bygga den Stora helgedomen i det att dagen för Herrens andra tillkommelse närmar sig.

Det ledde till att Manmin bad mängder

av böner som samlats på hög för tjänsten i Israel. Det var fantastiskt att Dr. Lee, den 25 juli, kunde hålla det första mötet i Nasaret där Jesus växte upp.

Under en treårsperiod besökte han landet tolv gånger och genom att besöka Haifa, Ashdod, Betlehem, Jerusalem, Ashkelon, Beersheba, Eliot, Tel Aviv och Nahariya har han varit i alla områden i Israel. Han har hållit 24 möten och tre pastorsseminarier och också över tio möten med pastorer och ledare i Israel. Han har förmedlat Guds kärlek till dem.

Framför allt har Gud Skaparens stora kraftgärningar visat sig var än Dr. Lee har åkt. Genom hans bön har många människor blivit botade från obotliga sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar, epilepsi, diabetes och depression. En del har blivit fria från drogmissbruk och andra har tagit emot välsignelsen av att bli gravida. Herrens evangelium har varit verksamt och den helige Andes gärningar har spridits över hela Israel. Till och med högt uppsatta tjänstemän och ortodoxa judar har hört talas om det.

Israels grundlag värnar om religionsfriheten i landet, men majoriteten av medborgarna är judar.

När Dr. Lee och missionsteamet var på sitt första besök i Israel fanns det väldigt få öppet messiastroende judar. De kände sig timida i det sociala sammanhanget. Även pastorer var skeptiska till deras tjänst och frågade om det de gjorde i Israel verkligen var Guds vilja. Det var i denna situation som Dr. Lee besökte många områden i Israel och uppmuntrade dem. Han visade dem Guds kraftfulla gärningar och gav dem Guds kärlek. Hans uppriktiga hjärta berörde deras hjärtan och styrkte deras mod. Det var ett sätt att betjäna som ingen pastor i världen hade kunnat föreställa sig.

Genom Dr. Lee har israeliska pastorer och troende insett Herrens kärlek och återfått sin styrka. De började ena sig och organiserade frivilligt Crystal Forum som är en israelisk pastorsorganisation. De arrangerade Israel United Crusade 2009 och inbjöd Dr. Lee som talare. Kampanjen hölls vid International Convention Center i Jerusalem och bar fantastisk frukt. Den sändes direkt över hela världen genom 22 tv-bolag. Dr. Lee proklamerade frimodigt om varför Jesus är vår ende Frälsare. Mängder av människor i ICC och tittare har tydliga minnen från hans

frimodiga predikan och de fantastiska kraftgärningarna som manifesterades genom honom.

För närvarande har Manmin tolv församlingsgrenar och tjugo associerade församlingar i Israel. Medlemmarna har fått uppleva många kraftfulla helandeverk och svar genom bön med näsdukar som Dr. Lee har bett för (Apostlagärningarna 19:11-12).

Medlemmarna har dessutom mognat andligt genom Dr. Lees predikoprogram som sänds på CMTV, TBN Russia, CNL, Holy God TV och Rodnoy så väl som genom Dr. Lees litterära tjänst genom böcker som *Budskapet om Korset* och *Vakna Israel* som har publicerats på engelska, ryska, hebreiska och arabiska; och genom *Manmin Nyhetsbrev*. Crystal Forum har varit aktiva och arrangerat flera olika tillställningar som till exempel musikfestivalen Crystal Music Festival och församlingarna i Israel har blivit upplivade. Denna israeliska tjänsten ingår i Guds omsorgsfulla plan för den sista tiden. Den helige Ande verkar fortfarande för att på nytt ge näring till Israel. Hans ändlösa kärlek visar Guds tålmod och att Han väntar, inte bara på Israel, utan på hela mänskligheten.

De som älskar Gud

”Han [Jesus] svarade: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet” (Matteus 22:37-38).



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

Vi har älskat Gud och levt våra kristna liv. Men det har inte varit möjligt genom vår egen kraft utan genom Guds varma kärlek. Du kanske tänker att du valde att börja älska honom men faktum är att du kunde komma inför honom på grund av hans kärlek och ledning. Du kunde höra och förstå Guds Ord, be och ta på dig uppgifter på grund av hans nåd.

Låt oss nu se på hur de troende lever som älskar Gud och känner tacksamhet djupt i sina hjärtan över hans nåd.

1. De älskar Gud först och över allt annat

Många troende kanske tänker och säger, ”Jag älskar Gud.” Men en del av dem älskar honom inte från djupet av sina hjärtan medan andra älskar honom helhjärtat. Det finns de som älskar sina familjer, ära, berömmelse eller pengar mer än Gud, men ändå kommer de till kyrkan. Därför tror de att de älskar Gud.

Om vi värdesätter någonting mer än Gud betyder det att vår kärlek till Gud inte är sann och inte allra först. Låt mig ge er ett exempel. Här är en person som har ett uppriktigt hopp och han ber hela tiden och till och med fastar. Han arbetar också hårt för Guds rike. När nåd kommer över

honom bekänner han sin kärlek med tårar. Men om något inte går som han hade tänkt sig händer det ofta att hans attityd förändras.

Han kanske börjar klaga och slutar att be och arbeta för Guds rike. Det är att älska sig själv mer än Gud. Hans kärleksförklaring till Gud är inte sann. För att vår kärleksförklaring till Gud ska vara sann måste vi älska Gud mer än allting annat.

Daniels tre vänner var på väg att kastas i den brinnande ugnen för de inte tillbad en avgud. Vad sade de då? Daniel 3:17-18 säger, ”Om det inte blir så, är vår Gud, som vi dyrkar, mäktig att befria oss ur din hand, o konung. Men om inte, så skall du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbede den staty av guld som du har låtit ställa upp.”

De inte bara trodde att den allsmäktige Guden skulle rädda dem, och även om han inte gjorde det, alltså att de dog i den brinnande ugnen, skulle de aldrig göra något som kunde göra Gud besviken. Det betyder att Gud var mer dyrbar för dem än deras egna liv. När du tänker på den nåd Gud har som gav sin Enfödde Son, kan du då säga med ett sant hjärta, ”Jag älskar Gud och Herren mer än mitt liv?”

En sådan person kommer inte sätta sina egna tankar eller planer först utan kommer söka Guds vilja först. I stället för att göra det han själv vill eller vad han själv tycker om, kommer han att välja något som behagar Gud. I stället för att göra något som ger honom själv fördelar, kommer han försöka behaga Gud och alltid att tänka på Guds hjärta och vilja först. Församlingsledare behöver ha ett sådant hjärta. Om du älskar Gud först och behagar honom i allt kommer inte Gud att förbli inaktiv.

Som Ordspråksboken 8:17 säger, ”Jag älskar dem som älskar mig, och de som söker mig, de finner mig” kommer han också älska dig mer än någonting annat. Kommer de som är älskade av Gud den Allsmäktige vara avundsjuka på andra eller vara i en situation som är omöjlig att lösa?

Han kommer att lyfta upp dig med sin allsmäktiga kraft; Han kommer att ge dig det ditt hjärta längtar efter och välsigna din ingång och din utgång.

2. De älskar också herden som leder dem till ande

Om herden föder hjorden med andlig mat och är en förebild för sanningen, kommer hjorden automatiskt älska den herden. Otroende kommer inte kunna förstå det, men kärleken mellan herden och Herrens hjord är djupare än någon annan kärlek i denna värld. En sann herde ger sitt liv för sin hjords själar, precis som Jesus gjorde.

I Tessonikerbrevet 2:8 säger, ”...ville vi i ömhet ge inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv, eftersom ni hade blivit så kära för oss.” Detta var Paulus ord då han sade att han inte bara predikade evangeliet med ord utan tjänade de troende utan att undanhålla sitt liv för dem. Det var därför de troende i Galatien var villiga att till och med ge deras ögon till honom om de kunde (Galaterbrevet 4:15). Också lärjungarna som hjälpte Paulus älskade honom så mycket.

Romarbrevet 16:4 säger, ”De har riskerat sina liv för mig, och inte bara jag utan alla hednakristna församlingar tackar dem.” Filipperbrevet 2:30 säger, ”... för han var nära döden i sitt arbete för Kristus. Han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge.”

Som det står så älskade Paulus lärjungar honom så innerligt att de till och med kunde ge sina liv för honom. För dessa lärjungar var deras lärares smärta deras egen, och hans vilja deras vilja. När Paulus satt i fängelset besökte de honom och tröstade honom, och besökte dessutom de församlingar utifrån hur de förstod att Paulus ville det, och tog hand om de troende.

Vad heden vill ha är enbart Guds härlighet. Han vill att själar ska bli frälsta, helgade och välsignade. Om ni i sanning älskar herden, kommer ni att förneka er själva och leva för Guds härlighet. Då kommer ni ivrigt be om

kraft och makt att leda andra själar till frälsning och sanning.

3. De har djup kärlek för själar

En del säger att de älskar Gud, men de bryr sig bara om sig själva i sina kristna liv. De är duktiga på att tillbe och be, men de är inte särskilt intresserade av andra själar.

Men om du verkligen älskar Gud och herden, kommer du ha ett hjärta som är förtvivlad över själar. Det är för att du förstår hur mycket Gud och Herren sörjer över dessa döende själar. Och för dem som har godhet i hjärtat är det dessutom helt naturligt att visa godhet mot andra. De vill dela med sig av den kärlek som de har fått från Gud och Herren till andra själar. Därför besöker de svaga själar, uppmuntrar dem och hjälper och tjänar dem som har det svårt. Även om ingen säger åt dem att göra så bryr de sig om Guds rike med samma hjärta som Gud har och som herden har. Aposteln Paulus gjorde det.

Hans stora kärlek för själarna är väl uttryckt i 2 Korinterbrevet 11:28-29. Där står det, ”Utöver allt annat har jag det dagliga ansvaret, omsorgen om alla församlingarna. Vem är svag utan att jag blir svag? Vem faller utan att det bränner i mig?” Om du älskar Gud skulle du också ha den kärleksfulla inställningen gentemot själarna.

Kära bröder och systrar i Kristus, det största budet av dem alla är att älska Gud (Matteus 22:37-39). Den allsmäktige Guden skapade människor och har kontroll över mänsklighetens historia för att få barn som älskar Gud och som kommer att bo tillsammans med honom i det eviga himmelriket. Ni har förstått detta hjärta som Gud har och har fått del av himlen. Nu hoppas jag att ni kommer att försöka älska Gud ännu mer.

Jag ber er om att älska Gud först, att bli enade med herden med kärlek och visa er kärlek för andra själar. När ni gör det så ber jag i Herrens namn att Gud ska ta emot ära var ni än är och att Guds rike ska bli storligen utvidgat.

Trosbekännelse

- Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds uttandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
- Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
- Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlätta genom Jesu Kristi återlösande blod.
- Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
- Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english/ / www.manminnews.com
 E-post: manminen@manmin.kr
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin



Gud ser till hjärtat

Kärlekens Gud säger i andra delen av 1 Samuelsboken 16:7, "En människa ser det som är för ögonen, men HERREN ser till hjärtat."

Gud ser till människans hjärta eftersom en persons attityd, tal och handlingar till största delen bestäms av hans eller hennes inre hjärta. De flesta människors hjärtan består av både godhet och ondska och de kan växla mellan detta från gång till gång. Men, det "inre hjärtat" är annorlunda. Det förändras inte beroende på omständigheter. Det är därför som vi, bara när vi gör allt utifrån detta inre hjärta, kan vinna Guds och andra människors förtroende från Gud.

Vad är det "inre hjärtat"?

"Det inre hjärtat" kan helt enkelt beskrivas som "hjärtat som blir fast förankrat med tiden." Det tjänar som källan till styrka som kontrollerar våra hjärtan. Vissa delar av det inre hjärtat ärvt från våra föräldrar. Men detta inre hjärta formas också baserat på vad vi har accepterat och ingraverat i våra hjärtan under hela vår livstid.

Om du till exempel älskar Gud från hjärtat kommer du alltid kunna hålla Hans bud och välja Guds vilja utan att tveka. Om ditt inre hjärta är fast förankrat i sanningen kommer du inte att ljuga även om det skulle innebära att du förlorar på det. Men andra, som normalt inte ljuger, kommer att börja ljuga om de

försätts i någon extrem eller förtvivlad situation. Det beror på att deras inre hjärta inte är fullkomligt fast i sanningen.

Hur gott och rättframt en persons inre hjärta är beror på hur han lever. En del verkar ha ett gott hjärta men påbörjar inte det de har beslutat sig för att göra. Andra verkar inte ha ett gott hjärta men påbörjar och slutför vad de har bestämt sig för utan att ändra sig.

Därför behöver ni bygga upp och göra era inre hjärtan fast förankrade i sanningen och fullkomliga genom att göra er av med allt som strider mot sanningen i era hjärtan och genom att ingravera sanningsenliga ting i era hjärtan.

Vad ska vi göra för att kunna följa Guds vilja utifrån ett fullkomligt inre hjärta?

■ För det första behöver du alltid glädja dig utifrån det inre hjärtat.

Guds barns största källa till glädje är glädjen över att vara frälsta. Hela mänskligheten var på väg mot lidandet i helvetet. Men genom nåden i Jesu Kristi dyrbara blod kunde de bli förlåtna alla sina synder, få evigt liv, bli Gud den Allsmäktiges barn och bli kvalificerade att bo i den underbara himlen. Därför kommer människor som har frälsningsglädje i sina inre hjärtan inte att förlora den glädjen, oavsett vilka prövningar de möter på jorden.

När du ingraverar glädjen i ditt hjärta som ett Guds barn, kommer det att bli fast förankrat i ditt inre hjärta. Du kan göra det genom att bekänna, "Gud är min Fader, och jag är Hans barn. Vad jag än ber om i bön, ger Han mig. Han leder mig alltid till gröna ängar eftersom Han älskar mig." Om detta blir fast förankrat i någons hjärta kommer han, även om svaret på hans bön verkar dröja, ändå tro, "Gud kommer att ge det till mig i den bästa tiden" och han kommer att vara glad. Sådana människor har glädje i sina hjärtan i alla situationer och kan därför glädja sig i allt.

■ För det andra, du behöver tacka för allt utifrån det inre hjärtat.

Gud har förberett himlen för sina barn som för närvarande kultiveras på jorden, med de allra bästa och vackraste materialen så att de kan få vara glada för evigt. Så om de har detta hopp om himlen kommer de, även om de möter svårigheter under sina liv på jorden, inte fästa sin uppmärksamhet på livets verklighet, utan i stället tänka på den eviga himlen. Det är så de kan vara tacksamma från sina hjärtan. I Hebreerbrevet 6:19 står det, "Detta hopp har

vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget."

Vi kan tacka i allt och inte bara när vi tar emot Guds svar eller välsignelse. Vi är tacksamma för det faktum att vi har Gud, vår Fader, så att vi kan tro på och lita på Honom och att Han älskar oss och tröstar oss.

Därför kommer de som fastar och ber om att bli förnyade som Guds sanna barn ha en sådan tacksamhet och kunna uppleva Hans fantastiska svar och välsignelser.

■ Till sist, ni behöver be utan uppehåll utifrån det inre hjärtat.

Om du tror att Gud ser dig när du ber och du tänker på vad du säger, kommer du att kunna be utifrån hjärtat (2 Krönikeboken 7:15, Matteus 18:20) och du kommer först tacka för Guds nåd och be för Hans rike. När du ber under den helige Andes ledning, kommer du att kunna greppa djupen i Guds hjärta genom bön.

När någon ber dig om hjälp kommer du, om du känner av hans uppriktighet, kunna förstå honom och försöka ge honom den hjälp du kan. Gud är kärleken själv. Han vill utan begränsning ge allt till sina barn. Så därför så länge vi ber från hjärtat och ropar ut ivrigt i tro, kommer Han inte vägra att svara oss (Jeremia 33:3).

Om du tror att ingenting är omöjligt för Guds kraft och ber med den tron, kommer Gud ha behag till det och ge dig svaren och välsignelserna snabbt.

Överlåtelsen och lojaliteten från det fullkomliga inre hjärtat kommer inte förändras över tid utan i stället växa sig starkare och uppriktigare. Låt oss göra allt med kärlek utifrån våra inre hjärtan och bevara hoppet om himlen och på så sätt ta emot Guds svar och välsignelse.

”Min ryggrad var bruten men jag kunde gå och hoppa efter bönen”

Broder Jacob Otieno Ojwang, 26 år, Nairobi Manmin Holiness Church i Kenya



Det var en total fraktur på hans 2:a lumbalkota och kotan pressade mot ryggradsnerverna. Men efter bön kunde han röra sig normalt.

I augusti 2009 leddes jag till Nairobi Manmin Holiness Church genom pastor William Wanyama som spred *Manmin Nyhetsbrev* på gatan. Jag kunde leva ett noggrant kristet liv och i april 2014 blev jag välsignad över att bli anställd som heltidsarbetare i församlingen.

Den 23 mars 2015 arbetade jag på taket av en fyra meter hög byggnad eftersom församlingen Ongata Rongai Local Sanctuary kyrka skulle flyttas dit. Men plötsligt gick träet i byggnaden sönder och jag föll till marken. Jag fick fruktansvärt ont i ryggen så att jag inte kunde röra mig och kunde knappt ens andas.

Arbetarna runt omkring mig hjälpte mig att ta emot huvudpastorn Dr. Jaerock Lees bön för sjuka och tog skyndsamt mig till sjukhuset. Röntgen visade att min ryggrad var bruten. De sade att jag skulle behöva opereras. Men jag ville ta emot helande genom tro.

Jag hade sett många människor bli botade från sina sjukdomar när de tagit emot Dr. Jaerock Lees tids- och rumsobegränsade bön eller när Bishop Dr. Myeongho Cheong bett med näsduk som Dr. Lee har bett för (Apostlagärningarna 19:11-12). Jag har sett dem bli helade från sina sjukdomar utan operation och utan några biverkningar.

Följande dag, den 23 mars, tog jag emot Bishop Dr.

Cheongs bön med näsduk. Jag kände att känslan kom tillbaka till mina förlamade ben och till ryggen. Min doktor kontrollerade hur det var ställt med mig och jag sade att jag inte längre behövde opereras men han tyckte att jag skulle bära ett särskilt bälte för att stödja min rygg.

Dr. Cheong bad för mig och föreslog att jag skulle granska mitt kristna liv. Jag insåg att jag hade arbetat för Guds rike utan kärlek till Gud utan snarare med en känsla av plikt. Ibland brukade jag klaga medan jag arbetade. Jag började omvända mig. Efter hans bön försvann min smärta och jag kunde börja röra mina ben.

Den 31 mars gick jag ut från sjukhuset med tro. Följande dag besökte Dr. Cheong mig och jag tog emot hans bön igen. Då fick jag styrka. Jag satte mig på sängkanten, ställde mig upp och började gå av mig själv! Efter det tillfrisknade jag mycket snabbt och den 23 april kunde jag återvända till arbetet. Halleluja!

Den 22 maj åkte jag tillbaka till sjukhuset Kenyatta National Hospital för en noggrann undersökning. Läkaren blev överraskad när han såg att jag kunde gå ordentligt utan smärta och han såg att jag hade blivit frisk. Jag tackar kärlekens Gud och huvudpastorn och Dr. Cheong som bad för mig.

”Jag är så glad över att jag får lära mig och praktisera Herrens godhet”

Senior diakonissa Youngjin Lee, 57 år, Parish 14, Sydkorea

Jag har gått i kyrkan sedan jag barnsben. Efter jag gifte mig 1983 levde jag ett andefyllt kristet liv, och jag arbetade som cellgruppsledare och antalet medlemmar i min cellgrupp växte från 5 till 30. Men jag hade ett problem. Det var en konflikt jag hade med min svärmor.

På den tiden hade min man inte fått tillbaka en del pengar som han hade lånat ut till sin bror. Han hade också gått in som borgenär för sin brors skuld, men hans affärer gick snett. Så vi befann oss i ekonomiska svårigheter. På den tiden sade min svärmor, som hittills hade bott ute på landet, att hon skulle bo med sin yngste son, som är min man, resten av sitt liv.

Jag sade till henne att vi skulle låta henne bo hos oss och ta hand om henne nästa år på grund av våra ekonomiska svårigheter som vi led av just då. Men hon lyssnade inte och insisterade på att komma direkt ändå. Jag kunde inte förstå henne. Min sväger tog också det arv som hon hade avsatt för min man men hon kunde inte göra något åt det. Jag kände mig besvrad och obekvämd med henne. Jag fastade och bad för att jag inte skulle känna så men jag kunde inte göra mig av med denna onda känsla. Problemet kvarstod.

Under tiden hände det sig att jag läste Dr. Jaerock Lees vittnesbörd och memoarer, huvudpastorn i Manmin Central Church, – *En smak av evigt liv före döden*. Jag lyssnade också på hans predikningar på band i ämnet ”Budskapet om Korset”. Innehållet gav mig en säkerhet om att han är den sanne herden som jag i årtal har bett om att få möta.

I juli 1997 registrerade jag mig med glädje som medlem i Manmin Central Church. När jag lyssnade på Livets Ord förstod jag Guds och Herrens kärlek. Allt eftersom tiden gick kunde jag göra mig av med de

onda känslorna och hatet jag hade mot min svärmor. Två år senare drabbades hon av Alzheimers sjukdom. Hon kunde inte klara av toalettbesöken själv så jag fick hjälpa henne med det. Jag försökte vara en god svärdotter som fullförde sina uppgifter. I den stunden började min svärmor bli älskvärd i mina ögon och jag kände mig tacksam över att få tjäna henne.

2002 gick hon bort. Min mans familj var berörda och sade om mig att jag var som en ängel och de uttryckte deras stora tacksamhet till mig. Efter det blev jag cellgruppsledare och sedan distriktsledare. Under tiden fick jag uppleva något mycket kraftfullt.

2005 kollapsade senior diakonissa Youngshim Lee, min syster, av en hjärnblödning. Hon förlorade medvetandet och var nära döden. Det var en fredag så min yngsta syster, senior diakonissa Youngkyung Lee, och jag tog henne med ambulans till huvudpastorn. Vi tog emot hans böner. Då piggnade hon till. På söndagen tog hon återigen emot hans bön och hon började röra sina händer och fötter. Efter det tillfrisknade hon och arbetar nu trofast som distriktsledare. Halleluja!

Jag har tjänat som vice ordförande i kvinnornas distriktsledarorganisation sedan 2008. Jag trodde att jag arbetade trofast och levde ett noggrant kristet liv. Men 2011 insåg jag att min andliga tillväxt gick långsamt och jag fick veta orsaken. Jag hade antagit att jag hade försökt leva i godhet och andra brukade säga att jag var trevlig. Så jag hade misstagit mig och trott att jag var god och gjort väldigt lite för att omskära mitt hjärta. Jag började uthålligt omskära mitt hjärta för att kunna uppnå ett underbart andligt hjärta. Jag lade skulden på mig själv och försökte älska våra distriktsmedlemmar med Herrens hjärta.

I mars 2014 uppnådde jag till slut det andliga

hjärtat genom Guds nåd. Nu tänker jag mig in i andras situation och handlar utifrån det och förlåter dem och älskar dem. I det att jag har gett råd till distriktsmedlemmarna och andra distriktsledare genom den helige Andes ledning, har många av dem tagit emot lösningar på sina problem.

Jag tackar och ger Gud äran som har låtit mig få möta den sanne herden, förstå Herrens godhet och kärlek, och praktisera det.



Senior diakonissa Youngjin Lee (vänster) och senior diakonissa Youngshim Lee (höger) som kom tillbaka till livets fullhet från att ha varit nära döden, genom Dr. Lees bön



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org



Manmin International Seminary

Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



World Christian Doctors Network

Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com