

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 23 27 DECEMBER 2015

Israeliskt pastorsseminarium och Näsdükskampanj



Rev. Dr. Soojin Lee, talare (Bild 1), Näsdükskampanj och många människor vittnar om deras helanden (Bild 2, 3, 6), Crystal Forum ger en minnestavla som uppskattning till talaren (Bild 4), Pastorsseminariet (Bild 5, 7, 10), och uppträdanden av lovsångsledare Rose Han och dansgruppen Glory Worship Dance Team (Bild 8, 9)

Den 29 oktober 2015 hölls pastorsseminariet som arrangerades av Crystal Forum (israelisk pastorsorganisation) i Kibbutz Shefayim Hall, Kibbutz hotel. Det kom många pastorer från Israel, Ryssland, Finland och Storbritannien för att delta.

Rev. Dr. Soojin Lee, ordförande i Manmin Central Churchs pastorsorganisation predikade budskapet med titeln "Helgelse". Hon förklarade vad synd är och betonade vikten av att be för att kunna bli helgad. Hon berättade också hur man ber. Hon sade, "pastorer måste göra sig av med synd och bli helgade. Bara då kan de ta emot styrka från ovan så att de kan leda troende till den rätta vägen. Deras församlingar kommer då bli upplivade och de kommer ta emot välsignelser."

Efter seminariet sade en pastor som hade deltagit, "Detta budskap var verkligen vad vi behövde. Det var dags för mitt hjärta att ta emot andligt helande." En annan pastor sade,

"Jag förstod nu kärnan i helighetens evangelium. Jag vill bli helgad och ta emot styrka." En annan menade, "Dr. Jaerock Lee är den bästa läraren vi någonsin mött, och han är vår andlige far." Pastor Vladimir Osipov, ordförande i församlingen United Holiness Church of Jesus Christ, Ryssland, uttryckte sitt tacksamma hjärta med orden, "Det är värdefullt att helighetens evangelium sprids i denna syndfulla ändens tid."

Den 30 oktober hölls en Näsdükskampanj genom den Helige Andes kraft (Apostlagärningarna 19:11-12) i Kibbutz Shefayim Hall. Salen var fullständigt fylld med folk. Först fick de se videopresentationen "Guds kraft" som visar vilka kraftfulla gärningar som har skett genom Dr. Jaerock Lees böner. Deltagarna ärade Gud och brast ut i en stor applåd efter varje vittnesbörd om de helanden som de troende hade fått vara med om.

Lovsångsledare Rose Han, vice ordförande i uppträdandegruppen

Performing Arts Committee, sjöng lovsånger på hebreiska, ryska och engelska. Dansgruppen Glory Worship Dance Team uppvisade traditionella israeliska danser. Medan lovsångsledaren Han ledde församlingen i lovsång var det många som grät och prisade Gud som är den som frälser Israel.

Rev. Dr. Soojin Lee predikade budskapet, "Hur man möter Gud". Hon sade att vi behöver vara uthålliga i att söka Gud, och att vi kan möta Gud genom Ordet, genom bön och lovsång och genom gudstjänster. Sedan bad hon för de sjuka och många människor blev botade och kom fram till scenen för att ge vittnesbörd om sitt helande.

Människor blev botade från ryggsmärta, cancer, artrit och andra sjukdomar. Människor som hade svårt att gå kunde börja gå ordentligt. En del med symtom som epilepsi, autism och Down syndrom förbättrades genom bönen.

Den 31 oktober hade församlingen

King of Glory Church i Jerusalem ett invigningsmöte av sin nya kyrkolokal, och Rev. Soojin Lee predikade budskapet om liknelsen om de tio jungfrurna.

Den 28 oktober hade Crystal Forum sitt 7-årsjubileum. Crystal Forum grundades av israeliska pastorer som fick andlig frimodighet genom Dr. Jaerock Lees tjänst i Israel.

Det var framför allt i september 2009 som Dr. Lee ledde kampanjen Israel United Crusade i kongressbyggnaden International Convention Center i Jerusalem. Efter denna kampanj började pastorerna i Crystal Forum att mer aktivt predika helighetens evangelium i många länder över hela världen, och organisationen har växt och är nu en inflytelserik grupp. De har aktivt utfört sin tjänst på många olika sätt genom till exempel näsdükskampanjer, pastorsseminarier, lovsångsfestivaler, ungdomsläger, barnläger och seminarium för gifter.

Frukten glädje

”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålmod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot” (Galaterbrevet 5:22-23).



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

Den som tar emot Jesus Kristus som sin Frälsare tar emot den Helige Ande som en gåva och kan bli född på nytt som Guds barn. Och efter hur mycket man lever efter vad Anden vill, nämligen att man följer sanningen genom den Helige Andes ledning, kan man bära frukter genom den Helige Ande.

Nu ska vi titta närmare på frukten glädje

1. Frukten glädje: att fröjda sig och vara glad i alla situationer

Andlig glädje är inte bara att vara glad och fröjda sig.

Även otroende blir glada när de får uppleva något bra, men denna glädje är kortvarig. När de får möta svåra saker försvinner deras glädje och munterhet. Men om vi bär frukten glädje som är en av Andens frukter, kan vi vara glada och fröjda oss i alla slags situationer och omständigheter.

1 Tessalonikerbrevet 5:16-18 säger, ”Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.” Att alltid vara glad och tacka Gud i allt är andlig glädje.

Glädje är en av de standardmått genom vilket vi kan kontrollera om vi lever ett ordentligt kristet liv eller inte. En del människor går på Herrens väg med glädje och munterhet i alla livets stunder. Men andra kan se ut att leva ett liv i uthållig tro, men har inte tillräckligt med glädje eller tacksamhet som stiger upp från djupet av deras hjärtan. De utför bara sina gudagivna uppgifter av plikt, som om de uppfyllde någon slags skyldighet. Och när de möter oväntade svårigheter, förlorar de friden i

sinnet och deras hjärtan skakas av oro. Jag uppmanar er att kontrollera om ni fröjdar er från era hjärtan när ni möter svåra situationer.

Faktum är att den nåd vi fick i frälsningen är en orsak mer än tillräcklig för att alltid vara glada. Att bara tänka på att vi har räddats från helvetets eld och att vi kan komma till himlen borde vara något som ger oss outsäglig lycka. Glädjen i den ”första kärleken” från när vi först tog emot Herren är väldigt underbar. Även om vi inte har någonting att äta imorgon eller om vi är så trötta efter att ha jobbat hårt, kommer vi ändå att ha lovsång på våra läppar. Även om vi blir förföljda eller får lida orätt på grund av Herrens namn, är vi glada över att bara tänka på himlen.

Men i verkligheten är det inte många människor som kan bevara glädjen från den första kärleken. Efter en tid försvinner denna glädje gradvis, och även när personen tänker på nåden i frälsningen, känner man inte längre samma känslor som förut. I svårigheter börjar man alltid med en suck och klagar i ens lidanden. Varför förändras man på det här sättet? Det är för att man har kött i sitt hjärta. Ett av köttets karaktärsdrag är att det förändras. Den som har en köttlig natur kan ha överflödande glädje ena stunden och andra stunden har den glädje han kände försvunnit, eftersom den kan förändras när som helst.

2. För att kunna bära frukten glädje

1) Vi behöver göra oss av med kött

Om det inte är så att vi har köttets karaktärsdrag som kallas ”avundsjuka och svartsjuka” i oss kan vi glädja oss när andra blir välsignade och prisade, som om vi var den som tog emot välsignelsen och lovet. Men om vi å andra sidan har avundsjuka och svartsjuka kommer vi, efter det mått vi har av det, känna oss obehäva med att andra verkar ha det bättre än vad vi själva har det. Vi kanske förlorar glädjen och känner oss missmodiga eftersom vi har en mindervärdighetskänsla.

Och om vi inte har den köttliga naturen som kallas ”vrede” och ”förakt”, kommer vi alltid ha frid med andra till och med när vi blir felaktigt behandlade eller får lida skada eller förlust. Det är på grund av att vi har kött inom oss som vi blir föraktfulla och besvikna. Det gör att bördan i våra hjärtan blir tung. Vi kanske känner smärta och till och med ser oss som offer när vi tycker att vi är med om värre saker och skador jämfört

med andra.

På grund av den mängd kött vi har kan vi inte heller ha andlig tro. Det är därför som vi tenderar att bli oroligare bara för att vi inte kan förlita oss på Gud. De som har egna företag kan ha framgång i allt och få uppleva stora välsignelser om de bara tydligt kan höra den Helige Andes röst och följa den. Men om de har girighet, otålighet och köttliga tankar kommer de få uppleva svårigheter. Ju mer kött vi gör oss av med från våra hjärtan, desto mer andlig glädje och tacksamhet kommer att komma in i oss.

2) Vi behöver följa den Helige Andes begär i allt

Vi ska inte söka den här världens glädje utan istället söka den glädje som kommer till oss genom den Helige Ande som kommer från ovan. Vi kan känna glädjen och fullheten i Anden bara när den Helige Ande inom oss gläder sig. Vi kan framför allt vara glada när vi tillber Gud, ber till Honom, lovar Honom av hela vårt hjärta och handlar efter Guds Ord. När vi inser att vi har blivit förvandlade av sanningen, kommer vi känna oss oerhört glada och tacksamma.

I ditt vardagsliv kan du välja mellan att antingen följa den Helige Andes begär eller köttets begär. Om du varje gång väljer den Helige Andes begär kommer den Helige Ande inom dig att glädja sig, vilket gör att du också blir uppfylld av glädje. I 3 Johannes brev 1:4 står det, ”Inget gläder mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen.” Som det står så gläder sig Gud när du handlar efter sanningen, och Han ger dig glädje i Andens fullhet.

Låt oss till exempel tänka att ditt begär efter att söka ditt eget bästa och begäret efter att söka andras bästa kolliderar med varandra och det pågår så under en tid, det kommer göra att du till slut förlorar glädjen. Om du följer köttet och söker ditt eget bästa, kan du inte ha andlig glädje även om du får det som du för tillfället vill ha. Du kanske till och med känner dig mentalt orolig. Men om du å andra sidan bestämmer dig för att söka andras bästa så ser det ut som att du för stunden förlorar på det, men du kommer få glädje från ovan eftersom den Helige Ande gläder sig. Bara de som faktiskt har en sådan glädje kan förstå denna känsla. Det är lyckan som denna värld aldrig kan ge eller förstå.

Detta fungerar i alla situationer. Om någon som förut brukade döma andra utifrån sin egen standard förändras och börjar tänka sig in i andra situationer med godhet, kommer han att ha frid efter hur mycket gott han

tänker. När vi ”dör” ifrån oss själva på det här sättet, för att göra det bättre för andra, kommer vi kunna uppleva frid och glädje. Du kommer dessutom alltid få njuta av denna frid och glädje om du tar bort känslan av att någon annan har en personlighet som är ”svår” och står i konflikt med dig eller att du känner att du inte tycker om en speciell person. När du fortsätter att följa den Helige Ande begär, kommer din andliga glädje att växa och ditt hjärta kommer förändras till sanning. Efter det måttet kommer du att bära frukten glädje och du kommer ha en andlig utstrålning i ditt ansikte.

3) Vi behöver uthålligt så säd av glädje och tacksamhet

Bonden måste så säden och arbeta hårt för att skörda frukt. På samma sätt är det om vi ska kunna bära den andliga frukten glädje, då måste vi leta efter sådant som vi kan vara glada och tacksamma över, och sedan offra upp tacksamhet till Gud. Om vi har tro finns det så mycket man kan tacka Gud för varje dag.

För det första har vi glädjen över frälsningen som aldrig kan bytas ut mot något annat. Vi har också en god Gud som vår Far. Han beskyddar sina barn som lever i sanningen och svarar oss på allt vi ber om. Om du dessutom helgar sabbaten och ger fullt tionden under året, kommer du inte heller att möta några olyckor eller motgångar under året. Om du håller Hans bud och är trofast mot Honom utan att begå synder, kommer du alltid ha överflödande välsignelser.

Även om du skulle hamna i någon svårighet, kommer du veta hur du bäst kan lösa det. Om du har gjort något fel, kan du ta emot Guds barmhärtighet och få en lösning. Om du inte har gjort något som går att anklagas för, kan du fröjda dig och tacka ännu mer (1 Johannes brev 3:21). Då kommer Gud låta allt samverka till det bästa för dig och ge dig ännu större välsignelser.

När vi försöker finna sådant som vi kan vara tacksamma för, ger Gud oss ännu fler saker att vara tacksamma för. Då kommer vår tacksamhet och glädje växa ännu mer och till slut kommer vi bära frukten glädje helt och hållet.

Kära bröder och systrar i Kristus, vi behöver bära frukten glädje så att vi varje dag kan fröjda oss och vara glada. Jag ber i Herrens namn att ni också ska bära alla andra frukterna i den Helige Ande i överflöd och njuta av all den glädje som Gud kommer att ge er för evigt.

Trosbekännelse

- Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds uttandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
- Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
- Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlättna genom Jesu Kristi återlösande blod.
- Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
- Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
 E-post: manmin@manmin.kr
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

Hemligheter med att så och skörda

Gud vill ge sina älskade barn välsignelserna av att det står väl till med deras själar, att allt går bra och att de fortsätter att vara friska. Men Guds rättvisa säger att vi bara kan skörda när vi har sått något. Och när vi sår behöver vi också veta vilket som är det rätta sättet att så på. Då kan vi skörda god frukt. Låt oss nu ta en titt på åtta hemligheter till hur man behagar Gud och tar emot Hans välsignelser.



1. Vi måste bearbeta jorden så att den blir god genom att omskära våra hjärtan

För att vi ska kunna skörda det vi har sått, måste vi så med tro. De som har större tro kommer få skörda mer gröda. Gud utökar också vår tro efter hur mycket våra hjärtan är helgade. Ju mer vi omskar våra hjärtan och uppnår helgelse, desto mer andlig tro kommer vi att ha, och desto mer andliga välsignelser kommer vi att ta emot.

Därför behöver vi först omskära våra hjärtan så att vi kan ta emot vårt hjärtas begär likväl som ekonomiska välsignelser. Det blir så för att när det står väl till med vår själ kommer vi ha framgång på alla områden och ha god hälsa.



2. Vi behöver hålla Herrens dag helig och ge fullt tionde

Att hålla Herrens dag helig är att erkänna Guds andliga auktoritet. Det är den minsta accepterade nivån av troshandlingar som bevisar att vi är Guds barn som tror på Jesus Kristus. Att ge tiondet är en troshandling som erkänner Guds suveränitet på alla materiella områden i våra liv.

Gud kan bara välsigna oss när vi ber med tro samtidigt som vi erkänner Guds suveränitet genom att hålla Herrens dag helig och ge fullt tionde. När Satan kommer med prövningar mot oss, kan Gud inte beskydda oss om vi inte har hållit Herrens dag helig och inte givit fullt tionde.



3. Vi behöver göra oss av med girighet och söka Guds ära

Om vi har girighet kommer vi intresserade av att få höra om sätt som man kan få inkomster på utan att arbeta för det, eller att vi kan få en stor summa pengar på ett lättvindigt sätt. Om vi handlar på det sättet kommer vi utsättas för att bli lurade av onda människor (Matteus 6:24). Vi måste kasta bort girigheten ifrån oss för att njuta av vår tid här på jorden, och vi måste också se till att vi söker Guds ära.

Vi får inte ha begär till något som inte är vårt. Vi måste be i enlighet med rättvisans lag genom att vara ledd av den Helige Ande, och sedan inte handla utifrån otålighet. Om vi är för motiverade eller om vi vill göra allt som verkar vara gott, kommer vår girighet att blockera den Helige Andes röst (Jakobs brev 4:2-3).



4. Vi måste vandra den rätta vägen och enbart handla utifrån trofasthet

När vi lever i enlighet med Guds Ord, vandrar på den rätta vägen och är trofasta, belönar Gud oss med välsignelser. Men även om vi vet mycket om sanningen och ber mycket, kan Gud inte välsigna oss om vi inte vandrar på den rätta vägen. De som är ärliga och trofasta inför Gud kan också klara av att vara sanningsenliga inför Gud.

I församlingen ska vi inte mellan syskon i tron utbyta pengar på något sätt. Det andra är att du inte ska gå med på att bli borgenär för någon (Ordspråksboken 6:1-5, 11:15, 22:26). För att kunna ta emot välsignelser och också undvika katastrofer vill jag uppmana er att aldrig bli borgenärer för någonting.



5. Du måste så mycket säd uthålligt i anden

I 2 Korinterbrevet 9:6-7 står det, ”Men tänk på detta: Den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare.”

Det spelar ingen roll hur stort fält en bonde har, han kan ändå bara skörda vad han har sått. Du måste så uthålligt i anden också. Och vi borde inte känna att vi bara har tagit emot välsignelser för att vi har sått mycket. Vi kan inte säga att vi har sått mycket bara för att summan är stor. Vad Gud vill ta emot i offret är inte pengarna utan hjärtats väldoft.



6. Vår tro och våra handlingar får inte förändras

Vad skulle hända om bonden sår säden men sedan slutar att ta hand om den eller börjar gräva upp fältet bara för att han inte ser någon frukt efter ett par månader? Då skulle hela hans arbete vara förgäves. En del människor sår och tar hand om det ett tag, men börjar klaga om de inte får så mycket som de hade velat ha. Om du slutar att handla i tro och upphör med att be till Gud, kommer allt ditt arbete vara förgäves. Om du sådde med tro och har lagrat gärningar för att behaga Gud, måste du också vänta till slutet.

Och om du har bestämt dig för att ge något särskilt till Gud, måste du ge det (Psaltaren 15:4, Predikaren 5:4-6). Om du inte håller vad du har lovat, måste du riva ner syndamuren genom att göra det du har lovat.



7. Vi måste så på platser som Gud har behag till

Du måste så i enlighet med Guds vilja. Att hjälpa de fattiga är en väg till att ta emot välsignelser, men om du hjälper dem som blir straffade för synder de har begått, kommer du att lida med dem. Om du ger hjälp eller allmosor till de som har är i uppror och gör orättfärdiga gärningar på grund av de verk Satan gör i dem, kan Gud inte ge dig välsignelser.

För att ta emot välsignelser måste du se till att du kommer ihåg att du måste vara vis och så på platser som Gud har behag till. Om du ger till grupper eller personer som behagar Gud, då kan Gud ge tillbaka till dig med glädje (Matteus 10:40-42, Galaterbrevet 6:6). Om vi förbereder våra käril inför Gud som vill välsigna oss storligen, kommer Han ge välsignelser som är trettiofalt, sextiofalt och hundrafalt mer än vad du sådde.



8. Du måste vara trogen Guds rike och längta efter andliga välsignelser

Detta betyder också att du måste vara uthållig i ditt trosliv hela tiden. Gud glömmar aldrig dem som är trogna Guds rike. Det är givetvis så att om du verkligen offerar andlig trofasthet, arbetar du inte bara fysiskt. Du tillber i ande och sanning, och du ber ivrigt utan uppehåll.

När Gud ser sådana troende som älskar Honom och är trogna Honom, tar Han inte bara emot deras trofasthet. Han ger dem också välsignelser så att de också kan ge ära till Honom. Men vi ska se till att vi längtar efter andliga välsignelser mer än ekonomiska. Inte en enda av oss ska bli som de dåraktiga personerna som gör Gud besviken genom att bli förblindade av den meningslösa rikedomens fåfånga.

”Jag led av halvsidesförlamning efter en stroke, och Gud botade mig!”

På morgonen den 11 februari 2015 kände jag smärta i mina lemmar och fick huvudvärk. När jag satte mig för att äta lunch kunde jag inte hålla skeden i min hand. Medan jag ringde till läkaren för att få en undersökningstid började min kropp bli förlamad. Jag var tvungen att åka till akutmottagningen i rullstol.

Läkaren sa att det var en cerebral infarkt, en blodpropp, och sände mig till intensivvårdsavdelningen. Symtomen blev värre och min högra sida blev totalförlamad. Jag kunde inte ens röra ett finger. Jag kunde inte sitta eller stå på egen hand.

Jag har arbetat för telefonbolaget Korea Telecommunication i 33 år. Jag ville kunna hjälpa till lite grann när kyrkan höll på att bygga den nya helgedomen. Så jag skaffade mig sju olika professionella kvalifikationer relaterade till kommunikation och broadcasting. De senaste två åren har jag studerat för att få certifikatet Professionell ingenjör i informationskommunikation vilket har störst status inom detta område.

När det här hände funderade jag på vad som kunde vara orsaken. Jag hade varit arrogant eftersom jag hade så många certifikat på detta område. Från början hade allt handlat om att få detta för Guds rikets skull, men motiven förändrades på grund av min girighet och mitt skrytsamma sinne. Jag slutade be och höll inte längre Herrens dag helig på ett ordentligt sätt. Mitt fokus låg främst på att studera för att få certifikatet.



Diakon Baekho Choi (61 år, Parish 14) och hans fru senior diakonissa Hyekyung Park

När jag insåg hur dårligt jag hade varit började tårarna rinna nedför mina kinder. Jag började på nytt lyssna på Dr. Jaerock Lees predikningar. Medan jag lyssnade på hans enkla och grundläggande budskap reflekterade jag över mitt hjärta med hjälp av Ordet. Jag hade inte älskat min familj och andra runt omkring mig. Jag omvände mig och tog emot Dr. Lees böner för de sjuka efter predikan.

Då började mina symtom plötsligt förbättras. En månad senare kunde jag gå långsamt. Ytterligare två veckor senare blev jag utskriven från sjukhuset och gick hem helt själv! Jag blev återställd så fort

att min läkare sa att han skulle rapportera mitt fall till en medicinsk konferens. Men jag haltade när jag gick eftersom min kropp hade varit fullständigt förlamad. Jag hade också svårt att gå i trappor.

Jag förlitade mig helt och hållet på Gud för helande. En månad innan Manmins sommarläger 2015, började jag lyssna på predikningarna Budskapet om korset, Kärlekskapitlet, Den Helige Andes nio frukter, Saligprisningarna, Måttet av tro, Himlen och Helvetet. Jag lärde mig så mycket och omvände mig på djupet.

Jag visste inte hur jag skulle uttrycka kärlek till min familj eftersom jag aldrig hade fått någon varm kärlek från mina

föräldrar när jag växte upp. Jag hade hållit fast vid mina egna vägar och fått vredesutbrott när saker och ting inte gick som jag ville. Jag hade gjort så mycket fel. Jag grät tårar av omvändelse.

Så kom dagen den 3 augusti 2015 då Manmin Sommarläger 2015 började. Huvudpastorn bad för de sjuka efter att han hade predikat. Plötsligt fick jag styrka i min högra arm och mitt högra ben. Styrkan kom från ovan så starkt att min kropp började skaka. Helt känslöfyllt hoppade jag upp från min stol och gick fram till scenen. Jag hade stor energi i mina steg som en normal person och jag haltade inte.

Följande dag kunde jag hoppa uppför trappan. Efter det gjorde Gud så att det kändes som om jag stretchade och Han gav mig ny styrka. Han gjorde mig till och med friskare. Halleluja!

Efter att jag fått uppleva Guds kärlek och kraft har mitt troende liv också upprättats. Jag lever nu ett liv i tacksamhet som jag aldrig upplevt förut. Precis som kung Hiskias liv blev förlängt när han förtröstade på Gud, har jag också fått ett andra liv från Gud.

Jag tackar Gud och ger Honom all ära som har förnyat mig med sin ursprungsröst genom gärningar som återskapat mig, och som har lett mig till Nya Jerusalem, den bästa boplatsen i himlen.

”Jag fick sann frid och lycka efter att ha blivit botad från sjukdomar”

I oktober 2014 började jag gå till Chiang Rai Manmin Church. Vi började vara med på Manmin Central Churchs gudstjänster som sändes direkt över GCN (www.gcntv.org). Trots att jag hade gått i kyrkan sedan jag var lite, hade jag ingen andlig förståelse av Ordet. Men här i denna Manminförsamlingen, fick jag lära mig om Guds goda vilja som finns inbäddad i att vi helgar sabbaten, ger tiondet, och håller de tio budorden. Jag bad också med i Daniels bönenöte varje natt utan uppehåll. Då kände jag mig väldigt lycklig över att leva ett kristet liv.

En söndag i november 2015 blev jag botad från kronisk huvudvärk som hade plågat mig i tio år och från ryggsmärta som jag hade haft i 14 år genom Dr. Jaerock Lees bön för de sjuka under söndagsgudstjänsten. Jag hade också varit sådan att jag tyckte om att vara ensam utan att prata med någon och jag hade mycket i tankarna. Jag hade blivit sårad så många gånger. Men efter att jag börjat gå till Manmin har jag blivit förnyad och nu går jag och pratar med grannar och släktingar så fort jag har tid om evangeliet.

Jag har också tagit med min son och min mamma till kyrkan

och vi lever nu kristna liv tillsammans. Jag är så tacksam. Min son tar efter mig. Han var tystlåten och innesluten i sig själv. Han var självcentrerad och inte alls intresserad av andra människor. Nu är han en aktiv person. Han proklamerar frimodigt evangeliet från stad till stad runt kyrkan. Han ber på Daniel bönenötena och är frivillig i församlingen med att städa upp i kyrksalen innan mötena.

I maj 2015 ledde Rev. Heesun Lee, Manmin World Guidance Pastor, ett näsdukshelandemöte (Apostlagärningarna 19:11-12). Hon bad för mig med en näsduk som Dr. Lee hade bett för och jag blev botad från blåskattar och flytningar som jag hade haft i 13 år.

I augusti 2015 åkte jag till Manmin Central Church i Seoul för att delta i Manmin Sommarläger 2015. Jag blev fylld av hopp om himlen. När jag skakade hand med Dr. Lee fick jag en längtan efter att göra mig av med alla former av ondska och övertygelsen att jag kunde bli förnyad. Jag fick också uppleva många tecken, under och kraftfulla gärningar som trollsländor, regnbågar och himmelska vindar. Dessa ting gjorde att tron i mig växte. Halleluja!



Syster Busaba Anurakwatanakun, 34 år, med sin son, Chiang Rai Manmin Church, Thailand



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org



Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com