

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 24 24 JANUARI 2016



2016 års nyårsbudskap från huvudpastorn

Kära bröder och systrar i Kristus, låt oss tacka och ära Gud som har etablerat Manmin Central Church och lett denna församling med en önskan om att få oräkneligt antal sanna barn med vilka Han kan dela sin kärlek för evigt.

Gud gav oss dessa fyra böneämnen för 2015, församlingens 33:e år: "Ära, Frukt, Underbar helgedom och Kraften i återskapandet." Han välsignade oss att skörda fullkomlig frukt genom att uppfylla rätten genom stort offer. Framför allt har mängder av troende på denna meningsfulla dag, Juldagen, använt sin fria vilja och blivit förenade med herden som en. De håller nu på att förberedas för att bära stor frukt i det tredje steget i take-off och sedan gå in i Herrens armar i Herrens andra tillkommelse. Halleluja!

Låt oss nu ta en till på de böneämnen som Gud ger till våra församlingsmedlemmar för 2016.

Det första är "Gud-älskande församling" full av medlemmar som bär Ljusets frukt.

Efesierbrevet 5:9 skriver, "... för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter." Församlingen som är älskad av Gud som är Ljuset är en församling fylld av barn som bär Ljusets frukt. Manmin medlemmar har blivit förnyade genom herdens offer i Guds försyn och strävar efter att uppnå samma hjärta som Herrens, som är Ljuset. Men för att bära Ljusets fullkomliga frukt måste du uppnå allt som är godhet, rättfärdighet och sanning.

För att kunna uppnå allt som är godhet behöver du hata det onda och göra dig av med varje form av ondska. Men det är inte tillräckligt; du behöver aktivt praktisera godhet och offra dig själv. För att uppnå rättfärdighetens frukt behöver du lyda Ordet i Bibeln med förtröstan till Gud och med andlig tro. Sanningens frukt är att undvika falskhet och att ha ett sinne som är oföränderligt. Du kan bära sanningens frukt när du oföränderligt gör godhet och rättfärdighet som du har valt utifrån din egen fria vilja.

Det andra är "Församling som leder alla människor i alla nationer till frälsning" med en förståelse av Guds hjärta.

1 Timoteus brev 2:4 säger, "[Gud] som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen." Gud som är Kärleken vill att alla människor i världen ska bli frälsta, komma till den eviga himlen, uppnå Herrens hjärta och bli Guds sanna barn som skiner som solen i den allra underbaraste himmelska boningen, Nya Jerusalem.

När tiden för skörd kommer skiljer bonden vetet från agnarna och samlar in vetet i sin lada. På samma sätt har Gud kultiverat människan på jorden under en lång tid för att låta veteliknande barn komma in i himlen. Men troende som är som agnar kan inte bli frälsta. I denna sista tid som är så full av synder och ondska vill Gud att alla människor i alla nationer ska bli frälsta. Det är därför Han har

startat denna församling. Och Han ville få medlemmar att växa upp till att bli veteliknande troende.

I denna speciella försyn från Gud blev denna församling grundad och därför har jag aldrig upphört att be och kämpa för själars frälsning sedan församlingen startades. Jag ber i Herrens namn att ni också ska leda oräkneliga själar till frälsning genom att vara fullkomligt förenade med herden och förtrösta.

Det tredje är "Helgedom fylld med Guds härlighet" på grund av helgade barn.

Psaltaren 37:6 säger, "Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagssolen." Gud är värdig att äras och Han får ära när Hans älskade barn ärar Honom med tro. Han ger också tillbaka i form av stora välsignelser. När antalet andliga människor och med hel ande blir större, kommer ljusets härlighet bli starkare i denna församling. Och församlingen Manmins historia, som har uppenbarat Guds härlighet, kommer låta Kanaans helgedom och den Stora helgedomen bli byggd.

Manmin har förberett sig för detta under de senaste 33 åren och särskilt under de senaste fem åren, då församlingsmedlemmarna har stått på trons klippa och kommit in i ande och hel ande. Jag hoppas nu att ni kommer bli mer brinnande med en beslutsamhet som gör att ni kommer spela en nyckelroll i den Stora helgedomens era.

Det fjärde ämnet är "Församling med obegränsad makt" som kommer uppnå Faderns omsorgsfulla plan.

Psaltaren 62:12 säger, "Ett har Gud talat, två ting [”två gånger” i annan översättning, övers. amn] har jag hört: Hos Gud finns makten." Gud den Allsmäktige har obegränsad makt. Församlingen med obegränsad kraft betyder att denna församling kommer manifesteras Guds obegränsade kraftgärningar eftersom Guds makt är obegränsad.

Det handlar om de gärningar som kommer manifesteras genom den 100 % fullkomliga kraften i återskapandet som sker i det tredje stadiet av take-off. Genom denna kraft kommer vi bära stor frukt som vi aldrig hade kunnat tänka oss. Gud har lett mig till fullborda denna fullkomliga kraft i återskapandet, och Han har förberett fantastiska ekonomiska välsignelser i förväg. Han har också lett våra pastorer, arbetare och medlemmar att rida på flödet från hel ande och växa snabbt i deras tro.

I det tredje stadiet av take-off kommer vi, som namnet "Manmin" (vilket betyder alla folk från alla nationer) antyder, leda oräkneliga själar till frälsning genom mängder av sätt och strategier. Som vatten övertäcker havet kommer vi manifesteras obegränsad kraft så att Guds härlighet helt och hållet kommer att uppfylla jorden.

För våra 10 000 församlingsgrenar och associerade församlingar över hela världen, pastorer och bröder och systrar i Kristus, ber jag i Herrens namn att ni under 2016 kommer fullgöra era uppgifter som salt och ljus var ni än är, sprida Kristi väldoft, bära Ljusets fullkomliga frukt och ära Gud.

Frukten frid

”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålmod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot” (Galaterbrevet 5:22-23).



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

Om vi verkligen tror på Gud och älskar Honom kommer vi bevara friden mellan makar, föräldrar, barn, syskon och grannar oavsett vad som händer. Låt oss nu ta en titt på hur vi kan bära denna frukt frid som ingår i den Helige Andes nio frukter.

1. Vi måste ha frid med Gud.

Det viktigaste när det gäller att ha frid med Gud är att vi inte får ha någon mur av synd mellan Gud och oss. När Adam åt av trädet med kunskap om gott och ont kunde han inte se Gud och därför försökte han gömma sig från Honom. Det betyder att friden mellan Adam och Gud bröts. Innan han syndade levde han i en väldigt nära relation till Gud, men efter att han syndat blev han rädd för Gud och distanserade sig själv från Honom.

När vi handlar i sanningen har vi frid med Gud och är frimodiga. Det är givetvis så att vi måste göra oss av med synder och bli helgade för att komma i fullkomlig frid, utan någon mur av synd. Men även om vi ännu inte är fullkomliga, kan vi fortfarande ha frid med Gud så länge vi noggrant praktiserar sanningen utifrån det mått av tro vi har. När vi försöker ha frid med Gud måste vi först göra det i sanning, i det att vi bevarar friden med Gud.

Vad händer om vi till exempel böjer oss inför avgudar eller inte helgar Herrens dag för att bevara friden med otroende familjemedlemmar? Det kan verka som att vi för tillfället har frid, men i anden är det att ordentligt störa friden med Gud genom att skapa en stor mur av synd inför Honom. Det kommer till slut att leda till provningar och tester, och vi kommer inte heller kunna

ha sann frid med familjemedlemmarna.

För att ha sann frid med människor måste vi först behaga Gud (Ordspråksboken 16:7). Det kan förstås hända att andra människor fortsätter att störa friden med deras ondska även fast vi försöker göra vårt bästa i sanningen. Men även i dessa fall kommer Gud verka för oss, om vi ser till att vi enbart behandlar dem utifrån sanningen.

2. Vi måste ha frid med oss själva.

För att ha frid med oss själva måste vi också göra oss av med ondska och bli helgade. Om vi har ondska kvar i oss, kommer den ondskan bli uppeggad beroende på vad som händer. När hat, ilska, avundsjuka, girighet och annat sådant kommer upp ur våra hjärta – så hemskt det är! Och om sanningens hjärta och osanningens hjärta strider mot varandra kommer vi känna ännu större lidande. Men om vi har en fast beslutsamhet och ber ivrigt för att fortsätta kunna välja sanningen, kommer vi till slut kunna ha frid i hjärtat.

Men en del säger att de strävar frid med Gud genom att handla i sanningen, men de har inte frid i sina egna hjärtan. Det beror på deras självrättfärdighet eller felaktiga ramverk de i sina personligheter som de har blandat samman med sanningen. Precis som Job innan han gick igenom provningarna ber sådana människor hårt och försöker leva efter Ordet, men i den kärleken de har till Gud kan de inte riktigt klara av det.

Istället gör de det med ett nervöst hjärta utifrån frukten för eventuella straff som kan komma om de inte handlar efter sanningen. Så förr eller senare blir de deprimerade när de tänker på att de kanske kommer straffas om de inte handlar i sanningen. Därför handlar de uthålligt i sanningen men upplever ändå att det är tungt och deras tro växer inte. De kan bara njuta av sann frid efter hur mycket de förstår Guds kärlek.

Det finns också människor som inte har frid med sig själva på grund av de pessimistiska ramverk de har i sina tankar. De försöker ihärdigt att handla efter sanningen, men om de inte får de goda resultat de förväntar sig förebrår de sig själva och lider i hjärtat. Sådana människor måste bli andliga barn.

De kanske kommer få straff på grund av rättvisan, eller så kanske de tillfälligt kommer vara fångna i lågt självförtroende. Men när någon blir säker på Guds kärlek

kommer straffet tas emot med glädje och det kommer finnas en känsla av säkerhet i att tro att Gud älskar oss och gör allt bra för oss, och trots att vi inte är fullkomliga än försöker vi förändras.

Vi måste också lita på Gud att Han lyfter upp oss när vi ödmjukar oss inför Honom. Vi behöver inte bli nervösa och önska att bli erkända av andra utan istället fortsätta samla på oss gärningar i sanningen med sanningsenliga hjärtan och gärningar. På detta sätt kan vi ha frid med oss själva och andligt självförtroende.

3. Vi måste ha frid med alla.

För att kunna ha frid med alla måste vi framför allt kunna offra oss själva. För att ha frid får vi inte uppföra oss dåligt eller försöka ställa oss in eller skryta om oss själva. Vi måste ödmjuka oss från hjärtat och lyfta upp andra. Vi ska inte ha fördomar, och av givna val som lagts fram kunna acceptera det som väljs, så länge det stämmer med sanningen. Vi ska inte tänka utifrån vårt eget mått av tro utan från andras synvinkel.

Även om våra åsikter är korrekta eller bättre, ska vi följa andras åsikter om de inte är osanning. För att uppnå sådan frid måste vi offra oss själva, även till den grad att vi offrar våra liv.

För att ha frid med alla får vi inte heller hålla fast vid vår självrättfärdighet och våra ramverk. Varje person har sin speciella personlighet. Vi har alla olika utbildning och olika mått av tro. Därför är vår rättsstandard olika och vi har olika sätt att se på vad som är rätt och fel, gott och ont. Om ett gift par håller fast vid deras egna åsikter när det gäller till exempel städning, kommer de inte ha frid. Frid kan bara uppnås när man ser något ur den andras synvinkel och tjänar varandra, och inte ser saken ur sin egen synvinkel.

De som har frid med Gud och med sig själva kommer inte störa friden med andra. Eftersom de redan har gjort sig av med girighet, arrogans, stolthet och självrättfärdighet och sina ramverk bråkar de inte med någon. Även när andra gör sådant som är ont och skapar problem, kommer dessa människor offra sig själva för att till slut skapa frid.

Men under processen att uppnå frid så här kan vi komma att inse en del saker. Ibland gör man något som ger andra orsaker att störa friden, men man har inte insett det. Med ord eller en obetänksam handling kanske man ovetande sårar en

annans känslor. Något annat du behöver tänka på är att sann frid måste uppnås inne i hjärtat.

Om den andra till exempel inte tjänar dig eller erkänner dig, kanske du känner förakt men du visar det inte utåt. På något sätt visar du kanske att du upplever dig förföljd. Du stänger munnen i rädsla för att du kanske börjar bråka om du fortsätter diskutera. Du slutar bara prata med personen och ser ner på honom och tänker, ”Han är ond och håller fast vid sin egen åsikt så jag kan inte prata med honom.”

På det här sättet stör du inte friden på utsidan men du har inga goda känslor för den andre. Du håller inte med om vad han tycker och kanske till och med inte vill vara nära honom. Du kanske till och med klagar över honom genom att prata med andra om hans tillkortakommanden. Det är givetvis bättre att inte störa friden på det sättet än att direkt störa friden.

Men för att kunna ha sann frid måste du tjäna andra utifrån ditt hjärta. Du får inte trycka ner det och ändå vilja bli tjänad. Du behöver ha villigheten att tjäna och söka andras bästa. Bara då kan den Helige Ande verka. Och de kommer att bli berörda i hjärtat och förändras.

De som har sann frid med Gud, med sig själva och med alla andra, kommer ha makten att driva bort mörkret. Som det står i Matteus 5:9, ”Salig är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn” har de makten som Guds barn och makten från Ljustet.

Om du till exempel är en församlingsledare kan du hjälpa de troende att bära frukten frid. Du kan nämligen mata dem med sanningens ord genom makt och kraft så att de kan lämna synder och bryta sig loss från självrättfärdighet och sina ramverk. När Satans synagogor skapas som åtskiljer människor från andra kan du förgöra dem med kraften i ditt ord. På så sätt kan du skapa frid mellan olika personer.

Kära bröder och systrar i Kristus, Jesus offrade sig själv och dog som ett vetekorn och bar oräknelig frukt (Johannes 12:24). Vem som helst kan leda mängder av själar till Gud om man efterliknar Jesus och offrar sig själv och tjänar ända till döden som Han gjorde.

Jag ber i Herrens namn att ni som Guds barn, som tagit emot den Helige Ande, kommer bära fridens fullkomliga frukt, njuta av andlig auktoritet på jorden och bli dyrbara människor i himlen.

Trosbekännelse

- Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
- Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
- Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlättna genom Jesu Kristi återlösande blod.
- Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
- Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
 E-post: manminen@manmin.kr
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

Betydelsen av namnet ”Jesus Kristus”

Jesus kom till jorden för att återlösa oss från våra synder. När Han korsfästes av kärlek till oss, övervann döden och uppstod, blev Han Frälsaren Jesus Kristus. Låt oss leva ett kraftfullare och belönande kristet liv genom att ta reda på vad namnet ”Jesus Kristus” betyder.

Skillnaden mellan ”Jesus” och ”Kristus”

I Matteus 1:21 står det, ”Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.” Namnet ”Jesus” betyder ”Han kommer att frälsa sitt folk från deras synder.” Denna mening står inte i dåtid utan i futurum, medan ”Kristus” betyder ”Den som har blivit smord” och handlar om Frälsaren som Fredsskapare och Medlare mellan Gud och mänskligheten. Det är att säga att det bär betydelsen ”någon som uppfyller kraven för att vara Frälsare” På grekiska kallas Han ”Kristus” och på hebreiska ”Messias.”

”Jesus” är Hans namn och ”Kristus” är en titel som ges till den som uppfyller kraven för att ta emot den. När till exempel en student vill bli en duktig läkare kallas han inte ”doktor” bara för det. Han måste studera hårt, klara av proven och gå de nödvändiga kurserna

för att kunna få titeln ”doktor.” På samma sätt gick Jesus genom speciella processer för att kvalificeras som ”Kristus.”

Från födseln förbereddes Han under 30 år för sin tjänst och utförde sedan sin offentliga tjänst under tre år. Efter att ha lidit på korset uppstod han på den tredje dagen och blev Kristus. Han uppfyllde sin uppgift som Frälsaren.

Som det förklaras ovan betyder namnen ”Jesus” och ”Jesus Kristus” väldigt olika saker; det ena betyder Den som kommer att frälsa oss och det andra betyder Den som har frälst oss.

Innan Han uppstod kallades Han ”Jesus” men efter att Han uppstått är Han ”Jesus Kristus”, ”Herren Jesus” eller ”Herre.” Bibliska referenser visar att Han kallades Herren Jesus eller Jesus Kristus efter att Han uppstått och uppstigit till himlen.

Orsaken till att vi måste be i namnet Jesus Kristus

Bibeln berättar för oss att Jesus är vår ende Frälsare. Johannes 14:6 säger, ”Jesus sade till honom: ’Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.’” Apostlagärningarna 4:12 säger, ”Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.”

Efter att den första människan Adam hade syndat var hela mänskligheten förutbestämd att hamna i helvetet efter vad som står i Ordet i Romarbrevet 6:23 som säger, ”Syndens lön är döden.” Bara när vi löser syndaproblemet kan vi bli frälsta och komma in i himlen. För att lösa detta problem för oss kom Jesus till jorden, utgöt sitt blod och dog på korset. Genom Jesu Kristi dyrbara blod blev vi återlösta från våra synder och vägen till frälsning öppnades upp för oss.

Jesus, Guds Son, dog på korset, övervann döden och uppstod. Det var då Han blev vår Frälsare. Därför är det korrekt att kalla Honom ”Jesus” innan Hans korsfästelse, och ”Jesus Kristus” efter korsfästelsen och uppståndelsen. Namnet Jesus Kristus bär samma betydelse som ”Frälsaren” och ”Herren.”

När Herrens lärjungar och apostlar predikade budskapet

och bad efter Herrens uppståndelse och uppstigning kallade de Honom inte bara för ”Jesus” utan de lade också till ”Herren” eller ”Kristus” till namnet Jesus (Apostlagärningarna 3:6). Därför får vi inte avsluta våra böner med ”I Jesu namn jag ber” utan vi måste säga ”I Jesu Kristi namn jag ber.”

Om du ber i namnet Jesus Kristus och helt och hållet förstår den omsorgsfulla frälsningsplanen kan du ha en helt annan kraft i bönen än om du bara ber i namnet ”Jesus.”

Medan namnet ”Jesus” är namnet Han hade innan Han fullbordade den omsorgsfulla frälsningsplanen, är namnet ”Jesus Kristus” det namn som innehåller betydelsen av den frälsande kraften i Hans blod, i att Han övervann döden och uppstod och blir Frälsaren. När vi därför ber i namnet Jesus Kristus blir fienden djävulen och Satan rädda och skakar, och vi kan ta emot svar trots att det verkar omöjligt med mänsklig kraft.

Nu för tiden är det många människor som ber i namnet Jesus utan att förstå den andliga betydelsen av det. Därför behöver vi förstå skillnaden mellan betydelsen av namnet ”Jesus” och namnet ”Jesus Kristus” och be i namnet Jesus Kristus för att på det sättet leva ett kraftfullare kristet liv.

Tips Dolda hemligheter i kalendern

Det finns en kalender som används över hela världen som har en fantastisk hemlighet. När kalendern skapades delades tiden upp i f Kr och e Kr, med

Jesu födelseår som år 0. Förkortningen e Kr står för Efter Kristus och betyder ”i Herrens år”, åren efter Herrens födelse. Förkortningen f Kr betyder Före Kristus, vilket betyder åren innan Kristus.

Genom att fastställa mänsklighetens historia med Jesu födelse som det som avgör

vilken tid det är överbryggat detta nationsgränser, folkslag och religioner och innebär att Jesus är hela mänsklighetens centrum.

Jesus, som är Sonen till Gud Skaparen, kom till jorden som kungars Kung. Han löste hela mänsklighetens problem med kärlek på korset och gav oss frälsningens välsignelser och evigt liv.

”Binu! Ställ dig upp, ställ dig upp!” Efter en underlig dröm vaknade jag botad från tuberkulos



Syster Binu Kumari, 24 år,
med sin make och son,
Delhi Manmin Church, Indien

Jag leddes till Delhi Manmin Church av min man i januari 2013. Det var första gången jag gick till en kyrka så utan att förstå predikan var jag bara en kyrkobesökare.

Under tiden fick jag uppleva något fantastiskt: min pappa låg på dödsbädden på grund av astma och en hjärtsjukdom men blev botad när han tog emot bön genom en näsduk som huvudpastorn Dr. Jaerock Lee hade bett för (Apostlagärningarna 19:11-12) genom pastor John Kim. Jag fick uppleva den levande Guden och kände mig så tacksam till huvudpastorn som hade bett för honom. Jag fick känna herdens kärlek och grät många tårar. Jag blev glad av att anmäla mig som frivillig arbetare i församlingen och längtade efter att be.

I maj 2014 dog min svärmor och jag var tvungen att åka till hennes hem som låg långt bort från där jag bodde för att ta hand om min svärsyster och svåger. Jag kunde inte gå till kyrkan. Efter en och en halv månad blev jag svag och fick svårt att andas. Röntgen visade att jag hade tuberkulos.

Det blev sämre och sämre och till slut kunde jag inte längre gå, äta eller dricka. Jag hade också huvudvärk och kunde inte sova. Jag låg i sängen hela dagarna och grät mycket på grund av smärtan. Under en månad tog jag medicin men jag ville sluta ta den och istället ta emot huvudpastorns bön.

När min man såg mig ha så ont lade han skulden för allt på sig själv och omvände sig inför Gud. Han sände också ett böneämne till Seoul och den 26 oktober tog han emot huvudpastorns bön i mitt ställe. Jag visste ingenting om detta. I samma stund låg jag och sov och hade en dröm. I drömmen ropade plötsligt huvudpastorn, som predikade, ut mitt namn och sa till mig att ställa mig upp.

”Binu! Wuto (ställ dig upp), Wuto (ställ dig upp)!”

Jag ropade och sade att jag inte kunde. Han sade, ”Du kan. Ställ dig bara upp.” Då vaknade jag upp från drömmen och tyckte att det var väldigt underligt. I den stunden märkte jag att jag inte längre hade svårt att andas och huvudvärken var borta. Jag blev styrkt när jag gick upp, och det förvånade mig. Jag grät och offrade upp böner av tacksamhet.

I januari 2015 var jag på läkarundersökning igen och det visade sig att det inte längre fanns några symtom på tuberkulos kvar. Jag var så överlycklig. Halleluja!

Sedan dess har min man och jag ihärdigt evangeliserat till människor med tacksamhet till Gud som botade mig och till huvudpastorn som bad för mig. Omkring 20 av mina bekanta har fått höra evangeliet. Jag är också en frivillig arbetare i församlingen och lever i Herren-given glädje. Jag ger allt tack och all ära till Gud.

”Glädjen över att möta Gud Skaparen vill jag sprida”

För fyra år sedan försvann brosket i mina knän på grund av förslitningsartros. Jag kunde inte gå särskilt väl så jag fick förlita mig på andra eller använda käpp. Jag gick bara till en katolsk kyrka men genom min äldste son, diakon Young Ju, leddes jag till att delta i Manmins sommarretreat 2015.

Det var då som något förundransvärt hände med mig. När vi gick till den plats där retreatan låg, var min man tvungen att hjälpa mig att gå. Men efter att jag tagit emot huvudpastorn Dr. Jaerock Lees bön för de sjuka kunde jag gå på egen hand.

Jag mådde så bra för jag hade inte längre någon smärta i mina knän. Men den 22 september var jag på en regelbunden läkarkontroll och det upptäcktes att jag hade cancer i magen som nått tredje stadiet. Min läkare berättade att tumören satt i matstrupen så en stor del av min mage var tvungen att opereras bort. På min sons begäran registrerade jag mig som medlem i Western Busan Manmin Church och lyssnade flera gånger på predikan ”Budskapet om korset” som innehåller den omsorgsfulla frälsningsplanen genom Jesus Kristus. Och jag tog emot bönen efter predikan.

Den 1 oktober utfördes operationen och den lyckades. Jag fick höra att den skulle ta omkring fem till sex timmar men den varade bara tre timmar. Jag återhämtade mig snabbt och blev

utskrivna från sjukhuset efter sex dagar. Inget är omöjligt för Gud men med min svaga tro hade jag inte tänkt på att jag kunde bli helad från magcancer. Men min tro blev starkare då operationen lyckades väl.

Efter det lämnade min man och jag Busan och bodde hos min son i Incheon. Jag bestämde mig för att lita på Gud istället för den medicinering som läkaren hade uppmanat mig att ta för att inte få återfall. Jag lyssnade

på Dr. Lees predikningar dag och natt och såg på GCN, så full av vittnesbörd, predikningar och lovsång! Jag tog emot det med tro. Det ledde till att jag kunde börja äta ordentligt och magen kunde också tolerera det. Och det blev inga komplikationer efter det. Halleluja!

Eftersom vi hade börjat leva kristna liv i Manmin Central Church var det många förundransvärda förändringar som skedde med oss. När jag började använda Muan sötvatten (2 Mosebok 15:25) formades ögonlock med veck och jag fick vackra ögon. Min man fick också ögonlock med veck genom Muan sötvatten. Min man haltade när han gick på grund av en ryggmärgsstenos men nu kan han gå normalt och har också god känsel i sina ben.

Under de 55 år som jag gick till en katolsk kyrka kände jag mig alltid bekymrad. Nu genom Dr. Lees predikningar har jag fått lära mig att leva efter Guds Ord och jag är så lycklig. Hans predikningar har fått mig att inse att jag inte hade levt efter sanningen och inte heller tjänat min make särskilt väl. Jag omvände mig från allt det och nu mår jag väldigt bra, som om all smuts som suttit på min kropp i 70 år har tvättats bort.

Jag har aldrig varit så här lycklig i hela mitt liv. Jag vill dela med mig av dessa goda nyheter till många människor. Jag tackar och ärar Gud som har låtit mig få möta den sanne herden.



Syster Wichun Yun, 71 år, med sin man Hakyung Ju
och sin son och hans fru, Parish 32, Sydkorea



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
E-post: webmaster@gcnetv.org



Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com