

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 25 28 FEBRUARI 2016

Fyllda av Ordet, kraften och hoppet om himlen

Manmins medlemmar över hela världen offrar upp lovsång tillsammans via GCN och internet



Manmin medlemmar, inklusive 10 000 församlingsgrenar och associerade församlingsmedlemmar fick känna Guds kärlek och uppleva de gärningar som genom gudstjänsterna förändrar och ger liv och de har också fått välsignelser för ande och kropp. Längst upp, den stora kyrksalen; nedan, blomsterarrangemang på altaret; Fredagens bönenatt, ensemblen Kommittén för konstnärligt uppträdande, samt pastorer från andra länder

Församlingen gudstjänst är inte bara fylld av den Helige Andes gärningar utan också av livfullhet. Gudstjänster ska vara ceremonier där människor offrar upp lovsång, tillbedjan och ära till Gud. Man tackar och upphöjer Gud Skaparen genom att offra upp mötet. Manmin Central Church har sänt ut sina gudstjänster över tv-bolaget GCN (www.gcntv.org) och internet så att mer än 10 000 församlingsgrenar och associerade församlingar har kunnat vara med på mötena. Alla möten och hela mötesgången offras upp i ande och sanning, enbart inför Gud.

Många gäster kommer både från Korea och från utlandet för att besöka församlingen och vara med på gudstjänsterna. De har sagt att de har upplevt det som att vara i himlen och de genom Manmins möten har fått insikt i vad sann gudstjänst är. Den främsta orsaken till detta är att församlingen är fylld av livets ord som huvudpastorn Dr. Jaerock Lee har tagit emot från Gud genom fasta och bön. Hans predikningar lär ut att det bara är genom att omskära våra hjärtan och när våra själar har framgång som vi kan sprida Kristi väldoft. Genom predikningarna har medlemmarnas andliga törst blivit fylld.

Pastor Youngran Park hade sin tjänst i USA men kände sig ändå begränsad i sin tjänst. Hon fick höra talas om Manmin Central Church genom sökning på internet. Hon påstod bestämt, "Jag trodde det var omöjligt att leva efter Ordet som säger, 'Ni skall vara fullkomliga liksom er himmelske Far

är fullkomlig' (Matteus 5:48). Men Dr. Jaerock Lee har genom det sätt han lever på visat för alla kristna över hela världen att det är möjligt att leva efter Ordet. Närhelst jag lyssnar på hans budskap som är fulla av fullkomlig godhet och kärlek, omvänder jag mig med gråt och tårar och tvättar bort den andliga smutsen från mig." I likhet med henne har mängder av människor hört talas om vittnesbörden om Guds kraft. De har också vuxit i tro. Många människor har dessutom blivit botade från sina sjukdomar, tagit emot svar på sina böner, och fått välsignelser genom bön för sjuka som har getts efter budskapet.

Syster Marixa Perez från Colombia Manmin Church sade, "Jag undrade hur jag skulle kunna leva ett ordentligt kristet liv. I samma veva kom jag att lyssna på en av Dr. Jaerock Lees predikningar genom Enlace TV, ett ledande tv-bolag i spansktalande länder. Jag blev oerhört berörd och registrerade mig som medlem i Colombia Manmin Church. Dr. Lees predikningar leder människor till ett uppvaknande och hjälper oss att möta och få uppleva den levande Guden genom tecken, under och kraftfulla gärningar som det står om i Bibeln. Jag blev botad från en allergisk sinusinfektion och myom i livmodern. Min son, som hade Downs syndrom, blev ett friskt, kärleksfullt och vänligt barn. Min familj är nu lycklig i Herren."

Syster Yulia från Storbritannien sade, "När jag lyssnade på Dr. Lees predikan genom det ryska tv-bolaget TBN Russia, blev mitt hjärta omedelbart

attraherat av predikningarna utan att jag förstod varför. Från den stunden började jag längta efter hans predikoprogram som sändes två gånger per dag. Jag började också offra upp gudstjänster i Manmin Central Church över internet tillsammans med min familj. På grund av tidsskillnader var vi tvungen att offra upp söndagens morgonmöte klockan 3.30 på morgonen och söndagens eftermiddagsgudstjänst klockan 7 på morgonen, men predikningarna är underbara som söt honung. Vi var så lyckliga." Syster Yulia har nu också fått lösning på många av sina problem. Hon var så tacksam för att hon kunde se, höra och få uppleva de kraftfulla gärningarna.

Manmin har dessutom uppträdanden med hög kvalitet som uttrycker himlens skönhet. Uppträdanden förhärligar Gud och ger fullhet från den Helige Ande och hopp om himlen till medlemmarna. Kommittén för konstnärligt uppträdande består av omkring 1 000 församlingsmedlemmar och leds av pastor Heejin Lee. De delar med sig av speciella lovsånger under söndagens eftermiddagsgudstjänster, fredagens bönenätter och uppträder på olika högtider som påsk, jubileum och jul.

Johannes 4:24 säger, "Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Låt oss under 2016 offra upp våra liv till Gud som ett heligt offer genom att förstå Guds vilja genom den Helige Andes hjälp och visa vår kärlek till Gud med hela våra hjärtan.



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålmod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot” (Galaterbrevet 5:22-23).

Frukten Tålmod

väntan. Med denna frukt kommer du inte behöva försöka ha tålmod, du kan förbli lugn oavsett vad du möter som försöker få dig irriterad.

2. Tre typer av andligt tålmod För det första, vi behöver tålmod för att förändra hjärtat

Ju mer ondska vi har i hjärtat, desto svårare kommer det vara att ha tålmod. Lukas 8:15 säger, ”Men det som föll i god jord är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bär frukt.”

Vi behöver uthållighet och måste arbeta för att förändra våra hjärtan till att bli hjärtan med god jord. För att bli helgade måste vi göra oss själva lydiga sanningen genom att be ivrigt med fasta och med hela vårt hjärta. Vi måste sluta att göra det vi förut älskade att göra, och om något vi gör inte har någon andlig fördel, måste vi göra oss av med det.

Vi får inte sluta mitt i eller bara ge upp efter några korta försök en tid. Ända till vi skördar frukten helgelse helt och hållet måste vi göra vårt bästa med hjälp av självbehärskning och genom att handla efter Ordet. Precis som vi måste arbeta hårt för att dra upp ogräset med rötterna, måste vi be och förändra våra hjärtan tills vi ryckt upp den syndfulla naturen med rötterna.

En del kan tro att de redan har gjort sig av med en del genom bön, men upptäcker att det fortfarande finns kvar i deras hjärtan. Det gör att en del blir missmodiga. Du kommer kanske hitta former av osanning i dig ända tills du har dragit upp roten till den syndfulla naturen, men det betyder inte att du inte har mognat andligen. När du skalar en lök ser du samma sorts lager om och om igen. Men om du fortsätter att skala kommer löken till slut att försvinna. Samma princip kan tillämpas på den syndfulla naturen.

Du får inte tappa modet bara för att du inte har kunna göra dig av med det direkt. Du måste ha tålmod ända till slutet och fortsätta ännu mer med hopp om att bli förnyad. Även om det inte blir någon synlig frukt genom dig, kommer du inte tappa modet så länge du handlar utifrån godhet och sanning.

När du omskar ditt hjärta med tro på det här sättet kommer det stå väl

till med din själ, allt kommer gå bra för dig, och du kommer vara frisk.

För det andra, vi behöver ha tålmod med andra

När du interagerar med människor med olika personligheter och utbildning kommer du få uppleva en del som är jobbigt. Allt ifrån småsaker till allvarliga saker kan göra att du får olika tankar om dem och friden mellan er kan gå sönder.

Men de som längtar efter helgelse kommer att se andra som Guds dyrbara barn. De försöker samla andra oavsett vad det är som har uppstått och oavsett hur den andra personen är. Det är så de skapar frid och bevarar den. De kan alltid förstå andra med ett gott hjärta och stå ut medan de söker vad som är gott för andra. Även om andra handlar utifrån ondska står de ut med dem. De lönar ont endast med godhet, inte ondska.

Vi måste också ha tålmod när vi evangeliserar eller ger råd till människor, eller när vi tränar församlingsmedlemmar att göra något i Guds rike. En del tar längre tid på sig att bli förnyade trots att de har lärt sig sanningen för länge sen och håller sig vän med världen. Vi behöver be för dem med tårar och sörja för dem och hålla ut. Om du sår tålmodets frö på det här sättet, kommer du sannerligen få skörda frukten i enlighet med Guds rättvisa.

Om du håller ut med en del själar tills de förändras under bön med tårar för dem, kommer du få ett brett hjärta som de kan få plats i. På det sättet kommer du få makten och kraften att uppliva många själar. Om du har kontroll över ditt hjärta och sår uthållighetens säd även när du möter falska anklagelser, kommer Gud dessutom låta dig få skörda välsignelsens frukter.

För det tredje, vi behöver tålmod i vår relation med Gud

När du ber och begär något från Gud, behöver du tålmod för att ta emot svaret. I Markus 11:24 står det, ”Därför säger jag er: allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert.”

Det finns många andra löften i Bibeln om att Gud kommer svara på sina barns böner. Men i många fall tar folk inte emot sina svar eftersom de inte har tålmod nog.

De kan be att få svar direkt, men Gud kanske inte ger dem svaret direkt. Gud svarar dem vid den lämpligaste tidpunkten och i sin tid, eftersom Han vet allt.

Om deras böneämne rör något stort och viktigt kan Gud svara dem enbart när rätt mängd bön är uppfylld. Bönder måste också ha tålmod i sitt arbete. Vissa sädeslag kan skördas efter några veckor eller månader, men andra sädeslag kan ta ett år eller kanske till och med flera år innan det går att skörda.

Om vi har tron som verkligen tar emot svaret, måste vi be och handla med tro tills vi verkligen har tagit emot svaret som en frukt. När vi går igenom prövningar för att renas i hjärtat eller förföljelser i våra kristna liv, kan vi dessutom bära goda frukter när vi har tålmod.

Josef såldes som slav till Egypten vid 17 års ålder. Trots att han arbetade hårt blev han felaktigt anklagade och kastad i fängelse. Han litade alltid på Gud som vakade över honom och hade en fast förtröstan på Guds kärlek som ger det bästa i rätt tid. Gud välsignade Josef med att bli härskaren med störst makt i Egypten näst efter Farao.

Jag uppmanar er att vinna segern genom att tänka på den himmelska belöningen som ni får av att göra Guds verk, även om ni möter svåra omständigheter utan uppenbar orsak (Jakobs brev 1:2-4). Det tålmodet kommer få er tro att växa och göra era hjärtan bredare och djupare så att det kan mogna. Ni kommer få uppleva välsignelser och svar från Gud som Han har utlovat om ni uppnår fullkomligt tålmod (Hebreerbrevet 10:36).

Kära bröder och systrar i Kristus, Gud utstår ett tusen år som om det vore en dag för att få sanna barn och Han stod ut med smärtan av att ge sin enfödde Son för oss. Jesus utstod också lidandet på korset, och den Helige Ande härdar också ut med outhärliga suckar under hela den mänskliga kultivering. Jag uppmanar er att kultivera fullständigt tålmod med Guds kärlek i tankarna.

Jag ber i Herrens namn att ni genom att göra så kommer få välsignelsens frukter i era himmelska hus likväl som att ni då och då här på jorden får njuta av sann skördeglädje (Psaltaren 126:5-6).

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds uttandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gämingar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlättna genom Jesu Kristi återlösnings blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
 E-post: manmin@manmin.kr
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

Nyckel till andlig tillväxt: Tillit!

Första!

”Till vilken grad lyder du Guds Ord som finns nedskrivet i Bibeln?”

Hur mycket vi lyder Gud Skaparen beror på hur mycket vi lyder Guds Ord. Bibeln är en gåva given av Gud till Hans älskade barn och det innehåller Hans hjärta och Ord.

Guds Ord kan delas in i fyra typer av budord: ”Gör, gör inte, håll och gör dig av med.” Efter hur mycket vi lyder Hans Ord, kommer vår tillit till Gud se olika ut. De som fullständigt litar på Gud lever efter Ordet även när det inte finns någon där som ser dem.

De lyder Ordet på ett oföränderligt sätt trots att det betyder att de kommer lida förlust och deras liv blir satt i fara. Det beror på att de tror att Gud lever, vakar över dem, vakar över allting, och att Hans Ord innehåller Hans goda vilja.

Daniel och hans tre vänner avböjde att äta kungens

Vad betyder ”tillit”? ”Tillit” betyder ”fast tillförsikt till någons eller någots integritet, förmåga eller personlighet.” Denna tillit är inget man bygger upp på egen hand, utan den är fullkomlig bara när båda parter känner tillit till varandra. I Johannes 15:5 står det, ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förbli i mig och jag i honom, så han bär mycket frukt. Utan mig kan ni ingenting göra.” Som det står, om vi förblir i Herren, kan vi bära överflödande frukter både i ande och kropp. Låt oss kontrollera om vi på tre områden förblir i Herren.

utvalda mat för att avhålla sig från att äta mat som offrats åt avgudar även fast de var fångar. Daniel upphörde inte heller med att be till Gud trots att han visste att han skulle bli kastad i lejongropen. De var villiga att ge sina liv.

De lydte bara Guds vilja, oavsett vilka problem som låg framför dem, och Gud litade också på dem och beskyddade dem i den brinnande ugnen och i lejongropen. Han välsignade dem också med att få större heder än tidigare.

Vi behöver också bygga upp vår tillit till Gud genom att visa trosgärningar och på så sätt bo i Hans kärlek genom att ta emot Hans erkännande och förtroende.

Andra!

”Tror du verkligen på Herren som ska komma och hämta dig?”

Hur mycket vi litar på Jesus Kristus som är vår Frälsare beror på hur säkra vi är på att Herren kommer för att hämta oss. Om du verkligen litar på Herren, som kommer tillbaka, kommer det vara naturligt för dig att följa Hans väg. Det betyder att du strävar efter att efterlikna Herren som är helig och fullkomlig och offra ditt liv för själar så som Herren gjorde.

Som det står i Apostlagärningarna blev lärjungarna förvissade om att den uppståndne Herren är Kristus och de predikade evangeliet frimodigt med fara för sina egna liv. Herrens lärjungar, aposteln Paulus, diakonerna Filippus och Stefanus predikade om den levande Guden, Jesus Kristus och om att himlen och helvetet finns genom att uppvisa tecken.

Herren litar också på troende som tror att Herren blev korsfäst, uppstånden och uppstigen till himlen och att Han kommer komma tillbaka för att hämta dem. Och Han leder dem till livets väg och ger makt och styrka så att de kan fullgöra de uppgifter de har fått av Gud. Geno matt göra så visar Han att Han är med dem.

Och som Johannes 15:7 därför säger, ”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det” behöver vi lyda Herrens Ord och kultivera våra hjärtan till att bli helt och hållet sanningsenliga genom att förenas med Herren i fullkomlig tillit. När vi är förenade med Herren kan vi ta emot vad vi än ber om.

Tredje!

”Använder du inte dina köttsliga tankar när du lyssnar på predikan?”

Det finns många kyrkosamfund och många slags pastorer. Hur mycket vi litar på pastorn i församlingen beror på om vi har köttsliga tankar eller inte om Ordet som predikas.

Om du tänker, ”Måste han predika så där? Det är inte så jag fick lära mig. Var har han hört det där?” Det är att ha köttsliga tankar och det är fiendskap mot Gud. Att tänka på det sättet gör att du inte kan säga att du tillber i ande och sanning under gudstjänsterna (Romarbrevet 8:7).

Om du tror att du har rätt medan du lyssnar på budskapet i predikningarna kommer du inte kunna säga ”Amen” till budskapet. Eller kanske du mår dåligt eller blir förolämpad eftersom budskapet är annorlunda än vad du hade tänkt att det skulle vara. Men om du inte har några köttsliga tankar mot budskapet, betyder det att du tror på pastorn som den herde som Gud har tillsatt och du kommer att tro att han följde Guds vilja i sin predikan.

Om herden manifesterar kraft som bara kommer från Gud (Psaltaren 62:11) när han manifesterar tecken och under, är det ännu viktigare att vi tror att Gud är med honom. Om vi litar på herden helt och hållet, kommer

det vara naturligt för oss att tänka gott om honom. Även om han säger något som är annorlunda mot vad vi själva tänker, kan vi tänka att det måste finnas någon orsak till att han sade just det. Vi kan tro att han sa det han gjorde för att undervisa många människor och leda dem till sanningen och godheten.

Om vi tänker med godhet på detta sätt, kan den Helige Ande undervisa oss under bönen om varför han sade så, även om vi själva inte förstod orsaken direkt. När vi fortsätter att ha sådana erfarenheter, kommer vår tillit till herden bli fullkomlig. Och herden kan också lita på arbetarna. Oavsett vad han säger kommer de inte att missförstå honom. Därför kan han låta dem komma närmare och anförtro dem med viktiga uppgifter på grund av tilliten.

De som litar på Gud Skaparen och Herren som kommer att komma tillbaka, kommer kunna uppnå Guds omsorgsfulla plan och leda många människor till frälsningen i denna sista tid tillsammans med herden. Låt oss ha en fullkomlig relation baserad på tillit och dela Guds kärlek för evigt i den allra härligaste himmelska boplatsen, Nya Jerusalem!

”Jag var döv på mitt högra öra under 40 år, men återfick hörseln!”

Diakonissa Jeongyeop Roh, 63 år, Parish 27, Sydkorea

Sedan jag började gå till Manmin Central Church i juli 2004 har jag fått ta emot mängder av välsignelser. Innan jag började gå till Manmin hade mitt ansikte svullnat och tårar kunde börja rinna när det blåste. Jag kunde inte sova på grund av smärta i nacke och axlar. Under tjugo år har jag varje vår lidit av kronisk ryggsmärta. Men när jag mottog bön för de sjuka blev jag botad från alltsammans.

När jag återfick min goda hälsa kunde jag börja arbeta hårdare och kunde skaffa ett eget hus. Jag levde ett lyckligt kristet liv i välsignelser som dessa. Under tiden fick jag än en gång uppleva Gud Skaparens mäktiga kraft.

I ungdomsåren hade jag blivit så chockad av något att jag hade blivit döv på mitt högra öra. Medan jag arbetade brukade andra fråga mig och jag var döv. Men jag kunde inte få medicinsk behandling på grund av min familjs ekonomiska situation. I juli 2012 bönfallde min dotter mig att gå till sjukhuset och genomgå en speciell undersökning. Resultatet visade att min hörselnedsättning i det högra örat var obotlig och det var meningslöst att genomgå operation.

Eftersom jag hade levt i nästan 40 år med hörsel bara på ena örat, accepterade jag det helt enkelt. Jag hade inte ens en tanke på att jag kunde bli botad från det genom bön. På den tiden kände jag mig ledsen inför Gud eftersom jag inte kunde offra officiella gudstjänster förutom på söndagsgudstjänsterna eftersom jag så ofta var tvungen att jobba övertid. Så jag kände mig manad att ge något mer till Gud.

Från 2013 började jag lyssna på huvudpastorn Dr. Jaerock Lees predikningar, ”Undervisning i 1 Mosebok”, ”Livets säd” och ”Budskapet om Korset”. Jag lyssnade flera gånger på ”Budskapet om Korset” och lärde mig varför Gud hade placerat trädet med kunskap om gott och ont, försynen i den mänskliga kultivering, och om Guds kärlek, och

varför Jesus Kristus är vår ende Frälsare. Jag kunde lägga en grund till min tro med det. Under våren 2015 lyssnade jag på huvudpastorns predikan med min mobiltelefon på tunnelbanan på väg till jobbet. Personen bredvid mig påpekade att han kunde höra ljudet från mina hörlurar eftersom en av hörlurarna, den till det vänstra örat, inte var insatt ordentligt i örat och ljudet läckte ut. Det var konstigt eftersom jag ändå kunde höra bra genom den vänstra hörluren. Men snart glömde jag bort det.

En dag kom jag plötsligt att tänka på att till och med människor som har fötts döva har fått sin hörsel efter att de tagit emot Dr. Lees bön och jag tänkte att jag kanske hade fått tillbaka min hörselförmåga. Och jag satte in hörluren i mitt högra öra och försökte lyssna på hans predikan. Då kunde jag höra honom tydligt. Fantastiskt! Jag var så överväldigad.

Och jag insåg att jag redan på tunnelbanan hade fått min hörsel tillbaka på det högra örat eftersom jag inte hade haft den vänstra hörluren i ordentligt. Jag hade bara inte lagt märke till det.

Min hörselförmåga var medicinsk omöjlig att få tillbaka och kunde inte behandlas med operation. Men Gud upprättade min hörsel genom den Helige Andes kraft. Och den Helige Ande manade mig att kontrollera det. I november 2015 åkte jag till sjukhuset och kontrollerade hörseln på det högra örat. Det var nu helt normalt. Halleluja!

Jag har också fått uppleva ett annat helandeverk under Manmins sommarretreat 2015. När jag var 18 år hade jag brutit min vänstra fotled och min vänstra häl var svullen och svullnaden ville inte ge med sig. Mina ben var olika tjocka. Men under den första natten på retreaten, när jag hade tagit emot huvudpastorns bön för de sjuka, blev mitt ben helt normalt.

Jag tackar och ärar Gud som har botat mig från mina sjukdomar, löst mina ekonomiska problem och välsignat oss med att leva med ett hopp om himlen.



”Jag blev överkörd av en backande lastbil, men Gud beskyddade mig och barnet i min mage”

Syster Deolgur, 25 år, Mongolia Manmin Church

I mars 2015 leddes jag till Mongolia Manmin Church av min mormor. Det dröjde inte länge förrän jag registrerade mig som medlem och började leva ett kristet liv här. Efter det, omkring 18 på kvällen den 20 november, fick jag uppleva den levande Gudens stora kärlek

Jag stod längs vägen för att få tag på en taxi tillsammans med min väninna. Plötsligt backade en lastbil mot oss. Den körde på mig och jag ramlade. Utan att veta om det var föraren på väg att sänka ner sin lastbil och köra över mig. Senare berättade han att han hade trott att det bara var en stor sten under hans hjul.

Jag var gravid i tredje månaden vid den tiden. Jag trodde att jag skulle dö där och bad till Gud om att

rädda fostret i min mage. Allt hände så snabbt och min väninna chockades. Men hon hanterade situationen snabbt och skyndade sig till sjukhuset med mig. Det visade sig, överraskande nog, att varken barnet i mig eller jag hade skadats alls. Halleluja!

Min väninna som såg olyckan och doktorn var väldigt förvånade och sade, ”Vilken överraskning! Det var fantastiskt!”

Jag skulle förmodligen ha dött där, men Gud räddade mig och svarade till och med min bön att beskydda mitt barn. Jag kände mig så tacksam till Honom.

Jag fick uppleva Gud Faderns kärlek och fick levande tro. Jag tackar och ärar Gud som beskyddade mig i denna värld så full av olyckor.



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
E-post: webmaster@gcnetv.org



Manmin International Seminary

Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



World Christian Doctors Network

Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com