

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 27 24 APRIL 2016

GCN deltog i 2016 års NRB Internationella kristna media konvent

Ledande globala tv-bolag arbetar tillsammans för att sprida evangeliet



Bild 1, NRB ordförande Jerry Johnson (mitten), Bild 2, Förste vice ordförande John Carley (höger), Bild 3, GCN:s utställningsbord, Bild 4, Dr. Frank Wright (mitten), Tidigare ordförande för NRB, Bild 5, Dr. Warren Trumbly, ordförande för New York channel 17, Bild 6, Dr. Jaerock Lee, styrelseordförandens böcker

Mellan den 22 till 26 februari 2016 hölls det internationella kristna mediakonventet NRB International Christian Media Convention vid konventcentret Gaylord Opryland Resort and Convention Center i Nashville, USA. GCN deltog i konventet.

NRB (Nationella religiösa tv-bolag) startades för att skydda kristna tv-bolags rättigheter och intressen. NRB har sitt säte i USA och 1 400 organisationer över hela världen tillhör NRB. De träffas regelbundet och har utbyte kring sändningsteknik och program. 2016 var fler än 4 700 personer från 175 tv-bolag från 44 länder samlade för att bygga nätverk med andra kristna tv-bolag och utväxla sändningstekniker. De passade också på att dela med sig av visionerna för tv-bolagen.

Det här året började GCN (www.gcntv.org) genom att delta i den internationella öppningsmiddagen, och fortsatte att delta i många tillställningar som t ex film screening och möte med kommittén TV Advisory Council och Standing Committee Meeting för att etablera kontakter med många andra kristna tv-bolag. Vid middagen för ledarskap inom media togs det upp många synpunkter angående den nuvarande situationen i Mellanöstern, IS (Islamiska staten) inflytande samt förföljelser mot kristen media och tro från minoritetsgrupper som homosexuella. Genom att lyssna på olika seminarier och i samtal med professionella och begåvade personer under mötena, kunde GCN lära sig många effektiva sätt att sprida evangeliet genom digital media teknologi.

GCN:s utställningsbord var dekorerat i blått och vitt vilket symboliserar himlen och helighet. Vid bordet visade GCN Dr. Jaerock Lees predikoprogram i HD, församlingens 33-års jubileum och firande, programmen från kampanjer utomlands såsom "Kvarlevan" och "Trosvandringen". Ett antal andra program som "Skapelse och Vetenskap" och "WCDN" visades också. Förutom detta fängade även Dr. Lees böcker och Muan kraftfulla sötvatten (2 Mosebok 15:25) folks uppmärksamhet.



NRB:s ordförande, Dr. Jerry Johnson, och andra ledare inom NRB besökte GCN:s utställningsbord och förstärkte gemenskapen ännu mer. Dr. Frank Wright, tidigare ordförande i NRB, besökte bordet och sade, "GCN:s varierade metoder i program, och speciellt program som sänds i Israel var väldigt intressanta. Jag vill verkligen tacka styrelseordföranden Dr. Jaerock Lee."

Vice styrelseordförande John Carley sade, "GCN uppfyller NRB:s tre resolutioner: Framåtsträvande i att få in biblisk sanning i kulturen, Excellens i media, och Frihet i media. Jag är väldigt glad över att få träffa er från GCN." Mr Andre Bidnyuk, VD för det ryska tv-bolaget Russian Broadcasting Network (RBN) sade, "Genom Dr. Lees predikoprogram har många människor blivit botade och sett Guds verk. Jag är så glad över det!"

GCN träffade också många kristna tv-bolag som NRB:s tidigare styrelseordförande Dr. John Ankerberg som också arbetar med broadcasting; Dr. Warren Trumbly vice ordförande i Operation LPTV, OTA broadcasting LLC (NYC Ch. 17, WEBR); Ordförande Maxim Maximov från CNL TV; Dr. Randy Wise, ordförande i IBN & EICB; och NRB:s internationella kommittés ordförande Stan Jeter. De hade en väldigt fin gemenskap i den Helige Ande. De kom också överens om att sprida reklam om samarbetet och delade med sig av den stora visionen för tv-bolagstjänst som leder mängder av själar till frälsning i denna sista tid.

Frukten godhet



Senior Pastor Dr. Jaerock Lee

”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålmod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot” (Galaterbrevet 5:22-23).

De underbara frukterna från den Helige Ande bärs inte bara i hjärtat, utan kan verkligen synas genom goda gärningar. Om du bär frukten godhet bland alla andra frukter i ditt hjärta helt och hållet, kommer du att sprida Kristi väldoft. På det sättet kommer många själar lära känna Jesus Kristus genom dig och de kan ge ära till Gud. Låt oss ta en titt på frukten ”godhet”.

1. Ett hjärta som har sanningen som standard och handlar efter den

Världsliga människor urskiljer och bedömer om något är gott eller ont utifrån sina egna samveten. Om världsliga människor inte känner något stygn i sitt samvete, tror de att de är goda och rättfärdiga. Men detta ”samvete” skiljer sig åt från person till person. Det beror på hur individens samvete har formats, vilket skiljer sig åt från person till person.

Men samvetet som är standarden utifrån vilken man urskiljer vad som är gott och ont, är baserat på ens egen personlighet och personligheten varierar beroende på vilken slags livsenergi man är född med och vilken slags miljö man har vuxit upp i.

De barn som får god livsenergi har relativt god personlighet. Också de som växt upp i en god miljö där de har sett och hört mycket gott, kommer sannolikt att forma goda samveten. Men om man är född med många onda drag från sina föräldrar och kommer i kontakt med mycket onda ting, är det sannolikt att ens personlighet kommer

vara ond, likaså ens samvete.

Det finns t ex barn som får lära sig att vara ärliga, och de får skuldskänslor när de ljuger. Men de barn som vuxit upp bland lögnare kommer att tycka att det är fullt naturligt att ljuga. Som sagt, samvetet varierar beroende på individen, området och tiden. De som tror att de följer sitt eget samvete följer i själva verket bara det som de tror är gott. Men de följer inte den absoluta godheten.

Men vi som tror på Gud har samma standard med vilken vi kan bedöma vad som är gott och ont. Vi har Guds Ord som standard. Andlig godhet är att ha denna sanning som det som vårt samvete följer.

2. Ett hjärta som inte kan uthärda om det inte finns någon som handlar efter sann godhet

I andlig bemärkelse är godhet det stadium då hjärtat söker godhet genom den Helige Ande, som är sanningens godhet. Eftersom en god människa tar fram det som är gott av det goda han har, kommer de som verkligen söker godhet helt naturligt ha goda intentioner för det de gör, vilket också syns utåt. Var de än går och vem de än möter, visar de generositet och kärlek genom goda ord och gärningar.

Precis som människor som har sprayat parfym på sig kommer sprida den väldoft, kommer de som har godhet att sprida Kristi väldoft. Men de kan inte bära frukten bara för att de längtar efter att bära godhet. Om de har hört och lärt sig om godhet, måste de kultivera godhet i sina hjärtan och i handling praktisera det.

I Lukas kapitel 10 har vi en liknelse om den goda samariten. En man blev misshandlad och rånad under sin resa, och han var halvt död. En präst som gick vägen fram såg att han var döende, men passerade bara förbi honom. En levit såg honom också, men även han gick bara förbi. Präster och leviter var de som kände Guds Ord och tjänade Gud. Men de visade inte de handlingar som de borde ha gjort när de borde ha följt Guds vilja.

Senare kom en samarit förbi och såg denne man som misshandlats och rånat. Denne samarit lade om hans sår och tog honom till ett vårdshus. Han bad vårdshusvärderna att ta hand om honom, och lovade att han skulle betala vad det kostade på hans väg tillbaka. Eftersom han hade godhet, kunde han inte bara ignorera personen som var döende. Trots att det innebar

att det skulle kosta honom både tid och pengar, kunde han inte bara strunta i den döende personen. Om samariten hade gått förbi honom skulle han förmodligen ha känt en börda över det i sitt hjärta. Han hade känt sig bekymrad över personens öde, han som var skadad. Andlig godhet innebär att man inte klarar av att stå ut med ens val om man inte valde godhetens väg.

3. Jesu hjärtas godhet

Matteus 12:19 säger, ”Han ska inte gräla eller ropa, ingen ska höra hans röst på gatorna.”

Vanligen när vi ser människor som anses vara goda av andra, ser vi en person som inte har några bekymmer eller problem med andra. Precis som det står, ”ingen ska höra hans röst på gatorna”, är de tysta och bråkar inte med någon. De talar inte om andra personers fel eller brister. De försöker inte skryta om sig själva eller förhäva sig själv över andra. Även om de måste lida orätt, klagar de inte.

Nästa vers, 20, säger, ”Ett brutet strå ska han inte krossa, en rykande veke ska han inte släcka, fram till det att han har fört rätten till seger.”

När vi vårdar om ett träd eller en växt, skär vi ofta av löv och grenar som är brutna. Och när en veke ryker, är lågan väldigt svag, och det stiger upp rök från den. Därför släcker man den bara. Men de som har andlig godhet kommer inte ”krossa ett brutet strå, eller släcka en rykande veke”. Om det finns minsta chans för återhämtning, kan de inte skära av livet, utan de försöker öppna en väg till liv för andra.

När det talas om det ”brutna strået” handlar det om de som är fyllda av den här världens synder och ondska. Den rykande veken symboliserar de vars hjärtan är så fläckade med ondska att ljuset i deras själ är på väg att dö ut. Det är inte troligt att dessa människor som är likt brutna strån och rykande veckor någonsin kommer ta emot Herren. Även om de skulle tro på Gud, skiljer sig deras gärningar ingenting från världsliga människor. De talar till och med emot den Helige Ande eller står emot Gud.

På Jesu tid fanns det många som inte trodde på Jesus och trots att de personligen blev vittnen till fantastiska kraftgärningar, stod de ändå emot den Helige Andes gärningar. Ändå såg Jesus på dem med tro ända till slutet och öppnade möjligheter för dem att

ta emot frälsning.

De som har godhetens frukt kommer acceptera de människor som släpper ut sin ondska. De försöker inte ta reda på vem som har rätt eller fel eller vem som är god eller ond, och sedan skära av kontakten med dem och inte bry sig om dem längre. De försöker bara bemöta dem med godhet med ett sannfärdigt hjärta och på så sätt om möjligt kunna beröra deras hjärtan.

Det är givetvis så att om någon blir ondare och ondare kommer de till slut att hamna in på dödens väg, även om vi visar dem godhet. Men även i dessa fall, kommer vi inte bara att sätta upp en gräns för vår uthållighet och överge dem om de går över den gränsen. Det är andlig godhet att försöka få dem att söka andligt liv utan att någonsin ge upp. Vi kommer att fortsätta att ge dem möjligheter att ta emot frälsning.

Hur är då denna andliga godhet annorlunda från andra andliga egenskaper? Du kanske tänker, ”I liknelsen om den barmhärtiga samariten skulle man kunna beskriva hans handlingar som välgörenhet och barmhärtighet?”

Välgörenhet och barmhärtighet hör givetvis till godheten. Men den särskilda aspekten av andlig godhet är längtan att följa sådan godhet och att ha styrkan att också handla efter den. Fokus ligger inte på barmhärtigheten i sig, eftersom det går att hjälpa andra utifrån sympati. Fokus är godheten med vilken samariten inte bara kunde gå förbi när han borde ha visat barmhärtighet.

När du gör frivilligarbete i församlingen, och om du har godhetens frukt, kommer du vara trofast inte bara i en sak, utan på alla områden. Om du struntar i några av dina uppgifter, kan det finnas någon som får lida på grund av det. Guds rike kanske inte kan utbredas som det skulle ha gjort. Därför måste du försöka vara trofast på alla områden. Jag tror att det går att tillämpa den här principen på alla andliga egenskaper.

Kära bröder och systrar i Kristus, om ni bär den andliga godhetens frukt, kommer ni vara Herrens avbild. Ni kommer inte göra något som kan få ens den minsta person att snava. Ni kommer ha godhet och ödmjukhet även på utsidan. Ni kommer vara respektabla och likna Herren, och ert uppförande och språk kommer vara perfekt. Jag ber i Herrens namn att ni kommer bära frukten andlig godhet snabbt och ära Gud på ett stort sätt!

Trosbekännelse

- Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
- Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
- Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlåtna genom Jesu Kristi återlösnings blod.
- Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
- Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
 E-post: manmin@manmin.kr
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

Förnyelse och helande genom den Helige Andes gärningar

Kärlekens Gud tycker om när Hans barn med tro litar på Honom.

Han löser alla deras problem i livet och hjälper dem att leva lyckliga utan oro och bekymmer.

Nu kommer vi höra några vittnesbörd från församlingsmedlemmar som har blivit botade genom den Helige Andes kraft, från Korea och från utlandet.

”Jag blev botad från astma efter att ha skakat hand med Dr. Jaerock Lee”

Diakon Byunghyup Jeon, 47 år, Masan Manmin Church, Sydkorea



Jag trodde bara att jag var förkyld men symtomen förvärrades över tid och efter ett tag fick jag till och med svårt att andas. När jag tog ett andetag, hörde jag konstiga ljud och jag vaknade upp två till tre gånger varje natt. När jag vaknat var det väldigt svårt att somna om igen. En natt hade jag svårt att andas och fick anstränga mig mycket för att andas, trots att fönstret var öppet.

I oktober 2014 visade läkarundersökningen att jag hade astma. Orsaken var okänd. Jag började be om Guds

◀ Rubrik: Diakon Byunghyup Jeons familj (från vänster, Diakon Jeon, hans söner Sehyun och Younghyun, och hans fru diakonissa Hyojeong Yim)

nåd och gick på gudstjänster och Daniel bönemöte. När jag reflekterade över mig själv utifrån Guds Ord, insåg jag att jag hade varit ond och började omvända mig.

I februari 2015 hade jag en dröm. I drömmen såg jag huvudpastorn Dr. Jaerock Lee och jag knäböjde inför honom och berättade om min sjukdom. Sedan bad han ivrigt för mig. Efter drömmen åkte jag till huvudpastorn med namnet på min sjukdom skriven i handflatan och skakade hand med honom. Då försvann alla astmasymtom.

Följande läkarundersökning bekräftade att jag hade blivit helad från astma. Halleluja!

”Mitt brutna ben blev snabbt helt genom bön som inte begränsas av tid och rum”

Senior diakonissa Hyangwon Lee, 56 år, Parish 15, Sydkorea



Den 7 november 2015 var jag ute och gick med snabba steg, halkade till och ramlade på marken. Jag kunde inte ställa mig upp. Jag fick hjälp av andra att komma upp, men jag hade mycket ont. Jag fick åka ambulans till ett sjukhus och röntgenbilderna avslöjade att lårbenshalsen (benet under höftleden) var brutet.

Min läkare sade att jag behövde opereras omedelbart för att fixera benen. Han sade till mig att jag skulle behöva vara sängliggande i en månad och vila så mycket som möjligt. Den natten kunde jag knappt sova på grund av smärtan. Jag kunde varken vända mig eller

röra min kropp. Jag behövde min familjs hjälp för att kunna komma till toaletten.

Följande dag var söndag och jag skickade ett böneämne till Dr. Jaerock Lee som var i sitt bönehus på berget. Vid något tillfälle senare den dagen kunde jag känna att smärtan stegvis lämnade mig. Jag kunde sova gott den natten. På måndagen hade jag ingen smärta och kunde gå till toaletten med hjälp av en käpp och utan någons hjälp.

Följande dag kunde jag stå upp helt själv utan någon form av hjälp. Jag hade återhämtat mig oerhört fort och kunde röra mig normalt. Senare åkte jag tillbaka till sjukhuset för att röntgas och jag kunde se att den brutna lårbenshalsens benmassa hade förenats väldigt fint.

Jag tackar och ärar Gud som botade mig med sin förundransvärda kraft.



”Den valnöt-stora klumpen (cysta) var borta”

Senior diakonissa Misuk Kim, 44 år, Parish 1, Sydkorea



Från 2015 började jag få starka menstruationssmärter. Det kändes som om mina inälvor vreds inuti mig. Jag kallsvettades och svimmade ibland. Jag hade stora menstruationsblödningar och till och med blödningar när det inte var dags för menstruation. Mitt ansikte svullnade upp och det var svårt för mig att gå i trappor eftersom jag saknade styrka. Det var tungt att andas och jag hade blodbrist och förstoppning. Jag förlorade en hel del hår.

Den 4 januari 2016 gjordes ett ultraljud över livmodern. Läkaren sade att jag hade tre cystor. De två i mitten av livmodern var harmlösa, men den tredje, stor som en valnöt som låg längst ner i livmodern utgjorde ett tryck mot den. Han tillade att den var orsaken till mina blödningar. Han varnade mig att om det blev värre skulle de bli tvungna att ta bort min livmoder. Han skrev en remiss så att jag kunde få behandling vid ett större sjukhus.

Jag började se tillbaka på mitt kristna liv. Jag hade arbetat som församlingsledare men ändå haft kvar onda egenskaper

som arrogans och högmod i mitt hjärta. Jag omvände mig också från att ha haft en ljummen tro. Den 15 januari tog jag emot näsduksbön från Rev. Heesun Lee, pastor över kvinnornas missionsgrupp (Apostlagärningarna 19:11-12). Efter det hade jag fortfarande blödningar. Två dagar senare blödde det och en svart klump kom ut ur min kropp. Från den stunden upphörde blödningarna och jag började få normala menstruationer igen.

Efter det förberedde jag mig för att få fullständigt helande genom att vara med på ett möte för gudomligt helande som Manmin bönecenter höll. Den 7 februari 2016 hade församlingsmedlemmar möjlighet att hälsa på huvudpastorn Dr. Jaerock Lee och lyssna på hans budskap. När jag tog emot hans bön för de sjuka och skakade hand med honom med tro, vällde en glädje upp i mitt hjärta och jag blev förvissad om att jag hade blivit botad. Mina kinder återfick sin färg och jag blev frisk. Jag hade inte längre svårt att andas och förstoppningen var borta. Halleluja!

Den 18 februari åkte jag till sjukhuset för att undersökas. Ultraljudet kunde visa att cystan som hade orsakat blödningarna och den på insidan var fullständigt borta, och den som var kvar hade minskat i storlek, från 3 cm till 2,2 cm. Jag tackar och ärar Gud för det.



”Jag läste boken *Ande, Själ och Kropp* och mitt liv blev förnyat!”

Broder Reward Sibanda



Broder Reward Sibanda är anställd på ett av de företag som har samarbete med GCN. Han fick Dr. Lees bok *Ande, Själ och Kropp* på NRB konventet 2015. Han berättade att han blev imponerad av boken och fick en djupare förståelse och sedan har han delat med sig av nåden till hundratals andra kristna. I år besökte han GCN:s utställningsbord och uttryckte sin stora tacksamhet (Broder Reward Sibanda tillsammans med GCN Direktör James Jaehwan Lee vid GCN:s utställningsbord).

När jag läste Dr. Jaerock Lees bok *Ande, Själ och Kropp* blev jag mycket imponerad eftersom boken kan förnya människors liv. Jag tror att det är få människor som kan förstå Guds ursprungliga vilja och förklara den för andra.

Dr. Lees bok *Ande, Själ och Kropp* förklarar grundkoncepten i anden, själen och kroppen så att även människor från andra kulturer lätt kan förstå det. Jag kunde förstå exakt vad människan är gjord av.



Ande, Själ och Kropp Vol. I och II skriven av Dr. Jaerock Lee

Efter att ha läst den här boken hände något förundransvärt med mig. Jag kände för första gången att Bibelns Ord berörde mitt hjärta. Jag började be på ett helt annat sätt och insåg också hur jag skulle be. Jag kunde känna hur Guds Ord tog tag i mig och skilde själ från ande och led och märg åt. Jag kunde tillämpa det jag läste i mitt eget liv. Denna bok förnyade mitt liv och alla som läser den har fått uppleva förnyelse i sina liv. Jag vill uttrycka mitt uppriktiga tack till Dr. Lee.

”Jag blev fri från nattliga smärtor som fick mig att känna som om jag skulle sluta andas och dö”

Broder Chendsuren, 35 år, Mongoliet Manmin Church

Jag började få andningssvårigheter under 1999. Jag genomgick en undersökning på sjukhuset, men man hittade inget onormalt. Men ofta vaknade jag upp mitt i natten med andningssvårigheter. Det kändes som om någon höll för min mun och jag var på väg att dö. På natten slog mitt hjärta fortare än normalt flera gånger, och det kändes som om mitt hjärta skulle komma ut ur min mun.

Jag blev rädd för den här dödssmärtan som kom över mig varje natt. Jag åkte på nytt till sjukhuset och de undersökte mitt hjärta och mina lungor och jag fick till och med träffa en psykiater, men fick höra att jag inte hade några problem. En gång provade jag buddism enligt Lama och shamanism, men de fungerade inte. Eftersom jag hade lidit av de här andningssvårigheterna i flera år, var det jobbigt för mig att snabbt gå upp och ner för trapporna.

I oktober 2015 gjordes en undersökning som visade att mitt hjärta inte fungerade normalt. Jag hade en störd hjärtrytm som orsakade plötsligt uppkomna andningsbesvär.

På den tiden var jag medlem i Mongoliet Manmin Church, men jag hade inte varit där på länge. I november 2015 gick jag till kyrkan och offrade upp söndagens gudstjänster. Församlingens pastor, pastor Botzorig bad för mig med kraften i näsduken (Apostlagärningarna 19:11-12). Han sade att Manmin Central Church huvudpastor Dr. Jaerock Lee hade bett för näsduken.

När jag mottog bönen, kände jag något komma ut ur min kropp och mitt hjärta fick ro. Jag kände mig bra och ren. Efter det har jag varit helt frisk, utan något onormalt. Jag kan sova bra och vaknar helt normalt. Jag känner mig tacksam och förundrad över att jag kan leva ett vanligt liv nu. Även om jag springer upp och ner för trapporna, har jag inga problem. Det är fantastiskt! Halleluja!



”Jag blev botad från efterdyningar av kronisk malaria”

Broder Heritie Colongzi Kabasele, 32 år, Kinshasa Manmin Church, DR Kongo



Under 2006 led jag av allvarligt hög feber och fick diagnosen kronisk malaria. Jag kunde inte gå på grund av smärta i sidan. Jag kunde inte ligga på rygg utan var tvungen att ligga på sidan. Jag hade också huvudvärk och kunde därför inte äta ordentligt. Symtomen orsakades av att min själte var förstörad. Jag tog mediciner och fick behandling på sjukhuset. Men det blev inte bättre.

I februari 2006 hade Dr. Jaerock Lee sin kampanj DR Congo United Crusade på ”Triumph Boulevard 1997” i Kinshasa, DR Kongo. Min pappa ville att jag skulle bli botad genom Dr. Lees bön så han tog med mig dit och hjälpte mig att ta emot hans bön för de sjuka. Efter det blev jag botad från mjälteförstoringen.

Under 2010 började jag få hög feber igen, och det gjorde att jag plötsligt svimmade i juni och sedan igen i juli. Jag fick hjälp att snabbt komma till sjukhus med ambulans. Under 2011

kunde jag inte arbeta längre.

I januari 2015 tog en vän med mig till Kinshasa Manmin Church och jag blev medlem där. Två månader senare började jag vara med i förberedelserna inför församlingens årsjubileum. Jag kände inte riktigt att jag kunde göra något på grund av min hälsa. Men jag deltog i förberedelserna efter att ha fått höra att om jag behagar Gud kommer Han att svara på min bön. Jag gick på alla gudstjänster och tog ivrigt emot Dr. Lees bön för sjuka genom sändningarna via GCN.

Sedan dess har jag inte haft några problem i min kropp alls och har återfått hälsan. Under större delen av mitt liv de senaste åren hade jag lidit av huvudvärk, svettningar över hela min kropp och varit tvungen att ligga ner då jag saknat styrka. Nu har jag återfått hälsan och kan prisa Gud som jag vill. Jag är lycklig! Halleluja!



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
E-post: webmaster@gcnetv.org



Manmin International Seminary

Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



World Christian Doctors Network

Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com