

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 29 26 JUNI 2016

”Hopp om himlens kristallklara skönhet gör oss lyckliga!”



Under Manmins historia har det överflödat kärlek och välsignelser från Gud. Mängder av människor har mött den levande Guden i de många ord av liv och fantastiska kraftgärningar som har skett. Fortfarande får de uppleva den Helige Andes gärningar och väntar på Herren som ska komma tillbaka.

Särskilt i maj månad kan vi inte annat än att tänka på Guds nåd som kallade huvudpastorn Dr. Jaerock Lee till sin tjänare.

Diakonen Jaerock Lee hade bett om att få bli en äldstebroder som skulle hjälpa de fattiga och stödja missionsverket. I maj 1978 kallade Gud honom till pastor. Från den tiden och vidare har han beväpnat sig med Ordet och offrat upp oräkneliga fasteperioder för att ta emot Guds kraft. Under 1982, medan han var student på det sista året på teologiska seminariet, startade han församlingen Manmin Church.

Han bad om att få sprida evangeliet till jordens ändrar som ett vittne för Herren. I maj 1984 manade Gud honom att fira sin födelsedag med fasta och bön. Gud accepterade hans böner och fasta och

började förklara om himlen för honom i detalj. Baserat på dessa förklaringar skrev han den tvådelade serien *Himlen*. Den första delen blev utgiven på 27 språk och den andra på 14 språk. Boken har lett många själar till vägen till frälsning (bild 7).

I maj 1986 blev han ordinerad som pastor och arrangerade många väckelsemöten på många platser runt om i Korea för att uppnå nationell evangelisation. Han har också strävat efter att leda många själar i världen till frälsning genom publikationer och tv-sändningar.

Från maj 1993 har han hållit i särskilda årliga väckelsemöten som pågår i två veckor. Många medlemmar både inom och utanför Korea har fått uppleva Guds kraft. Som det står i Bibeln har döda kommit tillbaka till livet, blinda har börjat se, döva börjat höra, stumma börjat tala och lama börjat gå och hoppa. Dussintals par som har lidit av infertilitet har tagit emot välsignelse av konception och många människor som har haft allvarliga sjukdomar som cancer och AIDS har också blivit botade. Det har lett till

stor väckelse likt den på Apostlagärningarnas tid.

På Dr. Jaerock Lees födelsedag i maj 1998 välsignade Gud församlingsmedlemmarna med att se en regnbåge som omgav solen. Sedan dess har många olika slags regnbågar, till och med tre och fyra cirkelformade regnbågar; linjära, symmetriska och asymmetriska regnbågar, även K-formad, ringformad och flera regnbågar tillsammans har syns i skyn (bild 1, 2 och 3; se sidan 3).

I maj 2004 hölls det sista särskilda väckelsemötet under temat ”Dånet av ursprungsrosten.” Alla i Manminförsamlingarna runt om världen offrade upp gudstjänster genom satellitsändningar. De fick uppleva många tecken och under, sådana som det står om i de fyra evangelierna (bild 8).

I maj 2011 välsignade Gud församlingsmedlemmarna som länge hade längtat efter den

andliga världen att ta bilder av ljussken så att de kunde få uppleva Guds ursprungsljus. Dess former varierade och skapade former av änglar, hjärtan och fiskar och även färgerna varierade (bild 4, 5 och 6). Genom detta började medlemmarna längta ännu mer efter att uppnå det andliga hjärtat och växa upp ännu snabbare i tro (se sidan 3).

I maj 2013 svarade Gud också på Dr. Jaerock Lees bön och välsignade åtta pastorer och församlingsarbetare med att besöka himlen och helvetet mitt framför församlingsmedlemmarna. När de hörde deras vittnesbörd fick medlemmarna ännu starkare förvisning om att himlen och helvetet existerar (se sidan 3).

Sedan maj 2014 har alla medlemmar som gjort sig av med alla former av ondska genom att kämpa mot synder

ända till döds i enlighet med Guds ord och som hade uppnått ett andligt hjärta och hel ande blivit inbjudna till Dr. Lees bönehus på berget där han delat Herrens kärlek med dem så att de kunde leva lyckliga kristna liv med längtan till Nya Jerusalem.

I maj 2016 bjöd han in högstadies- och gymnasieelever från Manmin till sitt bönehus. Han planterade hopp om himlen i deras hjärtan så att de kan övervinna världen, löpa trons lopp och på så sätt bli andliga krigare värdiga att förvandla denna syndfulla värld (bild 9).

I denna lyckliga maj månad kunde Manmin-medlemmar ingravera Guds kärlek, som vill ge dem det allra bästa, djupt i sina hjärtan. Genom Hans kärlek förväntas de bli heliga genom Guds Ord och bön (1 Timoteusbrevet 4:5).



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålmod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot” (Galaterbrevet 5:22–23).

Frukten mildhet

finner vila bland grenarna.

Mose var till exempel en person som erkändes av Gud för hans mildhet. 4 Mosebok 12:3 säger, ”Mose var en mycket ödmjuk man, mer än någon annan människa på jorden.” Israels barn var fler än 600 000 vuxna män. Tillsammans med kvinnor och barn måste det ha varit fler än 2 miljoner. Att leda ett så stort antal människor helt själv skulle ha varit en väldigt svår uppgift för en vanlig person. Israeliterna klagade och stod emot Mose även fast Mose visade så stor kraft bland dem. Bara genom att se på att Mose ledde sådana människor i öknen i 40 år gör att vi kan förstå hur mild Mose måste ha varit.

Matteus 5:5 säger, ”Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden.” Här betyder att ärva jorden inte att du kommer få en bit mark på den här jorden. Det betyder att beroende på hur mycket mildhet du uppnå, kommer du få ett större jordområde i himlen.

Även om du skulle äga mycket mark här på jorden kan du inte ta med det till himlen. Men om du får mark i himlen genom att uppnå mildhet, kommer det vara ditt arv för evigt. På den platsen kommer du kunna tillbringa många lyckliga stunder för evigt med Herren och de som står dig nära.

2. Andlig mildhet är som god jord

Andligt sett kan ett mildt hjärta liknas vid den goda jordmånen. Om någon har mycket ondska i sitt hjärta är hans hjärta som jordmånen vid vägkanten och han kan inte ta emot sanningen. Även om han hör sanningen och tar emot Guds nåd, kommer han snart att börja tvivla och nåden rinner av honom när han överger den för att vinna världsliga ting. Men även om man har en sådan jordmån i hjärtat kan den förändras till god jord om man arbetar ihärdigt med att förändra den.

Även den mest förtorkade marken kan förändras till god jord om åkerbrukaren ihärdigt kultiverar den. Precis som jordens struktur kan förändras kan också människans hjärta förändras genom Guds kraft.

Även hjärtan som är hårda som jordmånen vid vägkanten kan plogas med hjälp av den Helige Ande. Även hjärtan som har mycket ondska i sig kan förändras till milda hjärtan så fort onskan har kastats bort. Även hjärtan fulla med avundsjuka, svartsjuka,

grälände och andra former av ondska kan bli milda och ödmjuka. Ju mer du kultiverar ditt hjärta på det här sättet, desto mer av mildhetens frukt kommer du att bära.

Men ditt hjärta kan inte förändras automatiskt bara för att du har tagit emot den Helige Ande. Du måste lägga manken till, du också. Du måste be hela tiden och uthålligt och försöka tänka, tala och handla på ett sådant sätt som stämmer överens med sanningen i allt. Du får inte ge upp efter några veckor eller månader, utan fortsätta jobba ända till slutet. När du gör ditt bästa på det här sättet, kommer Gud se det och ge dig sin nåd och kraft, och den Helige Ande kommer att hjälpa dig.

I det att du kultiverar din hjärteåker till god jord, kommer du också automatiskt att bära andra frukter i den Helige Ande. Men mildhet har mycket större relation till att ploga hjärteåkern. Du kan inte bli mild om du inte har gjort dig av med hett temperament, hat, avundsjuka, girighet, grälände, skrytande, självrättfärdighet osv. Om du har sådana karaktärsdrag i hjärtat kommer andra människor inte att finna vila i dig.

Det är därför som mildhet har en större korrelation med helgelsen än med andra frukter från den Helige Ande. Om du har andlig mildhet kommer du ta emot svar på allt du ber om, precis som man får god frukt när man sår i god jord. Du kommer också kunna höra den Helige Andes röst tydligare så att du kan ha framgång i allt.

3. Den andliga mildheten med ärbar generositet

Den med ärbar generositet uppträder på ett sätt som är värdigt och återhållsamt. De som bara är milda hela tiden utan att kunna urskilja på ett korrekt sätt kan inte acceptera andra. Andra kommer att se ner på dem och utnyttja dem. Men de som har både mildhet och ärbar generositet kommer ha en korrekt måttstock eller standard för att kunna bedöma. De gör sådant som är rättfärdigt genom att på ett korrekt sätt urskilja vad som är rätt och fel.

När Jesus rensade ut templet och tillrättavisade fariséerna och de skriftlärdade för deras hyckleri var Han väldigt hård och övertygande. Han

har ett mildt hjärta som inte ”krossar ett brutet strå eller släcker en tynande veke”, men ändå tillrättavisade han människor på ett skarpt sätt när Han var tvungen. Om du har sådan värdighet och rättfärdighet i hjärtat kan människor inte se ner på dig ens om du aldrig höjer din röst eller försöker bli skarp.

Det som syns på utsidan står också i relation till att ha samma uppförande som Herren och fullkomliga gärningar i kroppen. En ärbar person har värdighet, auktoritet och hans ord har tyngd; han talar inte ovarsamt eller meningslösa ord. Han klär sig i lämpliga kläder för varje tillfälle. Han har ett mildt ansiktsuttryck och är inte brysk eller har ett kallt ansikte. Den som är ärbar och generös kommer att göra allt med uppriktighet och han tänker också på att göra så att människor känner sig väl till mods.

De med ärbar generositet visar också handlingar av barmhärtighet och medlidande. De hjälper inte bara dem som har ekonomiska problem utan också de som är andligt svaga och trötta genom att trösta dem och visa dem nåd.

Om det till exempel finns en troende som lider av förföljelse för sin tro kommer en del ledare bara känna medlidande för henne i sina hjärtan medan andra ledare kommer uppmuntra och trösta henne och också hjälpa henne beroende på hur hennes situation ser ut. När mildheten syns på utsidan som ärbara handlingar, kan det ge nåd och liv till andra.

Kära bröder och systrar i Kristus, när saker och ting inte går som man vill säger en del, ”Jag kan inte hjälpa det, jag är född så här.” Men de som tror på Gud ska inte säga så. Vi kan förändra vår karaktär och till och med vårt inre hjärta genom den Helige Andes gärningar.

Även de som har kort stubin, är skrytsamma och självcentrerade och som har stark självrättfärdighet kan förändras i sin natur och få ett mildt och ärbart hjärta om onskan kastas bort och hjärtat kultiveras. Även väldigt introverta och blyga personligheter kan bli frimodiga och generösa och kan hjälpa många andra.

Jag hoppas att ni verkligen kommer att kultivera era hjärtan och bära den underbara frukten mildhet så att ni blir ett stort kärll som Mose var.

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gåringar från Treenhheten: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlättna genom Jesu Kristi återlösnings blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
 E-post: manmin@manmin.kr
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

”Gudagivna gåvor fyller våra hjärtan med hopp om himlen”

Denna sista tid är så full av synder och ondska och därför har Gud låtit troende få olika andliga upplevelser så att de kan känna den himmelska skönheten och lyckan på jorden och på så sätt övervinna världen med tro.

”Vilken fantastisk regnbåge!”

”Och han som satt där liknade en ädelsten, som jaspis och karneol, och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd” (Uppenbarelseboken 4:3).

Syster Serem Kim, 29 år,
Muan Manmin Church

Den 15 maj 1998 omgav en cirkelformad regnbåge solen just ovanför Manmin Central Church! Sedan dess har regnbågar visat sig väldigt många gånger under församlingens tillställningar och missionsresor.

Den 19 januari 2011 fotograferade jag en fantastisk regnbåge genom Guds nåd. Den var cirkelformad och omgav solen. På båda sidorna fanns det två symmetriska regnbågar som liknade



vingarna på en örn och mitt i regnbågen såg det ut som diamanter. Över regnbågen fanns en halvt cirkelformad regnbåge och en valvformad regnbåge. Det var en enda regnbåge med flera olika former (bild).

Det var på morgonen den dagen som min far, pastor Myeongsool Kim i Muan Manmin Church sprang in i huset helt häpen. Han utropade, ”Något fantastiskt sker i skyn.” Jag sprang ut och tittade upp mot himlen. Jag blev så tagen. Det var den allra första gången jag såg en sådan regnbåge. Jag sprang med min kamera till trädgården

Muan Sweet Water Garden.

Det var en så stor regnbåge att jag inte kunde fota hela ens med mitt fiskögeobjektiv. Jag lade mig ner på gräset och tog bilder av den. Först var det en cirkelformad och symmetrisk regnbåge. Allt eftersom tiden gick förändrades den. Församlingsmedlemmarna som var med mig skrek ut sin förtjusning och ärade Gud med deras tacksamhet och förvåning. Vi kände oss överväldigade eftersom det verkade som om hela Guds stora härlighet och värdighet visade sig.

Varje gång jag har tagit bilder som bevisar den levande Gudens existens har



Guds kärlek kommit över mig. Och ju mer jag har insett att den andliga världen existerar desto mer hopp har jag fått om himlen och min andliga tro har också vuxit.

Jag tackar och ärar Gud som har låtit mig få lära känna denna gåtfulla andliga värld och till och med fått se sådana bevis genom kraften som herden har.

”Fenomenala ljussken är källan till tacksamhet och glädje”

”Skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag. Detta var den syn som liknade Herrens härlighet. När jag såg den föll jag ner på mitt ansikte, och jag hörde rösten av någon som talade” (Hesekiel 1:28).

Senior diakonissa Okju Kim, 55 år,
Parish 11, Manmin Central Church

Min make arbetade i ett annat land så vi var tvungna att bo skilda åt. Jag kunde stå ut med det eftersom jag bodde tillsammans med min son som var omtänksam och trevlig. Men när han åkte



in i militären kände jag mig så ledsen över att vara ensam och saknade dem så

mycket. Jag grät mycket och förlorade styrkan att be. När jag försökte be kunde jag hantera det till en viss grad men fortfarande kände jag mig ensam.

Den 20 maj 2011 lät Gud Manminmedlemmar känna

Hans ursprungsljus som strålade ut från den andliga världen. Det var ljussken och vi kunde ta bilder av olika former av ljussken. Det fanns så många olika former som liknade fiskar, frukter och blommor i ljussken, vilket påminde oss om himlen.

Jag fotograferade också de änglaliknande och äppelliknande ljussken genom Guds nåd. En natt fotograferade jag en bild av korset och det strålade ut ljussken ur en bild på Jesus (bild).

Sedan dess har jag känt Guds kärlek och nåd ännu mer. Jag känner mig inte längre ensam utan full av glädje och tacksamhet. Tron och hoppet har vuxit i mig. Jag tackar Herren som har tröstat mitt hjärta med sådana besynnerliga och vackra ljussken och som fyllde mitt hjärta med hopp om himlen. Halleluja!



”Genom separationen i anden fick jag förvissning om att himlen och helvetet existerar”

”Jag vet en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet” (2 Korintierbrevet 12:2).

Diakon Hwangsang Kim, 57 år,
Parish 9, Manmin Central Church

Under den andra delen av fredagens bönenatt den 25 maj 2013 var jag med om något märkligt. Vid altaret stod åtta pastorer och församlingsarbetare som hade blivit helgade. Deras ande blev separerade från kroppen genom Dr. Jaerock Less bön och de fick alla besöka himmelska boplatser, Övre graven, Nedre graven och helvetet. Efter separationen vittnade de om vad

de hade sett (bild).

I Bibeln står det att Paulus ande separerades från hans kropp och han rycktes upp till himlen. På samma sätt talade pastorerna och arbetarna om vad de hade sett i himlen och i helvetet. Det övertygade mig om himlens och helvetets existens.



Det som förvånade mig ännu mer var att medan jag lyssnade spreds en enorm magnifik himmelsk blomsterbädd ut framför mina ögon. Fast jag bara såg denna blomsterbädd kände jag mig så fridfull och fascinerad. Sedan lät Gud mig se människor som led i eldssjön där enbart deras halsar och huvuden stack upp ur sjön. De var så desperata och jämmerliga.

Efter att ha fått uppleva det här läste jag Dr. Lees böcker *Himlen I & II* och *Helvetet* och fick lära mig detaljerna. Jag fick lära mig om Guds kärlek som belönar oss efter vad

vi har gjort och jag fick mer hopp om himlen. Det var en stor källa till tro eftersom jag precis hade börjat mitt liv som kristen vid den tiden.

Nu är jag en av ledarna i 3-4 Männens missionsgrupp och är en cellgruppsledare. Jag arbetar med hoppet om Nya Jerusalem. Jag tackar och ärar Gud som har lärt mig vad en människa ska göra och som gav mig sant hopp.



Livets Ord gav mig sann lycka

Diakon Hyunsang Shin, 77 år, Busan Manmin Church

Min fru och jag hade under tre år letat efter en sann pastor som kunde leda oss. Under tiden fick vi höra talas om Manmin Central Church. Jag läste Dr. Jaerock Lees bok *Budskapet om Korset* och förstod att det var ett budskap som världen inte kan förstå. Boken uppenbarar kärnan i Bibeln och den slog mig med häpnad.

Denna bok förklarar om Jesus Kristus i detalj och är kärnan i den kristna tron. Jag tycker att varje kristen borde läsa denna bok, särskilt för pastorer och studenter vid teologiska seminariet är det en måste-läsa bok. Jag har gett denna värdefulla bok till pastorer i min omgivning och till mina bekanta.

Jag har också läst *Måttet av Tro*. Den presenterar varje nivå av tro så att läsaren kan ta reda på vilken nivå

deras egen tro befinner sig på och hur de kan utöka sin egen tro. Den detaljerade utläggningen förvånade mig. Huvudpastorns budskap handlade om hur vi kan efterlikna Herren och uppnå det andliga hjärtat och hel ande. Jag hade aldrig hört talas om något liknande innan jag lärde känna huvudpastorn.

Jag tyckte särskilt mycket om GCNs program "Skapelse och Vetenskap" (www.gcn.tv). Detta program visar och ger detaljerade förklaringar på hemligheterna med den mänskliga kroppen, himlakroppar, pyramider och liknande, baserat på huvudpastorns lektioner i 1 Mosebok. Jag kunde inte annat än att känna häpnad över livets ord som tolkades genom den Helige Andes inspiration.

Hans ödmjukhet och offer påminner mig om Herren. Jag tänkte att han liknar Jesu navigeringssystem.

Jag har lyckats inom mitt område och har fått njuta av mycket i livet, men jag har alltid tyckt synd om min fru och mina barn eftersom jag inte tagit hand om dem särskilt väl. Jag blev väldigt berörd av huvudpastorns liv och undervisning. Hans undervisning kom både till min familj och mig. Nu delar vi sann glädje med varandra.

Dessa dagar har varit de allra lyckligaste dagarna i hela mitt troende liv. Jag tackar huvudpastorn som överlät sig själv till att ta emot sådana dyrbara budskap från Gud genom fasta och bön. Jag tackar också Gud som har sänt oss denna dyrbara herde i denna sista tid.



Efter nio års väntan fick jag en vacker flicka

Syster Sathya, 32 år, Madurai Manmin Church, Indien

Jag är född och uppvuxen i en hinduisk familj. Efter att jag gifte mig i december 2006 blev jag inte med barn. När jag träffade en doktor för att ta reda på varför fann de att jag hade polycystiskt äggstockssyndrom. Det ledde till att de tog bort äggstockarna och då kunde jag inte längre få barn.

I oktober 2014 ledde min syster mig till Madurai Manmin Church (Pastor Persi Rajadurai). Jag deltog i gudstjänster från Manmin Central Church i Seoul, Korea med hjälp

av GCNs tv-sändningar. När jag fortsatte att gå på mötena fick jag höra många vittnesbörd där människor hade blivit botade från sina sjukdomar och välsignade med konception och svar på deras böner genom Guds kraft. Jag började också be med tro till Gud om att få barn.

När församlingen offrade upp sin 19:e jubileumsgudstjänst hölls ett näsduksmöte. Pastor Joseph J. Han från Chennai Manmin Church bad för mig med en näsduk som

Dr. Jaerock Lee hade bett för (Apostlagärningarna 19:11-12). Jag drack också sötvatten från Muan (2 Mosebok 15:25) som innehåller Guds kraft och jag sprayade det på allt jag åt. Jag fortsatte att göra så. I juli 2015 märkte jag att jag var gravid! Halleluja!

Min läkare sa med häpnad att detta var ett mirakel. Den 22 februari 2016, nio år efter att vi hade gift oss, födde jag en frisk flicka. Jag tackar och ärar Gud som gav mig denna vackra dotter.



Jag blev botad från hallux valgus och högt blodtryck

Diakon Hyunwoo Lee, 55 år, Parish 11, Manmin Central Church

För två år sedan hade jag högt blodtryck – 210 mmHg i övertryck (normalt är 120/80 mmHg). Men jag blev botad från högt blodtryck genom näsdukens bön (Apostlagärningarna 19:11-12). Senare fick jag uppleva Guds fantastiska kraft igen, vilket förnyade mitt kristna liv.

I juli 2015 började min högra stortå böja sig mot min andra tå och efter ett tag låg den över min andra tå. Det var hallux valgus. När det var kallt hade

jag väldigt ont. Jag kunde inte längre ha vanliga skor på mig utan fick ha särskilda skor som var bekvämare. Jag började också halta lite.

Jag ville bli botad av Gud så jag såg tillbaka på hela mitt kristna liv och omvände mig från sådant jag hade struntat i. Jag försökte lägga en god grund i tron och försökte därför tillbe i ande och sanning, gå på alla gudstjänster och möten och jag bad ordentligt.

Den 21 februari, under söndagens förmiddagsgudstjänst tog jag av hela mitt hjärta emot Dr. Jaerock Lees bön för de sjuka på video. Efter det gick jag runt i kyrkan och gick på mötet med min missionsgrupp. Sedan märkte jag att jag inte längre hade svårt att gå. Jag kunde gå med långa steg.

Jag tackar och ärar den levande Guden som svarade min bön, botade min sjukdom och gav mig andlig tro.



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
 E-post: webmaster@gcntv.org



Manmin International Seminary

Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
 E-post: manminseminary2004@gmail.com



World Christian Doctors Network

Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
 E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
 E-post: urimbook@hotmail.com