

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 32 25 SEPTEMBER 2016

Under Manmin Sommarretreat 2016 skedde explosionsartade bibliska tecken, under och kraftfulla gärningar

Mellan 8 och 11 augusti 2016 hölls Manmin Sommarretreat 2016 vid Deokyusan Resort i Muju, Jeonbuk-provinsen. Många människor från över 30 länder kom till retreatet och de blev fyllda av Guds härlighet.

Gud välsignade deltagarna med den mest gynnsamma temperaturen med hjälp av vindar, moln och regn och gav också fantastiska svar och välsignelser till dem.

Under första kvällen, när talaren Dr. Jaerock Lee bad för de sjuka efter seminariet, blev ett stort antal personer botade från deras sjukdomar, kastade iväg sina rullstolar och kryckor och började gå, ögon som en gång hade varit blinda började se. Många explosionsartade helandegärningar skedde under mötet.

Låt oss nu dela med oss av en del av de vittnesbörderna och ge ära till Gud.



”Det är beviset på att Gud vandrar med honom!”

Biskop Yaqub Paul,
ordförande i biskopsrådet United Bishop Council Pakistan



Dr. Jaerock Lees kampanj i Pakistan 2000 hade en stor andlig betydelse för Pakistan. Många muslimer likväl som kristna deltog i kampanjen. Det förde ner svar och välsignelser över dem och många accepterade Herren. Sedan kampanjen har Dr. Lees budskap funnits tillgängliga på Isaac TV och pastor Taesik Gil har regelbundet besökt oss och hållit pastorsseminarier och helandemöten med näsdukar (Apostlagärningarna 19:11-12).

Det har lett till att pakistanska kristna och kristna organisationer har kunnat bli enade.

I augusti 2016 besökte jag Korea för att vara med på Manmin Sommarretreat. Redan första dagen, den 8 augusti, fick jag personligen se bibliska tecken. Innan retreaten hade Dr. Lee sagt att blinda skulle få sin syn, lama skulle börja gå och många skulle bli botade från olika sjukdomar. Han sade att vi skulle få möta och uppleva den levande Guden. Precis som han hade sagt oss blev många människor befriade från sjukdomar och svagheter och vittnade om deras helande.

Det är ett bevis på att Gud vandrar med Dr. Lee. Jag såg den kraftfulla tjänsten som manifesterades i Manmin, och medlemmarna var väldigt vänliga och fyllda med kärlek. Jag kände mig lika lycklig som om jag var i himlen. Halleluja!

”Jag fick uppleva ett mirakel då mitt blinda öga fick sin syn”

Broder Sangyeong Park, 51 år, Parish 4, Manmin Central Church



Jag var med om en bilolycka för två år sedan och fick en skada i min hjärna. Jag genomgick en stor operation där konstgjorda ben implanterades. Jag fick diagnosen fjärde gradens hjärnskada och jag blev helt blind på vänster öga. Jag kunde inte ens se ljus med det ögat. Innan Manmin sommarretreat 2016 hade Huvudpastorn sagt att Gud skulle bota oss från många ögonrelaterade sjukdomar under retreaten men jag trodde mitt öga skulle vara undantaget.

Den 8 augusti var den första dagen. Jag kom till Deokyusan Resort väldigt sent så jag kunde inte ta mig till Jumping Park där seminariet hölls, så jag tog emot Huvudpastorns direktsända bön via GCN genom min smartphone. Under bönen kände jag en kyla över mina ögon och det blev ljusst. En stund senare kunde jag se människor gå runt.

Mitt blinda öga fick sin syn! Det var ett mirakel! Nu kan jag se solljuset, läsa stora bokstäver i kalendern och urskilja en del färger lite i taget.

”Jag föddes döv men kan nu höra!”

Syster Pangpurim, 45 år, Malaysia



Alltsedan jag föddes har jag varit helt döv. I juli 2016 började jag gå till Manmin Central Church på söndagar och tog emot mycket nåd från predikningarna genom teckenspråkstolkning. Jag fick höra talas om Manmin Sommarretreat 2015 och ville delta. Jag fick höra att 27 döva personer hade fått sin hörsel under Manmin Sommarretreat 2015 och jag längtade också ivrigt att kunna höra.

När jag tog emot Huvudpastorn Dr. Jaerock Lees bön kände jag en klåda, hetta och kyla i mina öron. Jag kände att Gud också arbetade i mig och jag började gråta. Till min förvåning började jag höra och min hörsel har blivit bättre och bättre. Halleluja!



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”
(1 Mosebok 1:1).

Gud Skaparen

och jord.” Utifrån ingenting skapade Gud på sex dagar himlarna och jorden endast genom sitt Ord, och på den sjätte och sista dagen skapade Han Adam, mänsklighetens första människa.

Eftersom människan skapades av Gud kan hon i djupet av sitt hjärta instinktivt känna och förstå att det finns något övernaturligt väsen. Vi ser i Predikaren 3:11, ”Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan.” Genom att Gud har lagt evigheten i deras hjärtan, kommer människor med ett gott samvete erkänna och söka någon form av gudom även utan att ha hört talas om eller lärt känna Gud.

Romarbrevet 1:20 lyder, ”Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.” Som den här versen påminner oss kan vi, fast vi inte personligen ser Gud, veta att Gud Skaparen lever och att det bara finns en Skapare.

2. Bevisen som hjälper oss att tro på Gud Skaparen

För det första kan människor från olika härkomst och etniska grupper i den här världen se annorlunda ut, tala olika språk, ha olika kulturella bakgrunder och olika hudfärg. Men alla individer på jorden är likadana när det handlar om kroppsdelar – alla har två ögon, två öron, en näsa och en mun och dessa delar är placerade på identiska positioner för alla människor. Hos djuren finns det en viss variation mellan djur, fåglar, insekter och fiskar beroende på deras specifika karaktär, men i grunden har de samma formation vilken vittnar om att de har designats och formats av en enda Skapare.

Om det hade funnits flera skapare skulle var och en av dem fastställt och skapat olika former och funktioner för människorna och djuren efter sina egna personliga preferenser. Sedan hävdar förespråkare för evolutionsteorin att mänskligheten utvecklades från högre stående djur, som i sin tur har utvecklats från lägre livsformer. Men som vi finner i 1 Mosebok 1:21, ”Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig i vattnet och som vattnet vimlar av, alla efter deras

slag, likaså alla bevingade fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var gott”, skapade Gud från början allt efter deras egna slag.

Varelser på land utvecklades inte från fiskarna och fåglarna utvecklades inte från landdjur. Människan utvecklades inte från en apa; en apa blev skapad till en apa från början, och människan blev skapad till en människa från början. Av alla varelser är det enbart människan som blev skapad till Guds avbild med en ande, en själ och en kropp. Oavsett hur mycket en apa kan likna en människa kan apan varken förstå eller tillbe Gud på det sätt som en människa med en ande kan tillbe Honom.

Härefter vittnar bevisen i naturfenomenen alldeles uppenbart att ”Gud Skaparen” finns. Vidare jordens rotation och omlopp, olika systematiska fenomen som att natt blir dag, de fyra årstiderna, ebb och flod samt luftens cirkulation som fortgår.

Himlakropparnas positioner och rörelsemönster har fastställts för att skapa en så lämplig och livsvänlig miljö som möjligt för alla livsformer, inklusive människan. Avståndet mellan solen och jorden, och avståndet mellan jorden och månen, är de absolut lämpligaste; solen, jorden och månen är varken för långt bort från eller för nära varandra, och utan det minsta fel har de systematiskt haft sina omloppsbanor och rotationer under en väldigt lång tid. Universum har inte skapats av en slump genom någon ”Big Bang” som motståndare till evolutionsteorin hävdar.

Om vi t ex tänker på en klocka som består av mängder av delar med en komplicerad sammansättning och som fungerar som den ska. Om någon skulle säga, ”När vulkanutbrottet inträffade kom alla delarna i den här klockan tillsammans på egen hand och började fungera”, skulle någon tro den historien? Hur kan då detta universum som vi lever i, det universum som är så oändligt mycket mer komplicerat än en klocka, börja existera på egen hand och börja fungera på ett så ordningssamt sätt?

Allt det här är möjligt för att allt i universum har blivit designat, är skapat och styrs av Guds vishet. Därför kan ingen komma med någon ursäkt till Gud på Domens dag och säga ”Jag trodde inte att Du verkligen

existerade!”

3. Orsaker till varför människor inte kan tro på Gud

Varför är det då så att människor fortfarande vägrar tror på Gud fast än de ser sådana tydliga bevis på skapelsen? Människor tenderar att bara tro på sådant som de kan se och ta på. De accepterar sådant de kan förstå med sin kunskap och sina tankar. De kommer inte tro på en osynlig Guds existens, bibliska tecken och under och annat sådant, allt som sträcker sig bortom människans förmåga. Men allting i Bibeln är sant.

Precis som Jesus säger till oss i Johannes 4:48, ”Om ni inte får se tecken och under, tror ni inte” kommer människans kunskap och tankebyggnader bara brytas ner när de får se tecken och under som är omöjliga att utföra med mänsklig kapacitet. När människor ser, hör och får uppleva sådant som ingen människa har makt att göra, kommer de erkänna det faktum att Guds Ord är sanningen.

Genom mängder av manifestationer av sin kraft har Gud upprepade gånger visat personer i Bibeln att Han existerar. För Egyptens otroende Faraos och hans undersåtar uppenbarade Gud sig själv genom de tio plågorna. Vår Herre Jesus bevisade att Han var Guds Son genom manifestation av tecken och under och aposteln Paulus botade sjuka och svaga, drev ut demoner och uppväckte de döda i Jesu Kristi namn.

Manifestationer av Guds verk är nödvändiga även i vår generation. För otroende är Guds kraft ett säkert bevis genom vilket de kan bli ledda till att tro på den levande Guden och Skaparen. Sedan dess start har mängder av tecken och under manifesterats i Manmin Central Church och manifestationer av Guds kraft på en högre nivå har skett under hela den här tiden.

Bröder och systrar i Kristus, beviset som vittnar om att Gud existerar är på ett tydligt sätt uppenbart i varje varelse i universum, i tecken och under och i manifestationer av Hans kraft. Genom att frukta Gud och leva efter Hans befallningar ber jag i Herrens namn att ni kommer få uppleva Guds verk och ge ära till Honom utan att hålla någonting tillbaka.

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds uttandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlättna genom Jesu Kristi återlösnings blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Telefon: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
E-post: manmin@manmin.kr
Utgivare: Dr. Jaerock Lee
Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

”Stor explosion av kraft, bästa möjliga temperatur, systematisk styrning och kärlekens enhet!”

Rev. Aleksandr Samonov,
biskop för Association of Christian Churches
Union of Christians” i Kalinigrad Diocese (till vänster)



Från andra vänster, Mr. Aleksandr Vlasov, direktör för ICC i Ryssland (International Christian Chambers of Commerce); Rev. Valerii Trenogin, biskop för Association of Christian Churches "Western Ural mission"; och Rev. Vladimir Osipov, biskop för United Holiness Church of Jesus Christ, Ryssland



Jag fick höra talas om Manmin genom kampanjen Ryssland United Crusade som hölls 2003 (Bild 1). På den tiden hade Ryssland varit instabilt och kaotiskt och protestantiska kyrkor hade splittrats och hade ingen känsla av enhet. Men kampanjen fick dem att bli ett. Tyvärr har det dock inte hållits någon mer kampanj i landet tills nu.

I den ryska kampanjen fick jag se kraftfulla gärningar som manifesterades genom Dr. Lee. Jag kan tydligt komma ihåg hur människor ärade Gud med sina vittnesbörd.

Sedan dess har jag varit intresserad av den tjänst Manmin har. Nyligen träffade jag Rev. Vladimir Osipov och fick höra talas om Dr. Lees tjänst i att väcka upp hela världen inklusive Ryssland med helighetens evangelium. Tjänsten fick mitt hjärta att börja brinna starkt eftersom vi har längtat efter en pastor som predikar helighetens evangelium och som manifesterar Guds kraft. Det beror på att vi lever i den sista tiden då synder är så frekventa och församlingar inte ens talar om helighet. Vi organiserade till slut ett förenat församlingsråd under namnet Alla nationer.



För att personligen kunna se och uppleva hur Manmins tjänst arbetar med helighetens evangelium och kraftfulla gärningar deltog vi i Manmin Sommarretreat 2016. Vi hade fått lära oss om helighetens evangelium genom att läsa Dr. Lees böcker och titta på några videosnuttar. Vi kunde känna hur uppriktiga Manmins medlemmar längtar efter att bli helgade och offra sig själva. Vi blev verkligen förvånade när vi såg medlemmarna be hela natten i Daniel Bönemöte. Vi insåg att det är så vi måste tillämpa helighetens evangelium i våra egna liv, inte bara att ha det som kunskap.

Vi tog dessutom emot mycket nåd när vi såg hur mycket medlemmarna älskar Gud, Herren och herden. Vi blev särskilt berörda av Dr. Lees uppriktighet och kärlek till Gud och hans hjord, allt från de minsta till de äldsta.



Under den första kvällen på Manmin Sommarretreat blev så många människor botade på en gång och de vittnade om sina helanden. När vi kom till Seoul var det så fruktansvärt varmt väder som vi aldrig tidigare hade varit med om eftersom det aldrig blir så varma somrar i Ryssland. Men förvånansvärt nog var det inte hett där retreaten hölls, och det blev så bra för oss på seminariet (Bild 2).

På den andra dagen hölls det atletiska mötet. Jag blev förvånad och tänkte på hur det var möjligt för en församling att organisera en så systematisk och välorganiserad tillställning (Bild 3). Det som var mest förvånande var församlingsmedlemmarnas enhet. Ingen visade någon negativ inställning. Alla såg så lyckliga och enade ut, som ett i Guds nåd.



Jag kan inte med ord uttrycka vad jag kände under Camp Fire-lovsången som hölls på den sista dagen. Den magnifikt stora scenen, ljudet, de fantastiska fyrverkerierna och deltagarnas ivriga utrop var någonting som jag aldrig upplevt förut (Bild 4).

Dr. Lee ledde desutom lovsången själv trots att han är Huvudpastor i denna stora församling. Jag kände hans ödmjukhet och kärlek.



På onsdag eftermiddag åkte vi linbana upp för berget för att se trollsländor och den underbara naturen. Vi nådde toppen genom att gå de sista 600 metrarna. Mina ben blev lite stela eftersom jag inte brukar träna, och jag kände mig illamående och fick ont i magen. Men när jag hoppade upp och prisade Gud i Camp Fire-lovsången blev mina ben normala. När Dr. Lee bad för de sjuka mitt under lovsången försvann min magsmärta.

Jag kommer att komma ihåg vad jag såg och fick lära mig och försöka arbeta ännu mer för att väckelse ska ske ännu större genom helighetens evangelium i Ryssland. Halleluja!



”Jag föll ihop på grund av en hjärninfarkt men steg upp från rullstolen!”

Diakonissa Jeongok Jeong, 67 år, Busan Manmin Church

Den 26 februari 2016 föll jag plötsligt ihop och blev skickad till sjukhuset. Jag hade fått en blodpropp i hjärnan. Jag stannade på sjukhuset i över fem månader. Jag fick medicinsk behandling och måste använda rullstol. Genom min mans hjälp tog jag emot Huvudpastorn Dr. Jaerock Lees bön för de sjuka på min smartphone varje dag. Jag förberedde mig för att åka på Manmin Sommarretreat genom att lyssna på predikningar om ”Budskapet om

Korset.”

Under den första kvällen av seminariet omvände jag mig med tårar att jag inte hade haft sann tro trots att jag lyssnat på Dr. Lees predikningar och sett mängder av kraftfulla gärningar. Och jag tog emot bönen för de sjuka. Jag fick en stark maning i hjärtat att resa mig från rullstolen och till slut ställde jag mig upp. Fantastiskt nog fick mina ben styrka. Jag kunde börja gå!



”Den svarta horisontella linjen jag såg i mitt vänstra öga försvann!”

Diakon Changho Ma, 54 år, Kinesiska församlingen, Manmin Central Church

För tre år sedan började jag se otydligt med mitt vänstra öga och en svart horisontell linje uppstod mitt i synfältet. Min doktor berättade för mig att ett blodkärl i näthinna hade brustit och det orsakade en blödning. Synen på mitt vänstra öga började svikta och blev snabbt sämre. Den svarta linjen gjorde så att jag bara kunde se två tredjedelar av allt. Det blev mycket svårt för mig i mitt dagliga liv, men det fanns ingenting jag kunde göra åt det.

Jag var med på Manmin Sommarretreat 2016. I Gudomliga

helandemötet sjöng vi lovsånger om omvändelse. Jag blundade och omvände mig från att ha hållit mig vän med världen och inte levt efter Ordet. Jag grät floder av tårar. Efter att jag tillbett en lång stund öppnade jag mina ögon. Jag kunde inte annat än att vara förvånad. Den svarta linjen jag hade sett genom mitt vänstra öga var borta och nu kunde jag se tydligt! Halleluja!

Förut kunde jag inte läsa orden i Bibeln, men nu kan jag se allting tydligt. Det känns som om världen runt omkring mig har förändrats! Jag är så lycklig!



”Jag kan bära en tung väska från femte våningen utan kryckor!”

Diakon Yongin Hong, 53 år, Parish 1, Manmin Central Church

Min kotpelare i ryggen var krokig och jag hade också ett lumbalt diskbråck. Det var väldigt smärtsamt så jag genomgick en operation i december 2015. Men ändå hade jag fortfarande samma smärta. Jag var tvungen att använda kryckor med ett tjockt midjestöd.

Jag ville bli botad under Manmin Sommarretreat 2016. Innan retreaten lyssnade jag om och om igen på Dr. Jaerock Lees predikningar och omvände mig från att inte ha älskat andra. Jag omvände mig från att ha hatat andra och inte haft omsorg om dem. Och jag försökte leva efter Ordet. Under den första kvällen

på retreaten tog jag emot Dr. Lees bön för de sjuka. Men fram till nästa dag hade jag ännu mer smärta. Men jag trodde att Gud redan hade arbetat i mig.

På den tredje kvällen såg jag Huvudpastorn som ledde Camp Fire-lovsången. Jag kände mig djupt berörd över hans uppriktiga kärlek för själar. Han bad för oss igen så att fler av oss skulle kunna få uppleva våra hjärtans önsningar. Då ville jag plötsligt stå upp från min stol. Jag ställde mig upp på egen hand och började gå utan mina kryckor. Efter retreaten har jag blivit så frisk att jag kan bära en tung väska upp till femte våningen. Halleluja!

”Jag blev botad från skelning!”

Broder Kyuchan Yeon, 16 år, Studenternas söndagsskola, Manmin Central Church



Jag skelade med mina ögon. Jag var tvungen att se åt sidan för att kunna se bättre och mina ögon skakade och vibrerade så mycket att andra lade märke till det. Min läkare sa att det var väldigt farligt för mig att genomgå

en operation och han garanterade inte ens att det skulle bli helt bra ens med operation.

Under en veckas tid offrade jag upp edsvuren bön i Daniel Bönemöte och tog bort allt som Gud hatar på min smartphone. Jag förberedde mig själv för att bli botad på Manmin Sommarretreat 2016. Som jag trodde blev jag botad av Huvudpastorns bön på retreaten. Jag behöver inte längre se åt sidan. Jag kan se bra genom att titta rakt fram och mina ögon skakar inte längre. Halleluja!

”Jag kan se allt tydligt efter att jag blev botad från närsynthet, astigmatism och xeroftalmia!”

Syster Guo Quan Shu, 44 år, Singapore



Jag hade närsynthet, astigmatism och till och med xeroftalmia. Jag kunde inte fokusera och allt såg suddigt ut. Det var så störande i mitt dagliga liv. Det kändes som om mina ögon var övertäckta

av något som liknade tjock dimma, och inte ens glasögon förbättrade min syn. Jag bytte glasögon ofta. 2016 hade symtomen förvärrats och jag hade redan bytt glasögon tre gånger. Men ingen förbättring hade skett.

Under tiden var jag med på Manmin Sommarretreat 2016 och tog emot Dr. Jaerock Lees bön för de sjuka. Då kunde jag se allt tydligt på nytt och nu kan jag till och med läsa små bokstäver utan glasögon. Halleluja!

”Smärta i mina skuldror försvann ögonblickligen!”

Broder Lee Tuck Kuen, 35 år, Malaysia



Jag har sett Huvudpastorn Dr. Jaerock Lees predikningar på GCN i Malaysia och har tagit emot mycket nåd. Min fru led av barnlöshet under tre år efter att hon fick missfall medan hon väntade vårt andra barn.

Men när Pastor Sooyeol Cho besökte Penang Manmin Deaf Church (för döva) för dess sjunde jubileumsmöte i december 2015 tog hon emot bön med nadsduk från honom och tog emot välsignelsen av att bli med barn (Apostlagärningarna 19:11-12).

Jag deltog i Manmins sommarretreat 2016 med en längtan och tog emot så mycket nåd. Jag blev också botad från smärtan jag haft i mina skuldror i fem år. När jag tog emot Huvudpastorns bön i Gudomligt helandemöte på den första kvällen, försvann smärtan ögonblickligen. Halleluja!



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
E-post: webmaster@gcnetv.org



Manmin International Seminary

Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



World Christian Doctors Network

Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com