

# Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 33 23 OKTOBER 2016

## Explosiva helandegärningar för de med nedsatt syn!



Gud har gjort kraftfulla återskapelse-verk genom Huvudpastor Dr. Jaerock Lee och lett ett oräkneligt antal själar till frälsningens väg. Under Manmin Sommarretreat i augusti 2016 fick många människor med ögonrelaterade sjukdomar och problem som blindhet uppleva helandegärningar. Blinda fick sin syn och många ögonproblem blev lösta. (I mitten: de som gav vittnesbörd fyllde upp hela scenen på sommarretreaten och kampanjer utomlands).

Termen blindhet används då synen är helt eller nästan helt förlorad. När Jesus sade, "Gå, din tro har frälst dig" fick den blinde tiggaren vid namn Bartimeus sin syn (Markus 10). I Bibeln fanns också en blind man vid Betsaida och en man som varit sedan födseln som båda fick sin syn tillbaka (Markus 8 och Johannes 9).

Hur kunde något sådant ske under Jesu tid för ca 2000 år sedan? Jesus sade i Johannes 14:12, "Jag säger er sanningen: Den som tror på mig ska göra de gärningar jag gör. Och större än dessa ska han göra, för jag går till Fadern". Alltsedan starten av Manmin Central Church har medlemmarna fått uppleva och sett gärningar där både fullständigt blinda personer och med nedsatt syn har fått sin syn tillbaka.

Syster Maria Rodriguez Dominguez var 12 år på den tiden. Hon hade förlorat synen på sitt högra öga efter en febersjukdom när hon var två år gammal. Hon fick en hornhinnetransplantation men kunde ändå inte ens se ljus. När Dr. Jaerock Lee besökte Honduras för att leda kampanjen Honduras United Crusade 2002, ledde han också ett väckelsemöte i församlingen La Cosecha Church. Syster Maria var med på mötet och fick ta emot helande genom Dr. Lees bön; och hon fick sin syn.

Broder Kunwi Park, då 15 år, förlorade synen helt och hållet på sitt vänstra öga. Hans vänstra öga hade druvhinneinflammation och näthinneavlossning som en komplikation efter en operation mot starr, och det ledde till öngonglobdystrofi. Broder Jun Heo, då 6 år, hade bara kunnat se genom sitt vänstra öga eftersom hans högra var helt blint och han fick förlita sig på sitt vänstra öga. Genom Dr. Lees böner blev dock båda två botade och fick tillbaka synen och kunde sedan se på båda

ögonen.

Syster Elizabeth Nakumika i Kenya, då 27 år, hade ett svårt liv eftersom hon var blind, men efter att hon tagit emot bön med näsduk började hon kunna se ljus och senare även se människor och saker.

Den 8 augusti 2016 skedde explosiva kraftgärningar i det gudomliga helandemötet under Manmin Sommarretreat 2016. Genom Dr. Lees böner blev olika sjukdomar botade som t ex cancer, hjärnblödningar, talproblem, hörselnedsättning och gångsvårigheter. Och särskilt många med ögonrelaterade sjukdomar blev botade.

Diakonissa Namsoon Park, 70 år, Parish 14, hade starr och opererades i båda ögonen år 2012. Men ändå hade hon dålig syn i sitt högra öga. Hon genomgick starroperation igen men efter det blev synen på högra ögat otydlig. Det gjorde att hon vaggade när hon gick och ibland ramlade hon. Under Manmin Sommarretreat 2016 tog hon emot Dr. Lees bön. Då kände hon en klar förbättring i sitt öga och symtomen som hade plågat henne försvann. Hon började kunna se bra till och med på distans (Bild 1).

Broder Jungwoo Cheon, 12 år från Masan Manmin Church, kunde inte urskilja färger eftersom han var färgblind på grund av en koncellsdystrofi och synvägsfel. När han tog emot Dr. Lees bön tyckte han att ljuset var väldigt starkt för honom, och provsvaren från färgamblyopi-provet visade att han var botad (Bild 2). Broder Kyuchan Yeon, 16 år, föddes med ett ställningsfel i ögonen som kallades strabismus. Han syn var suddig och bilderna överlappade varandra. Han var tvungen att se på objekten från sidan för att kunna se bra.

Genom Dr. Lees bön blev han också botad och kan nu se rakt på objektet utan att behöva se från sidan (Bild 3).

Diakonissa Myeongseon Park, 78 år, från Changwon Manmin Church märkte att hennes högra öga blev suddigt för tre år sedan. Hon kunde nästan inte se någonting med sitt högra öga. Hon hade även nattblindhet i båda sina ögon, vilket förhindrade henne att vara ute på kvällen. Men efter att hon tog emot Dr. Lees bön började hon se tydligt med sitt högra öga. Hon blev också botad från nattblindhet (Bild 4).

Senior diakonissa Jeonghee Bae, 51 år, Parish 1 blev botad från allergi i sina ögon och från klåda (Bild 5), broder Kyetae Lee, 66 år, Parish 19, genomgick två operationer för åldersförändringar i gula fläcken. Efter det fick han dimsyn men efter bönen för de sjuka blev han botad från sina symtom (Bild 6).

Mängder av medlemmar har fått bättre syn. Diakon Hyungmo Kim, 54 år, Parish 15 märkte att hans syn gradvis hade försämrats. Han började granska sig själv och förberedde sig för retreaten med omvändelse och längtan. Genom Dr. Lees bön på retreaten förbättrades hans syn från 0.7/0.5 till 1.0/1.0 (Bild 7).

Diakon Yihee Song, 58 år, Parish 28 blev botad från långsynthet. Han började kunna läsa Bibeln utan att använda förstoringsglas (Bild 8). Senior diakonissa Ahran Lee, 49 år, Parish 5 blev botad från astigmatism (Bild 9), och diakonissa Jeongrye Yang, 73 år, Parish 31, blev botad från närsynthet och började kunna se klart (Bild 10). Förutom dessa personer finns det många fler som återfått god syn och de har rapporterat sina vittnesbörd till det kristna nätverket för läkare, World Christian Doctors Network.



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

”Gud sade till Mose: ’Jag är den Jag Är.’ Och han sade vidare: ’Så skall du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er’”  
(2 Mosebok 3:14).

...

Det är väldigt viktigt i vårt kristna liv att vi förstår vem Gud är.

En del troende säger med sina läppar att de tror på Gud, men de känner inte Hans kärlek och har ingen frälsningsvisshet. Bara när vi känner till Guds ursprung kan vi ha en nära relation med Gud och leva ett andefyllt liv med frälsningsvisshet.

### 1. Gud som är utan början och utan slut är "Jag är den Jag Är"

I allt som människan har lärt sig och upplevt finns det alltid "en början" och "ett slut". Både människor och djur har till exempel en början och ett slut. Deras början utmärks med födseln genom deras föräldrar och deras slut markeras med när och hur de dör. Oavsett hur gammalt ett antikt objekt kan vara, har det vid något tillfälle producerats av någon och alla historiska händelser har en början och ett slut.

På grund av det finns det somliga som frågar, "Vem skapade Gud? Eller "Från när har Gud varit närvarande och vad fanns innan Honom?" Och andra tänker och undrar hur det gick till när Gud blev till som om det måste ha funnits en början på Hans existens. Men, om Gud Skaparen och den Absoluta hade en sådan början, då skulle det i sig själv vara det mest bisarra av allt.

Om Gud hade börjat existera någon gång i historien, då skulle folk självklart tänka att något måste ha funnits före Gud och innan Han blev till. Gud skulle varken kunna

vara Skaparen eller den Absoluta om någon annan hade skapat eller fött Honom. Om Gud därför är absolut och fullkomlig, måste Han vara utan början och utan slut och måste ha existerat av egen kraft.

När det gäller vem Gud är, sade Han till Mose i 2 Mosebok 3:14, "Jag är den Jag Är". Ingen har fött Gud eller skapat Honom. Gud har funnits från evighet och tiden före evigheten, till evighet (bortom evigheten).

### 2. Gud existerade som ljuset och ljudet men blev Treenigheten som består av Gud Fadern, Gud Sonen och Gud Anden

I vilken form eller bild existerade vår Gud, som har varit närvarande från tiden före evigheten? Johannes 1:1 säger oss, "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud".

Här handlar orden "I begynnelsen" om den tid långt innan det som finns i universum skapades, när Gud existerade själv. Det symboliserar en tidsålder som en varelse som blott är skapad aldrig kan förstå med sin begränsade erfarenhet och kunskap. När det gäller det att Gud har varit närvarande i sig själv långt innan evigheten, säger Johannes 1:1 oss att "Ordet var Gud". Han hade ännu inte tagit någon särskild form utan existerade som Ordet själv, och det är "ljudet".

I Johannes brev 1:5 säger oss också, "Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom". Det finns en andlig betydelse inbäddad i dessa ord "ljus" och "mörker". Ordet "mörker" omfattar allt som inte är sanningsenligt utan orättfärdigt, laglöst och syndfullt, medan ordet "ljus" omfattar allt som är sanningsenligt som kärlek, godhet, rättfärdighet o dyl. Ändå är Gud inte bara "Ljuset" i andlig bemärkelse utan Han har också existerat som ljus under denna tid "innan".

Gud som är Ordet existerade mitt i ett sådant underbart och fantastiskt ljus med ett tydligt och genomträngande ljud. Han existerade mitt i dessa ofattbart sköna ljus och som en genomskinlig, mogen, mjuk, majestätisk och dundrande röst som dånade genom hela universum.

I den tid Han själv valde, började

# Jag är den Jag Är

Gud, som hade existerat som ljus och ljud, tänka i sitt hjärta att Han skulle skapa människan; Gud ville ha någon med vilken Han kunde dela sin kärlek. För att uppnå alla planer på mänsklig kultivering formade Ursprungets Gud först sig själv till "Gud Treenigheten": Gud Fadern, Gud Sonen och Gud Anden.

Från denna tid tog Ursprungets Gud en mer konkret bild som Gud Treenigheten. Och som det står i 1 Mosebok 1:26, vet vi hur Han såg ut: "Gud sade: 'Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss'". Med andra ord, när Treenighetens Gud skapade människan, skapade Han människan till sin avbild. Människans yttre utseende blev skapat till Guds avbild och människans hjärta blev skapat för att efterlikna Guds hjärta. Men allt sedan Adam syndade har människans hjärta som var som Guds hjärta, förändrats åt det värsta och har gradvis kommit längre och längre bort från Gud.

### 3. Bara "Jag är den Jag Är" är föremål för vår tillbedjan

Till skillnad från människan som blott är något skapat, har Gud existerat på egen hand från evighet till evighet. Bara "Jag är den Jag Är" är den sanne och fullkomlige Guden och bara Han är föremål för vår tillbedjan. Men ändå finns det människor som inte känner denne Gud och därför tillber avgudar som har formats av människan. Sådana personer snidar och formar föremål av guld, silver, trä och sten; och sedan böjer de sig ner inför dem!

Tänk dig att ditt barn som du har fött inte erkänner dig utan går till främlingar och börjar ropa "Mamma" och "Pappa" till dem! Så besviken och sårad du skulle bli i ditt hjärta. Kan du därför föreställa dig så besviken och sårad Gud Skaparen skulle bli om du tjänade avgudar som hade hittats på av människor? Det är därför Gud avskyr avgudadyrkan.

I 2 Mosebok 20:3-5 säger Gud till oss, "Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas

missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig". Eftersom det bara är Gud, som är "Jag är den Jag Är", som är den ende sanna Gudomen måste vi tillbe och tjäna enbart Honom.

Det finns en sak till vi behöver komma ihåg i det här. Frälsaren Jesus som kom in i denna värld är densamme som Gud Skaparen. Ingen man eller kvinna kunde vara Hans förälder. När Jesus kom in i denna värld för att bli Frälsare formade Han givetvis en kropp och föddes av en jungfru.

Och trots det läser vi i Matteus 1:18, "hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade varit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige Ande". Orsaken till att Maria här refereras till Jesu "mor" beror enbart på att detta blev nedskrivet av en av Jesu lärjungar. Jesus föddes inte med några ärftliga influenser som fördes vidare till Honom från Josefs sperma eller Marias ägg. Han föddes genom den Helige Andes kraft. Gud använde bara jungfru Maria för havandeskapet, som ett redskap för att bära Frälsaren.

På många ställen i Bibeln kan vi se att Jesus kallade jungfru Maria för "kvinna" men inte "mor". Det finns inget skriftställe där Han kallar henne "mor". Ingen kvinna, som blott är något skapat, kan någonsin bli mor till Gud Skaparen. En del människor tillber och prisar jungfru Maria som om de tillbad Gud själv. Men här måste du komma ihåg att inget skapat någonsin kan få bli föremål för vår tillbedjan. Du måste alltid komma ihåg att det inte finns något annat som kan få bli föremål för vår tillbedjan än Treenighetens Gud.

Kära bröder och systrar i Kristus, Gud som är "Jag är den Jag Är" existerade som ljus och ljud i begynnelsen. För att få sanna barn med vilka Han kunde dela kärlek för evigt med skapade Han människan och påbörjade den mänskliga kultiveringen. För den mänskliga kultiveringen skull började Han existera som Treenighetens Gud. Jag ber i Herrens namn att ni, genom att alltid komma ihåg att Gud Skaparen är den ende sanne Guden och bara tillbe Honom, kommer att leva välsignade liv i Kristus.

## Trosbekännelse

- Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
- Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenigheten: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
- Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlätta genom Jesu Kristi återlösande blod.
- Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
- Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

"han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt." (Apostlagärningarna 17:25)

"Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta." (Apostlagärningarna 4:12)

## Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389  
Telefon: 82-2-818-7047  
Fax: 82-2-818-7048  
Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com  
E-post: manminen@manmin.kr  
Utgivare: Dr. Jaerock Lee  
Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

# Korsets betydelse

Träkorset sägs vara en symbol för kristendomen. Det beror på att korset representerar Guds kärlek, vilket är, frälsningens försyn genom Jesus Kristus. Genom att förstå den andliga betydelsen av korset kan vi leva i enlighet med Guds vilja och bli Hans sanna barn. Låt oss ta en titt på betydelsen.

## För det första, korset betyder "välsignelse"

I det förgångna var korsfästelsen ett fruktansvärt straff för en brottsling som hade begått ett oförlåtligt brott. Vår Jesus blev korsfäst på korset å syndares vägnar som stod under den andliga lagens förbannelse (Galaterbrevet 3.13)

"Lagens förbannelse" betyder den andliga lagens förbannelse som det står om i Romarbrevet 6:23 som fastslår att "syndens lön är döden". Eftersom Adam begick olydnadens synd, har hans efterkommande ärvt synden och alla människor är syndare på grund av att syndare föds med denna arvsynd. Alla människor begår synd vilket leder till vägen till andlig död som ett resultat av att syndens lön är döden.

Om någon försöker befria dessa "syndande" människorna från denna lagens förbannelse, måste han själv betala förbannelsens pris. Därför lät Gud

Jesus hängas upp på träkorset vilket symboliserar förbannelsen.

Angående detta sade Jesus till Nikodemus i Johannes 3:14-15, "Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste Människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv".

Genom att ta korset på sig besegrade Jesus fienden Satans makt. Eftersom fienden Satan dödade den syndfria Jesus, överträdde han den andliga lagen och därför uppstod Jesus från det döda. Att därför se upp till Jesus på korset är samma sak som att genom tro se fienden Satans makt dö.

Trots att Jesus hängde på korset, vilket var symbolen för förbannelsen, kan vi ta emot gåvan av evigt liv när vi ser det med tro. För dem av oss som tror på Herren är därför korset inte längre en symbol för "förbannelse" utan för "välsignelse".

## För det andra, korset bär med sig betydelsen för "offer"

Angående detta säger Hebreerbrevet 9:12, "gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning". Hebreerbrevet 9:22 säger att utan att blod utgutes ges ingen förlåtelse för synd. För att kunna återlösa oss från synd, blödde Jesus. För att befria oss som var slavar under synden och för att göra oss till Guds barn, betalade Han ett oerhört offerpris.

Piskan som användes under offerprocessen var inte likadan som normala piskor. Metallbitar, vassa benbitar och stålfragment var ihoptvinnade och stack ut på ytan. Förutom att få blåmärken revs huden upp och söndertrasade vävnaden när piskan ven. Muskulerna revs ut och köttet dinglade. På grund av den massiva blödningsen föll blodtrycket och brottslingen närmade sig ett stadie av hypovolemisk chock. Eftersom kroppen förlorade så mycket blod krävdes vätska och därför kände brottslingen en fruktansvärd törst.

Brottslingen var tvungen att bära träkorset till avrättningsplatsen. En typisk bjälke till träkorset var 2 meter lång och vägde 40 kg. Den som skulle

korsfästas var svag. Hans kropp var söndertrasad efter pryglingen. Ändå bar han det tunga korset. Han sattes fast vid korset genom att spikar drevs in genom hans händer och fötter. Spikarna var stora; de var omkring 13-18 cm långa. Han spikades fast ovanför handleden. Fötterna lades ovanpå varandra och spikades fast genom det andra och tredje metatarsalbenet. Nerverna blev fullständigt förstörda.

När han hängde på korset med händerna och fötterna fastspikade, sträcktes armarna ut och benen i armarna separerades. Båda axellederna hoppade ur led. På grund av kroppsvikten drogs båda armarna och axlarna ner och det blev svårt att andas. Det gick inte att få i sig tillräckligt med syre. Då blev det för mycket koldioxid i blodet och hjärtat började slå oregelbundet. Modern forskning säger att offer för korsfästelse svimmade på korset omkring 1000 gånger. Och till slut dog brottslingen.

Korsfästelsen var straffet som gav den värsta tänkbara smärtan till offret. Det var vår Jesus som led under sådan korsfästelse. Vi behöver gravera in hur stort Hans offer var för oss i våra hjärtan.

## För det tredje, korset betyder "kärlek"

I Johannes brev 4:10 säger, "Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss". Det beror på att Han älskar dig och mig. Vi behöver komma ihåg det faktum att Gud älskar oss så mycket att Han gav oss sin enfödde Son Jesus på korset som ett försoningsoffer.

Gud visste redan vilken fruktansvärd smärta Jesus skulle vara tvungen att lida. Det fanns bara en orsak till att Han lät Jesus hänga på korset. Det är för att Han älskar dig och mig. Det var det enda sättet att frälsa syndare. Det var det enda sättet som fienden Satan inte kunde tänka ut. Med sådan uppoffrande kärlek som när bortom rättvisan öppnade Jesus vägen till frälsning för

människor.

När vi ser korset behöver vi komma ihåg denna kärlek. Vi behöver komma ihåg det faktum att Gud älskar oss så mycket att Han gav upp sin enfödde Son på korset. De som känner och förstår denna kärlek med sina hjärtan kommer leva sina liv helt annorlunda än de som inte förstår.

Aposteln Paulus tillstod i Galaterbrevet 2:20, "och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig". De som förstår denna kärlek genom korset borde leva sina liv i tro och följa Herrens vilja för att ge Honom ära.

## ”Jag kan andas och gå ordentligt! Det känns som en dröm!”

Diakonissa Youngji Kim, 64 år, Parish 30, Manmin Central Church

Jag hade förmaksflimmer under en lång tid. Den 26 februari 2016 lade jag mig ner ett tag. I den stund jag reste mig upp kände jag min högersida bli helt förlamad. Jag kände mig stum och kunde inte stå upp. Med hjälp av min vänstra hand kunde jag ta emot Huvudpastor Dr. Jaerock Lees bön som jag hade sparat på min telefon och jag ringde min dotter för att berätta hur det var med mig.

Jag kördes till sjukhuset i ambulans och fick diagnosen stroke och lades in på intensivvårdsavdelningen. Min dotter ringde mina cellgruppsmedlemmar och bad dem att be för mig. Jag fortsatte att ta

emot Huvudpastorns bön för de sjuka. Jag omvände mig från allt jag hade gjort som inte varit bra i Guds ögon, för att jag inte hade tjänat andra och att jag varit fördömande.

Följande morgon skedde ett mirakel. När min doktor sade till mig att lyfta upp min högra hand kunde jag göra det. Jag flyttades till en vanlig avdelning. Men fortfarande kunde jag inte äta, tvätta mig eller gå på toaletten utan min dotters hjälp.

Den 29 februari var det första dagen på det speciella Daniel

Bönemöte. Jag tog emot Huvudpastorns välsignelse via GCN ([www.gcntv.org](http://www.gcntv.org)). Efter det återhämtade jag mig väldigt snabbt och skrevs ut från sjukhuset en vecka senare.

Den 20 mars var jag väldigt tacksam över att kunna gå på egen hand även om jag fortfarande var tvungen att luta mig mot en krycka. Jag förberedde mig för kvinnornas gudstjänst för missionsöverlåtelse av hela mitt hjärta. På gudstjänstdagen skakade jag hand med Huvudpastorn. I den stunden kände jag att jag fick styrka i mitt högra ben och kunde gå bättre även om jag fortfarande använde kryckan.

I gryningen den 10 april visade huvudpastorn sig i min dröm. Han höll mina händer med sina ögon fyllda med tårar och sade till mig att stå upp. När jag vaknat upp fick jag mer styrka till mina ben och kunde till slut börja gå utan kryckan. Halleluja!

Den 26 maj gick jag på gudstjänsten på Huvudpastorns födelsedag. När jag såg honom vid altaret började jag gråta och det kändes som om mitt hjärta brann. Det var inte förrän efter mötet som det slutade. Efter det började min puls slå mer energiskt och mer styrka gavs till min kropp. Jag kunde gå uppför trapporna utan att bli andfådd. Förut hade det varit svårt för mig att gå uppför trappor och jag hade varit tvungen att stanna och vila för att jag blev yr och andfådd.

Genom Huvudpastorns bön under Manmin Sommarretreat i augusti 2016 blev jag dessutom helad från glaskroppsgrumlingar (man ser något som flyter i synfältet). Jag fick till och med så god syn att jag kunde läsa små bokstäver trots att jag inte hade kunnat läsa små bokstäver utan att använda förstoringsglas. Jag ger allt tack och all ära till Gud som har välsignat mig och med sin stora kärlek fått min tro att växa.



## ”Jag blev fri från dermatit som hade plågat mig i 15 år!”

Broder Phil Vovo, 25 år, Ile-de-France Manmin Church

Under 15 år, sedan jag var åtta år gammal, har jag haft atopiskt eksem. Läkarna sa att det inte fanns någon chans till fullständigt helande. Det enda de kunde göra var att injicera kortison (ett hormon) för att lindra min smärta. När det blev allvarligt kunde jag inte äta, gå, sova eller koncentrera mig på studierna. Jag fick kämpa mot sjukdomen under en lång tid men försökte att inte visa min smärta för andra. De visste inte om det. Jag studerade hårt med hjälp av min familj och med tron på att Gud är med mig.

Tack och lov kom jag in på Grandes Ecoles University som bara ett fåtal av eliten kan komma in på. Jag var till och med välsignad med att få ett stipendium, arbeta för ett stort företag som praktikant och studera bättre. Under tiden började min mamma lyssna på Dr. Jaerock Lees predikningar under 2012 eftersom hon hade hört talas om hans predikningar genom en kollega. Hon tog emot så mycket nåd och föreslog att jag skulle lyssna på hans predikningar. Jag började offra upp Manmin Central Church gudstjänster över internet.

I maj 2014 hörde jag att Rev. Heesun Lee, Manmin World Guidance Pastor skulle komma till Belgien och jag gick på mötet. Längtan efter helande tog jag emot bön med näsduk som Huvudpastorn hade bett för (Apostlagärningarna 19:11-12). Jag slutade ta medicinen. En vecka senare började Guds verk ske. De tjocka skorpen på min hud föll av och ny hud formades. Det var som en dröm eftersom ingen medicin hade fungerat tidigare. Vad människor och medicin inte kunde göra, det gjorde Gud. Det var ett fantastiskt verk som bara Gud kan göra.

I juni 2014 besökte jag Manmin Central Church med mina föräldrar och vi uttryckte vårt tack till Huvudpastorn. Sedan fick jag personligen ta emot hans bön. Och jag doppade mig i Muan Sötvatten under mitt besök i Muan, och efter det kändes min hud bättre och mjukare. Allt eftersom tiden gick blev min hud mjukare och spåren efter skorpen försvann. Halleluja!

I juli 2016 besökte jag Manmin Central Church med min mamma under min semester (Bild). Jag gick på varenda gudstjänst och Daniel Bönemöte. Jag blev andligen fylld av den Helige Ande och fick mer hopp om Nya Jerusalem.

Jag tackar och ärar Gud som har låtit mig få leva detta värdefulla liv.



Telefon: 82-2-824-7107  
[www.gcntv.org](http://www.gcntv.org)  
E-post: [webmaster@gcntv.org](mailto:webmaster@gcntv.org)



Manmin International Seminary

Telefon: 82-2-818-7334  
[www.manminseminary.org](http://www.manminseminary.org)  
E-post: [manminseminary2004@gmail.com](mailto:manminseminary2004@gmail.com)



Telefon: 82-2-818-7039  
[www.wcdn.org](http://www.wcdn.org)  
E-post: [wcdnkorea@gmail.com](mailto:wcdnkorea@gmail.com)



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075  
[www.urimbooks.com](http://www.urimbooks.com)  
E-post: [urimbook@hotmail.com](mailto:urimbook@hotmail.com)