

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 34 27 NOVEMBER 2016

Rankad 1:a på Koreas veckolista för religiösa bästsäljare

”Josef, en passage till Guds förbund”

<Från Dr. Jaerock Lees bokserie om Bibliska personer del 3>

Josef, en passage till Guds förbund



Josefs liv, kantat av flera vindlingar,
ger nycklarna till framgång!

Dr. Jaerock Lees Bibliska personer 1 & 2

Abraham, Guds vän
Hans filmliknande resa mot att bli Guds vän!

Jakob som jag har utvalt, min vän Abrahams avkomling

Guds kärlek och försyn flödar genom Jakobs liv och genom hans söners liv!



Huvudpastor Dr. Jaerock Lees 105:e bok *Josef, en passage till Guds förbund* blev rankad etta på veckolistan för religiösa bästsäljare vid Kyobo Book Centre, Koreas största bokhandel. Försäljningarna är baserade på försäljningsdata från både online och offline försäljning, och boken blev rankad etta bara nitton dagar efter publiceringen.



Denna bok är den tredje i en bokserie, efter *Abraham, Guds vän* och *Jakob som jag har utvalt, min vän Abrahams avkomling*. Den ger en detaljerad beskrivning av Josefs liv som lade grunden för det kommande Israel.

Vid en avgörande tidpunkt gick en sjuuttonårig pojke igenom en stor omvälvning i sitt liv: han blev förrådd och såld till slaveri men senare blev han den andre i hierarkin i Egyptens styre. Under hans tretton år av prövningar hade han framgång i allt. Det berodde på att han visste hur man i sanning tjänar andra och på det sättet kunde han vinna och beröra deras hjärtan. Det var därför han kunde styra över det egyptiska imperiet med starkt och uppriktigt ledarskap.

En djup vishet finns dold i hans livsresas många vindlingar. Författaren till denna bok, Dr. Lee, tog emot innehållet i djup inspiration medan han bad, och därför avslöjar den på djupet Josefs tro och godhet. Det är inte bara en bok som varje kristen borde läsa, utan är en bok för alla som längtar efter att ha framgång i ett liv i vishet.

Boken har publicerats som e-bok och finns nu tillgänglig på Kyobo Book Centre, Yes24, Aladdin, Bandi & Lunis, Ridi Books, Interpark, Google Books och iBooks. Denna bok kommer tjäna som en passage som leder många människor till att förstå vad sant ledarskap är och ger läsarna nycklarna till att leva framgångsrika liv och ta emot Guds försyn som Josef gjorde.

◆ Läsares recension

”Josef väntade på den utvalda tid då Gud skulle uppfylla sitt förbund och levde i godhetens vishet. Jag blev imponerad av hans liv och Guds vilja, och jag blev helt betagen av boken” [Inja Kim, lärare].

”Josef hade Faraos, hans folks och tjänarnas i Potifars hus bästa för sina ögon och tänkte på deras hjärtan. Hans exempel visar på en enastående väg till att lösa konflikter som många människor upplever i sina liv” [Seongik Lee, Tv-redaktör].



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

”Se, jag är HERREN,
allt kött Gud; skulle något
vara omöjligt för mig?”
(Jeremia 32:27)

Gud Skaparen är till från evighet till evighet, fullkomlig, Allvetande och Han är den Allsmåktige Gud som kan göra vad som helst. Därför nämns det gång på gång genom hela Bibeln om tecken och under som ingen människa är kapabel att utföra.

Sådana gärningar från Gud den Allsmåktige har blivit manifesterat i olika generationer genom gudsmänniskor som Han har använt, och Gud fortsätter att visa oss Hans makts under än i dag. Jesus sade till oss i Johannes 4:48, ”Om inte ni får se tecken och under, tror ni inte.” Människor kan inte tro på Gud om de inte får se Hans kraft inbäddad i sådana tecken och under.

1. Gud den Allvetande vet allt

Gud vet inte bara vad vi säger och gör utan också vad som finns i våra hjärtan, till och med våra tankar som blixtrar förbi i våra sinnen. Det beror på att Han har skapat oss, som det står i Psaltaren 139:13, ”Du har skapat mina njuror, du vävde mig i moderlivet.” Han vet också vad som händer just nu och förutser vad som ska komma.

I Bibeln finns det många profetior som handlar om den kommande Frälsaren för hela mänskligheten, Israels förstörelse och återuppbyggnad, och om sådant som kommer att ske i den sista tiden. Dessa profetior har blivit uppfyllda. Och genom människor som Gud anser vara värdiga uppenbarar Han sådant som kommer att ske. Amos 3:7 säger, ”Ty HERREN, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.”

Även idag uppenbarar Gud sådant som ligger i framtiden genom människor som kommunicerar med Honom på djupet. Jag har också förmedlat många profetior som Gud har uppenbarat för den här församlingen. Jag förutsade till exempel att Taewoo Roh skulle väljas till president i Sydkorea 1987, och att han skulle efterföljas av presidenterna Youngsam Kim och Daejung Kim. Jag förutsade också att Ronald Reagan skulle väljas till president över Förenta Staterna och Margaret Thatcher till premiärminister i Storbritannien. Gud har också uppenbarat för mig i förväg om Indiens premiärminister Indira Gandhis död och fd Sovjetunionens generalsekreterare Chernenkos död.

Jag har också profeterat om oljepriset och om Mellanösterns framtid, och om hur de tre stora nationerna och unionerna – dvs. USA, EU och fd kommunist och kommunist-kontrollerade Kina och Ryssland – skulle växa till att bli de tre stormakterna i världen. Jag har också förutsett Sydkoreas misslyckande vad gäller ”solskenspolicyn” som syftade till att engagera och involvera Nordkorea, och hur Nordkorea tillfälligt skulle öppna sina dörrar, men snart stänga dem igen.

Jag har profeterat om många andra ämnen och händelser, och alla har uppfyllts eller håller på att uppfyllas. Vår Gud, som vet vad som händer just nu och i framtiden i världshistorien, vet också om vad som ligger framför var och en av oss. Jag uppmanar dig att alltid vandra på framgångens och välsignelsens väg genom att överlåta varje del av ditt liv till Gud den Allsmåktige.

2. Guds allsmåktiga kraft som finns nedskrivna i Bibeln

Gud sände tio plågor över Egypten genom Mose just innan israeliternas utgång ur Egypten. Genom Hans kraft delades också Röda havet i två, vatten kom ut från en klippa, och bittert vatten vid Mara förvandlades till sötvatten. Genom Hans kraft profeterade Elia om en allvarlig torra som skulle vara i tre och ett halvt år. Och när han uppriktigt bad till Gud svarade Han med eld och lät ett kraftigt regn falla. Genom Hans makt blev döda människor uppväckta.

Även under Nya testamentets tid skedde gärningar från Gud den

Allsmåktige. Jesus uppväckte den döde mannen Lazarus, öppnade blindas ögon, Han botade de sjuka och människor med svagheter, och Han botade demonbesatta människor. Han stillade också vinden och havet och gick på vattnet.

Till och med efter Jesu uppståndelse och uppstigning blev Guds kraft manifesterad, genom Jesu lärjungar. När det gällde aposteln Petrus bar folk ut de sjuka på gatorna så att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi (Apostlagärningarna 5:15). Och när det gäller aposteln Paulus lämnade sjukdomar människor och onda andar for ut när man på de sjuka lade näsdukar och klädesplagg som hade varit i beröring med hans kropp (Apostlagärningarna 19:11-12).

Genom att manifesteras förundransvärd kraft bortom mänsklig kapacitet längtar Gud efter att alla människor ska möta Honom och nå frälsning.

3. Gud den Allsmåktiges gärningar än i dag

Bibeln säger oss att Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet (Hebreerbrevet 13:8). Det är därför som Guds kraft genom Jesus Kristus kan manifesteras även i vår tid.

Manifestationer av sådana kraftfulla gärningar från Gud har skett i vår församling, Manmin Central Church, sedan dess start. Vittnesbörd om helande från alla slags obotliga sjukdomar tas emot från hela världen varje vecka. Det är en fantastisk sak att det är så många människor som har upplevt helande från deras sjukdomar och svagheter inte bara när de personligen tagit emot min bön utan också när de har tagit emot min bön över internet eller genom GCN.

Många gifta par som varit barnlösa i flera år, ja till och med dussintals år, har fått föda barn. Det har kommit mängder av böneämnen och fotografier på sjuka från utlandet över fax och e-post och när jag ber med mina händer på människors namn eller fotografi spränger Guds kraft tiden och rummets begränsningar. Närhelst jag har hållit i särskilda väckelsemöten i Korea och utomlands i kampanjer har jag bett för de sjuka från scenen eftersom jag inte kunnat lägga mina händer på dem alla. Ändå har en oerhörd mängd av människor tagit emot helande på

samma gång och gett ära till Gud. Ett oräkneligt antal människor, som inte personligen kunnat närvara vid sådana väckelsemöten eller kampanjer, har vittnat om helande bara genom att ha sett via internet, satellit eller på tv. Efter kampanjerna har ett stort antal människor över hela världen sänt in sina vittnesbörd på fax eller e-post.

Låt oss nu se på de under som Gud den Allsmåktige har gjort. På sommarretreat och särskilda tillställningar har Manminmedlemmar fått uppleva de sätt som Gud styr över vädret på. När jag bad med tro har kraftiga skyfall upphört och andra gånger har moln dragit ihop sig från himlens fyra hörn för att beskydda Manmins medlemmar från den brännande solen då de förberett för utomhusaktivitet. Det är omöjligt att sammanställa det exakta antalet bevis eller tillfällen då vår församling och dess medlemmar har sett och upplevt helande från sjukdomar och svagheter, extraordinära mirakler, tecken samt under i naturen som involverat moln, stjärnor och regnbågar.

Sådana fantastiska gärningar sker än i dag eftersom Guds kärlek inte bara vill göra oss fria från sjukdomar och svara på våra böner utan också öppna upp vägen till frälsning för alla människor.

Kära bröder och systrar i Kristus, till och med idag gör den levande Guden alla slags under som helt enkelt är bortom mänsklig förmåga. Jag ber i Herrens namn att ni genom att tro på denne Allsmåktige Gud ska kunna ge ära till Honom och leda mängder av själar till vägen till frälsning.



Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds uttandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gåringar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlätta genom Jesu Kristi återlösnings blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Telefon: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
E-post: manmin@manmin.kr
Utgivare: Dr. Jaerock Lee
Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

Underbart liv genom att följa det sanna värdet

Låt oss nu ta en titt på det underbara liv som de som blir förnyade genom att inse livets sanna värde har, vilket i sin tur kommer att tjäna som en möjlighet för oss att själva äga det sanna värdet.



'Aposteln Paulus' ansåg att allt som han förr hade sett som dyrbart var skräp

Paulus var jude och en farisé som strikt höll lagen. Han var född som romersk medborgare och hade studerat under Gamaliel, den främste skriftlärd på den tiden. Han var mycket stolt över sig själv. Han tyckte om att vinna debatter med andra med sin kunskap, och han accepterade inte något som inte stämde med vad han tyckte.

Men från den stund han mötte Herren på sin väg till Damaskus förvandlades hans liv helt totalt. Han såg på det han förr hade sett som dyrbart och som en vinst för honom nu som skräp (Filipperbrevet 3:7-9). Han gav upp sin rikedom, berömmelse och tid och tog också emot svåra förföljelser och lidanden med glädje om det var för att han hade predikat evangelium. Han dog som en martyr (Apostlagärningarna 20:24).

Aposteln Paulus såg paradiset i den tredje himlen (2

Korintierbrevet 12:2-4) och det var mer än nog för att räkna all jordisk glans som skräp och ingenting annat (2 Korintierbrevet 11:23-28).



I den här världen förändras till och med väldigt dyrbara tings värde allteftersom tiden går. Men det som är givet av Gud som är ande förändras aldrig. Efter vilken nivå av tro du växer i och hur mycket den godhet du har i hjärtat i växer kommer också himlens värde inom dig att växa.

Om du har himlen som ditt mål och inte följer det som är fåfängligt (Predikaren 1:2) kan du leva ditt kristna liv i en gudagiven bekvämlighet, lycka, glädje och tacksamhet. Om du lyder Guds Ord och efterliknar Herren, kommer den trofaste Guden att uppfylla sitt löfte och du kommer inte behöva oroa dig över någonting (Matteus 6:31-32, 7:7-11).

'Nikodemus och den första församlingens troende hade ingen fruktan eftersom de kände sanningen'

Nikodemus var en judisk rådsherre. Han kom till Jesus mitt i natten och fick höra om återfödelse och hemligheten med evigt liv (Johannes 3:1-21). Eftersom han hade viss fruktan kvar i sitt sinne kom han till Jesus om natten då ingen kunde se honom.

Genom detta möte med Jesus förvandlades Nikodemus helt och hållet eftersom han fick tron som han hade törstat efter. Senare talade han öppet och frimodigt för Jesu sak inför fariséerna som planerade att döda Jesus. Han pekade hellre ut deras felaktigheter (Johannes 7:50-51).

Och efter korsfästelsen tog han med sig en blandning av myrra och aloe för Jesu begravning. Eftersom Jesu sanning var så dyrbar fick han frimodighet att säga att det som är rätt är rätt, även om det innebar att han kunde förlora sin höga position och makt, och till och med hans liv.

Detsamma gäller martyrer i den första församlingen. Ända från Herrens uppståndelse hade det pågått allvarlig förföljelse mot de kristna. De troende fick möta så många förföljelser bara för att bevara deras tro och de fick lida martyrdöden genom många hemska straff. En del av de som blev martyrer var generaler eller fruar till

dem. De blev dödade tillsammans med fattiga bönder och slavar. En del var unga, friska män. Andra var svaga och gamla. Ytterligare andra var små flickor. De uppmuntrade varandra att bevara tron. Även när de stod inför våldsamma lejon, accepterade de döden med frid och prisade Gud. Som en frukt av deras martyrskap utan fruktan erkände det romerska imperiet kristendomen och det ledde till att evangeliet spreds över hela världen.



Inte ens små barn eller bräckliga äldre damer kommer att ha någon fruktan om de har hopp om himlen och sann kärlek. Men de som följer denna världens begär kan inte ha denna frimodighet ens om de är starka, unga män.

Men om de verkligen tror på himlens härlighet kommer de inte handla med fruktan eller tvivel. De oroar sig inte om att förlora deras ägodelar. De kompromissar inte med världen. De har tro och hopp om himlen, och de älskar Gud som har gett dem hoppet. Därför kan de göra allt med självförsikt (1 Johannes 4:18). Därför behöver vi ödmjuka oss och söka andras bästa hela tiden, och bli modiga som lejon för Guds härlighets skull.

'Två vittnen' har insett det sanna värdet

Den tjänst som de två vittnen som det står om i Uppenbarelseboken 11:3-13, kommer öppnas upp under den sjuåriga vedermödan. Vittnena kommer göra stora kraftgärningar från Gud i deras tjänst och människor kommer vara rädda för dem, men när tiden är inne kommer de att bli tillfångatagna av antikrist och bli dödade.

Ända sedan barndomen har de båda varit troende inom judendomen men de har törsten efter sanningen i deras hjärtan. De har ständigt en konflikt i sina hjärtan och tänker, "Är denna tro verkligen sann? Vem är den Kristus som de kristna talar om?" Vid en punkt nära den sjuåriga vedermödan kommer de att komma i kontakt med helighetens evangelium och förstå sanningen. Då

bestämmer de sig för att ge sina liv till Herren. Även när de blir lämnade kvar här på jorden för vedermödan och när de blir förföljda av antikrists makt, kommer deras brinnande iver för uppgiften aldrig att svalna. I det att de gör sina uppgifter kommer de nå en ärofylld position i himlen.



Jesus tog lidandet på det avlägsna korset utan synd för att frälsa mänskligheten och Han övervann döden och uppstod. Han lovade oss härligheten i den allra dyrbaraste himlen och sände oss den Helige Ande.

Vår kärleksförklaring till Herren, våra löften till Herren om att bli helgade och vårt brinnande hopp om Nya Jerusalem får inte förändras.

”Helighetens evangelium är verkligen Guds Ord som ger liv till församlingar”



Biskop Kabutu Nshimbirwe Biriage, Ordförande i Bethsaida Churches, DR Kongo

Jag är ordförande i pastorsorganisationen Kibu Pastors' Association, professor vid Goma University och biskop ordförande i Bethsaida Churches.

Femhundra sextioen församlingar hör till Bethsaida Churches och vi har skolor från grundskola till universitet. Jag hörde talas om Manmin Central Church från äldstebroder Muhindo som går i Nairobi Manmin Holiness Church i Kenya. Han berättade att bibliska verk sker i församlingen och jag blev intresserad av det.

I november 2015 gick jag på Nairobi Manmin Churchs 15:e jubileumsgudstjänst och fick höra talas om Dr. Jaerock Lees kraftfulla gärningar och helighetens evangelium genom Biskop Dr. Myongho Cheong. Jag blev väldigt glad när jag hörde det.

Jag var säker på att Dr. Lees budskap är livets ord som ger liv till församlingar och som leder människor till himlen. Jag blev berörd av Dr. Lees böcker *Budskapet om Korset; Mitt Liv, Min Tro; och Måttet av Tro*.

Jag insåg att det centrala i evangeliet är att omskära ens hjärta, och jag tänkte att jag skulle arbeta tillsammans med

Manmin för att få den Helige Ande gärningar att överflöda. I juni 2016 bjöd jag in Dr. Cheong till pastorsseminariet som hölls i Goma och i full enhet registrerades alla församlingar i juli som Manmins församlingsgrenar.

Nu planerar vi ett stort projekt för att etablera högskolan Manmin Bethsaida Bible College för att sprida helighetens evangelium. Vi förbereder för start av kurser på fem center i de östra delarna, i bl a Goma, Bukabu, Ubira och Baraka. Omkring 800 seminariestudenter registrerade och har längtat efter att få lära sig helighetens evangelium genom programmen.

I början av oktober åkte jag till Manmins Central Church 34:e jubileumstillställning för att personligen få träffa Dr. Jaerock Lee. Jag kunde se att det var en stor församling och föreställningen var så bra att det kändes som om jag såg staden Nya Jerusalem framför mig.

Till raga på allt var jag så glad över att personligen få träffa Dr. Lee. Han kommunicerar med Gud genom bön och använder kraften, men han är väldigt ödmjuk och jag blev väldigt berörd av honom. Jag vill följa hans exempel i bön. Jag tackar Gud som har låtit mig få möta honom och till Manmin som accepterade mina församlingar och lät mig starta bibelhögskolan.



”Gudagivna välsignelser överflödade på det 34:e jubileumet”

Manmin Central Churchs 34:e jubileum var mer speciellt än någonsin. Vädret var väldigt varmt den 4 oktober, vilket var fem dagar innan jubileet. På grund av sommarhettan var den högsta temperaturen 29 grader Celsius. Men det sjönk och den 8 oktober var det 21,8 grader Celsius. Gud har alltid låtit oss ha det bästa och mest optimala vädret under församlingens stora tillställningar och ibland har Han låtit regn falla innan tillställningar för att rensa omgivningarna. Även denna gång regnade det, från fredag eftermiddag till tidig lördag morgon.

På lördag morgon gjorde Kvinnornas Missions medlemmar koreanska traditionella pannkakor i det allra bästa vädret. De svalkande vindarna fortsatte att blåsa så att de pannkakorna som var färdiga blev kylda. Vi kände Guds beröring i det att Han kontrollerade vädret och vi var glada när vi städade kyrksalen och förberedde mat.

Den 9 oktober hade meteorologerna förutspått att det skulle bli kallt med 17 grader som högsta temperatur och starka vindar som skulle göra det ännu kallare. Men vinden mojnade i området runt omkring kyrkan. Det var soligt och uppfriskande väder. Det varma solskenet lät våra församlingsmedlemmar äta lunch i den bästa temperaturen mellan 23 och 24 grader!

När jag betjänade gästerna från utlandet såg jag dem uppleva

Guds gärningar genom Huvudpastor Dr. Jaerock Lees bön.

Jag var så stolt över att vara medlem i Manmin. Många biskopar som kom från Afrika och Egypten uttryckte sina tacksamma hjärtan och visade sin kärlek och respekt för Huvudpastorn.

Dr. Mikhail Morgulis, ordförande i Spiritual Diplomacy, USA bad Huvudpastorn om att be för hans land som hade drabbats av orkanen Matthew som var en storm i kategori 3. Den 8 oktober, när Huvudpastorn bad under jubileumsgudstjänsten på kvällen, försvagades den till kategori 1 och dog ut som en tropisk cyklon.

Gästerna berömde också vår församling och medlemmarna. Jag kände mig tacksam till Huvudpastorn som andligt föder oss med rätt undervisning. Jag var så lycklig över att inse den härlighet som finns inbäddad i namnet Manmin, fylld av Guds välsignelser och härlighetsfrukter!



Senior Diakonissa Hyunsuk Cho, ordförande över Kvinnornas mission, Manmin Central Church



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
E-post: webmaster@gcnetv.org



Manmin International Seminary

Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



World Christian Doctors Network

Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com