

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 38 26 MARS 2017

”Hans hemlighetsfulla skapelse var full av Gud kärlek till mig”

Dr. Jaerock Lees bibelstudiebok för unga, *Försynen i de sju dagarna* har publicerats



”Hur kunde hela världen skapas genom enbart ord?”
”Var det bara magma som övertäckte hela jorden?”
”Hur kunde växter skapas före solen när solen behövs för att växterna ska kunna leva?”
”Varför försvann dinosaurierna?”

Den 24 februari 2017 publicerades Dr. Jaerock Lees femte bibelstudiebok

för unga, *Försynen i de sju dagarna*. Boken beskriver Guds gåtfullhet i Hans skapelse och Hans kärlek som är fördold i den.

Baserat på Dr. Lees föreläsningar om 1 Mosebok som han tog emot från Gud, illustrerar boken den försyn Gud hade när Han iordningställde jorden i sju dagar för att kunna

kultivera mänskligheten.

Med hela sitt hjärta lade Gud en stark grund för jorden som skulle finnas en väldigt lång tid, skapade allt på sex dagar, och vilade på den sjunde. Försynen i hela den här processen presenteras i bokens tio kapitel med vackra illustrationer.

Varje kapitel har

underrubriker som heter ”Skapelsens mysterier” vilket visar bevis på Guds skapelse som finns i människans kropp, djuren, växterna och naturen.

Exempel på sådana ”mysterier” är ”Mer än 60 triljoner celler”, ”Hur myrorna använder sig av solen”, och ”Växter med självförsvarsförmåga”.

De intressanta ämnen uppmuntrar barnen att själva fundera på skapelsens sanningar.

Det finns också andra bibelstudieböcker för unga, som ”Godhet”, ”Nycklar till god studieförmåga”, ”Kraft som öppnar de himmelska portarna” och ”Låt oss åka på en resa till himlen”.

Visionsföreläsningar för barn under vinterlovet 2017

Den 20-21 februari 2017 arrangerade barnens söndagsskola visionsföreläsningar för barn 2017. Manmins barn fick möjlighet att upptäcka sina gåvor, få sina drömmar att växa, lära sig livets visdom från Bibeln, och ännu mer växa upp i ande och kropp.

På morgonen den första dagen studerade de Bibelns grunder i två sektioner, Gamla och Nya testamentet, tillsammans med vice rektor och pastor Seongsik Jang. Titeln var ”Wow! Jag kan förstå Bibeln!” På morgonen den andra dagen fick de lära sig om bibliska föredömen och vilken tro Gud vill att de ska ha, genom rektorn och pastorn Minkyung Chos klass: ”Abraham, Guds vän” och ”Josef, en passage till Guds förbund”.

På eftermiddagen den första dagen lärde de sig att laga pizza och kanapé med diakon Youngman Kim, och på den andra dagen fick de göra ljusfontäner med optiska fibrer tillsammans med diakon Jonghoon Kim, en instruktör i naturvetenskap.





Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

Människans frälsning förberedd före tidernas begynnelse

”Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta” (Apostlagärningarna 4:12).

Du kanske har mött människor som undrat varför det inte finns något annat namn som har getts genom vilket vi kan bli frälsta förutom genom Jesus Kristus. Du kanske till och med har mött människor som har varit kritiska till detta. Låt oss nu ta en titt på varför Jesus Kristus kan vara vår Frälsare.

1. Människans frälsning förberedd före tidernas begynnelse

Om människan inte får uppleva olycka och stress, kan hon inte uppskatta sann lycka. Det är bara när människor får lida i sorg och lidanden som de kan förstå värdet av sann lycka och vara tacksamma från hjärtat. Gud placerade trädet med kunskap om gott och ont och förbjöd Adam att äta från det så att människan en dag skulle börja förstå relativiteten. Gud gav också Adam fri vilja genom vilken han kunde fatta sina egna beslut, och till slut blev det så att Adam övergav Guds befallning och åt från trädet med kunskap om gott och ont.

Med hjälp av att observera hur människor idag sakta genomsyras av synd och ondska, kan vi förstå hur det gick till när ondskan kom in i Adam. Ett barn som jämt slår andra barn var till exempel inte sådan från början. Han hade förstås syndfulla karaktärsdrag på grund av ursprungssynden han var född med. Men innan han utvecklade den onda vanan att slå andra barn hände något

som gjorde att barnet accepterade den onda handlingen. Först kanske han såg andra slå, sedan upprepade han det själv en eller två gånger, och sedan blev han själv någon som slog andra människor.

Med sin fria vilja åt Adam från trädet med kunskap om gott och ont efter att ha fallit för ormens frestelse. Precis som Gud hade varnat honom, ”Kommer ni att döden dö”, dog Adams ande. Adam skildes från kommunikationen med Gud och blev en slav till fienden djävulen.

Det skedde som det står i Romarbrevet 6:16, ”Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder: antingen synden, vilket leder till död, eller lydningen vilket leder till rättfärdighet?” Det ledde till att Adam var tvungen att överlämna den makt och härlighet som han hade fått som härskare över skapelsen till fienden djävulen (1 Mosebok 1:28; Lukas 4:6).

Sedan dess har människans hjärta gradvis blivit ondare och ondare. Fienden djävulen kommer också med sjukdom, fattigdom, katastrofer, tårar, sorger och lidanden över människor och får dem till slut att hamna i helvetet. Ändå hade inte Gud i sin försyn planerat att människan skulle hamna i helvetet utan att leder henne relativiteten i den här världen, att bli riktigt kultiverad och bli kvalificerad för att komma in i himlen.

Eftersom Gud i förväg redan när Han planerade mänsklighetens kultivering visste att Adam skulle äta från trädet med kunskap om gott och ont förberedde Han vägen till frälsning för den syndfulla mänskligheten. Den vägen är Jesus Kristus. Men Gud dolde denna väg ända tills den utvalda tiden var inne.

2. Vägen till frälsning för människan och lagen om återlösning av landet

Hur kunde då den syndfulla mänskligheten nå frälsning? Gud planerar och utför allt i sin kärlek och rättvisa. Eftersom Gud gör allt i linje med den andliga lagen och ordningen ger Han också förlåtelse och frälsning för syndare i sin fullkomliga rättvisa.

Enligt den andliga lagen som lyder, ”Syndens lön är döden”, måste någon betala priset för synden å våra vägnar, vi syndare, för att frälsa oss alla. Det var därför Jesus, Guds Son, blev kött, kom till denna jord och dog på träkorset för att återlösa alla människor från synderna. De som inte tror på detta kommer dock alltid att fråga, ”Varför kan vi bara ta emot frälsning genom tro på Jesus Kristus?”

Ändå är det som Bibeln säger oss i Apostlagärningarna 4:12, ”Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta” och ingen annan än Jesus kan vara Frälsaren och ingen kan ta emot frälsning utom genom att acceptera Honom som deras Frälsare.

Varför är det så att Jesus Kristus är vår ende Frälsare? Det beror på den andliga lagen. Hela mänskligheten var på väg mot döden på grund av Adams synd för att den andliga lagen säger, ”Syndens lön är döden”. När alla människor blev slavar till fienden djävulen och Satan, blev den andliga lagen tillämplig som säger ”Om ni ställer er som slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder”.

Genom vilken andlig lag kan en syndfull mänsklighet få förlåtelse och frälsning? Vi finner svaret på denna fråga i ”Lagen om återlösning av landet” i Bibeln.

3 Mosebok 25:23-25 säger, ”När ni säljer jord, skall ni inte sälja den för all framtid, ty landet är mitt. Ni är främlingar och gäster hos mig. I hela det land ni får till besittning skall ni medge rätt att köpa tillbaka jordegendom. Om din broder blir fattig och säljer något av sin besittning, skall hans återlösare komma till honom och lösa tillbaka det brodern har sålt”. Denna lag fastställdes gällande transaktioner av land i Israel och kan även tillämpas på människan, som är formad av markens stoft.

Gud delade och fördelade Kanaans land till Israels stammar och familjer och eftersom allt land tillhör Gud, kan människan inte sälja det som hon vill. Om ägare till ett landområde blev fattig och tvingades sälja landet,

kunde hans närmaste anhörig köpa tillbaka och lösa tillbaka det till ägaren. Det är i denna lag som gäller återlösning av land som vägen till frälsning finns inbäddad för hela mänskligheten. Det beror på att lagen om att sälja och köpa tillbaka land står i direkt relation till människan som formades av markens stoft.

I 1 Mosebok 3:19 säger Gud till Adam, ”I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden, ty av den har du tagits. Jord är du, och jord skall du åter bli”. I 1 Mosebok 3:23 läser vi, ”Och HERREN Gud sände bort dem från Edens lustgård, för att de skulle bruka jorden som de tagits från”.

Lagen om återlösning av landet har en direkt relation till det sätt som människan, som hade tagits från jorden och överlämnades till fienden djävulens hand, kan återlösas till Gud. Precis som hela landet tillhör Gud, har Han begränsat Adams makt, vilket betyder att det som tillhör Honom inte kan säljas ”för alltid”.

Det var den lag som både Gud och fienden djävulen kom överens om då Adam syndade och lämnades över till fienden djävulen. Även om Adam därför blev slav till fienden djävulen och tvingades lämna över hela sin auktoritet, kunde återlösningen av landet ske om en person kunde uppfylla lagen, och då skulle fienden djävulen tvingas lämna tillbaka det som hade ”blivit överlämnat” till honom.

Eftersom Gud redan i förväg visste att Adam skulle äta från trädet med kunskap om gott och ont, förberedde Han Frälsaren som kunde uppfylla lagens krav för att en återlösning av landet skulle kunna ske, och den Frälsaren är Jesus Kristus. Det kommer att beröras mer i nästa upplaga av *Manmin Nyhetsbrev*.

Kära bröder och systrar i Kristus, Gud förberedde Jesus Kristus och dolde denna hemlighet redan före tidernas begynnelse. När tiden var inne, kom Jesus till jorden i köttet och uppfyllde sitt uppdrag som Frälsaren. Jag ber i Herrens namn, att ni kommer att tro på Jesus Kristus som Frälsaren, bekänna er tro på Honom, och på så sätt nå frälsning.

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds uttandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gäringar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra syndar enbart blir förlättna genom Jesu Kristi återlösnings blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
 E-post: manmin@manmin.kr
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin



Överflödande frukt av evangelisation

Att predika evangelium är för frälsta troende inte bara Guds vilja, det är Herrens stora befallning.

Att predika evangelium var också Herrens sista önskan till sina älskade lärjungar (Matteus 28:18-20).

Aposteln Paulus sade i 1 Korintierbrevet 9:16, "Att jag predikar evangeliet är inget jag ska ha beröm för, det är ett måste för mig. Ve mig om jag inte predikar evangeliet!"

"Låt oss nu se på hur trons förfäder älskade Gud och bar överflödande frukt av evangelization".

För det första:

den Helige Andes fullhet

I Apostlagärningarna tog Petrus emot dopet i eld och den Helige Ande efter Herrens uppståndelse, och blev överläten till att be dagligen. När han predikade evangelium blev omkring tre tusen själar frälsta. När han tog tag i en man som hade varit lam sedan födseln, började mannen gå och hoppa omkring. Han proklamerade så värtaligt och med auktoritet att Jesus är Kristus att översteprästerna att de skriftlärdade inte kunde motsäga hans predikan. Han predikade frimodigt om vad han hade sett och lärt sig när han var med Jesus.

Innan han tog emot dopet i den Helige Ande och dopet i eld, förnekade Petrus Jesus tre gånger, till och med inför en tjänsteflicka, för att han var rädd. Efter att han tagit emot den Helige Ande och kraften blev han i stället Herrens vittne som frimodigt predikade Jesus Kristus i jordens alla hörn.

När vi evangeliserar och når ut till andra, predikar vi evangeliet om Jesus Kristus, om budskapet om korset och himlen. Det är andlig krigföring genom vilken vi tar tillbaka Guds barn som hade tagits bort av mörkrets makt på grund av Adams överträdelse. Därför behöver vi ta emot den Helige Ande och bli fyllda med den Helige Ande genom brinnande bön. Bara då kan vi frälsa många själar genom gudagiven vishet och kraft.

En del säger att de inte är så bra på att evangelisera eftersom de är introverta. Men om du är fylld av den Helige Ande, kommer du märka att du inte kan hålla det inne eller inte proklamera det! Därför behöver vi först bli fyllda med den Helige Ande och predika evangeliet med en brinnande längtan i våra hjärtan.

För det andra:

den Helige Andes röst, maning och ledning

Vi behöver predika evangelium för andra genom den Helige Andes gärningar och i Guds vilja. Om vi inte gör det spelar det ingen roll hur mycket vi försöker evangelisera, vi kan ändå inte bara tillräckligt med frukt eller så kanske vi till och med går emot Guds vilja. För att därför kunna leda människor till församlingen i Guds vilja, behöver vi höra den Helige Andes röst i våra hjärtan och ta emot Hans maning och ledning.

Vi behöver inte fundera på om personen vi vill evangelisera till kommer att tro på vad vi har att säga eller inte. Vi behöver inte tänka, "Kommer det här fungera för att han ska få hjälp åt rätt håll?" Vi behöver bara predika frimodigt om vår Frälsare Jesus och om Gud Skaparens kraft utifrån hur den Helige Ande leder oss. Det är också väldigt viktigt att ta emot vishet från Gud i den Helige Andes gärningar i alla situationer. Ibland är det bättre att vi predikar om himlen och helvetet, ibland om vittnesbörd om helande från andra troende, och ibland att vittna om ekonomiska välsignelser. Då kommer de att öppna sina hjärtan.

Bara när vi predikar ordet som är det allra nödvändigaste för varje person genom den Helige Andes ledning och maning kommer de att öppna sina hjärta snabbt och ta emot tro och liv. Det leder till att evangelisationen bär frukt. För att kunna göra det behöver vi som är predikanter först bli helgade genom ordet och bönen (1 Timoteusbrevet 4:5).

För det tredje:

ett exemplariskt liv i allt

I Titus 2:7-8 står det, "och var själv ett föredöme i goda gärningar. Din undervisning ska förmedla oförfälskad sanning och värdighet. Den ska vara sund och oklanderlig, så att din motståndare måste skämmas när han inte har något ont att säga om oss". Troende behöver vara exemplariska människor så att de har frimodighet inför Gud och människor och Satan inte kan komma med anklagelser mot dem.

Troende som ofta predikar evangelium kan försöka sprida Kristi väldoft inom det område han har inflytande på och vinna andra människors hjärtan. Han kan visa kärlek i handlingar, inte bara med ord och tal. Han kan visa goda exempel på att älska sin nästa genom att hjälpa de som har behov. Han kan tjäna alla människor på ett ödmjukt sätt och söka andras bästa. När en sådan troende som praktiserar generositet med dygd och kärlek i sina handlingar predikar evangeliet, kommer människor med största sannolikhet att lyssna på honom.

Och en del kan lära sig Guds vilja genom att se på predikantens liv, och följa hans exempel. De kan lära sig sanningen, växa i sin tro genom honom, och bli veteliknande troende. Som ett barn växer genom att lära sig ord och uppförande från sina föräldrar, är det troligt att nykomlingar lär sig av den personen som ledde dem till församlingen. Därför ska vi alltid vara goda föredömen i allt.

För det fjärde:

uppriktig trofasthet med liv

Aposteln Paulus predikade evangelium under svår förföljelse och svårigheter, men hans passion för själarnas frälsning svalnade aldrig. Jesus sade, "Jag törstar" för att uttrycka sitt ivriga hjärta för att frälsa själar, även medan han var döende på träkorset. Han ber fortfarande för själars frälsning utan att äta någonting. Om vi känner Hans hjärta, kommer vi med uppriktigt hjärta predika evangeliet som aposteln Paulus gjorde.

I Bibeln står det om en del som blev hånade och piskade, andra blev bundna och kastade i fängelse, ytterligare andra blev stenade eller fick svälta. Andra blev halshuggna eller sågade mitt itu, eller blev vilddjurs föda, eller korsfästa eller brända till döds. Mängder av människor har blivit martyrer. Gud kommer att återgälda vår tid och våra pengar som vi spenderat på att frälsa själar och övertäcka våra uppriktiga hjärtan med härlighet.

Låt oss därför gå in i den härlighetsfulla position och skina som solen i himlen genom att leda många människor till rättfärdighet genom evangelisation. "Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda, inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättvisa, varna och förmana med allt tålmod och all undervisning" (2 Timoteusbrevet 4:1-2).

”Min syn förbättrades genom Guds kraft!”

Pastor Geumran Hwang, 54 år, pastor kinesiska församlingen, Manmin Central Church



med mig. Med dem på var det fortfarande suddigt och jag såg dubbelt eller till och med tredubbelt. De var

År 2014 tog jag ett syntest inför att få körkortet och det visade att min syn hade försämrats till 0.5/0.3. På höger öga hade jag dessutom så svår skelning att inte ens mina glasögon kunde korrigera synfelet. Jag fick rådet att använda multifokala linser men de fungerade inte för

väldig obekväma att använda. Men utan glasögon kunde jag inte se rubrikerna på skärmen under gudstjänsterna. Jag gav upp försöken att försöka läsa dem.

Jag bad för min syn varje gång jag tog emot huvudpastorn Dr. Jaerock Lees bön för de sjuka efter predikan. I juli 2016 sade huvudpastorn att Gud skulle bota människor med ögonrelaterade sjukdomar under ledarskapskonferensen och under Manmin Sommarretreat. Jag förberedde mig för att ta emot svaret.

Den 8 augusti 2016 under seminariet på Manmin Sommarretreat 2016, tog jag i mitt hjärta emot huvudpastorns bön om förbättrad syn. Efter det började jag se tydligare och min syn förbättrades.

Den 15 november 2016 åkte jag till sjukhuset på en medicinsk undersökning och fick höra något fantastiskt. Min syn hade förbättrats till 1.5/0.9! Jag var så överraskade att jag tog ett nytt test och resultatet var likadant. Jag såg tillbaka på tiden efter retreaten. Jag hade inte haft på mig glasögonen och ändå hade jag kunnat läsa rubrikerna på skärmen!

고혈압	수축기 혈압 (mmHg)	100	정상	정상 (기준)	정상
	이완기 혈압 (mmHg)	70	정상	정상 (기준)	정상
시각-청각 이상	시력 (좌/우)	1.5 / 0.9	□ 고음	청력 (좌/우)	정상 / 정상

Den 15 november visade en kontroll att hennes syn hade förbättrats från 0.5/0.3 till 1.5/0.9.

”Jag blev botad från polyper på stämbanden! Nu kan jag prisa Gud!”

Broder Hojae Kim, 27 år, Unga vuxnas mission, Manmin Central Church

I oktober 2013 blev jag hes i rösten. Det kan ha varit för att jag hade övat att sjunga så mycket inför intagningsprovet till högskolan. När jag åkte till sjukhuset sa läkaren att jag hade knutor på stämbanden och sade till mig att inte använda min röst så mycket. Men jag slutade inte att öva. Jag hade inga problem förutom att min röst var lite hes.

I början av 2014 började jag på högskolan men min röst hade förvärrats. Jag var tvungen att ta ledigt en termin. I slutet av 2015 hade knutorna på stämbanden blivit så allvarliga att jag förlorade rösten. I juni 2016 kunde jag inte ens få ut ord över mina läppar. Det var så allvarligt att jag till och med utvecklade social fobi.

Jag var på en stämbandsklinik och fick mina stämband undersökta. Knutorna på mina stämband hade

blivit till polyper. Läkaren sade att det inte kunde läkas på naturlig väg och att en operation var nödvändig. Det skulle också ta en längre tid att läkas efter det.

Jag ville ge ära till Gud med min lovsång och fick tro att Gud, som botar alla slags sjukdomar och till och med uppväcker de döda, kunde bota mig.

Jag gick på Manmins bönecenters gudomliga helandemöte och förberedde mig för kommande

Manmin Sommarretreat med ordet, omvändelse och bön.

I augusti 2016 deltog jag i Manmin Sommarretreat 2016. Den första kvällen tog jag

emot Huvudpastor Dr. Jaerock Lees bön för de sjuka. Jag hade en fantastisk stund fylld av Anden och lycka under retreaten.

Två veckor senare kände jag vätska i min hals och sprang till badrummet. När jag spottade ut det var det blod. Jag förväntade mig att det var Guds svar och åkte till sjukhuset. Min läkare sa, ”Det är nästan omöjligt för polyper att spricka av sig själva...” och han tillade att jag hade tur. Polyperna på stämbanden var borta!



Polyper på högra stämbandet på grund av överansträngning



Polyperna försvann efter bönen



”Jag blev fri från smärtor från ovariecyster!”

Syster Pani Janet Davila Vijanueva, 39 år, Peru Manmin Church



Jag hade onormala symtom under flera månader. I början av 2013 gick jag på en medicinsk undersökning och fick höra att jag hade en cysta på äggstocken. Medan jag funderade på vad jag skulle göra, leddes jag till Peru Manmin Church av en bekant. Jag fick se många medlemmar uppleva Guds kraft och började längta efter att ta emot helande från Gud.

Jag ville inte använda världsliga metoder och längtade efter att ta emot helande genom tro på Gud. I april 2014 tog jag emot min församlingsspastors bön med näsduk som Dr.

Lee hade bätt för (Apostlagärningarna 19:11-12). Efter det åkte jag till sjukhuset för att göra en ny undersökning. Det visade sig att den vaginala flytningen och båda äggstockarna hade blivit normala igen och mesometriet hade återhämtat sig normalt. En infektion på äggledaren blev också botad. Jag kände mig så tacksam.

Men snart förlorade jag glädjen för att jag kände mig oroad över det upptagna livet och ekonomiska svårigheter, och jag blev stressad. Det slutade med att jag fick tillbaka cystorna på äggstockarna igen. Jag omvände mig från att inte ha bevarat nåden från Gud som hade getts

till mig utan kostnad och att jag hade känt mig bekymrad över livets omvälvningar. Jag bad brinnande till Gud om att få ta emot helande igen.

I juli 2015 hade Peru Manmin Church dess nionde jubileumsgudstjänst och helandemöte med näsdukar. Rev. Heesun Lee, Manmin World Guidance pastor, bad för mig med näsduken. Jag kände en utsäglig glädje och blev övertygad om att ett helande hade skett. Efter det fick jag veta att jag hade blivit fullständigt botad från cystorna på äggstockarna.



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org



Manmin International Seminary

Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



World Christian Doctors Network

Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com