

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 41 25 JUNI 2017



Genom GCN (Global Christian Network) som sänder i över 170 länder, verkar den Helige Ande och många vittnesbörd strömmar in

Ett stort antal GCN-tittare i omkring 170 länder har blivit förnyade genom helighetens evangelium och de kraftfulla gärningarna. GCN (Global Christian Network, www.gcntv.org) har producerat och sänt olika program med Huvudpastorn Dr. Jaerock Lees predikningar, hans kraftfulla tjänst, och uppträdanden som Manmin Central Churchs Performing Arts Committee har gett.

I Nordamerika, framför allt i USA, sänder GCN 24 timmar om dygnet via New York public TV no 17, Glory Star satellit, ROKU, och Amazon Fire TV. I Asien, Afrika, Europa och Oceanien sänder GCN via NSS6, ABS2, och AsiaSat5. GCN sänder sina program genom öppna tv-kanaler, satelliter och kabel-tv i samarbete med fler än 40 tv-bolag. GCN förser även andra tv-bolag med sina program: TBN Russia och CNL TV i rysktalande länder; Holy God TV i Europa; Love World TV i Storbritannien; Isaac TV i Pakistan; Enlace som är det ledande kristna tv-bolaget i Latinamerika, JBN i Honduras, CH17 i El Salvador och Christo Vision i Costa Rica.

Syster Christina Perez i New Jersey, USA, vittnar: "Jag tittar på GCN på kanal 17 som är

en öppen kanal. Jag fick insikt och frid i hjärtat genom Dr. Jaerock Lees predikningar." Syster Samira Tchiko i Chicago, USA, ser på GCN via satelliten Glory Star. Hon berättar att hon ser fram emot Dr. Lees predikningar nästan hela dagen. Många människor längtar efter livets ord och uttrycker deras tacksamhet över predikningarna.

Broder Carlos Gochez i El Salvador vittnade, "Jag ser på GCN via Enlace TV. Jag blev så förvånad över dessa fantastiska program och så djupt berörd av kraften och gudomligheten." Broder Carlos Saarmiento vittnade, "Dr. Lees andliga liv har haft en enorm påverkan på mitt liv." Syster Virginia Diaz tog emot så mycket nåd från GCN:s program på Enlace. Hon leddes till Colombia Manmin Church. Hennes dotter blev botad från ett funktionshinder i höften när mamman tog emot Dr. Lees bön.

Broder Anton Begus familj i Ukraina har blivit fans av GCN efter att ha tittat på program på TBN Russia. Han sade att han hade fått ekonomiska välsignelser i sitt företag efter att han insett och börja följa Guds vilja och kärlek genom Dr. Jaerock Lees predikningar. Många besökare vid *In Victory*, en ledande webbsida

för rysktalande kristna (www.invictory.org) har dessutom sänt in böneämnen till Dr. Lee via e-post och har fått uppleva helanden och svar.

Good news TV, vilket är den första kristna tv-stationen i Indien, sänder GCN:s lovsångsprogram i Indien och många andra länder ibland annat Mellanöstern och Afrika. En hindu-kanal som heter Shubhsandesh TV sänder Dr. Lees predikningar över kabel-tv och satellit. Från april 2017 började GCN:s program sändas över Air Tell TV som är en kommunikationssatellit för tv. Många tittare har sänt in entusiastiska gensvar, och många av dem har blivit botade från sina sjukdomar genom Dr. Lees bön för de sjuka efter hans predikan. Syster Kalpana Samaya blev botad från depression; syster Tara från sömnproblem och syster Shoba Shakar från smärta i öronen.

Dr. Lees predikningar och andra program på GCN sänds 12 timmar om dagen på Arulvakku GCN, Indien. Ordförande Abraham Vincent berättar, "Våra tittare har tagit emot många slags välsignelser genom Dr. Jaerock Lees bön för de sjuka. De har blivit fria från demonbesättelse och botade från cancer, lungsjukdomar och magsjukdomar. Även barnlösa par har fått barn."



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

”Nej, vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet, som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss” (1 Korintierbrevet 2:7).

Den fördolda visdomen som Gud förutbestämt före evigheten

hela tiden efter den kommande Frälsaren.

När Jesus hade fötts i Israel i en stad som kallades Betlehem för omkring 2 000 år sedan försökte fienden Satan döda Honom genom att uppegga kung Herodes som styrde över Israel på den tiden. Herrens ängel uppenbarade sig i en dröm för Josef och Josef flydde till Egypten med Jesus. Satan fortsatte att försöka döda Jesus många gånger genom att uppegga fariséernas och prästernas ondska, men Gud bevarade Honom alltid.

När Guds utvalda tid var inne, tillfångatogs dock Jesus av de onda och dog en fruktansvärd död på korset. Satan trodde att allt var löst eftersom Jesus hade dött, men däri låg Guds hemlighet. Genom att döda den syndfria Jesus, blev fienden Satan i själva verket ett redskap för att uppfylla Guds försyn.

2. Jesus korsfästes och uppstod

I enlighet med den andliga lagen som återfinns i Romarbrevet 6:23 där det står, ”Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre” kan dödsstraffet enbart utmätas till syndare. Men när fienden djävulen dödade den syndfria Jesus, bröt han lagen i den andliga världen och eftersom djävulen överträdde den var han tvungen att betala priset för det, att lämna över sin auktoritet – auktoriteten att råda över människan och kalla på döden.

Trots att Jesus dog på korset övervann Han döden och uppstod eftersom Han var utan synd. Den som därför tror på Herren som dog på korset och uppstod, kommer att bli fri från dödens makt och fienden Satan och tillåtas komma in i himlen (Romarbrevet 5:18–19). Dessutom uppfylldes Guds Ord som återfinns i 1 Mosebok – ”Han ska krossa ditt huvud” (1 Mosebok 3:15).

Om fienden djävulen hade känt till försynen i korset skulle han aldrig ha tillfångatagit Jesus och

dödat Honom (1 Korintierbrevet 2:8-9). Eftersom Jesus, som är ett med Gud, kände till denna försyn, dog Han på korset i lydnad till Guds vilja och uppfyllde på så sätt försynen i frälsningen.

Därför säger Romarbrevet 10:10 oss, ”Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst” vilket innebär att den som blir ett med Herren genom tro kan ta emot frälsning genom Guds nåd.

3. Vi kan ta emot frälsning när vi tror på och efterliknar Jesus Kristus

Vad betyder följande, ”Vi blir ett med Herren genom tro”? I Johannes 6:56 säger Jesus till oss, ”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom.” Att äta Människosonens kött och dricka Hans blod handlar om att vi gör bröd av Hans Ord, lever av det, och bevisar vår tro för Honom. Då kommer vi att förbli i Herren och Herren i oss.

Det är förstås inte lätt att lyda och leva efter sanningens Ord direkt efter att man har accepterat Herren. Men när man utifrån sitt hjärta strävar efter att lyda Guds Ord, kommer Gud erkänna förekomsten av ens gärningar som tro. Det är genom att göra bröd av Guds Ord och ta efter vår Herre som vi blir ett med Herren genom tro.

I Johannes brev 1:7 säger oss, ”Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.” När vi vandrar i Guds Ord, ”Ljuset”, kommer Jesu blod rena oss från all synd. Vi kommer dessutom kunna vara delaktiga i uppståndelsens härlighet och leva ett fantastiskt liv i det eviga himmelriket.

4. Vi blir Guds sanna barn när vi vandrar i Ljuset efter att ha blivit födda på nytt

I Uppenbarelseboken 3:20 säger vår Herre till oss, ”Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon

hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.” Vår Herre lovar att förlåta och vara med den som öppnar sitt hjärtas dörr och tar emot Honom.^[SEP]

För att öppna dörren till våra hjärtan måste vi först öppna dörren till våra tankar. När vi lyssnar på Guds budskap får vi inte hålla fast vid våra egna tankar eller vår egen kunskap utan acceptera Hans Ord. Bara då kommer den Helige Ande som kom in i våra hjärtan ge oss styrkan att leva av sann tro och Hans Ord.

Det är på det sättet vi föds på nytt av vatten och den Helige Ande, och den som blir född på nytt på detta sätt är Guds barn, vars namn är skrivet i Livets bok i himlen, där han nu har sitt medborgarskap. Precis som det finns regler och riktlinjer att lyda och följa i denna värld, finns det himmelska lagar, och de hittar vi i Gud vår Faders Ord. När vi vandrar i Ljuset, kommer vi inte bli uppeggade av fienden Satan. I stället kommer vi, ända tills vi når himlen, leva under Guds beskydd och i Hans överflödande välsignelser.

Kära bröder och systrar i Kristus, Apostlagärningarna 16:31 säger, ”Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj.” Kärlekens Gud förberedde Jesus Kristus så att alla människor kan nå frälsning genom tro.

Gud bevarade detta som en hemlighet, och i Hans utvalda tid öppnade Herren vägen till människans frälsning genom att i sin kärlek acceptera att bli upphängd på korset. Gud gjorde det möjligt att den som tror på Jesus Kristus kan ta emot den Helige Ande och frälsning och uppståndelse, och få njuta av evigt liv i himlen.

Jag ber i Herrens namn att ni kan känna denna kärlek från Gud, uppnå ett uppriktigt hjärta som är viss om sin tro, och på så sätt komma in i den eviga himlen som Guds barn.

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds uttandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenigheten: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlåtna

- genom Jesu Kristi återlösande blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
 E-post: manminen@manmin.kr
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

Nåden given genom den Helige Ande

Den Helige Ande hjälper oss att få kunskap och förståelse om Gud som är Ande och om den andliga världen så att vi kan tro och bekänna att Jesus är vår ende Frälsare (Galaterbrevet 4:6; 1 Korintierbrevet 12:3).

När vi firar pingstdagen söndagen den 4 juni 2017, låt oss ge all tacksamhet och ära till Fader Gud genom att undersöka den nåd som den Helige Ande har gett oss.

Den Helige Ande utgjuter nåd som ett vattenfall



Som det står i 1 Korintierbrevet 12, ger den Helige Ande oss många olika gåvor. En av dem är att tala i tungor. Ni som har bitt i tungor måste ha känt den andliga glädjen och himmelska lyckan. Med gåvan att kunna se visioner, kan du ha sett himlen eller andliga varelser som änglar.

Vi blir fyllda av gudagiven glädje när vi prisar Gud och ber till Honom och arbetar för Honom i Andens fullhet.

Genom den Helige Andes kraftfulla gärningar kan du också förnimma den andliga världen, där ingenting är omöjligt och som är hemlighetsfull och ofattbar. Genom Hans gärningar kommer du få visshet om Bibelns oinskränkthet så att du inte har någon

kvarvarande anknytning till världen och leva ett lyckligt liv full av hopp om himlen.

Den Helige Ande utforskar till och med djupen i Gud (1 Korintierbrevet 2:10), så Han låter oss få lära känna Guds hemliga försyn och hjälper oss att förstå Guds hjärta och vilja. Genom Hans hjälp kan vi förstå hur stor Guds kärlek är och hur djup Guds godhet är.

Den Helige Ande låter oss inte bara inse Guds kärlek, utan också Hans rättvisa. Han låter oss få veta hur vi kan leva ett välsignat liv utan att bli involverad i någon katastrof i denna tuffa värld. Genom den Helige Ande utgjuts Guds nåd likt ett vattenfall. Vi måste vara tacksamma över att den Helige Ande bor i oss och att Han ger oss överflödande nåd.

Den Helige Ande ber för oss med suckar utan ord



Eftersom den Helige Ande är sanningen (1 Johannes brev 5:7) gläder sig den Helige Ande storligen när Guds barn följer sanningen. När den Helige Ande gläder sig i oss blir också våra hjärtan fyllda med glädje. Och när vi inte följer sanningen suckar den Helige Ande i oss. När den Helige Ande suckar känner även vi oss bekymrade i våra hjärtan. Om vi då omvänder oss från det och handlar i enlighet med sanningen, kommer ångesten försvinna och frid och glädje kommer över oss.

Trots att vi kan ha begått en allvarlig synd på grund av vår svaghet, ber Han för oss med suckar utan ord, och Han ber till Gud att Gud ska förlåta oss och ge oss styrkan att vända oss tillbaka, bort från synderna.

Om vi inte lyssnar till Hans röst kommer den Helige Ande alltid knacka på vårt hjärtas dörr så att vi på nytt kan öppna vårt hjärta och lyda.

Den Helige Ande vet hur syndfull denna generation är och hur onda människors hjärtan är i denna sista tid. Det är därför Han hela tiden ber om förlåtelse för oss och ber om att vi ska få fler chanser. Den Helige Ande ger inte ens upp om de själar som försöker ge upp om sig själva. Han suckar för dem, ber för dem, och leder dem till den rätta vägen som Gud Fadern vill.

Du borde vara djupt tacksam för den Helige Andes kärlek som fortfarande vill leda dig till Nya Jerusalem i himlen trots att du har många brister.

Den Helige Ande knackar alltid på våra hjärtan och hjälper oss hela tiden och överallt



Den Helige Ande verkar i våra liv på olika sätt så att vi kan uppleva Guds kärlek. Den Helige Ande tröstar oss, uppmuntrar oss, och hjälper oss.

I en tid av provning, då ingen vet vad som händer i ditt hjärta, kan du uppleva tröst från en regnbåge i skyn eftersom du tror att Gud har gjort den regnbågen bara för dig. Ibland tröstar Han eller uppmuntrar oss genom människor runt omkring oss. Ibland kan du få vad du vill ha från andra människor. Eller kanske du får en extra inkomst, som är exakt den summa du så akut behövde. Då kan tårar välla upp, och du blir berörd av Guds noggrannhet och godhet, att Han vet allt du går igenom.

Ibland kan du känna att något i budskapet är just till dig. När du sjunger lovsånger, kan en viss text beröra ditt hjärta väldigt djupt. I dina böner kanske du ber om det du behöver som om den Helige Ande

hade lagt orden i din mun. När en del ledare eller pastorerna som är fyllda av Anden ber för dig på bönemöten, kan de läsa dina tankar som om de hade varit inuti ditt hjärta.

Då kan du känna den djupa kärleken och tänka, "Gud Fadern känner mitt hjärta. Han uppmuntrar mig och säger att jag kan göra det. Han kallar på mig att komma till Nya Jerusalem." Allt detta kommer från den Helige Ande som känner och förstår våra hjärtan. Den Helige Ande vet inte bara vad vi säger och gör, utan också det allra djupaste i våra hjärtan och om situationer som ingen annan känner till.

Kom bara ihåg att det finns någon som ser på dig med Gud Faderns ögon och som håller dig uppe med Gud Faderns hjärta, och som alltid är med dig. Han är den Helige Ande. Erkänn den Helige Andes närvaro och förlita dig på Honom, att Han tar dig närmare Nya Jerusalem med allt större kraft.

”Röngen av din hjärna sade att det borde vara omöjligt, men nu är du normal!”

Jag hade ingen sann tro trots att jag gick på gudstjänster för att min fru ville det. Jag hade hört många gånger att jag borde läsa Huvudpastor Dr. Jaerock Lees bok *Budskapet om Korset* eftersom den innehåller kristendomens grunder, men jag gjorde det inte. I början av april 2017 fick jag uppleva en stor förändring som jag aldrig hade trott var möjlig och det skedde när jag läste boken.

I boken insåg jag varför jag kan bli förlåten mina synder och bli frälst genom Jesu korsfästelse, varför sjukdomar kommer från synder, och varför jag behöver gå till kyrkan. Sådana ämnen som inga andra kristna böcker tydligt kan förklara fanns med. Jag stannade uppe länge på nätterna och läste boken tre gånger. Jag förstod att jag hade levt mitt liv på fel sätt. Jag ville tro på Gud för att jag själv ville, inte för att jag ville göra någon annan glad över att jag trodde.

Lördagen den 8 april kände jag mig illamående och fick ont i huvudet. Jag trodde att det matsmältningsbesvär men på kvällen blev det värre. Jag kunde inte sova för att jag hade sådan huvudvärk. Och jag var så yr när jag gick till badrummet att jag var tvungen att hålla i mig mot väggen.

Söndagsmorgonen den 9 april staplade jag när jag gick till kyrkan. Min kropp drog sig mot vänster. Min fru bad mig åka till sjukhuset men jag ville förlita mig på Gud. När jag kom till kyrkan var jag dock tvungen att lägga mig ner. De sade att det kunde vara en stroke och tog med mig till Huvudpastorn för bön. Han bad en stark bön för mig och lade sin hand på mitt huvud.

På morgonen den 10 april kände jag mig illamående och kräktes så jag åkte för att träffa en läkare. Han sade att min lillhjärna var skadad på grund av en hjärnfarkt och att jag skulle få sviter av det. Han menade att lillhjärnan hade en viktig roll i den motoriska styrningen av kroppen och eftersom min var skadad kunde jag snart bli förlamad. Jag flyttades till intensivvårdsavdelningen. När provsvaren kom sade läkaren till mig, ”Vad jag kan se av röntgen av din hjärna borde det inte vara möjligt för dig att prata eller tänka klart. Men du kan prata och är normal. Det är verkligen fantastiskt.” Han frågade mig flera gånger om jag hade



Broder Seungwoo Lee, 56 år, Parish 10, Manmin Central Church, med sin fru diakonissa Jeongye Jeong, dotter, barnbarn och svärson.

läkaren ville inte tillåta det och sade, ”Det kan vara farligt. Låt oss få se hur det utvecklar sig.” Jag flyttades till en vanlig avdelning. Jag hade inga problem med att gå, äta eller prata. Han fortsatte att säga att det här var första gången som han sett något liknande, och jag fick lämna sjukhuset den 2 maj. Jag började arbeta som vanligt. Jag arbetar, går på promenader och tränar. Jag mår så bra och är väldigt frisk.

Utan Huvudpastorns bön skulle jag ha levt med handikapp på grund av skadan i lillhjärnan jag fick av hjärnfarkten. Jag känner mig så tacksam över att jag lever ett normalt liv utan några biverkningar. Jag ger all tacksamhet och ära till Gud.



MR: hjärnfarkt i hans vänstra lillhjärna

Broder Seungwoo Lee tränar



”Jag blev botad från diabetes och högt blodtryck”

Diakonissa Delma Dungug, 70 år, Cebu Manmin Church, Filippinerna



Jag har lidit av diabetes och högt blodtryck under de senaste tio åren. Ibland svimmar jag av och mina ben svullnar upp. Mitt liv har inte varit lätt. I augusti 2011 ledde mitt barnbarn, Immanuel Japra (till vänster på bilden) mig till Cebu Manmin Church. Han hade levt hela sitt liv i alkohol och spelat datorspel, men efter att han gått till kyrkan hade hans liv förvandlats totalt. När jag började gå till kyrkan förändrades mitt liv också. I församlingen kände jag frid och all oro försvann.

Jag tog emot mycket nåd från Huvudpastor Dr. Jaerock

Lees predikningar på GCN och kände mig förundrad över hans kraftfulla gärningar. Jag började hålla Herrens dag helig och be också. Den 7 februari skakade jag plötsligt till under Daniel bönemöte på grund av högt blodtryck och förlorade medvetandet. Det var en allvarlig händelse. Men pastor Rosetta Sung bad för mig med en näsduk med kraft (Apostlagärningarna 19:11-12) och sprayade Muan sötvatten på mig (2 Mosebok 15:25). Omedelbart återfick jag medvetandet och blev normal.

I juni 2016 fick jag ont i benet. Det blev en inflammation och såret vätskade. Benet svullnade ordentligt och det blev allvarligt. Det var så smärtsamt att jag varken kunde gå eller sova ordentligt. Eftersom vädret

var fuktigt och varmt, kände insekter av det påverkade området och sökte sig dit. Då blev jag var tvungen att lägga förband på det. Det infekterade området läktes inte på grund av diabetes och förbandet blev blött av det vätskande såret.

Jag omvände mig från att inte ha förstått att jag hade dömt andra och för att jag hade haft konflikter med andra. Jag var inte glad över det. Jag sände ett bönämne till Central Church i Korea för att ta emot Huvudpastorns bön. Söndagen den 2 oktober tog jag emot bönen med tro. Såret började torka ut och smärtan försvann. Jag kunde gå och sova ordentligt. Jag blev också botad från diabetes och högt blodtryck. Nu är jag väldigt frisk. Halleluja!



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org



Manmin International Seminary

Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



World Christian Doctors Network

Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com