

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 46 26 NOVEMBER 2017

Kraftgärningen att stilla orkanen skrevs om i olika tidningar, även *Washington Post*!



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee mötte den levande Guden efter sju års lidande i sjukdomar. I mötet med Gud blev han botad från alla sina sjukdomar och Gud kallade honom till att bli pastor. 1982 startade han Manmin Church och genom hans fasta och bön har det skett mängder av tecken, under och kraftgärningar i församlingen och nu växer den och håller på att bli en mega-kyrka. Dr. Lee har lett många kampanjer i många länder som USA, Ryssland, Indien, Pakistan och Kenya som har besökts av hundratusentals ja till och med miljontals människor.

Genom hans bön har mängder av obotliga och dödliga sjukdomar som AIDS blivit botade, och människor med dålig syn har fått sin syn tillbaka. De lama har börjat gå och hoppa, döva börjat höra och ofruktsamma kvinnor har fått barn.

Bönen har gjort så att det började regna sötvatten över områden med allvarlig torka och har till och med fått spöregn att upphöra. Sådana fantastiska gärningar från den Helige Ande som har manifesterats genom hans bön har blivit kända över hela världen och många har sänt in sina böneämnen när de har mött katastrofer.

I början av september 2017 var det många människor i USA som bävade över den extremt kraftfulla orkanen "Irma" som rörde sig in mot den sydöstra delen av landet. För att undvika katastrofen sände pastorer i USA böneämnen till Dr. Jaerock Lee. Efter att han hade bätt ändrade orkanen Irma sin kurs, försvagades och bedarrade. Det innebar att USA undkom katastrofen. Även innan denna fantastiska gärning hade amerikanska pastorer och troende

fått uppleva likadana gärningar tidigare. I oktober 2016 försvagades orkanen Matthew på en dag efter att Dr. Lee hade bätt. Orkanerna Joaquin 2015, Irene 2011 och Gustav 2008 hade små eller inga negativa effekter på USA på grund av hans bön.

Guds verk angående orkanen Irma blev omskrivet i tidningen *Washington Post* som gavs ut den 6 oktober. Titeln lød "Orkanen Irma dog ut genom bönen av den koreanska pastorn Dr. Jaerock Lee."

Det nämndes att beräkningarna inför orkanen Irma, den starkaste av alla orkaner som hade uppkommit i Atlanten, var att den skulle orsaka stora skador men i stället försvagades den och mojnade bara efter att Dr. Jaerock Lee, känd som "pastorn med makt", bad för den på begäran av pastorer

i USA.

Ett vittnesbörd från Dr. Mikhail Morgulis, grundare till Spiritual Diplomacy och som bor i Florida omnämndes också. Det Dr. Lee gjorde för att driva bort katastrofen i DR Kongo fanns också med som en del i en intervju med Sebastian Impeto, ledare för det kristna partiet i DR Kongo, han sade, "2014 när Ebola-viruset var på frammarsch i mitt land sände jag ett böneämne till Dr. Jaerock Lee och, genom hans trosfyllda bön blev det inga fler drabbade och dödsiffrorna avstannade."

Historien rapporterades av Assist News Service i Amerika (www.assistnews.net); Christian Telegraph (www.christiantelegraph.com) en ledande mediekanal i Kanada; KNS News (www.kns.tv); *Christian Press*; och andra medier.



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

”Han blev genomborrade för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade” (Jesaja 53:5).

Anledningen till att Jesus blev fastspikad genom sina händer och fötter

kvar och hamnar i Gehenna, i elden som aldrig slocknar. Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre att du går in i livet halt än att du har båda fötterna kvar och kastas i Gehenna.” Den syndfria Jesus återlöste oss från de synder vi har begått med våra händer och fötter genom att bli fastspikad genom sina händer och fötter och blöda till döds.

Den som därför har accepterat Jesus som sin Frälsare kan ta emot förlåtelse utan att behöva hugga av sig sina händer och fötter när han omvänder sig och kan till och med göra sig av med alla synder genom den Helige Andes kraft. För att kunna förlåta oss våra synder och förhindra att vi skulle hamna i helvetets eld underkastade Jesus sig det brutala lidandet på korset.

Ändå finns det de som bekänner sin tro på Jesus och hävdar med sina läppar att de omvänder sig från sina synder, men ändå lever kvar mitt i synden. 1 Johannes brev 1:6 säger oss, ”Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen.” Om du verkligen tror att Jesus spikades fast genom sina händer och fötter och led på korset på grund av dina synder borde du aldrig mer synda.

2. Vandra i ljuset för att bli fri från lagens förbannelse

Den syndfria Jesus blev förbannad för vår skull genom att dö på träkorset, och vi som tror på detta har fått förlåtelse för alla våra synder och blivit fria från lagens förbannelse. De som tror och därför har accepterat Jesus som deras Frälsare har blivit lösgjorda från sjukdomar, svagheter, fattigdom och alla andra slags katastrofer.

Guds barn som därför har accepterat Herren och lever efter Guds Ord befinner sig alltid under Hans vakande öga. Om prövningar och lidanden kommer deras väg trots att de lever efter Guds Ord, är dessa prövningar tänkta att föra med sig välsignelser. Jakobs brev 1:12, ”Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom.” Som det står,

när vi övervinner prövningar med tacksamhet kommer det att föra med sig välsignelser för både ande och kött.

Vad ska du göra om prövningar och lidanden kommer din väg för att du har misslyckats med att leva efter Guds Ord? Då är det hög tid för dig att snabbt omvända dig och vända dig bort från dina tidigare vägar. När du väl förgör syndens mur och ber med tro har prövningarna och lidanden inget annat val är att drivas iväg. Ibland kan det hända att du möter svårigheter inte för att du har syndat utan för att det är en motgång. Även i sådana tider kommer Gud göra sitt verk i enlighet med din tro om du litar på Honom. För att Jesus blev förbannad på korset kan vem som helst bli förlåten sina synder genom tro och bli fri från lagens förbannelse.

Betyder det att vår bekännelse, ”Herre, jag tror!” kommer garantera att vi får ovillkorlig förlåtelse? Som Bibeln säger oss i 1 Johannes brev 1:7, ”Men om vi vandrar i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd” är syndernas förlåtelse villkorad utifrån vår ”vandring i ljuset.” Det finns ingenstans i Bibeln där det står att vi kan synda och ändå ta emot frälsning.

Jesus säger oss också i Matteus 7:21, ”Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.” Därför kommer förlåtelse att ges och fullkomlig frälsning enbart vara uppfylld när vi accepterar Jesus som vår Frälsare, omvänder oss från våra synder, strävar efter att aldrig synda igen, och vandrar i Ljuset.

3. Skillnaderna i den bibliska berättelsen om vad som sas av de två rövarna

När Jesus korsfästes var det många människor samlade och de förolämpade och hånade Jesus. På vardera sidan av Jesus stod ett kors med två rånare som också korsfästes. Det står om dem så här i Matteus 27:44, ”På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom” Sedan finner vi i Lukas 23:39-42 att en av rånarna ”hånade” Jesus och den andra

rånaren ”tillrättavisade honom.”

Hur kan denna skillnad i berättelserna förklaras? Det här var en del av Guds verk så att läsarna i kommande generationer skulle få en mycket mer levande bild av händelsen. Måla upp en bild i ditt sinne: tre kors står uppe på Golgata, en stor samling människor står där för att se den kommande avrättningen. Romerska soldater fanns där för att med spjut och sköldar försöka hålla tillbaka nyfikna åskådare.

Under sådana röriga omständigheter skulle någon som stod vid den ena rånarens sida tydligt kunnat höra vad den rånaren sade, men inte så tydligt vad den andra sade. Orden från rånaren som omvände sig, där han tillrättavisar rånaren som förolämpade Jesus, kan ha låtit som om den omvände rånaren i själva verket tillrättavisade Jesus. Men de som stod vid den omvände rånaren, vid sidan om Jesus, kunde höra tydligt orden från båda rånarna och Jesus och ge en korrekt version av händelsen.

Den allsmäktige Guden kan givetvis uppenbara alla detaljer som skedde för författaren av Bibeln. Genom att tillåta skillnader i nedskrivningen har Gud dock gjort det möjligt för människor som läser Bibeln att genom den Helige Andes inspiration få en levande bild av Jesu korsfästelse som om man såg den på en film med storbildsskärm på en välutrustad biograf.

När vi därför stöter på delar i Bibeln som inte stämmer med vårt eget sätt att tänka behöver vi först, i stället för att döma utifrån köttliga tankar eller egen standard, förstå den andliga betydelsen genom den Helige Andes inspiration.

Kära bröder och systrar i Kristus, nu när ni har lärt er varför Jesus fastspikades genom sina händer och fötter behöver ni ta emot förlåtelse för era synder genom att tro på detta. Jag ber i Herrens namn om att era händer och fötter ska vara välsignade budbärarens fötter genom att sprida vår Frälsares kärlek, och ni kommer att förstå Guds Ord genom den Helige Andes inspiration, och njuta av all makt och välsignelser som ni har rätt till som Guds barn.

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds uttandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlåtna genom Jesu Kristi återlösande blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
 E-post: manminen@manmin.kr
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Geumsun Vin

”Jag mötte Dr. Jaerock Lee på nytt efter 21 år! Han är varm och ödmjuk och hans kraft har blivit större!”



Rev. Dr. Martin Francisco Álvarez

- Rektor vid teologiska universitetet Southern Cone of Latin University of Theology
- Ordförande i pastorsorganisationen i Florencio Varela
- Hederskonsul i republiken Burundi i Argentina
- En medlem av organisationskommittén då Dr. Jaerock Lees väckelsemöten hölls 1996 och 1997



Argentina pastorsseminarium 1996



Med Dr. Jaerock Lee och borgmästaren i Florencio Varela



Argentina pastorsseminarium och väckelsemöte 1997

◆ Hur känner du dig under detta första besök på Manmin Central Church?

Jag känner mig väldigt glad och tacksam över att få vara tillsammans med Dr. Jaerock Lee igen på Manmin Central Churchs 35-årsjubileum. Jag har längtat de senaste tjugo åren efter att besöka denna församling som överflödar av kärlek, och det här är den stunden då min stora längtan har fått sin uppfyllelse. Det är en stor välsignelse och ära för mig.

Den 8 oktober hade Manmin Central Church sin 35:e jubileumsgudstjänst och firande med uppträdanden. Många pastorer och troende deltog från många områden i Korea och även utomlands ifrån, från tjugotre länder. Bland dem fanns en pastor från Argentina i Sydamerika. Det är Rev. Dr. Martin Francisco Álvarez som har arbetat som medlem i organisationskommittén för Dr. Jaerock Lees pastorsseminarium och väckelsemöten som hölls i Argentina för 21 år sedan. Han kom till Korea med ett plakat av uppskattning för den tjänst som Manmin bedriver. Här är hans vittnesbörd.

◆ Du mötte Dr. Lee igen efter tjuugoett år. Du måste vara fylld av känslor.

Ja, det är jag. 1996 träffade jag Dr. Lee i Argentina för första gången. Jag hade en stark känsla att han är en särskild gudsmän. Sedan dess har 21 år gått. Hans kraft har blivit ännu större och hans tjänst har utvidgats väldigt mycket.

Jag träffade honom igen under detta besök i Korea. Det kändes väldigt mycket som att träffa sin far. Hans ögon såg mig och jag kände hans kärlek beröra mitt hjärta djupt, som om jag var tillsammans med min far och min familj. Jag har inte bara respekterat honom, utan känt det som att han var del av min familj också. Den känslan berörde mitt hjärta djupt.

◆ Vi har fått höra att du precis har startat en församlingsgren till Manmin i Argentina.

När jag förberedde mig inför mötet som hölls i Argentina 1997 översatte jag och redigerade Dr. Lees böcker och korrekturläste *Manmin Nyhetsbrev* på spanska. Genom den möjligheten blev jag inkluderad i Manmins tjänst. Det var väldigt annorlunda mot att se Manmin som en åskådare från utsidan. Jag kände mig förundrad och välsignad på en helt annan nivå.

Baserat på min erfarenhet från Manmin höll jag första mötet under namnet som Manmins församlingsgren i Argentina för två månader sedan. Jag planerar att predika om Manmins tjänst och om livets ord från Dr. Lee.

◆ Som rektor för ett teologiskt seminarium, kan du kommentera Dr. Lees predikningar?

Denna generation törstar efter Guds sanning. Det finns många falska pastorer och profeter som har vilselett människor i denna sista tid. Jag har aldrig tidigare hört sådana ord av liv som i Dr. Jaerock Lees budskap. Hans budskap och böcker är fyllda av Livets Ord, vilket är Sanningen. Helighetens evangelium som han har predikat är så värdefullt att inga andra teologiska teorier som progressiv kristendom och liberalteologi kan jämföras med det. Det ger också en välförståelig återgivning av vår relation med Gud. Det förklarar Guds vilja på ett tydligt sätt, hur man lever i enlighet med

Hans vilja, och vad syftet med det kristna livet är.

Jag är rektor för Southern Cone of Latin University of Theology. LUTs ordförande Dr. Manuel Tigerino vill också arbeta tillsammans med Manmin International Seminary.

◆ Vad tänker du om de kraftfulla gärningarna som överflödar i Manmin, som spränger rummets och tidens begränsningar?

Vem som helst kan inte be som Dr. Lee gör. Det är som att allt görs i enlighet med Guds proklamation. Det är precis som med Elias bön som öppnade himlens dörr, och med kvinnan som blev välsignad med att få barn, precis som Elisa profeterat. Gud svarar på gudsmannen Dr. Lees, böner.

◆ Hur var ditt besök vid platsen för Muan Sötvatten?

Jag smakade på vattnet från en brunn som inte hade tagit emot Dr. Lees bön som låg i närheten av Muan Sötvattensbrunn i Muan. Den var inte bara salt utan bitter. Men Muan Sötvatten som Dr. Lee har bett för är mjukt och gott. Jag kände mig uppfriskad och laddad som när man tar en dusch hemma efter att ha haft en mycket hektisk dag.

Jag fick också uppleva den andliga världen. Mina andliga ögon öppnades och jag såg änglar större än träd stå i en halvmåneformation just där Muan sötvatten vällde fram. Jag såg en regnbåge runt solen, solen roterade och en hjärtformad bild framträdde mitt i solen. Jag såg också solen dela sig i flera delar precis som när ett embryo delas, och det fick mig att förstå att barnlösa par kommer att få barn när de dricker Muan Sötvatten. Jag är säker på att detta Muan Sötvatten innehåller kraften i återskapelsen.



”Den Helige Ande ledde mig till Manmin Central Church!”

Pastor Francisco Lorite Exposito, Maranatha Revival Church, Spanien

För flera år sedan hörde jag talas om en person som låg för döden men som blev botad genom en pastors bön. Det betydde att den pastorn har Guds kraft. Jag undrade vem han var eftersom jag också hade en stark längtan efter att manifesteras Guds kraft.

Jag ville verkligen få veta mer om honom och undrade vad det var som gjorde att han kunde visa upp Guds kraft. Jag letade omedelbart upp webbsidan till Manmin Central Church och fick lära mig om tjänsten. Jag lyssnade på budskapen från Huvudpastor Dr. Jaerock Lee på webbsidan och blev väldigt imponerad. Tecknen och undren som skedde genom honom till och med ännu mer fantastiska.

Allt eftersom tiden har gått jag fått mer och mer förväntan på och respekt för Manmin. Jag längtade efter att besöka församlingen, efter att personligen få möta Dr. Lee och höra om visionen för Manmin för framtiden.

Herren öppnade vägen och i början av oktober 2017 kom jag äntligen till församlingen för dess 35:e jubileumsvecka tillsammans med en äldstebroder i min församling. När jag personligen fick se Manmin höra om församlingens visioner blev jag slagen av häpnad.

Det som var mest slående var Dr. Lees uppoftande



kärlek och överlåtelse. När jag fick ett personligt möte med honom hälsade han väldigt mjukt på mig och gav mig en varm kram. Han är verkligen en framgångsrik pastor och har stor kraft från Gud, men han var så ödmjuk och mild. Hans ansikte gjorde ett djupt intryck på mig.

Jag blev också så berörd av uppträdanden eftersom jag kände en djup andlighet i dem. Efter att ha fått uppleva Manmins ödmjukhet och kärlek gick jag igenom stora förändringar både i min tjänst och i mitt privatliv.

Jag hade aldrig sett en sådan tjänst som Dr. Lees förut, som efterföljs av Herrens kraft, tecken och under. Manmin är andlig och kraftfull på alla sätt. På Manmin sker det särskilt tecken, under och kraftgärningar som fortsättningsvis vecklas ut vilket är denna generations stora behov. Jag tror att Manmin är Guds förundransvärda och härliga plan för alla folk från alla nationer i denna sista tid.

Jag tror också att Herren har en plan för mig och Manmin. Jag kommer att fortsätta att lyda den Helige Andes ledning och arbeta tillsammans med Manmin så att pastorer och troende i Spanien och alla europeiska länder lär känna Manmin och kraften.

”Dr. Jaerock Lees predikningar förändrade hela mitt liv!”

Diakonissa Soonja Cho, Naples, Florida, USA

En dag 2014 råkade jag titta på en predikan på YouTube. Det var en predikan med titeln ”Helvetet.” Jag tog emot mycket nåd från budskapet som verkligen överensstämmer med Bibeln. Jag undrade vilken församling det var och vem pastorn var. Det var pastorn från Manmin Central Church.

På församlingens webbsida (www.manmin.org) hittade jag hundratals predikningar som Huvudpastor Dr. Jaerock Lee hade predikat. Medan jag lyssnade på dem tänkte jag, ”Han predikar bara sanningen!” Jag fortsatte att lyssna på hans predikningar. Han besvarade alla mina frågor som alltid hade funnits i mitt sinne. Jag var så lycklig.

Jag brukade drabbas av bihåleinflammation och behövde ta antibiotika flera gånger per år. Men genom Huvudpastorns bön för de sjuka blev jag botad. I hans predikningar insåg jag att jag var i andlig förtvivlan. Jag hade blivit arrogant mot min personal på arbetsplatsen. Jag omvände mig från det och den Helige Ande fyllde mitt hjärta. Ju mer det stod väl till med min själ, desto mer välsignelser tog jag emot på min arbetsplats.

Jag följer Manmins gudstjänster och Daniel Bönemöte via GCN. Huvudpastorns budskap har förändrat hela mitt liv, och jag har predikat om honom och Manmin överallt där jag är.

Jag gav Dr. Lees predikoskrifter till människor på flera kristna möten och de tyckte verkligen om dem. När jag såg att de var glada över det andliga budskapet kände



jag också mig glad. Människor tycker om hans böcker, särskilt *Budskapet om Korset, Måttet av Tro*, och *Guds Lag*.

I början av september 2017 kände jag en djupare tacksamhet över att vara medlem i Manmin. Det berodde på att jag blev beskyddad från den extremt kraftiga orkanen Irma. Nyhetsrapporteringen sände ut varningar till invånarna i Naples där jag bor eftersom orkanen Irma förväntades passera genom min stad. De var mycket noga med att varna oss som att vi skulle evakuera.

Många människor uppmanade oss att lämna hemmet eftersom det ligger en kanal alldeles bakom, men Huvudpastorn hade bett för oss och jag hade tro att vi skulle bli beskyddade. Jag stannade hemma och hade frid i det. Vanligtvis blir det översvämning i kanalen när det regnar, men denna gång minskade i stället vattennivån i kanalen bakom mitt hus. Det var så fantastiskt! Jag hörde också talas om att människor som bodde 30 minuter från mitt hus var tvungen att åka runt i båtar eftersom floden var översvämmad. Det gav mig ännu mer förvissning om att vi hade blivit beskyddade i herdens rymd.

Om jag inte hade träffat Huvudpastorn hade jag inte kunnat inse, trots att jag många gånger har läst om det, den andliga betydelsen inbäddad i de bibliska berättelserna. Jag skulle ha gått på fel väg utan att upptäcka osanningen i mig. Jag ger all tacksamhet och ära till Gud som kallade mig som ett får till Manmin.



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org



Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com