

# Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 47 24 DECEMBER, 2017

## ”Hur en församling kan behaga Gud”

Jubileumsgudstjänster och helandemöten med näsduk hölls i fyra församlingsgrenar i Japan



Från den 20 oktober till 1 november 2017 ledde Rev. Heesun Lee, Manmin World Guidance Pastor, jubileumsgudstjänster och helandemöten med näsduk i Nagoya, Matsumoto, Tokyo och i Yamagata i Japan.

Den 22 oktober hölls det första mötet i Nagoya Manmin Church (Pastor Dokikuni Miyako). Under dess 23:e jubileumsgudstjänst predikade Rev. Lee budskapet med titeln ”Håll dig vaken” baserat på 1 Tessalonikerbrevet 5:4-6. Hon uppmanade deltagarna att stå stadigt på trons klippa, handla efter sanningen utan att tröttna, och hålla sig vakna. På eftermiddagen ledde hon helandemötet med näsduk. När hon bad för de sjuka med näsduken som Huvudpastor Dr. Jaerock Lee hade bett för (Apostlagärningarna 19:11-12) blev en hel del botade från dålig syn, atopisk dermatit över hela kroppen, kronisk huvudvärk och efterdyningar från stroke.

Den 23:e besökte hon Iida Manmin Church (Pastor Seungkil Ryu) och Mitsubasa, ett center

för äldre. Den 24:e ledde hon pastorsseminarium och bönemöte i Matsumoto Manmin Church, och deltagarna omvände sig och blev beslutsamma i sina sinnen. Den 25:e hölls ytterligare ett helandemöte med näsduk i Matsumoto Manmin Church (Pastor Ito Masaaki). Under hennes budskap ”Tro som behagar Gud” (Hebreerbrevet 11:6) gav hon dem rådet att jämföra deras egen tro med Martas, Marias och Esters tro och på så sätt uppnå en tro som behagar Gud. Sedan började hon be med näsdukens kraft. Genom bönen försvann alla slags smärtor och många människor tog emot den Helige Andes eld. En 56-årig kvinna vid namn Kazumi hade lidit av demonbesättning i 34 år men Rev. Lee hjälpte henne att omvända sig ordentligt från hennes förgångna och bad för henne. Sedan blev kvinnan fri.

Den 27:e hade Tokyo Manmin Church (Pastor Byeongran Choi) deras 9:e jubileumsgudstjänst och helandemöte med näsduk. Rev. Lee predikade budskapet med titeln ”Tro som behagar

Gud” (Hebreerbrevet 11:6). Hon uppmanade dem att behaga Gud med goda ord och bekännelser av tro. Sedan bad hon med näsduken och mängder av människor blev botade från sjukdomar som dålig syn, ledgångsreumatism, hallux valgus och bihåleinflammation.

Den 29:e ledde hon Yamagata Manmin Churchs 20:e jubileumsgudstjänst och bönemöte Den Helige Andes fullhet (Pastor Kilmo Kim). Under mötet proklamerade hon budskapet med titeln ”Förändring, och Herdens frukt” (Filipperbrevet 3:12-

14). Hon uppmanade dem att ha förståelse för varandra och förlåta varandra. Medlemmarna dansade och lovsjög under bönemötet som hölls på eftermiddagen. Då började en medlem med stela ben att gå då stelheten lämnade honom under lovsången. Genom hennes bön blev mängder av människor botade från sjukdomar som depression och knän och höfter som gått ur led.

Låt oss ge allt tack och all ära till Gud som kom med den Helige Andes mäktiga gärningar till folket i Japan genom helande och förändring.

Guds Kraft



Under missionsresan till Japan upplöstes plötsligt den 21:a tyfonen Lan och den 22:a tyfonen Saola (figur 1) saktade ner och ändrade kurs (se den förväntade kursen i figur 2) genom Dr. Jaerock Lees bön. Alla möten kunde framgångsrikt hållas utan några problem från tyfonerna.



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

# Att Jesus blod och vatten utgöts

”Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. I stället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten” (Johannes 19:33-34).



Kunskap om Guds försyn i Jesu lidande kommer att hjälpa var och en av oss att förstå Hans stora kärlek och få oss att älska Honom ännu mer. Låt oss se närmare på den andliga betydelsen av att Jesu ben inte krossades och att allt hans blod och vatten utgöts.

## 1. Anledningen till att de romerska soldaterna inte krossade Jesu ben

Efter att ha lidit i timmar på korset, det värsta straffet som kunde utmätas, drog Jesus till slut sitt sista andetag. Hans död på korset skedde på fredagen och följande dag var det sabbat, en dag som hölls helig av judarna. Därför fick Jesu kropp inte hänga kvar på korset. Det var därför judarna bad Pontius Pilatus om att brottslingarnas kroppar skulle tas ner från korsen (Johannes 19:31).

De romerska soldaterna krossade benen på brottslingarna som hängde på båda sidorna om Jesus för att kunna ta ner kropparna. Genom att krossa benen på brottslingen som hängde på korset påskyndades hans död eftersom han inte längre skulle kunna stödja upp sin kroppsvikt med sina ben. Men när soldaterna märkte och sedan bekräftade att Jesus redan var död, krossade de inte Hans ben.

I Psaltaren 34:20-21 finner vi, ”Mycket får den rättfärdige lida, men HERREN räddar honom ur

allt. Han bevarar alla hans ben, inte ett enda av dem ska krossas.” Jesus var inte en syndare trots att Han tog hela mänsklighetens synder på sig och dog på ett träd. Han var fläckfri, felfri och rättfärdig och Gud såg till att Jesu ben inte krossades.

Under tiden för uttåget sade Gud till israeliterna i 4 Mosebok 9:12 och 2 Mosebok 12:46, ”Inget av det skall lämnas kvar till morgonen, och inget ben på det skall slås sönder.” I Bibeln symboliserar ”lammet” Jesus (Johannes 1:29). Därför befallde Gud att benen inte skulle slås sönder på lammet, vilket symboliserar Jesus själv, och exakt i enlighet med orden i denna profetia blev inte Jesu ben krossade.

## 2. Försynen i att Jesus utgöt sitt blod och vatten

Som vi läser i Johannes 19:34, ”I stället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten” stack en romersk soldat upp ett spjut i sidan på Jesus som redan hade dött.

Jesu hade en törnekrona på sig där Han hängde på korset, Hans kropp var söndertrasad från prygländet och blod strömmade från Hans händer och fötter där spikarna hade trängt in och det var en fruktansvärd syn. Av denna scen kan vi förstå hur ond denne romerske soldaten var, som hade sett att Jesus tagit sitt sista andetag, men ändå stack in spjutet i Jesu sida.

Vad är den andliga innebörden av att Jesus blev stucken i sin sida med ett spjut och att Han utgöt sitt blod och vatten?

### 1) Det vittnar om att Jesus kom till jorden i en människas kropp.

Johannes 1:14 säger oss exakt vem Jesus är. ”Och Ordet blev kött och bodde bland oss...” Med andra ord tog Jesus, Guds enfödde Son som är Ande, en kropp och kom in i denna värld. Jesus blev inte till genom kombinationen av en mans sperma och en kvinnas ägg, men av den Helige Ande. Ändå, eftersom Han föddes i köttet och gick igenom

en normal tillväxt precis som alla andra människor, uppfyller Jesus villkoren för att bli hela mänsklighetens Frälsare. I enlighet med de fyra villkoren som måste vara uppfyllda för att Han skulle bli mänsklighetens Frälsare måste Frälsaren först vara en människa, men Han fick ändå inte vara en efterkommande till Adam som hade begått olydnadens synd. Han måste ha makten att besegra fienden djävulen och Han måste ha kärleken med vilken Han kan offra sitt eget liv för andra.

Därför kom Jesus in i denna värld med en kropp av kött och ben, precis som vår. Han kände smärtan när han gisslades. Han led av utmattning, törst och hunger (Matteus 4:2; Johannes 4:6). För att bekräfta det faktum att Jesus kom in i den här världen i köttet står det i Bibeln, ”I stället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten.”

### 2) Det vittnar om att en människa av kött kan få del av gudomlig natur.

I Matteus 5:48 säger Jesus till oss, ”Var alltså fullkomliga, så som er himmelske Far är fullkomlig” Gud själv påminner oss igen i 1 Petrusbrevet 1:16, ”Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.” I Filipperbrevet 2:5 uppmanas vi dessutom att ”Var så till sinnes som Kristus Jesus var” medan 2 Petrusbrevet 1:4 säger oss, ”Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.”

Fastän Jesus tog på sig en kropp som andra män och kvinnor begick Han ingen synd utan levde ett helgat liv. Han upplevde många olika känslor eftersom Han också hade mänsklig natur, ändå levde Jesus ett liv enbart i sanningen. På samma sätt som Jesus kan vi också bli helgade och fullkomliga, och få del av gudomlig natur med likadant hjärta som Jesus Kristus.

Den som tror på Herren, ber ivrigt och gör allt han kan för att göra sig av med all synd och ondska. Genom att göra så kommer han verkligen få ta emot och uppleva Guds nåd och styrka såväl som den Helige Andes hjälp. Ingen av oss kommer att kunna komma med ursäkter som ”Jesus kunde leva ett helgat liv eftersom Han var Guds Son, men för mig går det inte eftersom jag bara är en människa.”

### 3) Det bevisar att vi genom Jesu blod och vatten kan få sant liv och njuta av evigt liv.

Jesu blod är verkligen dyrbart eftersom Han inte hade någon arvsynd i sig och inte begick några egna synder. Genom detta dyrbara Jesu blod kan vi genom tro, ta emot förlåtelse för våra synder och leva för evigt. Vatten symboliserar dessutom ”Ordet”; så mycket som vi hör Guds Ord och lever efter det, kan vi göra oss av med synd och ondska ur oss själva och bli mycket mer rättfärdiga.

Det blod och vatten som Jesus utgöt är blod och vatten med styrka genom vilket vi kan bli förvandlade, och livets blod och vatten som befriar oss från döden. Det faktum att Jesus sida blev stucken av ett spjut och Han utgöt allt sitt blod och vatten vittnar för oss hur vi har tagit emot förlåtelse på grund av Jesus. Vi har dessutom tagit emot den styrka genom vilken vi kan leva efter Guds Ord och få sant liv.

Kära bröder och systrar i Kristus, Jesus fröjdade sig och var tacksam mitt i sitt lidande eftersom Han tänkte på de mängder av själar som skulle få frälsning genom Hans lidande. Tänk på att Jesus led och utgöt allt sitt vatten och blod för att frälsa oss.

Jag ber i Herrens namn att ni snabbt ska upptäcka denna kärlek från Herren och bevara den djupt i era hjärtan. Gör er av med synd och ondska och återfå Guds avbild så att ni kan njuta av evig glädje och välsignelse i det underbara himmelriket.

## Trosbekännelse

- Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
- Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenigheten: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
- Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlättna genom Jesu Kristi återlösande blod.
- Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
- Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

## Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389  
 Telefon: 82-2-818-7047  
 Fax: 82-2-818-7048  
 Hemsida: [www.manmin.org/english](http://www.manmin.org/english) / [www.manminnews.com](http://www.manminnews.com)  
 E-post: [manminen@manmin.kr](mailto:manminen@manmin.kr)  
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee  
 Redaktör: Geumsun Vin

# Nyckeln till andlig tillväxt

När du accepterar Herren kommer du ta emot den Helige Ande som en gåva. Då kommer du andligen vara som ett nyfött barn och börja växa i tro. Du kommer att växa till att ha tro som små barn, barn, unga män och sedan som en far, som det står om i 1 Johannes brev 2:12-14. Men hur snabbt tillväxten kommer variera mellan individerna. Låt oss nu se vilka nycklar till andlig tillväxt som finns och hur vi kan försöka uppnå det fulla måttet av tro som behagar Gud.



## Var inte otålig och bara följ det grundläggande.

För att få en större tro behöver du vara säker på att du kan nå full trosvisshet i Guds kärlek. Om du är otålig och tänker att din tro är obetydlig, kommer detta att hindra dig från att växa i tro.

För att växa i tro behöver du först upptäcka dig själv genom den Helige Andes inspiration. Men om du bara otåligt vill utöka din tro kan köttsliga tankar komma över dig i stället. Då kan du inte höra den Helige Andes röst, och du kommer bara känna dig stressad och misslyckas med att upptäcka dig själv.

Det hindrar dig till och med från att ta emot styrka att göra dig av med dina brister trots att du har upptäckt dem. Och du kommer känna dig mer stressad för att du vet att du måste förändras.

Andlig tro ges av Gud och nåden och styrkan som du behöver för att bli helgad kommer också av Gud. Att tänka ”Jag kommer att uppnå denna trosnivå till dess” eller att stressa dig själv kommer inte leda dig till att få större tro. I stället behöver du ta steg för steg för att nå det mått av tro som Gud vill (Romarbrevet 12:3).

Det första steget är att följa de grundläggande kristna principerna. Att tillbe i ande och sanning utan lata tankar eller att slumra till, be ivrigt utan uppehåll, prisa Gud från hjärtat och läsa Bibeln varje dag, det är grundläggande principer. Sådana gärningar blir källan till din tro. Så för att därför växa i tro behöver du be om nåden och styrkan från Gud att göra dig av med allt som du inte har gjort dig av med, och göra vad du inte ha kunnat göra, och du behöver börja med det minsta i tro (Lukas 11:11-13).

Du behöver dessutom kontrollera dig själv hur mycket du kommer ihåg budskapen som predikas i mötena, och hur mycket du försöker leva efter det. Genom att försöka leva efter Ordet kan du känna Guds kärlek och Hans kärleksfulla ingripanden i att leda dig till helgelse.



## Lär dig Guds Ord och be.

För att kunna ta emot styrka att förändras genom Guds Ord behöver du först förstå Guds kärlek. Bara i den kärleken kan du upptäcka ditt sanna jag och bli styrkt till att leva efter sanningen.

För att förstå Hans kärlek behöver du både lära dig Guds Ord och be. Bara när du lyssnar till Guds ord kan du förstå vad fullkomlig tro är, skilja mellan vad som är sanning och osanning, kontrollera din tro, och förstå vad du måste förändra.

Men om du inte ber kommer du inte att få andlig insikt även om du lyssnar till Ordet. Eller så kommer du inte kunna tillämpa budskapet i ditt liv. Utan bön kommer du inte få styrkan att praktisera budskapet och det kan kännas som en börda för dig. Men om du ber kommer Guds Ord komma till dig i godhet, och du kommer känna Guds kärlek som låter dig förstå Hans hjärta och förnyar dig.

Om du förstår Guds kärlek som alltid vill ge dig det allra bästa kommer din bön att förändras. Du kommer inte bara omvända sig och säga, ”Ursäkta, förlåt mig”, bara för att du vet att du borde göra det. Du kommer inte känna dig tvingad att be och du kommer inte att be, ”Låt mig göra mig av med det här och det där också.”

Du kommer att be så här: ”Fader Gud som har skapat mig och ger mig allt det goda hela tiden, jag älskar Dig. Därför vill jag göra som Du vill. Hjälp mig att göra mig av med alla synder och ondska för jag vill bli en källa till glädje och tröst för dig. Ge mig din nåd och styrka så att jag kan komma nära Dig, Fader.” I en sådan bön kommer du känna Guds kärlek på ett djupare sätt och uppnå den större tron.



## Bli inte modfälld genom att jämföra dig med andra.

Om ditt hjärta är fullt av Guds kärlek kommer du inte jämföra dig med andra. Du kommer ha tro på att Gud älskar dig, och du kommer också att älska Honom. Tron kommer att göra dig så generös att du delar med dig av kärleken till andra människor. Men om du inte känner denna kärlek från Gud kommer du jämföra dig med andra. Om du tänker att du ligger före andra i trons lopp kommer du kanske känna dig lättad. Men om du känner det som att du ligger bakom andra, kanske du kommer känna dig nervös och till och med ledsen eller modfälld över det.

Om du försöker göra ditt bästa i ditt mått av tro kommer du dock att tänka gott om allt. Du kan älska andra efter hur mycket du är fylld med Guds kärlek. Eftersom du älskar dem kommer du att känna dig lycklig när de får erkännande och beröm, som om det var du själv som fick det. Du kan springa starkt i Guds kärlek och ha tro på att du kommer nå det fulla måttet av tro.

Om andra är framför dig kommer du känna dig tacksam, och om du är framför andra kommer du också känna dig tacksam, eftersom du kan be för dem och uppmuntra dem. Längta därför efter att fylla ditt hjärta med Guds kärlek och fröjda dig med sanningen i allt. Om du vill förändras i handling behöver du först seriöst fundera på hur mycket du försöker älska Gud och hur mycket du längtar efter Hans nåd.

Om du är styrkt genom den Helige Ande spelar det ingen roll hur omoget eller bristfälligt ditt hjärtas jord är, du kan ändå förändra ditt hjärta. Kontrollera först om du kan ha din blick fäst bara på Nya Jerusalem med kärlek till Gud, och offra upp brinnande böner till Gud som har kallat dig och som leder dig, för Han kommer fullkomna dig och leda dig till Nya Jerusalem (1 Tessalonikerbrevet 5:24). Genom att göra så kommer du bli en fullkomlig frukt för Gud.

## ”Jag fick nytt liv genom Guds kraft!”

Senior Diakonissa Hyeeyeon Yang, Parish 31, Manmin Central Church



Den 11 september 2017 fick jag en förkylning med hög feber och ont i musklerna, men jag tog det inte på allvar. Fyra dagar gick och den 15:e blev plötsligt min mage väldigt stor. Ascitesvätska hade producerats och det såg ut som om jag var i nionde månaden, så jag åkte till akuten på allmänsjukhuset den 17:e. Jag genomgick blodprover, röntgen och skiktröntgen. Skiktröntgen visade att jag hade problem med en av mina äggstockar. Jag fick rådet att uppsöka en specialist i obstetrik/gynekologi.

Den 18 september åkte jag för att träffa en obstetriker/gynekolog. Hon sade att jag hade äggstockscancer och sade åt mig att åka till ett ännu större sjukhus eftersom tumören var elakartad och hade en oregelbunden form. Jag åkte till ett universitetssjukhus och träffade en professor som var berömd för sin speciella förmåga inom området. Han tömde ut min ascitesvätska och kontrollerade min

journal och skiktröntgenbilderna. Han sade att han var 90 % säker på att det var äggstockscancer men skulle utföra en PET-CT för att se om canceren hade spridit sig till andra organ.

Den 20:e gick jag igenom PET-CT. Efter att resultaten hade granskats sade läkaren till mig att jag måste opereras omedelbart eftersom äggstockscancer med 99 % säkerhet var i det sista stadiet. Han tillade att det var en stor operation och skulle ta åtta timmar. Han sade till och med till mig att jag skulle förbereda mig på att det var risk för mitt liv.

Jag kom nu fram till den slutsatsen att det inte fanns någon annan möjlighet för mig att överleva än att ta emot Huvudpastor Dr. Jaerock Lees bön. Den 22:a sände jag i desperation in mitt omvändelsebrev och offer till honom medan han var på sitt bönebergshus. Under tiden tog jag emot Rev. Soojin Lees näsduksbön (Apostlagärningarna 19:11-12). Då slutade de tatt

produceras vätska.

Den 24:e hörde jag att Huvudpastorn hade bätt för mig och jag kände mig lättad. Jag tänkte att jag skulle vänta och se Guds verk ske. Följande dag besökte jag det nationella cancercentret som jag hade bokat besök vid sex dagar tidigare.

Professorn på cancercentret tittade på mina skiktröntgenbilder från det andra sjukhuset och kom till mig. Han sade att canceren verkade ha uppstått i mina inälvor och spritt sig till äggstocken. Han sade att han skulle ta en biopsi. Han menade att jag behövde få antitumoral behandling direkt. Men han föreslog att de skulle göra fler prover innan behandlingen startades. Jag blev direkt inlagd på sjukhuset. Under de följande dagarna gick jag igenom många undersökningar från huvud till tår; blodprover, röntgen, skiktröntgen över buken samt biopsi från bröst och mage.

Den 28:e kom resultatet från den första biopsin. Det visade sig att jag bara hade en kronisk inflammation! Jag blev så överraskad och frågade igen vad det var. Han sade att det inte fanns något tecken på cancer och att ett tuberkulosvirus hade tagit sig in i inälvorna och orsakat inflammationen. Han tillade att jag skulle få behandling mot inflammationen av en lungläkare.

Nu blev allt helt annorlunda. På eftermiddagen gick jag till lungläkaren. Han gjorde klart för mig att jag inte hade någon cancer och tog några prover på mina lungor. Läkaren som hade tagit provet på bröstet berättade också för mig att det stod i min journal att jag inte hade någon cancer. Den 29:e fick jag höra att jag inte längre behövde stanna på sjukhuset och jag fick åka hem. Följande dag bekräftade den andra biopsin att jag inte längre hade någon cancer. Halleluja!

Jag ger allt tack och all ära till Gud som välsignade mig med att bli född på nytt både i ande och kropp.

## ”Gud beskyddade min son från döden och välsignade mig med en befordran!”

Diakon Lacidi Alpani Kaambe, 59 år, Kinshasa Manmin Church, DR Kongo

Jag var muslim förut men i november 2010 leddes jag till Manmin av min bror och blev ett får hos Manmin. Jag blev så oerhört välsignad genom Huvudpastor Dr. Jaerock Lees predikan ”Budskapet om Korset” och spred budskapet vidare till min familj. Nu är hela min familj Manmins får. Sedan vi kom i kontakt med Manmin har vi blivit beskyddade i herdens rymd och tagit emot många välsignelser.

För två år sedan gjorde min son militärtjänst. Efter utbildningen blev han placerad i Bunia i DR Kongo. Det är ett område nära rebellernas armébas. Under striderna mot dem sköts hans seniora officer till döds och de andra soldaterna i hans team bombarderades. Men min son var den ende som var oskadd. Halleluja!

Han var under Guds beskydd för att pastorn i min församling bad för mig och min fru med näsduken som Huvudpastorn hade bätt för. Efter det flyttades min son till en armébas under presidentens styre

och i april 2017 sände avdelningen honom till Kasai, ett rebellområde. Innan detta hade alla poliser som hade sänts till det området dödat. Men min fru och jag sände våra böneämnen till Huvudpastorn och tog emot hans bön som inte är begränsad till tid och rum. Och min son kunde komma tillbaka till Kinshasa efter att hans tjänstgöring var över.

När jag på det här sättet fick uppleva Guds fantastiska kärlek började jag bli entusiastisk över att leva i Hans Ord. Jag arbetade som polis och hörde till planeringsavdelningen. De senaste åren hade jag inte fått löneförhöjning eftersom mina chefer hade bytts ut ofta. Jag hade inte heller fått ut den extra lönen för livsfarliga uppdrag. Men jag försökte handla i godhet, tjäna andra och göra mitt bästa i allt. Jag bad med tro att Gud verkligen skulle välsigna mig, och fortsatte att ha tålamod och vara tacksam trots att det var svårt för mig ekonomiskt.

Under tiden tog jag i augusti 2017 emot Huvudpastorns bön som inte begränsas av tid eller

rum medan jag deltog i Manmin Sommarretreat på GCN. Efter bönen blev jag välsignad på så sätt att jag blev befördrad till chef över planeringsavdelningen.



Telefon: 82-2-824-7107  
www.gcntv.org  
E-post: webmaster@gcntv.org



Telefon: 82-2-818-7334  
www.manminseminary.org  
E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039  
www.wcdn.org  
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075  
www.urimbooks.com  
E-post: urimbook@hotmail.com