

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 6 27 JULI, 2014

”Herren räddade mig ur den fruktansvärda smärtan från atopisk dermatit!”

Människor ger äran till Gud efter att ha blivit botade från atopisk dermatit genom Dr. Jaerock Lees böner

I början av 2014 rapporterades det att några hade valt en drastisk utväg från smärtan som orsakas av atopisk dermatit. En flicka i gymnasiet begick självmord på grund av atopisk dermatit. Och en kvinna i trettiåren ströp sin åtta år gamla dotter som hade en svår form av atopisk dermatit och dödade sedan sig själv också. Dessa händelser var chockerande.

Atopisk dermatit (AD) är en kronisk och återkommande inflammationssjukdom som vanligtvis kommer i barnåren. Den exakta orsaken är okänd, men sjukdomsdebuten är relaterad till genetiska faktorer och ett defekt immunsystem.

Man tror också att det orsakas av en kombination av en rad faktorer som torr hud och onormal klåda; infektioner orsakade av bakterier, virus eller svamp; känslomässiga faktorer; och vissa miljöfaktorer.

Den nationella sjukförsäkringens statistik visar att uppskattningsvis 1,04 miljoner människor har sökt sjukhusvård för AD mellan åren 2008 och 2012. Mörkertalet är stort, och man tror att kring 6,1 miljoner människor är påverkade på ett eller annat sätt av sjukdomen.

Det har rapporterats att närmare 20% av världens befolkning någon gång har haft AD. Den pediatrika formen av AD har också en negativ inverkan på barnets tillväxt. Det kan orsaka andra känslomässiga störningar som störningar i karaktärsdaningen där barnet utvecklar en med känsla av utanförskap och brist på självkänsla. Det gör AD till ett transnationellt problem.

Men det finns många medlemmar i Manmin Central Church som har blivit botade från atopisk dermatit genom Guds kraft som t ex Minhee Park (3 år, bild 1), Minsik Lee (9 år), Yeji Kim (12 år), Serim Park (12 år), syster Seungli Yoo (15 år), syster Hwajin Cho (19 år), och syster Sookyung Kim (29 år, bild 2). De lever nu lyckliga liv.

När människor omvänder sig och tar emot kraftfull bön blir AD fullständigt botat

Syster Subin Kim (26 år, bild 3) hade lidit av atopisk dermatit sedan fyra års ålder. När hon gick på gymnasiet bar hon en mask för att dölja sitt svullna och varande ansikte, även mitt i sommaren. När hon började universitet blev det värre. Då började hon se tillbaka på sig själv. Hon drog sig undan allt det världsliga som Gud hatar och omvände sig noggrant. Sedan tog hon emot Dr. Jaerock Lees böner och blev fullständigt botad.

Syster Kim är nu en trogen medlem i Immanuel-kören. Hon sade, ”Jag kunde inte sova så bra på nätterna på grund av såren som varade i mitt ansikte, men nu har jag inget problem med att sova. Jag är så glad.” För närvarande håller hon på att studera sång för att på det sättet ära Gud.

Sister Sehee Park (22 år, bild 5) hade det svåraste stadiet av atopisk dermatit och inte ens läkarna visste något råd. Men hon blev också botad genom



Den smärta som kommer av atopisk dermatit är fruktansvärd. Men när de förlitade sig på Gud gav Han dem vitare och renare hud samt uppriktig tro i gåva.



Dr. Lees bön. Efter att hon tagit emot bönen var hela hennes kropp täckt med sårskorpor under tre dagar. Efter det föll de av och ny hud hade skapats. Hon blev fullständigt botad inte bara från AD utan även akne.

Soojung Lee (12 år, bild 6) hade ett vanställt ansikte på grund av atopisk dermatit och smittsamma svinkoppor. Hennes föräldrar diakon Daesung Lee och diakonissa Yumi Kim blev påmind om att ett litet barns sjukdom i huvudsak orsakas av föräldrarnas missgärningar. De omvände sig från sina ljumna kristna liv och tog emot Dr. Lees böner.

Följande morgon slutade såren att vara och de torkade ut. Den angripna huden täcktes med mörka sårskorpor. Den kvällen föll skorporna av och hon blev fullständigt helad bara tre till fyra dagar efter bönen. Sedan dess växer hon och frodas och är lycklig och numera medlem i det lovsångsbandet som barnens söndagsskola har.

Syster Jiyoung Lee (21 år) brukade sova med sina händer bandagerade på grund av ihärdig klåda. Syster Nuri Ryu (14 år) kunde inte ha shorts eller kortärmade t-shirt på sig på sommaren eftersom hennes vänner retade henne för hennes hud. Men båda två blev botade genom Dr. Lees böner.

Genom Muan sötvatten och bön med näsduk har människor utomlands också blivit botade från AD

Daniel, son till Dr. Daniel Fuentes Acosta, ledare för den kristna läkarorganisationen World Christian Doctors Network i Mexiko, hade haft atopisk dermatit på sina armar och ben sedan födseln. Manmin missionsteam besökte Mexiko och de berättade för Dr. Fuentes att om man blöter ner huden med Muan sötvatten eller dricker det med tro, kan man få uppleva gudomliga helandeunder. Han använde vattnet på sin sons hud i tro. Något fantastiskt hände, på bara en vecka botade Gud honom fullständigt.

Eric från Kenya (8 år, bild 4) drabbades av atopisk dermatit tre veckor efter sin födsel. Det såg ut som om han blivit skällad i sitt ansikte och det luktade illa, så hans familj fick inte bo kvar i byn. Men när biskop Dr. Myongho Cheong (Nairobi Manmin Holiness Church) bad för honom med en näsduk som Dr. Jaerock Lee hade bett för, blev han fullständigt botad från det på bara tre veckor och hans hud är nu som ett nyfött barns.

Den medicinska behandlingen av atopisk dermatit är förenad med mycket tålmod, pengar och möda, samtidigt som man får vara beredd på återfall. Men troende som har blivit botade från AD har alla sagt att de blev botade mycket snabbt efter att de förstört syndens mur mot Gud och tagit emot bön med tro och att det inte uppstod några ärr, komplikationer eller återfall av sjukdomen.

Låt oss tacka Gud Läkaren och ge all äran till Honom som lever.

Av hela ditt hjärta

”Han [Jesus] svarade: ’Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.’ Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: ’Du skall älska din nästa som dig själv.’ På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna” (Matteus 22:37-40).



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

De som har tydliga mål och drömmar i livet har tålmod, uthållighet och gör sitt allra bästa för att nå dem. När de når sina mål för det med all säkerhet med sig berömmelse och materiella ägodelar. På samma sätt är det för troende. Den som är fylld med hoppet om himlen kommer ge allt och investera sin tid, ägodelar, ja hela sitt liv för att göra Herrens verk. Av hela deras hjärtan älskar de Gud och överlåter sig själva till Honom.

Som Herren Jesus säger ska vi älska Gud och vår nästa av hela vårt hjärta, men vad för slags kärlek är detta, och vad handlar det om egentligen?

Att älska Gud av hela ens hjärta är att uppnå godhet.

Om vi älskar Gud av hela vårt hjärta, kommer vi utan uppehåll att granska våra egna ord och gärningar. Vi kommer att fortsätta förändra oss själva, kontrollera om våra ord är goda och våra tankar är rätta i Guds ögon. Vi kommer att kontrollera hur mycket godhet vi har uppnått i våra hjärtan genom att besvara dessa enkla frågor.

Söker du andras bästa först, eller ditt eget bästa först? När det går bra för andra, är du då lika glad för dem som om det var du som hade framgång, eller talar du illa om dem och säger, ”Varför har hon sån framgång, hon som saknar det där och det där?” Tappar du modet? När någon ställer till med problem för dig, blir din hjärtefrid störd då?

Man kan inte säga att sådana människor längtar efter Guds godhet även om de har lyssnat på många budskap och längtar efter nåden. Vi måste meditera på ordet vi har hört och göra allt vad vi kan för att bli en person

med godhet. Det är så vi får en sann längtan efter ande och älskar Gud med hela vårt hjärta.

Det finns en sak till vi måste komma ihåg. Guds rådslut skiljer sig från människans rådslut. 2 Mosebok 15:26 berättar för oss att vi ska göra det som är rättfärdigt inte i våra egna ögon utan i Guds ögon. Det som människor tycker är godhet är inte det som Gud tycker är godhet.

En del människor kan se så milda och artiga ut, men i sina hjärtan ser de ner på andra. När någons intellektuella ståndpunkt ligger i konflikt med deras egna, kan de tycka att han eller hon är utbildad eller ohyfsad och stänger därmed sitt hjärta för personen. Andra har en inåtvänd karaktär och tycker inte om att diskutera så de insisterar inte på att få sin egen vilja igenom utan tenderar att följa andras råd. Men det blir bara så på grund av att det är sån deras personlighet är. De ger inte efter utifrån sitt hjärta. De kanske tänker i sina hjärtan, ”Det verkar som om jag alltid förlorar när jag försöker skapa frid med andra”, och så växer deras negativa inställning så de känner sig ännu mer frustrerade och obekväma. Sådana människor kan också ha svårt att upptäcka sin egen ondska eftersom de tror att de tjänar och ger rum åt andra och söker andras bästa med det de gör.

Andra säger att de håller ut i provningar, men de gör det inte med glädje och tacksamhet. Om de går igenom förföljelse för sin tro eller ekonomiska svårigheter med tro, hopp och kärlek kommer deras ansikten stråla av större nåd. Men eftersom de håller tillbaka och lägger band på sig själva i provningarna blir ledsamheten allt större beroende på hur stora provningarna är. Istället lyser deras ansikten av ledsamhet och ångest. De tycker att de har varit duktiga på att hårda ut, men dörren till välsignelserna har inte öppnats lika snabbt som förväntat.

Ytterligare andra verkar utåt sett vara uppriktiga, trofasta och älskvärda. De verkar ta andras arbete som om det var deras eget. De prisas bland andra, men de har bara en liten längtan efter ande. Likt Marta är de mer intresserade av att göra sina uppgifter än att älska Gud och bli helgade. De tror att de har godhet och att de betjänar andra. Andra kan tycka att dessa människor är goda och själva tycker de också det, men Gud håller inte med om det.

Om vi vill älska Gud med hela vårt hjärta precis som Jesus sade, måste vi söka godheten på alla områden och inse vad Guds godhet är och sträva efter att uppnå den.

För det andra, att offra allt till Gud med hela vårt hjärta är att uppnå andlig kärlek.

I Johannes brev 4:21 säger, ”Och detta är det bud vi har från honom, att den som älskar Gud också skall älska sin broder.”

En del troende verkar utåt sett ge Gud vad de har med en brinnande iver men gör ändå inget för andra troende. De ber ivrigt, går troget på gudstjänsterna och ger av sin tid och sina pengar till Gud. Men de brister i omsorgen om människor runt omkring dem.

De har gett mycket av det de har till Gud, men de kan inte bära fullständiga frukter av välsignelser. De menar givetvis inte att skada andra eller göra ont mot andra. De är bara trångsynta och tänker inte på andra och deras hjärta är inte särskilt vidgade alls.

Låt oss säga att någon verkligen längtar efter ande och överlåter sig till bön med fasta. Hon anmäler sig som frivillig till många uppgifter och ger betydande offer till Gud. Men när hon ber, ber hon inte för själarna eller Guds rike särskilt mycket. Det verkar som om hon längtar efter ande, men hon har ingen längtan efter att vara med människor som finns runt omkring henne.

Låt mig ge dig ett annat exempel. En missionsgrupp delades in i mindre grupper för att städa ett stort utrymme. En grupp blev färdig med sitt område snabbare än de andra. De andra grupperna städade fortfarande. Om hon hade haft ett vidgat hjärta, skulle hon ha förstätt varför de andra grupperna inte var färdiga ännu och sett att de behövde hjälp. De som har en liten andlig kärlek kan inte se vad andra går igenom.

Jesus sade i Matteus 22:39, ”Älska din nästa som dig själv.” Jag ber dig ta hand om många människor med finkänslig kärlek och vidgat hjärta. Jag önskar att du ska kunna bära många fler själar i ditt hjärta med samma kärlek, generositet och inställning som Fadern har i sitt hjärta. Det är så du kan visa att du älskar Gud av hela ditt hjärta

Att älska Fadern med hela ditt hjärta är för det tredje, att uppfylla dina gudagivna uppgifter.

De som älskar Fadern har inte bara en gudomlig kärlek i sina hjärtan, utan den kärleken uttrycks också utåt. De börjar ge sig själva till Guds rike och säger, ”Vad ska jag ge till min Fader? Hur kan jag återgälda denna nåd?” Även om de inte får någon titel i församlingen, evangeliserar de och tar outröttligt hand om andra medlemmar och anmäler sig frivilligt till olika församlingsaktiviteter.

Men efter ett tag händer det att en del av dem förlorar iver. Då vänder de sig bort från de uppgifter som de själva hade tagit på sig och vill nu ha mer personlig frihet istället. De uppgifter som syns utåt gör de med all kraft medan de försummar andra uppgifter.

De gudagivna uppgifter vi har fått, små eller stora, måste göras inte för att människor ska se oss, utan bara inför Gud. Uppgifterna ska inte bara göras för att de måste göras, utan göras med tro, hopp och kärlek och med en ljuvlig väldoft från hjärtat.

Om någon vid årsmötet har en önskan om att bli vald till ledare för sin grupp men finner sig själv bli vald till sekreterare. Om han troget tjänar som sekreterare med hela sitt hjärta, kan han genom det sprida en underbart ljuvlig väldoft inför Gud. Då kan han glädja sig och tacka på grund av det enkla faktum att han har fått förtroendet att vara sekreterare eller handläggare. Han kommer att be för och ta hand om gruppledarna och ihärdigt stödja gruppledaren. Men tänk om någon som tidigare varit gruppledare men just detta år inte väljs till det. Då slutar hon gå på gruppmötena och tjänar inte längre. Det betyder att hennes tidigare tjänande inte var ett sant tjänande.

I allt som görs, i alla aktiviteter, ber jag er om att inte bara tjäna med kroppen utan göra det av hela ditt hjärta, för Gud. Då kommer du inte göra det du gör med en känsla av måste. När du tjänar med tro och kärlek, kommer du bli full av nåd och Anden. Det är ett hjärta som tjänar som blir mottaget som en väldoft och är till glädje för Gud.

Kära bröder och systrar i Kristus, Gud ser inte till människors yttre. Han tar emot hjärtats väldoft, kärlekens arom och en respektfull fruktan för Honom. Varje dag behöver din godhet och kärlek växa och du behöver se dina gudagivna uppgifter som värdefulla. Jag ber i Herrens namn att du genom att göra det ska ge äran endast åt Gud.

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenigheten: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlätta genom Jesu Kristi återlösnings blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och ande och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
 E-post: manminministry@manmin.org
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

Den Helige Andes gärningar manifesterade för dem som är födda på nytt som Guds barn

Vi kan bara nå fullkomlig frälsning när vi föds på nytt i Jesu Kristi namn, Han som frälste oss från synderna, och blir helgade och rättfärdiggjorda genom Guds ande (1 Korinterbrevet 6:11).

Att hjälpa människor att acceptera Jesus Kristus och bli födda på nytt som Guds barn, att beröra deras hjärtan, att hjälpa dem att omvända sig och att hjälpa dem att älska Gud; det är grundläggande saker som den Helige Ande gör och som är Hans huvudsakliga uppgifter. Låt oss se djupare in i dessa fyra aspekterna av den Helige Andes tjänst.

1. Gåvor

Den Helige Andes gåvor handlar om särskilda kraftgärningar som manifesteras av den Helige Ande i Guds kärlek. Sådant som Gud i sin nåd ger till sina älskade barn kan kallas "gåvor". Det för med sig frälsning, helande och svar och dessa ges vanligen till troende. Men det finns också gåvor från den Helige Ande som ges individuellt till olika människor.

Den Helige Andes gåvor i 1 Korinterbrevet kapitel 12 är ord av vishet, ord av kunskap, tro, gåvor att bota sjuka, utföra kraftgärningar, gåvan att profetera, att skilja mellan andar, olika slags tungomål, och att uttyda tungomål. Gud som vet exakt vad som finns i varje människas hjärta, kärlek och inre hjärta ger var och en gåvor efter sin vilja.

Den största gåvan är kärleken och det står i 1 Korinterbrevet 13. Gud uppmanar oss att ivrigt sträva efter kärleken, men också söka vinna de andliga gåvorna (1 Korinterbrevet 14:1). Det beror på att ju mer vi tar emot fler andliga gåvor, desto mer fulla av kraft blir vi och desto djupare kommunikation kan vi ha med Gud.

Gud vill att vi ska använda gåvorna för Guds rike. Därför bör inte Guds barn försöka undvika gåvorna utan söka vinna de större gåvorna som 1 Korinterbrevet 12:31 talar om. Om du är en pastor borde du ge sann undervisning till din flock på rätt sätt, visa den Helige Andes gärningar och låta dem få uppleva bevis på att Gud är en levande Gud.

2. Komma till insikt

Att Gud Skaparen ger sin enfödde Son för syndare, det är en kärlek som är ofattbar stor. Om man inser hur hög, stor, och djup Hans kärlek är, kan man inget annat än att älska Gud helhjärtat.

Så länge den Helige Ande hjälper oss är det inte svårt att göra sig av med synder som Gud hatar och behaga Honom med sitt liv och hjärta. Vi kommer kunna lyda allt med tro även om det är något som kan vara svårt att lyda, och vi kommer försöka göra vårt bästa för att endast ge äran för allt till Gud.

Men många troende lever utan frälsningsvisshet. Eller många tror att de har tagit emot frälsningen och går till kyrkan varje söndag, men de har ingen aning om vad synd och rättfärdighet är och hur domen kommer att bli över dem, eftersom de ännu inte har tagit emot den Helige Ande.

Jesus var tydlig med att säga att det är bara när vi blir födda på nytt av vatten och Helig Ande (Johannes 3:5) och gör Guds vilja (Matteus 7:21) som vi kan komma till himlen. Gud sände också Hjälparen den Helige Ande så att vi kan förstå vad synd, rättfärdighet och dom är (Johannes 16:8) och undkomma domen till helvetet.

Därför måste Guds barn som har tagit emot den Helige Ande kunna kämpa mot synd ända till blods (Hebreerbrevet 12:4), hålla oss borta från allt slags ont (1 Tessalonikerbrevet 5:22), och gripa tag i himmelriket med kraft genom att göra det som är rättfärdigt.

3. Den Helige Andes röst uppmanar och leder

Om vi blir inspirerade och influerade av den Helige Ande kommer vi att uppleva Andens gärningar, Han som utforskar allt, till och med djupen i Gud (1 Korinterbrevet 2:10–11). Vi kan förgöra fienden Satans läger, profetera om framtida händelser, och ta emot djup uppenbarelseskunskap om den andliga världen.

Men eftersom den Helige Ande är sanningens Ande (1 Johannes 5:7), verkar Han i oss efter hur mycket vi har uppnått sanning i våra hjärtan. Om vi räknar med Gud i alla omständigheter, ber och överlåter allt till Gud med tro, kan vi höra den Helige Andes röst även när det gäller enkla, triviala saker och ta emot Hans uppmaningar och ledning.

Om vi med den Helige Ande hjälp får vägen tydligt utstakad för oss, kan vi enkelt ta emot välsignelser i företaget eller på arbetsplatsen och ge äran till Gud. Han låter oss också komma ihåg vad vi ska säga när vi predikar evangeliet för andra eller ger andra själavård.

Hjälparen den Helige Ande är en underbar privatlärare som undervisar oss så att vi bättre kan förstå och lyda Guds Ord. Den Helige Ande som bor i våra hjärtan berättar för oss vad vi ska säga och göra i varje specifik situation och påminner oss om sanningen.

Maningen som kommer från den Helige Ande är att den Helige Ande talar till oss i våra hjärtan att göra något. Om vi blir uppmanade att fasta och be under en tid, kommer den uppmaningen från Anden. Om vi lyder och ber med överlåtna hjärtan, kommer vi bli ledda av den Helige Ande.

4. Styrka att be

När vi väl blir fyllda av den Helige Ande känner vi oss inte trötta ens när vi ber efter en lång arbetsdag. Sömnaktighet och lata tankar kan inte närma sig oss och vi kan be med tro och glädje. Den Helige Ande påminner oss också om bönenämnen som vi har missat.

Den Helige Ande känner till alla våra behov och fyller dem. Han hjälper oss också i vår svaghet och ber för oss i enlighet med Guds vilja (Romarbrevet 8:26–27). När våra hjärtan blir ett med den Helige Ande, kan vi offra böner som behagar Gud.

Det sätt vi ber på i den Helige Ande avgör hur mycket av våra böner som offras upp till Gud, och det avgör också hur Guds svar och välsignelser blir. Vi ska inte be som vi tänker eller utifrån vårt eget ramverk. Istället ska vi be i den Helige Ande. Då kommer Gud låta allt samverka till det bästa för oss så att vi kan ta emot Hans svar på det lättaste sättet.

Det är viktigt att be i den Helige Ande med överlåtelse från djupet av ens hjärta. Vi behöver ivrigt offra upp sanningsenliga böner hela tiden, men först och främst ska vi be om andlig styrka till att övervinna världen, att vara brinnande i bönen, att besegra Satan, och att leva i Guds Ord.

Efter det är det viktigt att vi beväpnar oss själva med Guds Ord. När vi gör Guds Ord till livets bröd i våra liv, kan vi ta emot tydliga och detaljerade uppmaningar från den Helige Ande.

”Gud, tack för att du välsignade mig som Du lovade. Jag älskar Dig!”

Äldstebroder Sangbaek Lee (55 år, församlinggrenen 2-11 Parish i Sydkorea)

Den 24 juli 1998 gick jag på fredagens bönenatt i Manmin Central Church för första gången. På den tiden brukade min familj gå till en annan kyrka, men min fru följde med en bekant till Manmin en gång och tog emot stor nåd på en fredagsbönenatt. Jag längtade också att gå till kyrkan. Precis som hon sade var kyrkan fylld med den Helige Ande hela tiden. Eftersom jag älskar lovsånger kändes som om jag var i himlen när jag lyssnade på körens nummer, såg de speciella framträdanden och sjöng lovsånger och bad i den andra halvan av mötet. Jag var så lycklig.

Under den första veckan i september 1998 registrerade jag mig som medlem i Manmin Central Church och mitt kristna liv förändrades radikalt. Genom budskapen om att helga sabbaten och ge hela tiondet, började jag förstå varför mitt företag hade gått i konkurs två gånger under IMF-krisen. Och jag lyssnade på huvudpastorn Dr. Jaerock Lees predikan ”Budskapet om Korset.” När jag lyssnade på den började jag förstå Gud Faderns kärlek, varför Jesus är vår ende Frälsare och den andliga betydelsen av Jesu korsfästelse och lidande. Det gjorde att jag fick sann tro.

År 2012, under recessionen, gick min arbetsplats igenom ekonomiska svårigheter. Jag fick veta att företaget hade en skuld som motsvarade min årsinkomst. Så jag bad ägaren anställa en annan person vars årslön var mindre än min. Under samma tid höll en äldstebroder i min församling på att starta ett försäkringsbolag och bad mig arbeta tillsammans med honom så jag sa upp mig från mitt jobb.

Jag var i själva verket en väldigt blyg person så det var inte lätt att sälja försäkringar till främlingar. Jag var försäljningschef och trots att jag försökte sälja med de vanligaste försäljningsknepet lyckades jag inte prestera något bra resultat. Företaget omplacerade mig och lät mig

fokusera på att sälja till verkställande direktörer, Vd:ar. För mig var det enklare och bekvämare. Jag hade varit chef inom många områden i företaget som bokföring, personaladministration och HR. Jag började ha rådgivningssamtal och presenterade våra försäkringar. Men det var inte så lätt att få dem att skriva kontrakt. Jag arbetade i mer än två år som försäljare och det gick det så dåligt för mig att alla mina sparade pengar gick åt och även pengarna från huslånet. Jag hamnade i en väldigt svår ekonomisk situation.

Men jag bevarade mitt hjärta i Ordet, som det står i 3 Johannes brev 1:2, ”Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt, och att du är frisk liksom det står väl till med din själ.” Och jag fokuserade på att se till att det stod väl till med min själ. Jag gick på den rätta vägen, försökte sträva efter frid med mina arbetskamrater, och göra mig av med själviska motiv och girighet. När jag fick dåliga resultat, letade jag efter osanning inom mig och omvände mig. Jag kämpade hårt med att leva efter Guds Ord.

Jag slutade också med att skoja, en ovana som jag

hade haft länge, för att uppnå ett sanningsenligt hjärta. Jag bad ivrigt för att göra mig av med syndfull natur i mitt hjärta. Jag tillbad i ande och sanning under mötena och lovsjög med hela mitt hjärta. Den 31 mars 2014 uppnådde jag det underbara som kallas ett andligt hjärta.

Fram till sista veckan i mars hade mina resultat varit så dåliga att jag övervägde att byta arbetsplats till ett arbete som erbjöd fast lön. Men så fick jag några kontrakt med några firmor som jag hade träffat i mars så jag bestämde mig för att försöka igen. I april, efter att jag uppnått det andliga hjärtat, började Gud ge mig välsignelser i full skala. Tidigare hade jag gett 100 amerikanska dollar som tionde men nu har jag börjat ge 1 000 amerikanska dollar. Halleluja!

Jag använde fortfarande samma ord för att sälja som jag använt förut, men genvägen från Vd:arna var nu mycket gott. De presenterade mig till och med för andra Vd:ar. När jag såg det blev jag övertygad om att jag stod under Guds ledning. När jag höll fast vid Guds Ords löften i mitt hjärta, bad och handlade på det, uppfyllde Gud det. Jag är medlem i Shalom-kören, ledare

över Peniel Chorus, och en distriktsledare i min församling. Min fru är cellgruppsledare. Min första dotter har fått en kallelse av Gud och är nu student på teologiskt seminarium och medlem i den konstnärliga gruppen Heavenly Voice Chorus of Performing Arts Committee. Min andra dotter är medlem i sånggruppen Crystal Singers. Jag är så tacksam och ger all ära till Gud som har välsignat min familj med god hälsa och lyckliga kristna liv.



Från vänster, äldstebroder Sangbaek Lee, Jieun Lee som är student vid seminariet, syster Yeeun Lee, och hans fru diakonissa Myungsun Kim som är lyckliga i Herren.

”4,5 mm stor gallsten försvann” Broder Ravi Augustine (Delhi, Indien)

Jag arbetade på röntgenavdelningen vid sjukhuset GTB. Medan jag fortfarande gick till en annan kyrka fick jag år 2011 möjlighet att läsa Dr. Jaerock Lees bok *Helvetet*. Jag blev så berörd av den, och jag lyssnade på hans predikningar ”Budskapet om Korset”, ”Måttet av tro” och ”Lektioner om 1 Mosebok” på Manmin Central Church webbsida www.manmin.org. Jag tog emot mycket nåd. Nu älskar hela min familj Dr. Lee.

Den 2 maj 2014 lades jag in på sjukhuset med svår magsmärta. Min läkare sa att jag hade en

4,5 mm stor gallsten och om jag inte opererades omedelbart kunde det leda till döden. Han sa att stenen skulle tas bort under operationen. Men jag hade tro för att jag skulle bli helad om jag tog emot Dr. Jaerock Lees böner som är erkänd av Gud.

Jag såg också till att jag omvände mig från att ha varit en person som alltid ville ha rätt och att jag hade brutit friden med människor runt omkring mig. Sedan tog jag emot Dr. Lees böner. Följande morgon kunde man inte se någon gallsten på MR-bilderna. Det var så fantastiskt! Halleluja!



Från vänster, Ravi Augustine, hans fru Ratta, hans andra son Akasi och hans första son Amit visar bilderna på sina mobiltelefoner.



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
 E-post: webmaster@gcntv.org



Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
 E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
 E-post: wcdnkorea@gmail.com



Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
 E-post: urimbook@hotmail.com