

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 7 24 AUGUSTI, 2014

”Gåtfull och vacker! Man kan känna Guds närvaro!”

Guds löfte och försyn uttryckt i regnbågar

En regnbåge framträder i Bibeln vid tiden för Noas syndafloed. I 1 Mosebok 9:13 står det, ”Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden.” Det var Guds löfte att Han inte mer kommer att förstöra jorden med en flod. Det visar också att de gärningar som Gud gör, också kan synas i den fysiska världen och att Gud kommer leda allt i denna köttsliga värld enligt sin plan.

Genom att säga, ”Och han som satt på den såg ut som en sten av jaspis och karneol, och en regnbåge som en smaragd omgav tronen” berättar Uppenbarelseboken 4:3 för oss att det finns en regnbåge som omger Guds tron. Gud visar sådana regnbågar som ett tecken på sitt förbund mellan Honom och jorden precis som människor gör något tecken som en garant för sina löften. När vidunderliga och ovanliga regnbågar visar sig som förstummar vetenskapen och den mänskliga kunskapen, behöver man fundera på vad det kan innebära.

Inte som vanliga regnbågar som syns i skyn efter regn

En regnbåge är ett optiskt och meteorologiskt fenomen som orsakas av både reflektion och brytning av ljuset i vattendroppar som resulterar i ett spektrum av ljus som syns på himlen. Regnbågar som orsakas av solljus syns alltid i den del av skyn som är rakt emot solen. På senare år har det blivit svårare att se regnbågar i Syd Korea på grund av luftföroreningar.

Men regnbågar har fortlopande visat sig över Manmins församlinggrenar likväl som över huvudförsamlingen i och utanför Korea under konferenser och också under många utomhusarrangemang som sommarretreaten och missionsresan sedan den första cirkelformade regnbågen som omgav solen syntes över huvudförsamlingen den 15 maj 1998.



Cirkelformade regnbågar som omger solen och många ovanliga regnbågar

I augusti 2000 visade Gud Manmin en fyrfaldig regnbåge med solen i centrum. När Gud visar en cirkelformad regnbåge menar Han, ”Jag och du, och ditt folk är ett i sanningen.” Det ger också en indikation på att Gud lovar oss att göra oss till sina barn och leda oss till att bli fullkomligt förenade med Honom i Hans omsorgsfulla plan. De dubbla cirkelformade regnbågarna och de trefaldiga cirkelformade regnbågarna visar att himlen är uppdelad i några himlar. En dubbel cirkelformad regnbåge visas genom den andra himlen, och en trefaldig regnbåge genom den tredje himlen. Med andra ord, när tre regnbågar i den första, andra och tredje himlen överlappar varandra på samma gång, är det en trefaldig cirkelformad regnbåge som vi ser med våra ögon. En fyrfaldig cirkelformad regnbåge visar sig när Gud öppnar den fjärde himlen vilket är där Ursprungets Gud bor.

Den cirkelformade regnbågen som visade sig under missionsresan till Dubai i april 2003 betydde att ”allt kan uppnås i samma rymd som Gud Faderns rymd.” Det betyder att allt kommer att göras genom Treenighetens Gud (Bild 1).

Under flygresan till DR. Kongo för att hålla kampanjen D.R. Congo United Crusade 2006, visade sig en oerhört vacker och ny sorts regnbåge på himlen utanför flygplanet (Bild 2). En cirkelformad regnbåge visade sig med en valvformad regnbåge ovanför den. Starkt ljus strålade ut från båda sidorna och den nedre delen av den cirkelformade regnbågen.



En ringformad regnbåge betyder att löftet är uppnått

I april 2010 förvånades församlingsmedlemmar och boende runt kyrkan över den ringformade regnbågen som syntes över kyrkotornet. En cirkelformad regnbåge passerade genom solen vilket fick solen att likna en sten i ringen och en annan cirkelformad regnbåge omgav solen (Bild 3). Det symboliserade uppfyllandet av Guds omsorgsfulla plan genom evangeliet om helighet som har proklamerats till jordens yttersta gräns och att uppfyllelsen av den plan som Gud har för den sista tiden i världen, inklusive helgedomen Kanaan och den Stora helgedomen. I januari 2011 steg en omfattande regnbåge upp över platsen för Muan sötvatten (Bild 4). Det var en cirkelformad regnbåge runt solen, vingliknande regnbågar som lyste som diamanter på båda sidorna, en halvt cirkelformad regnbåge runt dem, och en regnbåge formad som en fläkt över regnbågarna. Platsen för Muan sötvatten är platsen vid Muan Manmin Church i Jeonnam-provinsen där det salta havsvattnet förvandlades till drickbart sötvatten genom Dr. Jaerock Lees böner precis som det bittra vattnet i Mara förvandlades till sötvatten (2 Mosebok 15:25).

Under Rev. Soojin Lees missionsresa till Ryssland i juni 2014 såg missionsteamet en mängd olika regnbågar bland annat en stor halvt cirkelformad dubbel regnbåge, cirkelformade regnbågar, och en linjär regnbåge. Under den tid då ledarskapskonferensen pågick mellan 30 juni till 2 juli 2014 syntes regnbågar och det gjorde att medlemmarna kände den kärlek som Gud har, som alltid närvarande med Manmin.



Den rättfärdige skall leva av tro

”Rättfärdigheten från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet:
’Den rättfärdige skall leva av tro’” (Romarbrevet 1:17).



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

I allmänhet anser man att den som hjälper utsatta människor i samhället, som föräldralösa och änkor, är rättfärdig. Också den som till det yttre uppehåller ett sken av mildhet, följer samhällets ordningar och håller ut i alla situationer utan att ta illa upp eller tappa humöret, kallas vanligen för ”den som klarar sig utan lagen.”

Men rättfärdighet i Guds ögon är inte som det världens människor tycker är rättfärdigt. Det beror på att Gud prövar vårt hjärta, inte vårt yttre och vissa människor har hjärtan som inte stämmer överens med sitt yttre uppförande. Vad är det då för en slags människa som kan bli erkänd som rättfärdig i Guds ögon?

1. En rättfärdig människa i Guds ögon

Bibeln berättar för oss att de som vandrar på HERRENS vägar (Hosea 14:10) eller lever oförvitligt efter Herrens bud och föreskrifter (Lukas 1:6) är rättfärdiga. Men som Romarbrevet 3:10 säger, ”Ingen rättfärdig finns, inte en enda” ärver människor sin syndfulla natur från deras föräldrar med födseln. Det spelar ingen roll hur mycket man försöker leva rättfärdigt, alla människor har denna arvssynd och alla människor begår också synder under sin uppväxt. Därför kan ingen kallas rättfärdig.

Jesus, som hade existerat i form av Gud, kom till jorden i köttet för att återlösa oss från våra synder. Han tog korset för våra synder, utgöt sitt blod, dog och uppstod igen. När vi tror att Jesus är vår Frälsare kan vem som helst ta emot förlåtelse för sina synder och bli ansedd tillhöra de rättfärdiga.

När vi tar emot den Helige Ande som en gåva kan vi genom Honom förstå vad synder, rättfärdighet och dom är. Vi kan också göra oss av med synder och handla i rättfärdigheten, och beroende på hur mycket vi gör detta, kan vi bli rättfärdiga och få erkännande från Honom.

Det är därför väldigt viktigt för kristna att göra sig av med synder och ondska och uppnå rättfärdigheten i hjärtat. På gammaltestamentlig tid, innan Jesus kom till jorden, kunde människor inte göra sig av med den syndfulla naturen i deras hjärtan. Så länge de inte begick synder i handling ansågs de inte vara syndare. Men frälsningen genom gärningar är inte fullkomlig, därför sände Gud den Helige Ande till dem som accepterade Jesus som Frälsaren som en gåva i nytestamentlig tid.

Om vi ropar ut i bön och kämpar för att göra oss av med synder, ända till blods, kommer Guds nåd och styrka och den Helige Andes hjälp ges till oss och vi kan göra oss av med alla former av ondska helt och hållet. När vi gör oss av med alla former av ondska och blir helgade, blir vi rättfärdiga och vi kan få kärlek och erkännande från Gud, ta emot svar på vad vi än ber om, och njuta av makten och välsignelserna som följer Guds barn.

2. Inte förrän vi blir rättfärdiga, är vi värdiga att ta emot Guds välsignelser

Precis som Romarbrevet 6:23 säger, ”Syndens lön är döden”, tillhör syndare Satan och har inget annat val än att gå på förgörelsens väg. Men om de vänder om från sina synder når de frälsningen, inte döden. Om de vidare blir rättfärdiga och erkända av Gud, kommer inte sjukdom kunna nå dem eftersom Satan inte ens kan röra vid dem. Det kommer att gå bra för dem på alla områden och de förblir friska, liksom det står väl till med deras själ.

För att kunna bli rättfärdiga, måste vi ha vår uppmärksamhet på Guds Ord och hålla alla Hans befallningar som säger åt oss att ”göra”, ”inte göra”, ”göra oss av med” och ”hålla.” Vi måste också klara av tester och prövningar tills vi blir tillräckligt rättfärdiga så att vi kan ta emot Guds välsignelser precis som idrottsmän genomgår intensiv träning för att vinna guldmedaljer i olympiska spelen.

Bibeln visar att Gud bara låter sina älskade barn genomgå tester och

prövningar som Han vet att de klarar av och genom att göra så leder Han dem så att det står väl till med deras själ. Gud själv ledde Abraham, trons fader, och prövade honom. Han ledde honom ut från sitt land, från hans släktingar, och från hans fars hus utan att han visste var Gud ledde honom. Han blev gjord fullkomlig och rättfärdig och erkänd, renad av Gud som det står i 1 Mosebok 17:1, ”Vandra inför mig och var fullkomlig.” Till slut klarade Abraham provet att offra sin ende son, Isak, som ett brännoffer och då tog han emot välsignelser på alla områden och fick stor rikedom.

Gud låter oss gå igenom prövningar för vår andliga tillväxts skull och leder oss till välsignelsens väg. Det innebär att Han leder oss till rättfärdighet. När vi har gått igenom dessa prövningar tillåtna av Gud, ger Han oss välsignelser och leder oss till större tro. Genom det förstår vi Guds hjärta och blir fullkomliga människor med ett hjärta som Herrens.

3. För att bli rättfärdiga behöver vi ha andlig tro

Romarbrevet 1:17 säger, ”Den rättfärdige skall leva av tro.” Här handlar ”tro” om andlig tro som är en levande tro. Med andlig tro kan vi tro på att något kan skapas ur ingenting. Vi kan tro på detta sätt när vi har rivit ner våra köttliga tankar och inte använder våra egna tankesätt eller kunskap och i stället lyssnar på Guds Ord. Med andlig tro, kan vi lyda sådant som verkar vara omöjligt att lyda och vi kan tro på att något kan skapas ur ingenting. Och vi kan ta emot frälsning.

Vad kan vi då göra för att få denna andliga tro? För det första måste vi vara ivriga på att lyssna på Guds Ord. Romarbrevet 10:17 säger, ”Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord [tron kommer av ”hörande”, i engelska bibelöversättningen]. För att ta emot andlig tro, måste vi först lyssna på Guds Ord. Om vi inte lyssnar på Guds Ord kommer vi varken kunna veta vad som är sanning eller få tro. Vi behöver vara ivriga på att gå till kyrkan, lyssna på budskapen under gudstjänsterna och höra vittnesbörden och undervisningen i predikan och gå på många möten för detta kommer att låta oss få tro och även få den att växa.

Även om vi har sådan kunskap och tro som kunskap, betyder det inte att vi

har gjort oss av med synder och lever fullkomligt efter Guds Ord. Vi måste också be uthålligt och göra oss av med synder och osanningar genom den Helige Andes hjälp och vi måste handla i enlighet med Ordet. Bara då kan vi få andlig tro. Det är precis som det står i Jakobs brev 2:22, ”Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad.”

4. Hur vi lever som rättfärdiga människor som behagar Gud

Abraham lydde det Gud sade till honom utan att blanda in sina egna tankar. Han lydde med andlig tro och vandrade i tro i alla slags situationer. Tänk en stund på hur det var för Mose som ledde israeliterna över Röda havet som hindrade deras Uttåg från Egypten, eller hur Josua, Moses efterföljare, ledde dem över den översvämmade Jordan och förgjorde staden Jeriko. De kunde göra det för att de hade andlig tro med vilken de kunde lyda Guds befallning och Gud hade behag till dem och välsignade dem med svar.

Vi kanske möter problem som Röda havet som hindrar oss, en stad som Jeriko eller en översvämmad Jordanflod framför oss. Om vi lever i sanningen när vi står inför sådana problem, är det att ”leva av tro.” Tänk om någon slog dig. Med köttlig tro skulle du kanske slå tillbaka och hata honom. Men med andlig tro skulle du inte hata utan i stället förlåta, förstå och älska honom. När du visar sanna handlingar med andlig tro, kommer Satan fly och problemen kommer lösas. Rättfärdiga människor som lever av tro håller Guds befallningar och handlar i tro med kärlek till Gud. Om vi älskar Gud, är det inte svårt att hålla Hans befallningar. Hur kan människor som älskar Gud vara olydiga mot Guds Ord, eftersom att älska Gud är att hålla Hans befallningar?

Kära bröder och systrar i Kristus, även om Röda havet ligger framför dig och staden Jeriko är inom synhåll, behöver ni inte oroas. Om ni väljer den rättfärdiga vägen, kommer Gud befria er från er smärta och lösa alla era svårigheter. Därför uppmanar jag er att bli rättfärdiga och behaga Gud. Jag ber i Herrens namn att ni genom att göra så kommer leva ett välsignat liv, inte bara på jorden utan också med evigt liv i Himlen.

Trosbekännelse

- Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
- Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenigheten: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
- Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlätta genom Jesu Kristi återlösnings blod.
- Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
- Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
Telefon: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
E-post: manminministry@manmin.org
Utgivare: Dr. Jaerock Lee
Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

Hur nära trons klippa är din tro?

Låt oss rannsaka vår tro genom att titta på nio onda egenskaper som vi måste göra oss av med för att kunna stå på trons klippa och se på flera praktiska exempel.

Nio egenskaper vi måste göra oss av med för att stå på trons klippa

Vrede

»»» Förlorar du fortfarande humöret eller försöker trycka ner uppretade känslor? Visar du dig irriterad, om än bara lite, när du talar? Har du en negativ inställning när du talar med andra? När du har lite av vrede, då står du på trons klippa.

Negativ inställning

»»» Blir du bedrövad om du blir felaktigt anklagad eller tillrättavisad för något? Om du inte blir behandlad som du förväntade dig, inte blir kompenserad för din ansträngning, inte erkänd av andra, eller du blir missförstådd eller går miste om fördelar, påverkar det dig negativt? Får sådant dig att bli nedtryckt? Om du förlorar modet och inte har styrka att be och fullgöra dina uppgifter, visar det att du har en negativ inställning.

Hat, svartsjuka, avundsjuka

»»» Hur känner du dig när andra blir älskade, uppmärksammade och får fler komplimanger än du? Om du gläder dig med sanningen är du nära att ha ett andligt hjärta. Om inte, då är du långt ifrån det. Genom att endast rannsaka dina känslor, kan du bedöma hur nära du är att ha ett andligt hjärta.

Ett hjärta som ljuger och bedrar

»»» Om du lurar andra eller ljuger för att få egna förmåner, om du ger en falsk rapport, överdriver eller förstorar det du har gjort för att skryta eller vinna fördelar, eller om du underdriver eller döljer sådant som inte får dig i god dager, visar det att du har ett hjärta som ljuger och bedrar. Om man ljuger och bedrar andra för egna förmåner, tror man att man också kan föra Gud bakom ljuset!

Dömande

»»» De flesta dömer andra efter deras yttre eller efter sin egen standard. Men vi får inte döma människor förhastat eftersom varje person har olika inre hjärtan och olika uppsåt eller avsikter med vad man gör. Bara Gud som ransakar våra inre hjärtan vet.

Föränderligt hjärta

»»» Du måste rannsaka dig själv om du ofta ändrar dina beslut och planer, eller se om du har lätt för att bryta löften till dig själv, andra och till och med till Gud.

Äktenskapsbrott

»»» Du måste noggrant göra dig av med lust och tankar på äktenskapsbrott från ditt hjärta, inte tala om att göra äktenskapsbrott. Du måste komma ihåg att ett sinne som har tankar på äktenskapsbrott är källan till frestelse som Satan lätt och ihärdigt använder för att leda människor till döden.

Girighet, själviska motiv, begär

»»» Med girighet och begär i hjärtat, känner man sig avundsjuk på det som andras ägodelar, berömmelse, makt och utseende. Själviska motiv är hjärtat som söker sina egna fördelar och följer egna passioner och det man längtar efter i hjärtat. Det leder till olika former av korruption. Det handlar oftast om pengar. Pengar som man får på detta sätt får dig att efterjaga ännu mer pengar och sensuella ting i denna värld. Det kommer att dra dig långt bort från Gud (Jakobs brev 1:15).

Förräderi

»»» Förräderi är relaterat till ett föränderligt hjärta, lurendrejeri, att söka sitt eget bästa, ett lögnaktigt hjärta, och arrogans. Sådana onda egenskaper i kombination bär frukten förräderi. Förräderi är att glömma bort den nåd du har tagit emot, att du vänder dig bort från din grupp eller teamet för att du söker ditt eget bästa, och utsläcker andras förväntningar genom att bryta löften du har gett till dem.

Varför står de ännu inte på trons klippa?

Exempel 1. En person som saknar längtan efter andliga ting

Han tänker självbelåtet, "Jag kommer också att förändras en dag." Men trots att det har gått lång tid har han ännu inte förändrats. Han måste ha en innerlig längtan efter ande och förändras och längta efter att komma in i Nya Jerusalem, och inse att det viktigast sättet att komma in i ande är att följa herden.

Exempel 2. En person använder köttsliga tankar orsakade av girighet

Girighet kan stimulera köttsliga tankar som gör att man gör sådant som kan ge en själv fördelar. Om onda egenskaper på samma sätt får förbli i oss, kommer de göra så att vi har köttsliga tankar. Vi kanske inte ens tror att det är köttsliga tankar och säger, "Det är ingenting, det är verkligen okej" eller "jag gör det för Guds rike."

Exempel 3. En person med obehag i hjärtat och på läpparna

När hon ser någon handla på ett annorlunda sätt, försöker hon inte förstå utifrån godhet och se personens starka sidor, utan har bara en negativ inställning mot honom. Människor vållar ofta obehag på grund av det som finns i deras hjärtan och det syns i de ord man talar och man har en tendens att skylla på andra eller på omständigheterna. Dessa känslor kommer från köttsliga egenskaper som personens självrättfärdighet eller egna ramverk.

Exempel 4. En person misstar sig på grund av arrogans

En sådan person kan inte använda Guds Ord för att reflektera över sig själv, eftersom han på grund av arrogans misstar sig och anser, "Jag är av godheten. Jag älskar Gud och herden." Han kommer mest sannolikt att bli uppslukad av sin egen godhet. Arrogans hindrar honom från att se sig själv och erkänna och acceptera råden eller tillrättavisningarna från andra.

Exempel 5. En person med starka egna ramverk

En person med starka egna ramverk sårar andras känslor och stör friden i samarbeten på grund av sina egna ramverk. Men själv tror hon att hon arbetar troget och frivilligt. Hon kanske säger att hon älskar Gud, Herren och herden, men hennes kärlek är till största delen köttslig snarare än andlig kärlek. Köttsligt känslouttryck och kärlek förväntar sig kärlek tillbaka och det ger en negativ inställning.

”Efter att ha gjort mig av med avgudar blev jag botad och är nu frisk!”

Jag kom till en gudstjänst vid Iida Manmin Church i Japan med en bekant, men jag registrerade mig inte. Men varje gång församlingsmedlemmar besökte mitt hem, öppnades mitt hjärta lite i taget. I januari 2013 kom pastor Eunkyung Ryu på besök och talade om Jesus Kristus, himlen och helvetet. Jag fick tro till hennes budskap och ville börja gå till kyrkan. Sedan dess har jag gått till kyrkan varje vecka.

En dag hade vi en familjegudstjänst med pastor Seungkil Ryu. Det var genom honom som jag fick lära mig i detalj vad avgudadyrkan är. I Japan är det väldigt vanligt med minialtaren i hushållen, eller Kamidana, som det också heter. Många hem är dekorerade med sådana altaren eller många andra avgudar som Gud hatar. Eftersom jag växte upp i det här landet, var avgudadyrkan fullständigt naturligt för mig. Jag hade ingen aning om vilken stor synd det var i Guds ögon. Direkt efter jag fått veta att Gud hatar det, kastade jag bort allt, inklusive altaren som gått i arv, Kamidana, och ett gyllene ornament med drakar ingraverade, Manekineko (japansk lyckobesvärjelse), och så vidare.

Efter det började Gud ge mig mycket välsignelser i både ande och kropp. Framför allt kunde jag börja tillbe Gud i ande och sanning under mötena och bad varje dag genom Guds nåd. Jag fick frälsningsvisshet när jag läste Dr. Jaerock Lees bok *Budskapet om Korset*. Jag insåg hur viktigt det var att omskära sitt hjärta. Sedan jag började ge tionde av min inkomst, har jag fått goda skördar på mina åkrar.

Jag blev även botad från många sjukdomar och blev frisk. Efter att jag tagit emot pastor Seungkil Ryus böner med näsduken som Dr. Jaerock Lee hade bett för, blev jag botad från högt blodtryck och blodbrist som hade plågat mig i mer än sju år. Efter att ha druckit Muan sötvatten, blev jag också botad från halsbränna och gastrit som jag hade lidit av i två år (Muan sötvatten är ett drickbart vatten som förvandlades från saltvatten till sötvatten i havet utanför Muan Manmin Church i Muan, Jeonnam-provinsen genom böner från Dr. Jaerock Lee).

Jag är också väldigt glad över att ha blivit botad från komplikationer efter en köldskada som hade gett mig smärta i mina tår i 16 år. Mina tio tår brukade blöda varje vinter, och på grund av det kunde jag inte gå. Jag var tvungen att ha bandage på mina fötter vilket innebar att jag var tvungen att ha på sockar i mansstorlek och större skor än min storlek. Det gjorde det så mycket svårare att gå. Men efter att ha tagit emot Dr. Jaerock Lees böner för de sjuka från altaret och genom att spraya Muan sötvatten på mina fötter, försvann symtomen helt och hållet. Halleluja!

På min senaste läkarkontroll visade det sig att min syn på det högra ögat, som hade sjunkit till 0,6 på grund av starroperation hade återhämtat sig till 1,5. Det berodde på att jag sprayade Muan sötvatten på mina ögon i tro i stället för ögondropparna. Jag är så tacksam och ger äran till Gud som har lärt mig hur mycket Han hatar avgudadyrkan och gav mig välsignelsen av god hälsa på gamla dar.

Syster Miyako Shimodaria,
76 år, Iida Manmin Church i Japan



”Min son botades från en tumfraktur och skada på tillväxtplattan”

Den 19 maj 2014 kom min son Seongkyul hem med en svullen högerhand. Jag trodde att det var en enkel skada eftersom han kunde röra sina fingrar, så jag lät honom få förbön av Dr. Jaerock Lees böner för de sjuka på den automatiska telefonsvararen.

Smärtan försvann och svullnaden gick ner efter en tid. Sedan tänkte jag inte mer på det och min son hade inte särskilt ont eftersom han är vänsterhänt.

Men min make, daikon Minwoo Ko som är en sjukgymnast, föreslog att han skulle röntgas eftersom Seongkyuls tumme inte såg normal ut. Den 31 maj åkte vi till ortopedmottagningen. Läkaren sade att hans tumme hade brutits och att tillväxtplattan var skadad. Han lade ett gips på hans tumme och rekommenderade oss att åka till ett större sjukhus.

Den 3 juni åkte vi till ett sjukhus som är specialiserat på ryggar och leder. Röntgen visade att metakarpalbenet i hans tumme och tillväxtplattan var skadad, som den förra läkaren hade sagt. Läkaren sa att det är vanligt att skador sker på den första eller andra tumfalangen men att det var första gången för honom att se ett barn vars metakarpalbenet i tummen var brutet. Det hade han bara sett på vuxna förut.

Han tillade att det förmodligen skulle bli nödvändigt att operera in ett stift i den brutna tummen och rekommenderade oss att åka till universitetssjukhuset med en remiss från honom. Pastor Miyoung Lee, min högt ärade församlingspastor, sa till oss att detta var ett bra tillfälle att rannsaka oss själva och våra kristna liv.

Precis som hon sa fastade vi och omvände oss och kände Guds kärlek. Jag omvände mig från att ha utfört min uppgift som cellgruppsledare utan glädje, och min man från att han inte hade uppfostrat Seongkyul i sanningen, och Seongkyul omvände sig från att inte ha tillbett i ande och sanning och för att han hade bråklat med sina vänner.

Den 5 juni tog min son och jag emot Dr. Lees böner för de sjuka på telefonsvararen och åkte sedan till ortopedmottagningen för barn på ett universitetssjukhus. Eftersom jag visste att Gud alltid vill ge oss goda ting, kände jag frid i mitt hjärta och fick också en visshet om hans helande. Som jag trodde visade röntgen att den delen som blivit brutet nu hade sammanfogats som det skulle och ingen abnormitet fanns kvar på hans tillväxtplatta. Det var fantastiskt att det endast tog mindre än två dagar för hans tumme att bli normal. Halleluja!

Följande dag, innan fredagens bönenatt, tog min son personligen emot Dr. Lees böner. Då kunde han börja röra sin tumme som om han aldrig hade blivit skadad. Denna händelse blev till en möjlighet för min familj att få uppleva Guds kärlek och få växa i tro.

Diakonissa Eunjung Ham, 35 år,
3-32 församlingen i Sydkorea



Före bön: Metakarpalbenet i högra tummen och fraktur i tillväxtplattan



Efter bön: Metakarpalbenet i högra tummen och tillväxtplattan i rätt position



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org



Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com